
Αγγελική Μηνιάτη μια γυναίκα της προσφοράς έφυγε από τη ζωή



Στις 21 Δεκεμβρίου 1990 έφυγε από τη ζωή η αείμνηστη αγαπημένη Επίτιμη Πρόεδρος μας **Αγγελική Μηνιάτη**.

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου τελείωσε το Αρσάκειο και σπούδασε Νομικά. Άσκησε το επάγγελμα της δικηγόρου μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Ο πατέρας της ήταν Πολιτικός Μηχανικός. Είχε τρεις αδελφούς για τους οποίους έτρεφε μεγάλη αγάπη. Δεν είχε όμως αδελφή και η έλλειψή της, όπως η ίδια είχε πει, της ήταν πολύ αισθητή σε όλη της τη ζωή.

Γνώρισε το Σύνδεσμο από τη Σχολή Γραμματέων που είχε ιδρύσει ο Σύνδεσμος και στην οποία φοίτησε μόλις τελείωσε το Γυμνάσιο. Ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα εφόδιο για να εργασθεί, παρά τις αντιρρήσεις των δικών της που πίστευαν ότι προσορισμός της κοπέλας ήταν ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας.

Η Αύρα Θεοδωροπούλου, η Μαρία Σβώλου, η Άννα Παπαδημητρίου και άλλες φωτισμένες γυναίκες του Συνδέσμου την εντυπωσίασαν πολύ και της άνοιξαν νέους ορίζοντες.

Από τότε εργάστηκε για το Σύνδεσμο με αφοσίωση, αγάπη, συνέπεια, και σεμνό-

τητα. Οι πρώτες εργασίες που έκανε εκεί ήταν η τακτοποίηση της αλληλογραφίας και του αρχείου, έγραφε στην γραφομηχανή ατέλειωτες αναφορές στα γαλλικά για την κατάργηση του «Διακανονιστικού Συστήματος». Όλα αυτά της κέντριζαν το ενδιαφέρον και την ευχαριστούσαν γιατί αποκτούσε γνώσεις και νέες εμπειρίες.

Εκλέχτηκε μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, έγινε Ειδική και Γενική Γραμματέας, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος και αργότερα Πρόεδρος του.

Η προεδρία της Αγγελικής (1969-1974) συνέπεσε με τα σκληρά χρόνια της τελευταίας Δικτατορίας. Το 1986 ο Σύνδεσμος, για να την τιμήσει, της απένειμε τον τίτλο της **Επίτιμης Προέδρου του**.

Ο μεγαλύτερος δεσμός της Αγγελικής με το Σύνδεσμο ήταν η Εσπερινή Σχολή Θηλέων, που ο Σ.Δ.Γ. ίδρυσε το 1925 και η οποία, μετά από πολλούς αγώνες, μετατράπηκε σε πλήρη Εμπορική Σχολή, ισότιμη με Μέση Εμπορική Σχολή, 7ετούς φοίτησης.

Η Σχολή αυτή λειτούργησε 40 χρόνια. Η Αγγελική τη διηύθυνε **33** ολόκληρα χρόνια, **χωρίς καμία αμοιβή**.

Εκεί ξόδεψε, νέα τότε, όλα τα βράδια

των 33 αυτών χρόνων της για να βοηθήσει τα φτωχά εργαζόμενα κορίτσια να μορφωθούν και να αποκτήσουν εφόδια για εργασία. Δεν υπήρχε άλλο βραδυνό σχολείο για κορίτσια. Πίστευε ότι η Σχολή επιτελούσε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο. Δεν είχε άδικο.

Παράλληλα με τη διεύθυνση της Σχολής, δίδασκε γαλλικά και νομικά. Σπάνια συναντάει κανείς ανθρώπους με τόσο σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και μάλιστα ανιδιοτελώς.

Το επιστέγασμα της μεγάλης της αγάπης για το Σύνδεσμο ήταν η προσφορά σημαντικού χρηματικού ποσού για να αγοραστεί το διαμέρισμα όπου στεγάζονται σήμερα τα γραφεία του Συνδέσμου. Η χειρονομία της αυτή έγινε παράδειγμα που ακολούθησαν και άλλα μέλη μας.

Θα την θυμόμαστε με αγάπη και θα την ευγνωμονούμε.

Ας είναι ελαφρύ το χόμα της Αττικής γης που τη σκεπάζει.

Αναρτήσαμε τη φωτογραφία της στα γραφεία μας —μικρό δείγμα τιμής.

Σοφία Σταθάτου