

Τετράδια και Κύπρος*

Τα Τετράδια γιορτάζουν τα πενήντα τους τεύχη και τα είκοσι πέντε χρόνια της εκδοτικής τους παρουσίας. Ένα τέταρτο του αιώνα στον στίβο του πολιτικού στοχασμού, του διαλόγου, της έρευνας και της κριτικής. Στις σελίδες τους η Κύπρος έχει κυρίαρχη παρουσία, με αφιερωματικά τεύχη, με άρθρα, μελέτες και σχόλια. Το Κυπριακό στα Τετράδια δεν είναι θέμα εποχιακής ή ευκαιριακής αντιμετώπισης. Είναι κύριο εθνικό θέμα, όχι ως δήλωση πολιτικής αλλά ως ιεράρχηση. Αψευδής μάρτυρας το πεντηχοστό πρώτο τεύχος, το τεύχος αποτίμησης της εικοσιπενταετίας. Στο εξώφυλλο άγγελος-κριτής το διαπεραστικό βλέμμα του Αυξεντίου και στα περιεχόμενα το πολυσέλιδο αφιέρωμα στον κυπριακό αγώνα.

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, στο σημείωμα της εκδοτικής ομάδας δηλώνεται με σαφήνεια και απερίφραστα ότι το Κυπριακό είναι «κεντρικό ζήτημα που διαπερνά όλα τα τεύχη και τη φιλοσοφία του περιοδικού».

Ως Έλληνας, ως Κύπριος πολίτης και ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα θέλω να πω στα Τετράδια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το ίδιο ευχαριστώ που είμαι εντεταλμένος να μεταφέρω μαζί με τις

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ

Χαιρετισμός του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Γεωργή στην εκδήλωση που έγινε για την έκδοση του 50ού τεύχους και την συμπλήρωση είκοσι πέντε χρόνων κυκλοφορίας του περιοδικού «Τετράδια», την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2005, στην Στοά του Βιβλίου.

ευχές του για μια μεγάλη συνέχεια, από τον Πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο. Σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς που πολλές φορές η Κυπριακή Δημοκρατία διατρυπήθηκε από φίλια βέλη, τα *Τετράδια* παραστάθηκαν με σθένος στον κυπριακό Ελληνισμό. Με σύνεση, προβληματισμό και ευθύνη.

Δεν υπέστειλαν τη σημαία και κράτησαν το Κυπριακό επίμονα σε προτεραιότητα. Σε μια εποχή που γίναμε μάρτυρες ανατροπών, διαπόμπευσης, αμφισβήτησης αλλά και πολεμικής σε βάρος της Κύπρου. Την άποψη «το κυπριακό δεν πουλάει» διαδέχθηκε η εκδοχή «να τελειώνουμε με την Κύπρο». Η υπεράσπιση του κυπριακού Ελληνισμού και των δικαίων του αντιμετωπίζεται συστηματικά από κάποιους ως εθνικισμός. Το Κυπριακό σταμάτησε να προβάλλεται ως ζήτημα εισβολής και κατοχής και αντιμετωπίζεται, κατά την αγγλοαμερικανική θεώρηση, ως δικαιοδική διαφορά. Έπαιψε μάλιστα να θεωρείται ως πρώτο ή έστω απλά ως εθνικό θέμα και καλείται «πολιτικό ζήτημα της Κύπρου». Για την τεκμηρίωση αυτής της καίρια επιχειρούμενης ανατροπής έχει επιστρατευθεί μια ομάδα λογίων, πανεπιστημιακών και άλλων που υποστηρίζουν:

1. Οι Κύπριοι δεν είναι Έλληνες. Άρα κακώς το Κυπριακό θεωρείται εθνικό θέμα.

2. Το Κυπριακό είναι προϊόν του ελληνικού εθνικισμού. Χαρακτηριστικά, πανεπιστημιακός αναφέρει ότι «οι Κύπριοι αιώνες απόκληροι και νόθοι απέκτησαν με την ένταξή τους στον Πανελληνισμό προγόνους και ιστορία με βάση την οποία διεκδίκησαν εθνική αποκατάσταση».

3. Οι Έλληνες της Κύπρου καταπίεσαν και έσφαξαν τους Τουρκοκύπριους και η εισβολή αποτελεί την κάθαρση των ανομιμάτων τους. Πρόκειται για μέγιστη παραποίηση που αγνοεί ότι ακόμη και στις δικαιοδικές ταραχές οι Έλληνες έχουν αριθμητικά και αναλογικά περισσότερα θύματα.

4. Οι Κύπριοι δεν υπάκουαν ή δεν συντονίζονταν με τις ελληνικές κυβερνήσεις άρα ό,τι πάθουν τώρα κακό του κεφαλιού τους.

5. Η πορεία και η λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας υπονομεύθηκε από τον Μακάριο με την υποβολή των 13 σημείων. Πρόκειται για αποδοχή της ντενκτασικής άποψης που μετατρέπει μια πρόταση αναθεώρησης από χαμένη ευκαιρία σε αιτία της εισβολής.

Όλα αυτά συνεχφέρονται σε τμήμα για αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής. Το σχέδιο που με τόση προσπάθεια, πνευματική τρομοκρατία και πολιτικές απειλές υποστηρίχθηκε από τους εντολοδόχους της Νέας Τάξης απορρίφθηκε με το ΟΧΙ του κυπριακού λαού. Τα *Τετράδια* συμπαράταχθηκαν στον αγώνα των Κυπρίων. Ήταν παρόντα με άποψη και

επιχειρήματα στο δημοψήφισμα που διακύβευε την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εθνική επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου.

Μια πρόχειρη καταγραφή φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου αποδεικνύει ότι η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο μερτικό, το κυρίαρχο μερίδιο στις σελίδες τους. Η συντακτική ομάδα, ο Λουκάς Αξελός, ο Δημήτρης Δεληλάνης και ο Σταύρος Λυγερός έχουν από καιρό καταταχθεί στους κατ' επιλογήν Κυπρίους. Γιατί Κύπριοι δεν είμαστε όσοι γεννηθήκαμε στην Κύπρο. Είναι και όλοι εκείνοι που επιλέγουν να παρατάσσονται και να αγωνίζονται μαζί μας. Είναι κατ' επιλογήν Κύπριοι. Η εκδοτική τριάδα των Τετραδίων από καιρό ανήκει σ' αυτούς τους κατ' επιλογήν Κυπρίους.