

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

*Τ*ην παραμονή των τουρκικών εκλογών ο Τούρκος πρωθυπουργός κ. Μεσούτ Γιλμάζ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ελληνικού ιδιωτικού καναλιού για το ποια θα είναι η στάση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μετά τις εκλογές είπε πολύ απλά και χαρακτηριστικά ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι εθνική και ότι δεν άλλαξε στο παρελθόν, ούτε πρόκειται να αλλάξει τώρα.

Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τα λόγια του Τούρκου πρωθυπουργού γιατί –πράγματι– και εμείς πιστεύουμε ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική διέθετε και διαθέτει εντυπωσιακή συνοχή, συνέπεια και συνέχεια. Και προπαντός μνήμη.

Νικητής των εκλογών ανεδείχθη ο παλαίμαχος και έμπειρος πολιτικός κ. Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Ας δούμε πώς αντιλαμβάνεται, μέσα από τρεις ξεχωριστές δηλώσεις του στο θέμα λ.χ. του Αιγαίου, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Δήλωση πρώτη: «Μην αποκαλείτε τα νησιά αυτά ελληνικά νησιά, αλλά νησιά του Αιγαίου. Είναι προτιμότερο να τα αποκαλούμε νησιά του Αιγαίου».

Δήλωση δεύτερη: «Κοιτάξτε το χάρτη! Μοιάζει το Αιγαίο με ελληνική λίμνη; Άλλωστε, τα διδάγματα της ιστορίας ενισχύουν τα διδάγματα της γεωγραφίας: έως τα τελευταία χρόνια, τα νησιά του Αιγαίου ανήκαν πάντοτε σ' αυτόν που κατείχε την Ανατολία. Ύστερα υπάρχει και ο κοινός νους. Και σ' αυτήν την περίπτωση, αρκεί να κοιτάξουμε το χάρτη: Πολλά ελληνικά νησιά απέχουν λιγότερο από 12 μίλια από την τουρκική ακτή. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η ελληνική επικυριαρχία, θα επεκτείνονταν ως τις ακτές της Τουρκίας! Και οι Τούρκοι θα έπρεπε να πάρουν διαβατήριο για να πάνε να κάνουνε μπάνιο!».

Δήλωση τρίτη: «Επί 600 χρόνια, τα νησιά του Αιγαίου ήταν δικά μας και βρίσκονταν στα χέρια των Οθωμανών...».

*Καί τώρα μή μέ ἀρχίζεις εὐφρολογίες,
τά «Ποῦ οἱ Ἕλληνες;» καί «Ποῦ τά Ἑλληνικά...».*

*Οἱ Ἕλληνες πολιτικοί καί ἰδιαίτερα ο κ. Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης
λειτουροῦν ὡς φαίνεται non paper, χωρίς μνήμη.*

ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ

Υ.Γ.

Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκαν οι Σ. Αλειφαντής, Α. Αξελός, Χ. Γιαλλουρίδης, Δ. Δεληολάνης, Θεрсίτης, Β. Καρακωστανόγλου, Σ. Λυγερός, Π. Νεράντζης, Τ. Νικολόπουλος, Γ. Παπαγιανόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Παρασκευόπουλος, Ε. Στοφορόπουλος, και Γ. Σχίζας.