

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Και στο τεύχος αυτό των «Τετραδίων», δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι προβληματισμοί γύρω από τα εθνικά ζητήματα.

Όχι μόνο γιατί επίμονα στα ένδεκα χρόνια κυκλοφορίας μας προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το κατά τη γνώμη μας υπ' αρ. ένα πρόβλημα του αιώνα, που είναι το εθνικό, αλλά γιατί, την πεποίθησή μας αυτή, ενισχύουν τα καθημερινά, όπου γης, γεγονότα.

Η λήξη του πολέμου στον Κόλπο δεν έδωσε απάντηση στο γιατί με κοινή συναίνεση εφαρμόζεται πολιτική γενοκτονίας σε ένα γενναίο λαό με βαθιές ιστορικές ρίζες και παράδοση στην περιοχή, τον Κουρδικό. Στο γιατί οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να είναι πρόσφυγες ή όμηροι στην ίδια την πατρίδα τους. Στο γιατί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν αφορούν την διαμελισμένη Κύπρο. Στο γιατί το ρατσιστικό και επεκτατικό τουρκικό κράτος θα πρέπει να ανταμείβεται για τη του την ρατσιστική και επεκτατική πολιτική.

Έτσι «μοιραία» και στο τεύχος αυτό, επιμένοντας θα ξαναθέσουμε μέσα από το κείμενο του Tom Nairn προβλήματα θεωρητικής προσέγγισης του εθνικιστικού φαινομένου, θα επιμείνουμε – χωρίς ταλάντευση – στο ότι η μάχη για την εθνική μας ακεραιότητα και επιβίωση δίνεται σήμερα στην Κύπρο, που κυριολεκτικά πλήττεται από ομοβροντία προτάσεων που θεσμοποιούν την ομηρία, θα ανιχνεύσουμε το βορειοηπειρωτικό προσπαθώντας να το εντάξουμε στις πραγματικές του διαστάσεις.

Η κρίση πλέον εθνικής στρατηγικής είναι συνυφασμένη με την κρίση εθνικής ταυτότητας.

“Οτι τά πράγματα δέν βαίνουν κατ' εὐχὴν στὴν Ἄποικία δέν μὲν ἢ ἐλαχίστη ἀμφιβολία...”

Και αν δεν προσέξουμε την μεθοδευμένη, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, επέμβαση, τότε

νά δοῦμε τί ἀπομένει πιά μετά

τόση δεινότητα χειρουργική,

ὅπως θα ἔλεγε και ο μέγιστος των ποιητών του θνήσκοντος ελληνισμού της περιφέρειας.