

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

γ ο 1985 θα είναι, κατάκοινή ομολογία, μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για τα πολιτικά μας πράγματα. Η χρονιά αυτή ίσως αποτελέσει τον σημαντικότερο σταθμό της μεταδικτατορικής μας πορείας, στην προσπάθεια ολοκλήρωσης ενός σταθερού, συναινετικού, ουσιαστικά δικομματικού πολιτικού συστήματος, που με τις ευλογίες του προέδρου της δημοκρατίας θα επισφραγίζει το μεταπολιτευτικό κοινωνικό συμβόλαιο της ενεργού συμμετοχής της μεσαίας και ανώτερης μικροαστικής τάξης στο τραπέζι της εξουσίας.

Με δυο λόγια το 1985 φαίνεται να σημαίνει το τέλος του μονοκομματικού κράτους της δεξιάς και το ξεπέραςμα της μετεμφυλιακής τάξης πραγμάτων.

Η ίδια αυτή χρονιά είναι που, κατά τα φαινόμενα, θα αποτυπώσει στον πολιτικό χάρτη με μεγαλύτερη σαφήνεια τα εκλογικά όρια των διάφορων μικρών πολιτικών σχηματισμών, οδηγώντας τους στα διλήμματα της αυτοδιάλυσης, της ενσωμάτωσης σε άλλους ευρωστότερους ή της αλλαγής γραμμής πλεύσης.

Σ αυτή τη χρονιά, που η πορεία των πραγμάτων φαίνεται προδιαγεγραμμένη και που η κυριαρχία της «2¹/₂ Διεθνούς (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΚΚΕ)», θάνατι απόλυτη, θα φανεί για άλλη μια φορά το κενό μιας άλλης οπτικής.

Δέκα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, τα γεγονότα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνουν ότι η πραγματικότητα δεν ανάδειξε μια πολιτική σύλληψη που να μας δίνει την ελπίδα για την ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάμεων σε μια κατεύθυνση ριζοσπαστικότερων κοινωνικών και ηολιτικών πραχτικών. Πραχτικών που έστω και σε περιορισμένη κλίμακα να προωθούν συγκεκριμένα μιαν αυτοδιαχειριστική λογική, μια λογική δημοκρατικότερης έκφρασης και αντιπροσώπευσης.

Τα «Τετράδια» από τη μεριά τους, ενισχύοντας τον χαρακτήρα τους ως περιοδικού πολιτικής παιδείας, θα επιδιώξουν να συμβάλουν στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σύγχρονου ρεύματος σκέψης, μιας νέας αυτοκαθοριζόμενης-ριζοσπαστικής αριστεράς.

Στο παρόν τεύχος οριστικοποιήθηκαν οι καινούριες στήλες του «Λόγου~Αντίλογου-Διάλογου», των «Σημειώσεων στο Περιθώριο» και της «Βιβλιοκριτικής». Η σταθεροποίηση των στηλών αυτών συμβάλω, κα-

τά τη γνώμη μας, στην αποστεγανοποίηση τον περιοδικού, δίνοντας την δυνατότητα παρουσίασης περισσότερων Θεμάτων και προβληματικών.

Αυτό δεν θα πρέπει όμως να ανατρέψει την υπόλοιπη ισορροπία -του περιοδικού. Ένας τέτοιος άμεσος κίνδυνος εμφανίστηκε με την στήλη του « Λόγου-Αντίλογου-Διάλογου», όπου η αποστολή εξαιρετικά εκτεταμένων κειμένων ξεπερνούσε τις περιορισμένες δυνατότητες μας. Η λύση που δόθηκε από την συντακτική ομάδα του περιοδικού, είναι ότι η στήλη θα πρέπει να φιλοξενεί όλα τα μικρά κείμενα 3—4 σελίδων και μόνο κατ' εξαίρεση και σε συνεννόηση με τον συγγραφέα τα περισσότερο εκτεταμένα. Η διαμόρφωση της στήλης στο παρόν τεύχος δεν εκφράζει τις αντιλήψεις της συντακτικής ομάδας, αλλά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που προκύψαν από την έλλειψη προηγούμενου και γιατί δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Τα «Τετράδια» για τρία ολόκληρα χρόνια κράτησαν χωρίς καμιά ανατίμηση την τιμή των 150 δραχ. Από το τεύχος αυτό η τιμή του περιοδικού γίνεται 200 δραχ. Ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες των «Τετραδίων» δεν συγκαταλέγονται σ αυτούς που ισχυρίζονται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακρίβεια και πληθωρισμός. Οι παλαιοί συνδρομητές θα εξακολουθούν να παίρνουν το περιοδικό με τις πα./ιές τιμές μέχρι εξαντλήσεως της συνδρομής τους.

Το επόμενο «ανοιξιάτικο» τεύχος του περιοδικού θά ναι αφιερωμένο στα εθνικά θέματα, τα προβλήματα των μειονοτήτων και τα γενικότερα γεωπολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν στον μείζονα γεω/ραφικό χώρο της χερσονήσου του Αίμου και της Εγγύς Ανατολής. Μέσα από μια σειρά κειμένων γύρω από το Αρμενικό, το Αλβανικό, το Μακεδόνικο, το Κυπριακό και το Κουρδικό πρόβλημα, τα «Τετράδια» θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν τα προβλήματα των μειονοτήτων, το ρόλο του τουρκικού ελεγκτατισμού και την ιδιαίτερη σχέση της Ελλάδας με τα ζητήματα αυτά.

Όπως από το πρώτο τεύχος μας έχει επισημανθεί, η έρευνα γύρω από τα εθνικά προβλήματα, αποτελεί πάγιο στόχο του περιοδικού, στο βαθμό που πεποίθηση των περισσότερων συνεργατών του παραμένει ότι ο αιώνας αυτός χαρακτηρίζεται ως αιώνας του εθνικισμού και του κρατισμού.

Την πικρή αυτή πραγματικότητα πρέπει να μελετήσουμε και καταλάβουμε, αν πράγματι έχουμε πειστεί ότι αξίζει να παλέψουμε για να την μεταβάλλουμε.

ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ