

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πέρασε ήδη ένας χρόνος από τότε που εκδόθηκε το τελευταίο τεύχος των «Τετραδίων». Μολονότι είναι αυτονόητο πως οι δυσκολίες και οι αδυναμίες αφορούν κυρίως όσους πλαισίωσαν ή πλαισιώνουν την πρωτοβουλία αυτή, νομίζουμε πως οι αναγνώστες της έκδοσης αυτής, για /.ά-γους ουσιαστικούς, δικαιούνται να γνωρίζουν τα προβλήματα μας.

Οι λόγοι λοιπόν της καθυστέρησης αυτής είναι δύο:

Ο πρώτος, που δεν είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός, αφορά τα οικονομικά προβλήματα και τις αδυναμίες και τις δυσκολίες μιας απόπειρας που θεώρησε κεντρικό της στοιχείο την κατοχύρωση της άποψης πως η ελευθερία είναι το δικαίωμα του καθένα να σκέφτεται και να πράττει διαφορετικά. Στο σημείο αυτό, θέλουμε απλώς να επισημάνουμε πως η ανταπόκριση στην έκκληση για έναν διάλογο, που αποτελεί και την προϋπόθεση του παραπάνω, όεν ήταν η αναμενόμενη. Από την άποψη αυτή, TM πρόβλημα παραμένει.

Ο δεύτερος λόγος είναι συγκεκριμένος. Πριν ακόμη κυκλοφορήσει το τελευταίο τεύχος των «Τετραδίων» (Απρίλης του '83), είχαμε εγκαινιάσει με το περιοδικό «Αντιθέσεις» μιαν ανοιχτή συζήτηση, με στόχο την ενοποίηση των δύο περιοδικών ώστε και τα δύο μαζί να υπερβούν τις δυσκολίες τους ευκολότερα.

Φυσικό ήταν να υπάρχουν διαφωνίες και για τον τίτλο, και για το σχήμα και για το ύφος και για όλα σχεδόν τα στοιχεία του ενιαίου περιοδικού. Όλες αυτές ξεπεράστηκαν με αμοιβαίες υποχωρήσεις (πολύ περισσότερες από πλευράς «Τετραδίων») στο διάστημα έξι μηνών. Κι όταν φθάσαμε στην προετοιμασία του πρώτου φύλλου τον ενιαίου περιοδικού, ξαφνικά δυο μέλη της συντακτικής επιτροπής των «Αντιθέσεων» έβαλαν βέτο στην ενοποίηση με πρόσχημα την αρίθμηση του νέου περιοδικού που κατ'ιντούς δε θά 'πρεπε ν' αρχίζει από το 1.

Χωρίς λοιπόν να το θελήσουμε ξαναγνωρίζουμε στην προηγούμενη κατάσταση (με τ, η, ν προσθήκη λίγων νέων συνεργατών).

Τα «Τετράδια» λοιπόν επανεκδίδονται με ορισμένες διαφοροποιήσεις:

1. Τα «Τετράδια» εκδίδονται, όχι με την οικονομική συνεισφορά όσον ενέχονται σ' αυτά, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά με τις δαπάνες ενός εκδότη ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες που έχουν σ/έση με την έκδοση τους.

2. Τα «Τετράδια» στη δεύτερη περίοδο τους θ' αποπειραθούν να ενισχύσουν τον χαρακτήρα τους ως περιοδικού πολιτικής παιδείας, ως περιοδικού που επιδιώκει να διαμορφώσει κριτήρια, δίχως ταυτόχρονα ν' ακυρώσουν όσα υπονοεί ο υπότιτλος τους.

3. Τα «Τετράδια» δίχως αυτό ν' αποτελεί διαφοροποίηση, θα επιμείνουν και την περίοδο αυτή, στην έρευνα των εθνικών προβλημάτων μας, και ιδιαίτερα στο κυπριακό, επειδή διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά πως τα ζητήματα αυτά αποτελούν έναν άξονα που γύρω του περιστρέφονται πολλές από τις αιτίες που διαμορφώνουν το πολιτικό, τουλάχιστον, σκηνικό στη χώρα μας.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό, θα πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει την έκδοση, αυτή περισσότερο ως μεταβατική, με την έννοια ότι τα προβλήματα που δημιούργησε η συγκέντρωση της ύλης τον χρόνο αυτό, δεν επιλύθηκαν ακόμη με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή τη μεταβατικότητα αντανακλά και η σημαντική παρουσία στο τεύχος αυτό κειμένων ξένων συγγραφέων και δεν υποδηλώνει ιδιαίτερη και άκριτη προτίμηση σε σχέση με ελληνικά κείμενα. Ας σημειωθεί μόνο πως οι συνεντεύξεις του Tom Negri και του Luigi Ferrajoli δόθηκαν εδώ κι ένα χρόνο σχεδόν, όταν ο Negri ήταν ακόμη βουλευτής του Ριζοσπαστικού κόμματος, και ότι το κείμενο του James Petras αποτελεί τη συνέχεια του άρθρου του που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 7. Με το σημείωμα αυτό ζητάμε την κατανόηση τους.

Τέλος, ως προς το χρόνο της έκδοσης των «Τετραδίων» πρέπει να αναφερθεί πως φιλοδοξία του εκδότη τους είναι να εκδίδονται τέσσερις φορές το χρόνο, θεωρούμε επίσης αυτονόητο, πως η συλλογικότητα του περιοδικού σταματάει στην σύνταξη του, όσο και πως η ευθύνη για κάθε δημοσίευμα βαρύνει μόνο τον υπογράφοντα.

ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ