

33  
Α. Α. Α. Α.

## ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ

Τα θέματα της Αποκέντρωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν γένει και της Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενέχουν αφ' εαυτών ιδιαίτερη σημασία. Η σημασία τους όμως αυτή προσλαμβάνει διαστάσεις μεγαλύτερες κατά περιόδους, λόγω ειδικωτέρων συνθηκών υπό τις οποίες διατελεί μία Χώρα. Και η Χώρα μας κατ' αυτές «διατελεί» υπό ειδικές συνθήκες για πολλούς και ποικίλλους λόγους. Ενδεικτικώς:

Η Αποκέντρωση εν γένει της κρατικής διοικητικής μηχανής, παρ' ότι αποτελεί συνταγματική επιταγή και όνειρο δεκαετιών δεν έχει ολοκληρωθεί για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων δεν προέχουν πάντοτε λόγοι αδυναμίας αντικειμενικοί, αλλά λόγοι πολιτικών επιλογών προς την κατεύθυνση της μη πλήρους εφαρμογής του θεσμού, παρά τα αντιθέτως δηλούμενα εδώ και τα συμβαίνοντα αλλαχού, όπου οι αντίστοιχοι μηχανισμοί εφαρμόζονται λυσιτελώς από μακρού (π.χ. Γαλλία, Ιταλία κ.ά).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Α' και Β' βαθμού, δεν ητύχησε να έχει, πέραν της καλής συνταγματικής κατοχύρωσης, καλλίτερη μοίρα. Η Χώρα μας, η οποία «συνέλαβε» προ πολλών εκατονταετηρίδων την Ιδέα της, παλινδρομούσα και παραπαίουσα εγκατέλειψε κατά περιό-

δους στην τύχη του τον Α' βαθμό και μόλις προ τινος «ηυδόκησε» να ασχοληθεί με τον Β', ο οποίος, κάθε άλλο, παρά γνωρίζει ημέρες δόξης, ως έχει σχεδιασθεί και ως επιχειρείται κατ' αυτὰς η (ημι)εφαρμογή του.

Η Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας, τέλος, ερωτοτροπούσα μονίμως προς τις πηγές χρηματοδότησης των Βρυξελλών και τα Εθνικά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, δεν είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική και επιμένει να «απωθεί» την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα με πολλούς τρόπους: πολυνομία, ταχεία μεταβολή των σχετικών ρυθμίσεων, παλινωδίες ως προς τους σκοπούς και τους στόχους, «διαβολή» της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (ενίστε...), ετερόκλητες επιλογές.

Τα εν λόγω φαινόμενα όμως κάθε άλλο παρά επιτρέπεται να συνεχίζονται. Η εν γένει κατάσταση της Χώρας και η διεθνής συγκυρία υπό την οποία αυτή «ζει» και «κινείται», επιτάσσουν άλλους ρυθμούς, πλέον εναργείς, πλέον λυσιτελείς, πλέον τολμηρούς (μετά συνέσεως...), πλέον λυσιτελείς.

Η ανά χειράς έκδοση τάσσει εαυτήν στην υπηρεσία αυτής της «άλλης» οπτικής, ενσυνειδήτως και αντικειμενικώς, μακράν κομματικών αντεγκλήσεων και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, ευελπιστούσα, ότι συμβάλλει, εν τω μέτρω του εφικτού, στην «αλλαγή» αντίληψης και πορείας θεμάτων εξόχως ζωτικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου, θεμάτων, των οποίων η διευθέτηση ως κατεπείγουσα δεν παρέχει περιθώρια πολυτελών καθυστερήσεων και παλινωδιών, διότι δυστυχώς «οι καιροί ου μενετοί» πλέον...

**Κωνσταντίνος ΓΕ.  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**