

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*Πηνελόπη Αγαλλοπούλου**

Από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τελευταία στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου δημιουργούνται σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί μια τέτοια εξέλιξη προϋποθέτει ανάλογο πολιτικό κλίμα και ένα νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την παραπέρα αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων: κεφάλαια, πρώτες ύλες και εργατική δύναμη που έχουν στη διάθεσή τους οι χώρες αυτές.

Οι Βαλκανικές χώρες στο σύνολό τους έχουν μια μέση οικονομική ανάπτυξη. Σε σχέση με τις προηγμένες οικονομικά χώρες η θέση που κατέχουν στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας τις κατατάσσει στην αποκαλούμενη περιφέρεια. Τα δεδομένα αυτά προσδιορίζουν και τους στόχους που πρέπει να επιδιώξουν σε ό,τι αφορά στην οικονομική τους ανάπτυξη όπως και στον χαρακτήρα των επενδύσεων που απορρέει από την επιδίωξη των στόχων αυτών.

Καρπός τελικά της προσπάθειας αυτής μεταξύ των άλλων θα είναι η σταδιακή ανάπτυξή τους, καθώς έχουν πληθυσμό που υπερβαίνει τα 70 εκ. κατοίκους και διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς και φυσικούς πόρους: πρώτες ύλες, ενεργειακές πηγές και ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό που με κατάλληλη παιδεία θα μπορούσε σε σύντομο ιστορικά χρονικό διάστημα να προσεγγίσει τα επίπεδα των προηγμένων βιομηχανικά χωρών.

Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την εξέχουσα γεωπολιτική θέση που κατέχουν αυτές μεταξύ των τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής τις αναδεικνύουν στο σύνολό τους ως μια αξιόλογη οικονομική οντότητα.

Ως εσωτερική αγορά οι χώρες αυτές συνιστούν ευρύτατο πεδίο οικονομικής δραστηριότητας και πόλο έλξης για επωφελείς τοποθετήσεις κεφαλαίων που θα αποσκοπούν στην κάλυψη των παραγωγικών και καταναλωτικών αναγκών τους σε επίπεδα που προσιδιάζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες και με αυτή την προοπτική καθίσταται επιβεβλημένη ανάγκη η επεξεργασία ενός ενιαίου διαβαλκανικού νομικού πλαισίου που θα συμβάλλει στη σύσφιξη των οικονομικών, των πολιτιστικών και φιλικών σχέσεων μεταξύ τους.

* Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στην προσπάθεια αυτή η ανάπτυξη των διαβαλκανικών επενδύσεων, η μετάδοση εμπειρίας, γνώσεων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που η κάθε μία από αυτές διαθέτει στην παραγωγή και διακίνηση των αγαθών, συνιστούν σημαντικό παράγοντα προόδου και ευημερίας. Ως κεντρικός στόχος της προσπάθειας αυτής προβάλλει η αναδιάρθρωση των οικονομιών τους με την εκμετάλλευση των παραγωγικών τους πόρων, την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας και την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού τους.

Από εδώ προκύπτει και η ανάγκη εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου και των οικονομιών των χωρών της Βαλκανικής με τον εξωτερικό τους περίγυρο. Η οικονομική κατάσταση που θα προκύψει θα οδηγήσει τελικά στην κατάκτηση μιας νέας πιο προηγμένης θέσης στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας που θα συμβαδίζει με την ανάπτυξη των οικονομιών τους και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ίδιων των λαών τους.

Θέλω να πιστεύω ότι η επίτευξη του στόχου αυτού στο σύνολό του μπορεί και πρέπει να περιληφθεί στα πλαίσια της διαβαλκανικής νομικής συνεργασίας που εγκαινιάζεται τις μέρες αυτές με το Πρώτο Συνέδριό της.