

Η Ευρωπαϊκή Διεύρυνση και η Μεσογειακή Πολιτική  
της Ε.Ε. Θέμα Συνεδρίου

Το Ελληνικό Τμήμα της European Regional Science Association οργανώνει στην Λευκωσία Κύπρου από 22-25 Απριλίου τρέχ. έτ. το πέμπτο εθνικό συνέδριο του με θέμα «Ευρωπαϊκή διεύρυνση και μεσογειακή πολιτική».

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος, τηλ. 01/9221066.

## Η σύγχρονη πόλη και οι νέες τεχνολογίες θέμα διεθνούς συνεδρίου

Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης των Πόλεων της Ευρώπης, οι οποίες συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα TELECITIES, POLIS και INFOCITIES, ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής οργάνωσε στην Αθήνα τον Μάρτιο τρ. έτ. διεθνές συνέδριο με κεντρικό θέμα: σύγχρονη πόλη και νέες τεχνολογίες.

Ειδικοί Εισηγητές ανέλυσαν στις Εισηγήσεις τους τις νέες τεχνολογίες και τους νέους δρόμους, οι οποίοι ανοίγονται τόσο στην οργάνωση της καθημερινής ζωής των Πολιτών, όσο και στην διοίκηση των υπηρεσιών της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι Ομιλητές στην ανάγκη πληροφόρησης και εκπαίδευσης των Πολιτών επί θεμάτων νέων τεχνολογιών, (πληροφορική, τηλεματική κ.ά.), οι οποίες είναι δυνατόν να υπηρετήσουν συλλογικές ανάγκες και δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και στις «απαιτήσεις» των Πολιτών από τις Τοπικές Δομές. Επί του τελευταίου αυτού σημείου ο Δήμαρχος του οργανωτού Δήμου κ. Α. Τζανίκος υπεγράμμισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

Σήμερα οι Πολίτες απαιτούν μία Δημόσια Διοίκηση ευέλικτη και προσαρμοστική. Μία Διοίκηση που μπορεί να προσφέρει ποιότητα, μία Διοίκηση που σέβεται τα χρήματα των Πολιτών και είναι παραγωγική, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και βασίζεται στην πειθώ και στα κίνητρα και όχι στην διαταγή, μία Διοίκηση, που ενισχύει τους Πολίτες και όχι απλά τους εξυπηρετεί. Πολλές Δημόσιες Αρχές φαίνονται αργές στις απαιτούμενες αλλαγές. Η γραφειοκρατία εξ ορισμού αντιστέκεται στις αλλαγές. Θα μπορέσει η Δημόσια Διοίκηση να γίνει «ηλεκτρονική», αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει και παρέχει τις υπηρεσίες της; Θα μπορέσει άρα γε η νέα τεχνολογία να δημιουργήσει νέες μορφές στην δημοκρατική μας διαδικασία; Θα φθάσουμε στο «ηλεκτρονικό Δημαρχείο»; Η «δημοκρατία του κυβερνοχώρου» θα μπορέσει να γίνει μια «υπερδημοκρατία των Πολιτών»;

Για όλους αυτούς, και όχι μόνον, τους προβληματισμούς, πολλοί Δήμοι στην Ευρώπη ασχολούνται πλέον συστηματικά με την κοινωνία της πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες. Και είναι προφανές γιατί η Ε.Ε. προωθεί συστηματικά την ενασχόληση των Τοπικών Αρχών με τα θέματα αυτά. Και κατέληξε με την επισήμανση, ότι είναι τεράστια η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το τεχνολογικό περιβάλλον: φθάνει να επισημανθεί με πόσο γρήγορους ρυθμούς μειώνεται το κόστος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πώς αυξάνεται η υπολογιστική τους ικανότητα, πώς εξαπλώνεται το Internet ή πώς αλλάζουν οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί. Οι Πολίτες ως κάτοικοι, χρήστες ή καταναλωτές νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων ευρίσκονται σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εάν όλη η υπόθεση της κοινωνίας των πληροφοριών αφήνονταν στις κεντρικές Διοικήσεις, τότε η μικρή ταχύτητα απόκρισής τους, λόγω της τεράστιας αδράνειας του συστήματος, θα δημιουργούσε ίσως μία απαράδεκτη καθυστέρηση σε βάρος των Τοπικών Κοινωνιών.