

Ορκίσθηκαν οι νέοι Υπαστυνόμοι

## ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Υπουργών, άλλων Επισήμων και πλήθους κόσμου έγινε στην έδρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στις Αχαρνές η τελετή ορκωμοσίας των νέων Υπαστυνόμων Β', οι οποίοι απεφοίτησαν εκ της Σχολής τον Ιούνιο 2008.

Παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ, Βουλευτές, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατοι Επιτελείς της ΕΛΑΣ, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Καθηγητές της Σχολής, τ. Αρχηγοί της Αστυνομίας κ.ά.

Τα ξίφη επέδωσε στους νέους Υπαστυνόμους ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Ταξίαρχος κ. Ανδρ. Χρ. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ, Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, σε μία ενδιαφέρουσα ομιλία του ανέφερε στην ιστορική διαδρομή της Σχολής, στην αποστολή της, στο νέο πρόγραμμα σπουδών της και διέτύπωσε σειρά σοφών παρααινέσεων προς τους νέους Αξιωματικούς ειπών, μεταξύ άλλων και τα εξής:

- Νέες και Νέοι Υπαστυνόμοι.
- Πριν από 4 χρόνια πραγματοποιήσατε το πρώτο θετικό βήμα της επαγγελματικής σας πορείας.
- Εισήλθατε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με ενθουσιασμό όνειρα και οράματα, αλλά και με κάποια επιφυλακτικότητα και αγωνία που προκαλεί το άγνωστο και η αναμονή της πρωτόγνωρης εμπειρίας.
- Σήμερα περατώθηκε η τετράχρονη πνευματική και ψυχοσωματική σας δοκιμασία.
- Η σημερινή ημέρα για σας Νέες και Νέοι Αξιωματικοί είναι ξεχωριστή.
- Είναι βαρυσήμαντα πολυσήμαντη και πολυσήμαντα σημαντική.
- Είναι ο πιο σοβαρός σταθμός της ζωής σας.
- Όμως, όσο σημαντικός και αν είναι δεν είναι το τέρμα, ούτε αυτοσκοπός, αλλά και αφετηρία για μια νέα πιο επίπονη και πιο υπεύθυνη πορεία.
- Είναι η αρχή της επαγγελματικής σας θητείας, ως Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.
- Δεν είστε πλέον απλοί πολίτες αλλά σημαίνοντα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και υπεύθυνοι ταγοί της κοινωνίας.
- Καλείστε με σύνεση και ευθυκρισία να εφαρμόσετε το Νόμο και την Τάξη, κρατώντας τις πολύ λεπτές ισοροπίες ανάμεσα στη Νομοθετική και Εκτελεστική εξουσία, με οδηγό το φωτισμένο μυαλό του Νόμου.

- Νέες και Νέοι Υπαστυνόμοι.

- Τηρείστε το γράμμα του Νόμου με τη σχολαστικότητα του ακριβοδίκαιου Νου και με της λογικής την ψυχρότητα, αλλά και υπηρετείστε το πνεύμα Του με της ψυχής την ευαισθησία και της καρδιάς τη θερμότητα.

- Η θεωρητική προσέγγιση ότι ο Αξιωματικός-άνθρωπος που χάνεται μέσα στο πάθος του, χάνει λιγότερα από εκείνον που χάνει το πάθος του, έχει τη σημασία του.

- Είναι γνωστό ότι η εξουσία είναι γλυκιά και δελεάζει.

- Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι εσωτερικές αντιστάσεις των ανθρώπων όχι πάντοτε ισχυρές.

Συχνά η φιλοδοξία εκτρέπεται σε ματαιοδοξία και η χρήση της εξουσίας απέχει ελάχιστα από την αλαζονική της κατάχρηση.

- Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η πένα και η βόμβα είναι από το ίδιο μέταλλο.

- Ανάμεσα στη βία και την πειθώ, η πρώτη παραπέμπει σε κυνικό εξαναγκασμό, ενώ η δεύτερη σε νοήμονα και σώφρονα αυταναγκασμό.

- Άλλωστε όπως έχει εύστοχα ειπωθεί με τις λόγγες μπορείς να καταφέρεις το παν, εκτός από το να στηριχτείς επάνω τους, γιατί η βία γεννά βία και κάθε πιεζόμενος, πιέζει.

- Δεν είναι επομένως χωρίς νόημα ότι η Βασίλισσα των μελισσών δεν έχει κεντρί.

- Εξάλλου, οι σύγχρονοι καιροί με την απομυθοποίηση των ποικιλώνυμων φορέων της αυθεντίας, με τον επαναπροσδιορισμό των παγκοσμιοποιημένων πια στόχων και την ανακατάταξη των αξιών απαιτούν από τον σύγχρονο Αξιωματούχο να μπορεί να επιβάλλεται φύσει και όχι θέση.

- Το βλέμμα και το όραμα του ρηξικέλευθου ηγέτη-του μεγάλου ανδρός- επιτάσσουν «Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνουμε, πάντα μακρύτερα να κοιτάζουμε».

- Όμως και του καλού ανθρώπου το πρόσταγμα προτρέπει να βλέπουμε και μέσα μας και δίπλα μας και κυρίως πίσω μας.

- Η επαγγελματική και βιοτική μας πορεία, πρέπει να ερωτοτροπεί με το τέρμα της, αλλά να μην ξεχνά και την αφετηρία.

- Έτσι, κοιτώντας πίσω μας αν στα βλέμματα των υφισταμένων μας, των μαθητών μας, των συνεργατών μας διαπιστώνουμε όχι της αποστροφής τη δυσφορία, αλλά την ευγνώμονα επιδοκιμασία, τότε σημαίνει πως η επαγγελματική μας συμπεριφορά και η βιοτική μας πορεία δεν απώλεσαν το πνευματικό τους αζιμούθιο, δεν απεμπόλησαν τη μυθική τους σκοποθεσία.

- Μην ξεχνάτε πως οι απότομες, οι απρόσμενες κορυφώσεις, όταν δεν συνάδουν, όταν δεν είναι συμβατές με αετού προδιαγραφές οδηγούν σε βαρύνδουπες πτώσεις, σε ανώμαλες προσγειώσεις.

- Γι' αυτό δεν πρέπει να κοιτάμε κάποιον από ψηλά, παρ'όλας μονάχα όταν σκοπεύουμε να τον βοηθήσουμε να σηκωθεί.

- Δεν είναι δυνατόν ο κακός άνθρωπος να είναι καλός Αξιωματικός.

- Ποτέ δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει η στολή όσα δεν σας έχει προσφέρει η ζωή.

- Το ταξίδι προς την επαγγελματική σας ΙΘΑΚΗ όσο και αν είναι συναρπαστικό καλύπτει μερικές μόνο ανάγκες, υπηρετεί έναν ΑΓΙΟ, αλλά ΕΙΔΙΚΟ σκοπό.

- Το αξίωμα δίνει πολλά στον Αξιωματικό.

Δεν μπορεί όμως να του τα δώσει όλα.

- Και αν προσπαθήσει με την υπερβολή να καλύψει το κενό της έλλειψης, τότε διασαλεύεται ο χρυσός κανόνας του μέτρου, η Αριστοτελική μεσότητα, όχι προς την κατεύθυνση της φωτισμένης ακριβοδικίας και αυστηρότητας, αλλά της υποκειμενικής αλαζονείας και συμπλεγματικής ανεπάρκειας και κακότητας.

- Κάθε αξίωμα είναι περισσότερο ηθικό και λιγότερο ψυχολογικό καύχημα.

- Είναι λειτούργημα και υπόργημα με την αρχαία σημασία της λέξης που υπουργός σημαίνει υπηρέτης.

- Έχουν πει πως η εικόνα του δέντρου εμποδίζει τη θέα του δάσους, πως η θεωρητική υπερπληροφόρηση, χωρίς την πρακτική αποδοχή και επιδοκιμασία οδηγεί σε συσκότιση.

- Και επειδή «Μάθηση είναι συνεχής μετάνοια για επαναπροσδιορισμό συμπεριφοράς και δράσης», υλοποιούμε το δόγμα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας που θέλει το αρμονικό συνταίριασμα της διδασκαλικής θεωρίας με την αστυνομική πρακτική ώστε οι σπουδαστές μας όλων των ετών να έχουν αποκτήσει την ανάλογη εμπειρία όχι μόνο των θρανίων της Σχολής, αλλά και των δρόμων της αστυνομικής ζωής.

- Νέες και Νέοι Αξιωματικοί.

- Τηρώντας τον όρκο που δώσατε ενώπιον του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με τις ευλογίες της Εκκλησίας, με την παρουσία λαμπρών εκπροσώπων της Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής εξουσίας, των καθηγητών σας και των αγαπημένων σας προσώπων, εντάσσετε πλέον από σήμερα στη μεγάλη οικογένεια των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

- Είναι εξόχως τιμητικό ότι σε λίγο θα παραλάβετε το αγλαές ξίφος του Αξιωματικού από τα χέρια του πρώτου πολίτη της χώρας μας, του Ανώτατου πολιτειακού άρχοντα, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκφράζει όχι μόνο θεσμικά, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστικά τη συλλογική βούληση, την αγωνία και την ευαισθησία του ελληνικού λαού.

- Ως ολοκληρωμένοι αξιωματικοί και συγκροτημένοι άνθρωποι, θα χρειάζεστε κατά την επαγγελματική σας οδοιπορία ως αυτοπειθαρχημένα στελέχη, λιγότερη ιεραρχία, λόγω της πειθαρχημένης σκέψης σας, λιγότερη γραφειοκρατία και λόγω της συνετής δράσης σας, λιγότερους πειθαρχικούς ελέγχους.

- Νέες και Νέοι Υπαστυνόμοι.

- Καθώς, σας συγχαίρω και σας προπέμπω με τις θερμότερες ευχές μου να γνωρίζετε ότι το διαρκώς μετεξελισσόμενο έγκλημα και η παντοειδής παγκοσμίων πια προδιαγραφών παραβατικότητα απαιτούν από εσάς μια δια βίου εκπαίδευση, μια αμείωτη φυσική αλλά και ηθικοπνευματική ετοιμότητα, ώστε στη σύγκρουσή με το κακό να καταγραφεί μια ακόμα νίκη του καλού.

- Και επειδή το κακό έχει μεν κοντά πόδια και δεν ζει πολύ για να γεράσει, έχει όμως και πολλά και μακριά χέρια, δίκην λερναίας ύδρας απαιτεί όχι μόνο Οδύσεια ευστροφία και Ηράκλεια αντοχή αλλά και Ιώβεια υπομονή για να καταπολεμηθεί και αποτελεσματικά να κατατροπωθεί.