

† Καθηγητής Δημήτριος ΚΟΡΣΟΣ (1921 - 1999)

Στις 19 Απριλίου 1999 έχασε την μάχη με την ζωή ένας διαπρεπής επιστήμων και ακαδημαϊκός διδάσκαλος, ο Δημήτριος Ι. Κόρσος. Ο Δημ. Κόρσος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921 και από τα παιδικά του χρόνια διακρίθηκε για την επιμέλειά του, την αγάπη που για τα γράμματα, την λογοτεχνία, την ποίηση, την ιστορία, τις τέχνες. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Παρίσι, όπου συνέγραψε και τη διδακτορική του διατριβή υπό τον τίτλο «Η Σύμβασις του Διοικητικού Δικαίου», έργο το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί σπουδαίο οδηγό για τους μελετητές του θέματος αυτού. Εσταδιοδρόμησε ως ακαδημαϊκός Καθηγητής από της πρώτης μέχρι της τελευταίας βαθμίδος στους κόλπους του Παντείου Πανεπιστημίου, του οποίου διετέλεσε και Πρύτανης κατά την περίοδο 1973-1974. Διέπρεψε στα πεδία του Διοικητικού, Δημοσιονομικού και Συνταγματικού Δικαίου καθώς και στη Γενική Θεωρία του Δικαίου. Το Πάντειον Πανεπιστήμιο υπήρξε σημαντική τροφός του Διοικητικού Δικαίου «εκ της κατευθύνσεώς» του, αλλά και εκ της παρουσίας των καλλιτέρων συντελεστών του Διοικητικού Δικαίου στην Ελλάδα, του Γεωργίου Παπαχατζή, του Μιχ. Στασινοπούλου κ.ά. Στο Πάντειον Πανεπιστήμιο ο Καθηγητής Δημ. Κόρσος ανέδειξε κατά τις δεκαετίες του '60, '70, και '80 το επιστημονικό του πρόσωπο με συνεπή προσπάθεια και επαγωγό διδασκαλία.

Ο Καθηγητής Δημ. Κόρσος έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Μεξικό, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες καθώς και σε σεμινάρια, ειδικώτερα στο Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου, που διοργανώνει από το 1976 κάθε χρόνο το «Ίδρυμα Στασινοπούλου».

Ο Δημ. Κόρσος υπήρξε Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ιδρύματος Στασινοπούλου, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, ενώ διετέλεσε, επίσης, Γενικός Γραμματέυς της Βουλής και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε. από το 1989 έως το 1991.

Ο Καθηγητής Δημ. Κόρσος επολιτεύθη ως επιστήμων και ως άνθρωπος μετά πολλής μετριοπαθείας και συνέσεως. Υπήρξε ευγενής, συνετός και αδιάλλακτος ζηλωτής του πατρῷου φρονήματος, των ελληνικών παραδόσεων και της ελληνικής παιδείας και γλώσσης. Διεκρίνετο για το ήθος του και την ποιότητα του χαρακτήρα του. Ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος που απελάμβανε ιδιαίτερας εκτιμήσεως από τον κόσμο των γραμμάτων. Τα μεγάλα λογοτεχνικά περιοδικά κύρους εξακολουθούν να φιλοξενούν κείμενά του, τα οποία διακρίνονται για τον λεπτό στοχασμό τους.

Ο Δημ. Κόρσος καθ' όλη την διάρκεια του βίου του ουδέποτε έπαυσε να μεριμνά και να πάσχει για το Πανεπιστήμιο και την Επιστήμη του Διοικητικού Δικαίου. Υπήρξε εργασιομανής και τελειομανής, αγωνίσθηκε όσον ολίγοι τον καλόν και ωραίον αγώνα της προόδου της επιστήμης, διεκρίνετο δε πάντοτε για την παρηγοσία του, τον ανιδιοτελή του χαρακτήρα και την αφοσίωσή του στην εκτέλεση του καθήκοντος.

Στο πλούσιο συγγραφικό έργο του Δημ. Κόρσου περιλαμβάνονται πλήθος εισηγήσεων, μελετών, γνωμοδοτήσεων και κριτικών δοκιμίων. Το έργο του περιλαμβάνει επίσης μελέτες και εργασίες εκτός του Δημοσίου Δικαίου για την ελληνική διανόηση, τον πνευματικό βίο, την γλώσσα καθώς και λογοτεχνικά βιβλία.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται, οι Εισηγήσεις του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, το Γενικόν Μέρος του Διοικητικού Δικαίου, το Δημοσιονομικόν Δίκαιον, οι Μελέτες Γενικής Θεωρίας του Δικαίου, (Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου). Εκτός της σφαίρας του Δημοσίου Δικαίου αναφέρονται το πνευματικό περιεχόμενο των δύο λόγων του Ιωάννου Χρυσοστόμου εις το Γενέθλιον του Σωτήρος, Η ευθύνη του ανθρώπου στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνας, Ο πνευματικός βίος και η παραφθορά αυτού, Το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου (απειλή και προστασία αυτού), Περί του εκδημοκρατισμού της Δημοκρατίας, Ελληνική Διανόηση και Ευρωπαϊκή Σκέψη κ.ά., και από την σφαίρα της λογοτεχνίας τα έργα του Δάφνες και Τιμές, Των Λυρών τα Προοίμια, Αφροδίτη Εξόριστος κ.ά.

Ολίγον προ του θανάτου του διακεκριμένοι Έλληνες και αλλοδαποί Συνάδελφοί του και Δικαστικοί είχαν την πρωτοβουλία να εκδώσουν προς τιμήν του Σύμμεικτα υπό τον τίτλο «Δόσις Αγαθή», τα οποία σημείωσαν εξαιρετική κυκλοφοριακή επιτυχία.

Τέλος, επίσης ολίγον προ του θανάτου του, η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου είχε την πρωτοβουλία να του απονεμίει ειδικό έπαινο μετά περγαμηνής σε αναγνώριση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού του έργου στο Ίδρυμα.

Την Εξόδιον Ακολουθία του ηκολούθησε πλήθος Συναδέλφων, Δικαστικών, Μαθητών και Φίλων του, εξεφωνήθησαν δε λόγοι επαινετικοί του ήθους και του έργου του από αναγνωρισμένες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου της χώρας.

Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ