

## † Κωνσταντίνος Χαράλ. ΣΙΦΝΙΩΤΗΣ (1943-2000)

Ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους ΣΙΦΝΙΩΤΗΣ, Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, από όπου έλαβε τα πτυχία Μ.Α. και Ph.D. στα Οικονομικά.<sup>1</sup>

Πριν προσληφθεί στο Πάντειο το 1978, ως Ειδικός Επιστήμονας κατ' αρχήν, υπήρξε Βοηθός Καθηγητή (teaching assistant) και στη συνέχεια Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Northeastern. Επί μακρά σειρά ετών υπήρξε Διευθυντής του Τομέα Οικονομίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, ενώ κατά την περίοδο 1991-92 διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Για μεγάλη περίοδο δίδασκε με επιτυχία τα Μαθήματα της Συνεταιριστικής Οικονομίας, της Αγροτικής Οικονομίας, της Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής, ωρισμένα έτη και της Στατιστικής, ενώ κατά τα τελευταία έτη δίδασκε και το Μάθημα της Εφοδιαστικής.

Κατά την περίοδο 1977-81, εργάστηκε στην Υπηρεσία Μελετών της ΠΑΣΕΓΕΣ, αρχικά ως βασικός Ερευνητής και στην συνέχεια ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Όπως σημείωνε άλλοτε ο ίδιος, κύριο έργο του «ήταν η συνεχής παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων λύσεων σε θέματα, που αφορούσαν στην Αγροτική Πολιτική της χώρας μας και της ΕΟΚ καθώς και των προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας και των Γεωργικών Συνεταιρισμών».

Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και των Συνεταιρισμών, δέθηκε με το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας μας, το οποίο και ποτέ δεν εγκατέλειψε. Θεωρώ, ότι υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα στελέχη του συνεργατισμού της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο συνέδραμε όχι μόνο με τη συγγραφή βιβλίων και επιστημονικών άρθρων, αλλά κυρίως με την ενεργή δράση του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του, στο κρίσιμο εκείνο μεταβατικό στάδιο του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1970.

Ο Κων. Σιφνιώτης είχε πλούσιο συγγραφικό έργο. Ως χαρακτηριστικότερες εργασίες του θεωρώ:

- Τη διδακτορική του διατριβή *Education and Consumption Patterns: Their Impact on the Demand for Highly Educated Labor* (Northeastern University, Boston, Mass. 1976).

- Τα άρθρα του «Οι Δυνατότητες της Ελληνικής Γεωργίας και η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΟΚ» (1978), «Η Αγροτική Πολιτική - Καθορισμός των Τιμών των γεωργικών

---

*1. Με ιδιαίτερη οδύνη η Κοινότητα του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. των Αθηνών αποχαιρέτησε τον θανόντα προώρως Καθηγητή του Κωνσταντ. Χαράλ. ΣΙΦΝΙΩΤΗ τον παρελθόντα Νοέμβριο. Ως ελάχιστος φόρος τιμής στον εκλιπόντα λαμπρό Συνάδελφο δημοσιεύεται εδώ επικήδειος, τον οποίο εξεφώνησε ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Ιω. ΒΑΒΟΥΡΑΣ.*

Προϊόντων: Επιπτώσεις - Προοπτικές» (1978), «Οι Συνεταιρισμοί και το 1992» (1989), «Προβλήματα Χρηματοδότησης των Συνεταιρισμών» (1991), «Equity Considerations of Property Tax Exemptions» (1977), «Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής των Γεωργικών Δεικτών» (1978).

- Και τα βιβλία-μελέτες του «Η Ελληνική Γεωργία» (1978), «Η ΕΟΚ και η Κοινή Αγροτική Πολιτική» (1980), «Συνεταιριστική Οικονομία» (1991), «Το Πρόβλημα της Εμπορίας των Συνεταιριστικών Προϊόντων» (1979) και «Logistics Management: Θεωρία και πράξη» (1997).

Διετέλεσε Μέλος σημαντικών Κοινοτικών Συνεταιριστικών Επιτροπών και συγκεκριμένα της COPA, της COGECA και της CEA. Υπήρξε, επίσης, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τους Συνεταιρισμούς της CIRIEC. Επί πλέον υπήρξε ιδρυτικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών, ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics Management και ιδρυτής και Πρόεδρος της Euroteam Logistics Consultants, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της European Logistics Association. Ήταν από τους πρώτους Επιστήμονες, που εργάσθηκαν συστηματικά για την διάδοση και εφαρμογή της Εφοδιαστικής στην Ελλάδα.

Η Κοινότητα του Παντείου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο πένθος της οικογένειας Σιφνιώτη στην οποία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Κώστα,

Έχοντας στοιχειωδώς επιτελέσει το καθήκον μου ως Πρύτανης του Παντείου και όσο πιο λιτά μπορούσα, αφού γνωρίζω, ότι δεν σου άρεσαν οι τυπικότητες και οι βερβαντισμοί, ελπίζω, ότι θα μου επιτρέψουν οι παρόντες να σου απευθυνθώ και ως φίλος. Έτσι ή αλλιώς θα το έκανα. Το δικαιούμαι εξ άλλου.

Όπως καλά γνωρίζεις, τους φίλους μου ποτέ δεν τους αποχαιρετώ. Ξέρω ότι κάπου με περιμένουν. Και μπορεί ο Μώμος στον ομώνυμο Μονόλογο του Βάρναλη να διερωτάται:

«Αφού δεν κατάλαβες τα γνωστά, πώς ξέρεις τ' άγνωστα;

Κι αφού δεν κατάλαβες τα τωρινά, πώς ξέρεις τα μελλούμενα;».

Η απάντηση για μένα είναι απλή: Τα ξέρω, γιατί έτσι πιστεύω. Οι σχέσεις φιλίας, που πάνω από όλα είναι σχέσεις αγάπης, δεν διακόπτονται, δεν επιτρέπεται να διακόπτονται, από φυσικά ή βιολογικά εμπόδια.

Σήμερα, θα σου ομολογήσω ωρισμένα πράγματα:

Βασικά σου χαρακτηριστικά, που εκτίμησα ήταν το θάρρος της γνώμης, η έλλειψη υποκρισίας και η ανιδιοτέλεια. Στοιχεία που ολόένα και γίνονται σπανιότερα. Πολλές φορές χαιρόσουν για μένα περισσότερο από ό,τι εγώ. Το διέκρινα ξεκάθαρα στο βλέμμα σου. Σε συγχαίρω γι' αυτά.

Σε συγχαίρω επίσης για την οικογένειά σου. Την Άννα, τον Αλέξη και την Πανδώρα, τους Γονείς και τα Αδέλφια σου. Και σε ευχαριστώ που θεωρείς την Αθηνά, τη Χαρά και εμένα μέλη αυτής της οικογένειας. Και βέβαια θα εξακολουθήσουμε να είμαστε, όπως θα δεις στη συνέχεια του χρόνου.

Και για να συννενοηθούμε στη συνθηματική μας γλώσσα:

Hallo Kostas, Καλήν Αντάμωση.

Hallo Yannis.

Καθηγητής Ιωάννης ΒΑΒΟΥΡΑΣ  
Πρύτανης Παντείου Πανεπιστ. Κ.Π.Ε.Αθηνών