

Αναστασία Ιερών. ΠΙΝΤΟΥ 1917-2009

Πλήρης ημερών απεβίωσε τον Απρίλιο 2009 στην Αθήνα η Αναστασία Ιερωνύμου ΠΙΝΤΟΥ.

Η εκλιπούσα, γόνος λαμπρής Οικογενείας, διεκρίθη για το μεγάλο κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο και την αποτελεσματική στήριξη Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Μουσείων, Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων κ.ά..

Ενστερνησθείσα τις επιστημονικές ανησυχίες του αιμνήστου Συζύγου της Καθηγητού Ιερωνύμου ΠΙΝΤΟΥ για τα ζητήματα της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας, συνέδραμε ποικιλοτρόπως σχετικές δράσεις Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, Νέων Επιστημόνων κ.ά.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ιερώνυμος ΠΙΝΤΟΣ» από την ίδρυσή του (1987) έως τον θάνατό της.

Η κηδεία της έγινε στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Προέστη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟΣ.

Επικηδείους λόγους εξεφώνησαν, πλην του Μητροπολίτου, ο Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο Καθηγητής κ. Σ. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες κ.ά.

Εν συνεχεία παρατίθενται αποσπάσματα εκ του λόγου του Καθηγητού Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Ο Κύριος, όστις ετάζει καρδίας, απεφάσισε τον χρόνο μετάβασής Σας εκ του κόσμου τούτου, εις τους χώρους της αιωνίου ζωής.

Η οδύνη και η θλίψη συνέχει παρισταμένους και απόντες, Συγγενείς και Φίλους.

Σε άλλους καιρούς, Άλλοι, θα αποτιμήσουν την προσωπικότητά Σας, την επί γης διαδρομή Σας, την προσφορά Σας στην Κοινωνία.

Τώρα οι λόγοι είναι βραχείς.

Γόνος λαμπράς Οικογενείας, τύχατε αρίστης αγωγής και παιδείας.

Αργότερα, η Μοίρα συνέδεσε την ζωή Σας με Άνδρα Επιφανή περί την Επιστήμην, τον Ιερώνυμο ΠΙΝΤΟ, τον οποίο πολλαπλώς στηρίξατε.

Μετά τον θάνατό του τιμήσατε πολυσχιδώς το έργο του και αφιερώσατε τον εαυτό Σας σε έργα σημαντικά.

Η σημασία της εν γένει προσφοράς Σας καταδεικνύεται εκ του γεγονότος, ότι Επιστημονικοί Οργανισμοί, Μουσεία, Νοσοκομεία, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Σας έχουν ανακηρύξει από χρόνου μακρού Μεγάλη Ευεργέτιδα.

Εμπνεόμενη από τις ανησυχίες του αιμνήστου Συζύγου Σας Ιερωνύμου ιδρύσατε με Συνεργάτες του το Κέντρο Έρευνας Περιφερειακής Αναπτύξεως Ιερώνυμος ΠΙΝΤΟΣ, το έργο του οποίου εκφρασατε εν ζωή την επιθυμία να συνεχισθεί υπό νέα νομική μορφή μετά τον θάνατό Σας, προνοήσασα και περί της οικονομικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος.

Μέσω αυτού συνδράματε νέους Επιστήμονες να προαγάγουν την επιστημονική έρευνα και να καταστήσουν διά της εκδόσεως Μελετών γνωστά νέα δεδομένα, τα οποία αξιοποιούν ήδη εκατοντάδες Φοιτητές σε Πανεπιστήμια.

Χορηγήσατε δεκάδες υποτροφίες σε Φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, του οποίου ο Σύζυγός Σας διετέλεσε Καθηγητής, Πρύτανης και ιδρυτής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Υποβοηθήσατε την διάδοση ευγενών Ιδεωδών, ενισχύουσα την δημοσιοποίηση κειμένων σπουδαίων Εκκλησιαστικών και Πολιτικών Προσωπικοτήτων και διακεκριμένων Λογοτεχνών και Μεταφραστών.

Ενισχύσατε Οργανισμούς και Οργανώσεις προς παραγωγή έργου σπουδαίου, όπως ο Ελληνικός Σύνδεσμος ΟΗΕ, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, η Εταιρεία Φίλων του Λαού και άλλους.

Ως ακραιφνής Ελληνίς συνδράματε σπουδαία Μουσεία να αποκτήσουν σημαντικά αντικείμενα μεγίστης εθνικής ιστορικής σημασίας.

Στηρίξατε ποικιλοτρόπως νέους Καλλιτέχνες.

Λάτρεις της προσπαθείας διάσωσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, υποβοηθήσατε σχετικές θετικές δράσεις Μουσείου, Φιλοδασικών Οργανώσεων, Συλλόγων Προστασίας της Φύσης και άλλων.

Κατανοούσα τον ανθρώπινο πόνο επιχειρήσατε ποικιλοτρόπως να τον αμβλύνετε.

Καρκινοπαθείς του Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Σας ευγνωμονούν, διότι, χάρις στην ιδική Σας προσφορά, αγοράσθηκαν ιατρικά μηχανήματα. Δύο θάλαμοι του Νοσοκομείου φέρουν ήδη τα ονόματα του Συζύγου Σας και το ιδικό Σας.

Κατασκευάσατε εντός μεγάλου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, το οποίο ποικιλοτρόπως στηρίξατε, μικρό Ναό για τις λατρευτικές ανάγκες των εκεί στεγαζομένων υπερηλίκων Ατόμων.

Ενισχύσατε το φιλανθρωπικό έργο Ιερών Μητροπόλεων και Νομικών Μορφωμάτων της Εκκλησίας μας.

Υπέικουσα εις το Ευαγγελικόν «Παντί ω εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσεται» τείνατε πάντοτε ανιδιοτελώς ευήκοον ους εις τα αιτήματα αδυνάτων και πασχόντων, υπερβάσα πολυλαπλώς τα ανθρώπινα μέτρα.

Σεβαστή Αναστασία ΠΙΝΤΟΥ,

Ο Χριστός είπε:

Εγώ ειμί το φως του κόσμου, ο ακολουθών Εμοί ου περιπατήσει εν τη σκοτία αλλ' έξει το φως της ζωής.

Είθε το ανέσπερο φως του Ναζωραίου να φωτίζει το ατέρμον ταξίδι Σας προς την αιωνιότητα.