

## Σχόλιο ενάντια στον πόλεμο

**Η** παρούσα συγκυρία, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στα Βαλκάνια, θέτουν με δραματικό τρόπο το πρόβλημα της Ιστορίας. Ειδικότερα, και σ' ό,τι αφορά τη φιλοσοφία, το πρόβλημα της Ιστορίας τίθεται σήμερα ως ένα πρόβλημα ιστορικής ευθύνης. Οι λαοί και ο καθένας πολίτης ξεχωριστά οφείλουν να πάρουν θέση έναντι του πολέμου και της Ιστορίας.

Σε ό,τι αφορά την Ιστορία, μπορούμε να δεχτούμε πως αυτή είναι πρωτίστως ανθρώπινο δημιούργημα και πως η εξέλιξή της συνιστά μια προοδευτική διαδικασία. Η θέση όμως αυτή δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πρέπει να εκλάβουμε την ιστορική εξέλιξη ως μια ευθύγραμμη διαδικασία από κάθε άποψη. Το ότι η Ιστορία εξελίσσεται προοδευτικά δεν σημαίνει ότι στην Ιστορία δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα. Μπορεί η Ιστορία να είναι πρωτίστως ανθρώπινο δημιούργημα και η δημιουργικότητα βασικό χαρακτηριστικό της ανθρωπίνης φύσης, ωστόσο στις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις στην Ιστορία λειτουργούν και σκοτεινές, καταστροφικές δυνάμεις. Η δράση των καταστροφικών δυνάμεων είναι παρούσα στη σημερινή συγκυρία. Οι κυρίαρχες δυνάμεις που σήμερα καθορίζουν τις τύχες της ανθρωπότητας, οι «πολιτισμένες» χώρες του δυτικού κόσμου, θέλοντας να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στη διεθνή κοινότητα, έχουν σήμερα εξαπολύσει την καταστροφική τους μανία. Ο πολιτισμός τους είναι άμεσα συνδεδεμένος με μια ακραία βαρβαρότητα. Το δίκαιο του ισχυρότερου, η λογική της ωμής βίας, επανέρχονται ως λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ενόψει αυτής της κατάστασης, είναι πρωταρχικό μας καθήκον να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την κίνηση της Ιστορίας, τις ιστορικές αντιφάσεις, την ιστορική διαλεκτική. Οφείλουμε να κατανοήσουμε την εποχή μας, να οξύνουμε την ιστορική μας συνείδηση και να πάρουμε θέση στο ζήτημα του πολέμου. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η ενεργός παρέμβασή μας ενάντια στη νέα βαρβαρότητα. Οφείλουμε να ξεγερθούμε ενάντια στις καταστροφικές δυνάμεις που θέλουν να αναστείλουν την πορεία της ανθρωπότητας προς την πρόοδο, να ακυρώσουν το όραμα για κοινωνική δικαιοσύνη και να επιβάλλουν τη Νέα Τάξη πραγμάτων ως τελική κατάσταση στην ιστορική εξέλιξη.