

Βράβευση Μελετών

Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγητής κ. Κωνστ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ απένειμε, κατά την διάρκεια ειδικής εκδήλωσης πραγματοποιηθείσης τον Μάρτιο τρ. έτ. εν Αθήναις, τα Βραβεία Ευρωπαϊκών Μελετών έτους 1999, σε νέους Επιστήμονες και Φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προ της απονομής ο τ. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ανέπτυξε θέματα συναφή με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν Πολιτικοί, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ειδικοί Επιστήμονες, Φοιτητές κ.ά..

Κωνστ. Φρ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ και Φραγκ. Κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ: Η Ανάσταση. Αθήναι, 1999, σελ. 144.

Η ευαισθησία ωρισμένων Ανθρώπων να «συγγράφουν» κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου λήγοντος του εικοστού αιώνας, αφ' ενός μεν υπογραμμίζει την ευαισθησία αυτών των ιδίων περί το θέμα, αφ' ετέρου δε την αγωνία του συγχρόνου Ανθρώπου να προσεγγίσει το Θείον, εν μέσω μηνυμάτων υλιστικού χαρακτήρος και προσδοκιών συνεχών υλικών απολαύσεων, υπό το κράτος ακράτου καταναλωτισμού...

Η εργασία των Κωνσταντίνου Φρ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ και Φραγκίσκου Κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Δικηγόρου παρ' Α.Π. και Σ.τ.Ε., υπό τον τίτλο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ (έκδ. α', Αθήναι, 1999, σελ. 144), δεν περιλαμβάνει μόνον τις σκέψεις των Συγγραφέων επί του θέματος της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά καταγράφει κατά τρόπο εύληπτο και σαφή πλήθος πληροφοριών περί τα συναφή θέματα.

Ενδεικτικώς αναφέρονται ωρισμένοι τίτλοι εκ του πίνακος περιεχομένων: Η αθανασία της ψυχής και η ανάσταση των νεκρών. Προρρήσεις του Χριστού περί του σταυρικού θανάτου του. Οράματα Προφητών. Διακηρύξεις του Χριστού. Ο Πλάτων περί ψυχής. Ψευδοτροφήτες. Ψυχή, πνεύμα, σώμα κ.ά..

Η όλη εργασία διακρίνεται για τον πλούτο των στοιχείων της, την ακριβή τεκμηρίωση βάσει πρωτοτύπων πηγών, την λεπτομερή αναφορά σε Συγγραφείς και κείμενα Προφητών, την καλλιέπεια, το γλαφυρό ύφος και την απαράμμηλη ευθύτητα και σαφήνεια των θέσεων των Συγγραφέων της.

Σε εποχές δυσχερείς, όπως η τρέχουσα, κείμενα αυτού του είδους οριοθετούν μία άλλη «οπτική» των πραγμάτων και συνιστούν, υπό προϋποθέσεις, «δίοδο» διαφυγής της Ψυχής εκ των πεδίων της στυγνής υλιστικής νοοτροπίας των καιρών...

Α.

Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ