

ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΕΠΕΑ ΠΤ

Το Συνέδριο «Υγεία στο Χώρο της Εργασίας»

(5-10 Νοεμβρίου 1986, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οργανωτής Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής).

Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει προφανές ότι ενώ η κοινή γνώμη είχε αφυπνισθεί σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του ανθρώπου, υπήρξε ελάχιστη ενημέρωση για τα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας (Υ και Α) εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με την αδράνεια επιστημόνων, υπηρεσιών και κρατικών φορέων στις δεκαετίες '60 και '70, όπου τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα των εργασιακών σχέσεων περνούσαν από μια κρίσιμη φάση. Ακόμη και σήμερα, που οι διάφορες συγκυρίες είναι ευνοϊκές και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για οικολογικά προβλήματα και για την προληπτική φροντίδα υγείας του πληθυσμού, το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί περιθωριακό ενδιαφέροντος θέμα.

Πανεπιστημιακά εργαστήρια που μελετούν και ερευνούν τα προβλήματα Υ και Α της εργασίας είναι ελάχιστα. Οι κρατικές υπηρεσίες που εποπτεύουν την εφαρμογή νόμων και προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων από επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα απασχολούν περιορισμένο αριθμό επιστημόνων. Οι νομοθεσίες για το εργασιακό περιβάλλον ήταν μέχρι πρόσφατα απαρχαιωμένες. Οι στατιστικές για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών ασθενειών και οι εργασίες για τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν περιορισμένες. Με άλλα λόγια υπήρχε μια σοβαρή καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες για τη διάγνωση των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη και σήμερα η πλειοψηφία των εργατικών οργανώσεων αγνοούν τους κανόνες υγιεινής στους χώρους εργασίας και τα μέτρα περιορισμού των εργατικών ατυχημάτων, και σε πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν εκλέξει τις επιτροπές Υ και Α.

Το Συνέδριο για την «Υγεία στο Χώρο Εργασίας» και «Υγεία στον Αγροτικό Τομέα» [Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 5-9 Νοεμβρίου 1986] που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Ιατρικής, ήταν το πρώτο συνέδριο του είδους και συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό Ελλήνων επιστημόνων (προσκλήθηκαν και μερικοί εξέχοντες επιστήμονες από άλλες χώρες της Ευρώπης) οι οποίοι ασχολούνταν όλα αυτά τα χρόνια, στο περιθώριο άλλων επιστημονικών ερευνών, με το εργασιακό περιβάλλον.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε όλο το φάσμα των φυσικών, χημικών, βιολογικών, εργονομικών και νομοθετικών παραγόντων που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον. Τεχνικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, επιστήμονες, συνδικαλιστές, εργοδότες, γιατροί όλων των ειδικοτήτων, γιατροί εργασίας, τεχνικοί ασφαλείας και εργαζόμενοι ανάπτυξαν μέσα σε πέντε ημέρες το πολύπλοκο και αλληλένδετο πλέγμα των παραγόντων που επιδρούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Πολλές από τις διαλέξεις είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, άλλες ανακοινώσεις επικέντρωσαν την προσοχή τους στα ειδικά θέματα υγείας και οργάνωσης των χώρων εργασίας, ένα σημαντικό τμήμα των ελεύθερων ανακοινώσεων αφιερώθηκε σε εξειδικευμένες έρευνες του εργασιακού περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων.

Το Συνέδριο δεν μπόρεσε να καλύψει, όπως ήταν φυσικό από την κατεύθυνση που δόθηκε από τους διοργανωτές, το τεράστιο πρόβλημα «ασφάλεια» εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Επίσης, το θέμα της οργάνωσης της επιθεώρησης εργασίας στην Ελλάδα και του δυναμικού της, που με τον παρόντα ρυθμό ζήτησης μετρήσεων, γνωμοδοτήσεων, ανακριτικών εξετάσεων περιπτώσεων ατυχημάτων, επισκέψεων σε μικρές επιχειρήσεις κ.λ.π., δεν επαρκεί για τις πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτεί ο νόμος 1568/85.

Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στη σχέση υγείας και εργασίας και το ρόλο της ιατρικής της εργασίας και ιατρικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Υ και Α των εργαζομένων.

Ακολούθησαν δυο συνεδριάσεις: α) για την επιδημιολογία των επαγγελματικών νοσημάτων και τη στατιστική και ανάλυση των πληροφοριών και β) για τους φυσικούς και εργονομικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον (ιοντίζουσες ακτινοβολίες, φωτισμός, θόρυβος, εργονομικά προβλήματα).

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου είχε ένα ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι για την προστασία και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων (γιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας, σχέσεις μεταξύ τους και με τους εργαζόμενους). Ακολούθησαν πέντε συνεδριάσεις που αφορούσαν α) τα όρια έκθεσης των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον, β) υγιεινή ενημέρωση εργαζομένων, ατομικά μέσα προστασίας, και συστήματα καθαρισμού του αέρα. γ) Βιολογικοί ρυθμοί, φυσιολογία της αναπνοής κ.λ.π., δ) κοινωνιολογία της εργασίας, διατροφή εργαζομένων, ψυχολογία της εργασίας κ.λ.π. και ε) ιατρικό απόρρητο, η έννοια του εργατικού ατυχήματος, η νομική ευθύνη του εργοδότη.

Η τρίτη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε εξειδικευμένα προβλήματα: α) Επαγγελματικά νοσήματα, προσβολή πνευμόνων, λοιμώδη νοσήματα, πνευμονοκοκκίωση. β) Παθολογοανατομικές μεταβολές του πνεύμονα, δυσσίνωση, επαγγελματικό άσθμα κ.λ.π., γ) προβλήματα υγείας στους ναυτικούς (στρογγυλό τραπέζι), δ) τρόποι επίδρασης των καρκινογόνων ουσιών και τις συνήθεις καρκινογόνες χημικές ουσίες και παράγοντες πρόκλησης καρκίνου στον άνθρωπο από έκθεση στο εργασιακό περιβάλλον, ε) Επαγγελματικές δερματοπάθειες, ζ) πρόβλημα υγείας εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε ειδικούς χημικούς παράγοντες και επαγγελματικές νόσους στο εργασιακό περιβάλλον (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, χρώμιο, αρσενικό, αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αλογόνα, φορμαλδεΰδη, παθήσεις του αίματος, του κεντρικού νευρικού συστήματος, των ματιών, του ήπατος κ.λ.π.). Τέλος, έγιναν ανακοινώσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων, αντιμετώπιση σωματικών βλαβών, οργάνωση πρώτων βοηθειών, επαγγελματική βαρηκοΐα κ.α.

ΕΡΟΕΝΤΑ ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤ

Παράλληλα με το κύριο Συνέδριο έγιναν και ελεύθερες ανακοινώσεις με διάφορα θέματα και ερευνητικές εργασίες. Μερικά από τα θέματα ήταν: απόπειρες αυτοκτονίας, γυναίκα: υγεία και εργασία, κάπνισμα στο χώρο εργασίας από τις γυναίκες, βιολογικές βάσεις και τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προστασία των εργαζομένων από τις ακτινοβολίες, νομοθετημένοι θεσμοί της ελληνικής επιχείρησης για την Υ και Α της εργασίας, αναρωτικές άδειες εργαζομένων στα διυλιστήρια Ασπρόπυργου, εργατικά και αγροτικά ατυχήματα των οφθαλμών, οσφυαλγία σε νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων του ΙΚΑ, επαγγελματική απασχόληση και καρκίνος της ουροδόχου κύστεως, διερεύνηση μολυβδίασης σε βιομηχανικούς εργάτες υψηλού επαγγελματικού κινδύνου, επαγγελματικές πνευμονοπάθειες από τσιμέντο, διαχρονική μελέτη των

συνθηκών εργασίας και της υγείας των εργαζομένων της Βιομηχανίας Αλουμίνιο της Ελλάδας, πνευμονοκονιώσεις από αμίαντο, συσχέτιση οξέων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου με φύλο και επαγγελμα κ.α. Συνολικά έγιναν 62 ελεύθερες ανακοινώσεις.

Την Κυριακή 9/11/86 έγινε το Συμπόσιο «Υγεία των Εργαζομένων στον Αγροτικό Τομέα». Η πρώτη συνεδρίαση είχε θέματα όπως: ιατρική της εργασίας στον αγροτικό τομέα και ο ρόλος των υπηρεσιών υγείας, ψυχική υγεία στον αγροτικό τομέα, δημογραφική παθολογία στον αγροτικό τομέα.

Η δεύτερη συνεδρίαση ήταν αφιερωμένη στις διάφορες ασθένειες που παρουσιάζονται στον αγροτικό πληθυσμό από έντομα, ζώα και παράσιτα. Η τρίτη συνεδρίαση είχε τρεις ανακοινώσεις: για την παθολογία που οφείλεται στις

δονήσεις, αλλεργικές κυψελίτιδες και εποχιακή αλλεργιακή ρινίτιδα.

Η τέταρτη συνεδρίαση ήταν αφιερωμένη στα γεωργικά φάρμακα και προβλήματα υγείας. Η πιο σημαντική ανακοίνωση ήταν του καθ. Α. Καφάτου για την έκθεση αγροτών σε γεωργικά φάρμακα στα θερμοκήπια του Τυμπακίου Κρήτης. 50 οικογένειες από το Τυμπάκι μελετήθηκαν σε αντιδιαστολή με τους κατοίκους Ανωγείων. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για χρόνια έκθεση των αγροτών και των οικογενειών τους.

Η επιτυχία του συνεδρίου ήταν προφανής. Τα θέματα πλούσια και πολύπλευρα, οι εργασίες διευρενούσαν για πρώτη φορά τον εργασιακό χώρο και την υγεία των Ελλήνων εργαζομένων. Πιστεύεται ότι η επιτυχία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Θ.Β.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

