

Φ. Κ. Βώρος

Αρχιεπίσκοπος για ποιους και πόσους;

Οι σκέψεις που ακολουθούν γράφτηκαν σε δυο στιγμές διαφορετικές και ανάγονται σε δυο γεγονότα χρονικά διάφορα: τον ενθρονιστήριο λόγο του νέου αρχιεπισκόπου (αρχές του Μάη), που πολλοί τον «θαύμασαν», και μια μεταγενέστερη ομιλία του (28 του Μάη), που προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες από όσους θεώρησαν ότι θίγονται (αφού ο «αγιότατος» μίλησε για «γραικύλους») και ίσως προκάλεσε και σκεπτικισμό σε πολλούς θαυμαστές του. Και χωρίζεται το κείμενο σε δύο μέρη:

Α. Από τον ενθρονιστήριο λόγο μια παράγραφος είχε επισύρει την προσοχή μου για το μέγεθος των γλωσσικών-εννοιολογικών αποτημάτων που περιέχει και τις δυσοίωνες προβλέψεις που μπορούσε να κάνει ένας προσεκτικός και καλοπροσαίρετος ακροατής του λόγου ή αναγνώστης του κειμένου. Ελεγε, λοιπόν, ο αρχιεπίσκοπος —καλή του ώρα— ανάμεσα σε άλλα ψυχωφελή και σωτήρια:

«Δε χαρίζουμε σε κανέναν το ακριβό μας προνόμιο να έχουμε άποψη επί των καιριοτέρων ζητημάτων του τόπου και να την εκθέτουμε ελεύθερα, όπως τέτοιο δικαίωμα έχει σήμερα και ο τελευταίος πολίτης αυτού του τόπου. Η τέτοια παρέμβασή μας δε συνιστά αντιδικία ούτε αμφισβήτηση»¹ (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου· οι υπογραμμισμένες λέξεις θα σχολιαστούν παρακάτω).

Η παράγραφος αυτή ως σύνολο μου έδωσε την εντύπωση ότι αποτελεί κακό οιω-

νό για την ψυχική γαλήνη του ποιμνίου, που γιόρταζε την ανάδειξη του κ. Χριστόδούλου σε αρχιεπίσκοπο, και των άλλων Ελλήνων που θέλουν και γνωρίζουν να αγαπούν χωρίς πιστοποιητικά έγγραφα. Και έγραψα ένα άρθρο με τον τίτλο: «Υπερμετροέπεια, Ανορθοέπεια, πιθανές Συνέπειες»².

Μερικές επισημάνσεις και απορίες:

α. Ο αρχιεπίσκοπος —άνθρωπος ευπαίδευτος³, όπως λένε— κατάλαβε τι σημαίνει η λέξη προνόμιο⁴; Αν ναι, γιατί δεν ένιωσε την ανάγκη να παραιτηθεί απ' αυτό; Να δώσει και το καλό παράδειγμα; Αν όχι, προσφέρει παράδειγμα ορθής χρήσης της γλώσσας, όπως αρμόζει για ευπαίδευτο άτομο;

β. Μπορεί ο προκαθήμενος της εκκλησίας να χρησιμοποιεί τη γενική του τόπου, αν είναι θρονιασμένη στην καρδιά και τη σκέψη του η κοινωνία ανθρώπων; Και, πάντως, αυτό το ενδιαφέρον του αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους που κυκλοφορούν σε τούτη την κοινωνία ή μόνο σε μια μερίδα⁵;

γ. Ποιον άραγε θεωρεί τελευταίο πολίτη; Υπάρχουν στη συνείδησή του πρώτοι, επόμενοι, τελευταίοι ως προς τα δικαιώματα; Πάντως, ένας άλλος αρχηγός εκκλησίας (ο πάπας) ονομάζει τον εαυτό του δούλο των δούλων του θεού. Αισθάνεται έτσι ο δικός μας κ. Χριστόδούλος; Αν ναι, αυτό πρέπει να φαίνεται καθημερινά στη συμπεριφορά του, στους λόγους του.

δ. Όσο για την άποψη που επιθυμεί να

διατυπώνει, καλό είναι να προσέξει αν διάλεξε σωστό όρο. Άποψη εκφράζει όποιος βλέπει μέρος του ζητήματος. Και γειτνιάζει η άποψη με το μερικό συμφέρον. Ένας αρχιεπίσκοπος μάλλον εκφράζει ή διατυπώνει γνώμη, ύστερα από θέαση και σπουδή και γνώση ενός ζητήματος απ' όλες τις πλευρές. Και η γνώμη συνοδεύεται από γνωσιολογική σεμνότητα και αισθηση ειθύνης για το ποιος θα λύσει κάποιο πρόβλημα.

ε. Την έκφραση γνώμης (άποψης) ο ίδιος την ονόμασε παρέμβαση. Είναι όρος βαρύς στα χείλη ενός ιεράρχη, όταν έτοι εκδηλώνει την επιθυμία —καλοπροσάρτη, όπως νομίζω— να παρεμβαίνει σε θέμα: τα έχω από τις αρμοδιότητές του. Και σε τέτοια περίπτωση έχει διο πρόσθετες δυσχέρειες: να κάνει και γλωσσικά ατοπήματα (που μειώνουν και το αξίωμα και τη φήμη του ευπαίδευτου) και να κριθεί από τους άλλους όχι για καλοπροσάρτη παρέμβαση, αλλά για υστερόβουλη επέμβαση. Κι επιπλέον, μπορούν να τον ρωτήσουν: έχετε επιλύσει τα προβλήματα του ποιμνίου σας και παρεμβαίνετε στα έργα άλλων; Και είναι ενδεχόμενο οι άλλοι να τον θεωρήσουν αλλοτριοπράγμανα και να αρχίσουν να ανακαλούν στη μνήμη τους και να κοινολογούν προς το ποιμνιο πολλά δυσάρεστα για τον ποιμενάρχη: λάθη, παραλείψεις, ατοπήματα, ατάσθαλα πράγματα της Εκκλησίας ή του ίδιου. Υποθέτω ότι και ο ίδιος —ως χριστιανός— δεν μπορεί να επικαλεστεί το αναμάρτητο. Επιπλέον, όταν παρεμβαίνει σε έργα αλλοτρια, ενδέχεται και άλλοι να αρχίσουν να αλλοτριοπραγμούν σε βάρος του, με παρέμβασης στα δικά του έργα. Ότι η παρέμβαση είναι ενέργεια ενοχλητική φαίνεται πως το είχε στο νου του και κείνος, αλλιώς δεν ερμηνεύεται το ότι έσπεινε να τη χαρακτηρίσει ως μη αμφισβήτηση και μη αντιδικία.

Β. Το ίδιο βράδυ που τυπωνόταν το άρθρο με τέτοιες δυσοίωνες προβλέψεις, ο κ. Χριστόδουλος έκανε άλλα γλωσσικά ολισθήματα, χειρότερα από τα προηγούμενα. Μιλώντας στην αίθουσα της «Εταιρείας των Φίλων του Λαού» σε κάποιο εκλεκτό κομμάτι του χριστεπώνυμου ποιμνίου, πρόσθεσε κατ' αντιδιαστολή: «...υπάρχουν όμως και κάποιοι γραικύλοι που θέλουν τη συρρίκνωση της Εκκλησίας, γιατί ξέρουν ότι το έθνος οφείλει την επιβίωσή του σε αυτήν»⁶. Η πρόταση εγκλείει πολλά ολισθήματα:

α. Ο αρχιεπίσκοπος, αξιοποιώντας το «δικαίωμα που έχει κάθε πολίτη», εξατέλυσε λόγια ιθριστικά σε βάρος κάποιων, που και εχθροί του αν είναι αξιζον αγάπη χριστιανική από τον αρχηγό της Εκκλησίας.

β. Τους απέδωσε κακή πρόθεση: «να συρρικνώσουν την Εκκλησία», για να βλάψουν το έθνος. Αν έλεγε τουλάχιστον «πρόβατα απολωλότα!»

γ. Αυθαίρετα ισχυρίστηκε ότι το έθνος οφείλει την επιβίωσή του στην Εκκλησία. Αν κινηθούν τώρα οι ιστορικοί να του γράψουν μερικά λόγια για τον κατά καιρούς ρόλο της πρεσίας της Εκκλησίας; Αν του θυμίσουν την Εγκύλιο του 1819 κατά των επιστημών και της ονοματοθεσίας των παιδιών με ονόματα ελληνικά⁷; Αν του θυμίσουν τα λόγια του πρώτου πατριάρχη που ενθρόνιστηκε από τον Μωάμεθ; Είχε γράψει ο ίδιος ο Γεννάδιος: «Έλλην ων την φωνήν ουκ αν ποτε φαίνω Έλλην είναι...», γιατί εγώ είμαι χριστιανός. Αν τον ρωτήσουν ποιο λάβαρο ήψωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στην άγια Λαύρα (1821), αφού ο ίδιος γράφει ότι δεν ήταν εκεί⁸:

Και προοιωνίζει πολλά δεινά:

α. Ο αρχιεπίσκοπος μπορεί να κληθεί από τη Δικαιοσύνη να διευκρινίσει ποιους αποκαλεί γραικύλους.

β. Με τέτοια ρητορική μπορεί να προκαλέσει φανατισμούς.

γ. Οι φανατισμοί ποτέ δεν έκαναν καλό σε καμιά κοινωνία.

δ. Έτσι, μπορεί ο ίδιος να προκαλέσει συρρίκνωση της Εκκλησίας.

ε. Έμμεσα δηλώνει ότι γνώμη σωστή δεν μπορεί να έχει όποιος διαφωνεί με τον αρχιεπίσκοπο. Άλλα τέτοια νοοτροπία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παραπλήσια με εκείνη του πάπα, που είναι «αλάθητος». Δογματική φθορά για την Εκκλησία που αρχηγός της είναι ο αρχιεπίσκοπος.

Επιμήθιο

Χωρίς να έχω καμιά υπόνοια ότι ο μακαριότατος εννοούσε και μένα ως αποδέκτη του θεάρεστου κηρύγματός του περί γραικύλων (αφού μέχρι την ώρα εκείνη δεν είχα εκφράσει γνώμη καμιά και το άρθρο μου εκείνο το βράδυ τυπωνόταν, άρα δεν το γνώριζε), όμως ένιωσα ενοχλημένος βαθιά, γιατί χαρακτήρισε έτσι κάποιους συν-Ελληνες, κάποιους συνανθρώπους: ένιωσα ενοχλημένος που υβρίζονται έτσι κάποιοι, γιατί έχουν την τόλμη να λένε τη γνώμη τους. Ένιωσα θορυβημένος γιατί διαισθάνομαι κάποιο διχασμό να ελλοχεύει πολύ κοντά μας. Και νιώθω την ανάγκη να διατυπώσω δυο ερωτήματα απλά, πολύ απλά, για το μακαριότατο:

α. Έχει ακούσει κάτι για Ελευθερία Συνέδησης; Και πώς αυτή προστατεύεται και προωθείται;

β. Όταν μιλούσε για ακριβό προνόμιο να διατυπώνει άποψη ελεύθερα, εννοούσε και βίαια και υβριστικά;

γ. Έχει κάποια στιγμή στοχαστεί ότι ορθοδοξία σημαίνει δόξα ορθή (γνώμη υποκειμενική που ο εκφραστής της οφείλει να

την αποδεικνύει νηφάλια και ειρηνικά ως σωστή, με επιχειρήματα)⁹; Γιατί, αν θεωρεί δεδομένη την ορθότητα της δικής του γνώμης, τότε αυτόματα προσβάλλει κάθε άνθρωπο που έχει γνώμη διαφορετική. Και παρασύρεται σε λόγους υβριστικούς, που ενδέχεται να κινήσουν και τον εισαγγελέα.

Σημειώσεις

1. Από την εφημ. Ελευθεροτυπία της 11.5.98.

2. Δημοσιεύτηκε στην εφημ. Ριζοσπάστης (28.5.98). Και κάποιες από τις προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν με το γλωσσικό (μόνο;) απότιμα του κ. Χριστόδουλου την ίδια μέρα.

3. Θα αναρωτηθούμε στο τέλος τι σημαίνει ευπαιδεύτος.

4. Ότι κάποια άτομα ή ομάδες έχουν δικαιώματα περισσότερα από τα άλλα μέλη της κοινωνίας και υποχρεώσεις λιγότερες.

5. Στο δεύτερο περιστατικό που θα αφηγηθούμε έδειξε καθαρά ότι συμπαθεί μόνο εκείνους που συμφωνούν μαζί του. Και φαίνεται να θεωρεί ότι σωστή είναι μόνο η δική του γνώμη. Σαν να προεβεί το αλάθητο της γνώμης του. Περισσότερα στο Β' μέρος του άρθρου.

6. Από την εφημ. Ελευθεροτυπία (29.5.98).

7. Η εγκύλιος υπογράφεται από τον Γεργόριο Ε'. Και έκλεινε με τέτοια θεάφεστα λόγια για τους αντιφρονούντες: «Υπαγορεύομεν πατρικώς... να μισήτε και αποστρέφεσθε αυτούς...»!

8. Το γράφει ο ίδιος στα Απομνημονεύματά του (σελ. 16).

9. Με το προηγούμενο άρθρο μου είχα προσφέρει στον αρχιεπίσκοπο ως ευγή να επικοινωνήσει με τον Επίκουρο που είχε γράψει: «Μήτε νέος ων μελλέτω φιλοσοφείν μήτε γέρων υπάρχων κοπιάτων φιλοσοφών ούτε γιας άνωρς οιδείς ούτε πάρωρος προς το ιηταίνον της ψυχῆς» (επιστολή προς Μενοίκεα, προοίμιο). Τώρα θα τον θυμίσω έναν ορισμό για την καλά θεμελιωμένη γνώση (επιστήμη), όπως τον είχε διατυπώσει ο Πλάτων: «Εστιν ουν επιστήμη δόξα αληθής μετά λόγου». Η αλήθεια, μακαριότατε, απαιτεί διαρκή έρεινα και διαρκή υπεράσπιση με λογικά επιχειρήματα – δεν αφήνει περιθώρια για εκφράσεις υβριστικές. Άλλωστε, γιατί δείχνετε τόση ταφαχή; Μήτως το ολισθήμα είναι η αρχή μόνο πολλής κατολίσθησης;