



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κριτική της ανάπτυξης και οικογεωγραφία
«Το παιχνίδι της ανάπτυξης», Μιχάλης Μοδινός,
εκδ. Τροχαλία, Αθήνα 1993

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ παιχνιδιού γοητεύει τον homo-faber τον σημερινό απόγονο του Οδυσσέα Λαέρτη, του πολυμήχανου εξερευνητή—σύμβολο του αρχαιο-ελληνικού πολιτισμού. Ο homo-faber του αιώνα μας μορφή που με μοναδικό τρόπο σκιωγράφησε ο Max Fris στο ομώνυμο έργο του, είναι ένας παιγνιώδης ερευνητής, το πρόπλασμα του δυτικού ανθρώπου, νους καταστητικός και διασταλτικός, ο πιονέρος που επεκτείνει το έδαφος, αυξάνει τους φυσικούς πόρους, αποκορεώνει τα όργη του επιζητούντος περαιτέρω πρόοδο —πάση θυσία — βιομηχανικού πολιτισμού. Χαράσσει δρόμους μέσα σε τροπικά δάση, αναρριχεί την τηλεόραση και το PVC σε αναρριμοίωτα ύψη, στήνει γεφύρια για να ενώσει πολιτισμούς. Κι όλα αυτά έχοντας αιωνόντη πίστη στην ιστορία του, την ιστορία της Φώτισης, σε έναν εξελιγμένο και επαίσιοντα νεο-χριστιανισμό που σώζει από την άγνοια, το μαραχούμ, τη χαμέρπεια.

Η κυνηγήτριος δύναμή του είναι αυτή ασφρύωσης η σωτηριολογική του διάθεση. Διανθι-

σμένη με μια δόση τυχοδιωκτισμού, κινδύνου, κυνισμού και περιπέτειας, η πίστη του σύγχρονου homo-faber επικεντρώνεται στη δύναμη που φέρει ο διαρκέστερος μεγα-μίθος του αιώνα: στην Ανάπτυξη.

Το πλαίσιο κατασκευάζεται από λίγο-πολύ οικεία υλικά. Ολίγον κοσμοπολιτισμό, μέτρια επιδίωξη αυτο-επιβεβαίωσης, αρχετή υπεραφύια, ισχυρή προσκόλληση στην τεχνολογία. Εντός του, ανάμεσα στα μπαρ της Νέας Υόρκης, το κτίριο του ΟΗΕ, τον αεροδιάδρομο της Σιγκαπούρης —τον πιο οικείο ίσως αεροδιάδρομο—, στα ντυμένα πορφυρή παχύπελη μοκέτα χωλ ξενοδοχείων των τριτοκοσμικών πρωτευουσών, ποτά, γυναίκες, χαριτωμένα φολικλόρ, αναφύεται ο νέος τύπος ανθρώπου: όχι βέβαια εκείνος που επαγγέλθηκε ο Λένιν και η σοβιετική επανάσταση του 1917, αλλά ένα νέο οικουμενικό είδος που αρέσκεται να αυτοαποκαλείται διεθνής ανθρώπως.

Πρόκειται για τον μεταπολεμικό αναπτυξιολόγο, τον σύγχρονο κονικοταύρο, που δεν πασχίζει πλέον να υποτάξει, απλώς, το χρυ-

σάρι, το σιδηρομαγγάνιο, να οργανώσει απόδοτικές φυτέες. Απόστολή του είναι να ισοπεδώσει βουνά, να γυρίσει πίσω ποτάμια, να αποφύγει τροπικά δάση, να σπείρει αεροδρόμια στον Ειρηνικό, να ανεβάσει δρόμους μέχρι την πόρτα των μοναστηριών των Ιμαλαΐων.

Για τον σύγχρονο αυτόν κονισταδόρη η εργασία είναι ένα παιχνίδι. Η βούλησή του είναι πανίσχυρη. Αν ειστηρθεί, μπορεί το τάδε χωριό να μείνει χωρίς ύδρευση, μπορεί η δεΐνα φτωχή κοιλάδα να γίνει συγκοινωνιακός κόρμυχος. Αναλόγως τη διάθεση, το χλίμα, τα μυστήρια ηλεκτρομαγνητικά κύματα που θα του αλλάξουν τα κέφια, θα τον κάνουν πότε οξύθυμο και αντικοινωνικό, πότε εύθυμο και διαλλακτικό.

Η ανάπτυξη, αυτό που κομίζει ο νέος διεθνής άνθρωπος, ακατανόητη συνήθως στους τοπικούς πληθυσμούς, είναι το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σαγηνευτικό, κυριαρχικό, που τον καθιστά ένα μικρό θέό, ωκεάνιο να μετακινεί βουνά, ένα παιχνίδι αδιέξοδο, καταστροφικό, που τον οδηγεί απευθείας στο ασφαλές καθαρήγριο της Δύσης για να απαλλαγεί από τις ενοχές για το λιμό, τη διάβρωση ολόκληρων υποηπείρων, την εξαθλίωση, τις αρρώστειες, τη φτώχεια και την παρασκή που έσπειρε στο όνομα της πρόσδου.

Το παιχνίδι της ανάπτυξης, παιχνίδι που πάζεται από τη Λεμεσό και τον Πενταδάχτυλο μέχρι τη Λασχώρη και την Κατμαντού, από τις πάμπας του Ρίο Ντε Λα Πλάτα και τους πολύμορφους Γκουαρανί της Παραγουάης μέχρι το Αμπιτζάν του κακάο και τον πράσινο χρυσό του Καμερούν —αν και έχουν παρέλθει οι χρυσοφόρες εποχές των μεγαλεπίζολων αναπτυξιακών πλάνων των διεθνών

οργανισμών — εξακολουθεί να σοβεί, εξακολουθεί να παίζεται με τους ίδιους λίγο πολύ όρους. Αυτό το παιχνίδι της ανάπτυξης, όπως εκτυλίσσεται στις 174 σελίδες του ομώνυμου βιβλίου του Μιχάλη Μοδινού, συμποσεί τα αδιέξοδα του δυτικοευρωπαϊκού βιομηχανικού πολιτισμού. Και ιδιαίτερα της μονοσήμαντης εμπορίγιας του πολιτισμού αυτού στα περίφημα στάδια της εξέλιξης της ιστορίας.

Πρόκειται για ένα άλλο, ίσως, παιχνίδι, εκείνο της αένας προόδου, η υλική διάσταση της οποίας μορφοποιείται στην έννοια και την διάφορεια της ανάπτυξης. Παιχνίδι πάντως, που δεν έχει συνέπειες μόνον στον Τρίτο Κόσμο. Η αποδομητική ισχύς της ανάπτυξης που ικατέστρεψε την κοινωνία και τη φύση, στην οποία αυτή η κοινωνία στηρίζεται και με την οποία συμβίωνε» είναι φανερή και στις πλέον προγραμμένες κοινωνίες. «Όντως η φύση, υποχώρησε δραματικά και οι εργασιακές σχέσεις κατέληξαν στην αδιέξοδη κοινωνία των δύο τρίτων. Όντως, οι κοινωνικές σχέσεις κλονίστηκαν, οι ποικίλες μορφές αλληλεγγύης υποχώρησαν, ο πόλεμος επικρέμεται ως διαρκής απειλή. [Ας μην ξεχνάμε τον ψυχρό πόλεμο και βέβαια τις νεο-εθνικιστικές περιφερειακές εντάσεις και συγκρούσεις]. Η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική τελούν υπό διαρκή χρήση. Μια πολύμορφη χρίση (διαφορετική βέβαια της αντίστοιχης του Τρίτου Κόσμου) την οποία οικονομολόγοι, αναπτυξιολόγοι πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, προτείνουν να αντιμετωπιστεί με περαιτέρω ανάπτυξη.

Εδώ οικριβώς ήρθε (η οικολογική προβληματική να επανεπικαιροποιήσει τη σχέση με ταύτη της φύσης και της κοινωνίας, μεταθέτοντας τις νοητές γραφικές του προβληματι-

σμού. Η κριτική της ανάπτυξης απέκτησε έτοι δραματική επικαιρότητα. Είναι ορατές πλέον οι μη-αντιστρεπτές επιπτώσεις της στα οικοσυστήματα ή, αλλιώς, οι τεράστιες εξωτερικές της επιβαρύνσεις», επισημάνει ο συγγραφέας στην εισαγωγή του «Παιχνιδιού της Ανάπτυξης». Αυτή η χατανόηση των μη αντιστρεπτών επιπτώσεων της ανάπτυξης, αποτελεί τον κύριο στόχο του πονόματος του Μιχάλη Μοδινού. Υπό το πρίσμα της κριτικής της ανάπτυξης, ενός νέου διεθνούς διεπιστημονικού κλάδου, ο οποίος αξιοποιώντας τα πορίσματα της γεωγραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της εθνολογίας, της κοινωνιολογίας, της οικονομικής και της ιστορίας, έχει αποδώσει ήδη νέες συνθέσεις. Συνθέσεις οι οποίες μορφοποιούν ένα νέο μοντέλο πολυπρόσωπατης ανάπτυξης, που δύναται να αποδίδει πυκνές προτάσεις: «Είναι ορατή σούμη, η αποσύνθεση των κοινωνικών σχέσεων που επέφερε και —το χωριότερο— η ανικανότητα που επέβαλε στις τοπικές κοινωνίες για διαχείριση του περιβάλλοντός τους. Στερώντας από τους “πρωτόγονους” ή “αναπτυσσόμενους” λαούς την υκανότητα περιγραφής του κόσμου τους, η προϊόντα τεχνολογία, τους στερούσε τη σοφία χιλιετιών. Με την ένταξή τους στην παραγόμα αγορά, οι επί μέρους πολιτισμοί εξομοιώθηκαν, ομοιογενοποιήθηκαν, μεταβλήθηκαν σε “εργατικά χέρια” ή “αγοραστική δύναμη” έχασαν οριστικά τη λάμψη και τον πλούτο της σκέψης τους».

Οι ενέα αναφορές-υποθέσεις εργασίας (Κύπρος, Νεπάλ, Ινδονησία, Καμερούν, Μποτσουάνα, Τανζανία, Παραγουάνη, Αργεντινή, Ελεφαντοστούν), παρατιθέμενες σε μια καλαίσθητη έκδοση που επικελίθηκε ο Γρ. Τρουφάκος, δικαιώνουν το τόλμημα. Τόλμημα σύνθεσης κειμένων που έχουν γραφτεί τα τελευταία επτά χρόνια και έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στη *Νέα Οικολογία*, τα οποία ομογενοποιούνται εδώ υπό το οικογενειαρχικό πρίσμα. Ωστόσο ορισμένα κείμενα που έχουν γραφτεί την τελευταία τριετία, όπως το Ελεφαντοστούν, η δεύτερη αναφορά στο Καμερούν (η πρώτη υπάρχει στους *Μύθους της ανάπτυξης* στους Τροπικούς, έκδοση 1986) και η Κύπρος, δικαίως διεκδικούν μεγαλύτερη ωριμότητα, πυκνότητα, συνθετικότητα και κατά συνέπεια μεγαλύτερη ελκυστικότητα. Από τα παλαιότερα, εξαιρετικής έμπνευσης, είναι το χεράλιο για την Παραγουάνη.

Τέλος, το «Παιχνίδι της Ανάπτυξης», το συνώνυμο με τον τίτλο του βιβλίου αρχήγημα, που επισφραγίζει τις ενέα οικογενειαρχικές αναλύσεις, αποτελεί μια καινοτομία για παρόμοια εγχειρήματα. Καθαρή λογοτεχνία, με επιρροές από τη λατινοαμερικάνη και τη βρετανοαμερικάνη γραφματεία, αποτελεί πιστεύομε το πρόπλασμα ενός καινούριου *homo-faber*, ενός μυθιστορήματος που δύναται να υπερβεί όντα τα όρια της ελληνικής παραγωγής.

Γιάννης Σακιώτης

