

μέχρι το 1980, ενώ απουσιάζουν εκτός από δύο γενικά έργα (της Ελένης Κούκου, *Iωάννης Καποδίστριας, ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης 1800-28*, Αθήνα 1984 και του Διονυσίου Μαντζουλίνου, *Iωάννης Καποδίστριας 1776-1831*, Αθήνα 1990) σοβαρές και αξιόλογες νεότερες μελέτες.

Η αξιολόγηση ενός βιβλίου, που εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν 43 χρόνια, συνεπάγεται περισσότερες δυσκολίες από εκείνες που ήδη ενυπάρχουν σε οποιαδήποτε απότειρα βιβλιοκριτική. Το βιβλίο θα πρέπει, απαραίτητα, να κριθεί πάντοτε σε σχέση με το χρόνο που εκδόθηκε και τις συναφείς μελέτες της ίδιας περιόδου. Όταν ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος εξέδωσε, το 1954 την παρούσα μελέτη, στην ελληνική βιβλιογραφία του 19ου και περισσότερου του 20ού τα βιβλία ή άρθρα που αφορούσαν στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή την εποχή, μετά βίας έσπερνούσαν τον αριθμό των 50¹. Άλλα και από αυτά τα περισσότερα είναι βιογραφικά, αφηγηματικά ή πανγυματικού χαρακτήρα ενώ οι λίγες αξιόλογες μελέτες καλύπτουν ειδικές θεματικές δίχως δυνατότητες απόδοσης μίας συνολικής εικόνας και ερμηνείας.

Έτσι, το βιβλίο, από την άποψη αυτή, καθίσταται σημαντικό εφόσον ο Δεσποτόπουλος είναι ο πρώτος ο οποίος επιχειρεί να αναλύσει – σε μια διδακτορική διατριβή – μια ‘άγνωστη’² πολιτική προσωπικότητα που σε όλη την προηγούμενη περίοδο αποτελούσε ‘άνιγμα’³ ή ασήμαντη παρένθεση για τους ιστορικούς. Το δεύτερο ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί είναι κατά πόσο αυτό το σημαντικό για την εποχή που πρωτεκδόθηκε βιβλίο δικαιούται μίας επανέκδοσης. Με όλες τις ενστάσεις που μπορεί κάποιος να έχει ως προς το είδος της γραφής με τα πολλά επίθετα και προσδιορισμούς, την εξαρχής έντονα θετική θέση του συγγραφέα απέναντι στον πρωταγωνιστή του βιβλίου του, ή κάποιες διαφονίες ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος (που άλλωστε αποτελεί ελεύθερη επιλογή και δικαίωμα του κάθε μελετητή), ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος τελικά επέτυχε να καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία παραμένουν μέχρι τις ημέρες μας έγκυρα, γεγονός που καθιστά το έργο, ‘βιβλίο αναφοράς’ για τον μελετητή της περιόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ακόμη αικρότερη, όπως θα περιμένει κανείς, είναι η σχετική εκδοτική παραγωγή στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
2. Δημήτριος Βερναρδάκης, ‘Κριτική των «Ιστορικών Αναμνήσεων» του N. Δραγούμη’, στο περ. *Νέα Ημέρα*, Τεργέστη 1874.
3. Comte de Gobineau, *Deux Études sur la Grèce Moderne...*, Paris 1905.

Σκέψεις και προβληματισμοί με αφορμή το βιβλίο της Suraiya Faroqhi:

KULTUR UND ALLTAG IM OSMANISCHEN REICH. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. (Πολιτισμός και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το Μεσαίωνα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα).

Λάρης Κουλλαπής

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ της Suraiya Faroqhi ξεκινά με την προϋπόθεση ότι ο πολιτισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν κάτι το ενιαίο αλλά ότι αποτελούσε κράμα διαφόρων στοιχείων. Πέρα από τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και την ελίτ (Volkskultur και Hochkultur, αντίστοιχα) υπήρχαν, τόσο εντός όσο και εκτός των δύο αυτών κατηγοριών, σημαντικά διαφοροποιητικά στοιχεία, όπως λ.χ. γλωσσικά, θρησκευτικά ή ακόμα και ιδεολογικά. Ακόμα και μέσα στο παλάτι η Weltanschauung των σουλτάνων ήταν συχνά διαφορετική απ’ αυτή των ισλαμικών θεολόγων (ulema), κάτι που ίσχυε και στην Hochkultur της ελληνόφωνης ελίτ της πρωτεύουσας, δηλαδή μεταξύ Φαναριώτων και Πατριαρχείου.

Μια δεύτερη διατίστωση αφορά τη περιοδολόγηση της οθωμανικής ιστορίας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τέχνες και ο πολιτισμός είναι ένα σχετικά καινούργιο πεδίο έρευνας των οθωμανικών σπουδών και μη έχοντας ακόμα απαλλαγεί από τα πλέγματα της παραδοσιακής ιστορίας που αντιλαμβάνεται την πορεία μέσα στο χρόνο βάσει μαχών και αυτοκρατόρων ή δυναστειών⁴, η Suraiya Faroqhi χωρίζει την οθωμανική ιστορία στην ουσία σε τρία μέρη με αρκετές υποπεριόδους. Η τελευταία ξεκινά γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα ή γύρω στα 1770 και σηματοδοτεί μια σειρά πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στο οθωμανικό κράτος στο επίκεντρο των οποίων βρισκόταν η εντατικοποίηση των κάθε λογής επιαφών με την Ευρώπη. Σε συνάρτηση με τα άρια της πρώτης περιόδου από τη δεύτερη προτείνονται διάφορα σχήματα, όπως η διαμόρφωση του οριστικού σχήματος της οθωμανικής γλώσσας στα μέσα του 15ου αιώνα, κάτι που συμπίπτει χρονικά με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης ή οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική όπου είχαμε χρονικά σημείατομές τόσο στα μέσα του 15ου αιώνα, όσο και έναν αιώνα αργότερα με τα αριστουργήματα του αρχιτέκτονα Sinan⁵.

Το πρόβλημα της περιοδολόγησης άπειται αναμφίβολα και του προβλήματος των πηγών. Η Suraiya Faroqhi επιλέγει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την «δύσκολη» εποχή από τη δεκαετία του 1570 μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, που μέχρι πριν λίγα χρόνια αποτελούσε ένα ανεξερεύνητο πεδίο⁶ (*terra incognita*) στο χώρο των οθωμανικών σπουδών. Το πρωτογενές υλικό που έρχεται εδώ στην επιφάνεια αποτελεί ένα κράμα επερογενών στοιχείων που πρόσχονται από ανθρώπους που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την οθωμανική γραφειοκρατία και έγραφαν στα οθωμανικά. Εξ ορισμού, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τον τρόπο σκέψης, με τη Weltanschauung της ελίτ, ή ακριβότερα των ελίτ, μια και όμως αναφέρθηκε πιο πάνω είναι περισσότερες από μία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως μέσα από το βιβλίο αυτό αναπαράγεται η κρατική ιδεολογία του οθωμανικού κράτους. Τουναντίον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η κριτική απόσταση ανάμεσα στην πηγή και τη συγγραφέα είναι εμφανής.

Οι περιηγήσεις του Evliya Celebi μέσα και έξω από οθωμανικό χώρο, η σημασία των Δερβίσηδων στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό μιας πόλης της εποχής ή το μικρό ταξίδι στον άγνωστο κόσμο των γυναικών μέσα από τις εμπειρίες της Lady Mary Montagu στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 18ου αιώνα, αναδεικνύουν μια άλλη εικόνα του «φοβερού Τούρκου» απ’ αυτή που έχουμε συνηθίσει. Ο επιτολγή, ανάλυση και ερμηνεία του υλικού στοχεύει στην κατάρριψη μιας σειράς ριζωμένων αντιλήψεων, καταλύπτων την ρομαντισμό και της εποχής των μεγάλων συγκρούσεων ανάμεσα στους Οθωμανούς και τους Αψβούργους. Η εικόνα για τη ζωή, τις σκέψεις και τη θέση της γυναίκας εκείνης της εποχής δεν είναι ολοκληρωμένη, κάτι που ανάγεται στην περιορισμένη σε έκταση έκδοση αρχειακού υλικού. Παραπέμπει δες κάποια παραδείγματα γυναικών, όλες σχεδόν μουσουλμάνες από την αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης, που έδρασαν στο χώρο της λογοτεχνίας, των τεχνών ή του μυστισμού. Ακόμα η Faroqhi υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετά ανώνυμα κείμενα, τα οποία μπορούν κάλλιστα να αποδοθούν σε γυναίκες. Η παράθεση αυτών των στοιχείων καταρρίπτει τον μύθο της παθητικής γυναίκας της ανατολής, η εικόνα της οποίας στη δύση, μέσα από περιγραφές ταξιδιωτών, ιστορικών, μυθιστοριογράφων, πίνακες ζωγράφων – μεταξύ των οποίων και ο Delacroix –, συνδεόταν αποκλειστικά με τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και είναι τελικά προϊόν φαντασίας, μια ακόμα κατασκευή.

Είναι αδύνατον να αναφερθούν όλες εκείνες οι μυθοπλασίες που καταρρίπτονται με την επιχειρηματολογία της Suraiya Faroqhi. Θα σταθούμε εδώ σα μια που τη θεωρούμε σημαντική για μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση της εποχής αυτής. Πρόκειται για την έννοια του συνόρου ως πολιτισμού ορίου, σημείου επαφής και εκπαίδευσης πεπτών. Τα πολιτισμικά σύνορα ανάμεσα στην «άπιστη Ευρώπη» και τη «βαρβαρή Ανατολή» δεν ήταν απροστέλαστα, στο βαθμό που η Κωνσταντινούπολη για αιώνες δεν είχε ανταγωνίστρια πόλη, με μοναδική ίσως εξαίρεση το Κάιρο που βρισκόταν αρκετά μακριά για να αναλέβει αυτό το ρόλο. Ίσως μπορεί να ερμηνεύεται ακόμα σα μια από τις κληρονομιές του Βυζαντίου, όπου ίσχει περίπου το ίδιο. Το γεγονός αυτό συνδέεται ακόμα με το ότι το παρελθόν της Κωνσταντινούπολης έχει ερευνηθεί καλύτερα από αυτό οποιασδήποτε άλλης μεγάλης πόλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σίγουρα σ’ αυτό το σημείο οι εθνικές ιστοριογραφίες των 30 χωρών-κληρονόμων του οθωμανικού κράτους επιλέγουν το πολιτισμικό και ιδεολογικό απροσπέλαστο που έθελαν να μεταλαμπάδευσαν τα σύγχρονα κράτη στους πολίτες τους. Το απομονωτικό σχήμα παρουσίασης της οθωμανικής ιστορίας, που θέλει την οθωμανική επικράτεια ζωμένη από ένα σκληρό και αδιαπέραστο κέλυφος και που είναι απλόχερα δοσμένο στην παραδοσιακή ιστοριογραφία τόσο της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας, καταρρίπτεται μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων που τους δόθηκε η ευκαιρία να περάσουν τα σύνορα και να δουν την χώρα των «άλλων». Ανάμεσα σ’ αυτούς ο Cantemir της Μολδαβίας και ο Evliya Celebi. Ο Cantemir, γόνος πλούσιας οικογένειας, προσχώρησε στα στρατεύματα του τσάρου κατά τη διάρκεια ενός ρωσοτουρκικού πόλεμου το 18ο αιώνα, και εζησε κατόπιν στην ρωσική αυλή, όπου

ασχολήθηκε με τη συγγραφή ενός βιβλίου για την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους

πτους μόλις μετά βίας μισή σελίδα. Ακόμα το μεγαλύτερό μέρος αυτού του κεφαλαίου αναλώνεται στις επίσημες γιορτές που οργανώνονταν από την κεντρική διοίκηση με ιδιαίτερη έμφαση στις γιορτές των σιναφιών στην Κωνσταντινούπολη – και σε μικρότερο βαθμό στο Χαλέπι και το Κάιρο, καθώς και στις γιορτές για την περιπομή των άρρενων μελών της σουλτανικής οικογένειας.

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό, το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο σκεπτικό που διατυπώθηκε πιο πάνω, είναι η αποικία των οποιωνδήποτε στοιχείων για το πώς οι μουσουλμανικές ελίτ της πρωτεύουσας και των άλλων αστικών κέντρων αφομοίωσαν δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, ιδέες, σκέψεις κλπ, σε σύγκριση με τους λαούς των Βαλκανίων. Η εντύπωση λοιπόν που μεταφέρεται στον αναγνώστη είναι ότι στη σχέση Ευρώπης-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι μη μουσουλμανικοί λαοί δεν έχουν την παραμικρή θέση. Αυτό είναι διάχρονο σχέδον σ' όλο το βιβλίο, αλλά πολύ περισσότερο στα σημεία που αναφέρονται πολιτισμικές μεταβολές στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα. Από τη στιγμή που η συγγραφέας αναφέρει πώς η διασπορά εμπόρων των διαφόρων βαλκανικών εθνοτήτων σε διάφορα αστικά κέντρα της Ευρώπης ήταν ήδη γεγονός αυτή την εποχή, τότε δημιουργείται αβίστα το ερώτημα αν τελικά έχουν την οποιαδήποτε θέση στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Δεν υπήρχε άραγε η παραμικρή επιρροή των χριστιανικών ελύτ πάνω στις αντίστοιχες μουσουλμανικές σε συνάρπτηση με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και εν γένει με το χώρο της διακίνησης των ιδεών, της αρχιτεκτονικής και του τρόπου ζωής, αφού σε τελευταία ανάλυση αυτές ακριβώς οι ελύτ υιοθέτησαν πρώτες στον οθωμανικό χώρο τέτοιου είδους νοοτροπίες; Η απάντηση που εξάγεται μέσα από τη σιωπή αυτού του βιβλίου είναι αρνητική. Θα έπρεπε τελικά να διερωτηθούμε, αν οι οθωμανικές ελύτ υιοθετώντας κάποια δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα στον τρόπο ζωής, σκέψης ή την αρχιτεκτονική, αν απλώς ακολούθησαν το παράδειγμα των βαλκανικών ελύτ με τις οποίες στο κάπως-κάπως ζούσαν μέσα στο ίδιο κράτος μέχρι την ίδρυση των βαλκανικών εθνικών κρατών, χωρίς βέβαια να αναφέρουμε την ελληνόφωνο αστική τάξη της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης που λειτουργούσαν μέχρι και τον 20ού αιώνα, ως φορείς καινούργιων νοοτροπιών στον οθωμανικό χώρο. Η μοναδική περίπτωση που αναφέρονται συστηματικά μη μουσουλμάνοι στη πολιτιστική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι αυτή των Αρμενίων στο χώρο του θεάτρου στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στο θέμα της εισαγωγής της φωτογραφίας, των εκδοτικών οίκων και του μυθιστορήματος.

Τέλος, θα συμφωνούσαμε πλήρως με τον τρόπο που η Suraiya Faroqhi χειρίζεται τις λέξεις που δηλώνουν εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα. Κατά κανόνα χρησιμοποιεί τους χαρακτηρισμούς μουσουλμάνος ή μη μουσουλμάνος για τα πρόσωπα ή τις κοινωνικές ομάδες που παρελαύνουν μέσα σ' αυτή την περιήγηση, αποφεύγοντας τη χρήση των

όρων Τούρκος, Έλληνας ή Αραβας μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως η συγγραφέας όχι μόνο έχει πλήρη συναίσθηση της συζήτησης που γίνεται για το ζήτημα του εθνικισμού και της εθνικής συνειδήσης, αλλά ότι θα έπρεπε τελικά τα πορίσματα αυτών των ερευνών να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται στη πράξη από ιστορικούς και κοινωνιολόγους, το ερευνητικό πεδίο των οποίων βρίσκεται σε άλλες θεματικές περιοχές.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Suraiya Faroqhi είναι απλή με μικρές, ευκολοδιάβαστες προτάσεις, πράγμα ασύνηθες για τις ρητορικές της ικανότητες τις οποίες ο γράφων γνώρισε για σειρά επών στις παραδόσεις της στο Τουρκολογικό Ινστιτούτο του Μονάχου. Πιστεύουμε ότι αυτό ανάγεται σε μια προσπάθεια προσέγγισης ενός πλατύτερου αναγνωστικού κοινού, μένοντας όμως πάντοτε σε αυτηρά επιστημονικό πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει και για το χωρισμό των κεφαλαίων. Τα τρία κυρίων κεφάλαια: (α) για την ανάδυση και διάδοση του επερόκλητου οθωμανικού πολιτισμού, (β) τις τέχνες και (γ) τις πολιτισμικές μεταβολές, υποδιαιρούνται σε μικρότερες ενότητες των 2-3 σελίδων η καθεμιά που τιτλικά είναι δοσμένες με λιτότητα και σαφήνεια και ενίστε με χιούμορ. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ βρίσκεται μακριά από το πεδίο της μονολιθικότητας και της προσφοράς και κατοχής της γνώσης ως προνόμιο ενός συγγραφέα και έτσι προσφέρονται ερεθίσματα στο μέσο αναγνώστη για περαιτέρω μελέτη ή στον επιστήμονα για περαιτέρω έρευνα σε εκείνους τους τομείς που η οθωμανική ιστοριογραφία δεν έχει ακόμα σημειώσει αξιόλογη πρόοδο. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε εδώ την ιστορία των νοοτροπιών, ένα πεδίο δράσης της ιστορικής επιστήμης που στην περίπτωση των οθωμανικών σπουδών, και της Ανατολικής Μεσογείου εν γένει, δεν έχει ξεπράσει ακόμα το εμβρυακό στάδιο.

Η ανάδειξη και προβολή του διαπολιτισμικού χαρακτηρά της οθωμανικής κοινωνίας και κουλτούρας από τη Suraiya Faroqhi δεν εκπλήσσει αν λέβουμε υπόψη μας πως ένα βιβλίο αντικατοπτρίζει σε τελευταία ανάλυση τις σκέψεις, τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και, γιατί όχι, την ίδια τη ζωή του γράφοντα. Ας μην λησμονούμε ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε στη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του ενενήτη, σε μια εποχή, δηλαδή, όπου η δημόσια συζήτηση σ' αυτή τη χώρα για το ζήτημα πολυπολιτισμικής κοινωνίας (multikulturelle Gesellschaft) βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Το βιβλίο αυτό έρχεται με την συλλογιστική και την επιχειρηματολογία του να εκφράσει το δικό του λόγο και να δώσει μια πέρα για πέρα καταφατική απάντηση σ' αυτό το ερώτημα. Πιστεύουμε ότι είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου και το ουσιαστικό μήνυμα που θέλει να περάσει η συγγραφέας στον αναγνώστη, έστω κι αν περιορίζεται κυρίως στις μουσουλμανικές ελίτ. Η πολιτισμική ιστορία του οθωμανικού κράτους, ως χώρου έκφρασης πολλών πολιτισμικών στοιχείων που συνυπήρχαν, που αλλη-

λοεπιηρεάζονταν και αρκετές φορές συγκρούστηκαν και που θα περιλαμβάνει και τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, μέλλει ακόμα να γραφτεί. Το βιβλίο της Suraiya Faroqhi θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σ' αυτή την προσπάθεια, όπως άλλωστε και στη συγγραφή οποιουδήποτε άλλου βιβλίου για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και πολύ περισσότερο για το ανατολικό της τμήμα και τα Βαλκάνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στην Ελλάδα η μοναδική «περίοδος» που είναι γνωστή είναι αυτή της «Τουρκοκρατίας» από το 1453 μέχρι 1821, κάτι που είναι ενδεικτικό του μονοδιάστατου, εθνοκεντρικού και μη-ορθολογικού τρόπου αντιμετώπισης ενός σημαντικού τμήματος της νεότερης μας ιστορίας. Αναλογιστήκαμε ποτέ αν η εξοικείωση με αυτή την περίοδο και η αποβολή του συμπλέγματος της «Τουρκοκρατίας» και όλων των υπόλοιπων «κρατών» λειτουργούσαν βοηθητικά σε μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων με την Τουρκία;

Στην παραδοσιακή τουρκική ιστοριογραφία κυριαρχεί το σχήμα άνοδος-παρακμή-πτώση, και μας θυμίζει δίχως άλλο τον τρόπο αντιμετώπισης της βυζαντινής ιστορίας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τουρκικής εθνοκεντρικής ιστοριογραφίας είναι το βιβλίο του Halil Inalcık: *The Ottoman Empire, the Classical Age 1300-1600*, London 1973, το οποίο μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά.

2. Στην Ελλάδα είναι διάχυτη η εντύπωση πως ο αρχιτέκτονας Sinan ήταν Έλληνας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αλήθεια ότι αναδύθηκε μέστι από το σώμα των Γενιτσάρων και ότι καταγόταν από μια περιοχή της κεντρικής Μικράς Ασίας, κοντά στην Καισάρεια, όπου κατοικούσαν τόσο Έλληνες όσο και Αρμενίοι.

3. Για δεκαετίες ο χώρος των οθωμανικών σπουδών αναλύονταν στην ανάγνωση των πηγών της περιόδου 1300-1600, μια και είχε προσδιοριστεί ως η «χρυσή εποχή» του οθωμανικού κράτους. Το κλασικότερο παράδειγμα αυτού του ιδεολογήματος είναι το βιβλίο του Halil Inalcık που αναφέρθηκε πιο πάνω. Από την άλλη η μελέτη των οθωμανικών πηγών μετά το 1789 θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη από τους Τούρκους ιστορικούς στο πλαίσιο αναζήτησης της προ-ιστορίας του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Το μεσοδιάστημα παρέμεινε παραμελημένο μια και δεν είχε ενταχθεί σε κανενός είδους ιδεολογικό πρόσταγμα του 20ού αιώνα στην Τουρκία ή έχω απ' αυτή. Και από αυτή την άποψη η καινούργια δουλειά της Suraiya Faroqhi είναι πρωτοποριακή.

4. Στην περίπτωση της Ελλάδας παράγονται πάμπολλα βιβλία για τη λεγόμενη «Τουρκοκρατία» που ευτυχώς παραμένουν γνωστά μόνο εντός των σύνορων μας, διότι αν τυχόν μεταφραστούν σε μια ξένη γλώσσα σα μόνο μειδιάματα θα προκαλέσουν στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απομαζίζουν εντελώς σοβαρές εργασίες για την οθωμανική περίοδο στον ελληνόφωνο χώρο. Από φόβο μήπως παραλείψω κάπι που δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου δεν θα σταθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Περιορίζομαι μόνο στο να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια παραπτείται στο Ρέθυμνο μια αξιόλογη προσπάθεια προσέγγισης της οθωμανικής ιστορίας με διεθνή απήχηση και προδιαγραφές, ενώ έχουν σημειωθεί και κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες άλλων επιστημόνων να προσεγγίσουν την οθωμανική ιστορία και κατ' επέκταση και τη σύγχρονη Τουρκία με ορθολογικά κριτήρια.