

Έφη Αβδελά, Αγγέλικα Ψαρρά (επιμ.),
ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ,
εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, 462 σελ.

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη

ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ιστορίες συγκεντρώνουν οκτώ άρθρα, τα περισσότερα από τα οποία γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 από φεμινίστριες ιστορικούς που προέρχονται από διάφορες χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Η.Π.Α.). Μολονότι τα επιμέρους θέματα και οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν, τα κείμενα συγκλίνουν ως προς το ότι διερευνούν όψεις της παρουσίας των γυναικών και μορφές των έμφυλων σχέσεων σε κοινωνίες του παρελθόντος. Ταυτόχρονα αναζητούν τα αίτια του αποκλεισμού των γυναικών και των σχέσεων των φύλων από το πεδίο της ιστοριογραφίας. Περισσότερο ή λιγότερο ρητά το καθένα εμπειρίχει μια κριτική αποτίμηση των αναπαραστάσεων των γυναικών οι οποίες κυριαρχούν σε επιμέρους σχολές ή πεδία της «κεντρικής» ή «γενικής» ιστορίας, αλλά και σε προγενέστερες ή σύγχρονες θεωρήσεις που επικεντρώνονται στις γυναίκες και στο φύλο. Οι αποτιμήσεις αυτές θεμελιώνουν θεωρητικές και μεθοδολογικές προτάσεις που αφορούν τα βασικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η ιστορική έρευνα, τους τόπους όπου οι ιστορικοί θα πρέπει να αναζητήσουν τις πηγές τους και κυρίως τους τρόπους σκέψης και τις αναλυτικές κατηγορίες που θα πρέπει να αναθεωρήσουν, να εξιποιήσουν ή να συγκροτήσουν προκειμένου να ερμηνεύσουν τα ευρήματά τους. Ακόμα, τα ίδια τα άρθρα παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικές στιγμές στην προβληματική για τις γυναίκες ως υποκείμενα της ιστορίας και αντικείμενα της ιστορικής έρευνας. Την ιστορία που συγκροτούν και την ιστορία σπην οποία εγγράφονται αφηγείται το εισαγωγικό κέιμενο των επιμελητριών, Ξαναγράφοντας το παρελθόν: Σύγχρονες διαδρομές της ιστορίας των γυναικών. Παρουσιάζει τα κείμενα, τα συσχετίζει μεταξύ τους, τα εντάσσει στις ιστοριογραφικές παραδόσεις και τις κατευθύνσεις των φεμινιστικών αναζητήσεων που κυριαρχούν στις χώρες όπου γράφτηκαν και τα συνδέει με ευρύτερες θεωρητικές τάσεις που κατέχουν κεντρική θέση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για έναν πολύ κατατοπιστικό οδηγό για την ανάγνωση των άρθρων, ένα πολύτιμο έργο υπόδομής -αναφέρομαι στο κείμενο αλλά και στον πλούτο των βιβλιογραφικά τεκμηριωμένων και σχολιασμένων αναφορών σε θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και συζητήσεις μεταξύ ιστορικών που περιλαμβάνεται στις Σημειώσεις- και μια ιστοριογραφική πρόταση για την αφήγηση της μέχρι τώρα διαδρομής της ιστορίας των γυναικών. Η παρουσίαση της Έφης Αβδελά και της Αγγελικας Φαρρά είναι διεξδικότατη, και έτσι θα σταθεί μόνο σε κάποιες σκέψεις που αφορούν ορισμένες επικαλύψεις και συγκλίσεις μεταξύ των άρθρων -ζήτημα στο οποίο επικεντρώνονται και οι εισαγωγές.

Οι επιμελήτριες εξηγούν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξαν τα συγκεκριμένα άρθρα είναι ότι αντανακλούν διαφορετικές ιστοριογραφικές παραδόσεις αλλά και εκδοχές της φεμινιστικής θεωρίας και πρακτικής που κυριαρχούν στους χώρους όπου γράφτηκαν. Πράγματι, οι συγγραφείς διαφέρουν τόσο ως προς τον θεωρητικό και μεθοδολογικό τους προσανατολισμό αλλά και ως προς τις πολιτικές επιπτώσεις τις οποίες περιστρέφορο ή λιγότερο ρητά επιθυμούν να έχει η δουλειά τους, και η ιστορία των γυναικών και του φύλου γενικότερα μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο και έξω από αυτόν. Συχνά οι διαφορετικές αποτιμήσεις τους σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία της ιστορίας των γυναικών οδηγεί σε προτάσεις ριζικά αντίθετες. Για παράδειγμα, η Τζάνα Πομάτα θεωρεί ότι η τελετουργία και ο συμβολισμός αποτελούν προνομιακά πεδία για την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι έμφυλες σχέσεις αναπαρίστανται, ρυθμίζονται και βιώνονται σε διάφορες κοινωνίες. Αντίθετα, η Ντανιέλ Βολντμάν και οι γαλλίδες συν-συγγραφείς της πιστεύουν ότι η εστίαση στο συμβολικό επίπεδο και η «πολιτισμική προσέγγιση» του φύλου γενικότερα εύκολα μπορεί να οδηγήσει στη συγκάλυψη των συγκρούσεων, στο πλαίσιο των οποίων οι γυναίκες ενεργοποιούνται ως υποκείμενα που επιδιώκουν και αξιοποιούν αντισταθμίσματα για τον αποκλεισμό τους από τη δημόσια σφαίρα και την πολιτική ή αντιστέκονται σ' αυτόν.

Διαφορές μεταξύ των κειμένων απορρέουν επίσης από το γεγονός ότι οι συγγραφείς διαλέγονται με διαφορετικές εξω-ιστορικές θεωρίες και προσεγγίσεις όπως η ψυχανάλυση (Σάλι Αλεξάντερ), η ανθρωπολογία και η βιολογία (Τζάνα Πομάτα), και ο μεταδομισμός (Τζόουν Σκοτ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι η θετική αποτίμηση της Πομάτα για τις βιο-κοινωνικές προσεγγίσεις και η προσδοκία της για μια γόνιμη όσμωση μεταξύ ιστορίας και βιολογίας σε αντιδιαστολή με την κατηγορηματική άποψη της Γκίζελα Μποκ, σύμφωνα με την οποία η επίκληση βιολογικών όρων απειλεί την αυτονομία του κοινωνικού και συνεπών η βιολογία ενδιαφέρει την ιστορία μόνον ως κοινωνικο-πολιτισμική κατασκευή, δηλαδή ως αντικείμενο μελέτης.

Δεδομένων των πολλαπλών θεωρητικών προσεγγίσεων που συνυπάρχουν στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές, κοινές αναφορές στο ίδιο εξω-ιστορικό επιστημονικό πεδίο δεν συνεπάγονται βέβαια και κοινές επιλογές ως προς επιμέρους απόψεις και θεωρήσεις. Έτσι, ενώ τόσο η Πομάτα όσο και η Βολντμάν κ.ά. αναφέρονται στην ανθρωπολογία, η πρώτη εκτιμά ότι συμβολικές προσεγγίσεις, όπως αυτή της Mary Douglas, επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε την ιδέα ότι η σταθερότητα των συμβολικών πρακτικών και κατηγοριών με τις εποίες των δέσμων των εγγενέων συνεπά-

μια αποστία της ιστορίας, και άρα να κατανοήσουμε τις διαδικασίες που συνετέλεσαν ώστε οι γυναίκες και οι εμπειρίες τους να μείνουν στο παρασκήνιο της ιστορίας. Αντίθετα, η Βολντμάν και οι συν-συγγραφείς της ταυτίζουν σε μεγάλο βαθμό την έκφαση στο συμβολισμό με μια στατική και «ειρηνική» οπτική, η οποία αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητα ως βασικό χαρακτηριστικό των σχέσεων των φύλων υποβαθμίζοντας την ανισότητα και τον ρόλο της βίας. Όμως, η διεπιστημονικότητα δεν συντελεί μόνο σε διαφοροποιήσεις αλλά και σε δυνάμει τουλάχιστον συγκλίσεις. Έτσι, για παράδειγμα, η θεωρία των δικτύων που η Πομάτα προτείνει θα μπορούσε κάλιστα να αποτελέσει μεθοδολογική αφετηρία για την αναθεώρηση της εικόνας των γυναικών ως παθητικών αντικειμένων της ανδρικής δράσης, η οποία, σύμφωνα με την Βολντμάν και τις συν-συγγραφείς της πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ιστορίας των γυναικών. Σύμφωνα με την Πομάτα, η έννοια του «δικτύου σχέσεων» αποτελεί πολύτιμο αναλυτικό εργαλείο για την κανόνηση των τρόπων με τους οποίους οι άνδρες και οι γυναίκες προσανατολίζονται στο κοινωνικό περιβάλλον, προσλαμβάνουν και επαναπροσδιορίζουν τα όρια και τις δυνατότητες των εαυτών τους και των άλλων και διαχειρίζονται τους ρόλους που καλούνται να παίξουν καθώς και τις σχέσεις τους με τους θεσμούς. Η ίδια πιστεύει ότι η έμφαση στις ποικιλής σταθερότητας και ισχύος σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν οι άνδρες και οι γυναίκες συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της αντίθεσης μεταξύ τουμού και κοινωνίας, αλλά και μεταξύ της συμμόρφωσης στην κοινωνική και πολιτισμική τάξη και της παρέκκλισης από αυτήν, της παθητικότητας και της δράσης. Γενικότερα ωστόσο, μιλονότι τα περισσότερα άρθρα έχουν έναν διεπιστημονικό χαρακτήρα, η διεπιστημονικότητα αυτή καθαυτή δεν προτάσσεται πάντοτε ρητά ως συστατικό στοιχείο της φεμινιστικής προβληματικής στην ιστορία. Η περισσότερο ρητή επίκλησή της είναι αυτή της Πομάτα, η οποία εκτιμά ότι ο διαχωρισμός των επιστημών και ο διαχωρισμός των φύλων αποτελούν ανάλογα αλλά και συναφή φαινόμενα, που θεμελιώνονται στην ιδεολογική αντίθεση μεταξύ πολιτισμού και φύσης. Συνεπώς η υπέρβαση των ορίων που χωρίζουν την ιστορία από την ανθρωπολογία και τη βιολογία αλλά και των ορίων μεταξύ των επιστημών γενικότερα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της φεμινιστικής σκέψης. Αντίστροφα, ο σεβασμός αυτών των ορίων και ο περιορισμός που επιβάλλονται απ' αυτόν έχει αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του φεμινισμού σε εννοιολογικές κατηγορίες οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο κριτικής ανάλυσης και όχι μεθοδολογικά εργαλεία.

Περισσότερο από τη διεπιστημονικότητα πάγια της ζήτησαν ή ήταν σε αν-

Νομίζω ωστόσο, ότι η εικόνα της ιστορίας των γυναικών ως πορείας δεν αναφέρει την εικόνα της ως ενιαίου πεδίου. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εικόνες αυτές μπορούν να αποτελέσουν η κάθε μια ένα πρίσμα μέσα από το οποίο να αναγνωρίσει κανείς καθαρότερα την προσπτική της άλλης. Η εφαρμογή μιας ιστοριογραφικής σκοπιάς στην ίδια την ιστορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να διδέξει πολλά σε μη ειδικούς – ανθρώπους που πρόερχονται από άλλες σπουδές στο πλαίσιο των οποίων η φεμινιστική προβληματική φαίνεται να έχει ακολουθήσει συγκρίσιμες διαδρομές. Αντίστοιχα, η σκοπιά του ενιαίου πεδίου επιτρέπει να σχετικοποιήσουμε την εικόνα της ιστορίας των γυναικών ως μιας διαδρομής με σαφώς οριοθετημένους ενδιάμεσους σταθμούς.

Από τη σκοπιά της έμφασης στις αλλαγές που συντελέστηκαν στο εσωτερικό της ιστορίας των γυναικών και του φύλου η θεώρησή του ως ενιαίου πεδίου φαίνεται ίσως ανιστόρητη και υπερβολικά μετριοπαθής στο βαθμό που υποβαθμίζει την πρόσδοτο και υπογραμμίζει την επικάλυψη ή και την επανάληψη. Έτσι, για την Τζόουν Σκοτ (σ. 305), η οποία ασκεί κριτική στην «άχρονη ιδιότητα» που η Αλεξάντερ προσδίδει στον ανταγωνισμό των φύλων ακολουθώντας τον Λακάν, καθώς και στην «πληκτική μονοτονία» της αντίθεσης μεταξύ αντρών και γυναικών που αναδεικνύει η ψυχολογική προσέγγιση της Γκιλγκαν, μια τέτοια θεώρηση θα συντελούσε στη διαίωνιση μιας ουσιοκρατικής αντίληψης για τα φύλα. Κυρίως επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις πολλαπλές διαφορετικές θεωρητικές τάσεις αλλά και εννοιολογήσεις βασικών αναλυτικών κατηγοριών που συνυπάρχουν σε διαφορετικά κείμενα αλλά και συχνά λανθάνουν στα ίδια άρθρα και που κατά τη γνώμη μου δεν μπορούν να αποδοθούν σε ιστορικούς πάραγοντες.

Τόσο οι συγγραφείς όσο και οι επιμελήτριες των Σωτηρών Ιστοριών υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν αποτελούν οικουμενικές κατηγορίες. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι στην ιστορία των γυναικών και του φύλου δεν υπάρχει πια θέση για οικουμενικές θεωρήσεις θα φαινόταν ίσως λίγο υπερβολική – άλλωστε η ίδια αυτή η διαπίστωση συνιστά μια οικουμενική παραδοχή. Πολλές από τις συγγραφείς των άρθρων προκρίνουν θεωρητικές παραδοχές και εννοιολογικές κατηγορίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη μελέτη της ποικιλίας συμφραζομένων. Μια τέτοια κατηγορία είναι η «πατριαρχία» όπως την χρησιμοποιεί η Μπένετ. Οι γενικεύσεις και οι συγκρίσεις μεταξύ έμφυλων σχέσεων σε διάφορα πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια δεν προϋποθέτουν αναγκαστικά την παραδοχή ότι σε κάποιο βαθμό τα φύλα συνιστούν οικουμενικές κατηγορίες. Εξίσου όμως δεν συντελούν αυτονότητα στην αναίρεση της. Ακόμα, η άρνηση της οικουμενι-

κότητας φαίνεται να είναι σχετική ως προς τους περιορισμούς που επιβάλλει. Έτσι, για παραδειγμα, το γεγονός ότι η Πομάτα θεωρεί την αναζήτηση των καθολικών πλάνη, δεν την εμποδίζει να διαπιστώσει (και νομίζω πολύ σωστά) ότι οι γυναίκες εκφράζονται περισσότερο μέσω του σώματος, ότι εγκαταλείπουν το σωματικό έλεγχο ευκολότερα και ότι χρησιμοποιούν περισσότερο υπόρρητους κώδικες επικοινωνίας από ότι οι άνδρες.

Οι χρήστες πολλαπλών και ενδεχομένων αντιφατικών εκδοχών της έννοιας της οικουμενικότητας, αντιφέρονται στο περιεχόμενο της έννοιας της οικουμενικότητας είναι ιδιαίτερα έντονες στις περιπτώσεις όπου οι συγγραφείς χρησιμοποιούν έννοιες, θεωρίες και κατηγορίες από άλλες, μακρινές από την ιστορία επιστήμες, όπως η ψυχανάλυση ή η βιολογία. Έτσι, για παραδειγμα, η Πομάτα (σ. 217) μιλάει για την «αναμφισβήτητη νευροφυσιολογική βάση που συνδέει το θηλασμό με τη σεξουαλική απόλαυση», ενώ η Αλεξάντερ (σ. 253) αναφέρεται στην ψυχαναλυτική έννοια της επιθυμίας ως συστατικό στοιχείο της υποκειμενικότητας και της ταυτοποίησης, και βεβαιώνει ότι ο ανταγωνισμός των φύλων είναι «μια αναπόδραστη πτυχή στη διαδικασία της πρόσκτησης της έμφυλης ταυτότητας». Πιθανόν θα μπορούσε κανείς να αμφισβήτησε ότι στο πλαίσιο της βιολογίας η έκλυση της οξειτοκίνης, ορμόνης η οποία προκαλεί συσπάσεις στη μήτρα που συνδέονται με τη διένεργη των θηλών, αναφέρεται σε μια οικουμενική διαδικασία ή ότι στο πλαίσιο της λακανικής ψυχανάλυσης η επιθυμία αναφέρεται σε οικουμενικά φαινόμενα τα οποία αφορούν το ασυνείδητο. Κάτι τέτοιο όμως θα προϋπέθετε βαθιά γνώση των σχετικών επιστημονικών παραδόσεων, και πάντως δεν είναι καθόλου αυτονότητα. Πιθανόν λοιπόν ο δανεισμός εννοιών και παραδοχών από άλλους γνωστούς κλάδους συμβάλλει στη συνύπαρξη των οικουμενικών παραδοσιανών εννοιολογήσεων του οικουμενικού.

Οι συγγραφείς των Σωτηρών Ιστοριών επίσης συγκλίνουν ως προς την παραδοχή ότι κατηγορίες που σε ορισμένα τουλάχιστον συμφράζομενα θεωρούνται αντίθετες μεταξύ τους (όπως δημόσιο και ιδιωτικό, εργασία και οικογένεια κ.λπ.) πρέπει να συνεξετάζονται και να αναλύονται ως προς την ενότητά τους ή ως προς την ειραρχική σχέση που συνδέει τα μέρη που τις αποτελούν. Ωστόσο, παρά τις κριτικές που διαπιστώνονται προς προγούμνες προσεγγίσεις οι οποίες ταύτιζαν η συσχέτιζαν τα φύλα με άλλες δυαδικές κατηγορίες, θα θαύμαζε κατηγορία να πούμε ότι τέτοιες κατηγορίες απουσιάζουν εντελώς από τα άρθρα των Σωτηρών Ιστοριών. Το γεγονός ότι πολλές από τις συγγραφείς αμφισβήτησαν τη χρησιμότητα δυαδικών αντιθέσεων όπως εκείνων που αναφέρονται στο δημόσιο και το ιδιωτικό ή στη φύση και τον πολιτισμό δεν

τις εμποδίζει να επικαλούνται άλλες, όπως αυτές που αναφέρονται στο «κοινωνικό» και το «συμβολικό» ή στην «εμπειρία» και το «λόγο», συχνά μάλιστα καθιστώντας τις γόνιμες αναλυτικές κατηγορίες. Τέλος, η διαπίστωση ότι οι αντιθέσεις αυτές συνιστούν πολιτισμικές κατασκευές, το περιεχόμενο και η λειτουργία των οποίων προσδιορίζονται από τα συμφράζομενα αναιρεί βεβαίως την υπόσταση τους ως οντολογικών κατηγοριών. Ωστόσο, δεν αναιρεί και τη σημασία τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσλαμβάνουν και συγκροτούν την πραγματικότητα. Υποθέτω ότι μια τέτοια σημασία έχει και την έννοια του βιολογικού φύλου (σε αντιδιαστολή με το κοινωνικό), και ίσως γι' αυτό, παρά τις επανειλημμένες διατυπώσεις της για τη φύση του φύλου ως κοινωνικο-πολιτισμικής κατασκευής και για την ανάγκη της πλήρους αποδέσμευσης του φύλου από τις βιολογικές του αναφορές, η Γκίζελα Μιτοκ επιπρέπει το βιβλίο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σ' αυτούς, είμαι βέβαιη ότι οι ιστορικοί θα αναγνωρίσουν ακόμα περισσότερες.

Γενικότερα, διαβάζοντας τις Σωτηρές Ιστορίες είχα την αίσθηση μιας αγωνίας για την αποσαφήνιση εννοιών και αναλυτικών θεραγαλίων και από την άλλη μιας περισσότερο ή λιγότερο γόνιμης δημιουργικής, συγκρητικής ή διευρυμένης χρήσης τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι ίσως παράδοξο δεδομένου ότι η σαφήνεια των όρων και των ορισμών συμβάλλει στην κατανόηση των φαινομένων που μελετούμε, αλλά ορισμένες φορές τουλάχιστον μπορεί να την εγκλωβίσει σε υπερβολικά αυστηρά όρια και να την οδηγήσει σε προβλέψιμες ερμηνευτικές εφαρμογές. Κάπια τανάλογο νομίζω ότι συμβαίνει και με τη συνύπαρξη διαφορετικών θεωρητικών και επιστημονικών παραδοσών. Η παραδοχή ότι η ιστορική (όπως και οποιαδήποτε άλλη γνώση) δεν μπορεί παρά να είναι μερική συνυπάρχει από τη μια με την αποδοχή της διεπιστημονικότητας ως μεθοδολογικού μέσου προς μια πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων και από την άλλη με την άποψη ότι επιστήμες όπως η βιολογία ενδιαφέρουν την ιστορία μόνο ως αντικείμενα μελέτης της. Το ενδιαφέρον της συνύπαρξης δεν έγκειται τόσο στο ασύμπτωτο αυτών των θέσεων όσο στον τρόπο με τον οποίο η μία εγκαλεί την άλλη και λειτουργεί ως πλαίσιο του διακυβεύματός της. Αντίστοιχα, νομίζω ότι η αμφισβήτηση των ορίων μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων έχει λειτουργήσει ως πλαίσιο για την παραγωγή ολοένα και περισσότερων κειμένων τα οποία επιχειρούν να οριοθετήσουν διάφορες επιστήμες και επιμέρους πεδία, όπως και η επίγνωση ότι η γνώση δεν μπορεί παρά να είναι μερική έχει λειτουργήσει ως πλαίσιο για τους ολοένα και γοργότερους ρυθμούς αύξησης της επιστημονικής παραγωγής.

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος

META την ημερίδα που διοργάνωσε στους Δελφούς με θέμα Ελλάδα, Ευρώπη, Μειονότητες (1-3 Νοεμβρίου 1996), ο σχολιαζόμενος συλλογικός τόμος αποτελεί την δεύτερη δημόσια εμφάνιση του «Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων» (KEMO).

Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το KEMO φιλοδοξεί να πρωτογένησε την διεπιστημονική έρευνα των μειονοτικών ομάδων και γλωσσών, δηλαδή ενός θέματος που εξακολουθεί στη χώρα μας να παραμένει για πολλούς ταμπού, αν όχι «απαγορευμένο».

Ο τόμος περιλαμβάνει κατατοπιστικό πρόλογο των επιμελητών για το KEMO και τους σκοπούς του, εισαγωγή του Χρήστου Ροζάκη, εκδ. Κριτική, σειρά: Έθνη-πολιτική-ισορροπία, Αθήνα 1997, 461 σελ.

Προηγεί