

Νίκος Σεβαστόπουλος

Η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

*Σχετικά με το βιβλίο *Η διαμάχη*, κείμενα για
τη νεοτερικότητα, ΠΛΕΘΡΟΝ, 1990*

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ προστάθεια που επιπλέον μας φέρει ενώπιον κάποιων σημαντικών κειμένων, που αφορούν στις πλέον πρόσφατες συμπτήσεις της δυτικής φιλοσοφίας, να κάτι που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Το *corpus* για το οποίο μιλάμε, προϊόν της προσπάθειας του Γ. Βέλτου και των συνεργατών του, περίλαμψόν είναι δεκατρία κείμενα ιχνηλάτησης και περιήγησης στο νεοτερικό σύμπαν καθώς και μια επιλεκτική βιβλιογραφία από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Αγγλοσάξωνικές χώρες.

Δεν πρόκειται βέβαια να σταθούμε στην «παρουσίαση» των θέσεων που περιέχονται στα κείμενα αυτού του τόμου. Δεν θα είγε νόημα στο βαθμό που για να χαταποχρίθουμε σε μια τέτοια εργοσκία θα έπρεπε να κνιμέτρηθουμε με τους όρους του καθενός κειμένου γιαριστά ενώ τα περισσότερα από τα κείμενα «απαντούν» στα ίδια. Η κνιμέτρηση, ωστε, λοιπόν δεν θα μπορούσε να απορύγει τη μετάβαση από τη γραμμή παρουσίασης στη μετακριτική έκθεση. Είναι η μοίρα της κνάγκωσης να αποτελεί ήδη, εξ αρχής μια «πυράκτωση», κνάγκωση, να τοποθετείται σε μια ορισμένη, σχέση «συμπάθειας» με το κείμενο.

Πρώτον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ούτα τα κείμενα της «ΔΙΑΜΑΧΗΣ» εκτός

από το κάπως «εκτός κλίματος» δοκίμιο του John Rauls «Μια θεωρία της δικαιοσύνης» και τη συνεισφορά του Zigmunt Bauman «Η χριστερά ως κατικούλα τουρά της νεοτερικότητας» χινούνται γύρω από κάποιους μεγάλους άξονες της συζήτησης για τη νεοτερικότητα, άξονες «διαμορφωμένους» από τα έργα και τις παρεμβάσεις του Foucault, του Habermas και του Lyotard. Η διαμάχη, χνάμεσα στον Habermas και τον Lyotard, ωστός ο σύγχρονος «γράλογερμανικός πόλεμος» στοιχειώνει τα περισσότερα κείμενα αυτού του τόμου.

Η παρίδα αυτής της συζήτησης είναι η ανάρνωσή της μέσα από την απλοϊστή διάλεκτη, μοντέρνου/μεταμοντέρνου, διάλεκτη, μέσα στην οποία ο Habermas θα κατετάσσεται στη μια θέση, (ορθολογιστής, μοντέρνος, «μεταφρηγητής» της γειραφέτησης) και ο Lyotard (ή οι «γάλλοι» που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί) θα σηματοδοτούσε την χατίθεση, (χατι-ορθολογιστής, μετακομτέρνος, χρονύμενος τις μεγάλες χρήσεις). Η παρίδα των όρων μέσα στους οποίους «ζέρεται» η διαμάχη, μοντέρνων/μεταμοντέρνων συνίσταται επίσης στην χατόγχαστη, παραμονή, πάνω στον καντικό ορισμό των διαφωτισμού. Οι «μοντέρνοι» θα λέγονται θέση, υπέρ της συνέχισης και ολοκλήρωσης του προτόγματος που λανθάνει στην «έξοδο του καθηρώπου χαράματος

τητα» ενώ οι μεταμοντέρνοι είτε θα «έχλειναν» το σχετικό προβληματισμό υπερβαίνοντας τον Καντιανό τόπο είτε θα αμφισβήτησαν την ίδια την Καντιανή «αφέλεια» επανερωτώντας τα ρήματα με τα οποία εκφράστηκε το 1784.

Αυτή την τελευταία κατεύθυνση φαίνεται να θέλει να εξερευνήσει ο Γ. Βέλτσος στο δικό του κείμενο με τον τίτλο *Απάντηση στο ερώτημα: Τι ήταν ο διαφωτισμός, κείμενο που «απάντα» (σ) τον Kant μέσω Foucault και Nietzsche*.

Θα σταθούμε λοιπόν στο κείμενο αυτό γιατί νομίζουμε ότι «συγκεντρώνει», συναψίζει την επιχειρηματολογία της μιας πλευράς του λόγου, της «γαλλικής», κι αυτού του ρεύματος σκέψης που θα το συναντήσουμε είτε ως μεταδομισμό είτε ως νεοδομισμό είτε ως αποδομισμό (deconstructionnisme) και μεταμοντερνισμό.

Ο Βέλτσος καταρχήν διερωτάται για την καντιανή απόκριση στο ερώτημα: «Τι είναι διαφωτισμός» εκλαμβάνοντάς την ως ερώτηση και όχι ως απάντηση. Αν ο διαφωτισμός είναι «η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητά του...» ποιος ορίζει το τι είναι ο ανθρώπος και τι η «ωριμότητα»; Με ποια κριτήρια; Και κυρίως από ποια θέση;

Μέσα από την ακατάπαυστη ερωτηματοθεσία αναβλύζουν οι προσφύλεις αποδομητικές αιχμές ενάντια στον ανθρωπολογισμό και τη «διαλεκτική της αλήθειας», ενάντια στον επιβλητισμό και τον πατερναλισμό της διαφωτιστικής πρόθεσης.

Το εγχείρημα ωστόσο, έχοντας συνείδηση της ματαιότητας ενός αντι-διαφωτισμού που στην ουσία «πυρητεί» ακούσια τη διαφωτιστική θετικότητα, την αυτοκατάφραση του πνεύματος της Ολότητας, καταλήγει όχι σε μια άρνηση ή σε μια αντίθεση στο «διαφωτισμό» αλλά σε κάτι που μοιάζει πολύ με τη χαϊντεγγεριανή Verwindung, με την «υπερ-

βαίνουσα οικειοποίηση» (όπως μεταφράζεται ο Β. Μπιτσώρης) της μεταφυσικής.

Η ένωση της «τελεστικής» ή «λογικοπραγματολογικής» αντίφασης την οποία εξερευνά ο Βέλτσος στοχεύει όχι σε ένα ξεπέρασμα/υπέρβαση (Überwindung) του διαφωτισμού αλλά μάλλον στην ειρωνική αποδοχή του, στην έκθεση των όρων του σε μια γλώσσα και έναν τόνο που ο «διαφωτισμός» δεν μπορεί να συνεχθεί. Έτσι το πρόβλημα δεν είναι εάν ο διαφωτισμός «πρέπει να διασωθεί» ή όχι — αυτό το ερώτημα δεν έχει νόημα στο βαθμό που δεν γνωρίζουμε εάν ο διαφωτισμός «ήταν» ή «είναι ακόμη» — αλλά εάν είναι δυνατή μια άλλη γραφή του διαφωτισμού, μια άλλη γλώσσα της αλήθειας όπου θα έχουν τη θέση τους η ποιητικότητα, η αποκαλυπτική επιθυμία και ο αποκαλυπτικός τόνος. Ο Βέλτσος μοιάζει να υπολογίζει — ακολουθώντας τον Lyotard — σ' αυτή τη δυνατότητα «μετεγγραφής» του διαφωτισμού, αξιοποιώντας την τελεστική αντίφαση, αναζητώντας την στον «παροντισμό» του Foucault. Αυτός ο παροντισμός συνίσταται σε αντίθεση αλλά και ομοιότητα με τον ηθικό παροντισμό του E. Lévinas, στην αποδοχή του παρόντος ως ριζής εξωτερικότητας και ριζής εσωτερικότητας ταυτόχρονα, ως σημείου-ορίου άσκησης και ταυτόχρονα καθιστώντας δυνατή την ίδια τη σκέψη.

Η σκέψη του «παρόντος» ταυτίζεται με το στοχασμό του απόλυτα «εκτός» που είναι ταυτόχρονα ένας στοχασμός ριζικά εγωτυχός.

Όταν ο στοχασμός αυτός σκέφτεται ή επιχειρεί να σκεφτεί την Ιστορία στο «καταγωγικό της χενόν» και όχι στη θεμελίωσή της σε κάποια ανθρωπολογία ηθική και πολιτική τότε είναι λογική η απογοήτευση απέναντι σε κάθε πιθανή πρόγνωση, κάθε διαφωτιστική πρόβλεψη, κάθε αισιοδοξία για μια σταθερή πρόοδο προς το καλύτερο...». Όταν κάθε μυθοποιητική και απομιθοποιητική θεμελίωση

της Ιστορίας δίδει τη θέση της στο αθεμέλιωτο της επικαιρότητας ή του παρόντος η χωρισμία της νεοτερικότητας εκφίγνυται.

Η εφημερότητα (*effimerita*) του Είναι (G. Vattimo) αν και φέρει μαζί της, την απομάγνευση του κόσμου, την απ-αξίωση όλων των αξιών, τον «μηδενισμό» δεν είναι ωστόσο μια αρνητική εξέλιξη της Ιστορίας ούτε βέβαια και η θετική έκβαση, μιας διαλεκτικής. Εξουδετερώνει ταυτόχρονα το «θετικό» και το «αρνητικό» ενεργοποιώντας την ισχύ του Ουδέτερου. Η προέλαση, του Ουδέτερου (γ., «έρημος» για την οποία μιλά στο τέλος της εισήγησής του ο Βέλτσος) δεν είνοιεί τίποτε άλλο από μια σχετικιστική απαισιοδοξία που χαρακτηρίζει όλη την αρνητική σκέψη, ή αλλιώς την «ασθενή σκέψη» του χαρού μας (με κοινή αναφορά στον Nietzsche και στον Heidegger).

Το αδιέξοδο όσο και αν ξορκίζεται με την επίνοιηση της λογοτεχνίας δεν παύει να απειλεί τη σκέψη με βουβαμάρες και η βουβαμάρα υπονομεύει όχι μόνο τους διαλόγους αλλά και τους μονολόγους, όχι μόνον την αναζήτηση οικουμενιστικών στηριγμάτων αλλά και των εγωτισμού.

Το πρόβλημα αρχίζει κατά τη γνώμη μας όταν το αναγνωρισμένο οντολογικό κενό ή ο οντολογικός μηδενισμός μετατίθεται στην Ιστορία, όταν γ. οντολογική χρονικότητα αδηγεί σε θημοκοπολιτικές χιοφόνσεις απελπισίας («τέλος της πολιτικής», «τέλος του ανθρώπου» κ.λπ.).

Αν αντιθέτα δεχτούμε, συμφωνώντας με το πνεύμα όχι με τις θέσεις του Rorty λ.χ., ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην οντολογική αληθειολογία και την επικαιρότητα που ζούμε, χν δηλαδή βιώσουμε την επικαιρότητα και το παρόν όχι ως το «αρνητικό απόλυτο» αλλά ως πολυσήμαντο αστερισμό μη αναγνύμα ούτε σε μια μηδενιστική αρνητικότητα ούτε σε μια πραγματιστική θετικότητα, τότε

ίσως μπορέσουμε να διασκρίνουμε και την «αποστολή» που μας απαιτεί σήμερα. Αυτή γ, αποστολή δεν χρειάζεται πλέον να σβήσει τον παροντικό εγωτισμό αλλά και χιτός ο τελευταίος δεν πρέπει να διατηρεί τον «καταστροφισμό» που εμποδίζει τα επιμέρους άτομα από το να αναζητήσουν στη ζωή τους κάποια χοινά μέτρα και σταθμά, μιας ορθολογικότητας που θα ανέχεται την εγωτική, «διακρότη» γωρίς να την ερχείται σε κανένα τρομοκρατικό σύμπαν. Γιατί μπορεί γ, Επανάσταση, να κρύβει στα σπλάχνα της την τρομοκρατία αιλά και ο εγωτισμός ή γ, μεταφοντέρνα λατρεία του εφήμερου απειλούν τις ευαισθησίες μας με ουδετεροποίηση, με ερχεισμό σ' ένα λευκό σύμπαν από ψευδοδιαφορές και μια βαθέι. από γλώσσες όπου η ρητορική πνίγει τη συγκίνηση, και το «ύφος» καταδύναστεί τη σκέψη.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΕΛΤΣΟΥ «συγχεραλωώνει» τα ερωτήματα που έθεσε ο γαλλικός μεταστροφικουραλισμός αλλά μοιάζει να μην θέλει να συζητήσει τις επιχειρηματολογίες της άλλης πλευράς. Τις επιχειρηματολογίες ωστόσο μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε σε όλη τους την ποινιά από τα κείμενα που περιλαμβάνονται στη «ΔΙΑΜΑΧΗ».

Η εισαγωγή του Jonathan Acas περιγράφοντας τη συζήτηση, για τη νεοτερικότητα όπως διεξήγηται και διεξάγεται (;) και στις δυο όψεις του Ατλαντικού δείχνει ένα αξιοζήλευτο έλεγχο του υλικού που πραγματεύεται.

Τα κείμενα του Habermas μας εισάγουν άμεσα στο (κάτιμα) της πολεμικής του γερμανού στοχαστή με το γαλλικό «αναρθρωτισμό» (που ο Habermas φτάνει να τον χαρακτηρίσει «νεοσυντηρητικό» (!!!)) αλλά που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα το εγχείρημα της επικοινωνιακής θεωρίας στις δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στον χρηλοσαξινό πραγματισμό και τη γερμανική παράδοση του

μαρξισμού, του Βέμπερ, της ερμηνευτικής και της χριτικής θεωρίας.

Ο Zigmunt Bauman χρίνει το βιβλίο του Habermas για το «φιλοσοφικό λόγο της νεοτερικότητας», ο Axel Honneth ερωτά πάνω στη θεωρία του Lyotard, ο R. Rorty χάνει «το διαγράφο του διαβόλου» χνάμεσα στον Habermas και τον Lyotard με τον ιδιότυπο μεταμοντέρνο πραγματισμό του, οι Dreyfus και Rabkinow πιάνουν ένα άλλο νόημα της συζήτησης που συνδέει τον Habermas με τον Foucault, ο Manfred Frank στέκεται κι αυτός στα σημεία της διαφωνίας του Habermas και του Lyotard εξετάζοντας την ένωση της «συναίνεσης» και της «διαφωνίας» ενώ ο J. Rogozinski «επιχειρηματολογώντας με τον M. Frank επιχειρεί να δείξει ότι ο Frank είναι πολύ εγγύτερα στον Lyotard απ' όσο νομίζει ο ίδιος.

Ο J. F. Lyotard αναφωτίέται κι αυτός για το αν θα πρέπει (να) ξαναγράψουμε τη νεοτερικότητα» και ο Z. Bauman σκέφτεται την Αριστερά όχι τόσο ως αντίρροπη δύναμη του καπιταλισμού αλλά ως «αντικουλτούρα της νεοτερικότητας», μια Αριστερά που πλησιά-

ζει το μεταμοντερνισμό αλλά οι σχέσεις του με χτήν είναι επεισοδιακές. Το κείμενο αυτό, ιδιαίτερα σήμερα με τα τεχτινόμενα στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στη Νικαράγουα παρουσιάζει ζεχωριστό ενδιαφέρον.

Τέλος ως επίμετρο συναντούμε το κείμενο του John Rauls («μια θεωρία της δικαιοσύνης») όπου καθρεφτίζεται μια τάση της αγγλοσαξωνικής σκέψης που επικηρεί να θέσει σε αμφισβήτηση το φιλελεύθερο αφελψιστικό ατομισμό ανανεώνοντας τις ρεπουμπλικανικές ηθικές αξίες και την ένωση του κοινωνικού συμβολαίου και δείχνοντας κατά κάποιο τρόπο την προτεραιότητα της δικαιοσύνης έναντι της εγωιστικής ελευθερίας και του αυθαίρετου μη-ορθολογικού ντεστιζιονισμού.

Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε την υανοποιητική μεταφραστική απόδοση αυτών των από χάθε άποψη «δύσφατων» κειμένων αλλά και το μειονέκτημα της έλλειψης κάποιων πληροφοριών για αριστέμένους τουλάχιστον απ' τους συγγραφείς που παρουσιάζονται.