



Alfred Schmidt

Ο ΗΕΙΔΕΓΓΕΡ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ

Ο χαϊντεγγεριανός μαρξισμός του Herbert Marcuse



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ κάτω από το φως δύο διαφορετικών ερμηνειών τη σχέση μεταξύ «ιστορίας» και «ιστορικότητας» έτσι όπως τη συλλαμβάνει και την αναπτύσσει, από υπαρκτική-οντολογική άποψη, ο Heidegger στα δύο τελευταία κεφάλαια του *Είναι και Χρόνος*. Η μία από τις δύο αυτές ερμηνείες είναι χριτική, ενώ η άλλη θα μπορούσε —αν και όχι χωρίς κάποιες επιφυλάξεις— να χαρακτηρισθεί ως καταφατική. Η δίδασκαλία του Heidegger ότι η πραγματική, χειροπαστή ιστορία θεμελιώνεται πάνω στην ιστορικότητα, και αυτή με τη σειρά της πάνω στη χρονικότητα του *Dasein*, παίζει σημαντικό ρόλο στο πρώιμο έργο του Marcuse (που δεν καθορίζεται ακόμη από τις αντιλήψεις του Ινστιτούτου της Φραγκφούρτης), ενώ αντιμετωπίζεται εξ αρχής με κάποια απόσταση από τον Horkheimer και τον Adorno, τους δύο βασικούς στυλοβάτες της Σχολής.

Οι δύο αυτές ερμηνείες δεν παρουσιάζουν μόνο ιστοριολογικό ενδιαφέρον, αλλά μπορούν επίσης και να φωτίσουν σημαντικά την πολιτική διάσταση της γιαϊντεγγεριανής σκέψης.

Ιστορία, ιστοριολογία και ιστορικότητα στον Heidegger

ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΟΥΜΕ αυτή τη θέση, θεωρούμε αναγκαίο να κάνουμε μια αναδρομή στις σημαντικότερες διαστάσεις του υπό συζήτηση προβλήματος της ιστορίας, όπως το θέτει ο Heidegger. Κατά την άποψή του, το ερώτημα για το νόημα του *Είναι* καταλήγει στο ερώτημα για την κατανόηση του *Είναι*. Εφ' όσον δε αυτή η τελευταία υπάγεται στη «συγκρότηση του *Είναι*» του *Dasein*, μπορεί να ερμηνευθεί από την άποψη της Αναλυτικής

του Dasein. Ξεχινώντας από την παραπάνω παραδοχή, ο Heidegger υπενθύμιζει τις προηγούμενες αναλύσεις του περί χρονικότητας, αναγνωρίζοντας τώρα τους περιορισμούς τους στο γεγονός ότι θεματοποιούν μονοδιάστατα το Dasein «σαν να υπάρχει ‐προς τα μπρος‐ και να αφήνει κάθε τι που έχει ήδη υπάρχει ‐πίσω‐ του!».

Η Αναλυτική του Dasein, όπως αναπτύσσεται στα προηγούμενα μέρη του *Είναι και Χρόνος*, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της όχι μόνο το «Προς την απαρχή Είναι» (*Sein zum Anfang*) αλλά «κυρίως την έκταση (Erstreckung) του Dasein μεταξύ της γέννησης και του θανάτου». Ένα βασικό δε σημείο στο οποίο αστοχεί η ανάλυση σχετικά με τη «δυνατότητα μιας αυθεντικής ολότητας» (*das eigenthliche Ganzseinkönnen*) είναι αφιβώς η απόδοση της έννοιας της «συνοχής της ζωής» (*Lebenszusammenhang*)², η οποία προσδίδει σταθερότητα στο Dasein³. Εν τούτοις ο Heidegger επισημαίνει ότι (εν πάσῃ περιπτώσει) η θεωρητική επεξεργασία της χρονικότητας του Dasein προετοιμάζει το έδαφος για να τεθεί το ερώτημα περί της συνοχής αυτής από υπαρκτική-οντολογική άποψη. Διότι ναι μεν βιώνουμε ήδη σε προφύλασσοφικό επίπεδο το —απροσδιόριστο αιώμη— Είναι μιας «εμμένουσας-μεταβαλλόμενης αλληλουχίας βιωμάτων» σαν τη δυσή μιας ζωής, προϋποθέτουμε όμως σιωπηλά αυτό το Είναι σαν κάτι το παρευρισκόμενο που βρίσκεται «μέσα στο χρόνο»⁴. Αντίθετα για τον Heidegger είναι καθοριστική η συνειδητοποίηση ότι το Dasein δεν διατρέχει π.χ. τις βαθμίδες μιας προδιεγραμμένης τροχιάς ή ενός διανύσματος («της ζωής», αλλά «εκτείνει» τον εαυτό του κατά τέτοιο τρόπο ώστε το Είναι του συγκροτείται ευθύς εξ αρχής ως έκταση).

Στο *Είναι* του Dasein περιέχεται ήδη το «μεταξύ» της γέννησης και του θανάτου... Μες στην ενότητα της εριμένης ύπαρξης (*Geworfenheit*) και του φευγαλέου ή προτρέχοντος Προς τον θάνατο Είναι (*Sein zum Tode*) η γέννηση και ο θάνατος συνέχονται σε αντιστοιχία με το Dasein⁵.

Μια οντολογική διασάφηση της «συνοχής της ζωής» σημαίνει για τον Heidegger ότι «η έκταση, η κινητικότητα και η εμμονή»⁶ του Dasein «παράγονται»⁷ από την πρωταρχική του χρονικότητα. Η κινητικότητα της ύπαρξης δεν είναι αυτή ενός παρευρισκομένου πράγματος, αλλά προκύπτει από την «έκταση του Dasein». Το Dasein είναι ένα γήγενοθανί (Geschehen). Ο Heidegger τονίζει ότι μια οντολογική κατανόηση της ιστορικότητας προϋποθέτει την

1. Heidegger, *Sein und Zeit*, Τύμπινγκεν 1960, σ. 373.

2. Το ίδιο (οι υπογραμμίσεις είναι του Heidegger).

3. Το ίδιο, σ. 372.

4. Το ίδιο, σ. 374.

5. Το ίδιο.

6. Το ίδιο.

7. Το ίδιο, σ. 377.

«αποκάλυψη της δομής του γίγνεσθαι και των υπαρκτικών-χρονικών συνθηκών του». Είναι συνεπώς σαφές για κείνον ότι ο «τόπος του προβλήματος της ιστορίας» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναζητηθεί στην ιστοριολογία ή στην επιστήμη της ιστορίας. «Το πώς η ιστορία», υποστηρίζει ο Heidegger, «μπορεί να γίνει αντικείμενο της ιστοριολογίας, αυτό προκύπτει μόνο από τον τρόπο του Είναι του ιστορικά καθοριζόμενου, δηλαδή την ιστορικότητα και τη ρίζωσή της στη χρονικότητα»⁸.

Ένα στοιχείο του πάθους που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του Είναι και Χρόνος είναι η υπερβατολογική προτεραιότητα που αποδίδεται στη διάσταση του ιστορικού απέναντι σε κάθε τι το απλώς ιστοριολογικό που αποτελεί υλικό των αρχείων. Η χρονικότητα του Dasein αποτελεί τη συνήρχη ύπαρξης του ιστορικού του χαροκτήρα, που είναι ανεξάρτητος από το αν και με ποιο τρόπο το Dasein είναι ένα μέσα στον ιστορικό χρόνο ον. Ο Heidegger συνοψίζει αυτή τη σκέψη ως εξής: «Ο προσδιορισμός “ιστορικότητα” προγρείται αυτού που ονομάζουν ιστορία (γίγνεσθαι της παγκόσμιας ιστορίας). Η ιστορικότητα αφορά την οντολογική σύσταση του “γίγνεσθαι” του Dasein ως τέτοιου: μόνο πάνω στο υπόβαθρο αυτού του “γίγνεσθαι” μπορεί να υπάρξει κάτι σαν την παγκόσμια ιστορία καθώς και η δυνατότητα του να ανήκει κανέίς ιστορικά σ’ αυτήν. Μέσα στο γερονικό Faktisch του Είναι το Dasein είναι όπως και “ό, τι” ήδη ήταν. Ρητά ή όχι το Dasein είναι το παρελθόν του. Κι αυτό όχι μόνο υπό την έννοια ότι... το Dasein κατέχει το παρελθόν ως παρευρισκόμενη σκόμη ιδιότητα η οποία από καιρού εις καιρόν ασκεί κάποια επίδραση πάνω του. Το Dasein “είναι” το παρελθόν του κατά τον τρόπο του δικού του Είναι, το οποίο... “γίγνεται” κάθε φορά μέσα από το μέλλον του. Το Dasein διαμορφώνεται μέσα από μια παραδεδομένη ερμηνεία του εαυτού του. Με αυτήν ως βάση κατανοεί αρχικά τον εαυτό του και ως ένα σημείο διατηρείται μέσα σ’ αυτήν αδιάκοπα. Αυτή η στοιχειώδης ιστορικότητα του Dasein μπορεί να παραμείνει για το ίδιο συγκαλυμμένη. Μπορεί όμως επίσης και να... αποκαλυφθεί... Το Dasein μπορεί να... διατηρήσει την παράδοση... και να την ακολουθήσει ρητά... Η ιστοριολογία όμως ως τρόπος του είναι του Dasein είναι δυνατή, μόνον επειδή... αυτό καθορίζεται από την ιστορικότητα. Εάν η ιστορικότητα αυτή παραμείνει συγκαλυμμένη για το Dasein... τότε στέρειται και της δυνατότητας... να θέσει ιστοριολογικά ερωτήματα»⁹.

8. Το ίδιο, σ. 375 (οι υπογραμμίσεις είναι του Heidegger).

9. Το ίδιο (οι υπογραμμίσεις είναι του Hei-

degger).

10. Το ίδιο σ. 19f. (Οι υπογραμμίσεις είναι του Heidegger).

Η κριτική του Horkheimer στη χαϊντεγγεριανή κατανόηση της ιστορίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ HORKHEIMER «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», του 1932, μπορεί να θεωρηθεί ως μια απ' τις πρώτες έγκυρες απαντήσεις του ιστορικού υλισμού στην κατανόηση της ιστορίας, όπως παρουσιάζεται στο *Είναι και Χρόνος*. Ο Horkheimer, ρητό μέλημα του οποίου εδώ αποτελεί η προσπάθεια να διασαφηνίσει τη θέση που κατέχει μέσα στη θεωρία η έννοια της ιστορίας, στρέφεται κατ' αρχήν ενάντια σε όλες τις απόπειρες νεοκαντιανής χροιάς να αναχθούν οι «ιδιομορφίες των τομέων του Είναι» σε «διάφορες λειτουργίες του υποκειμένου της γνώσης»¹¹. Το τι είναι η φύση προκύπτει, σύμφωνα με συγγραφείς όπως ο Windelband και ο Rickert, από τη μεθοδολογία των φυσικών επιστημών με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να προσδιορισθεί το τι είναι η ιστορία πάνω στη βάση μιας ανάλυσης των ιστορικών μεθόδων. Η νεοκαντιανή προσέγγιση, σταθερά προσανατολισμένη κάθε φορά στο «δεδομένο της ιστορικής επιστήμης»¹², δεν μπορεί, όπως τονίζει ο Horkheimer, «να έχει κατά βάση μια κριτική τοποθέτηση απέναντι στην ιστοριογραφία: η στάση της δεν μπορεί παρά να έχει απολογητικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι μέθοδοι της και οι αντιλήψεις της την κάνουν να εμφανίζεται καθυστερημένη σε σχέση με το γενικό επίπεδο της γνώσης»¹³.

Ενώ η νεοκαντιανή έννοια της ιστορίας παραμένει προσηλωμένη στις βασικές αρχές των θεωρητικών επιστημών, η ιστορική σκέψη του Heidegger διαφοροποιείται από μια οροθέτηση απέναντι στη «χυδαία», όπως τη χαρακτηρίζει, ερμηνεία της ιστορίας του Dasein, για την οποία η ιστορία είναι προσπελάσιμη αποκλειστικά «ως αντικείμενο μιας επιστήμης»¹⁴. Έτσι, ο Horkheimer αντιμετωπίζει με απροκάλυπτο σκεπτικισμό την προσπάθεια του Heidegger να κάνει φιλοσοφία ανεξάρτητα από τα χριτήρια της εμπειρικής έρευνας. Ο Heidegger επιχειρεί, σύμφωνα με τον Horkheimer να καταστήσει κατανοητούς «τους διάφορους τομείς του Είναι,... ξεκινώντας από την εναία τους ρίζα, το πρωταρχικό Είναι». «Ιδιαίτερα η Σχολή της Φαινομενολογίας διαμόρφωσε μια νέα έννοια της ιστορικότητας. Ενώ ο Scheler προσπάθησε να εναρμονίσει την αντιδιαλεκτική Οντολογία της Φαινομενολογίας με το δεδομένο της ιστορικής δυναμικής, ενωώντας μ' αυτό κατ' ουσία την κοινωνική

11. Horkheimer, «Geschichte und Psychologie», στο: *Gesammelte Schriften*, εκδόθηκε από τον Alfred Schmidt και την Gunzelin Schmid Noerr, τρίτος τόμος, Φραγκφούρτη 1988, σ. 48.

12. Το ίδιο.

13. Το ίδιο, σ. 48F.

14. Heidegger, σ. 375 (οι υπογραμμίσεις είναι του Heidegger).

και πολιτική ιστορία, η ιστορικότητα για τον Heidegger σημαίνει ένα τρόπο του γίγνεσθαι, σύμφωνα με ένα οντολογικό υπόβαθρο, το οποίο η φιλοσοφία οφείλει πρώτα να ανακαλύψει μέσα στον άνθρωπο. Μόνο μέσα απ' αυτή την πρωταρχική ιστορικότητα αποκτά νόημα η ιστορία ως θέμα της ιστοριολογίας»¹⁵.

Ως οπαδός του ιστορικού υλισμού, ο Horkheimer θεωρεί την ένοια της «εσώτερης ιστορικότητας»¹⁶, που σύμφωνα με τον Heidegger θα πρέπει να προηγείται οντολογικά κάθε οντικής ιστορίας, ήτοι να τη θεμελιώνει, τουλάχιστον εξίσου προβληματική με την ένοια της ιστορίας στην παραδοσιακή ιστορική επιστήμη. Ο λόγος που ο Horkheimer θεωρεί από την πλευρά του το «σχέδιο» του *Είναι και Χρόνος (κυπερβολικά περιορισμένο)*¹⁷ «είναι ότι ο Heidegger προσπαθεί — κάνοντας ένα εντελώς νέο ξεκίνημα — να προσδιορίσει «το νόημα του Είναι» ανεξάρτητα από το «επίπεδο της σύγχρονης έρευνας»»¹⁸. Διότι αν η ιστορία μπορούσε να γίνει κατανοητή αποκλειστικά και μόνο μέσα από την «εσώτερη ιστορικότητα του Dasein», όπως υποστηρίζει ο Heidegger τότε «θα έπρεπε να θεωρήσουμε πως το Dasein είναι μόνο κατά φαινομενικό και εξωτερικό τρόπο συνικασμένο με το πραγματικό ιστορικό γίγνεσθαι»¹⁹ — κάτι που είναι εντελώς αδύνατο. Η ενοιολογική κεραφία του Heidegger, η οποία αποδίδει μια προτεραιότητα στην οντολογική διάσταση ένοντι της οντικής, αντικαθίσταται από μια διαλεκτική αλληλεπίδραση που ο Horkheimer χαρακτηρίζει ως εξής: «Η ενασχόληση με την εξωτερική ιστορία καθιστά δυνατή την κατανόηση του εκάστοτε Dasein, ωφελώντας πως και η ανάλυση των εκάστοτε υπάρξεων αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση της ιστορίας. Το Dasein είναι άφρηκτα συνδεδεμένο με την εξωτερική ιστορία και ως εκ τούτου η ανάλυσή του δεν θα μπορέσει να ανακαλύψει καμία θεμελιώδη αρχή που να έχει μια εγγενή δυναμική ανεξάρτητη από κάθε εξωτερικό καθορισμό. Στην περίπτωση αυτή, η πραγματική ιστορία με τις πολύλεις δομές της που υπερβαίνουν τα όρια του μεμονωμένου ατόμου, δεν μπορεί να είναι απλώς κάτι το παράγωγο, το δευτερογενές και το αντικειμενοποιημένο, όπως εμφανίζεται στην υπαρξιακή φιλοσοφία. Έτσι, η θεωρία για το Είναι στον άνθρωπο μετατρέπεται, όπως και κάθε είδος Φιλοσοφίας Ανθρωπολογίας, από μια στατική εν τέλει Οντολογία σε Ψυχολογία των ανθρώπων που ζουν σε μια ορισμένη ιστορική εποχή»²⁰.

Το άρθρο του Horkheimer «Ιστορία και Ψυχολογία» μας δίνει ένα περίγραμμα της αρχικής του τοποθέτησης — συνάρτηση των μεθοδολογικών επι-

15. Horkheimer, σ. 49.

16. Το ίδιο.

17. Το ίδιο, σ. 50.

18. Το ίδιο, σ. 49.

19. Το ίδιο, σ. 50.

20. Το ίδιο.

ταγών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του τριάντα— πέρα από τον ιστορισμό των θεωρητικών επιστημών και την χαϊντεγγεριανή Αναλυτική του Dasein. Η τελευταία άλλωστε, όπως προκύπτει από την κριτική του αξιολόγηση, δεν αποτελεί παρά μια οντολογικά απισχυασμένη ανθρωπολογία. Στο σημείο αυτό ο Horkheimer ακολουθεί τον Marx και τον 'Ενγκελς που στην Γερμανική *Ideologία χαρακτηρίζουν την ιδεαλιστική αντίληψη της ιστορίας ως την ψευδαίσθηση «ότι όλες οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων μπορούν να συναχθούν από την ένοια του ανθρώπου, από τον ανθρώπο έτσι όπως τον φαντάζεται κανείς»²¹.*

Ο Adorno ως κριτικός του ιδεαλιστικού χαρακτήρα που διακρίνει την οντολογική διδαχή για την ιστορία

ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ προς το πνεύμα του Horkheimer κινούνται και οι επιφυλάξεις του Adorno απέναντι στον Heidegger, οι οποίες συνδέονται με την προβληματική της Φαινομενολογίας όπως είχε διαμορφωθεί γύρω στα 1930. Η εισήγησή του «Η ιδέα της Φυσικής Ιστορίας» (1930) ερμηνεύει το *Eίναι και Χρόνος* ως προσπάθεια να ξεπερασθεί η έλλειψη ιστορικότητας που χαρακτηρίζει το πρώιμο έργο του Scheler, το οποίο όπως λέει —εγκαθιδρύει έναν «ουρανό των ιδεών πάνω στη βάση μιας καθαράς ορθολογικής θεώρησης των αιώνιων και ανιστορικών περιεχομένων». Είναι ένας «ουρανός που λάμπει πάνω από κάθε τι το εμπειρικό, που έχει κανονιστικό χαρακτήρα και που μπορεί να διαπερνά την εμπειρία»²². Με τη Φαινομενολογία, συνεχίζει ο Adorno, δημιουργείται εξαρχής μια πόλωση *κμεταξύ* αυτού που μετέχει της ουσίας και του νόηματος και βρίσκεται πίσω από τα ιστορικά φαινόμενα, και της ίδιας της σφαίρας της Ιστορίας»²³. Αντίθετα, όταν ο Heidegger ερωτά για το *Eίναι*, δεν ερωτά πλέον για μια ένοια περιεκτική όλων εκείνων των στατικών και ποιοτικά διαφορετικών ιδεών που προσδιορίζουν κανονιστικά τα όντα. «Αλλά» —όπως ισχυρίζεται ο Adorno— «το ίδιο το ον αποκτά ένα νόημα για τον εαυτό του και η θεμελίωση του *Eίναι* που υπερβαίνει τα όρια της ιστορίας αντικαθίσταται από το σχέδιο του *Eίναι* ως ιστορικότητα»²⁴.

'Έτσι, η ασύνδετη παράθεση Οντολογίας και ιστορισμού μοιάζει εκ πρώτης

21. Marx και Engels, *Werke*, τρίτος τόμος, Βερολίνο 1962, σ. 48 (οι υπογραμμίσεις είναι του Marx και του Engels).

22. Adorno, «Die Idee der Naturgeschichte», στο: *Gesammelte Schriften*, εκδόθηκε από τον

Rolf Tiedemann, πρώτος τόμος, Φραγκφούρτη 1973, σ. 348.

23. Το ίδιο, σ. 348 f.

24. Το ίδιο, σ. 349.

όψεως να εξαφανίζεται. Αν εξετάσουμε ωστόσο το πώς παρουσιάζεται η Οντολογία από ιστορική σκοπιά και η ιστορία από οντολογική, κατανοούμε σαφώς, ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. «Από τη σκοπιά της ιστορίας, της ιστορικής χριτικής», τονίζει ο Adorno, «η Οντολογία εμφανίζεται ως ένα τυπικό απλώς πλαίσιο το οποίο δεν μας λέει τίποτε απολύτως για το περιεχόμενο της ιστορίας, ένα πλαίσιο που μπορούμε να θέσουμε αυθαίρετα γύρω από το συγχεκριμένο γεγονός...»²⁵. Αντίστροφα, «η τοποθέτηση της Οντολογίας» θεωρεί «ότι κάθε ριζικά ιστορική σκέψη, δηλαδή κάθε σκέψη που προσπαθεί να αναγάγει τα περιεχόμενα που αναφέρονται στις ιστορικές αποκλειστικά συνθήκες, προϋποθέτει ένα σχέδιο του ίδιου του Είναι, βάσει του οποίου η ιστορία είναι εκ των προτέρων δεδομένη, ως δομή του Είναι· μόνο... στα πλαίσια ενός τέτοιου σχεδίου είναι άλλωστε δυνατή η ιστορική κατάταξη των μεμονωμένων φαινομένων και περιεχομένων»²⁶.

Συγχρινόμενο με την Οντολογία του Scheler, το χαϊντεγγεριανό σχέδιο μοιάζει, κατά τον Adorno, να διακρίνεται από το γεγονός ότι προσεγγίζει το Είναι σαν κάτι που έχει μια αυθύπαρκτη ζωή, υιοθετώντας την πληθώρα των προσδιορισμών του και ξεφεύγοντας από την κατηγορία ότι απολυτοποιεί αυθαίρετα το «ενδοϊστορικό γίγνεσθαι». Στον Heidegger, η ίδια η ιστορία, «στην πιο ακραία κινητικότητά της», μετατρέπεται σε θεμελιώδη δομή της Οντολογίας. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Adorno, μ' αυτόν ακριβώς τον τρόπο, η ιστορική σκέψη, ιδωμένη από τη χαϊντεγγεριανή άποψη, μοιάζει να έχει υποβληθεί σε μια βασική χαντιστροφή, εφ' όσον τώρα ανάγεται σε μια δομή ιστορικότητας που τη θεμελιώνει φιλοσοφικά ως βασικό προσδιορισμό του Dasein, του ανθρώπινου Dasein τουλάχιστον. Αυτή η δομή της ιστορικότητας αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για να υπάρξει κάτι σαν την ιστορία, χωρίς αυτό που «είναι η ιστορία να της αντιταραφτίθεται ως κάτι το τελειωμένο, το άκαμπτο και το ξένο»²⁷.

Στο σημείο αυτό επεμβαίνει η χριτική του Adorno. Κατ' αρχήν αναφέρεται στο γεγονός ότι η ιστορικότητα ως κατηγορία δεν είναι ικανή να επιλύσει το «πρόβλημα του ιστορικά συγχωριασκού». Διότι ναι μεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει σε ένα μεμονωμένο γεγονός, όπως είναι η Γαλλική Επανάσταση, στοιχεία του «ζωντανού» εκείνου χαρακτήρα για παράδειγμα, που προηγουμένως είχε διερευνηθεί φιλοσοφικά, ως «γενικός δομικός προσδιορισμός» του τρόπου του Είναι της ιστορικής ζωής. Δεν είναι όμως δυνατό —και εδώ μας βάζει σε σκέψεις ο Adorno— «να αναχθεί στα στοιχεία αυτά η “γεγονότητα” (Faktizität) της Γαλλικής Επανάστασης στο ακραίο της γεγονικό Είναι

25. Το ίδιο.

26. Το ίδιο.

27. Το ίδιο, σ. 350.

(faktisch-Sein), αλλά θα υπάρξει, σε ευρύτατη κλίμακα, ένας τομέας της "γεγονότητας" ο οποίος εξαιρείται απ' αυτό το πλαίσιο»²⁸. Και φυσικά, το πρόβλημα αυτό δεν επιλύεται με το να προσπαθήσει κανένας να ενσωματώσει τη "γεγονότητα" δια της βίας στο σχέδιο της Οντολογίας —ως συγχριστήτηα ή ενδεχομενικότητα (Kontingenzen). Στην προσπάθειά τους να υπερκεράσουν «το απροστέλαστο της εμπειρικής διάστασης», τα νεο-οντολογικά ρεύματα ακολουθούν το εξής σχήμα: όσα στοιχεία δεν μπορούν να αναλυθούν σε προσδιορισμούς της σκέψης αλλά «εμμένουν στην καθαρή και απλή τους παρουσία» ανάγονται σε γενικές έννοιες, και με τον τρόπο αυτό αποκτούν «οντολογικό κύρος». «Αυτό συμβαίνει», λέει ο Adorno, «με την έννοια του "προς τον θάνατον Είναι" στον Heidegger, καθώς και με αυτήν την έννοια της ιστορικότητας... Για τον Heidegger, η ιστορία, που νοείται ως περιεκτική δομή του Είναι, ισοδυναμεί με την ίδια του την Οντολογία. Εξ ου και οι άτονες αντιθέσεις μεταξύ ιστορίας και ιστορικότητας, που δεν κρύβουν τίποτε άλλο μέσα τους πέρα από το γεγονός ότι κάποιες ποιότητες του Είναι που εξάγονται από την παρατήρηση του Dasein αποσπώνται από τη σφράγιδα των όντων... και αποβαίνουν οντολογικοί προσδιορισμοί, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν στην ερμηνεία αυτού που στην ουσία απλώς λέγεται ακόμη μια φορά»²⁹.

Η κριτική του Adorno σχετικά με τη διδασκαλία του Είναι στο *Eίναι και Χρόνος*, αποσκοπεί στο να καταδείξει τον ιδεαλιστικό χαρακτήρα της τελευταίας, φέρνοντας βασικά στο προσκήνιο δύο διαστάσεις της: Πρώτον, τη χαϊντεγγεριανή πεποίθηση ότι μπορούμε (να συμπεριλάβουμε σαφώς την πραγματικότητα σε μια δομή)³⁰ και να οδηγηθούμε έτσι σε μια επαρκή γνώση της. Δεύτερον, την «έμφαση» που δίνει ο Heidegger «στη δυνατότητα έναντι της πραγματικότητας», ένα βήμα του οποίου οι πολιτικές συνέπειες θα αποκτήσουν μεγάλη σπουδαιότητα για τον Marcuse. Ο Adorno βλέπει μεν ότι «το σχέδιο» του Είναι στον Heidegger διεκδικεί οπωσδήποτε την προτεραιότητα έναντι της «γεγονότητας»³¹, η οποία οφείλει εκ των ιστέρων να του καθυποταχτεί. Όμως η κριτική που ασκεί στο ιδεαλιστικό αυτό προβάδισμα της «βασιλείας των δυνατοτήτων», γίνεται κατά πρώτο λόγο από μια γνωσιοθεωρητική σκοπιά, υπενθυμίζοντας ότι στον Kant, η αντίθεση μεταξύ δυνατότητας και πραγματικότητας συμπίπτει με την αντίθεση μεταξύ κατηγορικού πλέγματος και εμπειρικής ποικιλομορφίας. Ο Adorno είναι πεπεισμένος ότι η υπαγωγή της νέας Οντολογίας στην ιδεαλιστική σκέψη μπορεί να ερμηνεύσει

28. Το ίδιο, (οι υπογραμμίσεις είναι του Adorno).

29. Το ίδιο, σ. 351.

30. Το ίδιο, σ. 352.

31. Το ίδιο, σ. 353.

τα πλέον προεξάρχοντα χαρακτηριστικά της: τον «φορμαλισμό», την «αναγκαστική γενικότητα» των προσδιορισμών της, «στην οποία δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί η γεγονότητα», και τέλος, «την τάση προς την ταυτολογία». Η τελευταία, εξηγεί ο Adorno, «δημιουργείται καθώς ένα ιστορικό Είναι υπάγεται σε μια υποκειμενική κατηγορία, όπως η ιστορικότητα. Το ιστορικό αυτό Είναι, που συνοψίζεται στην ιστορικότητα ως υποκειμενική κατηγορία, θα πρέπει να θεωρηθεί ταυτόσημο με την ιστορία και οφείλει να καθυποταχτεί στους προσδιορισμούς που η ιστορικότητα του επιβάλλει»³². Το ταυτολογικό στοιχείο που αναφέρεται εδώ αποτελεί για τον Adorno μια ένδειξη ότι στην χαϊντεγγεριανή θεωρία της ιστορίας υποχρύπτεται η εγελιανή θέση περί ταυτότητας υποκειμένου και αντικειμένου.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Adorno, στην *Αρνητική Διαλεκτική*, επανέρχεται στο χαϊντεγγεριανό θέμα της ιστορικότητας. Κατ' αρχήν υπενθυμίζει ότι οι ακαδημαϊκές Οντολογίες που (δικαιωματικά ή όχι) αναφέρονται στον Kierkegaard έχουν αφαιρέσει από τον «υπαρξιακό του αντίλογο» την αντιδεαλιστική του έμφαση, και έχουν αποδώσει στο ον —το οποίο ο Kierkegaard αντιπαρέθετε στην ακαδημαϊκή «ιδέα» του Έγελου— το πολύ μεγαλυτέρων αξιώσεων κύρος του ιδίου του Είναι. Ειδικά στη φιλοσοφία του Heidegger όμως, το Είναι ξεγλιστράει από τις χειροπιαστές προϋποθέσεις της υλικής ύπαρξης, τις οποίες ωριμά το Kierkegaard, γνώστης των έργων της εγελιανής αριστεράς, ήθελε να υπενθυμίσει, υπογραφμένος το ασυμβίβαστο μεταξύ ιδέας και ύπαρξης. Ανάγοντας την ένοια της ύπαρξης —που η αρχική της χρήση εξυπηρετούσε μια πολεμική —στην ένοια του Είναι, όπως διατυπώνεται από τη θεμελιωσή Οντολογία, καταστρατηγείται, σύμφωνα με τον Adorno, «και πάλι η ιστορία που είχε διεισδύσει στη θεωρία του Kierkegaard υπό το θεολογικό σχήμα μιας παράδοξης συνάφειας μεταξύ ιστορίας και αιώνιότητας. Η αμφιλογία της διδασκαλίας του Είναι που έγκειται στο ότι πραγματεύεται το ον και ταυτόχρονα το οντολογικοποιεί δηλαδή... το απογυμνώνει από κάθε τι το μη ενοιολογικό, καθορίζει και τη σχέση της με την ιστορία»³³. Η οντολογικοποίηση της ιστορίας —και στο σημείο αυτό συνοψίζεται η ανάλυση του Adorno— εμφανίζει δύο σφοδρά αντιτιθέμενες όψεις. Από τη μια αποιστορικοποιεί την πραγματική ιστορία, με τις μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου! Μ' αυτόν τον τρόπο εξατμίζεται και το περιεχόμενο της ιστορικής διαλεκτικής. Από την άλλη, η χαϊντεγγεριανή αντίληψη της ιστορίας επιτρέπει (στον ή) στους εκάστοτε ισχυρούς της ιστορίας να επιβεβαιώσουν την «εξουσία τους επί του Είναι», δικαιολογώντας έτσι

32. Το ίδιο.

33. Adorno, *Negative Dialektik*, Φραγκφούρ-

πη, 1966, σ. 132.

την «καθυποταγή σε ιστορικές καταστάσεις σαν να αποτελεί μια αναγκαιότητα που εκπορεύεται από το ίδιο το Είναι»³⁴. Ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, η ιστορία μπορεί — συνεπεία της οντολογικοποίησής της — να παρακαμφεί ή να εξυψωθεί.

Η κατάδειξη εκ μέρους του Löwith των ιδεολογικών και πολιτικών διαστάσεων της χαϊντεγγεριανής διάχρισης μεταξύ «χρυσαίας» και «αυθεντικής» ιστορίας

ΑΥΤΗ ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ιδεολογικής χρηστικότητας στην Οντολογία της ιστορίας αναδεικνύεται με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του Karl Löwith: *Heidegger. Stoχαστής σε μια πενιχρή εποχή*, που έτυχε της επιδοκιμασίας του Adorno. Ο Löwith καταρχήν παραβέτει ένα απόσπασμα από το *Είναι και Χρόνος*, που χρησιμεύει ως τεκμήριο και στην *Αρνητική Διαλεκτική*. Το απόσπασμα αυτό έχει ως εξής: «Μόνο το ον που ως προς το Είναι του είναι κατ' ουσίαν μελλοντικό, έτσι που, ελεύθερο για το θάνατό του, μπορεί, κατασυντριβόμενο πάνω σ' αυτόν, να αφεθεί να επιστρέψει πάλι στο γεγονόκι του Da, δηλαδή μόνο το ον το οποίο ως μελλοντικό έχει υπάρξει ή είναι γεγονός ον (Gewesen) σε μια ισαρχέγονη διάσταση, μπορεί, εναποθέτοντας στον ίδιο του τον εαυτό την κληρονομημένη δυνατότητα, να επωμισθεί το ότι είναι ερριμένο (Geworfenheit), και να αποβεί στιγμαίο για το “δικό του χρόνο». Μόνο η αυθεντική χρονικότητα που είναι ταυτόχρονα και πεπερασμένη καθιστά δυνατό να υπάρχει κάτι σαν το πεπρωμένο, δηλαδή η αυθεντική ιστορικότητα»³⁵. Επιγραμματικές φράσεις στις οποίες ο Heidegger αποτυπώνει το αποτέλεσμα της ανάλυσής του για τη σχέση μεταξύ χρονικότητας και ιστορικότητας. Μπορεί λοιπόν η παγκόσμια ιστορία, ρωτάει τώρα με τη σειρά του ο Löwith, έτσι όπως «την έχει με χίλιους διο τρόπους βιώσει, υποστεί, σκεφθεί, εκθέσει και επεξεργαστεί φίλοσοφικά ο άνθρωπος», να αναγνωρισθεί σ' αυτό το ιδιόρρυθμο σχέδιο της ιστορίας που προκύπτει από το εκάστοτε ατομικό «Είναι προς το τέλος» (Sein zum Ende); Μπορεί πράγματι η ιστορικότητα που καθορίζεται ως περατότητα του Dasein να μας ανοίξει τον ορίζοντα αυτού που ονομάζουμε χρηγγηματική ιστορία; Μήπως το «πέρασμα» από το χρονικό περιορισμό ενός Dasein, που ενόψει του θανάτου ξαναγυρίζει και πάλι στον εαυτό του, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα παρά ένα «άλμα»

34. Το ίδιο, σ. 133.

γραμμίσεις είναι του Heidegger).

35. Heidegger, *Sein und Zeit*, σ. 385 (οι υπο-

με το οποίο η Ιστορία —όπως έχει διαμορφωθεί συλλογικά και επιβληθεί στα άτομα— «αντί να φωτισθεί απλώς παρακάμπτεται»;³⁶

Μεγαλύτερης σπουδαιότητας απ' αυτές τις μάλλον τετρικμένες επιφυλάξεις του Löwith είναι οι εύστοχες παρατηρήσεις του για την άμεση πολιτική και επίκαιρα ιστορική πλευρά των φράσεων που παραβέτει από το *Eίναι* και *Χρόνος*. Ο Löwith αναφέρεται στη θέση του Heidegger ότι «η αυθεντική ιστορικότητα» γίνεται ορατή στο γεγονός ότι ένα Dasein «μπορεί να επωμισθεί ότι είναι εριμμένο (Geworfenheit) και να αποβεί στιγμαίο για το “δικό του χρόνο”». Το σχόλιό του έχει ως εξής: «Τα εισαγγωγικά που βάζει ο Heidegger στη διατύπωση “το δικό του χρόνο” αποσκοπούν, κατά πάσα πιθανότητα, στο να επισημάνουν ότι δεν πρόκειται για μια τυχαία στράτευση σε σχέση με ένα στιγμαίο επιβαλλόμενο χρονικό σήμερα, αλλά για τον αποφασιστικό χρόνο μιας γνήσιας στιγμής, της οποίας ο αποφασιστικός χαρακτήρας προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ χυδαίου και υπαρκτικού χρόνου, μεταξύ χυδαίας και υπαρκτικής ιστορίας. Άλλα πώς μπορεί κανείς, στη δεδομένη περίπτωση, να διαχρίνει σαφώς αν ο χρόνος της απόφασης είναι μια “πρωταρχική” στιγμή ή απλώς ένα οχληρό “σήμερα” στην ιστορία ενός γίγνεσθαι της παγκόσμιας ιστορίας; Η αποφασιστικότητα που δεν γνωρίζει το αντικείμενό της δεν μπορεί να μας δώσει εδώ καμία απάντηση... Πώς μπορεί κανείς, σε μια καθ' όλα ιστορική σκέψη, να θέσει εν γένει τα όρια μεταξύ του “αυθεντικού” γίγνεσθαι και αυτού που συμβαίνει “χυδαία” και πώς μπορεί να ξεχωρίσει κανείς σαφώς μεταξύ του εκούσια επιλεγμένου πεπρωμένου και της μη επιλεγμένης μοίρας, που... παρασύρει τους ανθρώπους... σε στιγμαίες επιλογές και αποφάσεις; Και μήπως άραγε η χυδαία ιστορία δεν πήρε αδιαφριστήτητα την εκδύση της όσον αφορά στην περιφρόνηση του Heidegger απέναντι σε κάθε τι το απλώς σήμερα παρευρισκόμενο, όταν σε μια χυδαία αποφασιστική στιγμή τον παρέσυρε να αναλάβει τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου του Φράγκφουρτη υπό το καθεστώς του Χίτλερ, και να οδηγήσει το δικό του αναπαλλοτρίωτο και “αποφασιστικό” Dasein σε ένα “γερμανικό Dasein” εφαρμόζοντας έτσι στην πράξη την οντολογική θεωρία της υπαρκτικής ιστορικότητας, πάνω στο οντικό υπόβαθρο του αληθώς ιστορικού, δηλαδή του πολιτικού γίγνεσθαι;»³⁷

Marcuse: Η εγελιανή έννοια του Eίναι ως (οικινητικότητα) της ζωής

Οι κριτικές παρατηρήσεις του Löwith, όσον αφορά την πολυσημία της διδα-

36. Löwith, *Heidegger. Denker in dursiger Zeit*, Γκέτινγκεν 1960, σ. 49.

37. Το ίδιο, σσ. 49.

σκαλίας για την ιστορία στο *Είναι και Χρόνος*, μας οδηγούν εξ αντικειμένου στην προσπάθεια του Herbert Marcuse να θεμελιώσει εκ νέου φιλοσοφικά τον μαρξισμό. Στα άρθρα του που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1928 και 1933, περιλαμβάνονται πολλά θεωρητικά σχεδιάσματα, με διαφορετικό κέντρο βάρους το καθένα, που αποβλέπουν σε ένα επαρκή προσδιορισμό της έννοιας «ιστορική πραγματικότητα» και μάλιστα πάνω στη βάση των πρώιμων γραπτών του Μαρξ αφ' ενός —τα οποία μόλις είχαν εμπλουτισθεί σημαντικά από τη δημοσίευση του έργου *Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα* του 1844— και σε σχέση με τους ορίζοντες της προβληματικής που άνοιξαν ο ιστορισμός της φιλοσοφίας της ζωής του Dilthey και η αναλυτική του Dasein του Heidegger αφ' ετέρου.

Μια πρώτη πρόσβαση στις προθέσεις του Marcuse όπως διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, μας παρέχει το έργο του *H Οντολογία του Hegel και η Θεωρία της Ιστορικότητας*, που δημοσιεύτηκε το 1932. Ήδη ο τίτλος του βιβλίου ηχεί σαν μια απάντηση σε ένα ερώτημα που παραμένει ανοιχτό στο *Είναι και Χρόνος*, ότι δηλαδή «δεν είναι ακόμη δυνατό να συζητηθεί»³⁸ το αν «η ερμηνεία του 'Έγελου» για το χρόνο και το πνεύμα και τη μεταξύ τους συνάρτηση «είναι δικαιολογημένη» και το αν «βασίζεται καν πάνω σε πρωταρχικά, από οντολογική απόψη, θεμέλια». Αυτό ακριβώς το ερώτημα αναλαμβάνει να πραγματευθεί ο Marcuse στο χαϊντεγγεριανής έμπνευσης βιβλίο του. Το ερώτημα που θέτει, αναφέρεται στο «νόημα του Είναι του ιστορικού [γίγνεσθαι]», και στα «βασικά χαρακτηριστικά» της ιστορικότητας, όχι όμως στην «ιστορία ως επιστήμη ή ως αντικείμενο μιας επιστήμης»³⁹. Απ' αυτή τη σκοπιά, οι μελέτες του Dilthey κινούνται στο πιο υψηλό επίπεδο αυτής της προβληματικής. Και αυτό διότι ο Dilthey περνά από τη «θεμελίωση των θεωρητικών επιστημών στη θεμελίωση της φιλοσοφίας» —κάτι στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία ο Marcuse. «Σημείο εκσίνησης»⁴⁰ και των θεωρητικών επιστημών και της φιλοσοφίας αποτελεί, κατά τον Marcuse, το δεδομένο της ιστορικής ζωής.

Η Οντολογία του Hegel —αυτή είναι η θέση του Marcuse— «αποτελεί το πεδίο, πάνω στο οποίο ο Dilthey επεξεργάζεται τη θεωρία της ιστορικότητας και μάζι μ' αυτήν... την παράδοση, στα πλαίσια της οποίας κινείται ο παρών φιλοσοφικός προβληματισμός περί ιστορικότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού Είναι, όπως αναφένεται σε καθοριστικές θεωρητικές προσεγγίσεις... στο έργο του Dilthey, προκύπτουν από την αποκάλυψη του βασικού αυτού πεδίου, δηλαδή από την τοποθέτηση απέναντι στην εγελιανή Οντολ-

38. Heidegger, *Sein und Zeit*, σ. 435.

κρούρη 1975, σ. 1.

39. Marcuse, *Schriften*, δεύτερος τόμος, Φραγ-

40. Το ίδιο, σ. 2.

γία. Η ένοια του Είναι της ζωής, η ένοια του γίγνεσθαι και η ένοια του πνεύματος εμφανίζονται να αποτελούν τις γέφυρες που συνδέουν τον Dilthey με την προηγούμενη φιλοσοφική σκέψη. Η αντίληψη του νοήματος του Είναι της ανθρώπινης ζωής ως ιστορικότητα και ο προσδιορισμός του ως "πνεύμα" έχουν... προκάψει από μια θεμελίωση της φιλοσοφίας, η οποία οδηγείται στο νόημα του Είναι προσανατολίζομενη στην "Ιδέα της ζωής" και η οποία προσεγγίζει εν γένει το γίγνεσθαι του Είναι ως "ζωντανή" κινητικότητα... Η ένοια του Είναι, όπως την διαμόρφωσε ο Hegel, είναι αυτή που παρείχε τη δυνατότητα να εκδιπλωθεί εκ νέου το ιστορικό γίγνεσθαι στην πρωταρχική του αυθεντικότητα και που έκρινε και τον τρόπο αυτής της εκδίπλωσης⁴¹". Από το απόστασμα αυτό γίνεται σαρές γιατί ο Marcuse στις πρώτες του προσεγγίσεις δεν παύει να τονίζει ότι η συζήτηση για το μαρξισμό θα πρέπει να γίνει πάνω στο εγελιανό υπόβαθρο. Εφ' όσον εκείνος θεωρεί ότι η σύλληψη της ιστορικότητας, όπως παρουσιάζεται από τον Dilthey και τον Heidegger, θεμελιώνεται πάνω στην Οντολογία του Hegel (δηλαδή τη διαλεκτική Λογική του), είναι εύλογο ότι, για τον Marcuse, η σύλληψη αυτή δεν είναι καταρχήν ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της μαρξιστικής θεωρίας, ενώ κάτι τέτοιο αποκλείεται για τον Horkheimer και τον Adorno, οι οποίοι ερμηνεύουν σε οντικό επίπεδο την εγελιανή «άποψη μιας έλλογης ιστορίας του κόσμου».

Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στη θεμελιώδη εργασία του Marcuse, «Το πρόβλημα της ιστορικής πραγματικότητας», του 1932. Εδώ, ο Marcuse ξεκινάει από τη σκέψη ότι η «άρνηση» της φιλοσοφίας, που ο νεαρός Μαρξ υποστηρίζει υπό την ένοια ενός περάσματος στην ιστορική πράξη, είναι αυτή που μας επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε από την αρχή την προβληματική της φιλοσοφίας. Η ανάληψη αυτού του εγχειρήματος δεν μπορεί, κατά τον Marcuse, παρά να αναγκωρισθεί ως επίτευγμα της φιλοσοφίας της ζωής, σοβαρότερος εκπρόσωπος της οποίας θεωρείται ο Dilthey. Οι μελέτες του, λέει, «ανεγράφουν και διερεύνουν το Είναι της ανθρώπινης ζωής ως ανήκον στη θεμελίωση της φιλοσοφίας»⁴². Βάσει των γραπτών του Dilthey, μπορούμε, κατά τον Marcuse, να αποδείξουμε ότι (η φιλοσοφία οδηγείται από μόνη της σε μια κατάσταση που την εξωθεί ως τα όρια μιας αυτοαναιρούμενης πραγμάτωσης... στην κατάσταση αυτή έρχεται αντιψέτωπη με την νέα διάσταση που άνοιξαν ο Hegel και ο Μαρξ) (την «ιστορική-κοινωνική πραγματικότητα»)⁴³. Το έργο του Dilthey δεν αποτελεί «σύστημα». Δεν μας παρέχει έτοιμες «λύσεις», αλλά μας παραπέμπει σε προβλήματα που τοποθετούνται πέρα από

41. Το ίδιο, σ. 2f.

42. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit», στο *Schriften*, πρώτος τό-

μος, Φραγκφούρτη 1978, σ. 474.

43. Το ίδιο.

μια κακή μεταφυσική και ένα επιπόλαιο εμπειρισμό. Το θέμα του είναι οι θεωρητικές επιστήμες και βασική του βλέψη η ανάδειξη της μεθοδολογικής-ουσιαστικής τους αυτονομίας έναντι όλων των φυσικών επιστημών. Ο Dilthey τις ορίζει ως «την ολότητα των επιστημών που έχουν ως αντικείμενό τους την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα»⁴⁴. Αυτή η ολότητα, διευκρινίζει ο Marcuse, δεν είναι ένα απλό σύνολο μεμονωμένων χλ.άδων, αλλά μια ενότητα, της οποίας η δυνατότητα έγκειται στην ύπαρξη ενός φορέα, μιας βασικής επιστήμης. Ο προσδιορισμός αυτής της βασικής επιστήμης είναι και το πρωταρχικό μέλημα του Dilthey στην *Εισαγωγή στις θεωρητικές επιστήμες* που έγραψε το 1883. Η εμπράγματη δικαίωση μιας τέτοιας βασικής επιστήμης απορρέει από τα ίδια τα αντικείμενα των θεωρητικών επιστημών. «Όλες οι σχετικά «διαρκείς καταστάσεις» και όλα τα «μορφώματα της συλλογικής ζωής, με τα οποία οι επιστήμες αυτές ασχολούνται, και των οποίων «φορείς» και «δημιουργοί» είναι τα άτομα, «αναπτύσσονται και τρέφονται»», κατά τον Dilthey, «μόνο πάνω στο «κοινό έδαφος», την ολότητα της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας»⁴⁵.

Το αρχικό μέλημα του Dilthey να οροθετήσει μεθοδολογικά τις θεωρητικές επιστήμες έναντι των θετικών επιστημών τον οδηγεί στη συνέχεια των μελετών του προς ένα νέο τομέα προβληματικής. Ερωτώντας για τον «χαρακτήρα του Είναι» του ιστορικού κόσμου οδηγεί και πάλι τη φιλοσοφία —στην οποία συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον του Marcuse— προς ένα πεδίο «το οποίο τουλάχιστον από την εποχή του Hegel είχε παραμείνει κλειστό ή παραγνωρισμένο»⁴⁶. Με τα νέα ερωτήματα, τονίζει ο Marcuse, «τίθενται υπό αμφισβήτηση τα παραδεδεγμένα θεμέλια της φιλοσοφίας»⁴⁷. Ο Dilthey πραγματώνει τη θεμελίωση της μελέτης της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας ως νέα θεμελίωση της φιλοσοφίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Dilthey αντιτίθεται τόσο στην παραδοσιακή Μεταφυσική όσο και στην υπερβατολογική φιλοσοφία. Δεν υπόκειται όμως ούτε και στους θετικιστικούς περιορισμούς του χειροπιαστού. Ο Dilthey χαρακτηρίζει το νεοανακαλυφθέν πεδίο της φιλοσοφίας ως εξής: «Στις φλέβες του υποκειμένου της γνώσης, που κατασκευάζουν ο Locke, ο Hume και ο Kant, δεν κυλάει πραγματικό αίμα, αλλά ο χραιωμένος χυμός του λόγου, ως απλής δραστηριότητας της σκέψης. Η δυκή μου ωστόσο ιστορική και ψυχολογική ενασχόληση με τον άνθρωπο στην ολότητά του, με οδήγηση στο να τον τοποθετήσω αυτόν, με όλες τις πολυσυγιδείς του δυνατότητες, στο κέντρο της ερμηνείας της γνώσης και των ενοιών της...»

44. Wilhelm Dilthey, *Gesammelte Schriften*, πρώτος τόμος, Στουτγάρδη, 1958, σ. 4.

45. Το ίδιο, σ. 87.

46. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Welt», σ. 477.

47. Το ίδιο.

Η μέθοδος... είναι ως εκ τούτου η εξής: αντιπαραβάλλοντας κάθε στοιχείο της σύγχρονης αφηρημένης επιστημονικής σκέψης με την ανθρώπινη φύση στο σύνολό της, όπως αναφένεται μέσα από την εμπειρία, τη μελέτη της γλώσσας και την ιστορία, προσπαθώ να αναζητήσω τον μεταξύ τους συσχετισμό... Η μόνη ωστή να δώσει μια απάντηση στα ερωτήματα που έχουμε όλοι να απευθύνουμε στη φιλοσοφία, είναι μια εξελικτική ιστορία που να ξεκινά από την ολότητα της φύσης μας, και όχι η αποδοχή ενός άκαμπτου αριθμητικού της γνωστικής μας υπονόμητας»⁴⁸.

Ο Marcuse που παραθέτει αυτές τις φράσεις, τονίζει τον «εξαιρετικά συγκεκριμένο χαρακτήρα της προσέγγισης του Dilthey»⁴⁹. Ο Dilthey προσεγγίζει τον ιστορικό και κοινωνικό χώρο φιλοσοφικά, δηλαδή σαν «ζωή» (και όχι ως αντικείμενο ή βάση της κοινωνιολογίας). Εφ' όσον οι βασικές προϋποθέσεις της γνώσης «είναι δεδομένες μαζί με τη ζωή» —κάτι στο οποίο επικένει ο Dilthey —δεν μπορούν να αποτελούν υποθέσεις, αλλά «αρχές που ξεπηδούν απ' τη ζωή... και ενσωματώνονται στην επιστήμη»⁵⁰. Μόνο που, κατά τον Marcuse, η ιστορική «ζωή» δεν αποτελεί τέτοιου είδους «αρχή» ώστε να μπορεί χωρίς πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί ως βάση της ερμηνείας. 'Ισα-ίσα «αυτό που είναι προβληματικό είναι ωφελώνως η απόδοση ενός τέτοιου χαρακτήρα στην ιστορική ζωή»⁵¹. Γι' αυτό ωφελώνως και το έργο που αναλαμβάνει ο Dilthey είναι «να μετατρέψει σε δεδομένο και να ορθετήσει το χαρακτήρα του Είναι της ιστορικής ζωής»⁵². Προσπαθεί να ανταποκριθεί στο έργο αυτό, μελετώντας τα περιεχόμενα της ιστορίας του πνεύματος και διασφηνίζοντας από φιλοσοφική άποψη την ένωσια «ζωή» —κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Marcuse. Περιορίζοντας την ένωσια αυτή στον «ανθρώπινο χώρο», ο Dilthey αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις. Η ζωή, σύμφωνα με τη φαινομενολογική διατύπωση του Μαρκουζέ, «χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα "γεγονότα" (Tatsachen) είναι παρόντα, είναι δοσμένα μέσα στο σύνολο του δεδομένου χώρου (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της φύσης)»⁵³. Εφόσον οι θεωρητικές επιστήμες πάντοτε προϋποθέτουν τις φυσικές επιστήμες, η διαφορά τους δεν θεμελιώνεται, κατά τον Dilthey, «στη διόρθωση... μεταξύ φυσικών αντικειμένων και πνευματικών αντικειμένων»⁵⁴. Κάτι τέτοιο δε θα είχε *fundamentum in re*. Στο σημείο αυτό είναι που ο Marcuse διαβλέπει τη

48. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, πρώτος τόμος, σ. XVIII.

49. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Welt», σ. 478.

50. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, πέμπτος τόμος, Στοιχγάρδη 1962, σ. 136.

51. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit», σ. 478.

52. Το ίδιο.

53. Το ίδιο, σ. 479.

54. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, πέμπτος τόμος, σ. 248.

συγγένεια του Dilthey με τη μαρξιστική θεωρία. «Στο πεδίο της φύσης και στο εσωτερικό των αλληλουχιών της, εμφανίζονται κάποια “δεδομένα” που διαφοροποιούνται ως σχετικά κλειστός τομέας και δεν μπορούν να γίνουν κατά κανένα τρόπο κατανοητά με τις μεθόδους των φυσικών επιστημών. Όλα αυτά τα δεδομένα αναφέρονται στους “ανθρώπους, τις μεταξύ τους σχέσεις και τη σχέση τους με την εξωτερική φύση”, ενώ ο τομέας τους συνιστά την ιστορική-κοινωνική πραγματικότητα»⁵⁵.

Η προσπέλαση της «ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας» από τη φιλοσοφία της ζωής του Dilthey

Τι το ιδιαίτερο ομιλεί ο MARCUSE κατά νου, όταν εξετάζει τη θεωρία της «ιστορικότητας» του Dilthey ως νέα πρόσβαση στον ιστορικό υλισμό; Ο χόσμος στον οποίο ζουν οι άνθρωποι φέρει τη σφραγίδα της παρούσας εργασίας τους και ακόμη περισσότερο της προηγούμενης. Αυτή η τελευταία είναι συνυφασμένη, ισχυρίζεται ο Dilthey, με τον καθημερινό (κόσμο των αισθήσεων) που είναι «προϊόν της ιστορίας»: «Όλα όσα μας περιστοιχίζουν, από την κατανομή των δέντρων σε ένα πάρκο, τη διάταξη των σπιτιών σε ένα δρόμο ή το χρηστικό εργαλείο του τεχνίτη, μέχρι την καταδικαστική απόφαση στην αίθουσα δικαστηρίων είναι ιστορικά δημιουργήματα που αποκρυσταλλώνονται γύρω μας κάθε ώρα»⁵⁶. Χωρίς πάντοτε να μας γίνεται συνειδητή, η παρελθούσα ζωή έχει «εντυπώσει τη σφραγίδα»⁵⁷ της στον εκάστοτε ως παρόν βιωμένο κόσμο. «Η ιστορία», εξηγεί ο Dilthey, «δεν είναι κάτι ξεχωριστό απ' τη ζωή, κάτι που η χρονική απόσταση το έχει απομακρύνει από το παρόν»⁵⁸. Το παρελθόν που έχει αποκρυσταλλωθεί στον υφιστάμενο σήμερα κόσμο, δεν του προσδίδει απλώς — ως μορφή ζωής — ιδιαιτερότητα και σημασία, αλλά και προδιαγράφει την κατεύθυνση και τα θεμέλια των επερχόμενων μεταβολών, ακόμη και αυτές τις μελλοντικές δυνατότητες. Δεδομένου λοιπόν ότι η ιστορία είναι πανταχού παρούσα, θα ήταν εσφαλμένο, κατά την άποψη του Dilthey, να την περιορίσει κανείς «στη σύμπραξη των ανθρώπων προς επίτευξη κοινών σκοπών». Ο κάθε άνθρωπος χωριστά, είναι, στην ατομική του ύπαρξη που έχει ως κέντρο βάρους τον ίδιο του τον εαυτό, ιστορικό ον. Προσδιορίζεται από το σημείο που καταλαμβάνει στη γραμμή του χρόνου, από τη θέση του στο

55. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit», 479 - Ο Marcuse αναφέρεται εδώ στην σ. 70 του έβδομου τόμου χρόνου το: *Gesammelten Schriften Diltheys* (Στοιχ.

γάρδη, 1961).

56. Το ίδιο, σ. 147.

57. Το ίδιο, σ. 148.

58. Το ίδιο, σ. 147.

χώρο και από την τοποθέτησή του μέσα στη διναμική των πολιτισμικών συστημάτων και των κοινοτήτων»⁵⁹. Αυτή η ιστορικότητα, από τη μία περιβάλλεται από τη φύση, και από την άλλη την κλείνει μέσα της διυλισμένη τρόπον τινά από τα φίλτρα της. Η ιστορικότητα στον άνθρωπο δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να απομονωθεί από την πραγματικότητά του. Ο άνθρωπος, τονίζει ο Dilthey, είναι... πέρα για πέρα ιστορικός»⁶⁰.

Ο ιστορισμός της φιλοσοφίας της ζωής —αυτή είναι η θέση του Marcuse— αποκάλυψε εκ νέου στη σύγχρονη συνείδηση βασικές γνώσεις που είχαν διατυπωθεί ήδη από τον Μαρξ και τον Ένγκελς με τη μορφή της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ασχοληθούμε λεπτομερέστερα με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των περιεχομένων αυτής της τελευταίας και της θεωρίας της ιστορικότητας του Dilthey. «Από παλιά», γράφει ο Dilthey, «προσπαθούμε να συλλάβουμε τη ζωή ξεκινώντας από τον κόσμο. Δεν υπάρχει όμως παρά ο δρόμος που οδηγεί από την ερμηνεία της ζωής προς τον κόσμο... Δεν υπάρχει κανενός είδους νόημα που να μεταφέρεται από τον κόσμο στη ζωή. Είμαστε ανοιχτοί απέναντι στη δυνατότητα που υπάρχει ώστε το νόημα και η σημασία να διαμορφώνονται πρώτα με τον άνθρωπο και την ιστορία του. 'Όχι όμως με το μεμονωμένο άτομο, αλλά με τον ιστορικό άνθρωπο»¹. Με τον τρόπο αυτό όμως ο Dilthey —επισημαίνει ο Marcuse— διαφοροποιεί το δικό του εγχείρημα από τον υπερβατολογικό ιδεαλισμό του Καντ και απ' όλη τη μεταφυσική. Η «αθαρή» υποκειμενικότητα, αναγκασμένη να προβεί η ίδια σε συγκρότηση του κόσμου όντας αποκομμένη απ' αυτόν, «είναι ανίκανη να ανταποκριθεί στις πιο ουσιώδεις, αναπαλλοτρίωτες δυνατότητες και καθήκοντα» της φιλοσοφίας, ακριβώς όπως και οι καθαρά υποθετικές θεωρίες περί του πνεύματος ή ένας υλισμός που προσπαθεί να παραγάγει ως δια μαργείας την υποκειμενικότητα από ένα απόλυτο Είναι. Στον Dilthey, λέει ο Marcuse, «γίνεται και πάλι προφανής η ιστορική ζωή ως η πιο οικεία ουσιαστικά προς τη φιλοσοφία διάσταση». Η «αυτοαναφορύμενη πραγμάτωσή της συγκαταλέγεται και πάλι μεταξύ των στόχων της». Αυτός είναι και ο λόγος που, κατά τον Marcuse, ο Dilthey ξεκινά ακριβώς από το «σημείο» εκείνο όπου ο Hegel είχε αποκαλύψει την ιστορικότητα της ζωής, και το οποίο ο Μαρξ είχε υιοθετήσει ως θεωρητικό θεμέλιο της σοσιαλιστικής πράξης. Πρόκειται για την ιστορική ενότητα ανθρώπου και κόσμου, συνείδησης και ζωής. Η χρατούσα μέχρι τότε ισοπεδωτική ανασυγωγή της ζωντανής αυτής συνθήτης σε μια «σχέση γνωστικής τάξης, όπως είναι η αφηρημένη σχέση

59. Το ίδιο, σ. 135.

61. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, τόμος 7,

60. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, τόμος 5,

σ. 291.

σ. 275.

υποκειμένου-αντικειμένου, αποκαθίσταται και πάλι από τον Dilthey, με την επαναφορά της στην ενότητα του Είναι»⁶².

Η «επιστήμη ως ιστορία» στο πρώιμο έργο του Μαρξ και του Ένγκελς

ΑΣ ΓΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΦΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ ΤΙΣ Ο-ΠΟΙΕΣ ΉΠΟΝΟΕΙ ο Marcuse: «Δεν γνωρίζουμε», μας λέει η Γερμανική Ιδεολογία, «παρά μόνο μια επιστήμη, την επιστήμη της ιστορίας. Η ιστορία, ιδωμένη από δύο πλευρές, μπορεί να χωρισθεί στην ιστορία της φύσης και στην ιστορία των ανθρώπων. Οι δύο αυτές πλευρές είναι ωστόσο αξεχώριστες. 'Όσο υπάρχουν άνθρωποι, η ιστορία της φύσης και η ιστορία των ανθρώπων θα αποτελούν η μία την προϋπόθεση της άλλης»⁶³. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς αναπτύσσουν τη θεωρία τους της ιστορικής κίνησης —η οποία αποστερεί κάθε «ανεξάρτητη φιλοσοφία» από το «ζωτικό της χώρο»⁶⁴— σε δύο μέτωπα. Καταπολεμούν δηλαδή αφ' ενός την ιδεολογική πίστη προς το πνεύμα, όπως εχφράζεται από την εγελιανή αριστερά και αφ' ετέρου τον αισθησιοκρατικό ανθρωπολογισμό του Feuerbach τον οποίο είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά για να ξεσκεπάσουν τις θεολογικές και ιδεαλιστικές μεταμφίεσεις. Πάντως, θεωρούν τον Feuerbach ως το μοναδικό μαθητή του Hegel με τον οποίο καθίσταται δυνατή μια γόνιμη αντιπαράθεση. Η «παλιά αντίθεση μεταξύ πνευματοκρατίας και υλισμού», παραδέχεται ο Μαρξ και ο Ένγκελς στην Αγία Ουκογένεια, έχει «καταπολεμηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και ξεπεραστεί δια παντός από τον Feuerbach»⁶⁵. Ο Feuerbach, ωστόσο, δεν καταφέρνει να συγκεκριμενοποιήσει, από κοινωνικοϊστορική άποψη, την ενότητα του πνεύματος και της φύσης, όπως την αντιλαμβάνεται η ανθρωπολογία: «Η "αντίληψη" του Feuerbach για τον κατ' αἰσθησιν κόσμο», λέει η Γερμανική Ιδεολογία, «περιορίζεται αφ' ενός στην απλή εποπτεία του και αφ' ετέρου στο απλό αίσθημα, αναφερόμενη στον ανθρώπο αντί για τους "πραγματικούς ιστορικούς ανθρώπους". Δεν βλέπει ότι ο κατ' αἰσθησιν κόσμος που τον περιβάλλει δεν είναι ένας κόσμος αναλλοίωτος, δεδομένος μέσα από την αιωνιότητα, αλλά αποτελεί προϊόν της εργασίας και της κοινωνικής κατάστασης —και σαν τέτοιο είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας μιας ολόκληρης σειράς γενεών, η κάθε μία απ' τις οποίες έχει στηριχθεί πάνω στις πλάτες της προηγούμενης, έχει

62. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit», σ. 485.

63. Marx/Engels, Werke, τόμος 3, σ. 18.

64. Το ίδιο, σ. 27.

65. Marx/Engels, Werke, τόμος 2, Βερολίνο 1958, σ. 99.

ανάπτυξει περισσότερο τους τομείς της επεξεργασίας και της διασύνησης των αγαθών, και έχει τροποποιήσει την χοινωνική της τάξη σύμφωνα με τις διαφορετικές της ανάγκες. Ακόμη και τα αντικείμενα που είναι προφανή για τις αισθήσεις, δεν είναι δεδομένα για τον ανθρώπο, παρά μόνο μέσω της χοινωνής εξέλιξης, της εργασίας και της εμπορικής διασύνησης»⁶⁶.

Η υλιστική αυτή αντίληψη της ιστορικής πραγματικότητας μας επιτρέπει να μετατρέψουμε τα φιλοσοφικά προβλήματα σε φαινόμενα που μπορούν να διερευνηθούν εμπειρικά —χωρίς να αρνηθούμε τον πραγματικό τους πυρήνα. Έτσι, η φύση και η ιστορία εξετάζονται σαν «δύο ξεχωριστά "πράγματα": Χάρη στην χοινωνική εργασία, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι πάντοτε "μια ιστορική φύση και μια φυσική ιστορία". Αυτός είναι και ο λόγος που το ερώτημα για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση», το οποίο (μεταφερόμενο στις κατηγορίες «αυτοσυνείδηση» και «ουσία») είχε προκαλέσει τρομοκτικές δυσχέρειες στη θεωρητική σκέψη, καταπίπτει «από μόνο του, αφ' ης στιγμής εδραιώνεται η γνώση ότι η περίφημη "ενότητα του ανθρώπου με τη φύση" υπήρξε ανέκαθεν στην εργασία και στην ανθρώπινη δραστηριότητα, και συνέχισε μάλιστα να υπάρχει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε εποχή, σωρτιβών όπως συνεχίζει να υπάρχει και η "πάλη" του ανθρώπου με τη φύση, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών του δυνάμεων»⁶⁷. Εξ ου και η βλέψη των συγγραφέων να αναγάγουν την «ουσία» του ανθρώπου στις ιστορικές του συνθήκες ύπαρξης».

Dilthey: Ουσία και αποστολή της Φιλοσοφίας

ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ Ο ΜΑΡΞ ΚΑΙ Ο ΕΝΓΚΕΛΣ, ξεκινώντας από την (πρωτογενώς οικονομικά καθορισμένη) «παραγωγή της ζωής»⁶⁸, δεν αρκούνται στο να αποκαλύψουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου χόσμου, όπως εμφανίζονται στις αισθήσεις μας, αλλά θεωρούν ότι και η πραγματικότητα της ιστορίας, στο σύνολό της, προκάπτει απ' αυτή την «παραγωγή», χαράζουν ένα δρόμο πάνω στον οποίο θα προχωρήσει ο Dilthey, υποκινούμενος αρχικά από μια εντελώς διαφορετική προβληματική. Και για τον Dilthey επίσης, ο δρόμος αυτός οδηγεί καταρχήν από «το επίπεδο των γεγονότων (Faktizität) προς τη σφαίρα των ιδεών»⁶⁹, από την «ανάλυση της ζωής» στο πρόβλημα του «κοι-

66. Marx/Engels, *Werke*, τόμος 3, σ. 42.

69. Το ίδιο, σ. 29.

67. Το ίδιο, σ. 43.

70. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, τόμος 7,

68. Το ίδιο, σ. 39.

σ. 287.

νωνικού-ιστορικού κόσμου»⁷¹. Ο τελευταίος δεν είναι θεωρητικά προσπελάσιμος, εφ' όσον είναι αυτός που καθιστά δυνατή τη θεωρία. «Η ίδια η ζωή», λέει ο Dilthey, «η ζωτικότητα, στην οποία εγώ δεν μπορώ μέχρι τέλους να διεισδύσω, περιλαμβάνει αλληλουχίες και συναρτήσεις, πάνω στις οποίες θα πρέπει να δοκιμασθεί «κάθε εμπειρία και κάθε σκέψη». Το σημείο αυτό είναι καθοριστικό ως προς τη δυνατότητα της γνώσης συνολικά. Μόνον επειδή η ζωή και η εμπειρία περικλείουν τη συνεκτική αλληλουχία των σχέσεων που εμφανίζονται στις μορφές, τις αρχές και τις κατηγορίες της σκέψης, μόνον επειδή η συνεκτική αυτή αλληλουχία των σχέσεων μπορεί με την αναλυτική μέθοδο να καταδειχτεί στη ζωή και στην εμπειρία καθίσταται δυνατή η γνώση της πραγματικότητας»⁷². (Marcuse επισημαίνει ότι ο λόγος που η «ζωή» εμφανίζεται ως θεμελιωδής είναι ότι ταυτίζεται με την «ανθρώπινη ζωή της ιστορίας, όπως γίνεται πρωταρχικά αντιληπτή και κατανοητή», «στη βάση της οποίας... είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε κάτι σαν γεγονότητα (Faktizität) και απ' όπου για πρώτη φορά αναδύονται το νόημα και η ιστορία. Εδώ έχουν τις ρίζες τους ακόμη και οι πιο «καθαρές» έννοιες της θεωρίας»⁷³.

'Έχοντας προσδιορίσει εξ αρχής τη σχέση ανθρώπου και κόσμου, συνείδησης και Είναι, φύσης και ιστορίας, ως ενότητας που ανήκει στην τάξη του Είναι, ο Dilthey δεν έχει πλέον ανάγκη να πραγματευθεί το «αφηρημένο» ερώτημα περί της αιτιολής ή λειτουργικής τους σύνδεσης. Η θεωρία του Dilthey δεν αφήνει το κάθε ον να εξαφανισθεί μέσα στο γίγνεσθαι, αλλά ούτε και απολυτοποιεί την ιστορία. Γι' αυτό ακριβώς, τονίζει ο Marcuse, δεν είναι εύκολο να την προσεγγίσουμε με ετικέττες, όπως «σχετικισμός» και «βιταλισμός». Απεναντίας, τα χαρακτηριστικά του Είναι της ζωής, όπως αναφένονται στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, εκφράζουν «ένα τρόπο του γίγνεσθαι (την «ιστορικότητα») που μπορούμε να τον συλλάβουμε με μεγάλη ενοιολογική ακρίβεια», ενώ η πραγματικότητα δεν χάνει μέσα απ' αυτό το γίγνεσθαι την υπόστασή της, «αλλά αντίθετα αποκτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διάρκειας και της σταθερότητας»⁷⁴. Ακόμη και στο βιβλίο του για τον Hegel, του 1932, ο Marcuse επιμένει ότι η θεωρία της ιστορικότητας στον Dilthey «αξιώνει το ιστορικό Είναι, ως το μόνο υκανό για την πραγμάτωση του Είναι της πραγματικότητας»⁷⁵.

Σε τι συνίσταται λοιπόν, για να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του Marcuse, το όφελος της «νεοεκτηθείσας κατάστασης»⁷⁶ που εισάγουν τα γραπτά του

71. Το ίδιο, σ. 276.

chen Wirklichkeit», σ. 484.

72. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, τόμος 5,

74. Το ίδιο, σ. 483.

σ. 83 και βλ. επίσης σ. 136.

75. Marcuse, *Schriften*, τόμος 2, σ. 366.

73. Marcuse, «Das Problem der geschichtli-

chen Geschichtlichkeit», σ. 484.

Dilthey στη φιλοσοφία; Καταρχήν ο Dilthey υπεραμύνεται μεθοδολογικά της αυθυπαρξίας των θεωρητικών επιστημών. Ενώ προχωράει σ' αυτή την κατεύθυνση, παρατηρεί ο Marcuse, ανοίγεται μπροστά του «η διάσταση της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας μέσα στο ιδιαίτερο νόημά της, μέσα στην ιδιαίτερη νομοτέλεια και κίνησή της»⁷⁷. Όσο βαθύτερα όμως προχωράει η κατανόησή του στη σφαίρα αυτής της «πραγματικότητας», τόσο πιο προβληματική γίνεται και η επιστημολογικά τεκμηριωμένη ορθότηση μεταξύ θεωρητικής και φυσικής πραγματικότητας, μεταξύ ιστορίας και φύσης. Τώρα βέβαια όχι πλέον σε επιστημονικό επίπεδο. Σκοπός του Dilthey δεν είναι βέβαια σε καμία περίπτωση να επιβάλλει στις φυσικές επιστήμες τη μεθοδολογία και την προβληματική των θεωρητικών επιστημών, στο συλλογικό αναστυλωμένου ιδεαλισμού ή ρασιοναλισμού. Αυτό που πολύ περισσότερο συνειδητοποιεί, πάνω στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων από την «ιστορία της ζωής»⁷⁸, είναι ότι το γεγονός πως η ζωή δεν είναι πλήρως προσπελάσμιη από τη γνώση δεν αποτελεί μόνο «σημείο εκάνησης των θεωρητικών επιστημών... αλλά και της φιλοσοφίας»⁷⁹. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται φυσικά για την ίδια τη φιλοσοφία, και όχι για κάποιο παρασκάδι της, όπως είναι για παράδειγμα η ιστορία της φιλοσοφίας. Οι ένοιες του Dilthey που προσδιορίζουν εκ νέου την ουσία και το έργο της φιλοσοφίας φανερώνουν πόσο ο ίδιος έχει απομακρυνθεί από τη μεταφυσική της αυτοσυνείδηση. Αυτό που τη χαρακτηρίζει δεν είναι πλέον το αντικείμενό της, ούτε και η μέθοδος που ακολουθεί, αλλά αποκλειστικά και μόνο ο ιστορικός της ρόλος, που φυσικά δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ταυτόσημος με τον ιστοριογραφικό της ρόλο — δηλαδή τη διαδοχή των συστημάτων της κατά το παρελθόν. Χάρη στη φιλοσοφία, ο «αυτοστοχασμός»⁸⁰ του ανθρώπου διατελεί σε εγρήγορση ως προς την «εκάστοτε ιστορική του κατάσταση στον κόσμο»⁸¹. Όπως ισχυρίζεται ο Dilthey, η φιλοσοφία μας εξοπλίζει «με τον αυτοστοχασμό και την ανάλυση των συνολικών ιστορικών και κοινωνικών αλληλουχιών και συναρτήσεων της ζωής, στην προσπάθεια για τη σύλληψη της ζωής, την κατανόηση της ιστορίας και την αντιμετώπιση της πραγματικότητας»⁸². Έτσι, ο Dilthey αποκαθιστά και πάλι τη μετασχηματίζουσα πράξη ως «τη γνησιότερη αποστολή»⁸³ της φιλοσοφίας. Η νομιμότητα των ερωτημάτων της και των απαντήσεών της πρ-

chen Wirklichkeit», σ. 483.

77. Το ίδιο, σ. 483 f.

78. Το ίδιο, σ. 484.

79. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, τόμος 7, σ. 192.

80. Το ίδιο, σ. 347.

81. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit», σ. 48.

82. Dilthey, *Gesammelte Schriften*, τόμος 7, σ. 192.

83. Marcuse, «Das Problem der geschichtlichen Wirklichkeit», σ. 487.

κύπτει τώρα από το εκάστοτε ιστορικά δυνατό και αναγκαίο.

*Marcuse: Μια μαρξιστική ανάγνωση του *Eίναι και Χρόνος**

ΠΑΝΩ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ και το μαρξιστικής χροιάς ενδιαφέρον του Marcuse για το *Eίναι και Χρόνος*. Ριζοσπαστικοποιώντας την προσέγγιση του Dilthey (και του York von Wartenburg) ο Heidegger αναπτύσσει οντολογικά, με βάση δηλαδή την ιδέα της «ιστορικότητας του Dasein»⁸⁴, την ιστοριογραφία. Η ιστορία, ως επιστημονικό αντικείμενο, καθώς και ως τρόπος γνωστικής προσέγγισης του ιστορικού επιστήμονα, προϋποθέτει πάντοτε την «ιστορικότητά» τους, είτε αυτή γίνεται συνειδητή είτε όχι. Εφ' όσον κάθε γνώση που εμφανίζει μόνον ιστοριογραφικό και αρχειοθετικό ενδιαφέρον θεματοποιεί τη «δυνατότητα» της «ύπαρξης που έχει υπάρξει σ' ένα υπαρξαντικό ή γεγονότα χρόνο (Dagewesen) της παγκόσμιας ιστορίας»⁸⁵, η «αυθεντική ιστορικότητα», που δεν έχει απαραιτήτως την ανάγκη της ιστοριογραφίας, αντιλαμβάνεται την ιστορία ως την «επανόδο» του δυνατού, γνωρίζοντας ότι «η δυνατότητα επανέρχεται μόνον εφ' όσον η ύπαρξη είναι κατά τρόπο μοιραίο και στιγμαίο (schicksalhaft-augenblicklich) ανοιχτή για τη δυνατότητα, μέσα από την αποφασιστική επανάληψη»⁸⁶. Η κριτική της ιστορίας, όπως υποστηρίζει ήδη από το 1923 ο Heidegger έχει νόημα μόνον ως κριτική του παρόντος. Τόσο οι δεξιοί όσο και οι αριστεροί υπερασπιστές ενός αναπτυσσόμενου ακτιβισμού και βολονταρισμού είχαν κάθε περιθώριο να κάνουν χρήση των απροσδιόριστων και φευγαλέων κατηγοριών του *Eίναι και Χρόνος*⁸⁷. Εάν εμείς —όπως η μελέτη μας το απαιτεί— δεν επιδιώξουμε να ασχοληθούμε με τη υποδοχή που επιφύλαξε το στρατόπεδο των «συντρητικών επαναστατών» στο έργο του Heidegger, και στραφούμε στη διανόηση της αριστεράς, δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε μια ορισμένη πνευμα-

84. Heidegger, *Sein und Zeit*, σ. 387.

85. Το ίδιο, σ. 386.

86. Το ίδιο, σ. 391 f.

87. Ο Heidegger θεωρεί ότι αυτή η αδυναμία καθορίσμον των περιεχομένων περικλείεται στην ίδια του τη θεωρητική προσέγγιση του *Eίναι και Χρόνος*. «Το να επωμισθεί κανείς με αποφασιστικό τρόπο το ίδιο του το γεγονοκό “Da” ισοδυναμεί με το να λάβει κανείς μια απόφαση για την κατάσταση. Η υπαρκτική ανάλυση βρίσκεται σε μία θεμελιωσή αδυ-

ναμία να εξετάσει ποια απόφαση πάρνει κάθε φορά το Dasein γεγονικά» (σ. 382, οι υπογραμμίσεις είναι του Heidegger). Η θέση, αυτή του Heidegger ότι η ανάλυσή του «αποκλείει τις γεγονικές δυνατότητες της ύπαρξης από το υπαρκτικό σχέδιο» (σ. 383) ασφαλώς δεν είναι πλέον δυνατό να υποστηρίχει αν λάβουμε υπόψη μας τις πολιτικές επιλογές του Heidegger (καθώς και αυτές του Marcuse που βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα) στις αρχές της δεκαετίας του τρίαντα.

τική συγγένεια μεταξύ του *Είναι και Χρόνος* και ορισμένων γραπτών της δεκαετίας του είχοσι, τα οποία θεωρούνται κλασικά ντοκουμέντα του «δυτικού» μαρξισμού. Η συγγένεια αυτή φανερώνεται λόγω της κεντρικής θέσης που και στις δύο περιπτώσεις κατέχει η ένωση της *ιστορικής συνείδησης*. Έτσι, στο βιβλίο του Korsch *Μαρξισμός και Φιλοσοφία*, που δημοσιεύτηκε το 1923, διαβάζουμε τα εξής: «'Ηδη από την κατάλυση της μεταφυσικής του Leibniz και του Wolff, η οποία ξεχίνησε με την υπερβατολογική φιλοσοφία του Kant και ολοκληρώθηκε με την εγελική διαλεκτική, το "απόλυτο" είχε εξοβελισθεί οριστικά τόσο από το *Είναι* του "πνεύματος" όσο και της "ύλης" και είχε μετατοπισθεί στη διαλεκτική κίνηση της "ιδέας". Η υλιστική ανατροπή που ο Marx και ο Engels επέφεραν στην ιδεαλιστική διαλεκτική του Hegel δεν έγκειτο πλέον πουθενά άλλού... παρά μόνον στην ανακάλυψη της πραγματικής *ιστορικής κίνησης* (που χρύβεται) πίσω από τη διαλεκτική "κίνηση που εκτελεί από μόνη της η *ιδέα*" καθώς και στην ανασήρξη αυτής της επαναστατικής *ιστορικής κίνησης* ως μοναδικού εναπομείναντος "απολύτου"»*.

Το ίδιο υποστηρίζει και ο Lukács στο έργο του *Ιστορία και τάξις συνείδησης*, που δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο, ότι δηλαδή μόνο με τον Marx η διαλεκτική, με την πιο εμφατική ένωση του όρου, κατάφερε να μετατραπεί σε «μέθοδο της *ιστορίας*»: κι αυτό χάρη στην υλιστική στροφή που την έκανε να περάσει στο προλεταριάτο —μια τάξη «που λόγω του βιοτικού της επιπέδου ήταν υκανή να ανακαλύψει στον ίδιο της τον εαυτό... το υποκείμενο της πράξης, το "Εμείς" της Γένεσης... Στο προλεταριάτο, η γνώση της *ιστορίας* ξεκινά με τη γνώση του παρόντος, με την αυτογνωσία της ίδιας του της κοινωνικής κατάστασης και με την κατάδειξη του αναγκαστικού της χαρακτήρα»⁸⁸. Αντί-

88. Karl Korsch, *Marxismus und Philosophie*, εκδόθηκε από τον Erich Gerlach, Φραγκφούρτη/Βιέννη 1966, σ. 61 (οι υπογραφέμενες είναι του Karl Korsch).

89. Georg Lukács, *Geschichte und Klassenbewusstsein*, Βερολίνο 1923, σ. 164, 175. Ήδη και σ. 161, όπου ο Lukács τονίζει ότι θα πρέπει να καταδείξουμε με συγχεκριμένο τρόπο το «Εμείς», το υπακείμενο της *Ιστορίας*, «εκείνο το "Εμείς" του οποίου η ενέργεια είναι πράγματι η *ιστορία*». Αντίθετα με τον Lukács, ο οποίος διασκέπει στο προλεταριάτο το υπακείμενο-αντικείμενο της *ιστορικής διαδικασίας*, ο Heidegger στο *Είναι και*

Χρόνος αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το ενεργητικό υποκείμενο της «αιθεντικής *ιστορικότητας*». Επισημάνει εν τούτοις, ότι η αναφορά στον «*ιστορικό*» χαρακτήρα του *Dasein* δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση «ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί παρά ένα περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό άτομο (Atom) μέσα στο μηχανισμό της παγκόσμιας *ιστορίας* παραμένοντας έρμαιο των περιστάσεων και των συμβάντων». Η θέση ότι «το *Dasein* είναι *ιστορικό*» θέτει πολύ περισσότερο, κατά τον Heidegger, το ερώτημα *κατά πόσο και βάσει ποιών αντολογικών συνθηράν η *ιστορικότητα* ανήκει στη υπακείμενη ότι της *ιστορικότητας* ανήκει στη υπακείμενη ότι της *ιστορικότητας**

στοιχα είναι και τα επιχειρήματα του Marcuse στο άρθρο που έγραψε το 1930. «Για το πρόβλημα της Διαλεκτικής». Εδώ η υπέρβαση του Hegel από τον Μαρξ δεν εξετάζεται στην αφηρημένη και κοσμοθεωρητική της διάσταση, αλλά χαρακτηρίζεται ως «επάνοδος της διαλεκτικής στον αυθεντικό της τομέα», στενά συνυφασμένη με την «επιστημονική ανακάλυψη της αυθεντικής διάστασης της ιστορίας, που τώρα μπορεί να γίνει κατανοητή στη βασική της δομή. Ο Μαρξ είναι ο πρώτος που συνέλαβε την αυθεντική ιστορικότητα του ανθρώπινου μέσα από τη μόνη πρόσβαση που της ταιριάζει»⁹⁰.

Θεωρητικές προσεγγίσεις μιας υλιστικής Ανάλυσης του *Dasein*

ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ του χαίντεγγεριανού μαρξισμού όπως εμφανίζεται στο έργο του Marcuse, μιας παρέχει η μελέτη του «Συμβολή σε μια φαινομενολογία του ιστορικού υλισμού» που αποτελεί ήδη το 1928 μια απάντηση στο *Είναι και χρόνος*. Ο Marcuse χαρτείζει το έργο του δασκάλου του ως (καμπή στην ιστορία της φιλοσοφίας). Είναι ωχριβώς («το σημείο, όπου η αστική φιλοσοφία καταλύεται εκ των ένδον απελευθερώνοντας το δρόμο προς μια «συγχεκριμένη επιστήμη»⁹¹). Αυτό που ο Marcuse έχει εδώ κατά νου είναι μια υλιστική Αναλυτική του *Dasein*. Αντίθετα με την καθαρά ιστοριογραφική ερμηνεία του μαρξιστικού υλισμού, η «ιστορικότητα» του Heidegger παραπέμπει στο πιο δεσμευτικό —από υπαρκτική άποψη— πρόβλημα: πώς να συλλάβουμε την ιστορία ως άμεσα βιωνόμενο τρόπο του Είναι μας, και το παρόν ως υπό διαμόρφωση ιστορία. Το *Είναι και Χρόνος* προσφέροταν για μια μαρξιστική ανάγνωση στο μέτρο που έμοιαζε να εγγράται το ρόλο του υποχειμένου και ιδιαίτερα τη δυνατότητά του να διασπά την ιστορική συνέχεια. Στο πρώτο έργο του Marcuse η πολιτική οικονομία και η χριτική της υποχωρεί σε όρελος των θέσεων του Feuerbach. Το δικό του ενδιαφέρον συγχεντρώνεται σ' αυτό που ο Μαρξ —ερχόμενος σε άμεση αντίθεση με την πίστη του προς την αντικειμενικότητα της «φυσικής ιστορίας», όπως εμφανίζεται

ρικού υποχειμένου» ως σύσταση της ουσίας του» (σ. 382). Σε διατυπώσεις παρόμοιες μ' αυτήν που παραβάσαμε διαφαίνεται μια παράδοξη και εντυπωσιακή συγγένεια μεταξύ Heidegger και Lukács. Με το ζήτημα αυτό ασχολήθηκε ο Lucien Goldmann στις διαλέξεις του του 1967/68 που δημοσιεύτηκαν με

τον τίτλο *Lukács und Heidegger*, (Darmstadt/Neuwied 1975).

90. Marcuse, «Zum Problem der Dialektik I», στο: *Schriften*, τόμος 1, σ. 419.

91. Marcuse, «Beiträge zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus», στο ίδιο, σ. 358.

στο χαρίως έργο του⁹²— αποκάλεσε «ιστορική πρωτοβουλία»⁹³. Η «Συμβολή» του Marcuse αντιστέκεται στις όποιες προσδοκίες τείνουν να εμφανιστούν. Δεν στηρίζεται στο διδακτικό περιεχόμενο του ιστορικού υλισμού, που αναφέρεται στη δομή και το εποικοδόμημα της κοινωνίας, αλλά στον τρόπο που αυτός είναι δοσμένος. Είναι πρωταρχικά «θεωρία της κοινωνικής δράσης, της ιστορικής πράξης». Οι αλήθειες του είναι αλήθειες «του γίγνεσθαι». Επιστήμη, όπως τονίζει ο Marcuse, είναι ο ιστορικός υλισμός, στο μέτρο που η επαναστατική δράση «έχει ανάγκη να αναγνωρίσει την ιστορική της αλήθεια, που είναι η αλήθεια του Είναι της», δηλαδή να βεβαιωθεί ότι απορρέει από μια «πλήρη κατανόηση του φαινομένου της ιστορικότητας», το οποίο αγκαλιάζει το «Είναι», τη «δομή» και την «κυνηγικότητα του γίγνεσθαι»⁹⁴. Η φαινομενολογική εξέταση του ιστορικού υλισμού θα πρέπει καταρχήν να φέρει στο φως το «μαρξιστικό υπόβαθρο»⁹⁵ στο οποίο αυτός στηρίζεται. Σύμφωνα με τον Marcuse, το υπόβαθρο αυτό δεν είναι άλλο από την «ιστορική δυνατότητα της ριζικής ενέργειας, η οποία οφείλει να απελευθερώσει μια καινούργια, αδήριτη πραγματικότητα... του συνολικού ανθρώπου. Φορέας της είναι ο ενουνεύδητα ιστορικός άνθρωπος και μοναδικό πεδίο δράσης του η ιστορία, η οποία ανακαλύπτεται ως βασική κατηγορία του ανθρώπινου Dasein. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η ριζική πράξη ως επαναστατημένη ιστορική ενέργεια εκ μέρους της “τάξης” ως ιστορικής ενότητας»⁹⁶. Μια τέτοια ενέργεια όμως θα έπρεπε να λάβει υπόψη της και την «υλική υπόσταση»⁹⁷, το περιεχόμενο της ιστορικότητας, που σε καμία περίπτωση δεν εξισώνεται με τη δομή της — κάτι που ο Heidegger μοιάζει να αγνοεί.

Η χαίντεγγεριανή προσέγγιση του *Eίναι και Χρόνος* είναι αυτή που κατά τον Marcuse έχει ανοίξει πρώτη το δρόμο σε μια τέτοιου είδους προβληματική. Ο Heidegger θέτει «το βασικό ερώτημα κάθε ζωντανής φιλοσοφίας», «έχοντας επίγνωση της... επιτακτικής του αναγκαιότητας»: «Τι είναι η αυθεντική ύπαρξη και πώς αυτή καθίσταται δυνατή;»⁹⁸ Μετά από πολλές πλάνες διασηρύσσει και πάλι ότι «το νόημα και η ουσία του ανθρώπου περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο του Dasein». Αυτό είναι που του επιτρέπει να προσεγγίσει τα φιλοσοφικά ερωτήματα «αναφορικά προς το “Dasein”» για να διαπιστώσει

92. Βλ. *Das Kapital*, τόμος 1, Βερολίνο 1953, σ. 8, όπου ο Marx χαρακτηρίζει την «εξέλιξη της οικονομικής διαμόρφωσης της κοινωνίας ως διαδικασία της φυσικής ιστορίας».

93. Marx, γράμμα της 12 Απριλίου προς τον Ludwig Kugelmann στο: Marx/Engels, *Ausgewählte Schriften*, τόμος 2, Βερολίνο 1964,

σ. 433.

94. Marcuse, «Beiträge zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus», σ. 347.

95. Το ίδιο, σ. 348.

96. Το ίδιο, σ. 350.

97. Το ίδιο, σ. 374.

98. Το ίδιο, σ. 362.

εάν αντανακλούν «υπαρκτικούς αγώνες και ανάγκες» ή «ψεύδη και μεταμφίεσις του Μες-στον-χόσμον Είναι (In-der-Welt-Sein)»⁹⁹. Στον Heidegger η φιλοσοφία αποκτά «το υπέρτατο νόημά της... ως επιστήμη των δυνατοτήτων του αιθεντικού Είναι και της εκπλήρωσής του στην αιθεντική πράξη»¹⁰⁰.

Όσο εξυμνητικός κι αν ηχεί αυτός ο έπαινος —δεν αποτελεί παρά το υπόβαθρο της χριτικής που ασκεί παράλληλα ο Marcuse στον Heidegger. Η χριτική αυτή εμπνέεται καταρχήν από πολιτικά κίνητρα. Αντιπαραθέτοντας στην «αστική ένωσια της ελευθερίας», καθώς και στον «αστικό ντετερμινισμό», την «κατάσταση της ελευθερίας ως δυνατότητας επιλογής της αναγκαιότητας», ο Heidegger εξυψώνει την ιστορία σε «μοναδική αιθεντία»¹⁰¹. Με τον τρόπο αυτό όμως ατονεί και η ριζοσπαστικότητα της σκέψης του. Παραμένει άραγε το έργο του Heidegger, διερωτάται ο Marcuse, πιστό στο ίδιο του το πνεύμα, εφ' όσον δεν προχωρά πιο πέρα από απλές «αποδείξεις»; Μπορεί μια φιλοσοφία που ως ένα βαθμό διεκδικεί την αναχάλυψη του συγκεκριμένου ανθρώπου στη συγκεκριμένη ιστορική του κατάσταση να παραιτηθεί από την ενασχόληση με το «Σήμερα»;¹⁰² Το ερώτημα για τη δυνατότητα αιθεντικής ύπαρξης παραμένει κενό και ασυνεπές, εφ' όσον περιορισθεί απλώς στο «εν γένει Dasein». Εάν, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Heidegger, δεν μπορούμε να διανοηθούμε το αιθεντικό υπάρχειν παρά μόνο ως «αναίρεση χωτού, που εξακολουθεί να επενεργεί στο σήμερα ως „παρελθόν“», αυτό δεν συνεπάγεται για τον Marcuse ότι η «αποφασιστικότητα» παραπέμπεται και πάλι πίσω στο «μοναδικό Dasein» —όπως υποδεικνύει ο Heidegger. Απεναντίας, η «αναίρεση» εκείνη δεν μπορεί να συμβεί, παρά μόνο ως «ενέργεια που επιδρά συγκεκριμένα στην πραγματικότητα», διαμορφώνοντας εκ νέου «όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής»¹⁰³. Με τη σημερινή ματιά η χριτική χιτή του Marcuse —χριτική ενός ενθουσιώδους αλλά και απογοητευμένου μαθητού— μαρτυρά μάλλον μια φιλοσοφικά εσφαλμένη εκτίμηση της προσωπικότητας του Heidegger, του οποίου η πολιτική ουδετερότητα δεν επρόκειτο να κρατήσει για πολύ, κάτι που το 1928 κανείς δεν μπορούσε ακόμη να υποψιασθεί.

99. Το ίδιο.

102. Το ίδιο.

100. Το ίδιο, σ. 363.

103. Το ίδιο, σ. 364.

101. Το ίδιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bauer, Gerhard, «Geschichtlichkeit». *Wege und Irrwege eines Begriffs*, Βερολίνο 1963.

- Goldmann, Lucien, *Lucács und Heidegger. Nachgelassene Fragmente εισαγωγής και επιμέλεια έκδοσης του Youssef Ishgapour*, Darmstadt/Neuwied 1975.
- Schmidt, Alfred, «Existential-Ontologie und historischer Materialismus bei Herbert Marcuse», στο: *Antworten auf Herbert Marcuse*, που εκδόθηκε από τον Jürgen Habermas, Φραγκφούρτη 1968.
- , «Geschichte als verändernde Praxis» (1973), στο *Weiterentwicklungen des Marxismus*, Wege der Forschung, τόμος 133, εκδόθηκε από τον Willi Oelmüller, Darmstadt 1977.
- , «Marxismus im Zeichen von Heidegger und Freud» στην εφημερίδα: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, φύλλο της 31 Ιουλίου 1979.
- , «Denker der geschichtlichen Wirklichkeit. In memorial Herbert Marcuse», στο περιοδικό: *Merkur*, τεύχος 9, 33. έτος, Σεπτέμβριος 1979.
- , «Historisme, histoire et historicité dans les premiers écrits de Herbert Marcuse», στο: *Archives de Philosophie*, τεύχος 3, τόμος 52, Ιούλιος/Σεπτέμβριος 1989.

Απόδοση, στην ελληνική: *Ναταλία Παπαγιαννοπούλου*

