

**Παναγιώτη Νούτσου, Νεοελληνικός Διαφωτισμός –  
Τα όρια της διακινδύνευσης, Αθήνα, Ελληνικά  
Γράμματα, 2005, σχ. 80, σ. 539**

Από τον Απρίλιο του 1977, που κυκλοφόρησε η σύλλογη μελετημάτων του Κ.Θ. Δημιαρά με τον τίτλο *Νεοελληνικός Διαφωτισμός*, ως τον Σεπτέμβριο του 2005, που τυπώθηκε με τον ίδιο τίτλο «η συγκομιδή κειμένων» του συναδέλφου κ. Παναγιώτη Νούτσου «με αντικείμενο τη Νεοελληνική φιλοσοφία», και η έρευνα προβλημάτων της σκέψης των Νεοελλήνων κατά τον προεπαναστατικό κινδύνως αιώνα πέρασε, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, από σαράντα κύματα. Κάθε κύμα και ένας ερευνητής, που εμβάπτιζε όσα προβλήματα τον απασχολούσαν στη δική του ιστορικοφιλοσοφική, ιδεολογική, πολιτική ή άλλη κολυμβήθρα. Γι' αυτό και κάθε κρίση μας για οποιαδήποτε συγκομιδή μελετημάτων για το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού θα πρέπει, νομίζω, να θέτει πρωτίστως το ερώτημα σε τι αυτή διαφέρει από τη συγκομιδή μελετημάτων άλλων ερευνητών είτε των νεότερων γραμμάτων μας γενικά είτε συγκεκριμένων εκφάνσεών τους. Με άλλα λόγια: Τι αυτή προσθέτει στην ήδη κεκτημένη γνώση μας για την παρουσία του Γένους στην ευρυχωρία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και –προπάντων!– τι αυτή κομίζει στο επίπεδο της μεθόδου, που σημαίνει κατά πόσο αυτή συμβάλλει στην εκ μέρους νεότερων ερευνητών πληρέστερη ερμηνεία και συνα-

κόλουθα πληρέστερη κατανόηση της ήδη κεκτημένης γνώσης.

Από τη σκοπιά των διύο ερωτημάτων μας η στραγκομιδή του κ. Νούτσου οφείλει αναμφιλεκτά να εκτιμηθεί ως η τρίτη και πλέον στεφερή βαθμίδα, που μέλλει να σημειώσει την περαιτέρω έρευνα των πεπρωμένων της ελληνικής διανόησης από τις αρχές του 18ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα: Αν ο Δημιαράς το έτος 1977 στην εισαγωγή του *Νεοελληνικού Διαφωτισμού* του μας δίδαξε πώς να προσεγγίζουμε με αινιστηρά γραμματολογικά κριτήρια τα ζητήματα αυτής της περιόδου και αν ο Παναγιώτης Κονδύλης ένδεκα χρόνια αργότερει επίσης στην εισαγωγή του ομότιτλου έργου του μας υπέδειξε τις διαστάσεις της παροινίας φιλοσοφικών ιδεών στο Γένος κατά την ίδια περίοδο, ο κ. Νούτσος θέτει, θα λέγαμε, τον δάκτυλόν του –και πάλι στην εισαγωγή της υπό κρίσιν στραγκομιδής του– επί τον τύπον των ήλων αυτού καθ' εαυτού του *Νεοελληνικού Διαφωτισμού* αποκαλύπτοντάς μας το σημαντικότερο ίσως όλων των γνωρισμάτων του και νομιμοποιώντας με την αποκάλυψη του πλήρως τον καιρό χαρακτηρισμό του ως κινήματος. Πρόκειται για το γνώρισμα της διακινδύνευσης των φορέων νέων για το Γένος ιδεών, η οποία οφιθετείται στο έργο των σημαντικότερων από αυτούς και μάλιστα κατά τρόπο

που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε σ' αυτήν έναν ακόμη μίτο της Αριάδνης, που αναμφίβολα μέλει να ποδηγετήσει κάθε μελλοντικό ερευνητικό εγχείριμα με αντικείμενο τη νεοελληνική εν γένει σκέψη κατά τον προεπαναστατικό αιώνα.

Οι απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που διατυπώσαμε προβάλλουν πλέον από μόνες τους: Στην ήδη κεκτημένη γνώση μας για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, ο κ. Νούτσος προσθέτει μία καινούρια χάραξη των ορίων του και στην εκ μέρους νεότερων ερευνητών πληρέστερη ερμηνεία και συνακόλουθα πληρέστερη κατανόηση της ήδη κεκτημένης γνώσης κομίζει την έννοια της διακινδύνευσης, που μοναδική πηγή της έχει το κοινωνικό, ιδεολογικό και φιλοσοφικό γίγνεσθαι του δούλου Γένους από τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο ως τον Βενιαμίν Λέσβιο.

Οι επιγραμματικές απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου τι προσθέτει ή τι κομίζει κανείς στη γνώση ή στην περαιτέρω έρεινα δεν είναι, βέβαια, κατά κανόνα ακριβοδίκαιες, παρόλο που συγκρατούν την πεμπτουσία της όποιας προσθήκης ή κομιδής. Αυτό ισχύει κατά πολύ και για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό του συναδέλφου για δύο ξεχωριστούς λόγογυν: Ο ιστορικός της φιλοσοφίας μπορεί να εκτιμά ως λίαν αξιόλογη την προβολή μιας ακόμη αρχής ως ερευνητικού εργαλείου, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση η έννοια της διακινδύνευσης, στην οποία αρχετοί θα αναγνωρίζαν το ιδεολογικό στίγμα του συγχραφέα μας ως καθηγητού της πολιτικής φιλοσοφίας· μπορεί επίσης να θαυμάζει την αδιάμφιστητη καινούρια όψη, που η εφαρμογή αυτής της αρχής στα πνευματικά πεπραγμένα του Γένους μας σε κάποια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του μας αποκαλύπτει. Όμως, αυτό που σιναρπάζει και τον ιστορικό της φιλοσοφίας και κυρίως όσους δεν έχουν ακόμη εντυπωθεί στην τεχνική

των ερευνητικών εγγειωμάτων είναι, κατά τη γνώμη μου, α) το ότι η προβληματική της ιστορίας της νεοελληνικής σκέψης στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού τίθεται εξ υπαρχής –δηλαδή, με το ερώτημα για τις έννοιες γένους «Νεοελληνική φιλοσοφία» και «Διαφωτισμός»– και εξ ολοκλήρου –δηλαδή, χωρίς να παραθεωρείται ούτε μία πτυχή της δεοντολογίας, που οφείλει να διέτει την προσέγγιση της– και β) το ότι διατίθεται στην εκτενέστατη εισαγωγή (σσ. 15-296) διαποτίζεται από την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας του συγχραφέα ως ερευνητή και επιστήμονα – φέρει, δηλαδή, εμφανή τα γνωρίσματα απομνημονευμάτων.

Ο κ. Νούτσος είναι και παραμένει εισέτι νέος: γι' αυτό και η διαπότιση της εισαγωγής του στη συγκομιδή των ερευνητικών κειμένων του από στοιχεία της προσωπικότητάς του στη διάσταση της επιστήμης θα πρέπει να ερμηνευτεί ως το πάθος που διακρίνει κάθε σκαπανέα μιας άγνωστης γης – το πάθος, που, ας μην ξεχνούμε, μας έδωσε τους πλούσιους καιρούς που αναδημοσιεύονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του (σ. 319-508). Οι καιροί αυτοί, στους οποίους θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποιους άλλους, που ο κ. Νούτσος δεν συμπεριέλαβε στη συγκομιδή του, καταξιώθηκαν ήδη στην έρεινα, όπως μπορεί να μέρος να διαπιστώσει κανείς μελετώντας τη Βάση δεδομένων της βιο-εργογραφίας του από το 1966 ως το 1999 (Κως 2000, σ. 40-57): η αναδημοσίευσή τους αναμφίβολα θα βοηθήσει –ακόμη και σε ζητήματα μεθόδου– όλους όσους επιχειρούν να αποκαλύψουν πτυχές της ελληνικής διανόησης πριν από την Επανάσταση του '21.

Τη σημαντικότερη βοήθεια, ωστόσο, προσφέρει ο κ. Νούτσος στους νεότερους με την εισαγωγή του, στην οποία καταθέτει τον δικό του πόνο για τον προβληματισμό που διεγείρει η νεοελληνική σκέψη σ' όποιον ασχοληθεί

με οποιαδήποτε πτυχή της. Και ο πόνος του έχει σχέση με τις προϋποθέσεις της οφθής προσέγγισής της, που ζεκινούν με την ανάγκη ορισμού των εννοιών γένους και φτανούν ως τη δήλωση της επίγνωσης των αριστερορικής κενών, την αιτιολόγηση της δημοσίευσης των μελετών, τον σχολιασμό του «αυτοβιογραφικού αναστοχασμού» και την αναφο-

ρά σε «ό.τι σινεθεσε και» σε «ό.τι μας συμβούλεψε» ο Φίλεππος Ηλιού. Η εισαγωγή του βιβλίου μοιάζει γι' αιτό με την περιγραφή του ταξιδιού προς την Ιθάκη των Καβάφη. Οποιος πάρει το δρόμο προς τα εκεί, ας ικετεύη από τις ειπειρίες του σιναδέλφου.

**Νίκος Κ. Ψημένος**