

# Παροησία και αποσιώπηση: ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ και τα όρια της νεοτερικής κριτικής στην αρχαιότητα<sup>1</sup>

ΜΙΛΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ

«Η ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ αυτή ήρχισε, όπως με διεβεβαίωσεν ένας παλαιός κάτοικος της συνοικίας, εξ αιτίας ενός μικρού σημείου γης, το οποίον ευρίσκεται εις την μίαν εκ των δύο κορυφών του όρους Παρνασσός, την υψηλοτέραν και μεγαλύτεραν, η οποία, ως φαίνεται, ήτο, ουδείς γνωρίζει πόσα έτη πλέον, εις την γαλήνιον κατοχήν ενοίκων, οι οποίοι αποκαλούνται Αρχαίοι, την δε άλλην κατοικούν οι Σύγχρονοι. Οι Σύγχρονοι, όμως, δυσαρεστημένοι εκ του παρόντος καθεστώτος, απέστειλαν πρόσβεις εις τους Αρχαίους παραπονούμενοι δια μίαν μεγάλην αδικίαν: το ύψος εκείνου του σημείου του Παρνασσού τούς απέκρυπτε εντελώς την θέαν [...], και συνεπώς, δια να αποφευχθῇ ο πόλεμος, προσέφεραν δυνατότητα επιλογῆς, είτε να ευαρεστημούν οι Αρχαίοι να μετακινηθούν, [...] εις την χαμηλοτέραν κορυφήν, [...] ή [...] θα έπρεπε να επιτρέψουν εις τους Συγχρόνους να έλθουν με τα απαιτούμενα εργαλεία καί να καταβιβάσουν το επίπεδον του προαναφερθέντος όρους μέχρις εκείνου του σημείου, το οποίον αυτοί θα θεωρήσουν πρέπον».<sup>2</sup>

Στον τίτλο και τον υπότιτλο του θέματος του συμποσίου που μας έφερε στο Ρέθυμνο προβάλλουν δύο έννοιες, «ἀληρονομία» και «διαχείριση», με ανεξίτηλα τα ίχνη της μεταφορολογικής καταγωγής τους από το πεδίο των νομικού και οικονομικού τύπου συναλλαγών. Ένα από τα θέματα που ενδιαφέρει, φαντάζομαι, να (επανα)συζητηθούν εδώ συνίσταται στον εντοπισμό και την ιστορική ερμηνεία εκείνων των συγκυριών κατά τις οποίες έννοιες και μεταφορικές εικόνες, σχετιζόμενες με το ερώτημα για τα όρια της αρχαιότητας, καθίστανται κοινόχρηστο νόμισμα, εισέρχονται σε μια κυκλοφορία που διαπλάθει ή και παγιώνει στάσεις, νοοτροπίες, ιδεολογίες. Από πότε, λόγου χάριν, διαχειρίζομαστε ως ἀληρονομημένο κεφάλαιο την αρχαιότητα; Θα επέμενα στο σημείο αυτό στο δίπολο έννοιες και μεταφορικές εικόνες (και όχι μόνο γιατί οι δεύτερες παρέχουν το δικαίωμα να αρθρωθεί και από σπουδαστές της θεωρίας και της ιστορίας της λογοτεχνίας λόγος για θέματα που δείχνουν να υπάγονται στην αρμοδιότητα του φιλοσόφου, του ιστορικού ή του πολιτικού επιστήμονα) –κυρίως επειδή πλέον, μετά

από τη γλωσσολογική στροφή στις επιστήμες του ανθρώπου και το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη θρησκεία, περισσεύει η ευαισθησία για τους τρόπους και τα σχήματα του επικοινωνιακού λόγου.

Η αρχαιότητα ως αληρονομημένο κεφάλαιο που καλείται να το διαχειριστεί ο νεότερος ελληνισμός είναι εικόνα που λειτουργεί ήδη στο «Mémoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce» του Κοραή<sup>3</sup> η αιχμή του κοραϊκού σχήματος έγκειται σε μιαν ιδιότητα του κεφαλαίου αυτού: είναι τοκοφόρο, έρχεται δηλαδή από τη Δύση μαζί με τους διόλου ευκαταφρόνητους τόκους με τους οποίους οι νεότεροι προσανέησαν ό,τι είχε φυγαδευτεί στα ταμεία τους.<sup>4</sup> Μαζί με την κυριολεκτική, θα έλεγε κανείς, μεταφορά της γνωστής μας «μετακενώσεως», η κοραϊκή εικόνα του προσανέημένου τοκοφόρου κεφαλαίου συνιστά την προτεινόμενη από το Παρίσι λύση, υπό το πρίσμα της διαμορφώμενης τότε Πολιτικής Οικονομίας, σε ένα από τα μείζονα διλήμματα ενός «νεότερου ελληνισμού» –που ακόμη δεν υπήρχε, τουλάχιστον ως έννοια– πώς να διαχειριστεί μιαν αρχαιότητα που σταδιακά εγνώριζε ή και κατασκεύαζε, όταν μάλιστα κάποιοι άλλοι την εγνώριζαν ή και την είχαν κατασκευάσει πολύ καλύτερα από τον ίδιο. Οι στάσεις απέναντι στην αρχαιότητα που μπορούσε να επιλέξει, κατά τον Κ. Θ. Δημαρά, ο νεότερος ελληνισμός την κοίσιμη στιγμή –για να ανακαλέσω περαιτέρω μεταφορικές εικόνες– της αναβίωσης, αναγέννησης, αφύπνισής του υπήρξαν βάσει της δυτικοευρωπαϊκής εμπειρίας δύο. Αν η δεύτερη –και χρονικά πλησιέστερη στην ακμή του νεοελληνικού Διαφωτισμού– συναρτάται με την έξαρση του ευρωπαϊκού κλασικισμού, ιδίως μετά τη Γαλλική Επανάσταση, και ανάγει την αρχαιότητα σε πρότυπο «ελεύθερης σκέψης και αξιοπρέπειας του ατόμου σε αντίθεση προς τον “σκοτεινό” Μεσαίωνα»<sup>4</sup>, η πρώτη συνίσταται στη σύγχριση της αρχαιότητας με τις επιτεύξεις των νεότερων και στην καταδίκη της μαζί με κάθε παρελθόν, ανάγεται στη διαμάχη μεταξύ οπαδών των αρχαίων και οπαδών των νεότερων στη δυτικοευρωπαϊκή παιδεία, και παρακολουθεί τα στάδια και την τελική λύση της Querelle des anciens et des modernes, της Battle of the Books.



Τα ερωτήματα πόσο αιμιγείς και περιχαρακωμένες δύνανται να είναι μεταξύ Ρωμιών, Γραικών και οιονεί Ελλήνων οι δύο αυτές στάσεις, καθώς και ποιες είναι οι στρατηγικού τύπου επιλογές που τις καθιστούν συμβατές και συμβιβάσιμες –ο διαφορισμός, επί παραδείγματι, σε μια σφαίρα του τεχνικού πολιτισμού, σφαίρα της αενάος προόδου, άρα τρόπαιο των νεοτερικών, και σε μια σφαίρα των τεχνών, σφαίρα του κλασικού προτύπου, άρα τρόπαιο των αρχαίων– δεν θα μας απασχολήσουν εδώ αναλυτικότερα. Θα επιθυμούσα με την προκειμένη ανακοίνωση να εστιάσω σε μία μόνο στιγμή, τη στιγμή της τρόπου τινά διολίσθησης από την πρώτη στάση, μιας διολίσθησης, ωστόσο, που δεν είναι ρητή, όπως συχνά στην ιστορία των νοοτροπιών, και πρέπει πρώτα να ανιχνευτεί στο υπόστρωμα των κειμένων, στη ρητορική τους, να αντληθεί από όσα αυτά αποκρύπτουν, αποσιώπων, από τα τυφλά τους σημεία. Αναφέρομαι στον Ιώσηπο, «φιλοσοφικό διδάσκαλο» και διευθυντή της Ηγεμονικής σχολής του Ιασίου κατά την ηρίσιμη περίοδο αμέσως πριν και αμέσως μετά τον δεύτερο ωαστούρωνικό πόλεμο (1765-66 και 1776), στον εξελληνισμένο Μοισιόδακα, «ξέν[ον] κατά γένηταις των Ελλήνων, και άγευστ[ον] ακολούθως του γάλακτος της ελληνικής ανατροφής» –για να θυμηθούμε τι γράφει ο Κοδρικάς<sup>5</sup>.

Ο Μοισιόδας συνιστά μια «μορφή τυπική καὶ συνάμα πρωτοριακή»<sup>6</sup> στην ευρυχωρία του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Όπως εύστοχα σημειώνει ο Άλκης Αγγέλου, εκδίδοντας το 1976 την *Απολογία*, στα κείμενα που ο Ιώσηπος συγκεντρώνει το 1780 στη Βιέννη, «αλήτης εν ταις αλλοδαπάταις»<sup>7</sup> τότε, μας σταματά μια «μεταπολίτευση του λόγου».<sup>8</sup> Ότι παρατηρούμε είναι μια πρωτόγνωρη για την ελληνική γραμματεία μετάβαση του υποκειμένου από τον ενδιάθετο στον δημόσιο λόγο, μετάβαση που υπό το πρόσημο της «ανακεκαλυμμένης παρρησίας»<sup>9</sup> αναδεικνύεται σε φορέα του εκδοτικού προγράμματος του Ιώσηπου από το 1761 (μετάφραση της *Ηθικής Φιλοσοφίας* του Ludivico Antonio Muratori) έως το 1784 (*Σημειώσεις Φυσιολογικαί*).

Τη μεταπολίτευση του λόγου μπορούμε να την παρακολούθησουμε σε ποικίλες όψεις της διανοητικής και συγγραφικής πορείας του λογίου μας: στις φιλοσοφικές του προτιμήσεις για τη νεοτερικό πρότυπο της ανθρωπολογίας και την οντολογική ανατίμηση του αισθητού κόσμου· στη ρητορική της φιλοσάφειας και τη γραμματική του απλού ύφους που προκρίνει στη συνειδητή επιλογή της πράξης της συγγραφής κατ' αντιδιαστολή προς τις επιδειξεις των ρητοροδιδασκάλων. Ο αποδοσδόκητος αυτοβιογραφικός τόνος του Ιώσηπου («με μελαγχολία που προεικονίζει τον επερχόμενο ρωμαντισμό και θυμίζει τη διάθεση του Ρουσώ», κατά τον Δημαρά<sup>10</sup>), η εξοιμολογημένη μαχητική αφοσίωση του παιδαγωγού στη μεταρρυθμιστική του εκστρατεία (αφοσίωση που οδηγεί σε διατυπώσεις όπως: «Όταν δεν ελευθεριάζω

εγώ το λοιπόν, όταν δεν ελευθεριάζη άλλος και άλλος, ερωτό: το πέρας αυτού του μεγάλου κακού πότε μέλλει να γίνηνται;»<sup>11</sup>), δύλα τούτα δεν πρέπει ωστόσο να κάνουν τον αναγνώστη να φανεί περισσότερο εύπιστος απ' ό, τι πρέπει, να λησμονήσει δηλαδή ότι και στον αυτοβιογραφικό λόγο «το πρόβλημα είναι πάντοτε αν η αλήθεια βρίσκεται –και σε τι ποσοστό– μέσα στην άμεση ομολογία, μέσα στον έμμεσο υπαινιγμό ή μες την αποσιώπηση».<sup>12</sup> Πόσο μάλλον όταν ο μεταπολιτευμένος λόγος του συγγραφέα μας ακροβατεί μεταξύ παρρησίας και αποσιώπησης, εκείνου που διαδηλώνεται: «ομιλώ με μεγάλην ελευθερίαν»<sup>13</sup>, λέγει ο ίδιος, και εκείνου που αναβάλλεται για ευθετότερο χρόνο ή δεν πρόκειται να ειπωθεί ποτέ: «Άλλα μήτε εμβαίνω εγώ εις μίαν

στάσεων τις οποίες καλούνται να υπερκεράσουν, αποκαλύπτουν δηλαδή τη μόρφωση της ιδεολογίας τους.

Το 1761, ο Ιώσηπος παροδησιάζει στον πρόσλογο της μετάφρασης του Muratori, λύνοντας τη διαμάχη της αρχαίας και της νεότερης γνώσης υπέρ της δεύτερης: «Η Ευρώπη την σημερον, μέρος δια την ευθείαν διοίκησην και μέρος δια την φιλόμουσον κλίσιν τών κατά τόπους Αρχόντων, υπερβαίνει κατά την σοφίαν ώς και την Παλαιάν Ελλάδα». Για τον όχι και τόσο νεαρό πλέον ιεροδιάκονο, που «με κόπους, με κινδύνους, με μυρίας ταλαιπωρίας» κατόρθωσε επιτέλους να βρεθεί στη Βενετία και την Πάδοβα, η Ευρώπη αποδεικνύεται αντάξια των προσδοκιών του: «πλημμυρεί από συγγράμ-

όμως που προσθέτει για την έκδοση του 1780, μετά την οιστική του παραίτηση κατά τη δεύτερη θητεία στο Ιάσιο, διαβάζουμε: «Εγώ λέγω πως να παύση τέλος εκείνη η κατά πάντα φεκτή πρόδηληψις, την οποίαν τρέφομεν υπέρ τής καθημάτισης αρχαιότητος, μόνη η οποία εχρημάτισε και χρηματίζει η αιτία της ολιγοστής, προσθέτω, ότι και της κακής ειδήσεως ημών».<sup>17</sup> Οι θεμελιώδεις επιστημολογικές αρχές παραμένουν, επίσης, οι ίδιες: προκρίνονται όσοι «γνωμοδοτούσι [...] συνωδά τω λόγω», όσων τα επιχειρήματα δεν είναι «εκ των προτέρων», δύτως συμβαίνει με τον Αριστοτέλη, αλλά είναι επαγγειακά, «εκ των υστέρων».<sup>18</sup>

Κατά τα είκοσι, επομένως, έτη από την *Ηθική Φιλοσοφία* στην *Απολογία*, ο Ιώσηπος παραμένει κατ' ουσίαν αμετακί-



υπόθεσιν, ήτις, διότι ακανθώδης πανταχόθεν, αδύνατον, ότι να μη με αιματώση», διαβάζουμε αλλού.<sup>14</sup> Η εμπλοκή του Ιώσηπου στη διαμάχη των αρχαίων και των νεότερων, εμπλοκή που συνιστά κόκκινο νήμα του έργου του από την πρώιμη διάγνωση των οριζόντων του νεότερου ελληνισμού στον πρόσλογο της *Ηθικής φιλοσοφίας* έως την επιστημονικά ώριμη Θεωρία της Γεωγραφίας, μετά είνος έτη, το 1781, υπάγεται αρριβώς σε αυτό το κεφάλαιο. Η «ανακεκαλυμμένη παρρησία» του 1761 θα δώσει, έτσι, στην πορεία της διδασκαλικής θητείας του Ιώσηπου τη θέση της σε μια σειρά προσαρμογών και ευφημισμών, κατά την απόπειρα του απολογιόμενου να εξισοδροπήσει στο λόγο του ό, τι παραμένει αιδιαπραγμάτευτο με ό, τι προσδοκούν να ακούσουν όσοι είναι αποδέκτες της συγγραφής του. Αρκεί να θυμηθούμε στο τέλος της διαδομής αυτής τη διακοπή του εκδοτικού προγράμματος και τη σιωπή (του ίδιου, αλλά κατ' ουσίαν και για τον ίδιο) μετά το 1784. Τα κείμενα του Ιώσηπου, επομένως, μας παρέχουν μέσω ακριβώς της ρητορικής οργάνωσής τους –των παλινωδών λ.χ. στις οποίες προχωρεί ο λόγιος μας κατά τα χρονολογικά διακριτά τμήματα της *Απολογίας*– τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε και ως συμπτώματα των αντι-

ματα και υποκείμενα, οπού η Ακαδημία, το Λύκειον, η Στοά, ούτε ημπορούν να καυχώνται δια παρόμοια». «πλημμυρεί από αξιολογωτάτας Ακαδημίας, κάθε μία από τας οποίας ημπορεύει να λογίζεται ένας αξιοπρεπέστατος Ελικών των Μουσών». «ευκόλωντες τας περισσοτέρων προσδοκιών της Επιστήμας, πράγμα οπού η Αρχαιότης, μ' όλην εκείνην την ασύγκριτην της Αγχίνοιαν [...] ούτ' έφθασε να το κατορθώσῃ». Η ψήφος του Ιώσηπου είναι ασυνήτητη υπέρ των νεότερων: «Έχει, έχει χρείαν η Ελλάς από την Ευρώπη», και όποιος ολιγοψηφήσει «δεν έμαθε πώς να μεταχειρίζεται την στάθμην της κρίσεώς του».<sup>15</sup> Πέντε χρόνια αργότερα, το 1766, φιλοσοφικός πλέον διδάσκαλος για πρώτη φορά στο Ιάσιο, τότε που πρωτονιώθει να κινδυνεύει η υπόληψή του, υπογραμμίζει στην πρώτη απολογία την οποία συντάσσει, κυκλοφορεί χειρόγραφη στην ηγεμονική αυλή και περιλαμβάνει, τέλος, στην έντυπη *Απολογία* του 1780, πως δεν είναι «κόλαξ της Ελλάδος» και ειδωνεύεται όποιον πιστεύει «τω Λαερτίω, ο οποίος πλαστουργεί τους Έλληνας δημιουργούς πάντων απλώς των αγαθών τών εν ανθρώποις», όποιον εν τέλει «προτιμά μάλλον να λιμοκτονήσῃ παρά να ξενοτροφηθῇ».<sup>16</sup> Τέλος, στην ίδια πάντοτε απολογία, σε σημείωση

νητος στην πρώιμη διάγνωση του 1761: «Την σήμερον η Ελλάς τρέφει και περιποιείται δύω ελαττώματα, τα πλέον ανοίκεια εις την δόξαν της. Αυτή κυριεύεται κατά κράτος από την Υπόληψιν και από την Αμελείαν της Αρχαιότητος. Η πρώτη της εγέννησεν εκείνην την ακμαίαν Πρόληψιν, ότι δόσα ή εφεύροκαν, ή εκαλλιέργησαν οι Παλαιοί, όλα γενναία, δύλα ακριβή, και δηευτέρα τής επροξένησε την σπάνιν, ή μάλιστα την ερημίαν των περισσοτέρων παλαιών Συγγραμμάτων. [...] Η Πρόληψις έπειτα της εφύτρωσεν ένα άσπονδον μίσος εναντίον πάντων των Νεωτέρων, και η σπάνις την εγύμνωσεν σχεδόν από όλας τας κεφαλαιωδεστέρας ειδήσεις των Παλαιών».<sup>19</sup> Το γεγονός ότι ο Ιώσηπος κατακρίνει τόσο την υπόληψη όσο και την αμέλεια της αρχαιότητας ως γνωρίσματα των συγχρόνων του δεν συνιστά, νομίζω, «προσπάθεια συνδιαλλαγής» των αρχαίων και των νεότερων, όπως έχει υποστηριχθεί<sup>20</sup>: στο στόχαστρο της κριτικής του βρίσκεται η παγιωμένη μέσα από τον θεολογικό αριστοτελισμό και νεο-αριστοτελισμό εικόνα της αρχαιότητας - αυθεντίας, όπως εναντιώνεται σε κάθε νεοτερισμό και αντίκειται στην «ανακαίνιση της παλαιάς ευγενείας του Γένους», ανακαίνιση, γενονατίο, που την επιχείρησαν ο Βούλγαρις, ο Θεοτόκης

και ο Ζερζούλης. Μέλημά τους και μέλημα του κριτικού συνεχιστή τους στην Ακαδημία του Ιασίου είναι «να ανακαλέσουν τας Μούσας εις τον πάτριον Ελικώνα των». Ο κόμπος βρίσκεται, ωστόσο, το χτένι, όταν οι Μούσες που ανακαλούνται ακούν πλέον σε ξενότροπα, πρωτάκουντα ονόματα: Γαλιλαίος Γαλιλαίου, Ρενάτος Καρτέσιος, Ισαάκ Νεύτων κ.ο.κ.

Ο Ιώσηπος στην *Ηθική Φιλοσοφία* του είναι αιχμηρός: γνωρίζει βέβαια καλά ότι η αλήθεια δεν είναι αρεστή «όταν ακρούεται ή με την πρόσληψιν ή με την φιλοτιμίαν», «μ' όλον τούτο» επιμένει «ούτε ημπορώ να την αποσιωπήσω». Τα επιχειρήματά του, για να ζητήσει μιαν «απαθή παραβολήν» των επιτευγμάτων των αρχαίων και των νεότερων –κοντο-

εν διωγμών λόγιος τυπώνει το 1781 και αφιερώνει στους Κωνσταντίνο Μουρούζη και Αλέξανδρο Υψηλάντη, διαπραγματευόμενος την επάνοδό του στις Παρίστοις Ηγεμονίες, ο τόνος είναι κάπως διαφορετικός. Για τον αναγνώστη αυτής της πραγματείας, που συμπυκνώνει τις επιστημονικές έριδες αρχαίων και νεότερων στο πεδίο της θεωρητικής γεωγραφίας, καθίσταται δίχως άλλο σαφές ότι ο Ιώσηπος αρχίζει εκών άκων να προσοικειώνεται σταδιακά το κλίμα των σύγχρονών του ελληνιστών λογίων, λ.χ. ενός Λάμπρου Φωτιάδη.<sup>23</sup> Το προδίδει ο εμφανής αρχαΐσμος στο ύφος του σε σύγκριση προς τη χειρόγραφη εκδοχή, χρονολογημένη το 1767: πρόκειται για μια διαδικασία γλωσσικού εξαρχαϊσμού που βρίσκει την κορύφωσή της στο ολιγοσέλιδο φυλλάδιο των Φυ-

χρήσιν των 32 Ανέμων»: ο Ιώσηπος, κρίνοντας από τον εντοπισμό «πάντων αυτών των ανέμων εν τῷ Ουαρενίῳ, Βετρούνβιῳ [sic] καὶ Πλινίῳ», συμπεραίνει πως οι «Νεωτερικοί» σφετερίζονται και στην περίπτωση αυτή όσα «ανήκουσι τοις ημετέροις Αρχαίοις».<sup>24</sup> Αυτή καθεαυτή η κριτική δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει: θα μπορούσε να συνιστά παραδοχή μετά από αμερόληπτη έρευνα και συγχρόνως να συντείνει στην υπογράμμιση της ανάγκης να μελετηθεί, να μην αμελείται η αρχαιότητα, κάτι που συνιστούσε ζητούμενο για τον Ιώσηπο ήδη από τον πρόδολο του 1761.

Εάν κάτι μολατάτα εκπλήσσει είναι η εμφαντική χρήση της έκφρασης «οι ημέτεροι Αρχαίοι» καθώς και το συμπέρασμα της υποσημείωσης: δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι συνιστά,



λογίς την καλλιέργεια του κατεξοχήν γραμματειακού είδους της *Querelle*, της «*Parallèle des anciens et des modernes*» – τα αντλεί από το οπλοστάσιο των οπαδών των νεότερων: Θαυμαστοί είναι οι αρχαίοι ως πρώτοι ευρετές ή διορθωτές των πραγμάτων, και μάλιστα ζώντας στερημένοι από τα νεοεφυρημένα μέσα· δεν παύουν όμως να είναι άνθρωποι και αυτοί, «*ήγουν προτικούμενοι με μίαν πεπερασμένην και ατελή φύσιν [...] υποκείμενην εις την μαγγανείαν της απάτης, εις την βραχύτητα της ζωῆς, εις την ανωμαλίαν του καιρού»· και τέλος, δεν πρέπει να κρίνουμε τους φιλοσόφους ως φιλοσόφους «*πάρεξ καθότι ή αληθέστεροι, ή πιθανώτεροι*».<sup>21</sup> Τον παραλληλισμό, που προσαναγγέλλει εδώ, τον διαλαμβάνει ο Ιώσηπος σε ποικίλα σημεία του έργου του, στην πρώτη απολογία του 1766, που ήδη αναφέρθηκε, στην εισαγωγή της έντυπης *Απολογίας* του 1780, στη Θεωρία της Γεωγραφίας. Σταθερό σε όλη αυτή τη διαδομή είναι ότι διαβάζουμε ήδη ως συμπέρασμα το 1766: «*ότι μήτε επιστήμη, μήτε τέχνη ελευθερία δίδοται, την οποίαν οι νεωτερικοί ή να μη ηύξησαν ή να μη μετεμόρφωσαν προς το αριθμέστερον*».<sup>22</sup>*

Στη Θεωρία της Γεωγραφίας, ωστόσο, την πραγματεία που ο

σιολογικών Σημειώσεων, τρία χρόνια αργότερα. Ο Ιώσηπος, εξάλλου, θα εντρυφήσει με τη Θεωρία της Γεωγραφίας περισσότερο απ' ότι παλαιότερα στην αρχαιοελληνική μυθολογία και ιστορία, θα επιδείξει ακριβέστερη γνώση των παραδεδομένων αρχαιοελληνικών πηγών, γνώση που απέκτησε «*εν τη αυτοκρατορική βιβλιοθήκη της Ουγένης*» κατά την εποχή των περιτλανήσεών του.<sup>24</sup>

Στο προόμιο της πραγματείας, βεβαίως, θα συναντήσουμε την οικεία ορολογία: οι «*αρχαίοι*» και οι «*νεωτερικοί*» αντιπαρατίθενται, και οι δεύτεροι περιγράφονται ως «*οίτινες περαιτέρω δεν σκιαμαχούσι προς τας κενοσπουδίας*». Πρόκειται για τον γνώριμο τόνο του μαχητικού νεοτεριστή, που οδηγεί στον έπαινο της Ευρώπης, όπως επί παραδείγματι θα τον συναντήσουμε σε μια υποσημείωση, όπου ο λόγος είναι υπέρ των νεοτερικών σε αντίθεση με δύσους αρέσκονται ακόμη «*εν τοις λήροις του περιπάτου*». Από την άλλη μεριά ωστόσο, στην ακριβώς επόμενη υποσημείωση θα διαβάσουμε την πρωτόφαντη για τον συγγραφέα της *Απολογίας* έκφραση «*οι ημέτεροι Αρχαίοι*» στο εδώλιο θα συναντήσουμε εδώ τους «*νεωτερικούς*» δύσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσον «*οι ημέτεροι Αρχαίοι είχον είτε την επίγνωσιν, είτε την*

όπως έχει υποστηριχθεί<sup>26</sup>, τεκμήριο ακριβοδίκαιης επιστημονικής κρίσης. Σύμφωνα με αυτό οι «*Νεωτερικοί*» οφείλουν «*πάντα καρπόν της πολυμαθείας αυτών [...] τοις σπέρμασι των καλών καγαθών ημετέρων Προγόνων*», και μάλιστα με την παρένθετη συμπλήρωση: «*αυτό τούτο ήδυνατο να ειπή τις μετά λόγου και περί πάντων των λοιπών, εφ' οις ήδη τοσούτον εναμβύνονται [sic]*».<sup>27</sup> Η κρίση αυτή είναι απόρσιμην από τη γραφίδα του μαχητικού νεοτεριστή της νεοελληνικής παιδείας, όπως άλλωστε και ο ψύγος που γίνεται στους νεότερους ότι δεν αποδίδουν, όπως θα όφειλαν, την εύρεση λ.χ. της *«Κρικωτής Σφαίρας»* στον Ατλαντα του Ιαπετού ή στον Ηρακλή ή στον Μουσαίο του Ευμολπίδη αλλά στους Βαβυλώνιους και τους Αιγύπτιους.<sup>28</sup> Αρκεί να συγκρίνουμε τη στάση αυτή με παλαιότερα χωρία του Ιώσηπου για να φανεί πόσο αντιφατική είναι: όταν λ.χ. ο λόγιος μας, σε αγαστή σύμπνοια με την κρίση του D'Alembert στην Εγκυλοπαίδεια<sup>29</sup>, σημειώνει στην *Απολογία*: «*Η δόξα το λοιπόν της περί τον άξονα κινήσεως της Γης είναι, καθώς φαίνεται, αρχαιοτάτη, πλὴν εις τι εχοησίμευσε τοις νεωτέροις η τοσαύτη αρχαιότης αυτής; Αυτή έφθασεν εις αυτούς γεγυμνωμένη από παντός είδους αποδείξεως, και απλώς ως πρότασις θεω-*

ρηματική, ήτις απήτει εξ υπαρχής απόδειξιν».<sup>30</sup> Η εμφαντική χρήση της έκφρασης «*οι ημέτεροι Αρχαίοι*», η εμφαντική κριτική στους αγνώμονες «*νεωτερικούς*», που «*ως πόλοι [sic] λακτιστικοί, ούτε αγνωμονούσιν απλώς, αλλά και επεμβαίνουσι*», είναι κατά την κρίση μου οιμόλογης τάξης με την ευφημιστική μεταγραφή στη Θεωρία της Γεωγραφίας του ζήμιατος «*νεωτεριζώ*» σε «*πυθαγορίζω*».<sup>31</sup> Όπως με τη μεταγραφή εκείνη ο Ιώσηπος αναζητεί στο ένδυμα της αρχαιότητας ερείσματα κατά την αντιπαράθεσή του με τους παλαιόφρονες, έτοι και με την προκείμενη έμφαση φροντίζει να μην προσβάλει –ώστε να μην δημιουργήσει νέες περιπτέτεις στον εαυτό του– δι. ο ίδιος έχει ονομάσει με μιαν ανθρωπολογική κατηγορία «*φιλοτιμία*», «*φιλαντία*» του ακροατηρίου του. Πρόκειται για την ίδια φιλοτιμία που δεν την υπολόγισε κατά την πρώτη διαμάχη του στα 1766, γνωρίζοντας βεβαίως τότε ότι η αλήθεια δεν γίνεται αρεστή «*όταν ακρούεται*» όχι μόνον «*καί την πρόσληψιν*» αλλά και με αυτήν την «*φιλοτιμίαν*». Η «*παράφροδος φιλαντία*», όπως διαβάζουμε στην ανθρωπολογική θεωρία περί παθών που εκθέτει η *Ηθική Φιλοσοφία* του Muratori στη μετάφραση του Ιώσηπου, είναι ένα «*εκτύπωμα της ματαιοφροσύνης*»: το να υψώνει κανείς την

ευγένεια των προγόνων του, τα κτήματά του, τα ανδραγαθή μαθητά του.<sup>32</sup> Για μια παρόμοια «εσχάτως περιττή φιλαυτία» είχε ελέγχει ο Ιώσηπος το 1766 τον συκοφάντη του ιερωμένο, όταν εκείνος ισχυρίστηκε ότι τα άτομα είναι υπόθεση των αρχαίων και όχι των νεότερων, συνεπώς οι νεότεροι δεν είναι σιφοτέροι από τους παλαιούς. Για τον Ιώσηπο, αντίθετα, ο φιλόσοφος πρέπει να είναι ιχνευτής της αλήθειας, ακόμη κι αν τούτο έχει ως συνέπεια να μείνει «φιλοτιμίας [...] αθλιώτατος».<sup>33</sup> Αν, δύος, δεν πρόττει έτσι, καθίσταται έκθετος «εν τη πλασματοποία», την οποία λ.χ. δεν απέφυγαν οι Γάλλοι φιλόσοφοι, οπαδοί του Καρτέσιου, όταν εξαιτίας της περιττής φιλογένειάς τους δεν αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματα της νευτώνειας φυσικής.<sup>34</sup> Η κριτική στην «παράφρο φιλαυτία», στην περιττή φιλογένεια συνιστά, λοιπόν, καθήκον της «νιγιούς Φιλοσοφίας». Από την άλλη μεριά, ωστόσο, η Ηθική Φιλοσοφία του Muratori γνωρίζει ότι η «όρεξις της τιμής και του επαίνου», η «φιλοτιμία» δηλαδή, συντροφεύεται «από ένα ακμαίον μύσος κατά της αιτιμίας και της κατηγορίας, οπού τινάς ήθελε δειξη̄ ή προς ημάς, ή προς τα κτήματά μας», κατά της θεωρούμενης δηλαδή άδικης κριτικής στη φιλοτιμία: όπως επίσης γνωρίζει ότι «το καλόν όνομα», «η καλή υπόληψις είναι μία δευτέρα αληθονομία».<sup>35</sup> Και η «αληθονομία» αυτή γινόταν κατά τον λήγοντα 180 αιώνα ολοένα και σημαντικότερη για τον νεότερο ελληνισμό.

Στο τέλος, επομένως, της περιόδου της παρρησίας, λίγο πριν από την οριστική σιωπή, η στάση του Ιώσηπου απέναντι στους «ημετέρους Αρχαίους» δεν μπορεί παρά να μεταβληθεί όχι εξαιτίας κάποιας ουδέτερης επιστημονικής ευθυγραφίας, αλλά διότι γύρω του η ίδια η εικόνα των «Προγόνων» μετασχηματίζεται: σε εργαλείο πλέον –ας το διατυπώσω κάπως αξιωματικά– προς την υπέρβαση της βασισμένης στο θηρηκευτικό βίωμα παραδοσιακής παιδείας, σε εργαλείο προς τη συγκρότηση της ανταποκρινόμενης στα κελεύσματα των καιρών, νέας εθνικής «φαντασιακής κοινότητας». Η ανθρωπολογικού τύπου φιλοτιμία, φιλαυτία, φιλογένεια των αποδεκτών της «νιγιούς Φιλοσοφίας» συνιστά –αν η περιγραφή που προτείνω ισχύει– το εύθραυστο όριο της νεοτερικής κριτικής στην αρχαιότητα, η φιλοτιμία ορθοθετεί από κοινού με την πρόληψη, δηλ. τις θεολογικού τύπου προκαταλήψεις, μια μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τουλάχιστον με τους όρους του εμπνευστή της, τους όρους, όπως είδαμε, της διαμάχης των αρχαίων και των νεότερων.

\* \* \*

Σε θέση επιλόγου μια «φιλολογική είδηση» του έτους 1818 από τις σελίδες του Λόγιου Ερμή<sup>36</sup>: συγκεκριμένη της συνάφεια η δημόσια εξέταση των μαθητών της Ηγεμονικής σχολής του Ιασίου «τη ιβ' του Ιουλίου» –χρονολογία που δύναται να αποτελέσει «εποχή [...] αν ποτε γένωσι χρονικά του Δακικού πολιτισμού», καθώς εξετάζονται Δάκες μαθη-

τές, με δακικά μαθηματικά βιβλία ανά χείρας, μαθητές ενός Δακός διδασκάλου της αριθμητικής και πρακτικής γεωμετρίας, του Γεωργίου Ασάκη, όπως εξελληνίζεται το όνομά του. Η εξέταση συνίσταται στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και στην επίδειξη σχεδίων που εκπονήθηκαν με τις οδηγίες του Ασάκη. Ο Λόγιος Ερμής δίνει την πρόπουσα έμφαση στην περιγραφή των αρχιτεκτονικών σχεδίων των νεαρών Δακών και υπόσχεται να επανέλθει με τη λεπτομερέστερη έκφρασή τους. Απαριθμώ: ένα θριαμβευτικό τέρος στη μνήμη του Πρίγκιπα Στέφανου, «του πολεμικώτατου των ηγεμονευσάντων της Μολδανίας»: ένας γεωγραφικός χάρτης της Παλαιστίνης με ελληνικές επιγραφές: ένα σχέδιο οικοδομήματος «εις ενθύμησιν του Οβιδίου, όστις εξευγένισεν [...] την γην της εξορίας του» και προπάντων, «εν σχέδιον μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος εις τιμήν της αναγεννωμένης Ελλάδος, ης οι γνήσιοι νιοί μεταφέρουσι τη μητρί των την φυγαδευθείσαν θυγατέρα της φιλοσοφίαν, ιδίως δε της σεβαστής νήσου Χίου, προς ην και Ελληνιστί επιγράφεται».

Στην εύγλωττη αυτή εικόνα βρίσκουν τη θέση τους πολλές από τις σταθερές, τις κανονικότητες του λήγοντος (ή, αν θέλετε, ώριμου) «νεοελληνικού Διαφωτισμού», όπως εκβάλλει στη συγκρότηση των εθνών-κρατών, των νέων υπό διαιρέσιμη φαντασιακών κοινοτήτων στο χώρο της Βαλκανικής. Ό,τι δεσπόζει είναι η συνύπαρξη του ετερογενούς, σε μιαν εντυπωσιακή, ωστόσο, από τη σκοπιά της ορθοδοξίας συναρμογή του παραπομπού: Δάκες και Γραικοί, Ρώμη και Ιερουσαλήμ, τεχνικός πολιτισμός και κλασικιστική μνημειακότητα, ευχρηστία της γνώσης και επινόηση-κατασκευή των ιστορικών συμβόλων (Πρίγκιπας Στέφανος αλλά και Οβίδιος), φωτισμένη δεσποτεία και κοράκη Χίος κ.ο.κ. Κόκκινο νήμα όλων τούτων η αληγορία που δίνει τον τόνο –η μεταφορά της φυγαδευθείσας θυγατέρας, της φιλοσοφίας, των φώτων: κοντολογίς, το αρχαίο και το νεοτερικό, η φυγαδευθείσα φιλοσοφία, θυγατέρα της ελληνικής αρχαιότητας, και τα φώτα, τεκμήρια της πρόσδου της σύγχρονης Δύσης, συνταυτίζονται, το αρχαίο εξυπηρετεί τις ορθοδοξίες ανάγκες του σύγχρονου και συγχρόνως το σφραγίζει ανεξίτηλα.

Το χρονικό άλμα μισού αιώνα από τον Ιώσηπο στον Γεωργίο Ασάκη δεν είναι τόσο αυθαίρετο όσο κατ' αρχάς δείχνει: το θεμελιώνυν οι διαφορές μεταξύ των δύο διδασκάλων του Ιασίου. Πρόκειται για την ερμηνευτική αρχή που θέλει να κατανοούμε μόνο εκ των υστέρων, με την αναδρομική θέαση, τη δραστικότητα ενός ιστορικού συμβάντος, ή καλύτερα στην περίπτωση μας τη μη δραστικότητά του, την απώθησή του. Όχι ότι δεν υφίστανται ομοιότητες: «Τεχνοκράτες» και οι δύο, δακικής καταγωγής ο πρώτος, μοισιοδακικής ο δεύτερος<sup>37</sup>, μόνο που ο Ασάκης<sup>38</sup> ορίζει για την πηγή μας μια τομή στη δακική παιδεία («αν ποτε γένωσι χρονικά του Δακικού πολιτισμού»), ο Ιώσηπος μια μεγάλη «προσωπογραφική απώλεια»<sup>39</sup> για τα ελληνικά γράμματα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το παρόν κείμενο διαβάστηκε –με κάποιες συντομεύσεις– στο διεθνές συμπόσιο «Τα όρια της αρχαίας κληρονομιάς. Η διαχείριση της αρχαιότητας από τον νεότερο ελληνισμό» (Ρέθυμνο, 30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 1996). Συνιστά “ανακοίνωση εργασίας”, στο βαθμό που προκαταλαμβάνει το επιχείρημα του ουκείου κεφαλαίου στην υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή μου.
2. Τζόναθαν Σουάφτ, *H μάχη των βιβλίων, μετάφραση Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλλη, Καστανιώτης, Αθήνα 1996*, σ. 24-5.
3. Το κορακός χωρί έχει ως εξής: «Οι Ἐλληνες, παρά την καταγωγή τους, χωρίς να κλείσουν τα μάτια στα φώτα της Ευρώπης, αντικρύσταν τους Ευρωπαίους σαν οφειλέτες που τους εξοφλούσαν, με πολλαπλάσιους τόκους, ένα κεφάλαιο που είχαν πάρει από τους προγόνους τους» (*Απαντά τα πρωτότυπα έργα, επιμ. Γ. Βαλέτας, τ. Α1, Δωρικός, Αθήνα 1964*, σ. 141).
4. «Ο ελληνικός Διαφωτισμός», στο: *Νεοελληνικός διαφωτισμός*, Ερμής, Αθήνα<sup>39</sup> 1983, σ. 6.
5. Π. Κοδρικάς, *Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου*, Παρίσι 1818, σ. κδ΄ · για τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στον Ιώσηπο, βλ. πρόχειρα Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, *Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα*, M.I.E.T., Αθήνα 1985 (πρβ. και την αγγλική ένδοση: *The Enlightenment as Social Criticism. Iosipos Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century*, Princeton University Press, Πριντον 1992).
6. Π. Κονδύλης, «Το ηλιοκεντρικό σύστημα και η πληθύς των κόσμων», στο: *Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι φιλοσοφικές ιδέες*, Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σ. 115.
7. Ιώσηπος Μοισιόδαξ, *Απολογία*, επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, Ερμής, Αθήνα 1976, σ. 81 –εφεξής με τη συντομογραφία Α. Το πλήρες χωρίο έχει ως εξής: «καὶ εγὼ είτα κατήνησα αλήτης εν ταῖς αλλοδαπαῖς, επιθυμών πολλάκις αντίν την επιούσιον τροφήν, γεγηρακώς παρὰ καιρὸν υπὸ τῶν κακουχιών, καὶ το δεινότατον τέλος ανδρὶ αισθητικῷ, αντιπολεμῶν αεὶ τὴν αιτιαίαν, διὰ τι; ώστε να συστήσω τὴν καταπολεμηθείσαν υπόληψίν μου».
8. Άλκης Αγγέλου, «Κάνουμε τα εξίδια που θέλουμε; Το πρώτο νεοελληνικό δοκίμιο», Α, σ. θ'.<sup>40</sup>
9. *Πραγματεία περὶ παιδῶν αγωγῆς ή Παιδαγογία*, Βενετία 1779, σ. 6 –εφεξής με τη συντομογραφία Π· πρβ. και την επιγραφή της Ηθικής φιλοσοφίας, τ. Α' -Β', Βενετία 1761 και 1762 –εφεξής με τη συντομογραφία ΗΦ.
10. Κ. Θ. Δημαράς, δ.π., σ. 16 και πρβ. του ίδιου, «Δ. Καταρτζής», στο: Δημήτρης Καταρτζής, Δοκίμια, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Ερμής, Αθήνα 1974, σ. κείμ., και Άλκης Αγγέλου, δ.π., λ.χ. σ. μθ' ι.ε., και βλ. βεβαίως εδώ τον αυτοχρακτηρισμό του Ιώσηπου ως «ανδρός αισθητικού» στη σημ. 7.
11. Π. σ. 9.
12. Παν Μουλλάς, «Το διήγημα, αιντοβιογραφία του Παπαδιαμάντη», στο: *A. Παπαδιαμάντης αιντοβιογραφούμενος*, Ερμής, Αθήνα 1981, σ. λέ · σημ. 1.
13. ΗΦ, σ. λγ' .
14. Π. σ. 6.
15. ΗΦ, σ. κ' -κα' .
16. Α. σ. 152 και 140-1.
17. Α. σ. 153 σημ. 2.
18. Θεωρία της Γεωγραφίας, Βιέννη 1781, σ. 76, 92 –εφεξής με τη συντομογραφία ΘΓ. Βλ. και Α, σ. 18.
19. ΗΦ, σ. ιστ' -ιζ' .
20. Παναγιώτης Χρ. Νούτσος, «Ιώσηπος Μοισιόδαξ: Ορισμός και διαίρεση της Μεταφορικής», *Δωδώνη*, 11 (1982), σ. 187. Βλ. και εδώ σημ. 29.
21. ΗΦ, σ. ιστ' -ιη' .
22. Α. σ. 142.</li