

Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΝΑΣ ΣΚΩΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ¹

Tom Nairn*

Στις μέρες μας, αναφερόμαστε συχνά στην «αστική κοινωνία», σε μια ασαφή έννοια ασαφούς προελεύσεως. Ο Tom Nairn αποδεικνύει πως η σκωτική γέννηση του μύθου παρέχει πολλές πληροφορίες για τον ίδιο το μύθο και για τη Σκωτία που τον επινόησε.

Επιβάλλονται ορισμένες επεξηγήσεις. Η προέλευση του μύθου της «αστικής κοινωνίας» είναι αρκετά ιδιόμορφη. Η έκφραση «société civile» (αστική κοινωνία)² ίσως είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα, η έννοια όμως που εξακολουθεί να ενδιαφέρει τον σύγχρονο κόσμο πρωτεμφανίστηκε στα Lowlands με την έναρξη του Σκωτικού Διαφωτισμού – δηλαδή περίπου μεταξύ του 1720 και του 1760. Η περίοδος αυτή, οριθετημένη από τα γεγονότα της τοπικής ιστορίας, ξεκινά με τη Συνθήκη της Ένωσης του 1707 μεταξύ των σκωτικών και των αγγλικών κοινοβουλίων και καταλήγει στη σταθεροποίηση ύστερα από την εξέγερση των οπαδών του Ιακώβου το 1745-46. Εκείνη λοιπόν την εποχή τοποθετείται «ο χρυσούς αιών» του Εδιμβούργου, μεταβατική στην οποία ο μύθος αυθεντικής αστικής κοινωνίας.

Οι κοινωνιολόγοι αποδίδουν την έννοια αυτή στο έργο του Adam Ferguson, *Essay on the History of Civil Society*. Στο τελευταίο του βιβλίο, ο E.



στημα, σχολεία και πανεπιστήμια. Απαρνήθηκε το Κράτος, αλλά την κοινωνία διατηρήθηκε και μάλιστα ενισχύθηκε. Η συνθήκη του 1707 αποτελείται κατ' ουσίαν από μια απαρίθμητη εγγυήσεων και υποχρέσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Το εγχείριμα είναι σαφώς προνεωτερικό και προ-εθνικιστικό. Αν και δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε όρος εκείνη την εποχή, η συνθήκη παρείχε απεριόριστη αυθυπαρξία σε μια «αστική κοινωνία» διαχωρισμένη από το Κράτος. Η θρησκεία, η κοινωνική οργάνωση, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και τη διοικητισία αποκούσαν «αυτονομία»· ενώ η πολιτική, η διπλωματία και η άμυνα («το Κράτος») μεταφέρονταν αλλού, στην πρωτεύουσα ή αλλις χώρας. Προβλεπόταν, βέβαια, η αντιπροσώπευση των Σκώτων, αλλά ήταν πολύ ανεπαρκής για να καταστήσει τη συμφωνία αισιόδυτη. Όπως τονίζει ο Jacques Leruez στην εισαγωγή του αξιόλογου έργου του *Η Σκωτία: ένα έθνος δύνας Κράτος* (1983), «οι πολιτικές

κοί, στο Λονδίνο, δεν απέδωσαν στη συνθήκη τον ίδιο θεμελιακό χαρακτήρα που είχε στα μάτια των Σκώτων». Μετά τον Ferguson, οι θεωρίες φιλοσόφων όπως του Χέγκελ ή του νεαρού Μαρξ καθιέρωσαν παγκοσμίως τη διάκριση μεταξύ Κράτους και αστικής κοινωνίας. Όμως η συγκεκριμένη περίπτωση του συντάγματος του βρόβειου τιμήματος της Μεγάλης Βρετανίας στις αρχές των νεώτερων χρόνων είναι ήδη μια πρώιμη απεικόνιση αυτού που έκεινοι θεωρούν μια παγκόσμια σύλληψη. Μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία παραχώρησε φαινομενική αυτονομία σε μια ολόκληρη σειρά θεσμών, τόσο απομακρυσμένων από την κεντρική εξουσία του νέου Ενωμένου Βασιλείου ώστε θα μπορούσαν πράγματι να δείχνουν ότι λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία. Η κοινωνία της αγοράς των Lowlands της Σκωτίας έμοιαζε να επιτυγχάνει τη διεκτοσιάση των υπο-

Gellner εγκωμιάζει άλλωστε το έργο αυτό, που εξεδόθη το 1767. Το τοποθετεί στην ίδια πνευματική οικογένεια με το *Mugaddimah* του Ibn Khaldun (14ος αιώνας), καθώς τα δύο έργα βασιζούνται στην ίδια αντίθεση, μεταξύ φυλετικής και στρατιωτικής κοινωνίας αφ' ενός και επέκτασης ενός εμπορικού αστικού συστήματος αφ' ετέρου. Στη Σκωτία, αυτή η σύγκρουση αξιών περιορίστηκε σε ένα πολύ στενότερο πλαίσιο από εκείνο του *Maghreb* του Ibn Khaldun. Ο ίδιος ο Ferguson γεννήθηκε στην κομητεία του Perth, ακριβώς στο όριο ανάμεσα σε ζώνες φυλετικής και αστικής οργάνωσης. Η έννοια της αστικής κοινωνίας γεννήθηκε λοιπόν από την άμεση επιτειρία μιας ιδιαίτερα βίαιης αντιπαράθεσης μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού. Η ανάλυση αυτή δεν λαμβάνει ωρ' όψιν το πολυτικό στοιχείο που ήρθε να τροφοδοτήσει αυτή την αντιπαράθεση. Η Σκωτία είναι, στην πραγματικότητα, η χώρα που αποποιήθηκε με τη συνθήκη του 1707 την ανεξαρτησία της με αντάλλαγμα των συνεχή έλεγχο των εσωτερικών θεσμών της: καλβινιστική εκκλησία, νομικό και δικαιοσικό σύ-

επιτοχανεῖ τῇ οἰκουμένᾳ τῶν ιδεών
έσεσών της «δίχως πολιτικές παρεμβάσεις» ή τουλάχιστον με έναν
έλεγχο του Κράτους περιορισμένο στο ελάχιστο δυνατόν. Και αυτήν
αριθμώς την εικόνα αντέταξαν οι *philosophes* (φιλόσοφοι)³ του
Εδιμβούργου στη βαρβαρότητα των Highlands.
Αυτό είχε πολύ σημαντικές συνέπειες στην ιστορία των ιδεών. Συ-
ναντάμε τη σφραγίδα του στην κοινωνική επιστήμη που γεννιόταν
τότε στη Σκωτία μαζί με το Διαφωτισμό, καθώς και (με τη μεσολά-
βηση του έργου *O πλούτος των εθνών* του A. Smith) στην εικόνα που
ο καπιταλισμός έδωσε για τον εαυτό του δόπως και στην ιδέα που
υχημάτισαν γι' αυτόν οι πρώτοι αντίπαλοί του. Μετά την πτώση του
κομμουνισμού, συναντάμε ακόμα κοινωνίες που βλέπουν σ' αυτήν
την ιδεολογία το μόνο οχυρό απέναντι σε ένα καθεστώς κρατισμού
Ωστόσο, επανεξετάζοντας την ιδιαίτερη κατάσταση της Σκωτίας,
αντιλαμβανόμαστε πως επρόκειτο μάλλον για μια ιδιαίτερη συγκυ-
ρία παρά για μια κατάσταση που προανάγγελλε μια επικείμενη γε-
νική εξέλιξη. «Η αστική κοινωνία» ήταν ένα τυχαίο συμβάν, μια

εξαίρεση, που αφορούσε μόνο μια γενιά, από τη μάχη του Culloden (1746) ως τον νέο κόσμο που δημιούργησε η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Δεν είναι ο καρπός της θεωρητικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινωνικών οργανώσεων των Lowlands και των Highlands, αλλά ο καρπός της αμετάλλητης στρατιωτικής ήττας που επέβαλλαν οι πρώτοι στους δεύτερους.

Όπως τονίζει ο Lereue: «πρέπει να πούμε πως κύλησαν πάνω από πενήντα χρόνια μέχρι να φανούν τα οφέλη της Ένωσης...». Αν η δυναστεία των Stuart είχε αναπτήσει την εξουσία το 1746 και είχε καταφργήσει τη συνθήκη της Ένωσης, αυτή δεν θα είχε προλάβει να φανεί επωφελής. Η Ένωση θα ήταν απλώς ένα επεισόδιο που θα ιστορία των αρχών της νεώτερης εποχής γρήγορα θα ξεχνούσε. Η οικονομία και κοινωνία της Σκωτίας θα είχαν εκσυγχρονιστεί με έναν ώλο τοότο, αναπειρώδη, αρκετά πολαρήσαντα πρότυπα.

εναν αλλο ισοις, αναμφιτρολα αρχαια λαδαπικοτ στα λεσιτα
αναπτυξης των μικρων ευρωπαικων
κρατων του 19ου και 20ου αιώνα. Και
ο μύθος της ανεξάρτητης αστικής κοι-
νωνίας θα είχε μικρότερο αντίκτυπο
στο σύγχρονο κόσμο.

Μετά το 1750, συνθήκες εξίσου ιδιο-
συγκρασιακές με εκείνες του 1707
επέτρεψαν κατ' αρχάς την αναπτυξη
της θεσμοθετημένης αστικής τάξης του
Εδιμβούργου και στη συνέχεια τη δια-
τήρηση της μέχρι σήμερα. Σχετικά με
το ζήτημα αυτό, ο Sir Walter Scott μι-
λούσε για «σιωπηλή οδό»: «Από το
1750, η Σκωτία καθώς δεν αποτελούσε
πια φρέσκη για την αγγλική κυβέρνη-
ση, κατάφερε, απλώς υπό την εποπτεία
των θεσμών της, να προχωρήσει στη
σιωπηλή οδό του πλούτου και του κύ-
ρους. Η περιφρόνηση της προσέφερε
την ελευθερία κινήσεων που της είχε
προηγουμένως παραχωρηθεί από φρ-
βο». (1826). Αφού διέσωσαν την ένορ-



σκωτικής ταυτότητας και όχι μέσα στον γαλικό φομαντισμό ή τον σοσιαλισμό όπως συνηθίζουμε να τον αποκαλούμε.

Αυτή η κατάσταση –και δεν είναι καθόλου παράξενο– προκαλέσει μια σοβαρή πολιτιστική σύγχυση. Η ζωή και το έργο του σημαντικότερου πνευματικού ανθρώπου της Σκωτίας στον 20ό αιώνα, του Hugh MacDiarmid, δεν ήταν παρά μια αδιάκοπη κραυγή ποιητικής και πολιτικής οργής κατά των αλλοτριωμένων «ηθών» αυτού που θεωρούνται μία «απεθνικοποιημένη» αστική κοινωνία. Η δύναμη αυτής της παρόδημης είναι επίσης αισθητή στο έργο του James Kelman. Οι περιθωριακοί προλετάριοι του, ήρωες ταυτόχρονα χριστιανοί και βιωμολόχοι, μοιάζουν βυθισμένοι σ' έναν ανελέητο πόλεμο εναντίον ενός πλήθους εκδικητικών αστυνομικών, υποκριτών γραφειοκρατών, ύχοηστων δασκάλων και αξιοθήγητων πατέρων, όλο νουθεσίες. Η Γλασκώβη, ένα βήμα πριν από το βάραθρο, διαχωρίζεται από την κόλαση μόνο από ένα λεπτό παραπέτασμα έτοιμο να καταρρεύσει. «Η εποπτεία των θεσμών μας» μετασχηματίστηκε, στην πραγματικότητα, σε μια παραληρηματική παράνοια που συγκρίνεται με τον παραλογισμό των Αψβούργων στα μυθιστορήματα του Φραντς Κάφκα. Αυτός είναι ο αντίποδας της σιωπήλης και λογικής οδού της νεώτερης Σκωτίας, μιας αστικής κοινωνίας που έχασε αυτόν τον ακριβώς τον αστικό χαρακτήρα της, απαρνούμενη την πολιτική και δικαιώνοντας έκπτειαν την πολιτική και δικαιώνοντας την ολοκληρωτικό πόλεμο της φαντασίας.

 Οταν.
*How late it Was, How Late*⁴. Αυτός είναι ο τίτλος του πιο γνωστού μυθιστορήματος του J. Kelman. Πόσο αργά είναι πράγματι για την κοινωνία που ανακαλύπτει εκ νέου τον εαυτό της! Ό,τι και να εννοούν στην Ανατολή μιλώντας για την αναγέννηση του ιδεώδους της αστικής κοινωνίας, δεν είναι δυνατό να υπάρχει η παρασκήνια συνέχηση.

**Μετάφραση από τα γαλλικά
Χριστίνα Παρίση
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
ο Λογοτεχνικής Μετάφρασης**

* Ο Tom Nairn είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος: έχει γράψει το *The Enchanted Glass*. Radius, 1988.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. *Liber*, τεύχος 24, Οκτώβριος 1995.
 2. Γαλλικά στο κείμενο.
 3. Γαλλικά στο κείμενο.
 4. Πόσο αργά ήταν, πόσο αργά.

