



Edgar Morin

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ Πάνω σ' χιτόν τον τίτλο *Επιστημολογία της τεχνολογίας*, χναρωτιέμαι κατ' αργήν μήπως στην πραγματικότητα βρισκόμαστε μέσα σ' ένα σύμπαν όπου γ, επιστημολογία είναι ήδη τεχνικοποιημένη, χωρίς να το γνωρίζει, τγ, στιγμής που θεωρεί χιτό το αφηρημένο χντικείμενο: την τεχνολογία. Παρατήρηση, πρώτη: πιστεύω πως από την επιστημολογική σκοπιά είναι αδύνατο να απομονώσουμε την ιδέα της τεχνολογίας ή τέχνης*. γιατί ξέρουμε καλά πως υπάρχει ένας δεσμός που αδηγεί από την επιστήμη στην τεχνική, από την τεχνική στη βιομηχανία, από τη βιομηχανία στην κοινωνία, από την κοινωνία στην επιστήμη, κ.λπ. Και γ, τεχνική εμφανίζεται ως μία στιγμή, σ' χιτό το κύκλωμα. Αυτό το κύκλωμα όπου γ, επιστήμη, παράγει την τεχνική, γ, οποία παράγει τη βιομηχανία, γ, οποία παράγει τη βιομηχανία, κοινωνία, είναι ένα κύκλωμα μέσα στο οποίο υπάρχει πραγματικά μια χντιστροφη, κίνηση, και κάθε όρος χναδρά πάνω στον προηγούμενο, δηλαδή, γ, βιομηχανία χναδρά πάνω στην τεχνική, και την προσανατολίζει και γ, τεχνική χναδρά στην επιστήμη, και την προσανατολίζει. Θα πω λοιπόν πως το πρώτο πρόβλημα, στην ομιλία χιτή, είναι να αποφύγουμε να απομονώσουμε τον όρο τέχνη, δηλαδή να τον πραγματοποιήσουμε και να τον καταστήσουμε χντικείμενο ειδωλολατρείας: το να κάνουμε χντικείμενο ειδωλολατρείας την τεχνική δεν είναι μόνο να την κάνουμε χντικείμενο λατρείας, σημαίνει επίσης να την θεωρήσουμε ως είδωλο προς καταπολέμηση, με τον τρόπο του Μωυσή, ή χαόμη του Πολύευκτου. Σχέρτομαι έτσι πως χιτή, γ, δύσκολη, συζήτηση, αρχίζει χαριβώς μέσα στη μη απομόνωση του όρου τεχνική. Το να θέσουμε, χντιθετχ, το θέμα τεχνική με όρους διάλευξης και απλοποίησης, χαθιστώντας έτσι την τεχνική είδος οντότητας για την οποία ερίζουμε, ισοδυναμεί, ισγυρίζουμε, με παρεξήγηση.

* Σ.τ.Μ. Ειλιγνού στο κείμενο.

Αν δεν θέλουμε να απομονώσουμε την τεχνολογία, τότε οφείλουμε να συνδέσουμε τον όρο με μια μακροένωνα που συγχεντρώνει με τη μορφή αστερισμού όλες αιληλεξαρτώμενες ένοιες. Δεν μπορούμε πια να χωρίσουμε την ένοια τεχνολογία από την ένοια επιστήμη, από την ένοια βιομηχανία, και έτσι πρόκειται για μια κοινωνία ένοια εφ' όσον κατά βάθος, όλοι γνωρίζουν πως ένα από τα μείζονα προβλήματα του δυτικού πολιτισμού είναι πως μέσα σ' αυτό αχριβώς το κόκλωμα

επιστήμη — τεχνολογία — βιομηχανία — επιστήμη

συμβαίνει, κατά βάθος, να εξελίσσεται και να μετασχηματίζεται η κοινωνία. Μέσα σ' αυτό το κόκλωμα, εγώ έχω την εντύπωση πως ο όρος τεχνική, τέχνη, αποτελεί τον πόλο κάποιου πράγματος· και κατά πρώτο λόγο αυτό του οποίου αποτελεί τον πόλο είναι η ιδέα της χειραγώγησης.

Από πού έρχεται αυτή η χειραγώγηση; Η δυτική επιστήμη αναπτύχθηκε ως πειραματική επιστήμη και, για τα πειράματα, χρειάστηκε να αναπτύξει ακριβείς και φερέγγυες δυνάμεις χειραγώγησης, δηλαδή τεχνικές για την επαλήθευση. Με όλα λόγια, η επιστήμη άρχισε ως μία διαδικασία όπου χειραγωγούμε για να επαληθεύσουμε, δηλαδή για να βρούμε την αληθή γνώση, ιδεώδες αντικείμενο της επιστήμης. Η εισαγωγή όμως αυτού του κοινωνικού χειραγωγείν — επαληθεύειν — χειραγωγείν στο κοινωνικό σύμπαν προκαλεί αντίθετα μια αντιστροφή της σκοπιμότητας, δηλαδή όλο και περισσότερο επαληθεύουμε για να χειραγωγούμε. Μέσα στο κλειστό του σύμπαν, ο επιστήμονας είναι πεπεισμένος πως χειραγωγεί (πειραματίζεται) για την αλήθεια και χειραγωγεί όχι πια μόνο αντικείμενα, ενέργειες, ηλεκτρόνια, όχι μόνο μονοκύτταρους οργανισμούς, βακτήρια, αλλά επίσης ποντικούς, σκύλους, πιθήκους, πεπεισμένος πως βασανίζει και καταπονεί στο όνομα του απόλυτα καθαρού ιδεώδους της γνώσης. Στην πραγματικότητα, τραφοδοτεί επίσης το κοινωνικό-ιστορικό κόκλωμα όπου ο πειραματισμός χρησιμεύει στη χειραγώγηση. Η χειραγώγηση των φυσικών αντικειμένων θεωρείται από την ανθρωπιστική-ορθολογιστική ιδεολογία ως χειραφέτηση του ανθρώπου. Μέχρι πρόσφατα, η κυριαρχία πάνω στη φύση ταυτίζόταν με τη δυνατότητα της ευτυχίας του ανθρώπου. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες έγινε συνείδηση, πως η ανάπτυξη της τεχνικής δεν προκαλεί μόνο διαδικασίες χειραφέτησης, προκαλεί νέες διαδικασίες χειραγώγησης του ανθρώπου από ανθρώπο, ή των ατόμων από τις κοινωνικές οντότητες. Λέω «νέες» γιατί είχαν επινοήσει ήδη, από την προϊστορία πολύ εκλεπτυσμένες διαδικασίες υποταγής ή υποδούλωσης, κυρίως επί των κατοικίδιων ζώων. Η υποταγή σημαίνει πως το υποταγμένο υποκείμενο πιστεύει πάντα πως εργάζεται για τους δικούς του σκοπούς αγνοώντας πως στην πραγματικότητα εργάζεται για τους σκοπούς εκείνου που το υποτάσσει. Έτσι ο γρέτης του κοπαδιού, το κριάρι, πιστεύει πως πρόγραμτι

συνεχίζει να κυβερνά το κοπάδι που κατευθύνει, ενώ στην πραγματικότητα υπακούει στο βοσκό και τελικά στη λογική του σφραγείου.

Έχουμε εφεύρει μαζί με την τεχνολογία νέους και πολύ λεπτούς τρόπους χειραγώγησης, μέσω των οποίων τη χειραγώγηση, που αφορά στα πράγματα καθιστά χναχραία την υποδούλωση των ανθρώπων στις τεχνικές της χειραγώγησης. Έτσι, φτιάχνουμε μηχανές στην υπηρεσία του ανθρώπου και θέτουμε τους ανθρώπους στην υπηρεσία χιτών των μηχανών. Και βλέπουμε πολύ καλά τελικά πως ο άνθρωπος χειραγωγείται για και χρό τη μηχανή, τη οποία χειραγωγεί τα πράγματα προκειμένου να τον απελευθερώσει.

Ας τοποθετηθούμε τώρα σε ένα άλλο επίπεδο: βλέπω τη διείσδυση, της τεχνικής στην επιστημολογία της κοινωνίας και του πολιτισμού μας, με το νόημα ότι η λογική των τεχνητών (artificielles) μηχανών εφαρμόζεται όλο και περισσότερο πάνω στις ζωές μας και μέσα στην κοινωνία μας. Εδώ ωριβώς βρίσκεται η πηγή μια νέας χειραγώγησης. Με άλλα λόγια, δεν εφαρμόζουμε τα τεχνολογικά συγκριτικά στη χειρωνακτική εργασία και στην τεχνητή μηχανή, αλλά επίσης στις αντιλήψεις μας για την κοινωνία, τη ζωή και τον άνθρωπο. Σκέφτομαι εδώ πως η συνδιασμένη, εμφάνιση, της κυβερνητικής και της θεωρίας της πληροφορίας είναι θεμελιωσής σημασίας. Πρέπει να μιλούμε για την κυβερνητική όπως ωριβώς για κάθε μεγάλο σύστημα σκέψης: παρουσιάζεται με δύο όψεις. Στη μια όψη υπάρχει ένα χαίνοντας μήνυμα, μια νέα πολυπλοκότητα που μας αθούν να τροποποιήσουμε και να εμπλουτίσουμε το βλέμμα μας στην άλλη όψη παρατηρούμε την χαχαγωγή κάθε άλλης πλευράς του πραγματικού προς όρελος του χαίνοντας στοιχείου που, έτσι, παίζει να είναι πολύπλοκο αφού τα πάντα ανάγονται σ' χιτό.

Η σπουδαιότητα της θεωρίας της πληροφορίας και της κυβερνητικής μπορεί να ισοδύναμει με πολύ μεγάλη γονιμότητα για τις κοινωνικές επιστήμες, όπως μαρτυρεί το έργο του Abraham Moles. Έτσι, η κυβερνητική απεκατέστησε με επιστημονικό τρόπο, καθιστώντας την πολύπλοκη, την ιδέα της τελικότητας: απεκατέστησε την ιδέα της ολότητας όχι με ένα σφαιρικό, συγχερυμένο, χόριστο ή υπεριαλιστικό νόημα, αλλά με το νόημα της οργάνωσης ενός όλου που δεν ανάγεται στο άθροισμα των μερών του: εμπλουτίσε την αιτιότητα με τις ιδέες της αρνητικής και θετικής ανάδρασης. Αυτή είναι η γόνιμη όψη. Είναι όμως προφανές πως στην άλλη όψη, τη κυβερνητική, γρηγορίεψε στην χαχαγωγή όλου χιτού που είναι κοινωνικό, ανθρώπινο, βιολογικό, στη μονοδιάστατη, λογική, των τεχνητών μηχανών.

Συμπικνώνω σε ωραίο βαθμό. Ποια είναι τα γκραντιηριστικά χιτής της λογικής των τεχνητών μηχανών; Κατ' αρχήν γνωρίζετε, και χιτό το είγε προβάλει με λαμπτρό τρόπο ο von Neuman από τη δεκαετία του '50, πως τη τεχνητή μηχανή, σε σύγκριση, με τις ώλες φυσικές, ζωντανές μηχανές (κι

ανάμεσά τους την ανθρώπινη κοινωνία) είναι μία μηχανή που δεν μπορεί να ενσωματώσει, να ανεχθεί την αταξία. Αλλά η αταξία έχει δύο πλευρές: από τη μια είναι η καταστροφή κι από την άλλη είναι η ελευθερία, η δημιουργικότητα. Είναι βέβαιο πως αυτή η λογική της τάξης αθεί από μόνη της τη βούληση, που πιστεύει πως είναι ορθολογική, να καταργήσει κάθε αταξία ως ολέθρια και ως δυσλειτουργική.

Από την άλλη πλευρά, οι τεχνητές μηχανές δεν έχουν γενησιμότητα. Και στο παραμικρό βακτήριο είναι εκπληκτική η ικανότητά του να αναπαράγεται, να παράγει και να επιδιορθώνει τον εαυτό του καθόσον τα μόρια που το συνιστούν υποβαθμίζονται, ενώ η τεχνητή μηχανή δεν μπορεί να αναζωογονηθεί, δεν μπορεί να αυτοσυνταραγχθεί, και άλλωστε αυτό δεν είναι άσχετο με το γεγονός πως δεν ανέχεται την αταξία. Στην πράξη, οι ζώσες μηχανές βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς αναδιοργάνωσης, δηλαδή συνεπάγονται, ανέχονται, χρησιμοποιούν, μάχονται την αταξία.

Η τεχνητή μηχανή εφαρμόζει ένα πρόγραμμα: έτσι είναι προφανές πως το πρόγραμμα που εφαρμόζει της δίδεται από τους μηχανικούς. Οι ζώσες μηχανές έχουν οι ίδιες παράγει το πρόγραμμά τους και επεξεργάζονται στρατηγικές, δηλαδή εφευρετικές συμπεριφορές που τροποποιούνται ανάλογα με τις μεταπτώσεις και τις τροποποιήσεις της κατάστασης.

Τέλος τα θεμελιώδα σχήματα της τεχνητής μηχανής θεμελιώνουν την ορθολογικότητα και τη λειτουργικότητα πάνω στο συγκεντρωτισμό, την ειδικευση και την ιεραρχία. Είναι ευνόητο πως δεν υπάρχει ον, δεν υπάρχει υπάρχον ον, δεν υπάρχει υποκείμενο στη θεωρία της τεχνητής μηχανής. 'Έχουμε λοιπόν ένα ιδεώδες μοντέλο τεχνο-λογικής. Η πληροφορία στερημένη από κάθε ενσάρκωση κυβερνά μέσω κεντρικού υπολογιστή και διοχετεύει προγραμματικές πληροφορίες στη μηχανή η οποία εκτελεί. Έχουμε λοιπόν αυτό το σήμα τεχνητής λειτουργικότητας. Φυσικά, δεν το εφαρμόζουμε άμεσα στην κοινωνία, αλλά το εφαρμόζουμε μέσα από την «παραδειγματική»^{*} βάση, μέσα από την επιστημολογική βάση εφόσον υπακούμε σε μια αρχή ορθολογικότητας που είναι ακριβώς αυτό το σχήμα. Αλλά, το γνωρίζουμε, το μεγάλο πρόβλημα κάθε ζωντανής οργάνωσης, και προπάντων της ανθρώπινης κοινωνίας είναι πως αυτή λειτουργεί με πολλή αταξία, μεταπτώσεις και συγκρούσεις και, καθώς το έλεγε ήδη ο Montesquieu μιλώντας για τη Ρώμη, οι συγκρούσεις, οι αταξίες και οι διαμάχες που σημάδεψαν τη Ρώμη δεν υπήρξαν μόνον αίτιο της παρασκήνης της αλλά επίσης του μεγαλείου της και της ύπαρξής της. Θέλω να πω πως η σύγκρουση, η αταξία, το παιχνίδι δεν είναι σκουριές ή αναπόφευκτες ανομίες, ούτε περιττώματα προς απομάκρυνση, αλλά συνιστώσες-

* Σ.τ.Μ. Με το νόημα του όρου «παραδειγμα» στην επιστημολογία του T. Kuhn.

κλ.ειδιά κάθε ύπαρξης και κοινωνικής οργάνωσης. Αυτό είναι που πρέπει να δοκιμάσουμε να συλλάβουμε επιστημολογικά.

Όπως πολλοί κοινωνιολόγοι το λένε και το αναγνωρίζουν, τη κοινωνία είναι ένα διαρκές φαινόμενο χιτο-παραγωγής. Οι διαδικασίες δημιουργικότητας και επινόησης δεν μπορούν να αναγρψούν στη λογική της τεχνητής μηχανής. Οφείλουμε να αντιληφθούμε πως η στρατηγική, με τον κυβερνικό (alpatoire) και εφευρετικό χαρακτήρα της, είναι πιο γόνιμη, από το πρόγραμμα που είναι καθορισμένο πε varietez από την χρήση. Η στρατηγική είναι χιτό που ενσωματώνει την εξέλιξη, της κατάστασης, συνεπάντες την τυχαιότητα και τα καινούργια συμβάντα ώστε να τροποποιείται, να διορθώνεται.

Τέλος, ξέρουμε πως είμαστε όντα, ότοι, υποκείμενα, και ότι αυτές οι υπαρκτικές πραγματικότητες είναι κεντρικής σημασίας, μη, χναγώγιμες σε κάτι άλλο. Ενώ ωριβώς στην οικονομοκεντρική, ή τεχνοκρατική κυτίλη, ο κυθρώπινος παράγων είναι το μικρό στοιχείο χνοφθολογικότητας που πρέπει να ενσωματωθεί για να καταστούν πιο λειτουργικές οι αποδόσεις, πρέπει σ' κυτίθεση, μ' αυτήν να ενσωματώσουμε τον οικονομικό και τεχνικό παράγοντα σε μια πραγματικότητα πολυδιάστατη, που είναι βιο-κοινωνιο-κυθρωπολογική.

Η τεχνολογία έγινε έτσι το επιστημολογικό έρεισμα μιας ασυνείδητης και γενικευμένης απλοποίησης και γειραγώγησης που εκλαμβάνουν τον εκτό τους ως ορθολογικότητα. Στο σημείο αυτό πρέπει να διαχρίνουμε απολύτως λόγο και ορθολογικοποίηση. Η ορθολογικοποίηση, είναι μια λογική, κλ.ειστή, και παράφρων που πιστεύουν πως μπορεί να εφαρμόζεται πάνω στο πραγματικό και, όταν το πραγματικό χρείται να εφαρμοσθεί σ' αυτή, τη λογική, το χρνούνται ή, του εφαρμόζουν λαβίδες ώστε να υπακούσει, και αυτό είναι το σύστημα του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η ορθολογικοποίηση, είναι παράφρων και εντούτοις περιέχει τα ίδια συστατικά με το λόγο. Η μόνη διαφορά είναι πως ο λόγος αφείλει να είναι χνοικτός και αποδέχεται, αναγνωρίζει, μέσα στο σύμπαν, την παρουσία του μη, εξορθολογίσμου, δηλαδή τη μερίδα του χρνώστου ή τη μερίδα του μυστηρίου. Έχουμε δει, και όλωστε αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που έθεσαν με χνάγλυχρο τρόπο ο Adorno και ο Horkheimer, μετά τον 180 χιώνα, διαδικασίες χντοκαταστροφής του λόγου. Ο λόγος γίνεται τρελλός, όχι γιατί κάποιο εξωτερικό αίτιο των καθιστά τρελλό, όχι λά γιατί κάτι μέσα του τον κάνει τρελλό· και θα πω πως γ, πραγματική, ορθολογικότητα εκδηλώνεται στην πάλη, ενάντια στην ορθολογικοποίηση.

Έτσι λοιπόν γ, τεχνολογικοποίηση, της επιστημολογίας είναι γ, διείσδυση, χιτού του πλέγματος γειραγώγησης - απλοποίησης - ορθολογικοποίησης στην καρδιά κάθε που αφορά στην κοινωνία και στον κυθρώπο.

Έλεγχο προγραμμένων πως γ, κοινωνία ενέγει είναι μεγάλο μέρος κταξίας, είναι μεγάλο μέρος τυχαιότητας. Κάθε τι συμβαίνει ως εάν να θεμελιωνόταν

η κοινωνία σε ένα είδος συμβίωσης δύο απόλυτα διαφορετικών πηγών. Η μία είναι ότι ενυπάρχουμε σε μια κοινότητα όπου όλα τα μέλη αισθάνονται απόλυτα αλληλέγγρα σε σχέση με τις εξωτερικές επιβουλές. Υπάρχει η πλευρά της Gemeinschaft* που είναι παρούσα σ' όλες τις κοινωνίες. Ταυτόχρονα όμως, στο εσωτερικό χιτής της κοινωνίας, βλέπετε το παιχνίδι των συγκρούσεων και των αντιπαλοτήτων. Έτσι η κοινωνία στηρίζεται σε δύο πόλους: στον ένα πόλο βρίσκεται η σύγκρουση, ο ανταγωνισμός, στον άλλο πόλο είναι η κοινότητα και με βάση, αυτή τη διπολικότητα, η κοινωνία αναδιοργανώνει και παράγει τον εαυτό της χατάπαυστα. Οι ανθρώπινες κοινωνίες ζουν αυτή την τρομερή διαδικότητα. Οι ιστορικές κοινωνίες είναι, επί πλέον, μείγματα από καταναγκασμούς και επιβεβλημένη τάξη (κρατικός μηχανισμός, με τα στρατιωτικά, διοικητικά και αστυνομικά του όργανα) και αυθόρμητες αλληλοδράσεις όπως στις μεγάλες μας πόλεις, όπου η μοίρα του καθενός σφυρηλατείται χωρίς διακοπή από συναντήσεις: συνάντηση στην αγορά, στην αγορά των οικονομικών υποθέσεων, στην αγορά των αισθημάτων, στην αγορά του σεξ. Αυτές οι κυβερνητικές αλληλοδράσεις δημιουργούν οι ίδιες τη συνολική τους ρύθμιση. Καμιά κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει μόνο με εξουσία, κανονισμούς, νόρμες, διαταγές. Ακόμη και σε μια κοινωνία όπου όλα διευθύνονται, διακανονίζονται, συγκεφαλαιώνονται στην κορυφή από το μηχανισμό του κόμματος που καλύπτει τον κρατικό μηχανισμό και που έχει συγκεντρώσει όλες τις αρμοδιότητες, η κοινωνία ζει γιατί στη βάση υπάρχει ένα είδος de facto αναρχίας, όπου ο καθείς κινείται επιτηδείως, με μικρότερες ή μεγαλύτερες παραβάσεις και η τάξη του κινώτερου επιπέδου αποτελείται ωριβώς από την χταξία του κατώτερου, πράγμα που είναι ένα μέγα παράδοξο αλλά παράδοξο που συναντάμε σ' όλους τους τομείς, αφού στο εργοστάσιο της Renault, οι έρευνες του Mothé έδειξαν πως ον εφαρμόζονταν κατά γράμμα οι οδηγίες της διεύθυνσης και των μηχανικών όλα θα σταματούσαν. Είναι προφανές πως για να κάνετε να λειτουργήσει το σύστημα που σας καταπλέζει χρειάζεται να δολιεύτετε το σύστημα. Αντιστέκεται έτσι ο καθένας στο σύστημα κάνοντάς το ταυτόχρονα να λειτουργεί. Αυτή είναι μια από τις τυπικές αμφισημίες της σημερινής μας κατάστασης.

Και είναι ενδιαφέρον το ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι κοινωνίες μας, Έθνη-Κράτη, αναπτύσσουν τη συγκέντρωση των κρατικών εξουσιών, τους οικονομικούς ελέγχους, τους μηχανισμούς προνοίας του κράτους, το λεγόμενο Welfare State. Στο εξής, φαίνεται πως οι κοινωνίες μας γίνονται οντότητες τρίτου τύπου.

Τι σημαίνει οντότητα τρίτου τύπου; Ονομάζω ον ή ύπομο πρώτου τύπου

* Σ.τ.Μ. Gemeinschaft = κοινότητα.

τον μονοκύτταρο οργανισμό. Όντα δευτέρου τύπου είμαστε εμείς, πολυκύτταροι οργανισμοί του ζωικού βασιλείου, θηλαστικά, πρωτοταγή, ζώα, άνθρωποι που αποτελούνται από ένα πληθυσμό 30 δισεκατομμυρίων κυττάρων που υπόκεινται στον χαθένα από μας. Να όμως που γ, ανθρώπινη, κοινωνία τείνει στο κύλισμα της ιστορίας να συσταθεί σε οντότητα τρίτου τύπου που διαθέτει δική της κληρονομιά, την κοιλούρα, και ένα δικό της κέντρο δικαιοβέρημησης, το κράτος. Βέβαια, οι χναπτύζεις των ατόμων και της κοινωνίας είναι κάτιοχεξαρτώμενες με το νόημα ότι τα άτομα κντλούν γνώσεις, κοιλούρα μέσα από την κοινωνία που επιτρέπει την χνάπτυζή τους. Κατ' αντίστροφο τρόπο όμως τα άτομα παρεμποδίζονται ή καταπιέζονται από τους νόμους, τις νόρμες, τις απαγορεύσεις. Ανάμεσα στην κοινωνία και το άτομο χναπτύσσεται ένα πολύπλοκο παιχνίδι συμπληρωματικότητας και κυτταγωνισμού. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα; Πρόκειται για το ότι χυτή, η πραγματικότητα τρίτου τύπου, που είναι καμιαμένη όχι από κύτταρα μέσα σ' έναν ατομικό οργανισμό, αλλά από άτομα μέσα σε μια κοινωνία, οργάνωση, χρηζεῖ να γίνεται υπερτροφική.

Είναι ευνόητο πως εδώ δεν προτείνω μια οργανικιστική χαλογία αρού πρόθεσή, μου είναι να πω ότι εξ αρχής οι κοινωνίες είναι διαφορετικές από τους οργανισμούς, ότι συγκροτούνται από πολυκύτταρα άτομα προϊκισμένα με κεντρική ψυχονομία και όχι από κύτταρα. Η χνάπτυζη, της ατομικότητας συντελείται σ' χυτά τα υποκείμενα δευτέρου τύπου που είμαστε εμείς. Σήμερα όμως χναπτύσσεται το ον τρίτου τύπου και ποιό καινούργιο ρόλο παίζει γ, τεχνολογία;

Ο ρόλος της είναι πως επιτρέπει να συγκροτηθεί για χυτή, τη συγκεντρωτικά οργανωμένη, οντότητα ένας νευρικός μηχανισμός εξ ίσου εκλεπτυσμένος, και ίσως περισσότερο, με εκείνον που βρίσκεται μέσα μας για να ελέγγει τα κύτταρά μας. Τα κύτταρά μας διαφεύγουν τον χρόνο ελέγγο του νευρο-εγκεφαλικού μας μηχανισμού, ενώ σήμερα είναι τεχνικά εφικτό για το κράτος να διαθέτει για κάθε άτομο ένα πλήρη, φάκελλο που να περιέχει κάθε πληροφορία που το χρειάζει. Κοντοί οργής, γ, σύγγρανη, τεχνολογία επιτρέπει την χνάπτυζη, ενός μηχανισμού ελέγχου που μπορεί να ελέγγει όλα τα άτομα. Χρειάζεται να θεωρήσουμε σήμερα τη σύνδεση, χυτών των δύο χναπτύζεων που βαδίζουν και γ, μία και γ, κάτιο, στην κατεύθυνση, της υπερανάπτυξης του Έθνους-κράτους: από τη μια την χνάπτυζη, μιας τεχνολογίας που παρέχει πρωτοφανή, μέσα πληροφόρησης και ελέγχου, και από την άλλη, την χνάπτυζη, του κόμματος-ολοκληρωτικού μηχανισμού, κατόχου της κοινωνικο-ιστορικής Αιγάθειας. Ιδού ο Λεβιάθαν που εισέρχεται στον καθημερινό μας ορίζοντα, που ποιό απέχει από το να είναι εκείνος των φτωχών οικονομοκεντρικών πραγμάτων και, σ' χυτήν την προσπτική, γ, τεχνητή, γ, θεωρία των πληροφοριών θα μπορούν κατ' την πλευρά τους να παίζουν ένα ρόλο κεφαλαιώδη. Δεν ξέρουμε

ακόμη, αλλά πρόκειται να ζήσουμε, και οφείλουμε να προετοιμαστούμε για μια συνάντηση τρίτου τύπου.

Η συνάντηση τρίτου τύπου δεν είναι με ένα σκάφος φέρμενο από τον Άλφα του κενταύρου ή από άλλον γαλαξία. Είναι η συνάντηση με ένα τέρας που δημιουργήθηκε μέσα σε εμάς και από εμάς, του οποίου αποτελούμε μέρος και που αποτελεί μέρος μας. Και ενάντια στο οποίο θα χναύηρθεί ίσως ένας χγώνας αποφασιστικής σημασίας για όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και ίσως της ζωής. Ισχυρίζομαι πως πρωταρχική και αποφασιστική συνθήκη, για να διεξάγουμε χυτό των χγώνα, πριν από κάθε ζήτημα δράσης και οργάνωσης, και μάλιστα πριν από κάθε συνειδητοποίηση, είναι να σκεφθούμε διαφορετικά, δηλαδή να μη λειτουργούμε πια σύμφωνα με το χυρίαρχο παράδειγμα, την τεχνικοποιημένη επιστημολογία που μας αθεί να απομονώσουμε την ένωση της τεχνικής, που μας οδηγεί να διαχωρίσουμε και να απομονώσουμε χυτό που οφείλουμε να προσπαθήσουμε να σκεφθούμε μαζί. Με άλλα λόγια, η αντίσταση στην τεχνικοποίηση της επιστημολογίας είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο θεωρητικό, αλλά ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα.

Απόδοση, στην ελληνική: *Μιχάλης Καραχάλιος*

