



Ηρακλής Δ. Λογοθέτης

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

I

ΟΦΕΛΙΞ ΚΡΟΥΓΛΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ και παρατηρεί με εντατική προσήλωση ένα ταριχευμένο ελάφι στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της Λισαβώνας. Ας τον παρατηρήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας προδράμοντας στο αύριο των αλλοτινών του ημερών, στο μελαγχολικό ήδη-ακόμα που βουλιάζει στο χάλκινο στέρνο της ύπαρξης η οποία αναμιμνήσκεται το παρόν της, ένα déjà-vu σαν σπασμένη χορδή μουσικής λαμπητόμου: το βλέμμα του πλανιέται με άφατη ταραχή στα άλλοτε αεικίνητα μέλη, στις άδρες γραμμές του καθηλωμένου σεισμού, στους ορίζοντες της χαμένης του ελευθερίας. Αλγόθυρος ο ίδιος, καθώς καίγεται συνδαλιζόντας τα πάθη της φυγής κι όχι του νόστου, συνέχεται από έναν διαρκή και αδιόρατο νυγμό, από το αίσθημα ενός ανεπίγνωστου κι όμως απτού φόβου για το νεφέλωμα που αποκαλούμε μέλλον κι από ένα ρίγος που μοιάζει να ξεκορμίζει από το ακίνητο ελάφι και να εγκαθίσταται στο δικό του σώμα σαν πόνος βαθιάς και συντριπτικής αποστέρησης. Είναι το ίδιο ρίγος που νιώθει όταν θυμάζει στο Παρίσι μιαν ακροβάτιδα — κορμί σμιλεμένο από τις επαναληπτικές ιαχές του θριάμβου, σημαδεμένο μια κι έξω από τη σύντομη αλλά οξύτατη κραυγή της πτώσης μέσα στον ιστό μιας ανάσας μανταλωμένης από την ανάρη φρύνη του — επιτέλους! Κι αυτός ο όντρας, που θα μπορούσε στ' αλήθεια να λέγεται Φέλιξ, φτασμένος σε μια ηλικία τέτοια όπου ο καλλιτέχνης-απατεώνας διασταυρώνεται με τον διώκτη των ιδίων αυτού ονείρων κλονίζεται. Οι νευρικές του απολήξεις φρικιούν βαρτισμένες στην εξώκοσμη γοητεία του ιλίγγου που προοιωνίζει τόσο την ανέφελη άνοδο όσο και την περιεσκεψιμένη συντριβή του. Ένας ανεκδήλωτος μυϊκός τόνος βασιλεύει στο αμυδρό φως αυτού του μύγιου προκατίθηματος όπου ντύνεται τη σιωπή μιας καμπάνχας κατοικημένης από ένα μοναχικό περιστέρι. Η ακροβά-

τιδα και το ελάφι (στην ακμή της ακόμα η πρώτη, στη μουσειακή του φυλακή το δεύτερο) είναι τα δύο ακραία σημεία του παραστατικού της απώλειας¹ και καλείται να τα συμπληρώσει με τις φιγούρες της χλυδωνιζόμενης ετοιμότητάς του, ο αδιανόγτος αυτός, που διανοήθηκε να κάνει τη ζωή του έργο τέχνης — μια και εξαρχής ήταν χργά να κάνει έργο ζωής οποιαδήποτε τέχνη. Αυτά τα σημεία, κόμβοι μιας ένσυλης πράξης, προκύπτουν ως μομφές απέναντι στη ματαιόσπουδη χαρτογραφία ενός πεδίου καίρια υπονομευμένου, ως στίγματα μιας μελανογρίφου ηθικής στην αυστηρά γεωμετρημένη κι αωστόσο ασύνορη περιοχή της αισθητικής του ύπαρξης. Η αστασία της ακροβάτιδος, οι πάντοτε ανυπολόγιστες ταλαντώσεις των χρίκων με τους οποίους είναι δεμένη η ζωή της, τα άλματα της παραφραάς και οι στοχαστικές περιδινήσεις πριν από την κάθε εκτίναξη — όλη αυτή η ρυθμολογία της επισφαλούς αρμονίας, που δεσπόζει πάνω στον κοπετό των πληγωμένων πουλιών τα οποία αποτελούν το αρραστήριο του κόσμου, συμβολοποιεί με πιστότητα την προσωπικότητά του, μια φυσιογνωμία μορφάζουσα στοιχειώνοντας την αθωότητα του πόνου στην ορμή του παιχνιδιού, ελαφροκέφαλο πείσμα που εξαντλείται σε «απόπειρες για μια χαμένη υπόθεση».

II

ΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ελευθέρας βοσκής ξέρει καλά ότι τα πιο όμορφα τραίνα είναι αυτά που χάνουμε, πως η γεωγραφία εξαντλήθηκε από τον πανικό της ταχύτητας και οι διαστάσεις του χώρου λεηλατήθηκαν απηνώς από το λαθραίο κοσμοπολιτισμό που έχει σκαιότατα υπονομεύσει την αίσθηση της οικουμενικότητας, ταξιδεύει συχνά διωκόμενος έως εσχάτων. Σπρωγμένος από τη νοσταλγία του δραπέτη, σκάβονταις μια σήραγγα μυστική κάτω από τα τοπία των περιπλανήσεών του, αναζητώντας παθιασμένα με τη βιασύνη ενός τυφλού που ξεψυχάει από ασφυξία μιαν έξοδο κινδύνου από καιρό θαυμά- μένη στις κατολισθήσεις τόσων αιώνων, για να μεταβληθεί τελικά, στα μάτια των άλλων, σ' ένα «λείψανο που ευωδιάζει συμφορές». Χωρίς εδραίες πεποι- θήσεις, μια που οι εμμονές του χονιορτοποιούνται σε μια παγίδα κινουμένης άμμου, μάχεται την ελευθερία του ως ερημότροπο, αραβικού τύπου λαβύρινθο, κατάστικτο από τα επαναληπτικά μοτίβα ενός χαλιού που ξετυλίγεται επ' άπειρον προς τις πύλες του αντικατοπτρισμού κι όπου εκτός από τον τρόμο του κενού δεσπόζει το απευκταίο της κατάλυσής του — αφότου το λυσιτελές εξαερώθηκε στο μεταφυσικό στερέωμα κάθε λύση είναι κακή ακόμα κι όταν σημειώνει το τέλος του ανθρωποβόρου παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν ν' αρρω- στήσει πρώτα από ερημιά και φυγή, να χορτάσει αψηφιστιά και θάνατο, να

κορεστεί μέσα του η ορμή-για-το-φθάσιμο-του-τέλους για να γυρίσει στους μεγάλους του αυθεντικού ταξιδιού και ν' αποκτήσει την αίγλη της μοναχικότητας που δεξιώνεται τον άλλο άνθρωπο δίχως ν' αποσκορακίζει την αυτονομία της. Μέχρι τότε ταξιδεύει με πελώρια μπαούλα επ' ώμου, γιατί οι σκωροφαγωμένες ενοχές είναι οι πιο βαριές και η συλλογική τύψη του πολιτισμού διογκωμένη από τη λοιδωρία κι ασήκωτη. Δεν έχει φυσικά χρεία πληθώρας ατομικών ειδών, όπως κάθε καλός ταξιδιώτης φεύγει με ελάχιστες αποσκευές ή και καθόλου. Ήδη η υπερπλήρωση των κοινοχρήστων δικτύων και των δημόσιων χώρων από λογής-λογής πανομοιότυπα, η κυψελιδωτή μυρμηρίαση των αυτόματων αναλαστικών και ο ασφυκτικός συγχρωτισμός με τη βουλιμιώδη εγγαστριμυθία του όμοιου-άλλου κάνει την έκφραση «ατομικά είδη» να σπαρταρά στον παροξυσμό μιας γελοιοτήτας. Δεν έχει κανένα νόημα να ταξιδεύει κανείς με αποσκευές εκτός κι αν πρόκειται για ένα πιάνο, γράφει ένας φίλος, ή για μια ομπρέλα που δεν την ανοίγει ποτέ στη βροχή, θα συμπλήρωνε σαρκαστικά ο Λωτρεαμόν. Παρ' όλα αυτά αν εξακολουθεί να ταξιδεύει κανείς με δεκαεφτά βαλίτσες, όπως συνήθιζαν παλιότερα οι κοσμικοί διανοούμενοι, είναι απαραίτητο να διαθέτει άψογο στυλ στην τακτοποίησή τους, μια μελετημένη πρόζα μικρών διευθετήσεων, προτεραιοτήτων που ναυαγούν στους προθαλάμους των άλλοτε (καλών) ξενοδοχείων και αναφωνήσεων βέβαια για εκείνο το εντελώς αναγκαίο που δεν θα χρειαστεί ποτέ. Ήταν μεγάλη απόλαυση, σημειώνει ο Στέφαν Τσβάιχ, να βλέπεις με τι δεξιοτεχνία έφτιαχνε τις βαλίτσες του ο Ρίλκε — και να σκεφτείς κανείς ότι ο μοιραία ημερολογιακός Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε δεν είχε ποτέ τέτοια προβλήματα. Μα στο δικό μας καιρό η ένοια της αποσκευής έγινε πράγματι εκτόπιτως προβληματική. Θα συνετέλεσε φαντάζομαι σ' αυτό η οδυνηρή πρόοδος που επικαλείται ο πολιτισμός απέναντι στα θημιά του απόβλητα, η αναληγσία των πολλών για την ανεμελιά των λίγων (που συχνά παρωδείται ως ανεμυαλιά) και η εμπάθεια απέναντι σ' ένα φασματικό παρελθόν που δεν βολεύεται πουθενά όσο κι αν πληρώνεις αδρότατα ξένα αχθοφορικά για την ασφαλή του διεκπεραίωση στους τεχνικούς της απομνημείωσης. Ωστόσο η παραψή του ταξιδιού δεν οφείλεται στο ότι οι αποσκευές του παραδόθηκαν ήδη, κρυφά μες στο σκοτάδι, σαν λύτρα για την οργανωμένη φωτογραφική περιήγηση: όπως το σύμπτωμα δεν γιατρεύει την αρρώστια, απλώς μας βοηθάει να την πιστοποιήσουμε. Μένει βέβαια το ταξιδιωτικό παλίμψηστο. Το τραγουδάει σύσσωμη η κουσταδία των εκάστοτε προτελευταίων ναυαγών του. Ως άνυσμα κοσμογραφικής επιθετικότητας που φέρνει τις εσχατιές του κόσμου στο κέντρο του, ράκος της αποτυχημένης συνωμοσίας των εραστών όπως το συνέλαβε ο Σταυτάλ, ανταρσία ενός φερέλπιδος παρ' ολίγον μηχανικού όπως το εξέμεσε ο Ρεμπτώ ή απαύγασμα τυχοδιωκτικής περιπέτειας όπως το συνέτριψε ο

Μαλάρω. Ακόμα ως μποέμικη είσοδος στον αλκοολικό παράδεισο όπως το τραχγούδησκν οι υπήτνικς στη δεκατεία του εξήντα κι όπως επανέρχεται σαν σπαρακτικός χπόγγος μιας επιπλέον γαμένης γενιάς σ' ένα στίχο του Τομ Γουαίγτς: χπόγ' θα πιώ χίλια νυκήγια.

III

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ πνεύματος, γράφει ο Μάρτιν Μπούμπερ, διαχρίνω επογές ένοικες και επογές χνέστιες. Και σ' αυτές τις δεύτερες, τις επογές της χνέστιότητας, γίνεται, κατά το φιλόσοφο, ο όνθρωπος εξόγως προβληματικός για τον εχυτό του τον ίδιο. Κάτω από ένα κλιμακοστάσιο του Πύργου της Βαθέα, καταχειρίζεται στη βουή, αλλά χρέτοχος στην αντάρα, παρέχ με τις μικρές χπονεκρωμένες γλώσσες που χναμηρικάζουν αρχαίες έγχρες τελώντας ένα διαρκές μνημόσυνο για την χλωτινή τους εφηβεία, ζει ο διανοούμενος ελευθέρας βοσκής. Ο χώρος χυτός και φαίνεται υποκείμενος σε διαδοχικές συρρικνώσεις έχει όλα τα χαρακτηριστικά του χιχονούς, ήγουν του χνέστιου, γιατί εκτείνεται πέρα... στο Μεγάλο Ξενοδοχείο της Αβύσσου. Πράγματι υπάρχουν εδώ τιτκικές ορχήστρες και έξοχη κουζίνα. Σερβίρονται τα πλέον εκλεκτά και αποτροπαϊκά εδέσματα κάτω από θόλους αιωνίως ανοικτούς και γη ομήρυρις ευωχείται αιωρούμενη, πάνω από το κενό. Γιατί ο διανοούμενος ελευθέρας βοσκής ευαγγελίζεται τη φυσική αστεγία και υποφέρει συνάμα απ' χυτήν. Τα φαινόμενα των ψυχρών ενωευρώσεων που παρατηρούνται κατά το βιαστικό εποικισμό των μεγάλων πόλεων, γη ψυχρή στατιστική της βιομήχνικής εμπορίας που αντικατέστησε την ευδαίμονα εποχή των «εδωδίμων-αποικιακών», γ σώρευση εκατομμυρίων ανθρώπων σε φυλακές, ψυχιατρεία και στρατόπεδα και γη αναγκαστική συστέγαση ενός πολλαπλάσιου χριθμού στα γρέτο και στους σκουπιδότοπους της αστικής περιφέρειας, κάνουν τη δική του στέγη επίμοχθη και προσβλητική. Μια από τις ευτυχίες μου, χναρώνει ο Νίτσε, είναι ότι δεν έχω σπίτι και ο Αντόρνο σχολιάζει ότι αποτελεί πράγματι μέρος της σύγχρονης ηθικής το να μην έχεις σπίτι. Είναι προτιμότερο λοιπόν να συγγράζεις σε σπίτια, να φιλοξενείσαι και να τα εργατάλείπεις. Ακόμα καλύτερα, να ξενοδοχειάζεσαι ασύστολα επί μήνες ολόκληρους αποφεύγοντας μ' ένα τέγυνμα την ημέρα του λογαριασμού. Η συρκατάνευση στη φυσική αστεγία ωστόσο υψώνεται πάνω από τις στέγες με τις εργαταλειεψιμένες καμινάδες και τραβάει πέρα απ' αυτές. Ο διανοούμενος ελευθέρας βοσκής κατοικεί το Μεγάλο Ξενοδοχείο της Αβύσσου (παρά τις επιπλήζεις του Λουκατς) γιατί είναι ο μόνος χώρος που μπορεί πια να κατουκηθεί και τον εκλαμβάνει ως προνομιούχο παρατηρητήριο της συντέλειας

του κόσμου — ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που η γενική πρόβα έχει αρχίσει. Μόνο που ο χώρος αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος στη μείζονα Βιένη, όπως το ήθελε ο Καρλ Κράους που συνέλαβε την απολαυστική ιδέα αυτού του παρατηρητηρίου, ούτε κανένα άλλο από τα ιστορικά άστεα. Όποιος τραχουδάει σήμερα το αντάτζιο της δεκάτης συμφωνίας του Μάλερ απευθύνει το τελευταίο αντίο όχι στους βιενέζους φίλους, όπως ο συνθέτης, αλλά στους οιωνοί χαμένους φίλους που συμπληρώνουν όλοι μαζί, σε ακατάπαυστη περιφορά, τις στοιβάδες μιας αιωνίως ωιόρεστης κοσμόπολης. Εδώ διασταυρώνονται μονάχα οι άναρθρες ομιλίες της άγριας σεξουαλικότητας και της αποστειρωμένης λύσσας. Εδώ απωθούνται μαγνητικές αρρώστιες, το ρωμαλέο ήθος τρέπεται ξανά στην αγελαία του φύλαξη, λύκοι χωρίς πρόβατα. Εδώ συναθούνται, διαγκωνίζονται και διαπληκτίζονται τα πλήθη των οποίων η ανεστιότητα υπάρχει εξ αρχής ως εγγενής αναπτηρία και ενδίδουν σ' αυτήν με απελπισμένη χαρά. «Ολοι αυτοί οι αναρίθμητοι που ξαφνικά παραδίνονται στη δική τους ποσότητα και κινητικότητα», σημειώνει ο Αντόρνο, «στη μαζική φυγή τους σαν σε ναρκωτικό, σίναι οι νεοσύλλεκτοι της μετανάστευσης των λαών, μέσα στις ερημωμένες περιοχές, της οποίας αρχίζει να τελειώνει η αστική ιστορία». Μαζί με το επερχόμενο και ήδη συντελεσμένο τέλος της αστικής ιστορίας αναδύονται οι γλωσσότοποι της λήθης, ιδεατά ερημητήρια για έξαλλους μεσήλικες, ξενώνες για τις λησμονημένες γλώσσες και τις παραδρομές τους, τα ιδιόλεκτα σγήματα και την αποδιάρθρωσή τους, τις βουβές κοινότητες που κάποτε μιλούσαν. Όλοι αυτοί οι κόμβοι του ναυαγισμένου χρονικού, που διεκτραγωδεί και δισκωμωδεί ταυτόχρονα το φαντασμένο παρελθόν και το ανύπαρκτο μέλλον, συγκροτούνται βαθμηδόν σ' έναν φυγόκοσμο. Και το φυγόκοσμο δεν τον κατοικεί κανείς. Εγχρονίζεται σ' αυτόν μ' ένα χαπάκι για τη λήθη, ενέχεται στην αποτία του και ενάγεται για τα εγχλήματά του. Ένας καταστρεψμένος αλκοολικός πρώην δικηγόρος, όπως αυτός που σκιαγραφεί ο Καμύ στην *Πτώση*, κλέβει έναν πίνακα του Βαν Έυκ που παριστάνει τους «Ακέραιους δικαστές», μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μια γωνίτσα στη μεγαλόπρεπη σκηνή της *Τελυκής Κρίσης* και να επιδώσει άξια τα διαπιστευτήριά του στον πορτιέρη της κόλασης. Ως τότε ζει σε μια πόλη όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να διαβάζουν εφημερίδες και να συνουσιάζονται, μια πόλη ανταριασμένη από τις σειρήνες της ομίχλης, βουλιαγμένη στο χρυσάφι και στην καπνιά κι ονειρεύεται τη σαγήνη των αλγηγών ανέμων και τα νησιά του ελληνικού αργιπελάγους.

IV

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ελευθέρας βοσκής ψηφιδογραφείται άλλοτε από την έξαλη καταλαλιά των επαγγελματιών της δαιμονοποίησής του κι άλλοτε, κατά συμμετρικό μάλιστα τρόπο, από τη ψυμφιωμένη, αρέλεια των ιδαλγών του εξαγγελισμού του. Στην υπέροχη καρικατούρα του Αντόρνο για τον ακαδημαϊκό διανοούμενο που είναι τόσο διάσημος ώστε πρέπει να βρίσκεται παντού αλλά συγγρόνως αρνείται με αλαζονική δυσθυμία μια πρόσκληση, υποδεικνύοντας μιαν άλλη την οποία έχει κιόλας δεχτεί, αντιτίθεται μια φιγούρα μοναστική σχεδόν, ο εστέτ των φιλντισένιων πύργων που δεν προβάλλει καν στον εξώστη για να μη χτυπηθεί από τα βαλανίδια των χοιροβοσκών. Προκειται εδώ για την όλως απόκοσμη και αυστηρά κεκοσμημένη εικόνα ενός μισθωτού διανοούμενου που μοχθεί τόσο πολύ να καταδείξει το στίγμα της ιδιόμορφης αριστοκρατικότητάς του ώστε μεταβάλλεται σε λαϊκιστικό είδωλο για εξημένους εφήβους ή επιτέλους για κάποιον Λύκο της Στέππας που εξακολουθεί να δείχνει ανήμπορος τα δόντια του μέσα από τα στενορύμια και τις μισοφωτισμένες παρόδους των μεγάλων λεωφόρων της μόρφωσης, του πολιτισμού και της προόδου. Εκεί συγχάζουν βέβαια τα Κωλ Γκερλς, που ο Καίστλερ γελοιογραφεί με ιδιάζουσα ευστοχία ίσως γιατί κι ο ίδιος έχει πληγεί από την αιχμή του βέλους, οι περιζήτητες φίρμες της τελευταίας μόδας οι οποίες περιφέρουν με πορνωή ευπειθεία τις χλιοφορεμένες «θέσεις» τους από συμποσίου εις συνέδριον. Μόνο που για ν' ακούσουμε ολόκληρο το ποίημα πρέπει να διαβάσουμε καλά την επωδό του. Μας την προσφέρει συγκλονιστικά ο Κανέττι στην Τύρλωση με την οποία ο σινολόγος Πέτερ Κην βγάζει το ευτράπελο και μεγαλοφρές κεφάλι του έξω από τον κόσμο — περιφρονεί τους πανεπιστημιακούς ως στείρους εκλαϊκευτές της γνώσης, δεν πατάει ποτέ σε συνέδριο και ζει απομονωμένος στα σπλάγχνα μιας πελώριας βιβλιοθήκης-γαστέρας που τον απορροφά — έως ότου ο Κόσμος εισβάλλει εξουθενωτικά μέσα σ' αυτό το κεφάλι που βρίσκει έσχατο καταφύγιο στην τρέλα και στην αυτοπυρπόληση. Μα γι' αυτόν που γλυτώνει, όσο καιρό γλυτώνει, από το κόκκινο πετεινάρι της αλλοφροσύνης και την τυφλή πιστολιά του απεγνωσμένου θριάμβου, το κυνηγητό του ζόρου και το σπασμωδικό αυτοχειριασμό, τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Μένει έξω από το αλογοπάζαρο, σύμφωνοι. Άλλα καμιά ρορά μόνο και μόνο γιατί απλούστατα είναι το κουτσό άλογο ή γιατί είναι εξαιρετικά γρήγορο αλλά τρέχει πάντα εκτός τροχιάς. Στις αποστάσεις που κρατάει, όχι γιατί αποστρέφεται τις τιμές και το χρήμα αλλά γιατί αρνείται να μπει στην εξοντωτική κούρσα της όνει όρων επιδίωξής τους, προκαλεί ανάμικτα αισθήματα που κυμαίνονται από την απορία και το θαυ-

μασμό ως το φθόνο και το μίσος. Μα κι αυτός απαντά στις επιθέσεις με τον επαγγελματικό οίκτο των ανιάτως τεθλιψμένων γιατί και η δυσή του θλίψη είναι αμφίστομη κάποτε. Οι άλλοι, μόλις τους ξεβράσει μισοπνιγμένους στην ωκτή το αφρισμένο κύμα της μικροχοστικής πτυχιολαγνείας αποδύονται σε νέους αγώνες για να ολοκληρώσουν αυτή τη φορά τη διδακτορική τους δικτύορα, κατόπιν για να αθροίσουν τις προαπαιτούμενες δημοσιευμένες εργασίες κατ' αύξοντα αριθμό —πνευματικότητας φυσικά!— και τέλος για να κατασκευάσουν το βάθρο των επαγγέλτων τρόπαιων που αποκόμισαν από τη σπουδή μιας ολόκληρης ζωής. Άλλα και ο μοναχικός φαροφύλακας που ζει σε κατάσταση εγνωσμένης υπερορίας, κατάσταση ενεστώσα και επείγουσα όκρως, έχει ν' αντιμετωπίσει τις δικές του συμπληγάδες. Από τη μια την οπλισμένη σιωπή των πολλών κι από την άλλη το σαρών της ιδιωτικής του αφωνίας. Ο ανταγωνισμός για θέσεις και αξιώματα στην ακαδημαϊκή περίμετρο είναι πράγματι ανελέγητος αλλά και στο δικό του κύκλο τα πράγματα δεν είναι εξ ορισμού καλύτερα. Χρειάζεται οθένος για να μην υποκύψει στη ματαιοδοξία της μνησικακίας και να κρατηθεί έξω από τα μοχθηρά παιγνίδια του οστρακισμού που συγχότατα διεξάγονται μεταξύ των ήδη εξοστρακισμένων. Η ζηλόφθονη κενοδοξία με την οποία αντιμετώπισε το ιερχτείο του ακαδημαϊκού κατεστημένου στη Γαλλία τον «ερασιτέχνη» Καμύ είναι αναμφίβολα ενδεικτική της ηλιθιότητάς του αλλά και ο ανένταγτος διανοούμενος συγχρόνος διασαλπίζει εκ των προτέρων την αποδοκιμασία του για ότι συντελείται έξω από τη σοφίτα του χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να πορίζεται με ελαφριά συνείδηση πλούσιο υλικό από τις κοπιαστικές και γρονοβόρες εργασίες των εξαδέλφων του τους οποίους περιφρονεί για τη συστηματικότητα και την αρίβειά τους. Στην προσπάθειά του ν' αποσείσει το αντίπαλο δέος μερικές φορές το εδραιώνει: κάποτε-κάποτε μάλιστα του παραχωρεί, ως μη όφειλε, τη θέση του κριτή: η παράφορη σοβαρότητα με την οποία ο Κίρκεγκωρ αντιδικεί μ' έναν ασήμαντο καθηγητή (ενοώ τον ανεκδιήγητο εκείνο Haiberg) το μαρτυρά. Ο Ανδρέας Χριστινίδης μου περιέγραψε κάποτε τον κωμικό τρόπο με τον οποίο αναμετρώνται διάφορες αιμελητέες διασημότητες όταν πρόκειται να κλείσουν ραντεβού μεταξύ τους. Ξιφουλκούν τραχώντας έξω τις πολυάσγυλες ατζέντες τους και τις επιδεικνύουν σαν πέη, συγκρίνοντας τα μεγέθη: όσο πιο φουσκωμένες είναι τόσο σπουδαιότεροι φάίνονται οι κάτοχοί τους. Άλλα και ο διανοούμενος που αποποιείται κάθις δημοσιότητα φοβούμενος ότι δεν είναι επαρκώς εμβολιασμένος απέναντι στο σαθρό γήθος των διαβόητων media και διστάζει να διαβεί άγνωστα κατώφλια μήπως παρασυρθεί σε φλήναφες συναντστροφές και εμπλακεί στα παίγνια των αντεγγλήσεων και της στρεψόδικίας είναι εξ ίσου προβληματικός. Γιατί η αυτοσχεδιαστική παρουσία του, στα διαλείμματα της μεγάλης οργήστρας που υποστρέφει σε μια πολυδιάδηλη μπραβούρα

μην ξέροντας πια τι να παίξει, είναι επείγουσα τόσο όσο και η προικισμένη του απουσία. Εκείνο το ακατανόητο χάσμα συνέβασα στις παροξυντικά αναπτυσσόμενες ειδικότητες αποτελεί το λίνο της δικής του αιώρησης. Εκείνο το νοήμον θραύσμα που απειροποιείται με την ιλιγγιώδη του ενατένιση βρίσκεται στο δικό του στόχαστρο. Εκείνο το διαφεύγον που επιστρέφει, ασύλληπτο πάντα, στα πλευρά των θετικών επισημάνσεων, είναι το πεδίο της δικής του άσκησης. Και οι τόσο ενδημικές πλέον παρεκκλίσεις από την επιδημία της προόδου, οι στοχαστικές εκτροπές από την αστόχαστη επιστημοσύνη, οι πλημμυρισμένες κατακόμβες των στατιστικών απιθανοτήτων, όλα αυτά που προσδοκούμε ακριβώς γιατί εθρυλούντο ως απροσδόκητα, όπως οι φόβοι στους οποίους ελπίζουμε, τον καλούν, για μια ακόμα φορά, να πάρει μέρος στο παλιό στοίχημα.

V

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ο ανέστιος και πλάνης διανοούμενος —μενεστρέλος, ιατροφιλόσοφος ή αλχημιστής— εγγράφει με την αμφίβολη μοίρα του στην πτωχευμένη γνώση μια εντελώς διαφορετική υποθήκη από τη βάναυση αξίωση που υποτονθορίζουν τα τρωκτικά των μοναστηριακών αντιγραφέων εγκλωβισμένα στην παγωμένη κύστη των γραφών. Οι σχέσεις του με την Αυλή και την Εκκλησία είναι στην καλύτερη περίπτωση ετοιμόρροπες. Αυτός είναι από τότε πολίτης του ανοικτού. Η δική του ζωή προβαίνει σ' ένα δρομαίο διάβημα και ως εκ τούτου μένει αδιεκπεραίωτη. Όσο κι αν πλουτίζει στην πελαγωμένη ατμόσφαιρα των πρώτων ελεύθερων πόλεων είναι ακόμα υπαίθριος. Οι αποράσεις του παίρνονται την αυγή στα τρίστρατα. Οι συλλήψεις και οι καλές του στιγμές είναι έναστρες —εν γένει ο συγγραφέας της ποδάγρας είναι ένα άγρνωστο ζωύφιο. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις του είναι πρόσκαιρες, ακολουθεί το κόμια των διωγμών, φεύγει πάνω στα ταραχμένα νερά με το Πλοίο των τρελών, ξεπορτίζει αδίστακτα στο απρόσπτο. Ανήκει (όσο κι αν αυτό το άτυχο ρήμα προεικονίζει τη μυστική, ανατριχίλα της πετέπειτα στυγερής του διαπίστευσης) σ' ένα υπόγειο ρεύμα παράλληλης διανόησης, που με τον καιρό γίνεται παράλληλη τόσο που η παραλληλία διασπαλεύεται και μοιάζει να προδιαγράφει μιαν ασύμπτωτη πορεία. Ενώ οι «άλλοι» εγκαθίστανται εν μέσω δεινών τριγμών και κραδασμών στα έδρανα του νεότευκτου και έωλου ακόμα πανεπιστημιακού θεσμού, εκείνος κρατάει απέναντί του στάση αμφιθυμική. Βρίσκεται κάποτε μέσα και κάποτε έξω. Περισσότερο έξω παρά μέσα, στις υπώρειες μιας μετέωρης ένταξης που φαίνεται ευεργετική και απειλητική, ασφαλής και αποπνικτική — και στο όρας της αποτροπής

της. Προτιμά να συχνάζει σ' εκείνα τα απόκεντρα μαγαζάκια που εξελίσσονται σιγά-σιγά με τη διασπορά και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών άστεων σε φαρμακεία και βιβλιοπωλεία, εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων και εμπορικές φίρμες που διαθέτουν στην αγορά ναυτικά όργανα και συνθέτουν κοσμογραφικούς άτλαντες με ευφάνταστες εικονογραφήσεις. Σ' αυτά τα μαγαζάκια, που διαδραμάτισαν εξαιρετικό ρόλο στη διόγκωση του υπόγειου ρεύματος της παράλληλης διανόησης και συχνά το έφεραν στην επιφάνεια με εκρηκτικό τρόπο, θα βρει τους ομοτέχνους του. Θα συνάψει μαζί τους σχέσεις κάπως αλλόκοτες και εύθραυστες, θα διεξάγει τριαντισμένες συζητήσεις, θα γευτεί την έξαλλη απορία και τον πυρετώδη σκεπτικισμό που κλιμακώνονται σε όλους τους τόνους μετά την κατάρρευση του γεωκεντρικού συστήματος. Μιλήσαμε για ομοτέχνους κατά τη διάνοια του τεχνήματος φυσικά γιατί ο ίδιος δεν έχει επαρκώς προσδιορισμένο επάγγελμα ή έχει οποιοδήποτε κι επομένως με κανέναν τρόπο δεν ορίζεται απ' αυτό. Πρεσβεύει μονάχα στο έργο που αναδύεται από την εξάντληση των επαγγελμάτων και δεν διαθέτει το αναγκαίο esprit de corps για την αφομοίωσή του από τη συντεχνία. Αυτή η πρεσβεία διανύοντας τη θεωρία των ημερών και των έργων της φθάνει ως τα σήμερα. Ζώντας σε κατάσταση διαρκούς χρεωκοπίας που την αποκαλεί ευφήμιας «προσωρινή χρίση ρευστότητας», μετωκινούμενος με αγχώδη βιασύνη ή καρφωμένος σε μια θέση σαν στυλίτης, ο διανοούμενος ελευθέρας βοσκής δεν έχει επάγγελμα ότι κι αν επαγγέλλεται. Μπορεί να κερδίζει τη ζωή του κόβοντας φασούς για διόπτρες και τηλεσκόπια όπως ο αποσυνάγωγος Σπινόζα, να έχει χρηματίσει υπάλληλος νεκροτομείου όπως ο Ιωσήφ Μπρόντσκι ή να παριστάνει το γραφματέα του Ροντέν όπως ο Ρίλκε. Μα η ιδεωδέστερη ενασχόληση είναι να ποζάρει για νυχτερινός θυρωρός σε παρηκμασμένο ξενοδοχείο μικρής επαρχιακής πόλης. Αν τύχει και βρεθεί προσωρινά σε κάποιο πανεπιστήμιο, όπως ο Βίτγκενστάιν, η φυσική του θέση είναι κοντά στο λεβητοστάσιο όπου μηχανεύεται τον προσφυέστερο τρόπο για μια μημειώδη ανατίναξη. Ξέρει, μαζί με τον Νίτσε πως «έναι σοβαρό πρόβλημα ο εκφυλισμένος „μορφωμένος“ άνθρωπος». Και περιγελά την «αλαζονική αξίωση του πανεπιστημίου να εμφανίζεται ως ο κορυφαίος εκπαιδευτικός θεσμός». Από την εποχή που καθηγητής ακόμα στη Βασιλεία ο φιλόσοφος προετοιμάζει τη ρήξη του ωκεύεται η κραυγή: «Στα πανεπιστήμια σας έχει απλωθεί ένα στρώμα καταχνιάς πνιγμό, πηγετό, που κάνει δύσκολη και βαριά την ανάσα της ευγενικής νεολαίας σας και που εξ αιτίας του χάνονται οι πιο καλοί». Μα ο διανοούμενος ελευθέρας βοσκής δεν πιάνεται στο δίχτυ σαν κανένας κότουφας. Είναι πουλί της καταιγίδας αυτός και σπεύδει όπου φυσούν βοριάδες. Γνωρίζοντας ότι «σκληρόν προς κέντρα λαστίζειν» ασκείται σ' αυτό το άθλημα παντιοτρόπως. Η δική του δύναμη είναι αναντίλεκτα κεντρόφυγος. Αν υπο-

θέσουμε ότι το μεγάλο βιβλίο του κόσμου το γράφουν οι νουνεχείς συνάδελφοί του της απέναντι όγκης χυτός γρατζουνίζει στο ωκόμα μεγαλύτερο περιθώριο κάτι μεταξύ παιδικού σκαριφήματος και βλάσφημου αφορισμού. Το δικό του έργο, του οποίου η τρέλα είναι πράγματι φρουρός της αλήθειας του, συμποσούται σε μια βέβηλη ανάγνωση, σημειώσεις και σχόλια σε μια υπόσχεση που μόλις έχει προφερθεί. Θητεύει στην χιθητική του α-σήμαντου, στη σπουδή του ακαδημογράφητου και μη σε σημασμένου όχι μόνο για να καταρτίσει έναν κειμενικό χάρτη χυτής της απώλειας εν προόδῳ ή για να διατυπώσει την αντίληψη, της ρηξιγενούς συνέχειας —Jumping out of the system— όσο για να προσβάλει με την αιγμή, μιας διατρανωμένης υποψίας τις συμβάσεις της σταχτιάς μεθόδου και τους πραιτωρισμούς της δεσπόζουσας κλίμακας. Φυσικά με τέτοια δεινότητα που επισύρει την καταφορά δεν μένει στο απυρόβλητο. Είναι ένας λαθροκυνηγός της γνώσης, κατά τον Εντγκάρ Μορέν, γι' αυτό και τον πυροβόλουν οι δασοφύλακες. Μα αυτός, ένας επαγγελματίας υπότροπος, θα γυρίσει ξανά και ξανά στον απόκρημνο χώρο της ενέδρας χτυπώντας ένα αρτεσιανό καταμεσίς της υπομονετικής πανουργίας των άλλων. Η δική του επαγρύπνηση μυστική και σημαδεμένη από μια παραληρηματική αστασία τραβάει πέρα από την αιτιότητα και μακριά από τα αναγωγικά παίγνια απεργάζεται απλώς το ληθαργικό της ξεγέλεσμα. Στη δική του σκέψη η πρώτη ιχνηλασία στρέφεται στα δεινά της αδιέξοδα, στο δίσιυλο της ακραίφνους υπονόμευσης, που λογιάζεται βέβαια ως η εκστατική της υπέρβαση, στο ζωτικό σπέρμα δηλαδή της αυτοεξάλειψής της. Η μόνη ζωντανή σκέψη, λέει ο Πάουλ Φάιερμπεντ, είναι εκείνη που διατηρείται στη θερμοκρασία της αυτοκαταστροφής της. Και τούτη η παλινόστηση του χάους, αυτό το κύμα της αναρχικής επιστημολογίας, αυτή η ώρα στο μεσοστράτι ενός απύθμενου πεπρωμένου όπου οι κληρονομημένες κατάρες ξαστοχούν και ο άνθρωπος κατ' εξοχήν περάτης της αλήθειας και της οδύνης του μπορεί ν' απελευθερωθεί από το κατώφλι που διαβαίνει και να καταλύσει τα περάσματά του σαν αδέσποτος δρομέας της ύπαρξης ακριβώς, δίνουν το στίγμα της οριακής εξουθένωσης του νεκρού που εξακολουθεί να μας κυβερνά. Στ' αλήθεια έχουν πυκνώσει οι ραγισματιές στον κλειδωμένο πύργο και το αρμένισμα που έχει αρχίσει εδώ και τόσο καιρό φέρνει πίσω τις ίδιες ανεμισμένες φρένες, λόγια του ίδιου ανέμου που δεν έπαιψε ποτέ να φυσάει. «Δεν είμαι εκεί όπου με παραμονεύετε αλλά εδώ απ' όπου σας κοιτάζω χρυφογελώντας», ψιθυρίζει σαρκαστικά ο Φουκώ, «φαντάζεστε λοιπόν ότι θα έγραφα με τόσο μόχθο και τόση απόλαυση, πιστεύετε ότι θ' αφιερωνόμουν πεισματικά σ' αυτό το έργο, χωρίς να σπρώνω κεφάλι, αν δεν προετοίμαζα μ' ένα κάπως πυρετικό χέρι τον λαβύρινθο όπου θα διασκινδυνεύσω, όπου θα μετατοπίσω το λόγο μου, όπου θα του χνοίξω υπόγεια, όπου θα τον καταβυθίσω μακριά από τον εκυτό μου, όπου θα βρω

εκαλίσεις που συμπυκνώνουν και παραμορφώνουν τη διαδρομή του, όπου θα χαθώ και θα εμφανιστώ εν τέλει σε μάτια τα οποία δεν πρόκειται πλέον να ξαναντικρύσω; Πολλοί, όπως κι εγώ ἀλλωστε, γράφουν για να χάσουν το πρόσωπό τους. Μη με ρωτάτε ποιος είμαι και μη μου λέτε να παραμείνω ο ίδιος: αυτή είναι μια ληξιαρχική γηθική διέπει τα δημόσια έγγραφά μας. Ας μας αφήνει τουλάχιστον ελεύθερους όταν γράφουμε». Άλλοι γράφουν για να ξαναβρούν το πρόσωπό τους στο βλέμμα του άλλου, απενίζοντας τη μορφή τους στο ραγισμένο καθρέφτη του κόσμου, χωρίς να θρηνούν την αποστασιατική του ενότητα και χωρίς να υποκύπτουν στη διαβουκόληση της φωνής του. Και στις δύο περιπτώσεις οι ρωγμές αθροίζονται σε μια βουρκωμένη γενεαλογία. Το παλιό στοίχημα παραμένει ανοιχτό.

VI

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για λεόντεια συναλλαγή, πεδίο της υφαρπαγής μιας ευένδοτης λείας που κατασπαράζει τον κυνηγό μετατρέποντάς τον σε βορά της κτήσης του, απ' όπου σωσμένος μπορεί να βγει μονάχα ο ιππότης της άπειρης παραίτησης, ο ιππότης του παραλόγου, ο ιππότης της Διπλής Κίνησης κατά Κίρκεγκωρ: «δύσκολα αναγνωρίζεται γιατί έχει μια εξωτερική χτυπητή ομοιότητα με το τέλειον αστυίον ύφος [...] καμιά ρωγμή απ' όπου να ξεμυτίζει το άπειρο [...] Τίποτα δεν υπάρχει ν' ανακαλύψεις από κείνη την ξένη και περιφανή ουσία από την οποία αναγνωρίζουμε τον ιππότη του απείρου [...] Όταν τον βλέπει λοιπόν κανείς θα πίστευε πως ήτανε κανένας γραμματέας που έχαισε την ψυχή του μες στην ιταλική λογιστική, τόσο ακριβής είναι [...]». Και ωστόσο, μα θα μπορούσα να τρελανόμουνα γι' αυτό, αν όχι γι' ὄλο πάντως από ζήλια, ωστόσο αυτός ο ἀνθρωπος έκανε και κάνει κάθε στιγμή την κίνηση του απείρου [...] Παραιτήθηκε άπειρα από τα πάντα, και έπειτα ἀδραξες ξανά τα πάντα δυνάμει του παραλόγου. Κάνει συνέχεια την κίνηση του απείρου [...] Οι ιππότες του απείρου είναι χορευτές που ανυψώνονται [...] Όμως κάθε φορά που πέφτουνε, δεν μπορούν ευθύς να πιάσουν τη στάση, παραπατάνε μια στιγμή, και τούτο το παραπάτημα δείχνει πως πάντως είναι ξένοι μες στον κόσμο...» Σε τούτη την παραληρηματική χιονοστιβάδα, την ολωσδιόλου οικεία στον φρενήρη καταιονισμό του φιλοσόφου, ο Κίρκεγκωρ επανέρχεται στο θεμελιώδη ισχυρισμό του ότι εκείνο που λείπει από την εποχή του δεν είναι διάνοια αλλά πάθος. Στο νόθο κύλισμα της δυσής μας εποχής, η Διπλή Κίνηση —άπειρη παραίτηση από τα πάντα και επανεύρεσή τους στην ὄλη διά της πίστεως στο παράλογο— απέληξε σε ταχυδακτυλουργική βιρτουοζιτέ, μόνο ένας μαέστρος της διπλοζωής τα κα-

ταχέρνει και τούτο γιατί περισσεύει πια το ψυχρότατο πάθος της άνοιας ενώ η διάνοια χάθηκε σε κείνο το μακάριο πήδημα προς την αιωνιότητα — ειν seliger Sprung in die Ewigkeit . Η δική μας εποχή δεν είναι και τόσο σκληροτράγηλη, εύκολα μπορεί να πεθάνει. Κι απωσδήποτε οι μανταφόροι της θιάζης απέρχονται χωρίς ευχαριστίες. 'Όλοι γίναμε ξένοι μέσα στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να διανύσουμε το δρόμο χνάποδα γιατί γ, πίστη, έγινε πια αισθητική κίνηση, ενέχουσα την ηθική προστακτική σαν δορυάλωτη χρόποιλη. Η χνάμυηση, χυζάνει σε ομορφιά και σαν ένα δεντρί που κάβει γρόνους από την ελπίδα των χωρισμένων εραστών παγώνει στη στιγμή του φευγαλέου. Ο υπόλοιπος κόσμος φαίτοσκρει στις παλιές μέρες, την ώρα που γ, σέμβη, έγινε κάτι σαν μαγγανέα, δόλια εμμονή σε μια βδελυρή απάτη, και φαιδρή χρηλίαση, μπροστά σε μια όνειρα εξιώσεων εσπέρα. Οι φαρμακιμένες ιδινιότητες μορφάζουν στο σκιόφως. Οσμίζεται ήδη κανείς το κάιμα της ενέδρας, μικραισθητική δολοπλοκία σε εχινή πρόδοδο. Μιαν απόπειρα της οποίας γ, διάρρηξη, συντελέστηκε μέντον διαπεραστικό γέλιο. Η μόνη εκεγειρία που μπορεί να πετύχει ο όνθρωπος μέσα στην χνεστιάτητα της άπειρης διαμονής του στέκεται κάτω από ένα θανάσιμο οινόν. Η αδιαφορίανητη, κατάφαση κάθε παλιάς χειρονομίας δεν γνωρίζει το χνταποδοτικό νεύμα της ευχαριστίας: ούτε της υπόσχεσης. Η αιρνίδια παράκρουση, της κύκλιας μέθεξης διαπιστεύεται στην αργίγηση μιας μυθικής σιωπής. Με βάση τον εφιάλτη μιας μεσονύκτιας ώρας, κατά το μάχιμο φόβο του Μπούμπερ, (κατά την χρήση της σημερινής) ο πόνος χνακοινώνεται στο πνεύμα σε μια διάλεκτο δαιμονική. Οι δαιμονες άλλωστε, σύμφωνα με το φιλόσοφο πάντοτε, έχουν συρρά, συρρότατα, όψη, τελείως πνευματική. Η αισθητική ύπαρξη του διανοουμένου ελευθέρως βοσκής όσο κι χν απειλήθηκε κατά καιρούς από το μικροσκοπικό μπαστουνάκι του Ήθυκού εξακολουθεί. Βεβαίως να παραμένει λαμπρότατη, απώλεια, μια σημαδεμένη και αποτελειωμένη χτοπικότης, λεπίδα θερισμένη με τη σειρά της από το χριστιανικό τρόπαιο που της απονέμει στη βίαιη, αποστροφή της ο Κίρκεγκωρ. Και γ, ολοκλήρωση, χυτής της ενιάχας πλέον και μοναδικής κίνησης, ωτό το δίκοπο «δια μιας» της σπασμένης λεπίδας, δεν βρίσκεται ρυσικά σε κάποια προσπέλαση. Σταδίων αλλά στη φωτεινή επικανάκαμψη στο αδικούγοτο κι όμως αποτερατωμένο εγχείρημα του ξυλοκόπου. Για να χρητάς τα βάραθρα και να τοξεύεις με το σώμα σου την όβισσο γρειάζεται μια αιμάσσουσα παρεκτροπή, της ευρύίας. Το άλμα προς τη δαιμονική απελπισία είναι ο πάγιος ορισμός ωτής της εμμονής, γ, μεσία χυτής της στάσης, το ολίσθημα της απαραμείωτης ύπαρξης. Εκεί στο λόνο της επαναληπτικής αισθητικής επιθυμίας, στο χώρο της ριζικής γυμνούτητας, στο γρόνο της αινιγματικής κλήσης του μηδενός, αποθεώνεται γ, στιγμή, και οξύνεται γ, χθωύτητα του πόνου. Μα ο Κίρκεγκωρ αφέθηκε στη βιαστική του αποδημία εγκαταλείπο-

ντας την επιθυμία χλωρή και αλησμόνητη μες στο λησμονημένο πόνο, αρνήθηκε να κάνει αυτή την κίνηση και επέμεινε να εκφράζει απολύτως το υψηλόν πεζοπορικώς αντί να κυκλοφορεί στο μέλλον με τέθριππον αμάξι. Κι ο τροχασμός της άμαξας παραβιάζει τα σύνορα του έργου, το επαναληπτικό που αντηγεί στο πλακόστρωτο —ανάπτηρη κι όμως δυναστική ρίμα— κρούει τα σείστρα της παραφροσύνης. Ο Χαίλντερλιν θαμμένος στη σιωπή που τρέφει την τρέλα του γίνεται ο ίδιος αμαξηλάτης του αφανισμού του. Ο Νίτσε στο Τορίνο, την πρώτη φορά που τον χτυπάει το αστροπελέκι, κατεβαίνει έξαλλος στη μέση του δρόμου, αγκαλιάζει σφιχτά από το λαιμό ένα άλογο που το χτυπούσε ο αμαξάς, και ξεσπάει σε λυγμούς.

VII

ΘΑ ΕΧΩ ΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ στο μολυβένιο όνειρο, βαρύ σαν το ναρκωμένο γλωσσίδι μιας παλιάς εμπειροπόλεμης καμπάνας, άριμα κατάφορτο από ευτυχία και καταραμένα κούρσα αλλοτινών συρράξεων, στη συγκοπή μιας ανάσας όπου οξείες κραυγές ραγίζουν την επιφάνεια μιας γαλάζιας παγωμένης λάμψης και οι θρόμβοι του χρόνου αναλύονται σε επινίκιες υποσχέσεις και βραδύκαυστες συμφορές. Αισθάνομαι πλέον έτοιμος για τον ανάπλου. Ο Φάουστ έχει κερδίσει το στοίχημα: 'Όλα-Είναι-για-Πάντα-Εδώ-και-Τώρα.

