

Γιώργος Λογοθέτης Το αρχιπέλαγος των φυλακών

Hφυλακή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, είναι θεομός της αστικής κοινωνίας. Ως θεομός, είναι τυπικά νόμιμος. Και οι πολίτες εν γένει θεωρούν κανονικό φαινόμενο την ύπαρξη φυλακών και φυλακισμένων. Οι φυλακισμένοι θεωρούνται κοινωνικά απόβλητα για τα οποία φυσιολογικά αδιαφορεί ο ευηπόληπτος πολίτης, θάβοντας βαθιά στο «χριστιανικό» του υποστινείδητο το «εν φυλακῇ ήμιν». Τις φυλακές τις θυμάται η κοινωνία μόνο σε στιγμές εκρήξεων. Και οι εκρήξεις αυτές ήταν όλο και πιο σιγής τα τελευταία χρόνια, μέχρι που τήχαν αυτές τις ημέρες μορφή αλυσωτής αντίδρασης. Βρήκαν έτσι θέαμα και τα ΜΜΕ. Αντίστοιχα, οι αξιοπρεπείς πολίτες βρήκαν με τι να διασκεδάσουν την κενότητα των βραδινών ωρών.

Ποιες είναι οι αιτίες της διαιωνιζόμενης κρίσης του «σωφρονιστικού» μας συστήματος, η οποία τροφοδοτεί τις περιοδικές εξεγέρσεις; Σε ένα πρώτη επίπεδο, θα διαπιστώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων: Υπερπληθυσμός και συμφόρηση των φυλακών, άθλιο συσσίτιο, κτηνώδης μεταχείριση των κρατουμένων (ξύλοδαρμοί, απομόνωση, μεταγνωγές, κ.λτ.), νιαρχωτικά, κινδύνιμα που εκμεταλλεύονται τη δυστυχία των εγκλείστων, κ.λτ., κ.λτ. Σε πρώτη προσέγγιση θα διαπιστώσουμε ότι η φυλακή δεν είναι τόπος αναμόρφωσης. Είναι τόπος τιμωρίας, κολαστήριο που δεν προετοιμάζει την επανένταξη, αλλά δημιουργεί άτομα με άσβινστο μίσος εναντίον της κοινωνίας και κάθε κοινωνικής αξίας.

Οι αντιδράσεις στην απάνθρωπη πραγματικότητα του «αρχιπελάγους» των ελληνικών γκουνάρων είναι ποικίλες: κατάθλιψη, ναρκωτικά, βιασμοί, αυτοκτονίες. Οι στατιστικές μαρτυρούν ότι ο δείκτης αυτοκτονιών στις ελληνικές φυλακές είναι υψηλότερος, μέχρι και δεκαπλάσιος, σε σχέση με το δείκτη του ευρύτερου πληθυσμού. Μάλιστα στις φυλακές υψηλής ασφαλείας ο δείκτης είναι ακόμα υψηλότερος (βλ. άρθρο της Φ. Τσαλίκογλου, *ΤΑ ΝΕΑ* 2/3/96).

Τι πρέπει ή τι θα μπορούσε ίσως να γίνει; Οι απαντήσεις είναι γνωστές: Καλύτερο φαγητό. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων. Γρηγορηση εκδίκαση των υποθέσεων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος προφυλάκισης. Και ταυτόχρονα: αποσυμφόρηση των φυλακών.

Ο κ. Κοινέλικης επεχειώνει να αντιμετωπίσει σ' ένα βαθμό τα προβλήματα των κρατουμένων. Ως γνωστόν, αναγκάσθηκε να παραιτηθεί. Θα μπορούσαμε να ελπίσουμε ότι η παρούσα κινητηριότητα θα επιχειρούσε να καθαρίσει, εν μέρει έστω, τους σταύλους του Αιγαίου; Αλλά τι θα γίνει με την αποσυμφόρηση; Θα αρχίσουμε να κτίζουμε νέες φυλακές κατά το παράδειγμα των συμμάχων Αμερικανών. Γάλλων και Γερμανών: Στις ΗΠΑ, ως γνωστόν, υπάρχουν 1.400.000 φυλακισμένοι. Σημερα χρησιμοποιούνται πλούτια για την «αποσυμφόρηση», ενώ προγραμματίζονται το γιτσιό μέσω 11 φυλακών μέχρι το 2000 και άλλων 52 στα 20 επόμενα χρόνια. Θα απολύτη-

σουμε και εμείς το παράδειγμα της Υπερδύναμης; Αλλά το παράδειγμα έχει προκαταβολικά αποτίχει. Γιατί; Επειδή οι «ελεύθερες» κοινωνίες μας παράγουν συνεχώς και με αιρέσανόμενο όντιμο «εγκληματίες», υποψήφια θύματα του «σωφρονιστικού» συστήματος.

Η χώρας μας δεν αποτελεί εξαιρεση. Πράγματι, όλο και πιο συχνά διαβάζουμε (ή ακούμε) για φόνους και ληστείες. Αλλά υποψήφιοι φιλακισμένοι είναι και οι μικροκλέφτες, μικροδιαρρήγκτες, μικροαστατεώνες, τοξικομανίες που αντί να θεραπευτούν καταδικάζονται, οφειλέτες, προαγωγοί, αντιφρονσίες συνείδησης, αναψυχοί, άτομα με αγωνιστική πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα, μάρτυρες του Ιεχωβά, κ.λπ., κ.λπ. Στις κατηγορίες αυτές πρέπει να προστεθούν και οι αλλοδαποί που συχνά είναι θύματα ενός αναπτυσσόμενου κρατικού και κοινωνικού φασισμού.

Η χώρα μας «παράγει» όλο και περισσότερους υποψήφιους φιλακισμένους. Βασικές αιτίες: Η φτώχεια, η ανεργία, η αμάθεια, οι διαλυμένες οικογένειες, η γενικευμένη κοινωνική βαρβαρότητα, η κατάρρευση των κοινωνικών αξιών. Πηγή αυτών των καταστάσεων και των φαινομένων είναι η ίδια η ἀνταγωνιστική φύση της κοινωνίας, η οποία γνωρίζει ένα και μοναδικό θέο: το χρήμα και στο βωμό

του θυσιάζει τα πάντα, πετώντας σαν άχνη στα υλικά, σαν απόβλητα, όλο και περισσότερες υπάρχεις. Η οξινση της κρίσης του ελληνικού κατιταλισμού θα προκαλεί νέες κοινωνικές εντάσεις και την ένταση της κρατικής τρομοκρατίας, άρα την αιχνηση και εγκλείστων που θα είναι ουσιαστικά πολιτικοί κρατούμενοι.

Το θέμα των φιλακών δεν είναι θέμα χώρου. Είναι θέμα κοινωνικό. Και το πρόβλημα δε λύνεται ούτε με κάποιο λιγότερο απάνθρωπο σωφρονιστικό σύστημα, ούτε με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Φυσικά, κάθε βίαια προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι θετικό και ευπρόσδεκτο. Αλλά ας μην έχουμε αιτιατές. Το έγκλημα δεν είναι αναγκαίο προϊόν της ανθρώπινης φύσης. Οι αιτίες του είναι συγκεκριμένες και κοινωνικές. Η κοινωνία μας, κοινωνία απομιστική και ανταγωνιστική, θα δημιουργεί έναν όλο και μεγαλύτερο στρατό ανέργων, ένα όλο και μεγαλύτερο πλήθος φτωχών, μια όλο και μεγαλύτερη μάζα αμάθυν, κοινωνικά απολειμένων και τραυματισμένων ψυχικά. Το αρχιπέλαγος των ελληνικών φιλακών θα μεγαλώνει, όσο οι ίδιοι οι πολίτες αυτής της χώρας θα θεωρούν φυσιολογική τη σημερινή κοινωνία και θα την αποδέχονται παθητικά.