

Ακρυλικό σε ξύλο 50x70 cm, 1991

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας

1. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του προβλήματος

Οι μέχρι σήμερα αναφορές και αναλύσεις από τη μεριά των πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων χαρακτηρίζονται από μια παραδοσιακή προσέγγιση, με στόχο την άσκηση πίεσης, μέσω ρητορικών συγμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κατάλογο με διάφορες διακηρύξεις και αιτήματα, χωρίς ουσιαστικά μια σοβαρή προβληματική και ανάλυση των φαινομένων της ανεργίας. Οι ειδικοί επιστήμονες, από την άλλη, παραμένονταν σε μια τεχνοκρατική ανάλυση είτε σε μια απλή στατιστική αντιμετώπιση, παραθέτοντας μια σειρά από στατιστικά στοιχεία και δείκτες της οικονομίας. Οι ανάλύσεις αυτού του είδους βασίζονται στη λεγόμενη ποσοτική ερμηνεία των φαινομένου της ανεργίας. Αντό που λείπει, πλέον, είναι η προσπάθεια σύνθεσης και ποιοτικής ανάλυσης του εν λόγω φαινομένου.

Η λύση του προβλήματος της ανεργίας, πέρα από το ότι απαιτεί καινούρια αναλυτικά εργαλεία και σχήματα, έχει ανάγκη από πολιτική φαντασία και αισθηση δημιουργικότητας. Διαστάσεις ποιότητας οι οποίες έχουν να κάνουν με τα άμεσα προβλήματα, καθώς επισης με την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα και την οποία χρειάζεται να μεταβάλλουμε και όχι απλώς να καταγράψουμε την εξέλιξή της.

Σε μια τέτοια αγωνιστική προοπτική βλέπουμε να βρίσκεται την έκφρασή της η κοινωνική δραστηριότητα του επιστήμονα-διανοούμενοι, μέσω της οποίας θα έχει τη δυνατότητα σύνθεσης της επιστημονικής έρευνας και της σύλλογικής πολιτικής δράσης. Αυτή η νέα προοπτική συνδέεται με τη δινατότητα να δώσουμε μια άλλη διάσταση στα προβλήματα που υπάρχουν και να προωθήσουμε το μοντέλο μιας διαφορετικής κοινωνίας.

2. Η ψυχοκοινωνική διάσταση των φαινομένου της ανεργίας

Στην εποχή μας, οι ψυχοκοινωνικές παράμετροι της εργασίας αποτελούν αντικείμενο έντονου προβληματισμού και κοριτικής. Πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες έχουν επισημάνει πως η αυτοπραγμάτωση των ανθρώπων συντελείται μόνο με την παραγωγική και δημιουργική εργασία.

Η εργασία αποτελεί την υπαρξιακή δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου και των ομάδων του για την ανάπτυξη αυτής της ίδιας της παγκόσμιας-οικουμενικής φύσης του και όχι μόνο ένα μέσο για τη διατήρηση της ζωής του, όπως το θέλει η μηχανιστική και αναγωγική σκέψη μιας μερίδας νεοφιλελεύθερων διανοητών.

Οι ψυχολόγοι που έχουν ως επίκεντρο την οικο-συστημική¹ θεώρηση έχουν υποστηρίξει την άποψη ότι η ανάληψη από τον άνθρωπο υπεύθυνου εργασιακού ρόλου, παράλληλα με την ανάληψη κοινωνικών, πολιτικών, συζητικών και γονεϊκών ρόλων στη διάρκεια του κύκλου ζωής, είναι θεμελιακής σημασίας για την ισορροπημένη ανάπτυξη και την ευεξία του σύγχρονου ανθρώπου, μιας και υπογραμμίζει την είσοδό του στη φάση της δημιουργίας και της ωριμότητας.

Βασικό και προσδιοριστικό στοιχείο της προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας του ανθρώπου είναι η θέση του μέσα στην παραγωγική διαδικασία, μέσα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Η εργασιακή κατάσταση, όπως αντίστοιχα είναι το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση κ.λπ., είναι προσδιοριστικά στοιχεία της θέσης του σύγχρονου ανθρώπου στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η διεθνοποίηση του βιομηχανικού μοντέλου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εργασία, την πολιτική και τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, το φαινόμενο της ανεργίας προσλαμβάνει καινούριες διαστάσεις και μορφές.

Ετσι, δε θα σταθούμε στις οικονομικές και τεχνολογικές επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και στις συνέπειες που επιφέρει στην εργασία και την απασχόληση, αλλά στις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις που τείνουν να κλονίσουν το κοινωνικό υπόβαθρο και τα θεμέλια των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας, φαινόμενο με δομικό χαρακτήρα, επηρεάζουν ολόκληρο το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων, θέτοντας ερωτηματικά σε «αξίες» του πολιτισμού μας που εκμηδενίζουν συστηματικά την ανθρώπινη εναισθησία και αξιοπρέπεια.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας ουσιαστικά υποβαθμίζουν την ίδια την κοινωνική φύση του ανθρώπου, υποδαυλίζουν και υπονομεύουν το βασικό δικαίωμα στην εργασία και παραμερίζουν την κοινωνική του προσφορά. Με άλλα λόγια, η ανεργία υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, που συχνά οδηγούνται σε εξαθλίωση και ανέχεια. Πέρα από τις υλικές στερήσεις, οι άνεργοι σπρώχνονται στο περιθώριο, σε μια πορεία απομάκρυνσης από την κοινωνική συμπεριφορά και αλλοίωσης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό, τα κοινωνικά δικαιώματα στην πράξη καταργούνται, ενώ η κοινωνική προκατάληψη τους στηγματίζει ανεξίτηλα. Είναι αποκλεισμένοι από κάθε είδους αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες.

Από έρευνες που έχουν γίνει (Κ.Ε.Κ.ΜΟ.Κ.Ο.Π. 1998), καθορίστηκε ότι τρεις είναι οι μεγάλες ομάδες που συνθέτουν το χάρτη του κοινωνικού αποκλεισμού σήμερα: Οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα που η επαγγελματική και κοινωνική τους προσαρμογή δεν επιτεύχθηκε πλήρως και, τέλος, μια ομάδα απόμων που εξήλθαν από τα «κλειστά ιδρύματα» (φυλακές, ψυχιατρεία, σωφρονιστικά ιδρύματα). Είναι φανερό ότι και οι τρεις αυτές μεγάλες ομάδες αλληλοσυνδέονται.

Όμως, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: πόσο έχουν συνειδητοποιήσει τα πολιτικά κόμματα και οι κοινωνικές οργανώσεις τη φύση του προβλήματος; Πόσο έχουν εναισθητοποιηθεί οι εν λόγω φροείς, όσο και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, για το πρόβλημα της ανεργίας και τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων και προτάσεων;

Μια σφαιρική γνώση του φαινομένου της ανεργίας θα έφερνε στο φως τα ψυχολογικά προβλήματα, τα εκβιαστικά διλήμματα, τις μόνιμες παθολογικές καταστάσεις, τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, την απόγνωση και τις πράξεις αυτοκτονίας-αυτοκαταστροφής, την αιύηση των παρανομών και εγκληματικών πράξεων, τις τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, στοιχεία τα οποία με ένα άμεσο ή έμμεσο τρόπο σχετίζονται με την ανεργία, την ανέχεια και τη φτώχεια.

Μια σφαιρική και επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος θα φέρει στο φως μια καινούρια επίγνωση και κατανόηση, πέρα από τον ποσοτικό και μηχανιστικό προσδιορισμό των στατιστικών στοιχείων.

Γεγονός είναι ότι η ανεργία συγκεντρώνεται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές που σήμερα πλήρεται από την αποβιομηχάνιση και την ύφεση των επενδύσεων, επηρεάζει ειδικές κοινωνικές ομάδες και στρώματα εργαζομένων, με έμφαση ιδιαίτερα στις πιο φτωχές κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. ανειδίκευτοι εργάτες, νεοεισεργόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μειονότητες, προσωπικό σε χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες). Επιπλέον, ανησυχητικό φαινόμενο είναι και η συνεχιζόμενη αιύηση της ανεργίας ανάμεσα στο επιστημονικό πρωτοπικό και στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που τα τελευταία χρόνια λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις (Δ. Κατσορίδας 1998).

Στη δεκαετία του '30, με το οικονομικό κραχ στις ΗΠΑ, η ανεργία έπληξε σχεδόν αποκλειστικά το βιομηχανικό προλεταριάτο, το βασικό πυρήνα των παραγωγών, προκαλώντας μια εκρηκτική κατάσταση, μια παγκόσμια σύγκρουση μεταξύ κεφαλαίου-εργασίας και έναν πολύ άγριο και καταστρεπτικό παγκόσμιο πόλεμο². Σήμερα η ανεργία πλήρεται σοβαρά τους νέους και τις γυναίκες, καθώς επίσης τις περιοχές του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία), οδηγώντας σταθερά στον κατακερματισμό της κοινωνίας, στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ακριβώς γι' αυτούς τους λόγους η ανεργία έχει αποκτήσει, πλέον, δομικά χαρακτηριστικά.

Αρκετοί ερευνητές και ιδιαίτερα οι ψυχολόγοι της εργασίας, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη και έρευνα του εργασιακού περιβάλλοντος, έχουν προτείνει διάφορα μοντέλα ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία μας βοηθούν να κατανοούμε και να προβλέπουμε, στο μέτρο του δυνατού, τη συμπεριφορά του ανθρώπου στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται.

Ένα διαλεκτικό ολιστικό και σινθετικό μοντέλο ερμηνείας της εργασιακής συμπεριφοράς έχει παρουσιαστεί ως εξής: οι παράμετροι που διαμορφώνουν τη στάση του ανθρώπου είναι τα κίνητρά του, οι αξίες και οι αρχές του, η συγκινησιακή-σιναϊσθηματική του κατάσταση και οι συγκεκριμένες δεξιότητές του.

Η συμπεριφορά των ανθρώπων δεν αποτελεί πάντοτε την άμεση σινέτεια των στάσεών τους, είτε γιατί παρεμβάλλονται παράμετροι τέτοιες όπως «προθέσεις-σκοποί-νοητική επεξεργασία», είτε γιατί είναι άμεσο αποτέλεσμα της συγκινησιακής τους κατάστασης ή της αυτοπεποίθησης που έχουν στις δεξιότητές τους. Επίσης, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου

μπορεί να είναι περιστασιακή, δηλαδή να οφείλεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος σε μια δεδομένη στιγμή (Σχήμα 1).

Σχήμα 1



Πηγή: Μ. Γιανούλεας (1995).

Ο άνεργος πλήρεται στον πιο ευαίσθητο πυρήνα της προσωπικής του υπόστασης: στην αίσθηση της ατομικής του επάρκειας και αυτοπετοίθησης. Έτσι, διαισθανόμενος ότι είναι ανήμπορος να επηρεάσει το περιβάλλον του, οδηγείται ως άμεση συνέπεια στην παραίτηση, τη φυγή, τη ματαίωση και την παθητικοποίηση.

Ο άνεργος, μέσα στη μοναχική και παθητικοποιημένη του συμπεριφορά, προσπαθεί να επιλύσει εξαπομικευμένα το πρόβλημα της αινεύρεσης εργασίας, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες και τυπικές για τον εν λόγω σκοπό τακτικές. Το γεγονός αυτό, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μια εσωτερική ψυχική διεργασία, του προκαλεί άγχος, ένταση και πίεση, γιατί χρειάζεται μια τρομακτικά συνειδητή προστάθεια που τον φέρνει αντιμέτωπο με τα βαθύτερα στοιχεία της κοινωνικής του ταυτότητας («ποιος είμαι, πού πάω και γιατί;») και της εικόνας που έχει για τον εαυτό του. Είναι μια πολύπλοκη και βαθιά συγκρουσιακή διεργασία ανακάλυψης και τροφοδότησης, ενημερούμενης και αυτοειθύνης, που θέτει και τα θεμέλια για την αλλαγή της δυσλειτουργικής του συμπεριφοράς, μέσω της ανάττυξης εμπιστοσύνης στον εαυτό του, καθώς επίσης των δημιουργικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ως ατόμου.

Με άλλα λόγια, ο άνεργος χρειάζεται μια προσωπική μέθοδο για την ανάλυση και κατανόηση της ίδιας του της συμπεριφοράς, γεγονός εξαιρετικά πολύπλοκο και δύσκολο. Ακριβώς στο σημείο αυτό του χρειάζεται ένα υποστηρικτικό δίκτυο, που θα προάγει τις

κοινωνικές σχέσεις, την ισοτιμία, τη συνεργασία, την αμοιβαία πληροφόρηση και συμβουλευτική, το οποίο θα του δώσει κουράγιο και πίστη στις δυνάμεις του μέσα από την ομαδική προσπάθεια.

Ουσιαστικά, μιλάμε για τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας Ένωσης ή Κοινότητας που, με την αλληλεγγύη των μελών της, θα τα βοηθά να ξεπεράσουν τα ψυχο-κοινωνικά τους προβλήματα, να σταθούν με αξιοπρέπεια στις αντιξότητες της ζωής, και η οποία θα στηρίζεται στη βοήθεια των ειδικών για τα μελλοντικά και εναλλακτικά τους σχέδια και τις καινούριες τους επιλογές.

3. Κοινωνικές επιπτώσεις. Η φθοροποιός διαδικασία

Από τη μέχρι τώρα ανάλυσή μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ανεργία είναι από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα και οι συνέπειές της επενεργούν αρνητικά πάνω στην ψυχολογία των ανέργων.

Βέβαια, οι δυνάμεις της αγοράς χρησιμοποιούν την αυξηση της ανεργίας, θεωρώντας ότι είναι «αναπόφευκτο» σύμπτωμα της πολιτικής σταθεροποίησης της οικονομίας και «προσωρινό» φαινόμενο προκειμένοι να ανακάμψει η οικονομία, και γι' αυτό θα πρέπει η κοινωνία να δειξει αινογή. Μάλιστα, προτείνουν ως επιτέλεον μέτρα την κατάργηση τον κατώτατου μισθού για τους νεοπρόσλαμβανόμενους ως κίνητρο για νέες και φτηνές θέσεις εργασίας, την απελευθέρωση των μισθών και πημερομισθίων, τον περιορισμό του κοινωνικού μισθού και την κατάργηση του περιοριστικού ορίου 2% που υπάρχει στην Ελλάδα για τις απολύσεις.

Όμως, εκτός από τις ανησυχητικές ποσοτικές διαστάσεις, η ανεργία έχει και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, καθώς η μετάβασή τους από την εκπαίδευτική διαδικασία στο χώρο της δουλειάς είναι μια κρίσιμη περίοδος.

Έτσι, η ανεργία έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των ανέργων, όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες των ατόμων. Ο περιορισμός των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των ανέργων και η αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, λόγω οικονομικής δισπραγίας, συντελούν στην αποξένωση τους και στη δινημερή ψυχική τους κατάσταση.

Η εργασία, λοιπόν, εκτός από μέσο απόκτησης υλικών αγαθών, είναι παράλληλα και μέσο ικανοποίησης του ατόμου, αξιοποίησης των κλίσεων και ιδιαίτεροτήτων του, κοινωνικής καταξίωσης και ανόδου (Ο. Καμινιώτη 1995). Σινεπώς, η έλλειψη της, πέραν της απώλειας εισοδήματος, μέσων απόκτησης αγαθών για το άτομο ή/και την οικογένειά του και κοινωνικής θέσης, επιφέρει επιπλέον ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζονται και το άμεσο περιβάλλον του ανέργου (οικογένειακό, κοινωνικό κ.λ.π.). Έτσι, η ανεργία βιώνεται ως μια φθοροποιός διαδικασία απαξίωσης που οδηγεί στο άγχος, τις ενοχές, την ηττοπάθεια και μοιχολατρία, τη χαμηλή αιτοεκτίμηση και την ανικανότητα να επωφεληθεί ο άνθρωπος από το διαθέσιμο χρόνο για την ανάπτυξη δημιουργικών και κοινωνικά χρησιμών δραστηριοτήτων.

Η απόλυτη βιώνεται ως βίαιος και αιθαίρετος αποκλεισμός από την παραγωγική δια-

δικασία, της οποίας ο εργαζόμενος εξασφαλίζει την ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό αποτελεί την επίγνωση και συνειδητοποίηση από την πλευρά των εργαζομένων της εξαρτημένης τους κατάστασης: μπορούν να αποκλειστούν χωρίς να αμφισβηθεί η ποιότητα της εργασίας τους ή χωρίς να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή τους στην προηγούμενη ευημερία του οργανισμού ή της επιχείρησης (Γ. Σκουτέλης 1996).

Κατά τη διαδικασία της διερεύνησης του φαινομένου της ανεργίας, οι ερευνητές ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει τρία βασικά ψυχολογικά στάδια που περνά το άτομο:

1) *Το στάδιο της ενεργητικότητας.* Υπάρχουν άμεσες ελπίδες εύρεσης εργασίας, ζεαλισμός στην αντιμετώπιση του προβλήματος, υπομονή και κατανόηση από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Το μέλλον αντιμετωπίζεται θαρραλέα και αισιόδοξα.

2) *Το στάδιο της αναμονής.* Εδώ τα έξοδα περιορίζονται. Το άτομο δείχνει σημάδια έντασης και κόπωσης, το περιβάλλον του άνεργου δείχνει σημάδια μη αποδοχής και απόρριψης. Αρχίζει ο κοινωνικός στιγματισμός και ο εξευτελισμός («για να μη βρίσκεις δουλειά πρέπει να είσαι τεμπέλης, βλάκας, ανάξιος» κ.λπ.). Σταδιακά το άτομο αρχίζει να καταρρέει, ενώ η οικονομική του κατάσταση χειροτερεύει.

3) *Το στάδιο της παθητικότητας.* Η οικονομική κατάσταση είναι πλέον τραγική. Συνειδητοποιείται η προσωπική κατάρρευση (αρχές, αξίες, συναισθήματα, σκοποί, δεξιότητες, προθέσεις, κίνητρα). Ολοκληρώνεται ο φαύλος κύκλος: παθητική στάση ζωής - εξάρτηση - μιούρισμα - ηττοπάθεια. Παγιώνεται η αίσθηση αδιεξόδου. Οι αρνητικές σκέψεις φέρνουν αρνητικά συναισθήματα και αντίστροφα, με συνέπεια το χάσιμο της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Με αυτόν τον τρόπο η ανεργία αποτελεί μια φθοροποιό και απαξιωτική ψυχο-κοινωνική διαδικασία, με αρνητικές επιπτώσεις στη στάση και τη συμπεριφορά του ατόμου και του άμεσου περιβάλλοντός του.

Ο άνεργος ταχύτατα χάνει την αίσθηση του κοινωνικού σκοπού και της ενεργητικότητας της ζωής, αρνείται ασυνείδητα την έκφραση εποικοδομητικών δραστηριοτήτων, γίνεται εσωστρεφής, επιτιθέμενος τόσο στον εαυτό του όσο και στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, τείνει να γίνει αυτοκαταστροφικός αντί να είναι δημιουργικός και η ζωή του χάνει το νόημά της.

Καθώς, λοιπόν, η ανεργία παρατείνεται, μπαίνει σε λειτουργία μια διαδικασία φθοράς η οποία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΙΒΣΔΕ 1989), είναι μια ελικοειδής πτωτική πορεία παρακμής, που παραστατικά απεικονίζεται στο Σχήμα 2.

Επιπλέον, τα άτομα τα οποία έχουν μείνει άνεργα, και ειδικά οι επί μακρό χρόνο άνεργοι, έχουν μια ποικιλία αναγκών. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη ανάγκη είναι η εξασφάλιση εργασίας. Όμως, συνδεδεμένες μ' αυτή την πρωταρχική ανάγκη είναι σε πολλά άτομα και άλλες ανάγκες.

Ενδέχεται, όπως πάλι τονίζει το ΕΙΒΣΔΕ, να υπάρχουν οικονομικές δυσχέρειες, κακή σωματική υγεία, απώλεια αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και άλλα σημάδια απώλειας της ψυχικής ευεξίας, οικογενειακά και στεγαστικά προβλήματα, κοινωνική απομόνωση, χαμηλά επίπεδα μορφωτικής επίδοσης και ούτω καθεξής.

Σχήμα 2
Η μακροχρόνια ανεργία:
η ελικοειδής πτωτική πορεία



Πηγή: Ενωποταϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, Δουβλίνο 1989.

Η βαθιά θλίψη (κατάθλιψη) απορρέει ως κατευθυνόμενος θυμός προς τον εαυτό και συνδεύεται από την υποτίμηση του εαυτού.

Ο ανέργος βρίσκεται σε μια κατάσταση που η διαρκής αναζήτηση εργασίας από τη μια πλευρά του προκαλεί σύγκρουση ρόλου και, από τη άλλη, αμφιβολία ρόλου, με αποτέλεσμα να καταχλύζεται από συναισθηματικό άγχος και ένταση. Η υποβάθμιση των δεξιοτήτων-ικανοτήτων και συμπεριφορών γίνεται αντιληπτή ως ατειλή, ενώ λαμβάνει μη αντιστρέψιμο χαρακτήρα. Η επίδραση της κατάστασης αυτής έχει άμεσες επιπτώσεις και στις οικογενειακές σχέσεις.

Η ανεργία ανατρέπει τα στερεότυπα-πρότυπα των ρόλων στο εσωτερικό της οικογένει-

ακής δυάδας όταν ο άντρας βρίσκεται στην ανεργία και η γυναίκα εργάζεται. Αποτελεί την αιτία συγχρούσεων και διαφορών που προέρχονται από το άγχος και τις ενοχές. Όταν πρόκειται για ανέργη γυναίκα, τότε η πίεση από το περιβάλλον για επιστροφή στον παραδοσιακό της ρόλο ως νοικοκυράς κυριαρχεί. Το κλίμα ανασφάλειας που προκαλεί η ανεργία και η διάσπαση της οικογενειακής ισορροπίας επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά των παιδιών. Στα παιδιά των ανέργων δημιουργούνται ανωμαλίες στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους (π.χ. αντικοινωνική συμπεριφορά, συναισθηματική αστάθεια, νευρικά συμπτώματα), με αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια και χαμηλά επίπεδα επίδοσης στο σχολείο. Ο πατέρας, για παράδειγμα, χάνει τη θετική εκτίμηση και το σεβασμό του παιδιού λόγω της συμπεριφοράς του, διότι δε λειτουργεί πλέον ως πρότυπο για μίμηση από το παιδί (Γ. Γαλάνης 1989).

Οι εν λόγω εκτιμήσεις μπορεί να μη βρίσκονται σε αναλογία με την ελληνική πραγματικότητα, αποτελούν όμως σημαντικό κίνητρο για την ανάγκη καταγραφής της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα διαπιστώνει ότι οι μακροχρόνιες οικονομικές στερήσεις μιας οικογένειας αποδείχνονται συχνά τραγικές, με αποτέλεσμα αρκετοί νέοι ανέργοι ή παιδιά ανέργων γονιών να οδηγούνται στη βίαιη συμπεριφορά (Ν. Φακιολάς 1995). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, τα παιδιά των ανέργων γονιών εμφανίζουν περισσότερο βίαιη συμπεριφορά συγκριτικά με τα παιδιά που ζουν υπό ομαλές οικογενειακές συνθήκες. Μάλιστα, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης τοξικών ουσιών τα παρουσιάζουν τα παιδιά ανέργων. Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου της Αθήνας, τα πιο βίαια παιδιά είναι αυτά του Δ' Διαμερίσματος, το οποίο περιλαμβάνει τις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας (Κολωνός, Σεπόλια, Ακαδημία Πλάτωνος κ.λπ., Σχήμα 3).

Παρ' όλα αυτά, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα, στο συγκεκριμένο πρόβλημα, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Αυτό οφείλεται στους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής οικογένειας, η οποία στηρίζει οικονομικά, ηθικά και επί μακρό χρονικό διάστημα τους νέους και δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει κάτιοι ανέργοι μέλος της. Εκτός αυτού, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η μειωμένη κοινωνική προστασία αντικαθίσταται από την οικογενειακή αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα οι ανέργοι εκτός οικογένειας αντιπροσωπεύουν το 1,4% των ανέργων για τους νέους και το 4,5% για τους υπόλοιπους. Στη Γερμανία όμως, όπου η οικογένεια παίζει μικρότερο ρόλο για τη στήριξη των ανέργων, οι εκτός οικογένειας ανέργοι αντιπροσώπευαν το 5,3% του συνόλου για τους νέους και το 25,8% για τους υπόλοιπους, ενώ οι ανέργοι εντός οικογένειας είναι 18,6% για τους νέους (36,6% στην Ελλάδα) και 6,8% για τους υπόλοιπους (15,8% στην Ελλάδα), δηλαδή για τα παιδιά της οικογένειας που δεν είναι πια κάτω των 24 ετών (Π. Λινάρδος-Ρυλμόν 1995). Γενικά, στις χώρες της Ε.Ε. τα ποσοστά βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, που είναι, όμως, πιο κοντά στη Γερμανία παρά στην Ελλάδα.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η κοινωνική και ψυχολογική έρευνα είναι ότι με την ανεργία διαταράσσεται το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων ενός ανθρώπου ή μιας οικάδας και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ο φαύλος κύκλος της ανασφάλειας και της

εξάρτησης, η οποία συχνά οδηγεί στον αλκοολισμό, τη ναρκομανία, τη βία και την ατο-διοργάνωση των οικογενειακών σχέσεων, την ανατροπή της ψυχικής ισορροπίας, τα ποινι-κά εγκλήματα και τις παραβατικές-ανομικές συμπεριφορές.

Σχήμα 3 Η βία σε αριθμούς



Α' Διαμ. (Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κορυκά, Σύνταγμα)

Β' Διαμ. (Παγκράτι, Μετζ., Αγ. Αρτέμιος, Ν. Κόδρος, Αγ. Σώστης)

Γ' Διαμ. (Θησείο, Πετράλωνα, Βοτανικός, Κεραμικός, Ροινή)

Δ' Διαμ. (Κολωνός, Σεπτλία, Αχ. Πλάτωνος, Κάτω Πατήσια, Θιμαράκια)

Ε' Διαμ. (Προμπονάς, Ριζούπολη, Λαμτζινή, Ανω Πατήσια, Κολιάτσου)

ΣΤ' Διαμ. (Κυψέλη, Αγγελοπούλου, Πολύγωνο)

Ζ' Διαμ. (Αμπελόκηποι, Γκυζή, Πεδίο Άρεως, Αγ. Θωμάς, περιοχή Ελληνορχόσσων)

Πηγή: Ν. Φακιολάς (1995).

Βέβαια, η υπόθεση ότι η ανεργία επιδρά αρνητικά επί της ψυχοσωματικής υγείας δεν εί-ναι εύκολο να αποδειχτεί (Θ. Δαρδαβέσης 1995). Μια πρώτη δυσκολία προκύπτει από την αδιναμία διαχωρισμού των γενικότερων κοινωνικών επιδράσεων από τις ειδικότερες επι-δράσεις των κρατούντων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Όμως, η δυσκολία να αποδειχτεί με κατηγορηματικό τρόπο ότι η ανεργία προκαλεί επιπτώσεις στην υγεία του απόμου δεν επιτρέπει εφησυχασμό, γιατί η έλλειψη απόδειξης δε συνεπάγεται και απουσία επιπτώσεων. Άλλωστε, εκτεταμένες έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κατά 1% συντελεί στην αύξηση κατά 4% των εισαγωγών στα ψυχιατρεία, κατά 5,7% των βίαιων ενεργειών, κατά 4,1% των αυτοκτονιών, κατά 67% των καταθλιπτικών καταστάσεων και κατά 47% των αλκοολισμού.

Συνοψίζοντας, οι αρνητικές συνέπειες της ανεργίας μπορούν να οριοθετηθούν σε δύο διαχριτά επίπεδα: το ατομικό και το διαπροσωπικό-κοινωνικό.

Στο ατομικό επίπεδο:

- Αίσθηση αδιεξόδου - αβεβαιότητα και ανασφάλεια .
- Απόρριψη - στιγματισμός των ανέργων.
- Κρίση και συγκρούσεις στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.
- Εγκαντρισμός - υπερευναισθησία - αρνητισμός.
- Διαστρέβλωση της πραγματικότητας - υποκειμενισμός.
- Χαμηλή αυτοεκτίμηση - αυτοπεποίθηση - αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.

Στο κοινωνικό επίπεδο:

- Αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού.
- Φτώχεια - περιθωριοποίηση - έλλειψη εμπιστοσύνης - καχυποψία.
- Αποδιοργάνωση κάθε συλλογικής προσπάθειας.
- Ανάγκη για μια νέα κοινωνική αλληλεγγύη.

Η γνώση ότι μακρές περίοδοι ανεργίας συνοδεύονται και από σημαντική μείωση των άμεσων εισοδημάτων, με άμεση επίπτωση στον ίδιο τον άνεργο και την οικογένειά του, μας οδηγεί στη σχέση της ανεργίας με τα αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα. Υπάρχει φανερή σύνδεση μεταξύ υγείας και ανεργίας. Μια έρευνα του αμερικανού στατιστικολόγου H. Brener (1977) σε θέματα υγείας υποστηρίζει ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ οικονομικής άνθισης και οικονομικών προβλημάτων, με μειώσεις-αυξήσεις στο επίπεδο της γενικής θητοσιμότητας του πληθυσμού σε περιπτώσεις, π.χ., καρδιακών παθήσεων, αλκοολισμού, τοξικοεξατησης, εγκλημάτων-αυτοκτονιών, καθώς και εισόδων σε ψυχιατρικά ιδρύματα (βλ. και Ιατρίδης Δ. 1987)

Κατά συνέπεια, η ανεργία εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις έχει και δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία. «Σημαντική είναι η αύξηση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. Η πιθανότητα αναπτύξεως νεοπλασμάτων φαίνεται επίσης αυξημένη στους ανέργους. Ο εκνευρισμός και οι βίαιες αντιδράσεις οδηγούν σε συχνότερα ατυχήματα. Τέλος, υπάρχει στους ανέργους αυξημένο ποσοστό αυτοκτονιών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι, όπως έχουν υπολογίσει έρευνες που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1986 και 1987, η ανεργία αυξάνει την πιθανότητα θανάτου ενός νέου ανθρώπου μέσα στην επόμενη δεκαετία κατά το ένα τρίτο. Αυξάνει επίσης την πιθανότητα θανάτου την επόμενη δεκαετία κατά το ένα δεύτερο αν πρόκειται για μεσήλικα», ενώ «οι γυναίκες των ανέργων παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο νοσήσεως και θανάτου. Ακόμη και των κυνοφορούμενων παιδιών η υγεία βλάπτεται και οι μετά τη γέννηση προοπτικές τους επηρεάζονται δισμενώς» (Πλ. Κεχαγιά 1992).

Συγχριτικές μελέτες απέδειξαν ότι οι δείκτες υγείας των ανέργων είναι κατά πολύ χειρότεροι από εκείνους των εργαζομένων. Οι συνηθέστερες επιπτώσεις της ανεργίας στην υγεία είναι, ανάμεσα στις άλλες, μεγαλύτερος δείκτης θητοσιμότητας γενικά και θητοσιμότητας από καρδιακές νόσους ειδικά, μεγαλύτερα ποσοστά καταθλιπτικών συμπτωμάτων και αυτοκτονιών, αύξηση του ουρικού οξέος και των οργανικών επιπλοκών που αυτό συνεπά-

γεται, μείωση της ικανότητας αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος και μεγαλύτερη προδιάθεση των ανθρώπων που εξαρτώνται από ανέργους να αρρωστήσουν (Έθνος, 1995), ενώ άλλες μελέτες δείχνουν ότι η έξαρση της φυματίωσης στη Βρετανία οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη φτώχεια και την ανεργία.

Φυσικά, οι διατιστώσεις αυτές δεν απεικονίζονται στους ψυχρούς αριθμούς των στατιστικών ερευνών της οικονομίας, οι οποίες αποτυπώνουν ποσοτικά το μέγεθος της ανεργίας. Όμως, οι προοπτικές αύξησης της ανεργίας που απεικονίζονται ανάγλυφα σ' αυτούς τους αριθμούς καθιστούν τα παραπάνω μια πραγματικότητα που έχει χωρίς αμφιβολία σοβαρές κοινωνικές επιδράσεις. Γιατί ο συνεχιζόμενος διαμελισμός της αγοράς εργασίας και ο ουσιαστικός αποκλεισμός σημαντικού αριθμού ατόμων από την απασχόληση αποτελούν απειλή για την κοινωνική συνοχή.

Οι παραπάνω σχετικές επισημάνσεις δεν είναι παρομητικά πυροτεχνήματα για εσωτερική κατανάλωση. Στηρίζονται σε διατιστώσεις ομάδων εργασίας, οι οποίες (για λογαριασμό της Ε.Ε.) μελέτησαν φαινόμενα όπως της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας, των βιαιών θανάτων, της υποβαθμιζόμενης κοινωνικής πρόνοιας και τιγέας στην Ευρώπη κ.λπ.

Έτσι, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μελέτης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 2/10/1994), διατιστώνται ότι στις δώδεκα χώρες της Ε.Ε. το 1992, οι επτά στους δέκα δράστες κλοπών, διαρρήξεων και σεξουαλικών εγκλημάτων ήταν άτομα ηλικίας 17-28 ετών και μόνο ο ένας στους 14 είχε κάποια μόνιμη εργασία στους έξι μήνες πριν από τη σύλληψή του. Το 1984 οι παραβάτες του νόμου αυτής της ηλικίας ήταν 3 στους 10.

Δραματικότερη ήταν η εικόνα για τη μη πολιτική τρομοκρατία και τις ληστείες που δίνει η έκθεση του εν λόγω Κέντρου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου: Σε έξι χώρες της Ε.Ε. (Ισπανία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Δανία και Ολλανδία), οι 8 στους 10 δράστες ένοπλων παρανομιών ήταν άνεργοι, δίχως μόνιμη απασχόληση επί 4 μήνες και πλέον.

Επίσης, άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι πολύ πιο συχνές στους άνεργους παρά στους εργαζόμενους (Γρ. Α. Ποταμιάνου 1996). Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1971-72, στην περιοχή Victoria της Αυστραλίας και σε πληθυσμό ανά 100.000 άνδρες, οι απόπειρες αυτοκτονίας ήταν 3.050, εκ των οποίων οι 21 αφορούσαν διευθυντές και επαγγελματίες, οι 109 ειδικευμένους εργάτες, οι 234 ανειδίκευτους εργάτες και οι 2.686 άνεργους.

Επιπλέον, η ανεργία χαλαρώνει την ικανότητα του ατόμου να βρει άλλη εργασία. Σύμφωνα πάλι με τον H. Brepper, η σοβαρότητα των ψυχολογικών παθήσεων προσδιορίζεται ανάλογα με το βαθμό προσήλωσης που είχε ο άνεργος στην εργασία του. Πιο σοβαρά προβλήματα από την ανεργία αντιμετωπίζουν οι άντρες παρά οι γυναίκες, οι νέοι παρά οι ηλικιωμένοι, οι ελεύθεροι παρά οι έγγαμοι. Τα ψυχολογικά προβλήματα των γυναικών που δεν είναι έγγαμες είναι περισσότερα σε σύγκριση με αυτά των παντρεμένων γυναικών. Έχει διατιστωθεί ότι η ανεργία προκαλεί ισχυρή αίσθηση αγωνίας και μεγαλύτερο άγχος από τα συντηθισμένα επίτεδα (περίπου οκτώ φορές μεγαλύτερο), απώλεια αιτοπεποιθήσης και μνήμης, ανικανότητα συγκέντρωσης, τάσεις για ύπνο, μερική σεξουαλική ανικανότητα, απογοήτευση και απαισιοδοξία, υψηλή ευεργεθιστότητα και διαταραχές στο επίπεδο των σχέσεων. Αυτή η ψυχολογική κατάσταση δημιουργεί στις οικογένειες των ανέργων μια άνο-

δο των εντάσεων και των προστριβών, οι οποίες ουσιαστικά υπερισχύουν των όποιων καλών προθέσεων, της αμοιβαίας ανεκτικότητας και κατανόησης, με αποτέλεσμα οι άνεργοι να έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσούν σε χρήση βίας και κακοποίησης σε επίπεδο οικογένειας. Μάλιστα, τα ποσοστά διαζηγίων ανάμεσα στους άνεργους είναι διπλάσια από τα «κανονικά» ή «συνηθισμένα» ποσοστά διαζηγίων (H. Brenner 1973).

Όμως το παράδοξο είναι ότι τα ψηλά ποσοστά ανεργίας οδηγούν σε μια ανησυχητική μείωση της συνείδησης του εργατικού κινήματος, σ' ένα διάχυτο φόρο ανάμεσα στους εργαζόμενους, την ίδια στιγμή που η συνολική κοινωνική και οικονομική ανισότητα, μα και η αγανάκτηση, απορροφούνται και ενσωματώνονται με τον πλέον ανώδινο τρόπο από το χράτος, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές εκρήξεις και εξεγέρσεις. Δεν είναι τυχαίο που φαινόμενα φασισμού και ξενοφοβίας σινδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανεργία. Εξάλλου, είναι γνωστό από την ιστορία ότι ο φασισμός την εποχή του μεσοπολέμου βρήκε πρόσφρογο έδαιρο λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης της ανεργίας.

Ταυτόχρονα, όσο μεγαλύτερο διάστημα ένα ατόμο παραμένει ανεργό, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει να ενδιαφερθεί γι' αυτό ένας πιθανός εργοδότης, γιατί μειώνονται οι εργασιακές του ικανότητες, οι γνώσεις και η πείρα του. Ακόμα πιο επικινδυνή προοπτική είναι εκείνη η οποία θέτει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους μεταξύ τους, χωρίζοντάς τους σ' αυτούς που έχουν εργασία και σ' αυτούς που προσπαθούν να βρουν εργασία —το λεγόμενο «εφεδρικό στρατό ανέργων».

Οι συνέπειες των συνεχών ωιδιμών αύξησης της ανεργίας είναι οδυνηρές για το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Το ηθικό των εργαζόμενων πέφτει γιατί ο κάθε εργαζόμενος βλέπει στο πρόσωπο των ανέργων το δικό του μέλλον. «Σπάει» η συλλογικότητα της εργατικής τάξης, τα αιτήματα γίνονται αμιγνικά, αυξάνονται τα φαινόμενα απομικοποίησης, εντατικοποιούνται οι ωθητοί εργασίας εφόσον υπάρχει ο κίνδυνος της απόλυσης και μπαίνονται σε λειτουργία διαδικασίες αποκοινωνικοποίησης μιας σειράς ανθρώπων. Η τελική κατάληξη είναι πάντα μία: Να γιντυθεί η οργανωμένη εργατική τάξη και να πέσει το εργατικό κόστος (Δ. Κατσορίδας 1998).

Συνεπώς, από τη συνεχή άνοδο της ανεργίας, είνυκλα μπορεί κανείς να προβλέψει τις πιθανές δυσμενείς πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η εμπειρία από το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα

Κέντρα Συμβούλευτικής Υποστήριξης, πληροφόρησης και κατάφτισης για τη στήριξη των ανέργων, με την ενεργό συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος (σωματεία και ομοσπονδίες εργαζόμενων), υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά:

Αγγλία: Η συνδικαλιστική ομοσπονδία έθεσε σε λειτουργία κέντρα για ανέργους, τα οποία διαθέτουν δομή και οργάνωση προκειμένου να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ανέργων. Τα κέντρα αυτά έχουν οργανωθεί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της ομοσπονδίας και έχουν τέσσερις άξονες δράσης:

α. Πολιτική διεκδίκησης αλλαγών στη νομοθεσία που αφορούν την ανεργία.

β. Βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας - συμβουλευτική ομάδων και ατόμων.

γ. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

δ. Παροχή υπηρεσιών για ανέργους στον τομέα της κατοικίας, γηρείας, παιδικών σταθμών κ.λτ.

Κάθε κέντρο ανέργων είναι αυτόνομο ως προς τη λειτουργία του και έχει ιδιαίτερο προσανατολισμό και στόχους (π.χ. παρέμβαση σε μετανάστες, βοήθεια στους γονείς με την οργάνωση παιδικών σταθμών. σεμινάρια κατάρτισης, οργάνωση λεσχών κ.λτ.).

Γερμανία: Στη Γερμανία η εργατική συνομοσπονδία (DGB), καθώς επίσης και οι άλλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες ή εργατικά κέντρα. στηρίζουν επίσημα τα κέντρα των ανέργων, παρέχοντάς τους οικονομική ή άλλου είδους βοήθεια.

Ιρλανδία: Στην Ιρλανδία τα κέντρα των ανέργων μοιάζουν με τα αγγλικά. Είναι διαφορετικά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ισπανία: Υπάρχουν κέντρα ιπτοδοχής και πληροφόρησης για μετανάστες που εργάζονται στην Ισπανία. Οργανώνονται κινητά μαθήματα εξιάρθρωσης της ισπανικής γλώσσας και γίνεται κάποια δουλειά για τους φορείς του AIDS. Επίσης, υπάρχουν κέντρα όπως τα Forum, τα οποία εκπαιδεύουν σε νέες δεξιοτήτες και επιτρέπουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέους τομείς είτε σε τομείς με μικρότερο ανταγωνισμό.

Ιταλία: Τα κέντρα πληροφόρησης βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να βρούν εργασία, άλλα και να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες γηρείας. Προσκεται συχνά για κοινή δραστηριότητα των εργατικών συνομοσπονδιών (UIL - FFIL - CIGL), άλλα και μέσα από την πλειοψηφούσα παράταξη.

Γαλλία: Στη Γαλλία έχουν δημιουργηθεί κέντρα προσανατολισμού για ανέργους στο πρότυπο των κέντρων πληροφόρησης της Ιταλίας.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να είναι η προσφορά βοήθειας στον άνεργο για να επιστρέψει πάλι στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν μερικοί τρόποι ενθάρρυνσης προς αυτή την κατεύθυνση, όπως οι ομάδες αυτοβοήθειας³, η παροχή συμβουλών, η επιμόρφωση και τα πρακτικά μαθήματα. Ορισμένες αλλαγές στην ανεργία, οι οποίες εφαρμόζονται και σε άλλες ευφωταύτερες χώρες (π.χ. Βρετανία, Γερμανία), έχουν ως σκοπό την επανένταξη του άνεργου στην αγορά εργασίας. Αρχικά παρέχονται στον/στην άνεργο λέπτομερείς συμβουλές, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να βρεθούν οι προσωπικοί λόγοι της ανεργίας και να ενισχυθεί πάλι η εξασθενημένη αυτοπειθηση των ανδρών και των γυναικών. Ο/η άνεργος λαμβάνει οδηγίες και λεπτομέρειες για απασχόλησης που θα μπορούσαν να τον/την ενδιαφέρουν. Παράλληλα, ο σύμβουλος συνεργάζεται με τον/την άνεργο με σκοπό να συμφωνθεί ένα προσωπικό σχέδιο επιστροφής στην εργασία, περιέχοντας, π.χ., την εντόπιση σχετικών θέσεων, την ένταξη σε εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλα και επισκέψεις σε επιχειρήσεις, όπου επιδιώκεται να γίνεται η εκπαίδευση μέσα σ' αυτές. Τέλος, οι άνεργοι, και ιδιαίτερα όσοι είναι μακράς διάρκειας, τοποθετούνται συχνά σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται κανονικά με το αντίστοιχο Γραφείο Εκπαίδευσης ή Εργασίας.

4. Η Ψυχολογική Συμβουλευτική ως εργαλείο εργασίας με ανέργους

Η συμβουλευτική στους χώρους εργασίας

Η σχέση της ανεργίας με την ψυχική υγεία θέτει μια σειρά από καυτά ερωτήματα τόσο για τη μορφή των ψυχοκοινωνικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται στον άνεργο, όσο και για το ρόλο του κοινωνικού και κλινικού επιστήμονα, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ψυχολογικές διαταραχές που αποτελούν έκφραση των κοινωνικών φαινομένων (Γ. Ποταμιάνος 1996).

Είναι γεγονός ότι η συμβουλευτική στους εργασιακούς χώρους στη χώρα μας δεν έχει ακόμα λάβει την έκταση και την έμφαση που έχει λάβει σε άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, υπάρχει αδήριτη η ανάγκη να επεκταθεί ο θεσμός της ψυχολογικής συμβουλευτικής στους χώρους εργασίας και στην Ελλάδα.

Η ιδέα είναι να υπάρχει σε κάθε εργασιακό χώρο ένας Σύμβουλος Εργασίας (με ειδικευση την ψυχολογική συμβουλευτική), ο οποίος θα μπορεί να δέχεται τους άμεσα ενδιαφερόμενους, εντός ή εκτός χρόνου εργασίας, και θα συζητά μαζί τους προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν την απασχόληση, τις διαπροσωπικές σχέσεις σε έναν τομέα παραγωγής, την ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων και ανέργων κ.ο.κ. Βασικός στόχος θα είναι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, του διαπροσωπικού κλίματος, η μείωση των εργατικών ατυχημάτων, ο περιορισμός των απουσιών, η μείωση του άγχους, καθώς επίσης της ψυχολογικής και σωματικής κόπωσης. Αυτονότητο θεωρείται ότι η έμφαση βρίσκεται στην πρόληψη παρά στη θεραπεία —μέσα από ομάδες αυτογνωσίας—, στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης στη δημιουργία μιας θετικής στάσης προς τον εαυτό, τη ζωή, τους άλλους και τον κόσμο (προσανατολισμός στη ζωή - εκμάθηση νέων ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων).

Ο γενικός σκοπός της ψυχολογικής συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τους άνεργους και τους εργαζόμενους να προάγουν την ψυχική τους υγεία, τη συναισθηματική τους ευεξία και την ποιότητα ζωής τους, έτσι ώστε να αναπτυχθούν με αυτοσεβασμό, κατανόηση, αυτοέλεγχο και με την ικανότητα να εργαστούν ομαδικά και αποτελεσματικά.

Ο σκοπός αυτός είναι διαρκής και σταθερός στο ανθρώπινο και υποστηρικτικό μοντέλο της οικο-συστηματικής προσέγγισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, το οποίο ενθαρρύνει τον εργαζόμενο άνθρωπο να αναπτυχθεί και να προσανατολιστεί σε σκοπούς και στόχους που είναι συνάμα δημιουργικοί και κοινωνικά χρήσιμοι.

Ο σκοπός της ψυχολογικής συμβουλευτικής στην εργασία επιτυγχάνεται είτε με μικρές ομάδες αυτογνωσίας και επικοινωνίας είτε με ατομικά μέσα, από τις οποίες έχει ακόλουθες λειτουργίες της:

- 1) Ενημερότητα - πληροφόρηση - εναισθητοποίηση.
- 2) Καθησυχασμός, ως ένας τρόπος να δίνει στους ανθρώπους το θάρρος να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ή ένα συναισθήμα εμπιστοσύνης πάνω σε ένα σχέδιο δράσης.
- 3) Δημιουργία ανοιχτού κλίματος και καναλιών επικοινωνίας.
- 4) Ανακούφιση της συναισθηματικής και ψυχικής έντασης, μέσα από την έκφραση, το διάλογο, την ομαδική εργασία.
- 5) Ξεκαθάρισμα σκέψης και συναισθήματος.

6) Επαναθεμελίωση του προσανατολισμού και της προοπτικής στους άμεσα ενδιαφερόμενους (ομάδα-άτομο).

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική είναι αναγκαία για τους άνεργους και τους εργαζόμενους εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εργασία και την προσωπική τους ζωή.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι υπόκεινται σε ένα διαρκές και αυξανόμενο όγκος.

Οι συνθήκες που προκαλούν το όγκος καλούνται αγχογόνοι παράγοντες και περιλαμβάνουν την παραφροτώμένη εργασία, την πίεση του χρόνου, την αμφιβολία και τη συγκρουση ρόλου, τα οικονομικά προβλήματα και, τέλος, τα οικογενειακά προβλήματα. Το όγκος γνωρίζουμε ότι επιδρά εξίσου στη σωματική και ψυχική υγεία και έχει ως αποτέλεσμα το φαινόμενο του «καψίματος» όταν διαρκεί χρόνια.

Ουσιαστικά, η Ψυχολογική Συμβουλευτική είναι ο διάλογος και η συζήτηση ενός προβλήματος με κάπιον άνεργο ή εργαζόμενο, η οποία συχνά έχει συναισθηματικό περιεχόμενο και στοχεύει να βοηθήσει τον άνθρωπο να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Το αποτέλεσμά της είναι μια πιο ανθρώπινη εικόνα του εαυτού μας και η συναισθηματική ευεξία.

Τα προγράμματα της ψυχολογικής συμβουλευτικής αντιμετωπίζουν, ταυτόχρονα, αλλά και οριοθετημένα τα εργασιακά και προσωπικά προβλήματα του ανθρώπου και των ομάδων του.

5. Προτάσεις. Η ανάγκη νέων κατευθύνσεων

Οι έρευνες στο χώρο των επιστημών του ανθρώπου συγκλίνουν στο εξής συμπέρασμα: της άμεσης σύνδεσης της ανεργίας με τα αρνητικά ψυχοκοινωνικά φαινόμενα. Επισημαίνουν δε την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στο πρόβλημα, τις δράσεις για την αντιμετώπισή του και τις παραδοσιακές απομοκεντρικές προσεγγίσεις.

Η ένταση του φαινομένου της ανεργίας αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα μεγάλης κλίμακας και συνδιάζεται με τη δομή των ανθρώπινων σχέσεων και του κατιταλιστικού τρόπου ζωής, ο οποίος προωθεί την αποξένωση των ανθρώπων μεταξύ τους, την κοινωνική ανισότητα, την ανοχή βίας και τον ελαττωμένο δημόσιο παρεμβατισμό.

Γι' αυτό χρειάζεται η άμεση και ουσιαστική ενεργοποίηση ειδικών Συμβουλευτικών Κέντρων Υποστήριξης Ανέργων, στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού κινήματος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να παρέχουν:

— Σχεδιασμό εναλλακτικών προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας, βασισμένων στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην αυτοοργάνωση των άμεσα ενδιαφερομένων και στην ευαισθησία μεταξύ εργαζομένων και ανέργων.

— Επιστημονική ανάλυση και προσέγγιση του προβλήματος της ανεργίας από ομάδα επιστημόνων, η οποία θα απαρτίζεται από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες.

— Πληροφορίες και συμβουλές προς τους άνεργους σχετικά με τα κοινωνικά και εργασιακά τους δικαιώματα, τα προγράμματα απασχόλησης κ.λτ.

Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές ανάγκες είναι απεριόριστες και οι τομείς δραστηριότη-

τας πολλαπλοί. Σήμερα, πολλές δραστηριότητες είναι σημαντικές για την χοινωνική ευημερία. Μέσα από δημόσια χρηματοδότηση μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους άνεργους μακράς διάρκειας, σε πολλές δραστηριότητες που είναι χρίσματα για την ατομική και χοινωνική ευημερία, οι οποίες θα έχουν σκοπούς γενικότερου συμφέροντος, όπως η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων σε χοινωφελή έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, που αντιτροσπεύουν το 1/3 του πληθυσμού, η μάχη κατά του αναλφαβητισμού, η υγεία, ο πολιτισμός, η αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ. Τη στιγμή, για παράδειγμα, που μας λείπουν εκταιδευτικοί στα γυμνάσια και τα λύκεια, δεν είναι σκανδαλώδες να έχουμε άνεργους πτυχιούχους εκταιδευτικούς; Κι όταν σκεφτούμε τη φτώχεια ή την απονοία καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, τη στιγμή που υπάρχουν πολλοί άνεργοι μουσικοί, ζωγράφοι κ.λπ., εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ίδιο το σύστημα οργανώνει τον παραλογισμό του.

Η αποδοτικότητα από τη χρηματοδότηση τέτοιου είδους θέσεων εργασίας μετράται με τη μείωση του τεράστιου άμεσου, άλλα ειδικότερα έμμεσου, κόστους που προκαλεί ο αποκλεισμός των ανέργων: τα ναρκωτικά, η αύξηση της εγκληματικότητας, η διάλυση οικογενειών κ.λπ. Αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας το συνολικό κόστος συντήρησης των ανέργων, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 500 δισ. δραχμές το χρόνο, και προσθέσουμε σ' αυτό και την απώλεια εισφορών από το IKA (250 δισ. δρχ.), τότε έχουμε μια σημαντική απώλεια εσόδων ύψους 750 δισ. δραχμών από τα ασφαλιστικά ταμεία (Χρυσάφης Σικάκης 1996).

Από τη μέχρι τώρα προσέγγισή μας είναι δυνατό να διατιστωθεί ότι με την προβολή και διεκδίκηση των παραπάνω προτάσεων η ανεργία μπορεί να μειωθεί κατά πολύ, και έτσι θα βοηθηθούν χιλιάδες άνθρωποι να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας, οι οποίοι σήμερα οδηγούνται πολλές φορές στην περιθωριοποίηση και στην αντικοινωνική συμπεριφορά.

Βιβλιογραφία

- Argyle Michael (1978). *The psychology of interpersonal behaviour*, Penguin Books (σε ελληνική μετάφραση εκδόσεις Θυμάρι, 1981).
- Brenner Harrison (1973). *Mental illness and the Economy*, Harvard University Press, Cambridge.
- Cherrington J. David (1994). *Organizational Behavior*, Paramount Publishing.
- Maier N. and Verser C. (1982). *Psychology in industrial organizations*, Boston, N.M.Comp.
- McLean Alan (1970). *Mental health and work organization*, Public Heath Service Research.
- Mitchell Terence (1982). *People in organizations. An introduction to organizational behaviour*, McGraw-Hill Book Company.
- Tiffin J. and McCormick E. (1980). *Industrial Psychology*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Josien M., Βαγιάτης Γ., Γιαννούλεας Μ. (1995), *Η επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο*, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
- Γαλάνης Γ. (1989), «Ανεργία και εγκληματικότητα», περιοδικό Κοινωνική Εργασία, τεύχος 13.
- Γιαννούλεας Μ. (1995), «Η σημερινός και η αλλοτρίωση στον εργασιακό χώρο», Αρχεία Εταιφείας Ψυχολογικής Ψιχιατρικής Ενηλίκων και Παιδιών, τεύχος 2, Ιούνιος.
- Δαρδαβέστης Θ. (1995), «Η ιατροκοινωνική διάσταση της ανεργίας». Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου των «Σπιτιού της Ευχάριτης» Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 24-28/11/1994, με θέμα: «Ο αγώνας κατά της ανεργίας με τη βοήθεια της Ευχαριτικής Ενωσης».
- Εθνος (1995), «Η ανεργία βλάπτει σοβαρά την υγεία», 27 Ιουλίου.

- Ενθουσιασμό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσεως και Εργασίας (ΕΙΒΣΔΕ - 1989). Δράση για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρώπη. Δούφιλνο.
- Ιατριδής Δ. (1987). «Κοινωνική πολιτική και ψυχική υγεία», περιοδικό Κοινωνική Εργασία, τεύχος 8.
- Καμπινώτη Ολυμπία (1995), «Οι κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας». περιοδικό Εργασία (εκδοση του ΟΑΕΔ/ΠΙΕΚΑ). Νοέμβριος-Δεκεμβρίος, τεύχος 5.
- Καποδιάς Δ. (1998). «Αιτίες και συνέπειες της ανεργίας και η ανάγκη δημιουργίας Κινήματος Ανέργων», στο σύνλογικο τόμο με γενικό τίτλο Ανεργία: Μήθοι και προβληματικότητα. σε συνεργασία με Ιωακείμογλου Η., Καρασαφρόγλου Α., Ναζάρη Χ., Χιέτου Μ.. Εναλλακτικές Ερδοσεις. Αθήνα.
- Κ.Ε.Κ.Μ.Ο.Κ.Ο.Π. (1998). Κοινωνικός αποκλεισμός. Η ελληνική εμπειρία. εκδόσεις Gutenberg.
- Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ - 1991). Ανεργία και Απασχόληση στην Ελλάδα. εκδόσεις Σιγγκρον Εποχή. Αθήνα.
- Κεχαϊάς Π. (1992). «Ανεργία: Επιπτώσεις στην υγεία». εφημερίδα Απογειωματην. 20 Δεκεμβρίου.
- Λεγονιάτης Γ. (1996). «Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας». περιοδικό Ενημερωση (Ι.Ν.Ε./ΓΣΕΕ). Νοέμβριος, τεύχος 19.
- Λινάρδος-Ρυνόμον Π. (1995). «Ανεργοί και οικογένεια». περιοδικό Οικονομικός Ταχιδρόμος. 23 Νοεμβρίου.
- Παπαγεωργίου Ε. (1990). Εξαρτήσεις στη ζωή μας (δευτερη έκδοση). Αθήνα.
- Πολύμερης Γ. (1982). «Για την ανεργία στην Ελλάδα σημερινή». περιοδικό Κομμονιαστική Επιθεώρηση. τεύχος 6. Ιούνις.
- Ποταμίανος Γ. (1996). «Ανεργία και ψυχική υγεία». Δελτίο της Ενιστησ Ελληνικων Τραπέζων. Δεκέμβριος.
- Σκουτέλης Γ. (1996). Ανεργία: Αιτία και λύσεις. εκδόσεις Financial Forum. Αθήνα.
- Συκάκης Χ. (1996). Αναφέρεται σε άρθρο του Δ. Καραβιώδη στην εφημερίδα Ημέρησια. 21 Οκτεβρίου. με τίτλο: «750 δισ. στοιχίζει η ανεργία στα ταμεία».
- Φακιολάς Ν. (1995). Αναφέρεται σε άρθρο του Σ. Καράλη στην εφημερίδα Καθημερινή. 17 Δεκεμβρίου, με τίτλο: «Η κοινωνική ανισότητα τους θέτει στη βία και στην περιθωριοποίηση».

Σημειώσεις

1. Οικο-συστημική προσέγγιση: Διεπιστημονική σύνθεση επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. που αφείται την παραδοσιακή μηχανιστική και αναγωγική επιστημονική ανάλυση. η οποία κατακερματίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσεγγίζει τα φαινόμενα με ένα μονοδρομικό τρόπο σκέψης αυτίου-αποτελέσματος. Η οικο-συστημική προσέγγιση εστιάζει την προσοχή στην αλληλή μιας προβληματικής κατάστασης και όχι στη διάγνωση προβληματικών ατόμων, ενθαρρύνοντας μια πολυεστική και πολιταρχική/οντική αιτιολογία των ψυχοκοινωνικών φαινομένων, στη βάση μιας ολοτικής και συνθετικής επιστημονικής εικόνας του κόσμου (νέα επιστημολογία).

2. Οι κοινωνικοί επιστήμονες, από την αρχή της δεκαετίας του 1930, άρχισαν συντηματικά να μελετούν το πρόβλημα της ανεργίας σε σχέση με τα φαινόμενα της κρίσης και τη σχέση της με την ψυχική και σωματική υγεία. Οι πρώτες εψωταϊκές έργων την καταγγή τους σ' αυτή την περίοδο και έδειγναν τις αρνητικές επιδράσεις από την αιτιά της εργασίας, όπως η κατάσταση αγωνίας (ανασφάλεια φόρος-ένταση-άγχος). η κατάβλιψη και το ιαμηλό επίτευχο αιτοεκτίμησης.

3. Στην Ευρώπη, ο σχηματισμός ομάδων αιτοφοήθεις με σκοπό το ξεπέρασμα ενός κοινού συντομικών προβλήματος ή μιας δύνοσολης κατάστασης αποτελεί, ιως, μια παράδοση που τα ίγγη της βρίσκονται στο ενθουσιασμό κομμονιαστικό κίνημα. Περίπου το 1904, ο Πιετρ Κροπότκιν αναφέροταν για την «άληθοφθούσα στην ανάπτυξη» και έκανε τις πρώτες επιστημονικές μελέτες με βάση αυτές τις ομάδες. Ο Κροπότκιν ξεκίνησε με παραδείγματα από το ζωικό βασιλείο για να φτάσει, μέσα από την ανθρώπινη ιστορική έξελιξη, στην εργατική τάξη της εποχής του. Σήμερα, το κίνημα για το σχηματισμό ομάδων αιτοφοήθεις μπορούμε να το διακρινούμε σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Ομάδες με σκοπό την ψυχολογική και θεραπευτική δραστηριότητα και 2) ομάδες με σκοπούς κοινωνικούς. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι «εργασιακά προσανατολισμένες ομάδες», των οποίων ο φριβμός αυξάνεται ταχινάτα τα τελείταια χρόνια. παράλληλα με την αιξηση της ανεργίας σε παρκόσμια κλίμακα. Ομάδες ανέργων συνεργάζονται μεταξύ τους, αιτοοργανώνονται και προσπαθούν να θυρων τρόπους επιβιωσης. Η πιο γνωστή οργάνωση με στόχο την ενίσχυση θέσεων εργασίας, και όχι μόνο, είναι η οργάνωση που ξεκίνησε στις

ΗΠΑ ο John Muher, στο Delansey Street του San Francisco. Φυλακισμένοι, τοξικομανείς και άλλα άτομα, για τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί εργασία μέσα στο δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο, βρήκαν βοήθεια με τη συμμετοχή τους στις ομάδες αυτές. Ο John Muher πιστεύει ότι είναι «λίθιο να θεραπεύεις έναν πορτορικανό τοξικομανή και να τον στέλνεις πίσω στο ιστανικό Χάρλεμ», παρομοιάζοντας τις θεραπευτικές διαδικασίες που δεν ασχολούνται με την κοινωνική κατάσταση του ασθενούς ως μια «μορφή συναυτηματικού όπιου». Για τον John Muher, θεραπεία σημαίνει θέση για εργασία και το αντίθετο, γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην αποδοτικότητα των μελών της ομάδας, όσο και στην εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής (αναφέρεται στο Ε. Γ. Παπαγεωργίου 1990).



Ακρυλικό και κάρβονο σε ξύλο, 50x70 cm, 1992

Ουσίες (κ.λπ.) ενός βάρβαρου και βίαιου πολιτισμού

Ποιου πολιτισμού;

Πριν από το Κόσσοφο, ο απλός άνθρωπος θα θεωρούσε παραδοξόλογία το ότι ο βάρβαρος και βίαιος πολιτισμός στον οποίο παρατέμπει ο τίτλος του παρόντος άρθρου είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.

Εδώ είναι απαραίτητη μια επεξήγηση: «Στον όρο “Ευρώπη” περιλαμβάνουμε τις αποχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν Ευρωπαίοι, μία από τις οποίες (δηλαδή οι ΗΠΑ) προέρχεται τώρα της σταυροφορίας... οι Ιάπτωνες συμπεριλαμβάνονται ως “επίτιμοι λευκοί”, διότι είναι αρκετά πλούσιοι για να γίνονται (σχεδόν) δεκτοί»¹. Ο Νόαμ Τσόμσκυ, στον οποίο οφείλεται αυτός ο «օρισμός» της Ευρώπης, φρόντισε να δώσει και μια εξήγηση για το πού στηρίζεται αυτή η βαρβαρότητα του λευκού Ευρωπαίου. Λέει: «Η ευρωπαϊκή κυριαρχία του κόσμου “βασιζόταν αποφασιστικά πάνω στη συνεχή χρησιμοποίηση της βίας”, γράφει ο Parker: “Ηταν χάρη στη στρατιωτική τους υπεροχή, μάλλον, παρά σε οποιαδήποτε κοινωνική, ήθική ή φυσική υπεροχή που οι λευκοί λαοί του κόσμου κατάφεραν να ελέγξουν, έστω και για λίγο, την πρώτη παγκόσμια πρημονία στην Ιστορία”. Ο χρονικός περιορισμός είναι ανοιχτός προς αμφισβήτηση². Το Κόσσοφο δικαιώνει την παρατήρηση του Τσόμσκυ. Δεν ήταν «έστω για λίγο» η κυριαρχία. Είναι τρέχουσα. Αυτά τα έγραψε ο Τσόμσκυ το 1993. Όμως, φρόντισε να ανατρέξει στο 180 αιώνα και να αναφέρει ότι: «Όπως παρατήρησε ο Άνταμ Σμιθ, η ευρωπαϊκή επιτυχία (σ.σ. για ιδιωτικό πλούτο) ήταν μια επιβράβευση της βαθιάς της γνώσης πάνω στα μέσα της βίας και του πλήθους εμβαπτισμού της στην κοιλούρα της βίας. “Στην Ινδία ο πόλεμος ακόμη ήταν ένα σπορ”, παρατηρεί ο John Keay: “στην Ευρώπη είχε γίνει επιστήμη”»³.

Πώς όμως εξελίχθηκε από τότε αυτή η επιστήμη που γέννησε η ευρωπαϊκή κουλτούρα; Το κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη αυτή ήταν ο συνδυασμός της επιστήμης με την τεχνολογία. «Η πρώτη φορά που συνδυάστηκε η επιστήμη με την τεχνολογία ήταν από το Γερμανό Justus von Liebig (το 1842), όταν χρησιμοποίησε τη Χημεία για να φτιάξει συνθετικό λίπασμα»⁴. Από τότε η ανθρωπότητα μπήκε σε ένα πολύ επικινδυνό μονοπάτι, που έχει χαραχτεί πάνω σε ένα τοπίο του οποίου το έδαφος είναι ο «ιδιωτικός πλούτος», που ανέφερε ο Άνταμ Σμιθ. Είναι απαραίτητο (και τραγικά ενδιαφέρον) να δούμε πού μας έχει ήδη οδηγήσει αυτό το μονοπάτι μέχρι σήμερα (το 1999).

Ποιες ουσίες:

Εάν ένα άτομο, π.χ. ένας αξιοπρεπής τραπεζικός υπάλληλος, φοράει ένα φρέσκο πουκάμισο κάθε εβδομάδα, καθαρισμένο με στεγνό καθάρισμα, για μια περίοδο περίπου 40 ετών μέχρις ότου πάρει σύνταξη, τότε αυτό το άτομο θα αινήσει το ρίσκο να πάθει καρκίνο κατά 150 φορές πάνω απ' αυτό που θεωρείται «αμελητέο ρίσκο». Το ίδιο ρίσκο υπάρχει και για τον αξιοπρεπή δικηγόρο που θα φόραγε ένα σακάκι καθαρισμένο με στεγνό καθάρισμα για μια τέτοια χρονική περίοδο⁶.

Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν σε διαμερίσματα πάνω από στεγνοκαθαριστήρια έχουν βάλει τον εαυτό τους σε μια θέση καθαρής επικινδυνότητας της υγείας τους. Για να μην αναφερθεί κανείς στις χιλιάδες ανθρώπους που δοινλείνουν μέσα στα ίδια τα στεγνοκαθαριστήρια.

Η ουσία που σκορπάει όλον αυτόν το πόνο είναι το διαλυτικό «perc» (perchloroethylene), μια οργανική ένωση του χλωρίου. Η επιστήμη συνδέει το perc με επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα, στο συκώτι, με διαταραχές στο γεννητικό σύστημα και με αινημένο ρίσκο για καρκίνο. Για παράδειγμα, το ρίσκο για καρκίνο του οισοφάγου για τους εργάζομενους σε στεγνοκαθαριστήριο είναι 7 φορές υψηλότερο απ' αυτό για τον υπόλοιπο πληθυσμό⁶.

Το perc έχει ενεργό διάψεια «ημιέωής» (δηλαδή χρόνο που απαιτείται για να εξαφανίστε το μισό της αρχικής ποσότητας) μέσα στο αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων γύρω στις 21 ώρες. Η αμερικανική EPA (Environmental Protection Agency — Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος) βρήκε ότι, εάν κάποια ρούχα που έχουν καθαριστεί με στεγνό καθάρισμα κρεμαστούν στο ντουλάπι ενός σπιτιού, θα υπάρχουν υψηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε perc μέσα στο σπίτι για περίοδο μιας εβδομάδας.

Βέβαια, η αμερικανική EPA, τρομοκρατημένη από τις πλέσεις των επιχειρηματιών της βιομηχανίας που σχετίζεται με το στεγνό καθάρισμα, παρά τα στοιχεία που είχε, έκανε χρόνια ολόκληρα να τα δημοσιοποιήσει, γιατί «η πράξη της κατάργησης του perc... θα μπορούσε να είχε καταστροφικές επιπτώσεις στη βιομηχανία του στεγνού καθαρίσματος».

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 (τούλαχιστον στην Αμερική), ήταν νόμιμο οι στεγνοκαθαριστές να ρίχνουν το χρησιμοποιημένο perc μέσα στο σύστημα αποχέτευσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το perc να διηθείται μέσα στο έδαφος από διαρροές στους σωλήνες του συστήματος αποχέτευσης και έτσι να περνάει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαρίζουν οι άνθρωποι τα ρούχα τους; Ναι, με σαπούνι και νερό! Ήδη βγήκαν στην αγορά μηχανές προγραμματισμένες με κομπιούτερ για να πλένουν με σαπούνι και νερό κάθε είδους ύφασμα και ράψιμο του ρούχου. Επίσης, το πλύσιμο μπορεί να γίνει και με το χέρι! Ακόμη και η αμερικανική EPA, αφού ανέλισε το θέμα, αποφάνθηκε ότι το καθάρισμα είναι εξίσου αποτελεσματικό μ' αυτό του στεγνού καθαρίσματος. Ταυτόχρονα αποδείχτηκε ότι κατά μέσο όρο το κόστος είναι περίπου ίδιο μ' αυτό του στεγνού καθαρίσματος.

Ας πάρουμε ένα ακόμη (σημαντικό) παράδειγμα. Πριν ο... Θεός δημιουργήσει την Procter & Gamble, την Dow Chemical, τη Clorox και λοιπές οντότητες του Tide, του Ariel κ.λπ., οι άνθρωποι καθάριζαν τα πιάτα τους, τα ποτήρια τους, τα κατσαρολικά τους κ.λπ. με ξύδι και λεμόνι, και με σαπούνι και νερό. Για τους «δύσκολους λεκέδες» στα σκεύη χρησιμοποιούσαν baking soda και βόραξ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, άρχισε (κυρίως στην Αμερική) μια κίνηση με στόχο να φτιάχνονται τα «απορρυπαντικά» μέσα στο ίδιο το νοικοκυριό με τα παρατάνω ακίνδυνα υλικά.

Ως ανεμένετο, οι βιομηχανοί των ως άνω (κοινωφελών) ιδρυμάτων πανικοβλήθηκαν και προσπάθησαν να «πείσουν» την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εμποδίσει να προωθούνται τέτοιες «ριζοσπαστικές» ιδέες, γιατί τα σπιτικά αυτά απορρυπαντικά, «αντίθετα με τα βιομηχανικά, δεν πληρούν τα κριτήρια των εργαστηριακών δοκιμών». Επίσης, είταν ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες «έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες βασισμένες στην επιστήμη»⁷. Πράγμα που ανάγκασε την αμερικανική EPA να συμμορφωθεί προς τας υποδειξεις της βιομηχανίας.

Δυστυχώς όμως, η επιστήμη, μέσα από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, μετά από περάματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, π.χ. ο βόραξ, ένα φυσικό ορυκτό, είναι καλύτερο απορρυπαντικό από το αντίστοιχο βιομηχανικό για να αφαιρέσει. π.χ., τη «γλίτσα» από την μτανιέρα.

Σε ένα ελληνικό κείμενο του 1929 διαβάζουμε: «Ο βόραξ επίσης χρησιμοποιείται και ως λευκαντικόν, δρων λόγῳ της αλκαλικότητας των διαλύματων του ως ο σάπιων, αλλά μη προσβάλλων τας καθαριζομένας ουσίας ούτε το δέρμα. Ως αντισηπτικόν μέσον συντηρησεώς εφαρμόζεται πολλάκις ως και εν τη θεραπειτική»⁸. (Φαίνεται ότι η αντισηπτικότητα του βόρακα είναι τόσο ισχυρή όσο και των βιομηχανικών απορρυπαντικών — δηλαδή όχι τόσο σημαντική, όπως δείχνουν σύγχρονες δοκιμές.)

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα «σπιτικά» απορρυπαντικά μπορεί να είναι τοξικά μόνο για τα κέρδη των Procter & Gamble κ.λτ.

Τα δύο παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν πόσο λαθεμένο είναι το μονοπάτι στο οποίο έσπρωξε την ανθρωπότητα το κέρδος, με στήριγμα την επιστήμη-τεχνολογία, που δε φταίει σε τίποτα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να παραθέσουμε την ακόλουθη (σχηματική) σύντομη ιστορία της ιατρικής που είναι ανάλογη με την πιθανή ιστορία των απορρυπαντικών:

Χρονική Περίοδος	Θεραπεία
200 π.Χ.	Να, φάει αυτή τη ρίζα.
1000 μ.Χ.	Αυτή η ρίζα είναι ειδωλολατρική. Να, πες αυτή την προσευχή.
1850 μ.Χ.	Αυτή η προσευχή είναι δεισιδαιμονία. Να, πιες αυτό το ρόφημα.
1940 μ.Χ.	Αυτό το ρόφημα είναι κομπογιανίτικο. Να, κατάτιε αυτό το χάπι.
1985 μ.Χ.	Αυτό το χάπι δεν κάνει τίποτα. Να, πάρε αυτό το αντιβιοτικό.
1998 μ.Χ.	Αυτό το αντιβιοτικό είναι συνθετικό. Να, φάει αυτή τη ρίζα ⁹ .

Η έρευνα των ουσιών

Το ξεκίνημα της χημικής βιομηχανίας, το 1842, με το Γερμανό Liebig, έδωσε στη Γερμανία το προβάδισμα παγκοσμίως στον κλάδο αυτό, μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι (νικητές) Αμερικανοί κατάσχεσαν όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της γερμανικής χημικής βιομηχανίας και με τη βοήθεια αυτών και της ήδη εντατικοποιημένης χημικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, για την αντιμετώπιση των αναγκών σε εκρηκτικά κ.λ.π. για τον πόλεμο, δόθηκε στην αμερικανική χημική βιομηχανία το προβάδισμα στη χημική τεχνολογία. Την ίδια χρονική περίοδο ο Χίτλερ στήριζε τη ναζιστική στρατιωτική του μηχανή κατά μεγάλο μέρος πάνω στην περίφημη I.G. Farben, την κολοσσιαία χημική βιομηχανία που από το 1937 έγινε ένας τεράστιος οργανισμός με 330.000 εργάτες. Το κύριο έργο της I.G. Farben ήταν η παραγωγή συνθετικών υλικών, ως πάρεργο δε είχε την παραγωγή των τοξικών αερίων για τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης. Μάλιστα, στο Άουσβιτς η I.G.Farben είχε μια μεγάλη επιχειρηματική μονάδα. «Τα 2/3 των Γραφείου Οικονομικής Ανάπτυξης του Ράιχ ήταν άνθρωποι από την I.G. Farben»¹⁰.

Όλη αυτή η επί περίπου ενάμιση αιώνα επιστημονική-τεχνολογική δραστηριότητα στον κλάδο της Χημείας απέδωσε τα μέγιστα.

Έτσι, το 1998 το Αμερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε ότι οι 87.000 (!!!) χημικές ουσίες (προϊόντα της ως άνω απόδοσης του κλάδου της Χημείας) έπρεπε να δοκιμαστούν, διότι ήδη από το 1996 «μερικοί ερευνητές ισχυρίζονταν ότι ευρέως χρησιμοποιούμενα χημικά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες στα αναταραγωγικά συστήματα των ανθρώπων και των ζώων»¹¹.

Το πρόγραμμα αυτών των δοκιμών που θα κάνει η αμερικανική EPA είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήδη η EPA άρχισε από το Νοέμβριο του 1998 να ερευνά την αντίδραση του αμερικανικού κοινού για το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998 με μια προσπάθεια να ξεχωριστούν από τις 87.000 ουσίες οι 15.000 (!!) πιο επικίνδυνες. Το πρόγραμμα προβλέπει διερεύνηση όλων αυτών των 15.000 ουσιών μέχρι το τέλος του 1999. Το κόστος δοκιμής κάθε ουσίας είναι 200.000 δολάρια. Θα ακολουθήσει ένας τρίτος γύρος δοκιμών, πάνω στις ουσίες που θα θεωρηθούν πιο ύποπτες, με παρατηρήσεις πάνω σε πειραματόζωα. Το κόστος γι' αυτή τη δοκιμή κάθε ουσίας θα είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια δολάρια(!). Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε πάνω από 1.000 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται σε μια ομάδα συνθετικών χημικών ουσιών οι οποίες αποκαλούνται «ενδοχρινικοί αποδιογγανωτές» (endocrine disruptors). Οι ουσίες αυτές μπούνται τις οργανώσεις των οργανισμών και αποδιογγανώνουν το σύστημα των ενδοχρινών αδένων. Οι ουσίες αυτές ξεκινούν από τα περίφημα PCB και φτάνονταν μέχρι τα απορρυπαντικά καθημερινής χρήσης.

Μια συνοπτική καταγραφή των κυριότερων απ' αυτές τις ουσίες είναι η εξής:

- Πλαστικά, πατώματα από βινύλιο, κόλλες, συσκευασία τροφίμων.
- Βιομηχανία και οικιακά απορρυπαντικά, μερικά σαμπουάν.
- Συνθετικές ζητίνες εσωτερικής επένδυσης κονσερβών (διατροφής).
- To DDT στις μη αναπτυγμένες χώρες (!)

— Οι διοξίνες, που προέρχονται από καύση και από ορισμένες βιομηχανικές διαδικασίες.

Το βιβλίο της Theodora Colborn με τίτλο *Our Stolen Future*, που βγήκε το 1996, ίσως αποδειχτεί τόσο σημαντικό στην ιστορία όσο και το βιβλίο *Silent Spring*, του 1962, της Rachel Carson. Η Colborn ξεσκεπάζει τις επιπτώσεις από τους ενδοχρινικούς αποδιοργανωτές των παραπάνω ουσιών.

Η Colborn ισχυρίζεται ότι «ο πληθυσμός της γης “ουδετεροποιείται” (neutering), δηλαδή γίνεται “αρσενικοθήλιυκος”. Οι γυναίκες γίνονται πιο ανδροπρεπείς και οι άντρες πιο θηλυπρεπείς. Οι μεγάλες καταστροφές γίνονται στα έμβρυα μέσα στην κοιλιά της μάνας τους. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί αυξηση του “υποσπαδία” στα αγόρια που γεννιούνται. Ο υποσπαδίας είναι μια κατάσταση κατά την οποία η ουρηθρά δεν καταλήγει στην άκρη του πέοντος... με πιο δυσμενή τη μορφή που... καταλήγει στο όσχεο (σ.σ. το σακοειδή θύλακο που περιέχει τους όρχεις), η οποία είναι σχεδόν αδύνατο να επιδιορθωθεί χειρουργικά»¹².

«Εάν οι συνθετικές χημικές ουσίες είναι ένοχες, όπως κατηγορούνται, η σταδιακή απόσυρση τους θα αποτελέσει μια πελώρια επιχείρηση, αφού αυτές έχουν γίνει μέρος της ίδιας της δομής της σύγχρονης ζωής»¹³.

Η γημική βιομηχανία έχει ήδη ξεκινήσει την αντεπίθεσή της και ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα από τα αποτελέσματα των δοκιμών που θα κάνει η EPA πάνω στις 87.000 ουσίες θα είναι αναξιόπιστα. Επίσης ισχυρίζεται ότι οι πολιτικοί έχουν παραμερίσει τους επιστήμονες.

Η Dr. Ana M. Soto, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts, λέει ότι για το πρόβλημα αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρις ότου έχουμε τα αποτελέσματα της EPA. Και συμπληρώνει ότι «μιλάει ως πολίτης και όχι ως επιστήμονας». Η Dr. Soto έφτασε να λέει αυτά διότι το 1989 διαπίστωσε με τρόπο ότι κάποιες χημικές ουσίες που υπήρχαν μέσα στους ίδιους τους πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες στους οποίους έκανε τις έρευνές της κατέστρεψαν τα οιστρογόνα με τα οποία πειραματιζόταν.

Εδώ μπαίνει το (μάλλον βασανιστικό) ερώτημα που θα έβαζε ο γνωστός φανταστικός επισκέπτης από έναν άλλο πλανήτη: Οι 87.000 χημικές ουσίες είναι απαραίτητες για να ζήσει (ευτυχισμένος) ο άνθρωπος πάνω στη γη; Πώς επέζησε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν από το 1842 (του Liebig); Η απάντηση στο ερώτημα είναι πολύ απλή και μονολεκτική: κέρδος. (Βέβαια, κάνουμε την υπόθεση ότι ο επισκέπτης από το διάστημα έχει έντιμη και λογική σκέψη.)

Κατά τη δεκαετία του Ρήγκαν, η λέξη κέρδος θεωρήθηκε ότι δεν ήταν επαρκής. Σ' αυτή προστέθηκε μια άλλη πιο «ζωντανή» λέξη, προστέθηκε η λέξη «greed» (πλεονεξία), που οι άνθρωποι του Ρήγκαν τη συνόδευσαν με το περίφημο σλόγχαν: «Greed is good!» (η πλεονεξία κάνει καλό). Δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς ότι οι ΗΠΑ είναι το πιο «χριστιανικό» έθνος επί της γης. Γι' αυτό και μερικοί έλληνες βουλευτές πάνε κάθε τόσο στην Αμερική για να... προσευχηθούν μαζί με τον Κλίντον και την οικογένειά του!

Πώς όμως εννοούν οι Αμερικανοί αυτή την πλεονεξία, το greed; Η κορωνίδα της αμερικανικής κοινωνίας είναι ο περίφημος CEO (Chief Executive Officer. Επικεφαλής Διειθυντικό Στέλεχος) της μεγάλης εμπορικής επιχείρησης, της corporation. Οι αμερικανοί CEO έβαλαν το ρητό για το greed πάνω από τα ρητά της Βίβλου (την οποία πάντα έχουν στο

μοδίνο δίπλα στο χρεβάτι τους). Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτής της λατρείας του greed για το χρόνο που μας πέρασε, το 1998.

Για το 1998, ο CEO με την υψηλότερη αμοιβή ήταν ο Michael D. Eisner, της *Walt Disney Co.* Η ετήσια αμοιβή του Michael: 575.6 εκατομμύρια δολάρια [180 δισεκατομμύρια δραχμές το χρόνο (!), δηλαδή περίπου το μισό του αρχικού προϋπολογισμού του μετρό της Αθήνας]. Ο μέσος αμερικανός CEO είχε ετήσια αμοιβή 10.6 εκατ. δολ. (3.16 δισ. δραχμές το χρόνο).

Οι εν λόγω αμοιβές δικαιολογίνται με τη θεωρία ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με την απόδοση των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο. Οπότε, ο CEO έχει κάθε λόγο να ενεργοποιήσει το greed ώστε να αυξήσει την τιμή της μετοχής της εταιρίας του. Για το 1998 υπάρχουν τα εξής (ενδιαφέροντα) στατιστικά στοιχεία:

Αύξηση μετοχών (Standard & Poor's index)	26,7%
Αύξηση αμοιβής CEO	36,0%
Αύξηση αμοιβής μέσου διοικητικού υπαλλήλου	3,6%
Αύξηση αμοιβής μέσου εργάτη	2,7%

Όλα τα παραπάνω έχουν ως καταστάλγμα τα εξής: Το ετήσιο εισόδημα των μέσου αμερικανού εργάτη (για το 1998) ήταν 25.000 δολάρια (περίπου 7,7 εκατ. δραχμές). Το αφεντικό του μέσου εργάτη έβγαλε (το 1998) όσο έβγαλαν μαζί 419 εργάτες (10.6 εκατ. δολ.).¹⁴ Ο δε ως άνω Michael D. Eisner έβγαλε όσα έβγαλαν όλοι μαζί 23.024 (είκοσι τρεις χιλιάδες και είκοσι τέσσερις) εργάτες.

Σινεπώς, δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι οι CEO θα μειώσουν τις αποδοχές τους με το να πονοψηγάνε γιατί οι 87.000 ουσίες πιθανώς να αφανίσουν τη ζωή πάνω στη γη. Και όμως, οι CEO ενδιαφέρονται για τη ζωή και μάλιστα πάρα πολλά!

«Οι επιστήμες της ζωής»

Η γενετική επιστήμη έχει τις ρίζες της στην αρχή του πολιτισμού, που ξεκίνησε εδώ και περίπου 6.000 χρόνια στη Μεσοποταμία. Υπάρχουν, π.χ., πήλινες ταμπλέτες που αναφέρονται στα κληρονομικά χαρακτηριστικά των αλόγων. Όμως, η γενετική μπήκε στην ουσία του αντικειμένου της το 1953, όταν προσδιορίστηκε η διπλή έλικα του DNA. Από τότε οι κύριες εφαρμογές της γενετικής ήταν γύρω από τα φυτά και τις καλλιέργειες, τις «επιστήμες των φυτών».

Αυτά ίσχυσαν μέχρι το 1996, δηλαδή μέχρι ποτιν από τρία χρόνια. Τότε, το 1996, οι «επιστήμες των φυτών» μετανομάστηκαν ξαφνικά σε «επιστήμες της ζωής», διότι «φάνηκε ότι πλέον δεν ήταν ο όρος αρκετά ευρύς για να περιγράψει την επανάσταση στη γενετική των φυτών. Εξάλλου επίσης, ο όρος "επιστήμες της ζωής" θα ακοιγόταν ως πιο σέξυ στα αυτιά των επενδυτών».¹⁵

Νοού του νέου όρου ισχυρίζονται ότι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις *Monsanto* και *Novartis* και έτος της βάστισης το 1996. Αυτό το «γεγονός», καταρχήν, δείχνει ότι οι επι-

στήμες δεν «ανήκουν» πια στον παραδοσιακό τους χώρο, το πανεπιστήμιο, αλλά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ποιο είναι, όμως, το αντικείμενο των «επιστημών της ζωής»; Ουσιαστικά είναι ο επαναπροσδιορισμός της φύσης του ανθρώπου. Ο πυρήνας της ζωής έχει ξεκινήσει να γίνεται «πνευματική ιδιοκτησία» (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, «πατέντα») λίγων γιγαντιαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα:

— Ένας αμερικανός επιχειρηματίας, ο John Moore, από την Αλάσκα, είχε ένα σπάνιο είδος καρκίνου και υποβάλλόταν σε θεραπεία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες (U.C.L.A.). «Ένας από τους θεραπόντες γιατρούς και ερευνητής στο πανεπιστήμιο διατίστωσε ότι οι ιστοί της σπλήνας του Moore έφτιαχναν μια πρωτεΐνη του αιματούς που διεκπόλινε την παραγωγή λευκών αιμοσφαιριών, τα οποία είναι πολύτιμοι αντικαρκινοί παράγοντες. Το πανεπιστήμιο δημιούργησε μια κυτταρική σειρά από τον ιστό της σπλήνας του Moore και το 1984 εξασφάλισε μια πατέντα γι' αυτή την «εφεύρεση». Εκτιμάται ότι αυτή η κυτταρική σειρά αξίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολαρίων)¹⁶.

Την άδεια εκμετάλλευσης της «εφεύρεσης» εξασφάλισε η είδητη καρκινική φαρμακευτική εταιρία Sandoz. Όλα αυτά έγιναν εν αγνοία του Moore. Οταν τα ανακάλυψε, ο Moore έζανε αγωγή κατά του πανεπιστημίου, «απατώντας δικαιώματα ιδιοκτησίας στους ιστούς του σώματός του». Το 1990 εκδόθηκε η τελική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Καλιφόρνια, η οποία έλεγε ότι ο Moore «δεν έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στους ιστούς του ίδιου του σώματός του». Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιόλογησε αυτή την απόφαση λέγοντας ότι: «Τα μέλη του ανθρώπινου σώματος δεν μπορούν να είναι αντικείμενα αγοραστώλησιών στην αγορά». Όμως, το δικαστήριο απεφάνθη ότι η «κυτταρική γραμμή, ενώ δεν είναι ιδιοκτησία του Moore, μπορεί δικαίως να διεκδικήθει ως ιδιοκτησία του U.C.L.A». Και το μόνο που μπορούσε να διεκδικήσει ο Moore από τους «επενδυτές» της Sandoz ήταν κάποια γρηγορική αποζημίωση.

Ο δικαστής Allen Broussard, που ανήκε στη μειοψηφία στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Καλιφόρνια, στη διιστάμενη γνώμη του μέσα στην απόφαση γράφει (με αρκετά ειρωνικό τρόπο): «Πόρρω του να αντιφέρει αυτά τα βιολογικά υλικά πάνω από την εμπορευσιμότητα, η απόφαση της πλειοψηφίας απαγορεύει στον ενάγοντα, που είναι η πηγή των κυττάρων, να καρπούσει το οφέλος της αξίας των κυττάρων, αλλά επιτρέπει στους εναγομένους... να διατηρήσουν και να εκμεταλλευτούν την πλήρη οικονομική αξία των παρανόμως αποκτηθέντων χερδών ελειτέρων οποιασδήποτε... νομικής ειθητης»¹⁷ (η έμφαση στο πωτότυπο).

— Ένας ερευνητής του περιφημού και έγκυον National Institute of Health (N.I.H.), του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ, παίρνοντας αίμα από μια γυναίκα 29 ετών που ανήκει στη φυλή Guaymí των Ινδιάνων του Παναμά, δημιούργησε μια κυτταρική σειρά που μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη για τη θεραπεία του AIDS και της λευχαιμίας. Τα μέλη της απομακρυσμένης αυτής κοινότητας Ινδιάνων είναι φρεγίς ενός μονοδικού ιού, ο οποίος διεγείρει την παραγωγή αντισωμάτων που μπορεί να είναι αποτελεσματικά γι' αυτές τις θεραπείες. Η ίδια η αμερικανική κυβερνητική προστάθησε να εξασφαλίσει την πατέντα για

τον ιό που βγήκε από την κυτταρική σειρά της Ινδιάνας. Μόλις το έμαθαν οι Ινδιάνοι, διαμαρτυρήθηκαν δημόσια για την πράξη της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο δε Isidoro Acosta, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Guaypi του Παναμά, είπε:

«Δε φανταζόμουνα ποτέ ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που θα ζητούσαν πατέντα για τα φυτά και τα ζώα. Αυτό είναι θεμελιακά ανήθικο, αντίθετο προς τη θεώρηση της φύσης από τους Guaypi και τη θέση μας μέσα σ' αυτή. Το να πάρεις πατέντα για την ανθρώπινη ψλή... το να πάρεις το ανθρώπινο DNA και να ζητάς πατέντα για τα προϊόντα του... αυτό παραβιάζει την ακεραιότητα της ίδιας της ζωής και τις πιο βαθιές μας έννοιες περί ηθικής»¹⁸.

Είναι αρκετά διδακτικό να συγκρίνει χανείς τα λόγια αυτού του απλού Ινδιάνου από τον Παναμά με τα λόγια του Τσόμουκιν, ο οποίος λέει: «Μιλάμε πια για τον έλεγχο των βασικών στοιχείων της ζωής. Σε σύγκριση μ' αυτό, τα ηλεκτρονικά αναφέρονται σε σκέτες ανέσεις της ζωής»¹⁹.

— Για 40 χρόνια, η τεράστια αμερικανική χημική εταιρία Du Pont προσπαθούσε να βρει έναν οικονομικό τρόπο για να φτιάχνει το SGT, μια κλωστή πολυέστερη που είναι 5 φορές πιο ελαστική από την αντιστοιχη που φτιάχνεται από πετροχημικά. Τώρα η Du Pont, σε (βιοτεχνολογική) συνεργασία με την άλλη γιγαντιαία αμερικανική χημική εταιρία Dow Chemical Co., «τροποποιούν βιολογικά (engineer) το βακτηρίδιο E. coli για να φτιάξουν τις κλωστές SGT. Οι εμπορικές πωλήσεις της κλωστής αναμένεται να αρχίσουν μέσα σε 3 χρόνια»²⁰.

Εδώς ας μας επιτραπεί ένα σύντομο, αλλά απαραίτητο, σχόλιο: «Ισως... το πιο απίστευτα επικίνδυνο πρόβλημα με τη βιοτεχνολογία είναι η έρευνα που γίνεται πάνω στο μικροοργανισμό E. coli, ο οποίος βρίσκεται στα έντερα του ανθρώπου, τοποθετημένος εκεί από τη φύση. Εάν κάποιος μεταλλαγμένος E. coli βγει από το εργαστήριο και περάσει μέσα στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα, αυτό θα μπορούσε να "σημάνει την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους"»²¹. Και όλα αυτά γιατί; Για ένα καλύτερο πουκάμισο από πολυέστερη!

— Για χιλιάδες χρόνια οι αγρότες σε όλα τα μέρη της γης φύλαγαν τους σπόρους από τη σοδειά τους για να σπείρουν τον επόμενο χρόνο. Τώρα, όμως, η Monsanto αποφάσισε ότι οι αγρότες όλης της γης πρέπει να αγοράζουν τους σπόρους από τη Monsanto. Έτσι, τροποποιήσε γενετικά τους σπόρους ώστε να είναι στείροι, δηλαδή μιας χρήσης. Σπέρνει ο αγρότης τον ένα χρόνο και δεν μπορεί να φυλάξει σπόρους για τον επόμενο χρόνο, αφού είναι στείροι. Πρέπει τον επόμενο χρόνο να αγοράσει καινούριους σπόρους από τη Monsanto. Τους γενετικά τροποποιημένους στείρους αυτούς σπόρους η Monsanto τους βάφτισε με το χολιγουντιανό όνομα «Terminator» (Εξολοθρευτής)!

Τα παραδείγματα αυτά είναι αρκετά ενδεικτικά για το περιεχόμενο των «επιστημών της ζωής», που (όχι περιέργως) αγκάλιασαν με τόσο «ενδιαφέρον» οι επιχειρηματικοί κολοσσοί της γης. Σκοτώς αιτών των επιχειρήσεων είναι να ενοποιήσουν τις τρεις μεγαλύτερες βιομηχανίες της γης, τη γεωργία, τα τρόφιμα και την υγεία, που τώρα δρουν χωριστά.

Έτσι, στην Αμερική η Du Pont, η Monsanto και η Dow Chemical ενώνονται μετά μανίας και συγχρόνως μεταμορφώνονται για να κυριαρχήσουν στη «βιοτεχνολογική» αγορά. Στην Ευρώπη, οι ελβετικές Ciba-Geigy και Sandoz ενώθηκαν και έφτιαξαν τη Novartis (ένα γίγαντα που θεωρείται ότι δεν ξύπνησε ακόμη). Η Novartis ενώθηκε με τη γερμανική Hoechst και τη Rhône-Poulenc. Πλήρης κοσμογονία! Η «μεταμόρφωση» αυτή των εταιριών αφορά όχι μόνο την ουσία του αντικειμένου τους, αλλά και το δρόμο που παίζνει η επιχειρηματι-

κή ελίτ του κόσμου προς τον 21ο αιώνα. Έτοι, η Monsanto το 1997 πούλησε ολόκληρο το τμήμα χημικών προϊόντων της, στα οποία ήταν ηγέτιδα παγκοσμίως, για να στραφεί στη βιοτεχνολογία. (Ίσως η παραγωγή χημικών προϊόντων ανατεθεί σε παρακαταίνους λαούς.) Ομοίως, οι μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων στον κόσμο, η Deer & Co. και η Case Corp. (αμφότερες αμερικανικές), σχεδιάζουν συσκευές ανίχνευσης που θα επιτρέπουν στους αγρότες να καταγράψουν την περιεκτικότητα των προϊόντων τους σε πρωτεΐνες και έλαια!

Το γεγονός ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν τόσο φιλικές αλλαγές και επενδύονταν τόσα δισεκατομμύρια δολάρια στη βιοτεχνολογία πρέπει να μας προειδοποιήσει για το ότι αυτοί οι επιχειρηματικοί κολοσσοί δε θα υποχωρήσουν τόσο εύκολα όποιες κι αν είναι οι αντιδράσεις από τα κάτω. Και υπάρχουν αντιδράσεις.

Οι αντιδράσεις

Στην Ευρώπη η αντίδραση για τα τρόφιμα «Φρανκεστάιν» είναι τεράστια. Στη Μεγάλη Βρετανία πρόσφατες αποκαλύψεις για τα κατασφρακά αποτελέσματα των μεταλλαγμένων τροφών δημιούργησαν τεράστια πολιτική αναταραχή και είναι μόνο η αρχή.

Στην Αμερική η αντίσταση είχε ήδη αρχίσει από τη δεκαετία του 1970. Στη δεκαετία του 1980 οι ακτιβιστές στην Καλιφόρνια καθυστέρησαν την εφαρμογή της πρώτης δοκιμής που έγινε στο ύπαιθρο με γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, και όταν τελικά ξεκίνησε η δοκιμή επιτέθηκαν και ξερίζωσαν 2.000 φυτά στο δοκιμαστικό αγρό.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί το κίνημα για αντίσταση κατά της βιοτεχνολογίας. Πάντως το κίνημα είναι ζωντανό σε όλη τη γη. Επίσης, ο οικονομικός τύπος της ίδιας της ελίτ συστήνει στους επενδύτες να είναι προσεκτικοί. ομόλογώντας έτσι εμμέσως ότι υπάρχουν δυσκολίες.

Ήδη, όμως, υπάρχει ένα προηγούμενο παράδειγμα επιτυχημένης αντίστασης που είναι ελπιδοφόρο. Αυτό είναι το αντιτυρηνικό κίνημα των λαών, χυρίως της Αμερικής και της Γερμανίας, που σταμάτησαν την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων.

Οι ίδιοι οι επιστήμονες που είναι με το μέρος της βιοτεχνολογίας ισχυρίζονται πως δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα που υπάρχουν στην αγορά είναι επικίνδυνα. Η υποχρηματισμένη λέξη «ακόμη» μπορεί να εκληφθεί ως αβεβαιότητα. Φαίνεται, όμως, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία, ακόμη και αυτής της πλευράς των επιστημόνων, είναι ότι τα γονίδια που ανθίστανται στα έντομα και στα φυτοφάρμακα μπορούν να μετατηδήσουν σε αρριόχορτα και να δημιουργήσουν έτσι σούπερ ζιζάνια. Άλλα δεν είναι μόνο τα ζιζάνια που μπορούν να υποστούν τα της βιοτεχνολογίας.

Η ευγονική

Το 1883 ο άγγλος ανθρωπολόγος sir Francis Galton, εξάδερφος του Δαρβίνου, όρισε την «ευγονική» ως την «επιστήμη που επιδιώκει τη βελτίωση του (ανθρώπινου) γένους». Η ευ-

γονική, ως πρωτοπορία στην επιστήμη της εποχής εκείνης, βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Αμερική της προόδου, όπου οι μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ απέκλεισαν πλήθυσμούς ολόκληρους να μεταναστεύουν στην Αμερική γιατί ανήκαν σε κατώτερα έθνη. Οι προοδευτικές αυτές ιδέες είχαν φτάσει και μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής (τον Άρειο Πάγο τους), όπου ο «άγιος» της αμερικανικής δικαιοσύνης, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Oliver Wendell Holmes, εκφράστηκε υπέρ της στείρωσης ενός ανθρώπου γράφοντας: «Τοις γενιές ηλιθίων είναι αρκετές».

Στη συνέχεια ο Αδόλφος Χίτλερ, διδαχθείς πολλά από την αμερικανική ευγονική, την εισήγαγε στο γερμανικό λαό μέσα από το έργο του *Mein Kampf*, με τα γνωστά αποτελέσματα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου μετονόμασε το Τμήμα Ευγονικής σε Τμήμα της Ανθρώπινης Γενετικής.

Η γενετική επέμβαση είναι δύο ειδών: η «σωματική», όταν η επέμβαση, π.χ. για θεραπευτικούς λόγους, γίνεται σε ένα άτομο, αλλά δε μεταφέρεται στις επόμενες γενιές, και η «γενετική», όταν η αλλαγή από την επέμβαση, π.χ. για τη «βελτίωση» των σωματικών και «ψυχικών» χαρισμάτων, μεταφέρεται στις επόμενες γενιές.

Στη δεύτερη περίπτωση, στη «γενετική», είναι φανερό ότι η γενετική επέμβαση είναι στην ουσία μια επέμβαση στην εξέλιξη (με τη διαφίνινκή έννοια) του ανθρώπινου είδους. Οι συνέπειες από μια τέτοια πράξη είναι τουλάχιστον άγνωστες. Πέρα απ' αυτό, ποιος θα αποφασίζει τι είναι καλό ή κακό για τη «βελτίωση» του ανθρώπινου είδους; Θα αποφασίζει η κυβέρνηση, η μεγάλη εμπορική επιχείρηση (π.χ. η Monsanto) ή οι καθηγητές των πανεπιστημίων; Αστεία πράγματα, αν δεν ήταν τόσο απειλητικά.

Η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. «Επιχειρηματίες» κάθε λογής έχουν ξεχιθεί στο κινητήρι του γονιδίου, χυρίως στον Τρίτο Κόσμο. Στόχος τους είναι να πείσουν τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που ήδη αναφέραμε ότι ανακάλυψαν «την καλή», ώστε να αγοραστούν οι μικροεταιρίες τους από τους κολοσσούς. Η κατάσταση θυμίζει κάτως την αντιταροχή της πολυκατοικίας, όταν ένας χασάτης εύκολα μπορούσε να μετατραπεί σε πολυκατοικιατζή. Τα προβλήματα που διαφαίνονται είναι τεράστια. Π.χ., έστω κι αν μερικά κράτη απογορεύσουν την ευγονική, θα υπάρξουν «σημαίες ευκαιρίας» για να πάνε οι πλούσιοι να κάνονται τις γενετικές αλλαγές της προτίμοής τους. Ήδη ένας άγριος γιατρός έστησε το γενετικό μαγαζί του στη Σαουδική Αραβία, για να εξιπτερετήσει εκεί τους πλούσιους αγγλοσάξονες πελάτες του²².

Αυτού των είδους οι εξελίξεις δε θα γίνονται απότομα, αλλά βαθμιαία και εν κρυπτά. Καθήκον του προοδευτικού κινήματος είναι να βγει και να κατατοπίσει τον κόσμο. Επαναλαμβάνουμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Η επιχειρηματική είλιτ έχει ήδη κάνει επένδυση των δολαρίων της για να «βελτιώσει» το ανθρώπινο είδος. Η ανθρώπινη εξέλιξη έγινε εμπορεύσιμο είδος στην αγορά!

H αρχή

Είναι τραγικά ειρωνικό το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση, αλλά και αναμενόμενο, τουλάχιστον από ανθρώπους με κοινό νου. Το 1972 ένας μικροβιολόγος που δούλευε για

την General Electric, ο Ananda Chakrabarty, προσπάθησε να βγάλει μια πατέντα για ένα μικρόβιο το οποίο θα μπορούσε να καθαρίσει τις κηλίδες πετρελαίου στη θάλασσα από διαρροές σε αυγήματα με τάνκερ κ.λπ. Το αμερικανικό Γραφείο Πατεντών και Κατατεθέντων Σημάτων του απάντησε: «*H. ζωή δεν μπορεί να γίνει πατέντα*»²³.

Ο Chakrabarty έκανε έφεση και έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, και το 1980 αυτό τον δικαίωσε! Ο επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο περιφέρμος Warren Burger, έγραψε στην απόφαση: «Η ισχύουσα διάκριση δεν είναι ανάμεσα στα έμβια ή μη έμβια πράγματα, αλλά το ότι μικρόβια όπως αυτό που προσδιόρισε ο Chakrabarty είναι ‘εφευρέσεις από ανθρώπινη δραστηριότητα’».

Έτσι επιβεβαιώθηκε για μια φορά ακόμη ότι η επιχειρηματική ελίτ, εκτός από τη βία, είχε ως σημαντικό εργαλείο για την «κατασκευή» της σημερινής κοινωνίας το δικαστή και το δικηγόρο. Ένας απλός γραφειοκράτης του Γραφείου Πατεντών των ΗΠΑ είχε το ηθικό ανάστημα να πει ότι η ζωή δεν είναι εμπορεύσιμη. Ο επικεφαλής του αμερικανικού Αρείου Πάγου άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για χάρη των αφεντικών.

Σημειώσεις

1. Τσόμσκι Νόαμ. *Έτος 501*, εκδόσεις Τόπος, 1994, σ. 9.
2. *Στο ίδιο*, σ. 14.
3. *Στο ίδιο*, σ. 14.
4. Ράττης Νίκος, «Τεχνολογία: Παρελθόν, Παρόν, (Μέλλον;)», περιοδικό *Δημοκρατία και Φίση*, αρ. 3, Ιούνιος 1997, σ. 20.
5. Ebbert Kristin, «Your Cleaner Could Be Greener», *Utne Reader*, Μάρτ.-Απρ. '98, σ. 82.
6. *Στο ίδιο*, σ. 82.
7. Broydo Leora, «The Clean Cleaner Couer-Up», *Mother Jones*, Ιαν.-Φεβ. 1998, σ. 23.
8. Χορς Σ., *Εγκυλοπαίδεια του Πισσοΐ*, 1929, τόμ. 7, σ. 544.
9. *Utne Reader*, Μάρτ.-Απρ. '98, σ. 88.
10. Grunberger Richard, *The 12-Year Reich*, Holt, Rinehart and Winston, N.Y. 1971, σ. 177.
11. Arns Catherine, «Is Your Reproductive System in Danger?», *Business Week*, 14 Σεπτ. '98, σ. 77.
12. Snell Marilyn Berlin, «Theo Colborn», (συνέντευξη) *Mother Jones*, Μάρτ.-Απρ. '98, σσ. 29, 30.
13. Arns, σ. 77.
14. Reingold Jennifer & Grover Roland, «Executive Pay», *Business Week*, 19 Απρ. '99, σ. 36.
15. Melcher Richard A. et al, «Fields of Genes», *Business Week*, 12 Απρ. '99, σ. 49.
16. Rifkin Jeremy, «The Biotech Century», *The Nation*, 13 Απρ. '98, σ. 16.
17. *Στο ίδιο*, σ. 18.
18. *Στο ίδιο*, σ. 14.
19. Τσόμσκι, θ.τ., σ. 135.
20. Melcher, σ. 50.
21. Ράττης, σ. 42 και Arditiki Rita et al, *Science and Liberation*, Black Rose Books, 1980, σ. 18.
22. *Mother Jones*, Μάιος-Ιούνιος '98, σ. 5.
23. *Στο ίδιο*, σ. 45.

την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ιδιαιτερότητας της Ελλάς στην περιοχή της Αιγαίου. Η προστασία αυτή διαβιβάζεται στην Ελληνική Δημοκρατία μέσω της Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία της Ιδιαιτερότητας της Ελλάς στην περιοχή της Αιγαίου.



Ακρυλικό σε ξύλο, 30x40 cm, 1992

Στρατός και ναρκωτικά

Η παρουσίαση ενός κειμένου με αυτόν τον τίτλο σ' ένα έντυπο όπως η *Ουτοπία* θα ήταν κυριολεκτικά αδιανόητη πριν από όχι πολλά χρόνια. Κι αυτό γιατί, εκτός από το σαφώς ασφυκτικότερο κλίμα περιορισμού της ελειθερίας της έκφρασης και την αυστηρότερη λογοκρισία που επικρατούσαν στο πρόσφατο παρελθόν, η διάδοση των ναρκωτικών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) της χώρας ήταν γενικά πολύ περιορισμένη. Αφορούσε στρατιωτικά, συνήθως, κρούσματα, που μόλις εντοπίζονταν, αυτομακρύνονταν κατά κανόνα αστρατιαία από το στρατιωτικό περιβάλλον, χωρίς να εκτίθενται στη δημοσιότητα. Η προσωπική μου εμπειρία μετά από μια μακρά θητεία στο Υγειονομικό Σώμα της Πολεμικής Αεροπορίας συμφωνεί με την παραπάνω εκτίμηση.

Στις τελευταίες όμως δύο δεκαετίες, η ειδυλλιακή αυτή εικόνα έχει αλλάξει φιξικά. Καθώς η μάστιγα των ναρκωτικών έπληξε με ορμή την ελληνική κοινωνία —και ιδίως τις νεότερες πληθυσμιακές της ομάδες—, εισέβαλε και στο πιο κλειστό της τμήμα, το Στρατό, ανατρέποντας όλους τους υπάρχοντες φραγμούς. Έτοιμη ήταν τα ναρκωτικά στις Ε.Δ. συνιστούνταν ένα μέγα και διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα, παρόλο που αποφεύγεται να ομολογείται από τους ιθύνοντες, οι οποίοι επιμένουν να το θεωρούν ταμπτού.

Τα κατά τα άλλα λαλίστατα ΜΜΕ αγνοούν συστηματικά την κατάσταση, παρόλο που οι σχετικές μαρτυρίες χιλιάδων νέων που υπηρετούν βοούν και διαδίδονται ευρύτατα στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον*.

Ο Στέφανος Παπαγεωργίου είναι γιατρός, απόστολος Υποπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας

* Εξαιρετή αποτέλεσε μια σχετικά πρόσφατη (10.1.99) εκπομπή του καναλίου STAR γι' αυτό το θέμα, στην οποία, μετα από προσλήψη, είλαβα μέρος ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Ανθρωπινών Δικαιωμάτων «Πολίτες Χωρίς Δεσμά». Η εκπομπή είχε ιημήνη απροαματικότητα και έβγαλε στον αέρα αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, στα οποία θα αναφερθούμε παρακατώ.

Στο σημείο αυτό ας περιοριστώ σε δύο μόνο σχόλια σχετικά μ' αυτή: Πρώτον, ότι, ενώ κατά τη διάρκειά της ο οργανωτής της, κ. Κ. Χαρδαμέλας, υποσχέθηκε πολλές φορές στοις ακροατές ότι θα τη συνεχίσει σ' ένα δευτερο μέφος πολύ σύντομα, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Αγνωστο τι μεσολάβησε, εκτός από διάφορες φήμες που ακούστηκαν ότι ο εκνευρισμός των ιημάτων του ΥΕΘΑ για σα ήταν στην επιφάνεια ήταν μεγάλος. Δεύτερον, τέσσερις μόλις μέρες μετά την εμφάνισή του στο κανάλι, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων κ. Κ. Φωτάκης διασύνθηκε από θαύμα, όταν η γειροβούβιδα μεγάλης ισχύος την οποία «άγνωστα» χέρια είχαν τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του από καθαρή τιγκή δεν εξερχόταγ¹. Το μήνυμα ήταν σαφές: Εν μέσω Δημοκρατίας και στην πορεία υλοποίησης του οράματος της ΟΝΕ, στο οπλοστάσιο αυτών που παραχθούν να διατηρηθεί το πέπλο σιωπής γάλων από τις Ε.Δ. περιλαμβάνονται και οι δολοφονικές απότελεσης, άρα «καθήστε καλά»...

Η κορυφή των παγόβουνον

Προσπαθώντας τώρα να διεισδύσει κανείς στην ουσία του προβλήματος, θα αναρωτηθεί λογικά ποια είναι η έκτασή του, για τι αριθμούς μιλάμε;

Δυστυχώς, όσο κι αν φαίνεται περίεργο για ένα ξήτημα τέτοιας σοβαρότητας, επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπεύθυνες έρευνες και μελέτες από τους αρμόδιους φορείς των Ε.Δ. Επομένως, όποια νούμερα ή ποσοστά δηλώνονται από τους κύκλους του ΥΕΘΑ είναι ουσιαστικά αιθαίρετα και θυμίζουν λιγάκι τους οικονομικούς δείκτες που προβάλλουν συνήθως οι εκάστοτε κυβερνήσεις, προσαρμόζοντάς τους στις εκάστοτε πολιτικές τους. Οι εκπρόσωποι των τριών Κλάδων (ανά ένας Ανώτερος Αξιωματικός-Ψυχίατρος για Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία) στην εκπομπή του STAR προσπάθησαν, χωρίς να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, αφού δεν παρουσίασαν δεδομένα, να πείσουν τους τηλεθεατές ότι το ποσοστό των χρηστών σήμερα κυμαίνεται στο 2% του προσωπικού. Έτσι, κατέληξαν στο βολικό συμπέρασμα ότι, εφόσον η αναλογία στην υπόλοιπη ελληνική νεολαία, όπως εμφανίστηκε σε πρόσφατες έρευνες στον Τύπο, φτάνει σε διψήφιους αριθμούς, το Στρατεύμα δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα. Ο υπουργός Άμυνας κ. Τσοχατζόπουλος έσπευσε να τους καλύψει, δηλώνοντας με το συνήθη στόμφο ότι το πρόβλημα είναι μάλλον ασήμαντο και ελέγχεται ικανοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, με τη φόρα που πήρε, πρόσθεσε στο αρμόδιο προσωπικό των ειδικών και Κοινωνιολόγους και Ψυχολόγους, που απορώ ποιος του είπε ότι υπάρχουν και ασχολούνται με τους χρήστες.

Ωστόσο, ακόμα κι αν το ποσοστό του 2% που αναφέθηκε από τους στρατιωτικούς ψυχιάτρους είναι πραγματικό, μιλάμε πάλι για δεκάδες χιλιάδες νέους, στρατευμένους και μονίμους, που χρησιμοποιούν ναρκωτικά υπηρετώντας στο Στρατό, και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι ο αριθμός τους αυξάνει με γρήγορος ουθμούς. Ούτως ή άλλως, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα ενδημικό νοσηρό φαινόμενο, του οποίου η συγκάλυψη αντί να το περιορίσει θα το κάνει να θεριέψει ακόμα περισσότερο στο εγγύς μέλλον.

Χωρίς αμφιβολία, τα ποσοστά των εμπλεκομένων με τις ναρκωτικές ουσίες στο Στρατό είναι πολύ μεγαλύτερα απ' αυτά που εμφανίζονται από επίσημα χεῖλη. Καταρχήν, θα πρέπει να διευχρινιστεί ότι οι πραγματικοί συστηματικοί τοξικομανείς, καθώς και όσοι δηλώνουν ότι είναι, αποκλείονται κατά την κατάταξη σύμφωνα με το κοινό για τους τρεις Κλάδους Προεδρικού Διάταγμα περὶ Σωματικής Ικανότητας, το οποίο εκδιώκει και άλλους κοινωνικούς παρίες (π.χ. ομοφυλόφιλους, αλκοολικούς) που χαλάνε την εικόνα του Στρατού. Μέχρι τελευταία, όσοι συλλαμβάνονταν να κάνουν χρήση ουσιών στη διάρκεια της θητείας πετιούνταν, επισής, έξω άρον άρον και είχαν συγχρόνως βαρύες ποινικές κυρώσεις. Τώρα, καθώς ο όγκος των παραβατών έχει γεωμετρικά αυξηθεί, οι χρήστες τιμωρούνται με διοικητικές ποινές ελαφρότατες συγκριτικά με το παρελθόν.

Έτσι κι αλλιώς βέβαια, ο στρατεύσιμος ή ο νεαρός μόνιμος που κάνουν χρήση ή διακίνηση φυλάγονται όσο μπορούν για να μην εκτίθενται, οπότε ο εντοπισμός τους δεν είναι πάντοτε εύκολος. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν υπηρετούν σε απομακρυσμένες και «ξεχασμένες από το Θεό» μονάδες, όπως συνοριακά φυλάκια, ραντάρ στις κορυφές, κλιμάκια σε νησιά, όπου συχνά ο έλεγχός τους είναι ανεπαρκής. Σ' αυτό το πλαίσιο, ακόμα κι αν

υπήρχαν καλοπροσάρτες και σοβαρές προσπάθειες καταγραφής της κατάστασης, θα προσέκρουαν σε εγγενείς σημαντικές διυσκολίες.

Το πόσο το θέμα «βράζει» φάνηκε από την αντίδραση των ακοατών της επίμαχης εκπομπής, αλλά και από τα τηλεφωνήματα που δέχτηκαν οι προσκεκλημένοι της μετά απ' αυτή. Δεκάδες γονείς, απελπισμένοι, περιέγραφαν παραστατικά τις εμπειρίες των ένστολων παιδιών τους με τις ουσίες, νυν και τέως στρατειμένοι μιλήσαν για τη μύηση στα ναρκωτικά και τα κινηλώματα διακίνησης και, τέλος, μόνιμοι Αξιωματικοί και Διοικητές Μονάδων, άλλοι επώνυμα κι άλλοι διατηρούντας την ανωνυμία τους, δήλωναν ιδιαίτερα ανήσυχοι, αναφέροντας ότι το πρόβλημα ξεπερνάει τις δυνατότητές τους και ότι χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και βοήθεια από τις προϊστάμενες αρχές. Ο απόηχος απ' όλη αυτή την ιστορία ενίσχυσε την πετοίθησή μου ότι οι όποιες πληροφορίες διαρρέουν κατά καιρούς αποσπασματικά σχετικά με τα ναρκωτικά στο Στρατό δεν αντιτροσπεύσουν παρά την κοινή του παγήσιμην.

Φυτώριο ναρκωτικών;

Το φαινόμενο της εκρηκτικής διάδοσης των ναρκωτικών στο Στρατό, όσο δισάρεστο κι αν είναι, δεν αποτελεί εκτληξη. Θα έλεγε κανείς, αντίθετα, ότι ήταν αναμενόμενο και αναπόφευκτο. Οι παράγοντες που συνέτειναν στην εκδήλωσή του είναι ποικίλοι. Ας αποτελοθούμε να θίξουμε τους πιο σημαντικούς:

Πρώτον, στις αρχές τις δεκαετίας του '80 σημειώθηκε και στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, αλματώδης αυξηση της χοήσης ουσιών στο γενικό πληθυσμό, όταν με την παγκόσμια οικονομική κρίση αυξήθηκε κατακόρυφα η προσφορά τους στις βιομηχανικές χώρες από τις χώρες-παραγωγούς του Τρίτου Κόσμου. Με τη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων, η μαζική είσοδός τους και στο Στράτευμα ήταν σχεδόν «φυσιολογική». Τα συμφέροντα που διακιθεύνονται με τη διακίνηση ουσιών είναι τεράστια και ένας τέτοιος «παράδεισος» όπως ο Στρατός δε θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτος. Τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών είναι γενικά αμιθήτα: υπόλογούνται σε 3.000% και ο ετήσιος τζίρος του παγκόσμιου λαθρεμπορίου ναρκωτικών λογαριάζεται σε 1,5-5 τρισ. δολάρια, ο δείνερος κατά σειρά μετά του εμπορίου όπλων².

Στο μεταξύ, τα πρότυπα προϋπήρχαν. Στις αμερικανικές Ε.Δ. τα ναρκωτικά ήταν καθεστώς ήδη από την εποχή του Βιετνάμ. Η ανοχή από την ηγεσία ήταν πλήρης —αν δεν υπήρχε και προτοτύπη στη χρήση τους—, γιατί ποιος θα πήγαινε να φέρει το κεφάλι του νηφάλιος στις ζούγκλες της ΝΑ Ασίας ή στις ερήμους της Μέσης Ανατολής το 1991 «για τα συμφέροντα των ΗΠΑ». Παλιότερα μάλιστα, πριν η διακίνηση ουσιών γίνει και στη χώρα μας τόσο άνετη, οι αμερικανικές βάσεις αποτελούσαν σημαντικές πύλες εισόδου. Τώρα δε χρειάζονται πια για το σκοτό αυτό. Παράλληλα, η μαζική υποκουλτούρα, ιδίως η μουσική, που βομβάρδιζε αδιάκοπα τη νεολαία μας όλα τα τελευταία χρόνια δεν έπαψε να αναδεικνύει ναρκομανή είδωλα μέσα από την ξενομανία και το μιμητισμό.

Η ευαίσθητη μετεγηθική ηλικία είναι ιδανικό υπόστρωμα, ειδικά σε συνθήκες οξυμένης οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής και ηθικής κρίσης. Να πώς περιγράφει το πώς

στρέφονται σήμερα οι νέοι στα ναρκωτικά η ψυχίατρος, υπεύθυνη της Μονάδας Ατεξάρτησης «18 Άνω» (της μεγαλύτερης του ΕΣΥ), και Κατερίνα Μάτσα:

«... Μέσα σε συνθήκες ακραίας κρίσης, ο ευάλωτος έφηβος αποξενωμένος, χωρίς ταυτότητα, χωρίς κοινωνικούς δεσμούς, χωρίς κοινωνική αναγνώριση, χωρίς κοινωνικό ρόλο, με έντονο το αίσθημα της εγκατάλειψης και το φόβο της ανεξαρτησίας, με βιώματα διαδοχικών αποτυχιών, χωρίς δυνατότητη πρόσβασης στη διανοητική, συναισθηματική και ψυχολογική ωριμότητα, κλεισμένος στο “γκέτο της εφηβείας” μέσα σ' ένα κλίμα άκρατου ανταγωνισμού και απομικισμού, χωρίς δυνατότητη ένταξης στον κοινωνικό ιστό σε επίπεδο επαγγελματικό, οικονομικό, κοινωνικό, ωθείται τελικά στην απομική εξέγερση και την αναζήτηση αναισθητικών... Η στροφή προς τις ουσίες εκφράζει την κρίση του πολιτισμού της σύγχρονης κοινωνίας, συμπτυχώνει όλη τη δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στην πολιτιστική παρακμή και τα προϊόντα της»³.

Ο «ειάλωτος έφηβος» στο Στρατό έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από τις πιέσεις του ευρύτερου κοινωνικού περιγύρου, μαζί με τις ανασφάλειες της προσωπικότητάς του, επιπλέον και το καταπιεστικό και αυταρχικό πλαίσιο κοινής πειθαρχημένης διαβίωσης, όπου οφείλει υποχρεωτικά να ζήσει για κάμπτοσους μήνες. Συγχρόνως, οι εφιάλτες για το τι θα κάνει μετά την απόλυτη του μαυρίζοντας ακόμα περισσότερο τη ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό των ανέργων νέων κάτω των 25 ετών στη χώρα μας υπερβαίνει το μέσο όρο της Ε.Ε., που είναι 21,5⁴. Οπως και στη φυλακή, η φυγή από τη μίζερη πραγματικότητα είναι ελκυστική επιλογή: οι τεχνητοί παράδεισοι των ναρκωτικών, καθώς το παράδειγμα βρίσκεται δίπλα, στο διπλανό κρεβάτι, και η μύηση είναι πολύ εύκολη.

Ατμόσφαιρα γκέτο

Οι ειδικοί φρονούν ότι η εμπλοκή με τα ναρκωτικά είναι προϊόν της συνάντησης μιας ουσίας με μια προσωπικότητα, συχνά έλλειμματική, μέσα σ' ένα πλαίσιο οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό σε κρίση, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Προφανώς, η χρονική περίοδος της θητείας είναι ίδανη γι' αυτή τη μύηση. Υποχρεωτικά ενταγμένοι σ' ένα καταπιεστικό περιβάλλον που τους πνίγει, αποκομένοι από οικείους και φίλους, με έντονα αισθήματα ανασφάλειας, μοναξιάς και ανίας, προσπαθώντας να αντέξουν τη ζωή τους που τους φαίνεται αβίωτη, οι έντολοι νέοι έλκονται στη δοκιμή. Ένα μέρος τους δε θα μείνει εκεί, θα «κολλήσει», θα συρθεί στην εξάρτηση.

Το κλίμα προσφέρεται για απελπισμένες και παρακινδυνευμένες κινήσεις. Οι στρατεύσιμοι, αλλά συχνά και οι υπαξιωματικοί και οι νέοι αξιωματικοί, ζουν σε μια στεγανοποιημένη μικροκοινωνία, όπου ουσιαστικά δεν έχουν δικαιώματα. Οφείλουν να υπακούονται και να εκτελούν χωρίς διαμαρτυρία. Μπορεί να γιορτάσουμε με φανφάρες τον περασμένο Δεκέμβρη τα 50 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρου ξένης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο τα πλείστα βασικά της άρθρα που αφορούν θεμελιώδη απομικά και κοινωνικά δικαιώματα στις Ε.Δ. παραβιάζονται κατάφωρα⁵.

Η αυταρχική και αντιδημοκρατική δομή των Ε.Δ. είναι κατοχυρωμένη θεσμικά. Η λει-

τουργία του Στρατού διέπεται από Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Κονονισμούς, Πάγιες Διαταγές (όπως, π.χ., ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, ο Γενικός Στρατιωτικός Κανονισμός 20-1, το Π.Δ. για την Επιλογή και Σωματική Ικανότητα του Προσωπικού), που φιλμίζουν σχολαστικά όλες τις πτυχές της ζωής μέσα στο «γκέτο». Το αντιδραστικό θεσμικό αυτό πλέγμα, βρετανικής και αμερικανικής έμπνευσης, προέρχεται από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και παρά τα ψυμένα με τα οποία έχει κατά καιρούς περιβληθεί και τα οποία διαφημίζονται πάντοτε κατά κόρον, παραμένει μέχρι τις μέρες μας ουσιαστικά αναλλοίωτο.

Σ' έναν τέτοιο αναχρονιστικό καμβά είναι εύλογο να φύονται και να θεριεύονται είκολα τα «άνθη του κακού». Πατριδοκατηλεία, προγονολατρεία, φασισμός, σεξισμός, ανταργισμός, που τροφοδοτούνται από την εκπαίδευση και προάγονται ενίστε σε ακραίες μορφές από ανώρημες και στρεψίες προσωπικότητες των διάφορων κλιμακίων της εφαρμογής, οι οποίες βρίσκουν να βγάλουν τα απωθημένα τους προς τους παρακάτω. Η σκληρότητα και η βία έρχονται να προστεθούν στα γαρακτηριστικά της ζωής μέσα στο στρατόπεδο. Έτσι κι αλλιώς, ας μη μας διαφεύγει ότι ο Στρατός εκπαιδεύει απόμα καθοριστικό την εξόντωση του εξατερωτικού (ενδεχομένως και του εσωτερικού) εγθύρου. επομένως δεν μπορεί να είναι «κολέγιο». Οι αμερικανοί εκπαιδευτές, που ως συνήθως δε μασάνε τα λόγια τους, προτέρουν τους χειριστές της US Air Force να είναι «killers», δηλαδή φονιάδες, και μάλιστα, άριστοι επαγγελματίες στο είδος τους! Και όντως γίνονται.

Σ' αντό το βαρύ σχηματικό, που για σημαντική μερίδα νέων βιώνεται σαν εφιάλτης —εξ ου και οι απανωτές αναβολές, τα «τρελόγαρτα», το τελετουργικό μέτρημα των ημερών όπως στη φυλακή και η άφατη αγαλλίαση για την απόλυτη—, εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια μια απροσδόκητη «διεξόδος»: Χάσια, σιφότια, ενέσεις, που τα βρίσκει κανείς πανεύκολα κι έτσι δραπετεύει από τη βάναυση καθημερινότητα. Έτσι οι ονοίες, με επικεφαλής την ινδική κάνναβη και τα ηρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά δισκία, αλλά και η ηρωΐνη και η κοκαΐνη, πέρασαν τις πύλες και τις μάντρες των στρατοπέδων. Η υπεροχή αυτή του χασίς συμπίπτει με τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σύμφωνα με την οποία η ουσία αυτή έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ανάμεσα στους νέους σε παγκόσμια κλίμακα⁶.

Όπλο τρομερής ισχύος

Η υποτίμηση του προβλήματος των ναρκωτικών αποτελεί ασύγχρωτη αφέλεια. Τα κολοσσιαία κέρδη που αποφέρει η εμπορία τους τα κάνει ακατανίκητα. Ο ετήσιος τζίρος τους λίγο απέχει από το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, ενώ τουλάχιστον 120 δισ. δολάρια που προέρχονται από ναρκωτικά ξεπλένονται κάθε χρόνο μέσω του παγκόσμιου χορηματοπιστωτικού συστήματος⁷. Τα «ναρκοχρήματα» απειλούν να ανατινάξουν στον αέρα και διεθνείς αγορές, που οπωροδήπτοτε δεινοπάθησαν το 1988. Ωστόσο, τα ναρκοδολάρια κυκλοφορούν ελεύθερα, ξεπλένονται νόμιμα και σωρεύονται ταχύτατα. Μια φοβερή και νομιμοποιημένη παραοικονομία μέσα στο αναδιαρρόφωμενο καπιταλιστικό σύστημα.

Η Λατινική Αμερική είναι ένα γαρακτηριστικό σύγχρονο δείγμα της τρομερής δύναμης

των ναρκωτικών και των πολιτικών επιττώσεών τους. Εκεί τα ναρκωτικά είναι η πιο επιτυχημένη κερδοφόρα επιχείρηση. Ειδικά στις χώρες των Ανδεων (Περού, Βολιβία, Κολομβία) όπου παράγεται κοκαΐνη, οι οικονομίες έχουν μετατραπεί σε «ναρκο-οικονομίες». Τα καρτέλ των εμπόρων συμμαχούν με τις άρχουσες τάξεις και διαβρώνουν κυβερνήσεις, Στρατό, ακόμα και τον κλήρο.

Οι Αμερικανοί, με πρόσχημα τον αγώνα κατά των ναρκωτικών, επεμβαίνουν κυνικά με πράκτορες της CIA και της DEA, αλλά και Στρατό, στήνουν βάσεις και χτυπούν τα ένοπλα αντάρτικα (Περού-Κολομβία). Στο μεταξύ, η υπανάπτυξη και η εξαθλίωση των λαϊκών μαζών, μαζί με τη διαφθορά της εξουσίας, ωθούν τα πολιτικά πράγματα όλο και δεξιότερα με εργαλείο τα ναρκωτικά. Στο Περού του αιμοσταγούς εκλεκτού των ΗΠΑ δικτάτορα Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, ο Νο 2 του φασιστικού καθεστώτος, Βλαντίμιρ Μοντεσίνος, πατενταρισμένος πράκτορας της CIA, αποκαλύφθηκε να συνεργάζεται στενά και να χρηματίζεται από το στρατηγό Μπάρι Μακ Κάφρεϋ της Διώξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ⁷. Στην Κολομβία, καθαιρέθηκε τελευταία ο κεντρώος πρόεδρος Ερνέστο Σαμπέρο, γιατί χρηματοδότησε την προεκλογική του καμπάνια με χρήματα των καρτέλ, και εκλέχτηκε ο δεξιός αντίπαλός του Αντρές Παστράνα⁸. Βολιβία και Βενεζουέλα απέκτησαν πρόσφατα επίσης νέους προέδρους, τους Ούγκο Μπάντερες και Ούγκο Τσάβες αντίστοιχα, εκ των οποίων ο πρώτος χρημάτισε παλιά δικτάτορας της χώρας και ο δεύτερος ήταν πραξικοπηματίας^{9, 10}.

Και επειδή κατά κανόνα κατηγορείται ο Τρίτος Κόσμος ως πηγή όλων των δεινών — και των ναρκωτικών —, ας αναφερθεί ότι η Καλιφόρνια αναδύεται ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μαριχουάνας στον πλανήτη, ενώ η Ευρώπη εξελίσσεται σε σημαντικό χώρο παραγωγής κάνναβης και συνθετικών ουσιών, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ². Όσο για το ξέπλυμα, η Ελβετία, με το «ιερό» τραπεζικό απόρρητο, και η Φλόριντα, με τις μεγάλες τράπεζες, κυριαρχούν ανάμεσα στους λοιπούς εξωτερικούς τραπεζικούς και φορολογικούς παραδείσους (Καραϊβική, Παναμάς, Ουρουγουάη κ.λτ.).

Αντό, λοιπόν, το φοβερό θηρίο ορθώνεται πίσω από κάθε «βατοράκι» που παίρνει ουσίες για να εξασφαλίσει τη δόση του. Έμποροι, τραπεζίτες, στρατηγοί, δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, αστυνομικοί και άλλοι πολλοί κινούνται στα ενδιάμεσα στρώματα προσπορίζοντας τελικά πακτωλούς χρημάτων στους μεγάλους, «έντιμους» και νόμιμους κεφαλαιούχους, πολιτικούς και λοιπούς ισχυρούς. Πρόκειται για μια πανίσχυη Λερναία Ύδρα, προϊόν του συστήματος και ενδεικτικό της παρακμής του.

Κυνήγι με τη σφεντόνα

Απέναντι σ' αυτό το πανίσχυρο και πολυπλόκαμπο θηρίο, με τις διεθνείς του διασιτινδέσεις και τα πολλαπλά κυκλώματα, που έχει ήδη βάλλει πόδι για τα καλά και στο χώρο των Ε.Δ., η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία τους στέκει μάλλον αμήχανη και προσπαθεί με σπασμαδικά μέτρα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όπως προαναφέρθηκε, τους συστηματικούς τοξικομανείς τους πετάει έξω, θεωρώντας τους χρόνιους και ανίστοις ψυχασθενείς. Γι' αυτούς, δεν ενδιαφέρεται καθόλου, γι' αυτό και δε διαθέτει κέντρα απεξάρτησης. Όταν καλεί τους νέους να έρθουν «να θυσιαστούν για την πατρίδα» — η οποία μονίμως

κινδυνεύει—, οι περιθωριακοί κοινωνικοί αυτοί παρίες την ενοχλούν αφάνταστα, γιατί αμαυρώνουν την εξιδανικευμένη εικόνα του Στρατού που συστηματικά προβάλλεται προς τα έξω. Τους αποβάλλει, λοιπόν, για να ξεμπερδεύει.

Για την υπόλοιπη μεγάλη μάζα των χρηστών που δεν έχουν γαρακτηριστεί ακόμα επίσημα ως «πρεξάκηδες», το κινητήριο και η καταστολή εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. όπως και παλαιότερα, ως μέσα αντιμετώπισης, μόνο που έχει πλέον γίνει φανερό πως δεν αποδίδουν. Οι υγειονομικοί εκπρόσωποι των Ε.Δ. μας είπαν από τηλεοράσεως ότι τελευταία έχουν ξεκινήσει ευρείες εκστρατείες ενημέρωσης των προσωπικού για τη ζήτημα των ναρκωτικών με ψυχιατρούς που περιδιαβάζουν τις μονάδες και δίνοντι διαλέξεις για το θέμα. Κανείς δε θα μπορούσε να αρνηθεί τη σημασία της ενημέρωσης.

Ωστόσο, οι στρατιωτικοί ψυχίατροι, που είναι και η αιχμή του δόρατος στις απότελεσματικής του προβλήματος, είναι δυστυχώς χαμένοι από χέρι. Παρά την όποια επιστημονική τους επάρκεια και τις συγνά καλές τους προθέσεις, το πρόβλημα τους ξεπερνάει. Χωρίς ειδική εκπαίδευση στο χειρισμό ναρκομανών, χωρίς σχετική εφαρμοσμένη εμπειρία και χωρίς ειδικά οργανωμένα κέντρα υποστήριξης, περιορίζονται αναγκαστικά στο συγνά άγαρο ρόλο του διεκτεραιωτή και ταυτόχρονα υπόλοιπου στην αυταρχική ηγεσία.

Από την άλλη πλευρά, οι διάφορες εξαγγελίες περὶ εκδημοκρατισμού των Ε.Δ., που παποδώς εκπέμπονται οι ιθύνοντες, αποτελούν πομφόλγυες για εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης. Η τελευταία εξακοντίστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη από το ΥΕΘΑ. Ο υπουργός Σ. Α. Τσογατζόπουλος υπέγραψε σχετική απόφαση που προβλέπει ένα δήθεν «επαναστατικό» πιλοτικό πρόγραμμα εκλεγμένων επιτρόπων στρατευμένων, που θα «συμβούλευν» τη Διοίκηση για διάφορα θέματα — αλλά, βέβαια, δε θα αποφασίζουν. Εκστασιασμένος ο δημοσιογράφος που παρουσίαζε το θέμα από την τόση τόλμη, αναφωτίεται αν οι στρατηγοί ανεγθούν τέτοιες «πρωτοφανείς τομές», χωρίς άραγε να δυσανασχέτησουν¹¹. Ας αναφερθεί πως οι εν λόγω επίτροποι είναι μια ξαναξεσταμένη παραλλαγή του αμερικανόπτευστου θεσμού των συμβούλων της Διοίκησης (councilors), που είχε επιχειρηθεί να εφασμοστεί στην Πολεμική Αεροπορία στη δεκαετία του '80, αλλά απέτυχε παταγωδώς.

Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, η σάση της στρατιωτικής ηγεσίας να προσπαθεί να απαλλαγεί από τους χρήστες ναρκωτικών προκειμένου να μην προκαλούν ζημιά, αδιαφορώντας ουσιαστικά για τη μοίων τους, δεν απέχει πάρα πολύ από τη συμπεριφορά της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες της που ταλανίζονται από το ίδιο πρόβλημα. Παρόμοιος ιδιότυπος κοινωνικός ρατσισμός κυριαρχεί στη σάση των αριθόδιων οργάνων της, ο οποίος μάλιστα ενισχύεται από τις συστηματικά προβαλλόμενες απόψεις περὶ σκληρών-μαλακών ναρκωτικών και νομιμοποίησή τους ή την εφαρμογή υποκατάστατων μεθαδόνης. Αποφεύγοντας να επεκταθούμε, γιατί θα ξεφεύγουμε πολύ από τα όρια του παρόντος κειμένου, θα λέγαμε μόνο ότι η εφαρμογή στην πράξη αυτών των αντιλήψεων δεν έχει μέχρι τώρα αποδείξει τεκμηριωμένα την ορθότητά τους.

Διαστιγώς, φαίνεται ότι και η Πολιτεία αδιαφορεί για τα εξαρτημένα στις ουσίες άτομα. Τραγική απόδειξη είναι ότι αιτόν τον καιρό η κινητήριη μεθοδεύει το κλείσιμο σημαντικών Μονάδων Απεξάρτησης —όπως η «18 Άνω»—, μη ανανεώνοντας τις συμβάσεις των θεραπευτών τους¹². Από τη μια μεριά κροκούδειειά δάκρυα για τη μάστιγα κι από την άλλη υπονόμευση των Κέντρων Απεξάρτησης.

Σκοτεινός ορίζοντας

Μετά απ' όλα αυτά, το λογικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει όσο είναι δυνατό συντομότερα.

Είναι βέβαιο πως, αν ληφθούν άμεσα οι ζιζικά μέτρα αλλαγής της αντιδραστικής δομής των Ε.Δ., η κατάσταση θα βελτιωθεί. Η άρση του αυταρχικού-αντιδημοκρατικού νομικού-θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του στρατεύματος θα οδηγήσει στο να πνεύσει ένας άλλος αέρας στην ασφυκτική ατμόσφαιρα των στρατοπέδων. Μια δημοκρατική εκταίδευση-διαπαιδαγώγηση και μια προοδευτική κούλτουρα θα ανακονφίσουν οπωδήποτε τα προβλήματα διαβίωσης των νέων ένστολων πολιτών, οπότε, εφόσον η πραγματικότητα βελτιωθεί αισθητά, οι τάσεις φυγής απ' αυτή μέσω των ουσιών θα περιοριστούν. Πρόκειται για μέτρα απαραίτητα και απολύτως εφικτά, που απαιτούν πολιτικές αποφάσεις. Ποιος όμως θα τις πάρει;

Παράλληλα, οι Ε.Δ. οφείλουν κι αυτές, σε συνεργασία με την Πολιτεία, να σκύψουν ειλικρινά πάνω στο μέγα πρόβλημα χιλιάδων νέων που βασανίζονται από τις ουσίες και να μην αποστρέφουν την κεφαλή απ' αυτούς, αδιαφορώντας για την τύχη τους. Θα πρέπει να ενδιαφερθούν να καταγράψουν όσο ακριβέστερα μπορούν τις διαστάσεις του προβλήματος, να ενισχύσουν αριθμητικά και ποιοτικά το εξειδικευμένο τους προσωπικό και να οργανώσουν Μονάδες Απεξάρτησης.

Το πρόβλημα από τη φύση του είναι δισεπίλυτο, αφού είναι σύμφυτο με την ύπαρξη Στρατού. Στο σύστημα που ζούμε, όσο κι αν εκδημοκρατιστούν οι Ε.Δ., η καταπίεση και ο αυταρχισμός θα εξακολουθούν να επιβιώνουν με εξάρσεις και υφέσεις, ανάλογα με τις εκάστοτε συγκυρίες. Η μόνη, ίσως, πιθανότητα να απαλλαγεί ο Στρατός από τη σύγχρονη τρομερή μάστιγα των ναρκωτικών είναι να σταματήσουν οι πόλεμοι, να επικρατήσει η ειρήνη ανάμεσα στους λαούς και να πάνει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τότε όλη η κοινωνία δε θα χρειάζεται ναρκωτικά, αλλά ούτε και Στρατό. Τρελά όντερα ή αποκυνήματα φαντασίας;

Στη σχληρή και άχαρη σημερινή εποχή, τα ουτοπικά οράματα είναι ίσως η μόνη μας ελπίδα...

Αναφορές

1. Κώστας Μάρκου, «Χειροβομβίδα έξω από τα γραφεία του ΝΑΡ», εφ. *Πριν*, 11.1.99.
2. «Απειλή το ναρκοχρήμα», *Ta Νέα*, 25.2.99 (Αναδημοσίευση από *The Independent*).
3. Κατερίνα Μάτσα, «Ο τοξικομανής σε παρένθεση», εφ. *Νέα Προοπτική*, 19.4.97.
4. «Απαθεία, ανασφάλεια και φόβος», *H Kathimerini*, 7.1.99 (Αναδημοσίευση από το *Time*).
5. «Οικοιμενική Διακηρυξη των Ανθρωπινων Δικαιωμάτων», *H Kathimerini*, 6.12.98.
6. José María Irujo, «Los reyes del hachís, como en el Oeste americano», *El País*, 28.2.98.
7. *Human Rights Watch Report 1997*, «Events of 1996».
8. Pilar Lozano, «Colombia; capital Washington», *El País*, 25.8.96.
9. Juan Jesús Azávez, «Hugo Banzer, el ex-dictador boliviano», *El País*, 22.9.97.
10. Gabriel Carccia Marquez, «El enigma de los dos Chávez», *El País*, 31.1.99.
11. Νίκος Χασαπόπουλος, «Έκλεγμένοι εκπόσωποι των στρατευμένων στο στρατό του 2000», *To Βήμα*, 13.12.98.
12. Κατερίνα Μάτσα, «Οι απεξαρτημένοι διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή», εφ. *Πριν*, 28.2.99.

Το πρόβλημα της «ζήτησης» των ψυχοδραστικών ουσιών: μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Όπως είναι γνωστό, μια κλασική πολιτική αντιμετώπισης της εξουθετέρωσης του κινδύνου των ναρκωτικών είναι μια σειρά από νομοθετικά και αστινομικά μέτρα που ως σκοπό έχουν την εξάρθρωση των εγχώριων και διεθνών κινήσιμάτων παραγωγής¹, διακίνησης και προσφοράς των παραπάνω ψυχοδραστικών ουσιών. Χωρίς να αμφισβητήσουμε την αναγκαιότητα της νομοθετικής και αστινομικής στήριξης και της συνλογικής κοινωνικής αντίδρασης κατά της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, φρονούμε ότι πρέπει να αποτελεί μέρος, και μόνο μέρος, μιας συνολικής πολιτικής εξουθετέρωσης του εν λόγω κινδύνου, η οποία φυσικά δεν πρέπει να έχει ένα μονοσήμαντα «κρατικότικο» χαρακτήρα. Το να προσπαθείς να πλήξεις τους πόλους δύναμης της παραγωγής και προσφοράς των ναρκωτικών ουσιών αποτελεί μια προσπάθεια παρέμβασης σε ένα και μόνο μέρος μιας συνολικής καταστρεπτικής διαδικασίας για το κοινωνικό σώμα, η οποία δεν ξεκινάει απλώς από τον παραγωγό και έμπορο, αλλά από εκείνες τις κοινωνικές προϋποθέσεις που συντελούν αποφασιστικά ώστε οι προηγούμενοι να εμπορεύονται την «πραμάτεια» τους με επιτυχία.

Και όταν μιλάω για τέτοιου είδους προϋποθέσεις, δεν εννοώ απλώς τις τεχνικές πλευρές της διακίνησης αυτών των ουσιών ή τα κυκλώματα παράνομης ή μη δύναμης που εμπλέκονται στη διαδικασία της διακίνησης², αλλά το συνολικό κοινωνικό και κοινωνιοψυχολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται, αναπτύσσεται, ενισχύεται και επεκτείνεται η ζήτηση αυτών των ουσιών^{2a}. Η προσπάθεια παρέμβασης σε επίπεδο προσφοράς δεν μπορεί να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα εάν δε συμπληρώνεται από επιστημονική διερεύνηση, καθώς και από κρατική και καθολική κοινωνική μέριμνα γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με το επίπεδο της «ζήτησης».

Γιατί ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων, ιδιαίτερα νέων ατόμων, ρέπει και συνηθίζει στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών; Ποιες ιδιαίτερες κατηγορίες ατόμων πέφτονται στην παγίδα αυτής της υπόσχεσης των «τεχνητών παραδείσων»; Ποια κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία φυσικά συνδέονται με κοινωνικές δομές και διαδικασίες, μπορούν να δημιουργήσουν εκείνη την περιφρέσουσα αιμόσφαιρα που είναι πραγματικά επικίνδυνη για τη διάδοση αυτών των ουσιών; Ποιες ανάγκες, έστω και «αρρωστημένες», ικανοποιούν αυτές οι ουσίες; Και πώς το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να συντελέ-

σει στη γένεση αυτών των αναγκών; Ή, αντίθετα, ποιο κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να εξαφανίσει αυτές τις ανάγκες;

Αυτά είναι τα καυτά ερωτήματα που μπαίνουν σε επίπεδο «ξήτησης». Ας μη μας διαφεύγει ότι η εμπειρική προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας καταδεικνύει πως, για να προσφερθεί κάτι ας εμπόρευμα σε οποιοδήποτε κύκλωμα αγοράς, νόμιμο ή παράνομο, και να προωθηθεί με επιτυχία πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποιο βαθμό ξήτησης. Η ξήτηση πάλι με τη σειρά της, όσο και να δουλεύουν οι ποικίλοι μηχανισμοί διαφήμισης των προϊόντων και χειραγώησης των καταναλωτών —που πραγματικά στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και αποτελεσματικοί—, ανταποκρίνεται πάντα σε κάποια αισθηση αναγκών, που κάποιος πυρήνας τους παραμένει πάντα πραγματικός, ακόμα κι αν το συνολικό τους μέγεθος έχει πάρει διαστάσεις τεχνητές, κάτω από την επιρροή των παραπάνω μηχανισμών που αναφέραμε. Ας μην ξέχνουμε ότι βασική αρχή της κλασικής πολιτικής οικονομίας είναι πως οι ανάγκες του ανθρώπου είναι άπειρες, ενώ τα προσφερόμενα αγαθά περιορισμένα³.

Βέβαια, μπορούμε να διακρίνουμε τις λεγόμενες ωζικές ανάγκες από τις τεχνητές καταναλωτικές ανάγκες — διάκριση που προωθήθηκε αρκετά από το παγκόσμιο οικολογικό κίνημα, στην προσπάθειά του να καταδείξει το μη αναγκαίο ορισμένων προϊόντων και καταναλωτικών συνηθειών⁴. Ωστόσο, τόσο η παραπάνω διάκριση όσο και γενικότερα η συνείδηση των αναγκών στην καθημερινή μας ζωή έχουν ένα σαφή χαρακτήρα ιστορικότητας⁵ — συνεπώς, υπόκεινται σε μεταβολές πολλές φορές απρόβλεπτες και μη δεκτικές a priori γενικευτικών και ανάλλαγκων καθοριστικών και περιοριστικών σχημάτων — και, ως ένα βαθμό, υποκειμενικότητας. Επίσης, πρόβλημα μπορεί να ανακύψει εάν θελήσει κανείς να τραβήξει απόλυτες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε θεμελίτες και αιθέμιτες ανάγκες ή ακόμα νόμιμες και παράνομες, με βάση κάποια κριτήρια ηθικής και δικαιούχης τάξης. Γιατί τα κριτήρια αυτά έχουν κάποιο βαθμό σχετικότητας. Για παράδειγμα, σε παλαιότερες εποχές ήταν αθέμιτο για μια γυναίκα να κατνίξει, υποστηρίζοντας ότι με αυτή τη συνήθεια αντιμετωπίζει το καθημερινό άγχος της. Σήμερα είναι πολύ συνθισμένο να ακούς ακόμα και από ένα νέο κορίτσι ότι κατνίξει γιατί έχει άγχος μαθημάτων, λόγω οικογενειακών προβλημάτων, λόγω γενικότερου stress ζωής. Ακόμη αν κάποια στιγμή νομοθετικά στην Ελλάδα γίνει διαχωρισμός μαλακών και σκληρών ναρκωτικών και τα πρώτα επιτραπούν, τότε δεν αποκλείεται να ακούς από ένα νέο άνθρωπο ότι κάνει χρήση μαλακών ναρκωτικών (π.χ. χασίσι) για τους ίδιους λόγους που ακούς σήμερα ότι κατνίξει.

Υστερά, μιλώντας για ψυχοδραστικές ουσίες δεν εννοούμε μόνο ναρκωτικά, αλλά και τον κατνό και τα οινοπνευματώδη ποτά⁶. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η σύγχρονη νομοθεσία αλλά και η συμβατική κοινωνική ηθική δε διανοείται να απαγορεύσει ένα σημαντικό μέρος ψυχοδραστικών ουσιών που ήδη επηρεάζουν βλαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Για παράδειγμα, στη Ρωσία ο αλκοολισμός σήμερα θεωρείται ένα από τα πρώτα κοινωνικά προβλήματα της χώρας, που σχετίζεται με χρόνιες καταστάσεις κοινωνικοοικονομικών αδιεξόδων, όπως και με την πρόσφατη κρίση ιδεολογικής ταυτότητας των πρώην σοβιετικών πολιτών — καταστάσεις που διαμορφώνουν με τη σειρά τους ατομικά ψυχικά αδιεξόδα. Στο λεγόμενο βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ ήταν γνωστό ότι ένα μέρος των αμερικανών στρατιωτών έκανε κατάχρηση οινοπνευματώδων

ποτών και χρήση ναρκωτικών ουσιών, ακριβώς γιατί δεν αισθανόταν ισχνά ηθικά ερείσματα γι' αυτό που έκανε⁷ —σε αντίθεση με τους Βιετκόγκ που πολεμούσαν με αφάνταστο ιδεολογικό πείσμα ενάντια στο λεγόμενο αμερικανικό ιμπεριαλισμό— και έπρεπε να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά κενά που διαμορφώνονταν σε επίπεδο ατομικής προσωπικότητας.

Τα όσα εκθέσαμε παραπάνω σκοπό έχουν να δημιουργήσουν έναν πρώτο προβληματισμό γύρω από τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στο επίπεδο της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών και της όλης συζήτησης που αναγκαστικά δημιουργείται γύρω από το ποιοι τεχνητοί τρόποι κάλυψης κάποιων ψυχικών αναγκών γίνονται αποδεκτοί και ποιοι όγι. Ακόμη αξέιτει να αναφέρουμε ότι σε ορισμένους επιστημονικούς αλλά και πολιτικούς κύκλους των ΗΠΑ υπάρχουν μια σειρά από ερωτηματικά, αν, π.χ., μια πολιτική διναμικής —με στρατιωτικά και αστυνομικά μέσα— αντιταραφθεσης με το κύκλωμα παραγωγής και προσφοράς ναρκωτικών ουσιών. όπως εκείνη του προέδρου Bush ενάντια στο δίκτυο του Escobar στην Κολομβία, έχει πράγματι τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη συνολική πολιτική εξουδετέρωσης του κινδύνου των παραπάνω ουσιών, αν σταθμίσει κανείς το τεράστιο κόστος τέτοιου είδους επιχειρήσεων.

Τα ερωτήματα κυρίως τίθενται σε συνάρτηση με τη διερεύνηση και υποθετική σύγκριση των αποτελεσμάτων άλλων εναλλακτικών πολιτικών ενάντια στο ίδιο κοινωνικό προβληματικό, πολιτικών που θα έδιναν περισσότερη σημασία στην επιμόρφωση του πληθυσμού, στην πρόληψη και, τελικά, στον πραγματικό περιορισμό της ζήτησης. Εάν το ίδιο ποσό χρημάτων δινόταν σε εναλλακτικές πολιτικές των παραπάνω τύπου, μήτως τα συνολικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ήταν τερισσότερα; Πιθανώς ναι, εάν λάβει υπόψη του κανείς τα αποτελέσματα πολιτικών πρόληψης που ακολουθήθηκαν σε ορισμένες ευφωπαΐκες χώρες και αν η επιμέρους εναλλακτική πολιτική συνοδευτεί και πλαισιωθεί από μια σειρά ειρύτερων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, που θα καταφέρουν να ανεβάσουν το επίπεδο της ποιότητας των κοινωνικών σχέσεων και θα δώσουν τη δυνατότητα στα άτομα να επιτύχουν μια μεγαλύτερη προσωπική εσωτερική πληρότητα.

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιοι προβληματισμοί και συζητήσεις στρέφονται την προσοχή μας στη δυνατότητα παρεμβάσεων σε επίπεδο ζήτησης, ενώ παράλληλα διατυπώνουν ορισμένες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των πνεύματος του «διοικητισμού» και της «αστυνομικής εξουδετέρωσης» των χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων⁸.

Οστόσο, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και όχι απροσγείωτα αισιόδοξοι, η επιστημονική ενασχόληση με την πλευρά της «ζήτησης» των ψυχοδραστικών ουσιών (εννοούμε όχι μόνο ναρκωτικά, αλλά και την κατάχρηση οινοτυνεματωδών ποτών και τον κατνό) δεν είναι κάτι εύκολο, όχι τόσο στην έρευνα των αιτίων της ζήτησης, όσο στην προτεινόμενη πολιτική —που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα— εξαφάνισης της ζήτησης. Σε οποιοδήποτε κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο υπεισέρχονται έντονοι ψυχολογικοί-προσωπικοί παραγόντες, η επιστημονική αντιμετώπιση συναντά εξαιρετικές δυσκολίες όταν καλείται να προτείνει την αποτελεσματική «συνταγή» για την απομόνωση και την εξάλειψη των παραπάνω παραγόντων, μαζί με την επιτυχή φύμιση της κοινωνικής πλευράς του όλου προβλήματος. Η επιτυχία σε επίπεδο κοινωνιολογικής «διάγνωσης» δε συνοδεύεται αναγκαστικά από την ίδια επιτυχία σε επίπεδο κοινωνιολογικής «θεραπείας».

Σε μια τέτοια κατάσταση δε φταιει τόσο η δίθεν αναπτοτελεσματικότητα των «εργαλεί-

ων» —θεωρητικών και πρακτικών— των κοινωνικών επιστημών, όπως αυτής μερικοί επιστήμονες των φυσικομαθηματικών επιστημών κυρίως κατά κόρον τονίζουν, όσο η ίδια η φύση του ανθρώπινου όντος και των προβλημάτων του, όπου τα στοιχεία της μαζικής κοινωνικής διάστασης, του προσωπικού ψυχικού κόσμου και των αξιακών επιλογών διαπλέκονται κατά τρόπο περίπλοκο και μοναδικό — μοναδικό σε επίπεδο προσωπικών βιωμάτων του ατόμου αλλά μοναδικό και σε επίπεδο καθολικών ιστορικοινωνικών μορφώματων¹⁰.

Το ανθρώπινο φαινόμενο πάντα είναι πιο δύσκολο στην προσέγγιση του βάθους του συγκριτικά με το φυσικό ή το καθαρά βιολογικό. Γιατί χρακτηρίζεται κατ' εξοχήν από ποιοτικές διαστάσεις (νοήματα, αξιακούς προσανατόλισμούς, δίνη συναισθημάτων), σε αντιδιαστολή με τα άλλα που μπορούν να εκτιμηθούν ποσοτικά πάνω στη βάση σταθερής εμπειρικής μεθοδολογίας ακριβείας.

Εφωτάται, λοιπόν, ποιο θα είναι το όφελος μιας εμπειριστατωμένης κοινωνιολογικής μελέτης του φαινομένου της «ζήτησης» των ψυχοδραστικών ουσιών, δεδομένων των παραπάνω δυσκολιών;

Καταρρήγινη η κοινωνιολογική μελέτη και εκτίμηση συμβάλλει στην κατανόηση του συνολικού προβλήματος¹¹ ως προβλήματος, που δεν ξεχίναει μόνο από το παράνομο κύκλωμα παραγωγής και διάθσης, αλλά παράλληλα και από το ίδιο το άτομο-χρήστη, το στενότερο και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Ακόμα μπορεί να εξηγήσει πώς ορισμένοι παράγοντες που προϋπάρχουν της θέλησης και συνείδησης του ατόμου και που σχετίζονται ακριβώς με τον ανθρώπινο περιγύψο του —στενότερο ή ευρύτερο— συμβάλλονται στη γένεση, ενίσχυση και επέκταση της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών. Στο σημείο αυτό, επίσης, δε θα ήταν ανακριβές να πούμε ότι η διερεύνηση τέτοιου είδους παραγόντων δεν αποκλείει τη μελέτη και ανάλυση τελικά αυτού που η αναλυτική κοινωνική ψυχολογία καλεί «λιμπιτνική δομή» μιας συγκεκριμένης ομάδας ή κοινωνίας¹⁰ (το λιμπιτνικό της υπόβαθρο, δηλαδή, όπως επηρεάζεται και διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές και ιστορικές συνθήκες).

Κατ' εξοχήν στην περίπτωση του υπό συζήτηση φαινομένου πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις τελικές προτροπές του C.W. Mills για την κοινωνιολογική έρευνα γενικά, που περιέχονται στο γνωστό βιβλίο του *Κοινωνιολογική Φαντασία*: Να μελετάς πώς το «προσωπικό» συνδέεται με το «κοινωνικό», πώς και πόσο πίσω από το πρώτο κρύβεται το δεύτερο, με τρόπο μάλιστα που πολλές φορές δε συνειδητοποιείται από το ίδιο το άτομο¹². Πράγματι η λεγόμενη κοινωνική ευθύνη, που πολλές φορές όχι απλώς προτηρεύεται αλλά και είναι ισχυρότερη της ατομικής ευθύνης, αναφορικά με ποικίλες μορφές αποκλίνουσας συμπειροφοράς, επειδή ακριβώς δεν είναι πάντα κάτι «χειροπιαστό», αγνοείται ή δε συνειδητοποιείται αρκούντως από το ίδιο το αποκλίνον άτομο ή τους εξωτερικούς παρατηρητές. Για παράδειγμα, στο ποινικό δικαστήριο δικάζεται πάντα ένα συγκεκριμένο άτομο για συγκεκριμένη πράξη και όχι μια κοινωνική ομάδα ή τάξη, ένας κοινωνικοπολιτικός μηχανισμός ή μια αρνητική περιφερειακά αιμόσφαιρα¹³. Κάνοντας κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών, οφείλουμε να «βλέπουμε αυτό που δε φαίνεται με γυμνό μάτι» ή με την επιφανειακή εμπειρική παρατηρηση.

Πρέπει να μελετάμε ειδικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δομών, διαμόρφωση στάσεων

και κούλτούρας, επίδραση βασικών παραγόντων κοινωνικοποίησης, ιδεολογικές επιροές ή κενά, αξιολογικούς προσανατολισμούς, μηχανισμούς διατήρησης δύναμης ή κοινωνικής μεταμφίεσης ατόμων και ομάδων με σκοπό τη διατήρηση ή αυξηση της κοινωνικής και πολιτικής τους επιφροής κ.λ.π.

Παραπέρα βοηθάει στο να φωτιστεί πληρέστερα η διάχριση χρήστη ναρκωτικών ουσιών-εμπόρου, που είναι βασική για μια σύγχρονη και προοδευτική νομοθετική κάλυψη της καταπολέμησης των παρατάνω ουσιών. Ο χρήστης δεν αντιμετωπίζεται αφηρημένα ως συνειδητός και στυγνός παραβάτης του νόμου, αλλά ως μια προσωπικότητα που, κάτω από δυσμενείς επιδράσεις του στενότερου ή ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, διαμορφώθηκε ελαττωματική, ανασφαλής και επιδιώκουσα τη λύτρωση της μέσα από υποτιθέμενους τεχνητούς παραδείσους. Χωρίς φινικά να υποτιμώνται οι ατομικές προδιαθέσεις και αδυναμίες, ο χρήστης διερευνάται ως προσωπικότητα-θύμα μιας συνολικά πιεστικής κατάστασης του γύρω του ανθρώπινου περιβάλλοντος, που περιέχει εξαιρήσεις και συναρτήσεις πιο αλισιδωτές από ό,τι αρχικά φαίνεται¹⁴. Γιατί μεταξύ ατόμων και συνολικά της κοινωνίας μεσολαβεί αλισίδα από ομάδες πρωτογενείς και δευτερογενείς (από οικογένεια και σχολείο μέχρι επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς οργανισμούς), που μεταξύ τους αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεξαρτώνται και ορισμένες φορές βρίσκονται σε μια σχέση ιεραρχική ή ιονεί ιεραρχική¹⁵. Είναι γνωστό, π.χ., ότι πολλοί από τους νέους ανθρώπους που γίνονται χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών είναι παιδιά προβληματικών οικογενειών (χωρισμένων, διαλελυμένων, εξαιρετικά δυσαρμονικών, με γονείς ή τουλάχιστον ένα γονέα που έχει βεβαρυμένο ιστορικό κ.λ.π.)¹⁶. Είναι ακριβές να πούμε ότι σ' αυτή την περίπτωση το παιδί είναι απλώς θύμα οικογενειακού περιβάλλοντος ή, ακόμη πιο εξειδικευμένα, βεβαρυμένης κληρονομικότητας: Αρχετές φορές όχι, γιατί απλούστατα στο οικογενειακό πρόβλημα μπορεί να αντανακλάται ένα σύνολο ελαττωματικοτήτων, δισλειτουργιών και αδικιών που χαρακτηρίζουν ευρύτερους δευτερογενείς οργανισμούς, που εξαρτούν ή επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των γονέων. Ακόμη μπορεί να αντανακλάται το συνολικό κοινωνικό πρόβλημα, που είναι αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, που κι αυτές με τη σειρά τους είναι απόρροια των δομών του κοινωνικοπολιτικού συστήματος¹⁷ (π.χ. συγκέντρωση πλούτου και δύναμης στην κεφαλαιοκρατική τάξη που εκμεταλλεύεται συστηματικά τις εργαζόμενες τάξεις ή συγκέντρωση προνομίων στην πολιτική ολιγαρχία ενός ολοκληρωτικού συστήματος με αδιαφορία για την πολιτική και ανθρώπινη κατατίεση όλων των άλλων που βρίσκονται εκτός κυβερνητικής elite). Μπορεί, επίσης, να αντανακλάται ένα καθολικό πνεύμα ανομίας —με την έννοια του Durkheim—, παρακμής και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει μια τάξη, ένα κοινωνικό στρώμα ή ολόκληρη τη συγκριμένη κοινωνία ή έναν ευρύτερο πολιτισμό¹⁸.

Δουλειά ακριβώς του κοινωνιολόγου είναι να διερευνά και να εκτυλίσσει αναλιτικά όλο αυτό το πλέγμα των πολύπλοκων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων και τον ειδικό τρόπο με τον οποίο το τελευταίο επιδρά στο υπό διερεύνηση φαίνομενο της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών. Ακόμη, προβάλλοντας την προβληματική του γύρω από τη σχετικότητα των εννοιών της θεμιτής και νόμιμης ή αθέμιτης και παράνομης ανάγκης, συμβάλλει στο να πέσει περισσότερο η βαρύτητα στην ίδια την οισία των αναγκών ενός ατόμου, όπως προσδιορίζονται και φορτίζονται κοινωνικά.

Παραπέδα, η χρήση των ψυχοδραστικών ουσιών πρέπει να διερευνάται σε συνάρτηση πάντα με το συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο και τα συγκεκριμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού συστήματος αναφοράς. Κατά καιρούς, σε ορισμένες κοινωνίες και σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και ιδιαίτερα ναρκωτικών επετρέπετο. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η χρήση ήταν πολιτιστικά ενσωματωμένη¹⁹, ανταποκρινόταν σε επιλεγμένες λειτουργικές ανάγκες της κοινωνικής ομάδας και φυσικά έλεγχόταν — π.χ. σε ορισμένες ινδιάνικες φυλές της Β. Αμερικής. Αυτό που συναντάται σήμερα στις βιομηχανικές και μεταβατικές (περιφερειακές κατιτάλιστικές ή ημι-περιφερειακές) χώρες είναι κάτι άλλο. Δεν ικανοποιεί λειτουργικές ανάγκες, δεν ελέγχεται από θεμιτούς μηχανισμούς κοινωνικού έλεγχου και, φυσικά, δεν καλύπτεται από μια ολοκληρωμένη πολιτική ενσωμάτωση. Ακόμη μιλάμε πάντα για διακίνηση ναρκωτικών που έχει ενταχθεί στο σύνολο των παγκοσμιοποιημένων εμπορευματικών σχέσεων και υπάγεται κανονικά στο νόμο της προσφοράς και της ξήτησης.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, συνοπτικά ποιοι κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να ανιχνεύτούν ως συμβάλλοντες στη γένεση του φαινομένου της ξήτησης των υπό συζήτηση ουσιών. Πρώτα απ' όλα εντοπίζεται στις μέρες μας μια υποχώρηση της ποιότητας και του βάθους των κοινωνικών σχέσεων, που με τη σειρά της συντελεί στην έλλειψη ψυχικής πληρότητας των ατόμων²⁰. Τα άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους περισσότερο με την τεχνική έννοια του όρου παφά με τη βαθύτερη πνευματική και ψυχική, δηλαδή με πρόθεση να βρούν πρωγματικά σημεία πνευματικής και ψυχικής συνάντησης, σημεία μεταξύ τους ταύτισης. Επικοινωνούν περισσότερο για να διευκολύνουν διαδικασίες αφελίμες γι' αυτά τα ίδια, ως προς την επιδίωξή τους να ενισχύσουν και να προσαγγίσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό, ως ένα βαθμό, είναι αποτέλεσμα του παγκοσμιοποιημένου πια κατιτάλιστικού τρόπου παραγωγής, που τείνει τα πάντα να τα εμπορευματοποιήσει, ενισχύοντας απεριόριστα τον «εργαλειακό λόγο», για να χρησιμοποιήσω το γνωστό όρο της Κριτικής Θεωρίας της Σχολής της Φρανκφούρτης²¹. Παράλληλα, όμως, οι ίδιες διαδικασίες δημιουργούν εσωτερικά κενά στα άτομα, αδυνατώντας να ικανοποιήσουν βαθύτερες υπαρξιακές τους ανάγκες.

Στις μέρες μας είναι φανερό ότι τα άτομα προστηλώνονται ολοένα και περισσότερο στα υλικά αγαθά, κάτω μάλιστα από την πίεση των μηχανισμών —ενισχυμένων τώρα πια από την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού τύπου— της καταναλωτικής κοινωνίας. Η προσ προσ την προσκόλληση στις υλικές απολαύσεις και στη διαφωτίση περισσότερο άνετη ζωή δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι είναι γένητημα των κατιτάλισμού. Ο κατιτάλισμός όμως την ενισχύει, την εμπλουτίζει και μπορεί να τη συνδύαζει με διαφωτίση νέα κεντρισμάτα, ανασύροντας από διάφορα σημεία του ανθρώπινου χαρακτήρα διαφωτίσεις επιθυμίες και προτιμήσεις υλικών αγαθών²².

Ας προσέξουμε, όμως, αυτό το αντιφατικό σημείο στην ανθρώπινη προσωπικότητα: Ενώ, από τη μια πλευρά, τείνει να προσκολλήθει στην πλευρά των υλικών απολαύσεων, από την άλλη η ίδια αυτή η προσκόλληση, ή ακριβέστερα οι υπερβολές προς αυτή την κατεύθυνση, της δημιουργούν εσωτερικά —πνευματικά, ψυχικά και ιδεολογικά— κενά. Και τα κενά αυτά κάπως πρέπει να γεμίσουν, γιατί αντιστοιχούν σε άλλου τύπου ανάγκες, μη υλικές. Κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτο-παγιδεύεται. Ο κατιτάλισμός, λοιπόν, και γενικότε-

κα η βιομηχανική κοινωνία δε φαίνεται να βοηθά τον άνθρωπο να βρει την ισορροπία του ανάμεσα στη ροπή του για ικανοποίηση υλικών αναγκών και στα άλλα μη υλικού περιεχομένου «ακίνητα» σημεία του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ως σχετικά σταθερό το σημείο το ότι μετέγει ταυτόχρονα σε δύο κόσμους, τον υλικό και το νοητό, κόσμους που μέσα στη συνύπαρξή τους περιέχουν αντίθεση και ένταση. Υπάρχουν ή μπορούμε να συλλέψουμε κοινωνικές καταστάσεις που συμβάλλουν στην απόκτηση ισορροπίας ανάμεσα στις προαναφερθείσες διαστάσεις και υπάρχουν καταστάσεις που δε συμβάλλουν²³. Η κατανάλωτική κατιτάλιστική κοινωνία, δικτατορευόμενη μάλιστα από τη γειταγώη των mass media, όπως και η κοινωνία του λεγόμενου «υπαγκτού σοσιαλισμού», όπως τη γνωρίσαμε, δεν παρέχουν πολλές μαρτυρίες ότι ενδιαφέρθηκαν σοβαρά και πέτυχαν πράγματι την αναζητούμενη ισορροπία. Η ανεξέλεγκτη τάση για υλικό κέρδος και η μεταφυεσμένη σε εσχατολογική ιδεολογία απεριόριστη τάση εξουσίασης μέσα από γνωματοριακούς μηχανισμούς δεν αποτέλεσαν ούτε θα αποτελέσουν ποτέ εγγύηση για καμιά κοινωνική προκοπή και πρόοδο.

Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα παρατάνω φαινόμενα και διαδικασίες συμβαίνουν μέσα σε ένα συνολικότερο πνεύμα παρακμής των διτικών και μη κοινωνιών²⁴. Μιλώντας ακριβώς για παρακμή, εννοούμε μια διαρκώς ενισχυόμενη τάση για προσκόλληση στις υλικές πλευρές της ζωής και, αντίστοιχα, απομάκρυνση από σταθερά συστήματα αξιών και ιδεών, που γέμιζαν εσωτερικά το άτομο και για τα οποία θυσιάζοταν μέρος τουλάχιστον της τάσης για υλικές απολαύσεις. Εννοούμε ακόμη μια ιδιαίτερα έντονη ιδεολογική και ηθική ρευστότητα, όπου άτομα και ομάδες τείνουν να μη δεσμεύονται σχεδόν από καμιά ιδεολογική και ηθική σταθερά. Αλλά αν αργήσει να περνάει κατά μαζικό τρόπο η αντίληψη ότι «τίποτε δεν υπάρχει ως σταθερά που αξίζει κανείς να σέβεται», μήπως τότε τα πάντα επιτρέπονται; Η ανθρωπότητα δινιστήριας πολλές φορές με βαθιά οδύνη γνώρισε καταστάσεις που γαρακτηριζόντουσαν από τέτοιες αντιλήψεις και ξέρει καλά το επικίνδυνο του περιεχομένου τους. Και οπωδήποτε είναι καταστάσεις που συμβάλλουν κατά πολύ στη διάδοση της υποτιθέμενης αξίας των «τεγχητών παραδείσουν».

Παρακμή και ανομία αποθαρρύνουν τα άτομα από ανάληψη πρωτοβουλιών και εγκερηγμάτων που στηρίζονται σε ηθικές και γενικότερες αξιακές βεβαιότητες. Γιατί η ηθική ρευστότητα και χαλαρότητα, όπως και η ιδεολογική χρεοκοπία, δηλητηριάζουν κάθε είδος πίστης σε αξιακές βεβαιότητες και τα άτομα, αργά ή γρήγορα, συνειδητά ή ασυνείδητα υποφέρουν από εσωτερικά κενά και αδιέξοδα. Το πνεύμα «παραίτησης» στρέφει τα άτομα στη διαρκή προσκόλληση στο απομικρό συμφέρον και στη διάνοιξη απομικρών οδών «λύτρωσης». πολλές φορές ευτελών ή γεμάτων ψειρασμήσεις. Και αυτή ακριβώς η στροφή στην απομικρή οδό ευχαρίστησης, λήθης, «τεγχητής» πνευματικής και ψυχικής νάρκωσης και αναζήτησης λυτρωτικών ψειρασμήσεων είναι παρέχοντας κινδύνου πρώτης τάξης για την τελική παράδοση στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών²⁵.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι, μέσα σε ένα καθολικό πνεύμα ιδιοτέλειας και αδιαφορίας για συλλογικές κινητοποιήσεις βασισμένες σε σταθερές ομαδικές πίστεις, παραχθείται σημαντική έλλειψη φωτεινών και ζωντανών πρετικών παραδειγμάτων, ιδιαίτερα στον πολιτικό χώρο, που θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς και ζωντανά εμπνευστικά σύμβολα για τις νεότερες γενιές. Και είναι αλήθεια ότι οι νέοι κατά την κοινωνικοποίηση τους έχονται ανάγκη από τέτοια συμβολικά παραδειγμάτα, γιατί διαφορετικά άγονται και

φέρονται από τους ανέμους της κατάλυσης και της συντριβής κάθε αξιακής σταθεράς που απαιτεί θυσίες. Είναι πολύ αρνητικό στοιχείο για την κοινωνικοποίηση ενός νέου να ξεκινάει χωρίς όραμα μέσα στη ζωή, χωρίς συλλογικές αναφορές, χωρίς εμπιστοσύνη σε ατομικούς ή ομαδικούς φορείς εξουσίας. Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αξιοπιστία και τα ηθικά-ιδεολογικά ερείσματα του πολιτικού της κόσμου και περισσότερο της πρεσίας του. Τελετωμένες ηγεσίες που αντί να εμπνέουν οδηγούν ακόμα πιο πολύ στο πνεύμα της παραίτησης. Το πολιτικό τοπίο απογοητεύει τους νέους και τους αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις εσωτερικές τους αντιστάσεις.

Πολλά από τα παραπάνω κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά μεταβατικών ιστορικών καταστάσεων, που μπορούν μακροπρόθεσμα να γεννήσουν νέα κοινωνικά περιεχόμενα και μορφές. Μέχρι τότε —και αυτό το «τότε» δεν μπορεί εύκολα να καθοριστεί— οι κοινωνικά αποδιαρροωτικές τάσεις, οι αξιολογικές-ηθικές αβεβαιότητες και το πνεύμα της στροφής προς τις χυδαίες ατομικιστικές λύσεις του υπαρξιακού προβλήματος θα παραμείνουν αμείωτες, για να μην πούμε ότι θα πληθαίνουν. Και φυσικά ομιλούμε για τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων και όχι για εκείνους που, σε όποια εποχή και κοινωνία και να βρεθούν, ξέρουν να προβάλλουν εσωτερικές αντιστάσεις και να παλεύουν σε υψηλότερο επίπεδο τα εσωτερικά κενά τους.

Το κοινωνικό τοπίο, όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω, διώγχει το νέο άνθρωπο, του αναπτύσσει εσωτερικές τάσεις φυγής, τον φέρονται μπροστά σε αδιέξοδα την ίδια στιγμή που νιώθει εγκλωβισμένος. Αδιόρατα, λοιπόν, και βαθμαία γεννιέται η «ζήτηση» της τεχνητής και εύκολης «δραπέτευσης», όλων εκείνων των τεχνητών υποκατάστατων μιας βαθιάς ψυχικής πληρότητας. Από εκεί και ύστερα, παίζουν ρόλο και οι ατομικοί παράγοντες και προδιαθέσεις και γενικότερα οι μηχανισμοί άμυνας του ατόμου.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να παρέμβουμε σε επίπεδο ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών, πρέπει ακριβώς να παρέμβουμε σ' αυτό το τοπίο, πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το τοπίο. Και εκεί ακριβώς έγκειται η μεγάλη δυσκολία, γιατί απαιτείται μια συνολική μεταρρυθμιστική πολιτική, που να είναι ικανή να επηρεάσει μηχανισμούς και δομές εξουσίας και παράλληλα να συμβάλλει στη γέννηση του κοινωνικά νέου, που ενδέχεται να ξεκινήσει μέσα από τις ζευστές καταστάσεις των μεταβατικών αβεβαιοτήτων. Μια συνολική μεταρρυθμιστική πολιτική (στον οικονομικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό κ.λπ. τομέα) που θα μπορέσει να προσδώσει νέα ποιότητα στις κοινωνικές σχέσεις, θα αναβαθμίσει την ήδη τραυματισμένη σχέση του ατόμου με τις συλλογικές δραστηριότητες και γενικότερα τις συλλογικές μορφές ζωής — κι εδώ ακριβώς το ζεύμα του «κοινοτισμού» (communitarianism) έχει οπωδότετο κάτι να προσφέρει και θα ισορροπήσει την τάση των ατόμων για οικονομιστική σύλληψη της ζωής. Το στοίχημα παιζεται πάντα, αλλά πρέπει να είμαστε ζεαλιστές ως προς τις τρέχουσες δυνατότητες οργανωμένων φορέων για παρεμβάσεις ικανές να εξαλείψουν τη ζήτηση των ψυχοδραστικών ουσιών. Αυτό που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε είναι διαρκώς να διαφωτίζουμε τον κόσμο γύρω από τις πάμπολλες πτυχές του συνολικού προβλήματος, ώστε να ανεβάσουμε το δείκτη κατανόησης για όσους έχουν εμπλακεί ως χρήστες στα δίκτυα των κυκλωμάτων ναρκωτικών και συνειδητοποίησης της μακριάς αλνοίδας των παραγόντων που συμβάλλουν στο υπό συζήτηση φαινόμενο.

Έτσι βοηθούμε σημαντικά στην προβληματική μιας ευρύτερης κοινωνικής παιδαγωγικής που οφείλουν να ακολουθούν ατομικοί και ομαδικοί φορείς εξουσίας. Και γενικότερα όσοι κατέχουν θέσεις επιφρονής μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα. Ακόμη περισσότερο, ωθούμε άτομα, φορείς, στελέχη και κατόχους ηγετικών θέσεων στο να αποκτήσουν ό, τι εξφράζεται με το σύγχρονο κοινωνιολογικό όρο «reflexivity», δηλαδή ικανότητα να εξηγείς και να αναστοχάζεσαι διαρκώς τις ίδιες σου τις πράξεις και τις συνέπειες τους. Ενισχύοντας τον εσωτερικό άνθρωπο, κερδίζοντας τον εσωτερικό άνθρωπο, ήδη έχουμε επιτύχει μια μεγάλη νίκη ενάντια στη μάστιγα των ναρκωτικών και γενικότερα των ψυχοδραστικών ουσιών.

Σημειώσεις

1. Βλ. K. G. Γαρδίκα, *Εγχειρίδιον Εγκληματολογίας*, β' εκδ., Αθήναι, εκδ. Δ. Τζάκα, σελ. 125.
2. Αντόθι, σσ. 125-129.
- 2a. Βλ. Βασίλη Φύλια, «Ναρκωτικά: Αίτια της χρήσης τους στη σύγχρονη κατιταλιστική κοινωνία», τον ίδιον, *Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις*, 12η έκδ., Αθήναι, Σύγχρονη Εποχή 1993, σσ. 143-144. Πρβλ. Γιάννη Πανούση, *Ναρκωτικά*, η άλλη όψη των πραγματικού, Αθήναι-Κομοτηνή, εκδ. Α.Ν. Σάκουλα, 1982, σσ. 40-44.
3. Βλ. Σεν. Ζολώτα *Παραδόσεις θεωρητικής Οικονομικής*, Αθήναι, εκδ. Α.Ν. Σάκουλα, σσ. 2-6.
4. Ντέπιντ Κούπτερ, «Ποιες είναι οι ρεζικές ανάρχες?», σε Ντέπιντ Κούπτερ και Άγκνες Χέλλερ, *Οι ρεζικές ανάρχες*, Αθήναι, εκδ. Κομμούνα, σσ. 26-41. Άγκνες Χέλλερ, «Οι αλιθινές και οι ψεύτικες ανάρχες», σε Ντέπιντ Κούπτερ και Άγκνες Χέλλερ, ό. π., σσ. 82-92.
5. Αντρέ Γκροξ, «Η αναταραχωγή της εργατικής δύναμης: Το καταναλωτικό μοντέλο», σε Χανς Μάγκνους Εντσενομπέργκερ, Αντρέ Γκροξ, Μιχαήλ Μάρκοβιτς, *Περιφέλλον και ποιότητα ζωής*, Αθήναι, Επίκουρος, 1975.
6. Βλ. Φλέλτπον Νικολόπουλον, «Η απαξιωμένη κοινωνία και η εξαφτημένη προσωπικότητα του νέου», *Πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών: ο ρόλος των σχολείου και των Εκταidευτικών. Πρακτικά του Πρώτου Σεμιναρίου για τους Εκταidευτικούς Μέσους Εκταidευσης (25-26 Ιανουαρίου 1992)*, εκδοθέντα από την Επιτροπή Ρεθύμνης Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ναρκωτικών, Ρεθύμνο 1993, σελ. 19.
7. Στο σημείο αυτό μπορεί κανείς να αναφερθεί στο συμβολικό νόημα του έργου του J. K. Galbraith, *Ο Θρίαμβος* (Θρίαμβος, δηλαδή, στρατιωτικοπολιτικός των ΗΠΑ και παράλληλα θητική ήπτα)...
8. Βλ. Φλέλτπος Νικολόπουλος, ό. π., σελ. 20.
9. Το συρκεχμένο αυτό ζήτημα συνοχετίζεται άμεσα με την κρίσιμη προβληματική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη σύγκριση της μακροκοινωνιολογικής και της μικροκοινωνιολογικής κοινωνιολογικής κατεύθυνσης. Δομικοί και συντηματικοί προσδιοισμοί, από τη μία πλευρά, άτομα και αλληλειδράσεις τους από την άλλη. Πάντως με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι οι σύγχρονες κοινωνιολογικές αναζητήσεις τείχουν να γεφυρώσουν το χάσιμα και να φτάσουν σε συνθετικές θεωρήσεις μέσα σ' ένα πνεύμα σύγκλισης και αλληλοσυμπλήρωσης του δομικού ή συντηματικού (μακροθεώρηση) με το ατομικό (μικροθεώρηση). Βλ. Jonathan Turner, *The Structure o Sociological Theory*, 5th ed., Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1991, σσ. 367-390, 585-627.
10. Βλ. Max Weber, *Δοκίμια επί της θεωρίας των Κοινωνικών Επιστημών*, τόμ. A', Αθήναι, E.K.K.E., 1972, σσ. 28-49.
11. Για την «κατανοητική» διάσταση της κοινωνιολογικής προσέγγισης, βλ. Max Weber, *Δοκίμια επί της θεωρίας των Κοινωνικών Επιστημών*, τόμ. B', Αθήναι, EKKE, 1972, σσ. 11-16.
12. Βλ. C.W. Mills, *The Sociological Imagination*, Oxford University Press, 1959, σσ. 196-215.
13. Βλ. N. G. Γαρδίκας, ό. π., σσ. 427-434 σε συνδιασμό πρός σσ. 244-269.
14. Βλ. Βασίλης Φύλιας, ό. π., σσ. 143-147.
15. B. Τέοντος Αντόφου και Μαξ Χόχχαϊμερ (επιμ.) *Κοινωνιολογία — Εισαγωγικά Δοκίμια*, εκδ. Κριτική, 1987, σσ. 75-112.
16. Βλ. K. G. Γαρδίκας, ό. π., σσ. 355-360.

17. Βλ. Βασιλης Φύλιας, ό.π., σσ. 143-145.
18. Βλ. Emile Durkheim, *Κοινωνικές αιτίες της αυτοκτονίας*, Αθήναι, εκδ. Αναγνωστίδη, σσ. 284-285.
19. Βλ. Βασιλης Φύλιας, ό.π., σσ. 142-143.
20. Βλ. Εριχ Φρομ, *Η Υγιής Κοινωνία*, Αθήναι, Μποικουμάνης, 1973, σσ. 434-446. Του ίδιου, *Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία*, Αθήναι, Μποικουμάνης, 1971, σσ. 34-35.
21. Μαξ Χόρχαγκερ, *Η Έκλειψη του Λόγου*, Αθήναι, Κριτική, 1987, σσ. 33-37.
22. Αντρέ Γκροζ, «Η αναταράχωγή της εργατικής δύναμης: Το κατανάλωτικό μοντέλο», ό.π., σσ. 60-76· πρβλ. Ζαν-Μαρι Βενσάν, *Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η Κριτική Θεωρία*, Επίκουφος, 1977, σσ. 92-93.
23. Στο σημείο αυτό μπορούμε ν' αναφερθούμε στις διαφορίεις του P. Sorokin αναφορικά με τα μεγάλα νοητικά-πολιτισμικά υπερσυντήματα. Σύμφωνα μ' αυτές, τα μεγάλα υπερσυντήματα είναι το Αισθαντικό (Sensate), το Ιδεοχρατικό (Idéalistic) και το μικτό. Το υπερσυντήμα του συμβάλλει στη διαμόρφωση της παραπάνω ισορροπίας είναι το Ιδεώλιστικό (Sensuous) πάντα με τις διαφορίεις του Sorokin, οπού υποτίθεται ότι ο συνδικαλισμός του αισθαντικού και του ιδεοχρατικού στοιχείου είναι αρμονικός. Αντίθετα, στο αισθαντικό υπερσυντήμα, όπου το στοιχείο των αισθήσεων υπερτερεί, η παραπάνω ισορροπία έχει διασάλευτει. Η σύγχρονη δητική κοινωνία μάλλον σ' αυτό το τελευταίο υπερσυντήμα ανήκει. Βλ. N. Timashef, *Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών*, μετ. Δ.Γ. Τσαούση, τόμ. Β', Αθήναι, Gutenberg, 1976, σελ. 82 και σσ. 149-151.
24. Βλ. Βασιλης Φύλια, «Αρθονία και οι σύγχρονες όψεις της απανθρωποποίησης», ό.π., σσ. 127-138· N. Timashef, ό.π., σσ. 140-143.
25. Βλ. Φύλιππος Νικολόπουλος, ό.π., σσ. 24-25· Γιάννης Πανούσης, ό.π., σσ. 40-49. Εριχ Φρομ, *Η Υγιής Κοινωνία*, ό.π., σσ. 48-55 και 155-159.



Ακρυλικό σε ξύλο, 50x70 cm, 1992

Η υγεία ως μηχανισμός κοινωνικής πειθάρχησης

Εισαγωγή

Θα εξετάσουμε την υγεία ως θεσμό ενσωμάτωσης των ανθρώπινων σωμάτων (φορέων εργατικής δύναμης) στο κατιταλιστικό σύστημα σχέσεων και ως μηχανισμό ο οποίος, λόγω της ιδιάζουσας σχέσης που διατηρεί με το άτομο, μετασχηματίζει το σώμα σε πρόσφορο πεδίο μεταρρυτής των εξωτερικών δεσμεύσεων σε εσωτερικές. Στή διαδικασία αυτή ο ρόλος των κρατικών ταμείων αισθενείας είναι αποφασιστικός, καθόσον ελέγχουν μέσω των αντίστοιχων θεσμών (νοσοκομείο, ιατρική κ.λτ.) το σώμα και καθικοποιούν τις λειτουργίες και τις κινήσεις του, θέτοντας αντιστοίχως μίνιμουμ και μάξιμουμ αντοχής και εκμετάλλευσή του (πραγματοποίηση). Από την άλλη, η μετάβαση από την «ανιούσα» εξατομίκευση των ιστορικο-τυποχρατικών μηχανισμών (σύμβολα, τελετές κ.λτ.) —εξατομίκευση που αφορούσε πρωτίστως τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, καθώς ήταν και τα μόνα τα οποία στην προκαπιταλιστική περίοδο γνώριζαν μια κινητικότητα— στην «κατιούσα» εξατομίκευση των επιστημονικο-πειθαρχικών μηχανισμών (φυλακή, άσυλο, νοσοκομείο)¹, η οποία επιχειρούσε να ελέγξει τη μαζική κινητικότητα που χαρακτήριζε το σύνολο πια της κοινωνίας (ουρματανισμός, προλεταριστική ηση κ.λπ.). κοινωνικοποιούσε το σώμα, εντάσσοντάς το ως μονάδα στο νέο παραγωγικό σχήμα του κατιταλιστικού συστήματος που αναγνώριζε μόνο ιδιώτες-κατόχους εμπορευμάτων. Αν σκεφτεί ούμως κανείς ότι αυτή η πράξη ένταξης ήταν και μια διαδικασία καθυπόταξης του σώματος σε αλλοτριωτικούς βιορυθμούς, η ανάπτυξη ενός μηχανισμού μεταξύ ατόμου (ως κοινωνικοποιημένης ύπαρξης) και σώματος που θα εγκλώβιζε αντιστάσεις και θα διοχέτευε τις φυσιολογικές αντιδράσεις του δεύτερου σε χειραγωγήσιμα πεδία, όπως αιτό της υγείας, ήταν περισσότερο από αναγκαία. Η απομόνωση του σώματος από τις οργανικές καταβολές του (κοινότητα) απέκοπτε το σώμα των λαϊκών τάξεων —γιατί περί αυτού πρόκειται— από τις θεραπευτικές στρατηγικές και την τεχνογνωσία της λαϊκής ιατρικής για να το εναποθέσει στους νεότευκτους θεσμούς της υγείας, οι οποίοι διαμόρφωναν και τους κανόνες χρήσης του.

¹ Ο Θανάσης Αλεξίου διδάσκει στο Πολιτεγνείο Κρήτης (Γενικό Τμήμα). Το παρόν κείμενο είναι ειδικά διαμορφωμένο για την Οινοποιία και στηρίζεται στην εργασία του Περιθωριοποίηση και ενσωμάτωση - Η κοινωνική πολιτική ως μηχανισμός ελέγχου και κοινωνικής πειθάρχησης (εκδ. Παταζήη).

Η σχετικότητα της έννοιας της υγείας

Ένας συγκεκριμένος ορισμός για την υγεία δεν υπάρχει. Ανάλογα με το ιατρικό παράδειγμα (Kuhn)², προσδιορίζεται και η έννοια της υγείας. Μ' αυτή την έννοια, οι αναπαραστάσεις για την υγεία και την ασθένεια διαμορφώνουν και το αντίστοιχο πλαίσιο αναγνώρισης και ανάγνωσης της υγείας και της ασθένειας Παρ' όλα αυτά, η υγεία ως απουσία ασθένειας, που εμφανίστηκε στο ιατρικό παράδειγμα από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, φαίνεται να κυριαρχεί μέχρι τις μέρες μας.

Ωστόσο, το αξιολογικό πλαίσιο και οι προτεραιότητες της εποχής του είναι που φορτίζουν θετικά ή αρνητικά το περιεχόμενο της υγείας. Αυτό συνεπάγεται πως η υγεία είναι ένα μέσο και όχι ένα κοινωνικό αγαθό αξιολογικά ουδέτερο. Ένα μέσο για την επίτευξη κάποιων σκοπών. Για παράδειγμα, για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί πρόπετει να βούσκεται σε μια κατάσταση απουσίας ασθένειας. Αυτό, βεβαίως, δε σημαίνει ότι είναι απόλυτα υγιής. Στην παθολογοανατομία τα όρια μεταξύ υγείας και νόσου είναι πολύ δευτά, ενώ σχετικοποιούνται κοινωνικά (εργασιακοί λόγοι, επαγγελματικές ασθένειες κ.ο.κ.) και διαφοροποιούνται ιστορικά, καθόσον η εμφάνιση της μίας ή της άλλης κατάστασης εξαρτάται από μια συγκυρία παραγόντων και όπως αυτοί κάθε φορά ενεργοποιούνται. Η ενεργοποίηση αυτή προκύπτει πάλι ως αποτέλεσμα της δομικής σχέσης του παθολογικού συστήματος (ισορροπία-διατάραξη)³ ενός πληθυσμού με το οικολογικό περιβάλλον, γεγονός που καθιστά μάλλον άκυρο τον ορισμό της υγείας ως απουσίας νόσου και της υγείας ως απόλυτου αγαθού.

Η αντίληψη για την υγεία έχει υποστεί στον ιστορικό χρόνο αρκετές διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ακολουθούν μεταποίσεις στο εσωτερικό της κοινωνίας, οι οποίες διαμορφώνουν κάθε φορά και τις αντίστοιχες αξίες με τις οποίες τα άτομα προσεγγίζουν την κοινωνική πραγματικότητα. Η σημερινή εικόνα για την υγεία εμφανίστηκε και καλλιεργήθηκε σε συνάρτηση με την εργασία και με τα νέα πρότυπα και στάνταρς για το σώμα που επέβαλε το σύστημα της μισθωτής εργασίας. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, η υγεία ταυτίστηκε με τη λειτουργικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι υγιής είναι ένας άνθρωπος του οποίου το σώμα λειτουργεί κανονικά, είναι λειτουργικό και δεν παρουσιάζει δυσλειτουργίες⁴. Η απόκλιση από τα προσδοκώμενα στάνταρς υγείας χαρακτηρίζεται ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και καθίσταται αντικείμενο των θεσμών υγείας (αποκατάσταση της πρότερης κατάστασης), οι οποίοι ενεργοποιούνται ταυτοχρόνως και ως μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου (κοινωνική επανένταξη)⁵. Η απομάκρυνση από την κατάσταση της μη απουσίας ασθένειας έχει άμεσες συνέπειες για την κοινωνική συμπεριφορά του ασθενούς, καθόσον αυτός δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανειλημμένες υποχρεώσεις και ευθύνες του. Συνεπώς, η συμπεριφορά του παρεκκλίνει και ως τέτοια ελέγχεται με στόχο τη γορήγορη επάνοδό του στην «κανονική» ζωή⁶.

Με την αλλαγή του ιατρικού παραδείγματος και τη μεταβολή του πολιτισμικού πλαισίου, ο ασθενής δε θεωρείται πια υπεύθυνος για την κατάστασή του, κι εδώ διαφοροποιείται η ασθένεια από την παραβατική συμπεριφορά⁷. Ωστόσο, η ταύτιση του με το ρόλο του πελάτη και η προθυμία του να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού θα κρίνουν τελικά αν πραγματικά και ο ίδιος θεωρεί την κατάσταση της υγείας του ανεπιθύμητη. Στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο ασθενής δεν αποδεχτεί την αυθεντιά του γιατρού ή αμφισβητήσει τη

θεραπευτική του μέθοδο αναζητώντας μια εναλλακτική θεραπεία, θα θεωρηθεί ότι ο ίδιος προκαλεί βλάβες στο κοινωνικοποιημένο αγαθό της υγείας, οπότε θα πρέπει να υποστεί και τις ανάλογες κυρώσεις (απόλυτη, παύση του επιδόματος ασθενείας κ.λπ.). Γιατί μπορεί να είναι αυτός ο άμεσα ενδιαφερόμενος, όμως η κατάσταση της υγείας του, με την έννοια του αν η εργατική του δύναμη συνεχίζει να προσφέρεται απρόσκοπτα, ενδιαφέρει και το ταμείο ασθενείας, καθότι στη χρηματοδότησή του συμμετέχουν τόσο οι εργοδότες όσο και το κράτος. Επειδή η παρέκκλιση μπορεί να βεβαιωθεί μόνο σε ατομικό επίπεδο, πρακτική που ανάγεται, αφενός, στο ιατρικό παράδειγμα, το οποίο έχει απομονώσει το άτομο από το περιβάλλον, αφετέρου, στη φιλοσοφία των ταμείων ασθενείας, ο ιατρικός έλεγχος στοχεύει επιτρόποθετα, σύμφωνα με τον T. Parsons, στην απομάκρυνση ενός πιθανού συνασπισμού μεταξύ των πελατών⁸, ο οποίος θα ανέτρεψε υποθέσεις και πρακτικές του κατεστημένου ιατρικού μοντέλου, καθόσον η θεραπεία θα μετατοπίζοταν από το άτομο στην κοινότητα, με εμφανή τον κίνδυνο να επανασυνδεθεί με τη λαϊκή ιατρική. Με την ίδρυση κρατικών ταμείων ασθενείας, η εικόνα αυτή επιβλήθηκε και στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, ενώ ταμείων ασθενείας, η εικόνα αυτή επιβλήθηκε και στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, ενώ ο κοινωνικός έλεγχος προσέλαβε θεσμική υπόσταση. Μέσω ενός θεσμικού πλαισίου στο οποίο συμμετέχουν ειδικός (γιατρός) και πελάτης (ασθενής), πλαίσιο που ορίζεται από το ταμείο ασθενείας, η σχέση μεταξύ γιατρού και πελάτη έπαψε να είναι ιδιωτική και μετατράπηκε σε δημόσια-νομική. Οι πραγματικές συνθήκες ζωής των ατόμων και οι τρόποι συμπεριφοράς συλλαμβάνονται και διατυπώνονται πλέον με ιατρικούς όρους και μέσα από την κατασκευασμένη διάξευξη υγεία/ασθένεια⁹. Το ποιος είναι ασθενής ορίζεται πλέον από το γιατρό. Από το γιατρό ορίζεται επίσης και ο τρόπος θεραπείας που είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ο ασθενής, αλλιώς εκπίπτει των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων. Διάρκεια και μέθοδος της θεραπείας δεν προσδιορίζονται μόνο από την εξέλιξη της ίδιας της ασθένειας, αλλά και από τα συμφέροντα και τις δυνατότητες του ασφαλιστικού φορέα, τα οποία ο γιατρός δεν μπορεί να αγνοήσει. Εποιητικά, από το άτομο η δυνατότητα ορισμού της ασθένειας και μεταφέρεται και παραγωγείται σε έναν «αντικειμενικό» εκτιμητή, στον οποίο εναποτίθεται επίσης και το σώμα (χτήμα κατά τον Goffman), λες και αυτό ανήκει σε κάποιον τρίτο¹⁰. Η εγκώδηση του δικαιώματος ορισμού της κατάστασης του σώματος και της ψυχής αλλοτριώνει το ίδιο το άτομο από την ύπαρξή του¹¹. Η διάσταση μεταξύ αντικειμενικού και υποκειμενικού ορισμού της ασθένειας εμφανίζεται ειδικά στην περιπτωση της ψυχασθένειας ως το ασύμπτωτο μιας σχέσης, καθόσον ο ασθενής, που ορίζεται πρωτίστως με ιδεολογικές έννοιες ομαλό/υγιεις και αντιστρόφως ανώμαλο/ασθενές, αρνείται συνήθως να αποδεχτεί την εγκυρότητα αυτών των διαζεύξεων και τη δυνατότητα αναγωγιμότητάς τους πάνω στό άτομό του¹².

Γίνεται σαφές πως οποιεδήποτε συγκλίσεις ή αποκλίσεις στον ορισμό της ασθένειας, όπως και κάθε ειδικής νόσου, δεν απορρέουν άμεσα από την εμπειρία της ζωής ή από την εμπειρία της ισοδροπίας των τεσσάρων χυμών (Ιπποκράτης), αλλά από την εννοιολογική σύλληψη του φυσικού που γίνεται από την επιστήμη, η οποία και κατασκευάζει όλο το εννοιολογικό πλαίσιο που συνοδεύει τον κύκλο διάγνωση/θεραπεία¹³. Κατά κάποιον τρόπο, οι ασθένειες και οι νόσοι δεν υπάρχουν πλά από τον κόσμο των ιδεών. Αποτελούν, δηλαδή, «απλά εξηγητικά σχήματα της πραγματικότητας και όχι συστατικά στοιχεία της»¹⁴. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ταξινομικές αρχές της σύγχρονης ιατρικής προτογούνται της

χλινικής μεθόδου (μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα η ιατρική επανασυνδέεται με την παλαιά αρχή της χλινικής παρατηρησης), ενώ ο νοσοκομειακός θεσμός δεν προήλθε από τη συσσωρευση γνώσης, αλλά από τις οικονομικές και κοινωνικές επιλογές¹⁵. Το πολιτισμικό και ιδεολογικό περίγραμμα παίζει, επίσης, αποφασιστικό ρόλο στην ταξινόμηση μιας ασθενειας ως τέτοιας, αλλά και στα μέτρα που θα προταθούν για τη θεραπεία της, έστω κι αν τα χλινικά τους συμπτώματα είναι τα ίδια¹⁶. Επομένως, η υγεία είναι κάτι το σχετικό, που δεν μπορεί γι' αυτό να οριστεί διαχρονικά και μονοπολιτισμικά.

Οι πειθαρχικές παράμετροι της υγείας

Αντιλαμβανόμενοι την υγεία στατικά και μέσω των διαζεύξεων που προαναφέραμε, αγνοούμε τις ιστορικές παραμέτρους που οδήγησαν στη συγκρότηση του πεδίου της υγείας, παράμετροι που άπτονται της νέας σχέσης σώματος και οικονομίας. Αυτή η σχέση εγκαινιάζεται με την ανάδυση κατιτάλιστικών πρακτικών, οι οποίες και επιβάλλουν την ένταξη της ατομικής σωματικότητας στο κοινωνικό σώμα, το οποίο στο νέο κοινωνικό πλαίσιο γίνεται αντιληπτό ως παραγωγικός συντελεστής. Η νέα διάρθρωση σώματος και κοινωνίας επιβάλλει και μια άλλη σχέση του απόμουν με το σώμα του. Ο μηχανισμός που θα ενσωματώσει το σώμα —μετά την αναβάθμισή του— και την ψυχή —μετά την ανακάλυψή της— στο σύστημα θα είναι ο θεσμός της δημόσιας υγείας. Η υγεία αναδεικνύεται σε κοινωνικό αγαθό, ακολουθώντας την ανάδειξη της εργασίας σε κύρια πηγή πλούτου και, κατ' επέκταση, της εργατικής δύναμης σε αντικείμενο κρατικής διαχείρισης, επομένως και μέριμνας. Η καλή υγεία των υπηρόων και των πολιτών στη συνέχεια θα αποτελέσει μετά το σχηματισμό εθνικών κρατών ένα από τα πρώτα μέληματα του κράτους. Ο εθνικός στρατός χρειάζεται εύρωστονς στρατιώτες για να είναι αξιόμαχος και η παραγωγική βάση υγείες και ικανούς εργάτες για να είναι αποδοτική¹⁷, ενώ το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων υγείες ασφαλισμένους για να συμβάλοιν στη χρηματοδότησή του.

Για να καταστεί όμως αυτό δυνατό θα έπρεπε να αναθεωρηθούν οι κατεστημένες θρησκευτικο-μαργικές αντιλήψεις για την υγεία, να αποσπαστεί το σώμα και η ψυχή από τη δικαιοδοσία της κοινότητας και να ξεφύγουν από τον έλεγχο της εφαρμοσμένης λαϊκής ιατρικής, εντασσόμενα σ' ένα υπό συγκρότηση πεδίο, διαδικασία που με τον επιμερισμό εργασίας οδήγησε στο σχηματισμό ενός στρώματος ειδικών. Οι αντιστάσεις της κοινότητας κάμφθηκαν με μια πλατιά εκστρατεία ηθικοποίησης-ιατρικοποίησης της συμπεριφοράς των λαϊκών τάξεων και μ' ένα σύστημα καταστατικών-υγειονομικών διατάξεων. Καθόλου συμπτωματικό ότι οι υπηρεσίες που ανέλαβαν την πρωθητη των νέων περιεχομένων επωμίζονται με αισινομικά καθήκοντα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα. Η «Υγειονομική Αστινομία» που ιδρύθηκε το 1833 είχε ως πρότυπο την αντίστοιχη γερμανική¹⁸.

Το ζητούμενο είναι πάντα η ανόρθωση του εργασιακού ήθους στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και η ενσωμάτωσή τους στην αναδύομενη νεωτερική κοινωνία. Κιόλας ο Προτεσταντισμός αναλαμβάνει από την εποχή της Μεταρρύθμισης να εξουσιεύσει τον πληθυσμό με το πνεύμα της εργασίας, η οποία τώρα γίνεται αντιληπτή ως ενδοκόσμια άσκηση και δοκιμασία για τη λύτρωση. Η αναβάθμιση της εγκόσμιας δραστηριότητας καθιστούσε το σώ-

μα μέσο αυτοπραγματοποίησης του πιστού. Ως εκ τούτου, η διαφύλαξη της υγείας του ανήχθη σε θρησκευτικό καθήκον, ενώ η αισθένεια ως τιμωρία για την παραβίαση του ηθικού κανόνα. Ακολουθώντας δε την ιδιωτικοποίηση της θρησκευτικής απόφασης, έγινε κι αυτή ιδιωτική υπόθεση, συγχρονίζοντας το άτομο με τις ηθικο-κοινωνικές προστατικές του δόγματος, που βρισκόταν σε αντιστοιχία με το κατιτάλιστικό πνεύμα και την αντίληψη για την υγεία των ανερχόμενων αστικών στρωμάτων. Στο νέο παράδειγμα για την υγεία, η υγεία του ατόμου προεκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο του αστού, στη μεσαιωνική πόλη, ενώ η ιατρική ως η εκκοσμικευμένη μορφή της θρησκείας για τη θεραπεία του σώματος, ενισχυόμενη με την αντίστοιχη αιθεντία, κινείται μεταξύ αγωγής και επόπτευσης του πληθυσμού. Η συστοίχιση ιδιωτικής και δημόσιας υγείας που επικυρώνεται μέσω του δόγματος θα αποκτήσει στο απολυταρχικό κράτος την πρώτη της θεσμική μορφή. Θα ιδρυθεί η ιατρική αστινομία, πρόδοφος του κρατικού συστήματος υγείας¹⁹. Ωστόσο, η επιτάχυνση της κατιτάλιστικής ανάπτυξης υπέσκαπτε την απήχηση του δόγματος στις μάζες, μειώνοντας την ικανότητα ενσωμάτωσης του θρησκευτικού συστήματος. Η καταστροφή οργανικών συσσωματώσεων και ο πολεομορφισμός που την ακολούθησε αφαιρούσαν από το δόγμα το παραδοσιακό του, άλλα όχι πάντα δεδομένο, ακροατήριο. Τα αγχοτικά στρώματα είμα τα παραδοσιακά του, άλλα όχι πάντα δεδομένο, ακροατήριο. Τα αγχοτικά στρώματα είμαν καταστραφεί κι αυτά και οι ανεξάρτητοι μάστορες είχαν εκπέσει κοινωνικά σε πρόλεταριους. Η βιομηχανική τάξη πραγμάτων απαιτούσε νέους θεσμούς ενσωμάτωσης των εργατικών στρωμάτων, καθώς και νέα αξιωματικά περιεχόμενα που να πείθουν. Καθώς οι εκστρατείες «εκχριστιανισμού» και ηθικής διαφώτισης σε θέματα υγιεινής (αλκοολισμός, καταδίκη του παιδικού αινιανισμού και της πορνείας κ.λ.τ.) των εργατικών στρωμάτων απέφεραν πενιχρά αποτελέσματα²⁰, η υγεία αποδεσμεύτηκε από την ηθική του δόγματος για να συνδεθεί τώρα με τις αιστικές αξίες και τις νέες θέσεις της επιδημιολογίας. Ο εξωτερικός ηθικός έλεγχος θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικός μόνο αν το ίδιο το άτομο διδασκόταν πώς να πειθαρχεί το σώμα του και να προσέξει την υγεία του, μέσω μιας οικονομίας που λίγο αργότερα του επέβαλαν τα ταμεία αισθένειας²¹.

Παρέμεινε όμως η σύνευξη υγείας και αισθένειας προσαρμοσμένη στο νέο ιατρικό παράδειγμα, όπως αυτό προσλαμβανόταν από το γνωστικού σύστημα της εποχής και τις αναπαραστάσεις που αυτό παρέγαγε. Στο νέο ιατρικό παράδειγμα, το οποίο διατυπώνεται σε σχέση με τα νέα ανθρωπογενεραφικά δεδομένα που η βιομηχανική ετανάσταση προκάλεσε, υπείθινο για τη διάδοση των αισθενιών και των επιδημιών καθίσταται το «Filth» (ακαθαρσία, βρωματά) και όχι τα ζώντα μιάσματα (*contagia viva*), όπως συνέβαινε στην προηγούμενη έκδοση της θεωρίας του μιάσματος, η οποία ήταν και πιο κοντά στο ιπποκράτειο *genius loci*, δηλαδή τη θεωρία πως η μόλινση του ατμοσφαιρικού αέρα συντελεί στη διάδοση των επιδημιών²². Αφού ανασκευάζει τη θεωρία του μιάσματος για την εξήγηση των αισθενιών, ταυτίζοντας πια την καθαριότητα και τη χρηστότητα με την υγεία, το νέο ιατρικό παράδειγμα μεταφέρεται μέσα από κοσμικά κινήματα (*sanitary movements*), στα οποία συμμετέχουν κυρίως μεσοαστικά στρώματα, γιατροί, υγιεινολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και τοπικοί πολιτικοί, οι οποίοι διευφύνουν έτσι και τον κύκλο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων²³ και στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Το σύνθημα που έχει ως στόχο τον εξωφραΐσμό του περιβάλλοντος είναι «καθαρές και υγιεινές πόλεις»²⁴. Η εφαρμογή του θα έχει ως στινέπεια την εκδίωξη των φτωχών από το κέντρο των πόλεων. Από την άλλη, δια-

νοίγονται περισσότεροι θεσμικοί διαύλοι επικοινωνίας μεταξύ αστών και εργατών (φιλανθρωπικές ενώσεις, κοινωνική εργασία, Musik Halls κ.ά.) που επιτρέπουν τη διάχυση των αστικών προτύπων για την υγεία και το σώμα στις λαϊκές τάξεις. Ωστόσο, οι ανάγκες της παραγωγής επιβάλλουν υγείες εργάτες. Εκεί που η κυριαρχητική αντίληψη θεωρούσε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα πως το σωματικό σύστημα των ανθρώπων της κατώτερης τάξης απέκλινε απ' αυτό των μελών της ανώτερης, τώρα η τάξική εξίσωση, που σε επίτεδο σώματος επέφερε το ιατρικό παραδειγμα των φυσικών επιστημών —καθώς αποδεικνύοταν, ανεξάρτητα από την ταξική καταγωγή, η κοινή βιολογική καταγωγή των ανθρώπων— καθιστούσε την υγεία των λαϊκών στρωμάτων χειραγωγήσιμη και αντικείμενο υγειονομικών τεχνικών πειθάρχησης. Όμως και εδώ σημειώνονται αντιστάσεις. Οι ανθρώποι απορρίπτουν τα πρότυπα υγιεινής συμπεριφοράς, επειδή αυτά έρχονται από τα πάνω²⁵. Μόνο όταν γενικεύεται ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας οι ανθρώποι των κατώτερων κοινωνικών τάξεων αποδέχονται τις αστικές νόρμες υγείας.

Στο μεταξύ, το Γενικό Νοσοκομείο, κάτω από την πίεση των κοινωνικο-οικονομικών και δημιογραφικών δεδομένων, αναδιοργανώνεται. Από τόπος οικονομικής και κοινωνικής αταξίας που ήταν μέχρι το 19ο αιώνα²⁶ ιατρικοποιείται. Από θεομόσι διαχωρισμού και αποκλεισμού μετατρέπεται σε χώρο παρατήρησης, με σκοπό τη θεράπευση του ατόμου, καθώς οι επενδύσεις του κράτους για τη στρατιωτική και επαγγελματική κατάρτιση των υπηκόων του ανεβάζουν και την αξία του ατόμου²⁷. Η ιατρική μεταβάλλεται από ιατρική του περιβάλλοντος χώρου, που επιχειρεί σύμφωνα με το ιπποκρατέιο σύστημα να αποκαταστήσει τις ισορροπίες μεταξύ των στοιχείων (αέρας, τρόπος ζωής, θερμοκρασία κ.λπ.) που προκαλούν την ασθένεια, καθόσον η ασθένεια θεωρείται φυσικό φαινόμενο, σε τεχνική που απομονώνει το άτομο από το περιβάλλον, εξατομικεύοντας και τις θεραπευτικές πρακτικές. Ενώ πριν από την ιατρικοποίηση του νοσοκομείου υπάρχει ο ασθενής, η φύση και ο γιατρός, του οποίου ο ρόλος είναι σχεδόν διαιτητικός²⁸ —προσπαθεί, δηλαδή, να επηρεάσει τη φύση προς οφέλος του ασθενούς²⁹— τώρα, με την αλλαγή του ιατρικού παραδείγματος και την πρόοδο της Μικροβιολογίας (Paster) και της Βακτηριολογίας (Koch)³⁰, ο γιατρός είναι μόνος του με τον ασθενή και επιχειρεί να προσβάλει τώρα την ίδια την ασθένεια, που έταψε να είναι κάτι το «αφύσικο» και εκκοσμικεύτηκε. Η ιατρική επιστήμη ως νεούποκρατική αντίληψη ήρθε πιο κοντά στον ασθενή, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην πρόληψη³¹, δημιουργώντας πάραπα την αντίστοιχη υποδομή για μια διαφορική ελεγχτική αντιμετώπιση του ανθρώπινου σώματος. Στο αναδιόμενο παραδειγμα της «διανοητικής ιατρικής», που εμπηνεύει την ασθένεια μέσα από το άθροισμα των μερών της και την αναλυτική προσέγγιση και όχι από το σύνολό της³², η ταξινομητική τάση είναι εγγενής.

Η ιατρικοποίηση του νοσοκομείου και η μονοπώληση της υγείας από την ιατρική³³ αποτελεί καθοριστική τομή στη σχέση του ανθρώπου με το σώμα του και με την κοινότητα. Πέραν του ότι οι νόρμες υγεία/ασθένεια προσδιορίζονται έξω από τον κύκλο εμπειρίας του ατόμου και μέσα από το πολωτικό σχήμα του κανονικού και του παθολογικού³⁴, οι λαϊκές τάξεις αποκόβονται από την τεχνογνωσία της λαϊκής ιατρικής³⁵ και το διύποκειμενικό θεραπευτικό πλαίσιο της κοινότητας³⁶, γεγονός που επιτείνει την εξάρτησή τους από τις κυριαρχεῖς τάξεις και από το κυριαρχού ιατρικό παραδειγμα. Από την άλλη, το άτομο στερείται, εξαιτίας της καταστατικής θεραπείας που διακρίνει την «επιστημονική ιατρική»³⁷,

την «αίσθηση του πόνου»³⁸, καθώς και της βιωματικής πράξης που αυτή υπονοεί, αυτή του «πάσχειν», που είναι περισσότερο μια επιβεβαίωση της διύποκειμενικότητας και φυσικά όχι το διαφορετικό από την επώδυνη αίσθηση³⁹. Από τη στιγμή που αφαιρείται ο πόνος⁴⁰ από την άμεση βιωματική σφαίρα του ατόμου και από το δύυποκειμενικό πεδίο, είναι αυτονόητο πως η αντιμετώπισή του θα αναζητηθεί έξω από το άτομο, στη σφαίρα κλιμάκωσης της ιατρικής παρέμβασης (αναισθητικοποίηση) και στην αλόγιστη χρήση φαρμάκων⁴¹. Η εξωτερίκευση του πόνου και η ίδιοποίησή του από την ιατρική, η οποία λειτουργεί και ως ελεγκτικός μηχανισμός, καταστρέψει τις συζεύξεις του ατόμου με τον οικοσωματικό περίγυρο, μετασκευάζοντάς το σ' έναν παθητικό δέκτη υπηρεσιών. Ξεκομμένο το άτομο από την κοινωνική πραγματικότητα και αλλοτριωμένο από τον εαυτό του, γίνεται πιο δεκτικό στα μηνύματα του χυριάρχου επιστημονικού παραδείγματος για την υγεία, λειτουργώντας πάραντα και ως πολλαπλασιαστής στο μικρόκοσμό του.

Η διάρρηξη της συνέχειας στο χώρο της παραδοσιακής ιατρικής σε συνδυασμό με τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα διαμόρφωναν το πεδίο της υγείας. Η υγεία προβλήθηκε πια ως αξιολογικά ουδέτερη έννοια, μέσα όμως από τη συνεχή εναλλαγή ιατρικών παραδειγμάτων που είχαν έντονες τις ιδεολογικές καταβολές τους, καθώς διατυπώνονταν σε σχέση με τη μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Πρώτα η βακτηριολογική επιδημιολογία μετατόπισε τα αίτια των μεταδοτικών ασθενειών (τύφος, χολέρα κ.ά.) από το περιβάλλον στο άτομο, αποδεικνύοντας την ιδεολογική σκοπιμότητα του συνθήματος «καθαρός πόλεις - υγιεινές πόλεις» στην εποχή του πωτερισμού, για να καταδειχτεί πάλι πως και βέβαια φταίνε οι άσχημες συνθήκες ζωής ή μάλλον και τα δύο⁴², κυρίως στην περίπτωση της φυματίωσης αλλά και της χολέρας⁴³.

Παράλληλα, η παραγωγική διαδικασία απαιτούσε καλά εκταινευμένη εργατική δύναμη, εύρωστους εργαζόμενους⁴⁴, ετομένως και υγιεινούς εργασιακούς χώρους και χώρους κατοικίας. Οι αναγκαστικοί αγώνες του εργατικού κινήματος για βελτίωση των συνθηκών εργασίας συνέπεσαν με την πολιτική του κράτους για την ασφαλή αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, γεγονός που βοήθησε στην προβολή της υγείας ως διαταξικής έννοιας (έστω κι αν οι αριθμοί αποδεικνύουν το αντίθετο⁴⁵) και στην αποδοχή της παρά το περιοριστικό της περιεχόμενο ως απονοίας ασθενείας και όχι ως well-being⁴⁶. Ορίζοντας το νέο ιατρικό παράδειγμα την υγεία ως έννοια και αγαθό υπεράνω των τάξεων επέτρεπε την αποδοχή της και από τα εργατικά στρώματα⁴⁷. Μαζί, όμως, γίνονταν αποδεκτά και τα ιδεολογικά περιεχόμενα που περιγράφαμε παραπάνω, τα οποία μέσω των μηχανισμών της υγείας διαμεσολαβούνταν και διαχειτόνταν, καθώς επίσης και οι δεσμεύσεις που από την εφαρμογή τους προέκυπταν, ενσωματώνοντας πρώτα τον προβιομηχανικό και στη συνέχεια τον εργατικό πληθυσμό στη διαδικασία αξιοποίησης και συσσώρευσης του κεφαλαίου. Μάλιστα, αυτές οι δεσμεύσεις χρονολογούνται από την εποχή της εμφάνισης της τάξης των τεχνιτών στο 18ο αιώνα, όταν η αναβάθμιση της αξίας των σώματος καθιστούσε την υγεία αντικείμενο δημόσιου ενδιαφέροντος. Στο δοκίμιο του «Πραγματεία για τις ασθένειες των επαγγελμάτων», το οποίο αποτελεί και τον πρόδρομο της Ιατρικής της Εργασίας (Occupational Medicine), ο B.Ramazzini συνιστούσε τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας του εργατικού κόσμου⁴⁸, καταδεικνύοντας τις επαγγελματικές ασθένειες αλλά και από τι αυτές προκαλούνται. Στο Discours που αναττίθεσται και στο οποίο συμμετέχουν κυρίως εκπρόσω-

ποι των μεσοαστικών στρωμάτων, φιλάνθρωποι όπως και γιατροί, νομικοί κ.ά., το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία της εργατικής δύναμης, η οποία θα πρέπει να προσφέρεται χωρίς κινδύνους απαξίας της (ασθένεια, ατυχήματα κ.λπ.), και δευτερευόντως στην υγεία των φορέων της, δηλαδή των εργαζόμενων ανθρώπων. Τα προληπτικά μέτρα που υπαγορεύονται από τη αλλαγή του ιατρικού παραδείγματος που αναφέρεται στην εξυγίανση του περιβάλλοντος αποβλήτουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, έννοια που ορίζεται όμως σε αντιστοιχία με τη διασφάλιση της τάξης. Ο J. Frank (1799), στο έργο του με τίτλο *Σύστημα πλήρους ιατρικής αστυνομίας*, όπως και ο εμπνευστής του «Poor Law» E. Chadwick (1842) στην Αγγλία, ενσωματώνουν στη θεώρησή τους τις παραστάσεις της εποχής για τη φτώχεια, την οποία θεωρούν «υπόβαθρο κάθε κακού και επομένως και της αρρώστιας»⁴⁹. Θεωρώντας τη φτώχεια ως κοινωνική παθολογία, θα προτείνουν μέτρα κοινωνικοποίησης των εργατικών στρωμάτων, που θα προσβλέπουν επίσης στην εκπαίδευσή τους —καθώς, στη συγχρονιμένη θεωρητική κατασκευή, είναι η ανειθνύότητα και η αμέλεια που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιδεικνύουν απέναντι στην υγεία και στη διατροφή τους που, μαζί με τις ακαθαρσίες, προξενούν τις ασθένειες— ούτως ώστε να συμπεριφέρονται με υπειθυνότητα απέναντι στην υγεία (τους) που γίνεται αντιληπτή πια ως δημόσιο αγαθό.

Η υγεία ανάγεται πια σε κοινωνικό αγαθό που προστατεύεται από το κράτος, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη δέσμευση όλων στη διαφύλαξη και τη φειδωλή χρήση του, ενώ η κοινή γνώμη εξοικείωνται με σκέψεις για υποχρεωτικά μέτρα προστασίας αυτού του αγαθού και για τη μεταρροπή των ταμείων ασθενείας σε ταμεία υγείας —μεταρροπή που θα λειτουργούσε τιμωρητικά γι' αιτούς που βλάπτουν το εν λόγω το αγαθό⁵⁰. Σε πολλές χώρες, μάλιστα, έχοντας εγκαθιδρυθεί αντίστοιχες ελεγκτικές δομές, ενώ η συμπεριφορά των ατόμων που αρνούνται να δεχτούν τις θεραπευτικές-ελεγκτικές μεθόδους της ιατρικής (*non compliant*) καταγγέλλεται ηθικά⁵¹.

Πολύ πολιν προσλαβεί το χαρακτήρα του διαταξικού αγαθού, η υγεία και η καταξίωση του σώματος αποτέλεσαν πρωταρχική μορφή τάξικής συνειδητοποίησης της αστικής τάξης. Ήταν η ίδια η αστική τάξη που μετέτρεψε το μύθο της ευγενούς καταγωγής των φεουδαρχών (*γαλαζοαίματοι*) σε ένα «γερό οργανισμό» (Foucault) και σε σημείο αυτοαναγνώρισής της, με σκοπό ακριβώς να διαφοροποιηθεί από την τάξη των ευγενών, σχετικοποιώντας τη «γαλαζοαίματη» καταγωγή τους, αλλά και να αποστασιοποιηθεί ταυτοχρόνως από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Χαρακτηριστικό αυτής της αυτοεπιβεβαίωσης των αστών ήταν η πίστη πως το σώμα των ανθρώπων των λαϊκών τάξεων απέκλινε ανατομικά από το δικό τους⁵². Ισως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αυτοεπιβεβαίωσης να αποτελεί η υστερία (υποχονδρία), που συνιστούσε προνόμιο των αστών. Η υστερία προσέφερε στον αστό τη δυνατότητα να μιλήσει αυτάρεσκα για τον εαυτό του, να γνωρίσει τα όριά του και να σταθεροποιήσει τους μηχανισμούς αυτοελέγχουν, συμμετέχοντας, από την άλλη, στην αναδιύμενη «αστική δημοσιότητα» (Publicity) των «coffe houses»⁵³. Αντίστοιχο ρόλο διαδραμάτισε και η δομαντικοποίηση της φυματίωσης, και μάλιστα τη στιγμή που η αριστοκρατία παύει να είναι ζήτημα ισχύος και γίνεται ζήτημα εικόνας⁵⁴. Αν τώρα η αστική τάξη αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το στοιχείο που την υποστασιοποιούσε ως βιο-κοινωνική ιδιαιτερότητα απέναντι στην εργατική τάξη και να δεχτεί πως και αυτή έχει σώμα και υγεία καθώς και σεξουαλικότητα, αυτό έγινε κάτω από την πίεση ανθρωπογενεραφικών ανακα-

τατάξεων και οικονομικο-χοινωνικών δεδομένων, όπως πολεομορφισμός, παραγωγικές ανάγκες, χωροθέτηση των ανθρώπων στην πόλη κ.ο.κ., και φυσικά κάτω από την πίεση εργατικών αγώνων. Μέχρι τότε κανές δε νοιάζονταν για την υγεία των εργατικών στρωμάτων. «Λίγη σημασία είχε αν αυτοί οι άνθρωποι θα ζούσαν ή θα πέθαιναν, έτσι κι αλλοιώς τούτο το πρόγραμμα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο M. Foucault, «αναπαραγόταν από μόνο του»⁵⁵. Ετοι μολπόν, για «να αξιωθεί το προλεταριάτο ένα σώμα και μια σεξουαλικότητα, για να αποτελέσουν πρόβλημα η υγεία του, το σεξ του, η αναπαραγωγή του, χρειάστηκε να υπάρξουν συγκρούσεις (ιδίως με αφορμή τον αστικό χώρο: συγκατοίκηση, εγγύτητα, μόλινηση, επιδημίες, όπως η γολέρα του 1832, ή ακόμα πορνεία και αφροδίσια), επιτακτικές οικονομικές ανάγκες (ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας με τη συνακόλουθη ανάγκη ενός σταθερού και ικανού εργατικού δυναμικού, υποχρεωτικός έλεγχος του πληθυσμού και επίτευξη δημογραφικών οιτιμίσεων) χρειάστηκε, τέλος, να στηθεί μια ολόκληρη τεχνολογία έλέγχου που επέτρεπε τη συνεχή επιτήρηση αυτού του σώματος κι αυτής της σεξουαλικότητας που, επιτέλους, του αναγνώριζαν (το σχολείο, η οικιστική πόλιτική, η δημόσια υγειεινή, ιδρύματα επικουρίας και ασφάλισης, η γενική ιατρική περιθαλψη των πληθυσμών)»⁵⁶.

Πάλι, ίσως αυτή η αναγνώριση, που έγινε σταδιακά, ενσωματώθηκε σε ένα σύστημα ελέγχων και αυτοπεριορισμών που θα προσάρμοζαν την υγεία και το σώμα στις ανάγκες της παραγωγής. Σε λέγο, η ίδια η εργατική τάξη, ταυτιζόμενη με την αστική αντίληψη για το σώμα, θα αρχίσει να προβάλλει, όπως έγινε ενδεικτικά με το Σοσιαλιστικό Ρεάλισμο, τη σφριγήνη.ότητα και την ευφωστία του δικού της σώματος, τονίζοντας την υπεροχή του απέναντι στο παρακματικό και νοχέλικό σώμα της αστικής τάξης — αντίληψη που γρήγορα μπορεί να μετεξελιγχεί σε φύλετισμό. Και είναι μάλλον τότε η απόρριψη του δικού της τελαγχισμένου σώματος (σώμα-μηχανή), που η παραγωγική διαδικασία επέβαλε, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί μια αντίσταση και μια ενοχή στον εργάτη, στοιχεία που αποκρινούνται στο φατοισμό. Ακριβώς η άρνηση της δικής του χοινωνικής συνθήκης και του δικού του (προλεταριακού) σώματος είναι που οδηγεί τον εργάτη να βλέπει στον άλλο, το λοιπότεν-προλετάριο ή μετανάστη, όχι μόνο έναν ανταγωνιστή, αλλά και ένα υπο-σώμα⁵⁷.

Μια τέτοια προβολή μετατρέπει το σώμα από φορέα σημείων σε παραγωγό σημείων που, εφόσον στηναρθρωθούν με έμφυλες ταξινομήσεις, ταυτίζει την (εργατική) τάξη με το ανδρικό φύλο και την αρρενωπότητα («η δούλεια κάνει τους άντρες», λέει το λαϊκό τραγούνιδι), ενώ αντιθέτως ταξινομεί ως θηλυτροπείς απασχόλησεις και επαγγέλματα που βασίζονται λιγότερο στη μήκη δύναμη του σώματος⁵⁸. Στον αναδινόμενο χοινωνικό χώρο που ξονταί λιγότερο στη μήκη δύναμη του σώματος⁵⁹. Στον αναδινόμενο χοινωνικό χώρο που εμφανίζεται από τα κυριαρχα πρότυπα για το σώμα και την υγεία, όπως γίνεται μέσα από τη διαφήμιση (ιδανικό σώμα) ή μέσω αναγνώρων (λεπτό σώμα = υγιές σώμα) και οριακών (επιτρεπτών) τιμών, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τη χοληστερίνη κ.λπ.⁶⁰, εμφανίζεται και ένας χώρος σωμάτων ταξικά διαφορομένων που, αφήνοντας στην άκρη το βιολογικά τυχαίο, τείνει να αναπαράγει στην ειδική του λογική τη λογική των χοινωνικού χώρου⁶¹. Και δεν είναι γι' αυτό απλή σύμπτωση το ότι τα σωματικά χαρακτηριστικά σύλλαμβάνονται μέσω συστημάτων χοινωνικής τάξης που ανταποκρίνονται στην τάξη των χοινωνικών διαβαθμίσεων (βαθμός κοινότητας, δηλαδή βαθμός απόστασης από την ανάγκη), που φορτίζουν έννοιες όπως «χιθαίος», «καλλιεργημένος», «φυσικό» κ.ο.κ. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι κυριαρχούμενες τάξεις αρνούνταν για καιρό να υιοθετήσουν το κυριαρχο-

στυλ για την υγεία και το σώμα, γιατί αυτό θα σήμαινε και άρνηση της κοινωνικής και της σεξουαλικής τους ταυτότητας και απάρνηση των αρρενωπών αξιών, συστατικών στοιχείων του ανήκειν σε μια τάξη που χαρακτηρίζεται χιψίως από τη σωματική δύναμη⁶¹, άρνηση όμως που μεταφράζεται σε αποδοχή ενός ιστορικά εμπεδωμένου καταμερισμού εργασίας, ο οποίος βασίζεται συν τοις άλλοις και σ' αυτές τις διαζευξεις, χειρωνακτική-μυϊκή ή διανοητική εργασία, ανδρικές ή γυναικείες εργασίες κ.ο.κ.

Η έμφαση στη μυϊκή δύναμη που δίνεται από τη μεριά των μελών των λαϊκών τάξεων ανάγεται στην ανάγκη διαφοροποίησης-ταυτοποίησής τους μ' αυτό που δεν μπορεί να είναι η χυρίαρχη τάξη. Δεν μπορεί να ανατρέψει όμως δεδομένα, καθώς γρήγορα δεσμεύεται σ' ένα νέο μίθο, ο οποίος συλλαμβάνει ιδεοληπτικά το σώμα, δηλαδή ως στοιχείο ταξινόμησης (φυλετική ανωτερότητα/κατωτερότητα) και εκβάλλει στην κοινωνική ουποτία των υγιών σωμάτων. Η ενσωματική εμβέλεια του νέου μύθου αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, μετά μάλιστα την υπόσκαψη από την ανεργία του εργασιακού ίθους που απέρριψε από την αρχή «απασχόληση για όλους»⁶². Το σώμα αναδεικνύεται πια σε υπερταξικό πεδίο δραστηριοτήτων (εγκύμναση, σπορ κ.λπ.) και η υγεία σε χριτήριο θητικής τάξης. Η ταξική οροθέτηση ακυρώνεται και η νέα διαφοροποίηση με βάση την περιπτοίηση του σώματος και τη διατήρηση της καλής υγείας επαναφέροιν το άτομο εκεί που πρέπει να αινήκει, στην κοινωνία των υγιών ατόμων. Αυτομάτως το άρρωστο σώμα, το γερασμένο σώμα, αποτελούν τον αντίτοδα στο υγιές και νεανικό σώμα, επομένως και υποδειστέρες μορφές ζωής, που ο καθένας θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγει. Η φετιχοποίηση του σώματος, στην οποία αυτές οι φαντασιώσεις γύρω από την υγεία θα οδηγήσουν, θα καταστήσουν το σώμα και αντικείμενο αισθητικών επεξεργασιών (σεξουαλικό φετίχ)⁶³.

Από την άλλη, το γεγονός και μόνο ότι σήμερα οι αντιστάσεις απέναντι στο επιστημονικό σύστημα υγείας και στις προδιαγραφές για το σώμα που αυτό θέτει δεν προέρχονται από τα εργαζόμενα στρώματα του πληθυσμού, ενώ η χριτική στο επιστημονικό πρότυπο, όπως και σχεδόν όλες οι εναλλακτικές μέθοδοι επιστημονικής και μη επιστημονικής προσέγγισης, είναι υπόθεση των μεσαίων στρωμάτων, και παρά το ότι τόσο το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και αυτό των ασφαλιστικών ταμείων είναι ταξικά και εγωιστικά διαρρημένα, δείχνει ακριβώς την κοινωνικοποιητική δυναμική αυτού του συστήματος στην κατεύθυνση ενσωμάτωσης του πληθυσμού⁶⁴.

Βιβλιογραφία

- Μπαλιτάρης Ε., «Ο “ταξικός ρατσισμός”», στο Μπαλιτάρη, Ε. - Βαλλερστάν Ι., Φιλή, Εθνος, Τάξη. Οι διφοριμένες ταυτότητες, Αθήνα 1991.
- Βάσσαλος Δ., Ενστικτη Ιατροχ. Αθήνα γ.γ..
- Bolte K.-M.-Hradil S., Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen 1984.
- Bourdieu B., Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt 1996.
- Bloch E., Das Prinzip Hoffnung, τομ.II. Berlin 1955.
- Brucker M.-O., Lebensbedingte Krankheiten. Opladen 1997.
- Χιωτάκης Σ., Για μια Κοινωνιολογία των ελειφθερών επαγγελμάτων. Επιστημονική προσέγγιση των ιατρικών υπηρεσιών. Αθήνα 1994.

- Dorner K., *Burger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie*, Frankfurt 1995.
- Επιτροπή των Ευφαπιάζων Κοινοτήτων, *Πράσινο βιβλίο για την ευφαπιάζηκη πολιτική*, Luxemburg 1994.
- Gadamer H.-G., *Über die Verborgenheit der Gesundheit*, Frankfurt 1994.
- Gehrhardt U., *Gesellschaft und Gesundheit. Begründung der Medizinsoziologie*, Frankfurt 1991.
- Goffman E., *Ασύλα, Δοκίμια για την κοινωνική κατάσταση των ασθενών του Ψυχιατρείου και άλλων τροφίμων*, Αθήνα 1994.
- Horwitz A., *The Logik of Social Control*, New York-London 1990.
- Hobsbawm E.-J., *Η εποχή των κεφαλαίου (1848-1875)*, Αθήνα 1996.
- Feyerabend P., *Erkenntnis für freie Menschen*, Frankfurt 1979.
- Frohlich W., *Wörterbuch der Psychologie*, München 1987.
- Φουκώ M., *Επιτηδηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φύλακής*, Αθήνα 1976.
- Φουκώ M., *Ιστορία της Σεξουαλικότητας*, τόμ. 1, «Η δίκαιη της γνώσης», Αθήνα 1982.
- Foucault M., «Η ενοιωμάτωση των νοσοκομείων στη σήγουρη τεχνολογία», στο Σολομών I. - Κουζέλης Γ.(επιμ.), *Πειθαρχία και γνώση*, Αθήνα 1994.
- Foucault M., *Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks*, Frankfurt 1996.
- GEO-Wissen, «Arzte, Technik, Patient» 22.1995.
- Γκαζέλης Γ., *Η εθνογραφία της υγείας*, Αθήνα 1977.
- Gockenjan G., «Medizin und Ärzte als Faktor der Disziplinierung der Unterschichten: Der Kassenarzt», στο Sachsse Ch. - Tennstedt F.(επιμ.), *Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik*, Frankfurt 1986.
- Grmek M.-D., *Oι ασθενείες στην αγή του δυτικού πολιτισμού*, Αθήνα 1989.
- Τίτις I., *Περιορισμοί στην ιατρική: Ιατρική Νέμεση: Η αιταλλοτρίωση της υγείας*, Θεσσαλονίκη 1988.
- Κατσουγιανόπουλος Β., *Κοινωνική ιατρική*, τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1994.
- Kohler Riesmann K., «Women and Medicalisation: A New Perspective», στο Brawn Ph. (επιμ.), *Perspectives in medical Sociology*, Belmont 1989.
- Kuhn T., *Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων*, Αθήνα 1981.
- Κωστής K., *Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας*, Ηράκλειο 1995.
- Labisch A., «Hygiene ist Moral-Moral ist Hygiene»-Soziale Disziplinierung durch Ärzte und Medizin», στο Sachsse Ch. - Tennstedt, F. (επιμ.), *Soziale Sicherheit und Soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik*, Frankfurt 1986.
- Lenzen D., *Krankheit als Erfindung. Medizinische Eingriffe in die Kultur*, Frankfurt 1993.
- Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα 1973.
- Μαρκέτος Σ., «Ιπποκράτης ο Κώσος. Αρχές, επιτεύγματα, ηθικική και διαχρονικότητα της Ιπποκρατικής Ιατρικής», στο: *Εινθέτο περιοδικό (Επτά ημέρες) της Καθημερινής*, 12-10-1997.
- Ματζουράνης Γ., *Ελληνες εργάτες στη Γερμανία (Γκασταρμπάτερερ)*, Αθήνα 1974.
- Parsons T., *The Social System*, Clencoe 1951.
- Parsons T., «Struktur und Funktion der modernen Medizin», στο *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, Sonderheft 3.1961.
- Perrot M., *Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη (19ος-20ος)*, Ερμούπολη, Πλουμπτίδης Δ., *Ιστορία της Ψυχατρικής στην Ελλάδα. Θεσμοί, ιδρύματα και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920*, Αθήνα 1995.
- Ridder R., «Tod und Technik: Soziale Wandel in der Medizin», στο *Soziale Welt* 1, 1983.
- Σόντας Σ., *Η νόσος ως μεταφορά. Το AIDS και οι μεταφορείς του*, Αθήνα 1993.
- Smart C., *Feminism and Power of Law*, London-New York 1989.

Σημειώσεις

- Φουκώ 1976, σσ. 254 κ.ε.
- Χρησιμοποιούμε την έννοια των παραδείγματος, όπως έχει χαρακτηριστεί από τον T. Kuhn και μόνο για

αναλιτικούς λόγους. Τα «παραδείγματα» είναι, σύμφωνα με τον Kuhn, «καθολικά αναγνωρισμένες επιστημονικές επιτεύξεις, οι οποίες για ένα χρονικό διάστημα παρέχουν πρότυπα προβλήματων και λύσεων σε μια κοινότητα ειδικών». (Kuhn 1981, σελ. 56).

3. Η μελέτη του παθολογικού συστήματος προκύπτει από την ανεύρεση των συγχρονικών τάσεων μεταξύ των ασθενειών σε καθορισμένη χρονική περίοδο, αλλά και από τη διαχρονική παρακολούθησή τους. Ως συγχρονικές τάσεις κατανοούνται οι σχέσεις μεταξύ ασθενειών. Αν οι σχέσεις αυτές είναι, δηλαδή, συμβιωτικές, ανταγωνιστικές ή αδιάφορες. Αν, δηλαδή, η μια ασθενεία εινοίει την υπάρξη μιας άλλης ή την αποκλείει κ.ο.κ. (βλ. Grmek 1989, σσ. 15 κ.ε.).

4. Lenzen 1993, σελ. 23.

5. Parsons 1951, σσ. 429 κ.ε. Αλλιώς αντιλαμβάνεται την υγεία ο E. Bloch, ο οποίος, επιγειρώντας να απεγκλωβίσει την υγεία από το λειτουργιστικό πλαίσιο, την οφίζει «ως κάτι το οποίο θα πρέπει να απολαμβάνεται και όχι να ξοδεύεται». (Bloch 1955, σελ. 32).

6. Horwitz 1990, σελ. 79.

7. Parsons 1951, σελ. 437. Ο T. Parsons, με πρόθεση να απεγκλωβίσει την υγεία και την ιατρική από το βιολογισμό, κατανοεί την υγεία ως ένα σύστημα φόρων που υπάγεται στο ευρύτερο σύστημα της βιομηχανικής κοινωνίας. Η ασθένεια αναστέλλει τη δυνατότητα του φορέα να ανταποκρίθει στους φόρους και τις προσδοκίες, επηρεάζει δηλαδή τις «τελεονυμικές» ικανότητες του προσώπου, όπως ο Parsons εννοεί τη φυσική κατάσταση του ατόμου (medicatrix naturae), γεγονός που επιβάλλει τη θεραπευτική παρέμβαση του γιατρού (*vis medicatrix*), ο οποίος βοηθάει το ατόμο, που ταντύζεται με το φόρο του πελάτη, να επαναποκτήσει τη λειτουργικότητά του (πβ. Gehrhardt 1991, σελ. 179 και σελ. 183).

8. Bl. Parsons 1951, σσ. 312 και 477 και Parsons 1961, σελ. 16.

9. Πολύ πιο έντονη είναι η ιατρικοποίηση των γηναικείων βιογαφικού, που δεν μπορεί να αποχρώψει τον πατριαρχικό χαρακτήρα της ιατρικής, καθώς ο ιατρικός έλεγχος επεκτείνεται πρωτίστως στους κυκλούς ζωής της γηναικός που έχουν να κάνουν με την αναταραγωγική της ικανότητα, γεγονός που περιορίζει τη γηναικεία ύπαρξη σε βιολογικές λειτουργίες. Η εφηβεία, η σεξουαλική επαφή, η εγκυμοσύνη, η άμβλωση, η γένηση των παιδιών, η εμμηνοφυσία και η εμμηνόπαυση έχουν καταστεί αντικείμενο επισταμένης ιατρικής παρακολούθησης (βλ. Kohler Riesmann, 1989, σσ. 178--189, σσ. 185 κ.ε. και Smart 1989, σσ. 90 κ.ε.). Άλλη μια διάσταση του ίδιου προβλήματος είναι η αιφαίρεση από τις γηναικές της τέχνης της γέννας. Με την εμφάνιση της εργαλειωτικής χειρουργικής παρέμβασης στο υπογάστριο και στην κοιλιακή χώρα της γηναικάς, το επάργελμα της μαίας υποχωρεί, συγκροτείται η μαλευτική που περνάει ολοσχερώς στους άντρες γιατρούς (Lenzen 1993, σελ. 43). Εδώ παρατηρούμε το φαινόμενο που παρατηρήθηκε και σε άλλα επαγγελματικά πεδία, δηλαδή μόλις εισάγεται μια νέα μηχανή, ένα νέο εργαλείο, να το οικειοποιούνται οι άντρες και οι γηναικές να απομακρίνονται από τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα (βλ. Peggot 1988, σελ. 31).

10. Goffman 1994, σσ. 308 κ.ε.

11. Ridder 1983, σελ. 115.

12. Gadamer 1994, σελ. 74.

13. Στο ίδιο, σσ. 58 κ.ε.

14. Grmek 1989, σελ. 14.

15. Foucault 1994, σελ. 83 και Foucault 1996, σελ. 69. Ετσι ο εμβολιασμός (δαμαλισμός) ως αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της ευλογίας (smallpox) δεν ανακαλύψθηκε διαιμέσου της ιατρικής μεθόδου, αλλά εμπειρικά, χωρίς τη γνώση του παθογόνου αιτίου, καθόσον στην εποχή του E. Jenner (1796) δε γνώριζαν ούτε τους ιούς αλλά ούτε και τη σημασία των μικροβίων ως αιτίων ασθενειών (Κατσογανόποιος 1994, σελ. 23).

16. Ετσι, για παράδειγμα, στη μουσουλμανική κοινότητα ο λοιμός αντιμετωπίζεται με την απαγόρευση κάθε μετακίνησης από και σε τόπο που κατατρύχεται από επιδημική νόσο, συμπεριφορά που ανάγεται στην προτεραιότητα του κοινοτικού σιμερέροντος απέναντι σ' αυτό του αιτίου, καθώς έτσι η νόσος ελέγχεται και δε διαδίδεται. Στους χριστιανούς, αντιθέτως, η εξαπομίκνηση του ανθρώπου εξαπομικνεύει και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, παρόλο που η φύη του αιτίου από τον τόπο της νόσου ή η αποπομπή των αιτίων που έχουν προσβληθεί από τη νόσο λειτουργεί σε βάρος της κοινότητας, αφού η νόσος διαδίδεται ευκολότερα (Κωστής 1995, σελ. 30).

17. Η κατάσταση της υγείας των μεταναστών αποτέλεσε και αποτέλει, για ευνόητους λόγους, αντικείμενο σχολαστικού ελέγχου για τις μεταναστευτικές υπηρεσίες των χωρών υποδοχής μεταναστών (πβ. Ματζουράνης 1974).

18. Χιωτάκης 1994, σελ. 161.

19. Labisch 1986, σελ. 269.
20. Jones 1979, σελ. 328.
21. Göckenjan 1986, σελ. 293.
22. Τη μιασματική θεωρία για τη διάδοση των επιδημιών αστυάστον και η Ορθόδοξη Εκκλησία (βλ. Κυριακής 1995, σελ. 135).
23. Οι φτωχογειτονιές των ευρωπαϊκών πόλεων περιόριζαν αφάνταστα τις επαγγελματικές δραστηριότητες των πολεοδόμων, οι οποίοι θεωρούσαν την ύπαρξή τους, όπως αναφέρει ο E. Hobsbawm, δημόσιο κίνδυνο (Hobsbawm 1996, σσ. 318 κ.ε.).
24. Labisch 1986, σελ. 273.
25. Göckenjan 1986, σελ. 299.
26. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει το νοσοκομείο στα μέσα του 19ου αιώνα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ στην Ελλάδα μετά την ανεξαρτησία, τη λειτουργία των Γενικού Νοσοκομείου υποκαθίσταντος κατά κάποιον τρόπο το Αστυνομικό Τμήμα, που υποδεχόταν κυρίως ψυχοπαθείς, οι οποίοι και πέθαιναν εκεί (Πλουμπίδης 1995, σελ. 84 και σελ. 129).
27. Foucault 1994, σελ. 79.
28. Στο ίδιο, σελ. 78.
29. Μαρκέτος 1997, σελ. 5.
30. Hobsbawm 1996, σελ. 386.
31. Κατσουγιαννόπουλος 1994.
32. Βάσσαλος γ.γ., σελ. 32.
33. Θα πρέπει επίσης να συχτικοποιηθεί η συμβολή της «επιστημονικής ιατρικής» (Feyerabend) στην αντιμετώπιση των μεγάλων επιδημιών, καθίς αυτές υποχώρησαν πολύ πριν εμφανιστεί η μικροβιακή θεωρία και ανακάλυψθούν οι μικροοργανισμοί που τις προκαλούν (βλ. Βάσσαλος γ.γ., σελ. 126).
34. Foucault 1996, σελ. 53.
35. Πολύ πριν τον «Ξανανακαλύψθει» η πενικιλίνη από τον Φλέμινγκ, η μονηγλασμένη σόγια και το μονηγλασμένο ψωμί αποτελούσαν το πιο διαδεδομένο λαϊκό φάρμακο που χρησιμοποιείτο για να γιατρεύουν πλήρες, μολύνσεις, ο άνθρωπος και άλλες παθήσεις. Το ίδιο συνέβαινε και με την ινδοκίνη ή ιατρική δρόμη, η οποία στην «δημόσιη ιατρική» χρησιμοποιείτο για τη θεραπεία της φυματίωσης. Η θεραπεία αυτή περιφρονείτο από την «επίσημη ιατρική» μέχρι που αποδείχτηκε η ισχυρή αντιβιοτική ενέργεια της αιλυσίνης, η οποία περιέχεται στους βολβούς της δρόμης (βλ. Βάσσαλος γ.γ., σελ. 104 και σελ. 128).
36. Οι παραδοσιακές κούνιτούρες έχουν αναπτύξει δικές τους θεραπευτικές τεχνικές για την υπέρβαση του πόνου, που παραμένει πάντας ενσωματωμένος στο πολύτισμα σύστημα της κοινότητας (βλ. GEO-Wissen 1995, σσ. 170-177 και Ίλιτς 1988, σσ. 180-184).
37. Τον όρο «επιστημονική ιατρική» χρησιμοποιεί ο P. Feyerabend στο πλαίσιο της ιατρικίας και συνέπαιπες των παραδόσεων, θέλοντας να τονίσει την ύπαρξη και μιας μη επιστημονικής ιατρικής, η οποία μπορεί να είναι εξίσιος αποτέλεσματική με την πρώτη, εφαρμόζοντας μάλιστα, σε αντίθεση με την επιστημονική ιατρική, η η οποίας θεραπείας (Feyerabend 1979, σσ. 165-169 κυρίως υποσημ. 84).
38. Ίλιτς 1988, σελ. 178.
39. P. Berger. Αναφέρεται από τον Ίλιτς 1988, σελ. 178. Η τεχνητή καταστολή του πόνου καταστρέφει το σύστημα αμυντικών αντανακλάσεων των ογκανισμού (βλ. Βάσσαλος γ.γ., σελ. 90).
40. Ο πόνος βιώνεται ανάλογα με την προδοθεσην (pain proness) και την εικινοθησία (pain sensitivity) διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Πολλές φορές, μάλιστα, ο πόνος δε γίνεται αντιληπτός, ειδικά όταν υπάρχει μια άλλη κατάσταση εξίσον επώδυνη, την οποία το άτομο θα πρέπει να αποφύγει (βλ. Fröhlich 1987, σελ. 302). Επίσης, η μορφολογία του πόνου δεν έχει μια διαχρονική διάσταση. Στην υπερομεσασιωνική περίοδο, π.χ., ήταν δύσκολο να διαλέγινε κανένας από τη συμπεριφορά των ανθρώπων που πονούσε από η προέλευση της εμπειώσας του ήταν θλίψη, συμπτόνοια, θέξιμο της περηφάνειας ή πληγή (βλ. Ίλιτς 1988, σελ. 179, υποσημ. 5).
41. Είναι η περιφρόνηση και η απώθηση των πρακτικών της λαϊκής ιατρικής και η αδιναμία των ελληνικού επιστημονικού παραδείγματος (βλ. Γκιέλης 1977, σελ. 101) να συνιπάρχει με μη επιστημονικά, που οδηγήσει κατά τη γνώμη μας στην πλήρη εξάρτηση από το κυριαρχού μοντέλο, επομένως και στην κατακόρυφη ανέξητη κατανάλωσης φαρμάκων, με αποτέλεσμα, και σύμφωνα πάντα με το ίδιο το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, η Ελλάδα να κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη.
42. Pfanz 1961, σελ. 134.
43. Labisch 1986, σελ. 278.

44. Εύλογα τα επιχειρήματα του Πράσινου Βιβλίου της Ευφωταϊκής Ένωσης. «Επιτέλεον», σημειώνεται στο Πράσινο Βιβλίο, «η βελτιωμένη ειδεξία κατά την εργασία ενθαρρύνει την αποδοτικότητα, ενισχύει την προσωπική δραστηριοτοί�ηση του εργαζομένου και συμβάλλει στην αύξηση της ομόνοιας στη βιομηχανία» (Επιτροπή των Ευφωταϊκών Κοινοτήτων 1994, σελ. 65).

45. Εργατικά απιγήματα με θίματα εργάτες είναι στην Ο.Δ. της Γερμανίας οκτώ φορές πιο συχνά απ' ό,τι για υπαλλήλους εργαζόμενους. Δύο τρίτα των επαγγελματικών ασθενειών στην ίδια χώρα αφορούν το ένα τρίτο των ασφαλισμένων, οι οποίοι είναι πρωτίστως βιομηχανικοί εργάτες, ενώ η πιθανότητα πρώωνς συνταξιοδότησης για λόγους ανατηρίας εμφανίζεται στους εργάτες δύο φορές συγνότερα απ' ό,τι στους υπαλλήλους (Bolte//Hradil 1984, σελ. 228).

46. Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), «η υγεία είναι μια κατάσταση τήληρους φυσικής, φυσικής και κοινωνικής εινεξίας και όχι απλώς η αποισιά νόσου ή ανατροπίας» (Αεξικό Κοινωνικών Επιστημών 1973, σελ. 998).

47. Η αναγωγή της υγείας σε απόλυτο αγαθό νομιμοποιεί το ιατρικό σύστημα να υπερβαίνει βιο-ηθικούς φραγμούς, με στόχο την άρση οποιασδήποτε περίπτωσης που αποκλίνει από το χωρίαχο πρότυπο υγείας (κανονικοποίηση), ενισχυόντας την υπόρρητη τάση ευγονισμού που ενυπάρχει στο επιστημονικό ιατρικό παράδειγμα και συνεπάγεται εμμεσά την περιφόρητη «υπόδεεστερών» μορφών ζωής (t.β. Labisch 1986, σελ. 281).

48. Κατσουγιαννόπουλος 1994, σελ. 18.

49. Στο ίδιο, σελ. 20.

50. Αυτό το σύστημα (ταμεία υγείας) θα βασιζόταν στην επιστροφή μέρους των ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον ο ασφαλισμένος, παρέμενε υγής (Brüker 1997, σσ. 267 κ.ε.).

51. Lenzen 1993, σελ. 29.

52. Göckenjan 1986, σελ. 296.

53. Dörmer 1995, σελ. 37 και σελ. 45.

54. Στο 19ο αιώνα η φθισή νοείτο ως ένας τρόπος εμφάνισης, ενώ ήταν χιθαίο να τρώει κανείς με όρεξη. Γοητευτικό ήταν επίσης να δείχνει κανείς φιλάσθενος (Σόντακ 1993, σσ. 33 κ.ε.).

55. Φουκώ 1982, σελ. 156.

56. Στο ίδιο, σσ. 156 κ.ε.

57. Μπαλιμπάρ 1991 γ, σελ. 320 και σελ. 325.

58. Π.β. Bourdieu 1996, σελ. 600 και σελ. 601.

59. Βασικά αυτές οι αναγωγές κατασκευάζονται από την ιατρική και από το ιατρικό Discours, που θέτει και τους κανόνες, οι οποίοι ούμις συνεγών αναθεωρούνται χωρίς να ανταποκρίνονται ωστόσο στην πραγματική κατάσταση καθενός απόμου ξεχωριστά. Ενδεικτικό παράδειγμα η καμπάνια ενάντια στη χοληστερίνη, την οποία επέβαλε το αντίστοιχο Discours. Η χοληστερίνη συνδιαζόταν μέχρι τη δεκαετία του 1970 με ανοκαλίες του πεπτικού συντήματος, κάτι που υποδόλοι και η επιμολογία της λέξης (χοληστερίνη = χολή+στέαρ). Από το 1970 και μετά αυτή συνέδθη με τις ισχαιμικές καρδιακές παθήσεις. Εμφανής είναι, σ' αυτή την περίπτωση, η πρόθεση του ιατρικού λόγου να μετασχηματίσει υγείες ανθρώπους σε ασθενείς, καθόδουν θέτει αυτός τα όρια μεταξύ κατάστασης υγείας ή μη παραγνωρίζοντας τις θετικές (αντιτοξικές) ιδιότητες της χοληστερίνης. Επίσης, τα στοιχεία που επικαλείται η ιατρική για να στηρίξει τη θέση της για τη βλαστικότητα της χοληστερίνης δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά. Για παραδειγμάτικά, 55% των κλινικών διαγνώσεων για θάνατο από έμφραγμα μυοκαρδίου δεν ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα των νεκροψιών, είναι δηλαδή πλασματικές διαγνώσεις (βλ. Lenzen 1993, σελ. 123, σελ. 126 και σελ. 129).

60. Bourdieu 1996, σελ. 310.

61. Π.β. Bourdieu 1996, σελ. 600.

62. Bopp 1987, σσ. 64 κ.ε.

63. Μπαλιμπάρ 1991 γ, σσ. 320 κ.ε.

64. Labisch 1986, σσ. 302.

Βιοϊατρική και ορθολογισμός

Είναι γνωστό ότι η επιστημονική ιατρική, που θα αναφέρεται στο κείμενο ως βιοϊατρική, αναπτύχθηκε σε αντίθεση προς τις απόψεις του Αριστοτέλη και του Γάληνού. Στη φύση πρέπει στις έρευνες της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος πάνω σε πτώματα που τα έκλεβαν από τα νεκροταφεία, γιατί το σώμα του νεκρού ήταν ταμπού — αυτό ξεκίνησε από την Μπολόνια, το 13ο αι., και διαδόθηκε στη Δ. Ευρώπη. Αποτέλεσε ουσιαστικό μέρος στην ανάπτυξη των βιοφυσικών επιστημών, επομένως, περικλείεται στο ευρύτερο πλαίσιο που με τον όρο «ορθολογισμός» χαρακτηρίζει το κοσμοειδώλο των αισικού πολιτισμού.

Στον ορθολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πολιτισμικές κατηγορίες του δυτικού πνεύματος, π.χ. η λογική σε αντιπαράθεση με τη συγκίνηση, το ωραίο σε αντιπαράθεση προς το πάθος, η οργή του υποκειμένου προς το αντικείμενο και του ανθρώπου προς τη φύση, η αντίσταση του φλεγματισμού στην ειωθισθοία κ.λπ. Φυσικά, επειδή η κοιλοτούρα δεν είναι ομοιογενής ωλή περικλείει αντιθέσεις, οι κατηγορίες αυτές αφορούν την κυρίαρχη ιδεολογία, όπως αυτή διαδίδεται από την παιδεία και τους λογίους, και όχι όλα τα σχώματα του πληθυσμού.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευχρινιστεί ότι, όπως συμβαίνει με κάθε επιστήμη, ένα μέρος της βιοϊατρικής ανήκει στη συσσωρευτική συνέχεια της ανθρώπινης γνώσης και ένα ώλλο, το θεωρητικό, ανήκει στην ιδεολογία της κυριαρχησάστερης, δηλαδή στον ορθολογισμό. Θα περιοριστώ στο δεύτερο μέρος της, το οποίο καναλιζάρει και τροχοπεδεί ή και παραβιάζει τη μη αντιστρεπτή πορεία της γνώσης. Ταυτόχρονα θα αναφερθώ στη γενικότερη θέση που κατέχει μέσα στην κοινωνία το πρόβλημα της γνώσης, με βάση την ανθρωπολογική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή εξετάζει για όλες τις επιστήμες, καθώς και τα κοινωνικά φαινόμενα: 1) την εξάρτηση τους από την ολότητα του κοινωνικο-πολιτισμικού συστήματος και 2) το ποιος τις χρησιμοποιεί και τις ελέγχει, με ποιον τρόπο και για ποιο σκοπό, δηλαδή πώς διαρθρώνεται η πολιτική διάστασή τους.

Αναμφίβολα, η βιοϊατρική επικράτησε στη ζωή μας και επεκτάθηκε στις μη βιομηχανικές κοινωνίες, θεωρούμενη μεγάλη κατάκτηση και καθοδηγητικός γνώμονας του ανθρώπου. Κατά την ανάπτυξη της αντικατέστησε και κατά ένα μέρος συμβίωσε ή συμβιώνει απόμα με τη λαϊκή ιατρική, που την υπηρετούν οι «πρακτικοί», οι «βλάχοι», οι μαίες, οι κομπογιανίτες κ.ά. Στη λαϊκή ιατρική υπάγονται επίσης και ορισμένες μαγικο-θρησκευτικές πρακτικές, όπως το ξεμάτισμα, το ξεμέτρημα, οι γητιές κ.ά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ η τεχνολογία αναγνώρισε την παραδοσιακή εμπειρία και το τι οφείλει στους άλλους πολιτισμούς (χαρτί, καιουτσούκ πυρότιδα κ.ά.), η βιοϋατρική απέρριψε κάθε άλλη μέθοδο θεραπείας. Ήρθε σε σύγκρουση με τη λαϊκή ιατρική των αγροτικών στρωμάτων της Ευρώπης, που την κατέταξε σε επιβιώσεις, προλήψεις και αμάθεια. Περιφρόνησε τις ιατρικές των άλλων πολιτισμών, το βελονισμό και την ομοιοπαθητική, ενώ τις ιατρικές των λαών χωρίς γραφή και «χωρίς ιστορία» τις κατέταξε στη μαγεία. Μ' αυτόν τον τρόπο διαχώρισε με επεικία τη λαϊκή ιατρική της ευρωπαϊκής παράδοσης από τις «δεισιδαιμονίες» των «πρωτόγονων». Επομένως, εκφράζει τη γενικότερη αντίληψη του ορθολογισμού, κατά την οποία η Δύση κατέχει το προνόμιο και το μονοπάλιο του πολιτισμού. Θεωρεί ότι όλες οι άλλες ιατρικές ανήκουν στους απολίτιστους, στον ασιατικό μυστικισμό και στην αφρικανική μαγεία.

Παράλληλα, και είναι αυτό που θέλω να δείξω στο άρθρο, η βιοϋατρική εξυπηρετεί τον πολιτικό χαρακτήρα του ορθολογισμού, δηλαδή την άσκηση αυξημένου ελέγχου των πολιτών από το έθνος-χράτος. Την υπηρεσία της αυτή την εκτελεί πρακτικά, με τις κλινικές, τα ψυχιατρεία, τα άσυλα, την πρόνοια κ.λπ., με τα οποία στιγματίζει και απομονώνει τις ατομικές αποκλίσεις, καθώς και θεωρητικά, με τη διεκδίκηση του τίτλου της μοναδικής και καθαρής επιστήμης του ανθρώπινου σώματος.

Η εξέταση δεν αφορά, προφανώς, τις άλλες πλευρές της ανθρώπινης ζωής: πόλεμο, βία, δίκαιο, υποστιτισμό και φτώχεια, οικολογία, συνθήκες κοινωνικής ζωής.

1. Κοινωνικο-πολιτισμική εξάρτηση της υγείας

Στις αρχαϊκές κοινωνίες η θεραπεία συνδέεται με μαγικο-θρησκευτικές τελέσεις και με τη μυθολογία, όπως γινόταν και στην αρχαία Ελλάδα από τον Ασκληπιό. Αυτό φανερώνει την πολιτισμική εξάρτηση της αρρώστιας. Το επιβεβαιώνει και η ύπαρξη εξίσου αποτελεσματικών ιατρικών που δεν ανήκουν σε κοινή αλυσίδα επιστημονικής εξέλιξης με τη δική μας, πράγμα που σημαίνει ότι οι διάφορες ιατρικές έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από την κοινή τους όπου ανήκουν παρά από τη γενική πρόσοδο της γνώσης. Έχουν περισσότερο πολιτισμικό χαρακτήρα παρά επιστημονικό.

Στην κλασική αρχαιότητα, η υγεία είχε μεγάλη αξία και αποτελούσε αρετή για τους αριστοκράτες: γι' αυτό, η αρρώστια εθεωρείτο κακό και η ανατηρία στιγματικόταν. Σινιστάτο από την αρμονία της «κράσης» των στοιχείων που σινιστούν το σώμα — με την αντίληψη αυτή σινδέονται οι όροι «ιδοσυγκρασία», «χολερικός», «υποχόνδριος» και το «νους υγίες εν σώματι υγίεις». Ο Ιπποκράτης αντίκριζε το σώμα ολιστικά, ως «κράσιν» αίματος, φλέγματος και κίτρινης και μαύρης χολής, αλλά αντιστρατεύτηκε τους μάγους και περιόρισε την «ιερά νόσο» σε παρατηρήσιμες αιτίες. Κατά την κινεζική ιατρική, ο εγκέφαλος βρίσκεται επίσης σε αλληλεξάρτηση με τα άλλα όργανα διαμέσου των ενζύμων. Αντίθετα, στο Ισραήλ και στους Βασιλιώνες ο άρρωστος θεωρείται ένοχος και αμαρτωλός, που τιμωρείται από το Θεό. Ο στωικισμός ανατρέπει το στιγματισμό της αρρώστιας που χαρακτηρίζει τα κατώτερα στρώματα και αντί για τις σωματικές προβλήλει αισιοδοσίες.

Ο χριστιανισμός θεωρεί ότι ο κόσμος είναι γεμάτος αμαρτία, άρα γεμάτος αρρώστιες.

γι' αυτό απευθύνεται στους πάσχοντες, αντί στους υγείες. Η αρρώστια δεν είναι στίγμα, αλλά κάθαρση και χάρη. Είναι «ο σταυρός του μαρτυρίου» με τον οποίο ο άνθρωπος εξαγοράζει το προπατορικό αμάρτημα, λυτρώνεται και ανηψύνεται. Το «πάσχειν» γίνεται ηδονή και η φροντίδα του αρρώστου γίνεται χρέος της Εκκλησίας, η οποία πρώτη θεοπίτει την πρόνοια και τα νοσηλευτήρια. Την ίδια αντίληψη για την αρρώστια νιοθετεί και ο βουδισμός. Η δυτική κοινωνία θα σινεχίσει την πολιτική της πρόνοιας, αλλά θα επιστρέψει στην αρετή της υγείας και θα εταναφέρει το στιγματισμό ή και την απομόνωση για πολλές αρρώστιες: λέπρα, σίφυλη, δερματικά, αναπτηρία. Λέμε συνήθως, «έπεσα άρρωστος», που δηλώνει υποβαθμιση. Ο στιγματισμός εγγράφεται στη γλώσσα ως «κούτσαβλος», «γκαβός», «στραφός» — αντίστοιχα είναι τα μειωτικά: παραλυμένος, αρρωστιάρης, βλαφμένος, υπογόνδριος κ.ά.

Εκτός από τη σύνδεση που έχει η αρρώστια/υγεία με το κοινωνικό στίγμα/αποδοχή, υπάρχουν και άλλες πλευρές εξάρτησης από το κοινωνικο-πολιτισμικό σύστημα, όπως θα δούμε πιο πέρα. Αναφέρω προς το παρόν δύο σημεία.

Πρώτον, η αρρώστια εκδηλώνεται με πόνο ή δυσφορία που εμποδίζουν τη συμμετοχή μας στην κοινωνική ζωή, στρέφουν την προσοχή μας στο σώμα μας και, κατά κάποιον τρόπο, μας απομονώνουν. Κατά ανάλογο τρόπο μας απομονώνει και ο ψυχικός πόνος. Οι δύο μορφές του πόνου συχνά συγχέονται, όπως σινέβαινε παλαιότερα με την προδομένη από τον έρωτα που «έλυσε» και «έσβησε» και όπως συμβαίνει σήμερα με το στρες. Άρα, η αρρώστια και τα βάσανα υπάγονται και τα δύο στην «κακοτυχία», στη διατάραξη των κοινωνικών δεσμών μας. Η ανθρωπολογία έχει συγχεντρώσει πλούσιο υλικό από περιπτώσεις όπου η σωματική ή ψυχική αρρώστια είναι ατάντηση στην κοινωνική πίεση. Σύμφωνα με το πρόσμα αυτό, η στροφή της προσοχής στο σώμα σινιστά τη διαμαρτυρία στην πίεση αυτή.

Δεύτερο. Σε όλες τις κοινωνίες, ακόμα και στη δική μας, υπάρχουν πολλές μορφές αδιαθεσίας ή πόνου που οι πάσχοντες τις αντιμετωπίζουν χωρίς να καταφεύγουν στον ειδικό θεραπευτή — κεφαλόπονος, αιντνία, βήχας, πληγή κ.ά. Διαχειρίζονται την υγεία τους μόνοι ή στο οικογενεικό περιβάλλον, με τρόπους που είναι κοινό κτήμα της κοινότητας: πρακτικές, βότανα ή και φάρμακα. Με άλλα λόγια, το τι είναι πάθηση, σε ποιο βαθμό είναι σοβαρή και πώς την αντιμετωπίζοιμε, ανάλογα με τα συμπτώματά της, αποτελεί μέρος της ευρύτερης κοινωνικής γνώσης στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας. Η βιοϊατρική αλλοτρίωσε τα μέλη από τη γνώση αυτή και τη μονοπάληση.

2. Βιοϊατρική

Η φαγδαία πρόσδοση της βιοϊατρικής άρχισε το 160 αι. με τη σινεχή ανάπτυξη της χειρουργικής από τους Vésale, Harvey κ.ά. και κορυφώθηκε γύρω στα 1880 με τη ανακάλυψη των βακτηρίων από τους Pasteur και Koch και αργότερα με την ανακάλυψη της πενικιλίνης και της κορτιζόνης. Αποτέλεσμα από την πρόσδοση της βακτηρολογίας ήταν να εκποτιστεί η επιδημιολογία, η οποία είχε αναπτυχθεί μισόν αιώνα νωρίτερα και διερευνούσε τους παραγόντες διαβίωσης που επιδρούν στην υγεία: φτώχεια, ηλιασμός κ.ά. (Fleck & Iannī 1957, σελ. 40).

Δεν πρέπει να υποτιμάται το ότι η πρόοδος αυτή ήταν μέρος της ευρύτερης κοινωνικής ανόδου των μεσαίων στρωμάτων, της βελτίωσης των όρων διαβίωσης και υγείας, η οποία συνδέεται με τη διάκριση και το γόνητο. Εκφράστηκε με την προβολή της υγείας από τα στρώματα αυτά σε σύνδεση με την προβολή της ατομοκρατίας (Levy 1962, σελ. 186) και τα κοινωνικά μοντέλα ρώμης/θηλυκότητας. Άνοιξε το δρόμο στη γυμναστική και τα σπορ, στη φροντίδα και επίδειξη του σώματος, στην ανάπτυξη αντίστοιχων βιομηχανικών κλάδων (καλλυντικών κ.ά.), αλλά και στην απελευθέρωση της γυναίκας από τον κορσέ (Frykman 1997, σελ. 168). Το σώμα αναδύεται και συνειδητοποιείται ως κατοχή, όχι ως στέρηση, και η διάκριση υγεία/στύγμα γίνεται κοινωνικό και ταξικό σημαίνον. Στο εξής, η βιοϊατρική γίνεται θεωρία των μικροβίων και η διάγνωσή της ενισχύεται από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Οι επιτυχίες της στην καταπολέμηση πολλών επιδημιών και στην αύξηση του ορίου ζωής αυξήσαν το κύρος της.

Κοινωνικό ορισμό στη θεραπεία έδωσε στα 1929 ο γερμανός Sigerist (1977, σελ. 389), κατά τον οποίο η αρρώστια επιβαρύνει την κοινότητα γιατί αφαιρεί ένα μέλος της από την παραγωγική διαδικασία και διαταράσσει το ρυθμό της ζωής· επομένως, θεραπεία είναι η αποκατάσταση των σωματικών λειτουργιών και των συμπεριφορών που επαναφέρουν τον ασθενή στη χρήσιμη θέση του στον τομέα της εργασίας και της ψυχαγωγίας. Τον ορισμό αυτό ακολούθησε μετά 13 χρόνια και ο Parsons. Εάν όμως δεχτούμε την τυπική διαίρεση των ασθενειών σε οξείες (πνευμονία, πανώλη, ευλογία) και σε χρόνιες (ψυχοπάθειες, καρκίνος, δερματικά, ρευματικά, καρδιακά), ο ορισμός αυτός δεν ισχύει για τις δεύτερες.

Η βιοϊατρική δεν εξετάζει «σημεία» που εκπορεύονται από τον άρρωστο, αλλά «συμπτώματα» που εκπορεύονται από τις φυσικές δράσεις. Χειρίζεται τα μέρη του οργανισμού σαν τμήματα μηχανής και εξετάζει τις αντενέργειες των μικροβίων με αυτά, άσχετα από τον ψυχισμό του πάσχοντα και χωρίς ενημέρωσή του. Τον θέτει σε κατάσταση ελέγχου και υπακοής, δηλαδή σε μια μορφή υποβολής. Τον αποσπά από τη φροντίδα των «δικών του» και από την κοινότητα, για να τον απομονώσει στο νοσοκομείο, όπου η φροντίδα μετατρέπεται σε θεραπεία και επιτήρηση από ένα βοηθητικό προσωπικό με αισκητική συνήθως διαπαιδαγώγηση και ένα επιστημονικό προσωπικό με ανταγωνισμούς γοήτρους και καριέρας (Caudill 1953, σελ. 783). Αντικρίζει το σώμα του σαν μηχανικό άθροισμα εξαρτημάτων, οπότε στρέφει την έρευνα στην απόσταση ή στην αντικατάστασή τους με εγχείρηση, αντί στις κοινωνικές αιτίες. Η βιοϊατρική έχει επικριθεί γιατί αποπροσωποποιεί τα άτομα, τα αφαιρεί από τις κοινωνικές σχέσεις και τις αξίες και τα μεταφράζει σε βιολογικές δράσεις για να τα θέσει σε έλεγχο (Diamond 1962, σελ. 182; Young 1982, σελ. 75). Ο γιατρός αποκτά πλήρη έλεγχο σε ό,τι είναι πιο προσωπικό για κάθε άτομο, στο σώμα του.

Γενικά, η βιοϊατρική ασχολείται με τον ασθενή ως απρόσωπο άτομο και όχι με τον άρρωστο ως κοινωνική οντότητα — γι' αυτό χρησιμοποιώ το αρρώστια, αντί του ασθένεια. Εκφράζει και υλοποιεί τις βασικές θέσεις του δυτικού πνεύματος: την καρτεσιανή διχοτομία πνεύματος/σώματος, τη μηχανοποίηση του σώματος —που το αποτιμά μόνο ως πηγή εργατικής ενέργειας—, την ατομικοποίηση του ανθρώπου και τη μετατροπή του σε αριθμό. Φυσικά, θα πρέπει να προστεθεί σ' αυτά και η εμπορευματοποίηση, που γίνεται με πολλούς τρόπους. Έχει παρατηρηθεί (Moerman 1979, σελ. 63) ότι ακόμα και η χειρουργική, ο πιο αποτελεσματικός κλάδος της, υπακούει στο πνεύμα αυτό.

Η συμπεριφορά της βιοϊατρικής στο άτομο είναι ανάλογη με εκείνη του δικαστηρίου, όπου η νομική διαδικασία και γλώσσα παραγράφουν το σώμα του υποδίκου και τα βιώματά του. Τέλος, η ταξική διάκριση είναι άλλη μια μορφή κοινωνικής εξάρτησης, δεδομένου ότι τα κατώτερα στρώματα εργάζονται και διαβιώνουν σε ανθυγιεινές συνθήκες, ότι δε διαθέτουν χρήματα για ειδική περιθαλψη, ότι οι χρόνιες ασθένειες συνδέονται με τη φτώχεια και τη μετανάστευση, ότι οι γιατροί προέρχονται από τη μεσαία τάξη και ότι συμπεριφέρονται διαφορετικά στην ανώτερη και διαφορετικά στην κατώτερη τάξη (Polgar 1962, σσ. 172, 177; Loudon 1976, σελ. 17; Worsley 1982, σελ. 322; Young 1982, σσ. 261, 271; Bricecupo-Leon 1993, σελ. 288; Conklin 1997, σελ. 240). Πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας επιβεβαιώνει τη σχέση του χαρκίνου με τη φτώχεια.

Η βιοϊατρική δεν αποτελεί στην πράξη συνεκτικό σύστημα, γιατί περικλείει ανταγωνισμούς και συγχρούνεις απόψεων, αλλά παρουσιάζεται συνεκτικό στη φιλολογία και στα ιδρύματα. Αυτό που ονομάζουμε ιατρική γνώση κατασκευάζεται, κυρίως στις κλινικές, διαμέσου της διείσδυσης στο σώμα: 1) με το μικροσκόπιο, κατά την εξέταση των ιστών, 2) με την ανατομία στο νεκροτομείο και 3) με τις ακτίνες X. Η γνώση που προκύπτει δεν αφορά το καθημερινό σώμα, αλλά ένα πτώμα (God & God 1993, σελ. 97). Παράλληλα, το λοιπό προσωπικό ενστερνίζεται την αποτελεσματικότητα της γνώσης αυτής μέσα από την ιδεολογία που διαφρόνεται με τους κανονισμούς και την πειθαρχία των ιδρυμάτων (Young 1993, σελ. 127).

3. Η κρίση της βιοϊατρικής

Μετά το 1945 αυξήθηκε έντονα το άγχος της ζωής στη δυτική κοινωνία και, μαζί του, και το ποσοστό των χρόνιων ασθενειών. Αυτό, παρά τις πρόοδους της βιοϊατρικής, προκάλεσε ένα ρεύμα αμφισβήτησης στο απόλυτο κύρος της. Υπάρχουν πρακτικές της χωρίς αποτελεσματικότητα ή αναθεωρούμενες. Γύρω στα 1960 διατυπώνονται ενστάσεις για την αξία της φαρμακολογίας και της βιοχημείας και προβάλλει η ανάγκη της ανθρωπολογικής προσέγγισης (Dagognet 1962, σσ. 80,105). Σε αντίδραση προς τη βιοϊατρική στράφηκε και μέρος του οικολογικού κινήματος (Léger 1995, σελ. 214).

Το ενδιαφέρον μετατέθηκε προς την πλευρά του αρρώστου και στις αυτενέργειες του σώματος με το πνεύμα. Την κυριότερη θέση στην αμφισβήτηση κατέχει η άποψη της ψυχοσωματικής, κατά την οποία το άγχος προκαλεί δυσλειτουργίες χωρίς να υπάρχουν εμφανείς οργανικές αιτίες. Η πάθηση εκδηλώνεται με τη μεταβίβαση της ψυχολογικής πίεσης από τον εγκέφαλο στο σώμα διαμέσου του νευρικού και του ορμονικού συστήματος, το οποίο ωθούται από τον υποθάλαμο με ηλεκτροχημικούς σκανδαλισμούς των νευρώνων (Moermon 1979, σελ. 65). Διατιστώθηκε ότι το άγχος μεταμορφώνει το σώμα και ότι όλες οι ψυχικές διαταραχές προκαλούν αντίστοιχες σωματικές (Aimé 1961, σελ. 17). Η σχετική έρευνα σε διεπιστημονικό επίπεδο έδειξε ότι πολλές παθήσεις που ήταν ανεξήγητες και ανίατες εμμηνεύονται πιο ικανοποιητικά εάν θεωρηθούν απαντήσεις του σώματος σε ψυχολογικές πίεσεις. Τέτοιες είναι οι πεπτικές ανωμαλίες και τα έλκη, αναπνευστικές και κυκλοφοριακές ανωμαλίες (άσθμα, πίεση), δερματικά (έρπης κ.ά.) και αλεργικά συμπτώματα

— με λίγα λόγια, όλες οι χρόνιες αρρώστιες. Παρατηρήθηκε ότι το τραύλισμα συνδέεται με νευρικότητα και με το σε ποιον απειθυνόμαστε, και ότι η δυσλεξία συνδέεται μόνο κατά 5% με πνευματική υστέρηση. Σ' αυτά θα πρέπει να προστεθούν το άσπρισμα των μαλλιών «σε μια νύχτα» και άλλα παρόμοια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ψυχασθενείς δεν αρρωσταίνουν και ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση στον καρκίνο. Επιβεβαιώθηκε εξάρτηση των νοσημάτων με τα κρίσιμα συμβάντα τη ζωής, με τις κοινωνικές αλλαγές και με την ανεργία, ώστε κάποτε να παίρνουν τη μορφή επιδημίας. Η παρατήρηση ότι ορισμένες ομάδες συμπτωμάτων είναι κοινές σε πολές αρρώστιες και ότι σπάνια παρουσιάζονται δύο αρρώστιες μαζί οδήγησε την ψυχοσωματική να μετατρέψει το «σώμα ως μηχανή» στο «σώμα ως ομοιοστασία».

Παράλληλα με την ψυχοσωματική, έγιναν αποδεκτές και άλλες οπτικές: η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός και άλλες. Πολλές απ' αυτές λειτουργούν σε αναλογία με το placebo (εικονικό φάρμακο) και στηρίζονται στην προσωπική σχέση του θεραπευτή με τον άρρωστο, αλλά στη θεωρία αγνοούν τον κοινωνικό παράγοντα.

Κατά την άποψη της αντενέργειας, η εισβολή των μικροβίων εξαρτάται από την αντίσταση του ατόμου. Διαπιστώθηκε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα συνδέεται με κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, π.χ. στα ρευματικά και στην κολίτιδα. Η μεγαλύτερη όμως αμφισβήτηση προήλθε από τη φαγδαία αύξηση των ψυχασθενειών και της ψυχοθεραπευτικής. Οι διαφορές με τη βιοϊατρική οξύνονται σε δύο σημεία: 1) Η εξωγενής αιτία των μικροβίων αντικαθίσταται από τις εσωτερικές συγκρουσεις του ψυχισμού — π.χ. ο Freud θεράπευσε το βήχα με ψυχανάλυση. 2) Η θεραπεία είναι ανεξάρτητη από τη μέθοδο που ακολουθείται (Ruesch 1976, σελ. 511) και μεταφέρεται από τους φυσικούς όρους στη σχέση αρρώστου/θεραπευτή — ο ψυχαναλυτής αντικαθιστά τον εξομολογητή της παλαιότερης εποχής. Η βιοϊατρική χαρακτηρίστηκε δογματική. Γι' αυτό προτάθηκαν νέα μοντέλα, που εισάγουν και τους κοινωνικούς παράγοντες, και ανανεώθηκε η αξία της επιδημιολογίας (Burton 1962, σελ. 181· Rabkin & Struening 1976, σελ. 1014· Engel 1977, σελ. 130).

Βασική αδυναμία της ψυχοσωματικής και όσων στηρίζονται σ' αυτή είναι ότι θεωρούν την αρρώστια φαινόμενο διανοητικό (Capra 1984, σελ. 411) ως προς την αιτία, αποτέλεσμα της δράσης του πνεύματος στο σώμα. Αντίθετα, περιορίζει τη θεραπεία στο υλικό σώμα και αγνοεί τον κοινωνικό παράγοντα. Η αντίθετη άποψη, που νιοθετείται από την ανθρωπολογία του σώματος, είναι ότι οι αυτοματισμοί συνιστούν ένα οργανωτικό πεδίο δυνατοτήτων με δική του δημιουργικότητα (Gödel 1961, σελ. 42), ότι η αρρώστια αποτελεί ένα «λόγο» του σώματος (Benoist 1979, σελ. 66) και ότι διεξάγει διάλογο με την κοινωνία, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση της σκέψης. Έτσι, η ψυχοσωματική γίνεται κοινωνιοσωματική. Προκύπτει, λοιπόν, ότι: 1) η αρρώστια είναι περισσότερο σύγκρουση μεταξύ του πνεύματος, που επιβάλλει τους κοινωνικούς καταναγκασμούς, και του σώματος, που ανθίσταται σ' αυτό, παρά αδυναμία του σώματος στις φυσικές δράσεις και 2) συνδέεται με τις σχέσεις δύναμης. Πάνω σ' αυτή την αντίληψη διαμορφώθηκε σε επέκταση η ανθρωπολογία του σώματος.

4. Ανθρωπολογία της υγείας

Η επιστημονική και η λαϊκή ιατρική δε διαφέρουν ποιοτικά (προπολεμικά οι γιατροί στην Ελλάδα συνιστούσαν το φάσκιωμα). Η τελευταία επιζεί χάρη στις επιτυχίες της (Λουκάτος 1985, σελ. 235), ιδιαίτερα στις χρόνιες ασθένειες, που είναι συνήθως ψυχολογικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φαρμακευτική βιομηχανία εκμεταλλεύεται σήμερα οικονομικά τις γνώσεις του σαμάν-θεραπευτή της Αμαζονίας και οι ντόπιοι το λένε αυτό «λευκό σαμανισμό» (Alberto Alfonso 1998, σελ. 120). Το ξήτημα δεν είναι ότι διαθέτουμε καλύτερα φάρμακα για τα μικρόβια, αφού οι αρρώστιες δεν οφείλονται μόνο σ' αυτά, αλλά το αν μελετάμε τις σχέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος με τους κοινωνικούς όρους που αποτελούν το κλειδί του προβλήματος. Για τους λόγους αυτούς, η ανθρωπολογία κατατάσσει και τη βιοϊατρική στο γενικότερο πλαίσιο της εθνοϊατρικής.

Χάρη στο ευρύτερο εμπνευστικό πλαίσιο της, η ανθρωπολογία της υγείας διερευνά φαινόμενα που είναι αναστάντητα από τη βιοϊατρική: Πώς κάποιος μπορεί να είναι άρρωστος χωρίς να υπάρχουν διαγνωστικά συμπτώματα; Πώς κάποιος άρρωστος μπορεί να γίνει καλά με placebo ή με γιατροσόφια; Πρέπει να σημειωθεί ότι το placebo συνηθίζοταν πολύ στους Μέσους Χρόνους, αλλά και σε σύγχρονα φάρμακα (Joyce 1980, σελ. 273).

Η ανθρωπολογία της υγείας είναι παράγωγο των ερευνών της για την πρακτική των άλλων κοινωνιών, καθώς επίσης και των θεωριών της αμφισβήτησης. Διαπιστώνει ότι η βιοϊατρική έχει εξάρτηση από τον ορθολογισμό και τις αρχές της δυτικής κοινότητας και από τη μονομέρεια του βιολογισμού. Αντικρίζει τον άρρωστο ως παθητικό και αγελαίο ον, που υφίσταται φυσική προσβολή από εξωγενείς παράγοντες και αντιδρά πανομοιότυπα, με δυνατούς ή πόνου. Αγνοεί τις αντιστάσεις του (von Mering 1962, σελ. 187), τις στρατηγικές που διαμορφώνει μέσα από την αρρώστια, αλλά και τις επιλογές του για το ποια ιατρική θα ακολουθήσει. Αδιαφορεί για την επίδραση των κοινωνικών και ψυχικών όρων στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αντίθετα, η ανθρωπολογία της υγείας εξετάζει τους κοινωνικούς παράγοντες της αρρώστιας. Την αντικρίζει, όπως και κάθε φαινόμενο της ζωής, ως μέρος του ενιαίου συστήματος των κοινωνικών εξαρτήσεων. Συνεπώς, περιορίζει τον απόλυτο χαρακτήρα της βιοϊατρικής, που διεκδικεί το χρόιμα της οικουμενικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα: 1) Αναλύει την αρρώστια ως πολιτισμική διαδικασία με άξονες την αλληλενέργεια του πάσχοντα με το θεραπευτή, καθώς και με την κοινωνική ομάδα, σε εξάρτηση κάθε φορά με την ιδιαίτερη κοινότητα ή κοινωνική τάξη και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης στρατηγικών και ρόλων (Brant 1962, σελ. 179). 2) Είναι διαπολιτισμική και στοχεύει σε κοινωνική εφαρμογή στον τομέα υγείας-πρόνοιας. Για την ανάλυσή της, που είναι κοινωνικοπολιτισμική, εισάγει τους όρους: ρόλος του θεραπευτή, ρόλος του αρρώστου, συμπεριφορά, διαδικασία, εισήγηση, συγκίνηση, αντίσταση. 3) Στόχος της είναι «η διαδικασία με την οποία οι θεσμικές μορφές ασκούν τον έλεγχό τους... [και] οι σχέσεις τεραρχίας και κυριαρχίας που δίνονται προνόμια σε ορισμένα είδη γνώσης» (Lindenbaum & Lock 1993, σελ. XI).

Με τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει, δεν υπάρχει αμφιβολία για την ανθρωπολογία της υγείας ότι η αρρώστια, μαζί με τη διάγνωση και τη θεραπεία της, αποτελεί φαινόμενο κοινωνικο-πολιτισμικό (Fabrega 1972, σελ. 195· Kleinman 1978, σελ. 663). Για πολλούς αποτελεί αναστόσαστο μέρος της κοινότητας και κατανοείται μέσα απ' αυτή. Ξεπερνά σε

πλάτος σημασίας την επιστημονική γνώση και περικλείει πολλές πίστεις και στάσεις, πράγμα που εξηγεί γιατί στις μη δυτικές κοινωνίες συνδέεται με τη θρησκεία. Κοινωνική διάσταση έχει και στη δυτική κοινωνία, π.χ. με την ευγονική και τη βιοηθική.

Με την ανθρωπολογία της υγείας δημιουργείται ένα πλατύ πεδίο ερμηνείας με το οποίο: 1) Γίνεται κατανοητή η αποτελεσματικότητα των μεθόδων θεραπείας των ξένων πολιτισμών (βελονισμός, βότανα), δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα αποτελεί επίσης κατασκευή και εξαρτάται από τις προσδοκίες του πάσχοντα (Etkin 1988, σελ. 25). 2) Εξηγούνται οι περισσότερες περιπτώσεις που αποδίδονται στο θαύμα, καθώς και τα φαινόμενα υποβολής. 3) Φωτίζονται όσα καταχωρούσαμε στο υπερφυσικό: μαγεία, πυροφασία, φακι-ρισμός κ.ά., ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται απίστευτες φυσικές ιδιότητες του σώματος που μένουν αδιεψεύνητες. 4) Εισάγεται η κοινωνική διάσταση στις παθήσεις που απασχολούν την ψυχανάλυση: νειρόσκεις, καταληψία κ.ά. Αποκάλυψε ότι πίσω από την καθημερινή δραστηριότητα κρύβονται τάσεις ανατροπών.

Εξετάζοντας το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, εκεί ποι ο φυσικός πόνος συνδέεται με τον ψυχικό και όπου η αρρώστια συγχέεται με την κακοτυχία, γιατί και τα δύο είναι «βάσανα», η ανθρωπολογία της υγείας φωτίζει τον τομέα της εθνοϊατρικής. Ταυτόχρονα, εξάγει γρήγορα συμπεράσματα από τη σύγκριση των διαφόρων ιατρικών.

5. Εθνοϊατρική

Από το 190 αι. η εθνολογία εξηγούντε τη θεραπευτική των αρχαίων κοινωνιών με τη συμπαθητική μαγεία (Frazer 1960, σελ. 20) και την κατέταξε στις μαγικοθρησκευτικές πρακτικές (Lévy-Bruhl 1960, σελ. 560). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ονομάζαμε μαγεία καθετί που ήταν έχω από τη δυτική κοινότητα. Με μεγάλη καθυστέρηση άρχισε να αναγνωρίζεται η ανάγκη αναθεώρησης και ότι οι «πρωτόγονοι» είχαν ιατρικές γνώσεις (Seijas 1973, 544). Η προϊστοριολογία και η εθνογραφία διατίστωσαν ότι οι προταξικές κοινωνίες ξέρουν να χρησιμοποιούν πλήθος από βότανα για τις παθήσεις. Από το 1975 άρχισε να ερευνάται η πλούσια φαρμακογνώσια, μαζί με την εθνοκτηνιατρική (McCorkle & Mathias-Mundy 1992, σελ. 59· Alexander & Paredes 1998, σελ. 545)). Σε 48 κοινωνίες Ινδιάνων βρέθηκε ότι χρησιμοποιούνται 1.305 είδη βοτάνων σε 4.869 τρόπους παρασκευής. Η παραδοσιακή μαμή κατέχει γνώσεις για ορισμένα αναλγητικά βότανα και για τη λειτουργία κάθε σωματικού οργάνου· πέρα ούμως απ' αυτά, ασκεί ισχυρή επίδραση στον ψυχολογικό παράγοντα (Spyridakis 1992, σελ. 83). Υπάρχει, λοιπόν, ουσιαστική διαφορά στη μέθοδο. Γενικά, στη λαϊκή ιατρική ο άρχωστος αντιμετωπίζεται ως ολότητα. Εκτιμάται ότι το μισό του πλήθυσμού της γης χρησιμοποεί με επιτυχία τη λαϊκή ιατρική. Η θεραπεία ασκείται τελετουργικά στο σώμα του και στον ψυχισμό του. ταυτόχρονα και με τη συμμετοχή της κοινότητας, για να αποκατασταθούν οι σχέσεις του με τον εαυτό του και μ' αυτή. Στην αρχαιότητα, ο έλληνας γιατρός θεράπτευε δημόσια σε πλατεία (Stoeckle 1977, σελ. 498). Παρά την έλλειψη επιστημονικών γνώσεων για τη φυσιοπαθολογία, υπερτερεί στην ψυχολογία και πετυχαίνει να διεγείρει τη συμμετοχή του σώματος.

Από τα δεδομένα της εθνοϊατρικής προκύπτει ότι κάθε κοινωνία διαμορφώνει ένα «σύ-

στήμα θεραπείας» που αποτελείται από: 1) Ερμηνείες, πίστεις και σύμβολα, δεδομένου ότι οι παραδοχές για την υγεία είναι διάχυτες στην κοινή γνώμη και ότι η αυτοδιάγνωση, η αυτοθεραπεία, η συμβουλή του φαρμακοποιού κ.ά. αποτελούν μέρη του συστήματος αυτού (Moss 1962, σελ. 188). 2) Φροντίδα, τεχνικές και αντενέργειες των ρόλων πάσχοντα/θεραπευτή. Από το σύστημα αυτό δε λείπει η πρόβλεψη, που γίνεται με φυλαχτά και ταμπού. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο βιολογικός παράγοντας παίζει μικρότερο ρόλο από τον κοινωνικό για πολλούς λόγους: α) υπάρχουν αρρώστιες χωρίς διάγνωση, β) πολλές αρρώστιες προσδιορίζονται κοινωνικά, γ) συχνά η αρρώστια ορίζεται μετά από διατροφαγματεύσεις μεταξύ πάσχοντα και γιατρού. Ένα άλλο γεγονός που μειώνει το βιολογικό παράγοντα είναι ότι τα placebo ξεπερνούν το 30% (Moerman 1979, σελ. 62). Με την υπόταξη του ανθρώπου στο βιολογικό πεπρωμένο μειώνεται η οντότητά του ως κοινωνικού όντος. Επαναλαμβάνω ότι με όλα αυτά δεν αμφισβητούνται με κανέναν τρόπο ούτε ο βιολογικός παράγοντας ούτε οι υλικοί όροι. Εκείνο που θέλω να δειξω είναι η ουσιαστική εξαρτησή τους από τον κοινωνικό παράγοντα.

Η συμπεριφορά του αρρώστου διαφέρει ανάλογα με την εποχή και την κοινωνική τάξη. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα συμπτώματα παρατηρούνται, εκτιμούνται και αντιμετωπίζονται. Σε κάποιο σημείο, στην αρχή της αρρώστιας, το άτομο θα αποφασίσει εάν θα την ξεπεράσει «στο πόδι» ή μένοντας στο κρεβάτι. Για το αν θα παιξει το ρόλο του αρρώστου σπάνια αποφασίζει μόνος του, γιατί επεμβαίνουν οικονομικοί λόγοι κ.ά. Ορισμένες παθήσεις κρίθονται επειδή θεωρούνται στιγματισμός, π.χ. δε φρούν γναλιά επειδή σχετίζονται με τα γεράματα ενώ, αντίθετα, άλλοι φρούν γναλιά επειδή είναι σημαίνον του διανοούμενου. Η ανώτερη τάξη στη δυτική κοινωνία καλεί συχνότερα το γιατρό. Η συμπεριφορά του αρρώστου εξαρτάται από την κοινωνία: π.χ., οι Ισπανοί βογγούν για να ξαλαφρώσουν και να προκαλέσουν την προσοχή των άλλων, ενώ οι Παπάγκοι βογγούν στην έσχατη ανάγκη. Για το τι είδους αρρώστια είναι και αν χρειάζεται γιατρός και ποιας ειδικότητας αποφασίζει συχνά όλη η οικογένεια. Η διάγνωση αποτελεί άρση της αφεβαιότητας και συναίσθημα ασφαλείας, ώστε πολλοί αρκούνται σ' αυτή.

Υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη για την υγεία. Στον Άνω Μισισιπή και στους Μάνο της Λιμερίας η ελονοσία δε θεωρείται αρρώστια, και οι Κουμπού της Σουμάτρας δεν ενοχλούνται από τις δερματικές παθήσεις, ενώ θορυβούνται με τον πυρετό. Στη Σέπικ της Νέας Γουινέας δεν ενοχλούνται από τη λέπρα, γιατί δε φοβούνται ότι θα πεθάνουν απ' αυτή (Lewis 1993, σελ. 200). Επομένως, όπως παρατηρεί και ο Fabrega (1972, σσ. 188, 198), εφόσον το σώμα οικοδομείται από τα συμπτώματα της αρρώστιας και εφόσον η αρρώστια εξαρτάται από την κοινωνία, τότε η κατανόηση του σώματος αλλάζει ανάλογα με την κοινωνία. Η αρρώστια δομείται και εμπινεύεται με όρους πίστεων της ομάδας, που τα χρίσιμα στοιχεία τους είναι ηθικά, αλλά και με όρους της ταυτότητας του ατόμου, αισθήματα, ενοχές κ.ά. Γι' αυτό, εξαρτάται και από τις στρατηγικές της ζωής και, κατά συνέπεια, από το συμπεριέχον. Συνιστά όπλο διατροφαγμάτευσης. Πολλοί καταχρώνται της φροντίδας που τους παρέχεται και της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις (στο στρατό, στο σχολείο) παριστάνοντας τον άρρωστο. Μερικοί τη χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν την προσοχή και τη φροντίδα των άλλων ή για να ελέγχουν τη ζωή των άλλων, π.χ. για να μην αφήσει η χήρα μητέρα το παιδί της να παντρευτεί, κάνει την άρρωστη. Αντίθετα, άλλοι αιγμηρούν την

υγεία τους για να μη στερηθούν ορισμένες απολαύσεις, π.χ. το κάπνισμα ή το ποτό, για ξήτημα καρφέρας και γοήτρους ή για οικονομικούς λόγους.

Οι κυριότερες διαφορές της λαϊκής από τη βιοϊατρική είναι ότι στην πρώτη: 1) αναζητούνται κοινωνικές αιτίες για την αρρώστια, αντί για φυσικές, επομένως ανάγονται στις σχέσεις δύναμης/αντίστασης ή στους ανταγωνισμούς, 2) δεν ξεχωρίζουν τα μέλη του σώματος αλλά, όπως συμβαίνει στους Γκνάου της Νέας Γουινέας, «ο πάσχων είναι άρρωστος ως ολότητα σώματος ή δεν είναι καθόλου» (Lewis 1975, σελ. 332).

Στη λαϊκή ιατρική υπάρχουν συνήθως πολλοί θεραπευτές, άρα συνυπάρχουν πολλά συστήματα ή λειτουργίες (Nurge 1958, σελ. 1160· Young 1976, σελ. 10), π.χ. για την ίαση, τον εξορκισμό, τον κοινωνικό έλεγχο κ.ά. Στους Εσκιμώους χρησιμοποιούνται 3 συστήματα: της λαϊκής, της επιστημονικής και της ιατρικής των ιεραποστόλων (Fouks 1978, σελ. 661). Στη Νιγηρία υπάρχουν επίσης η λαϊκή, η ισλαμική και η βιοϊατρική. Οι κάτοικοι επιλέγουν ανάμεσά τους με κριτήρια αποτελεσματικότητας, γοήτρου και κόστους (Pearce 1993, σελ. 153), δηλαδή ανάλογα με την κοινωνική τάξη. Τα βότανα που χρησιμοποιούν είναι κοινωνικά εργαλεία, γιατί κάνουν επίσης για την τύχη, την ομορφιά, τον έρωτα και τα ξόρκια. Συνήθως ξεχωρίζουν οι πρακτικοί από το σαμάν, ενώ στην Ταϊβάν ο σαμάν κάνει και τον πρακτικό. Τις παθήσεις από φυσικές αιτίες (γένα, εξαρθρώσεις, τραυματισμοί, εγκαύματα) τις αντιμετωπίζουν οι πρακτικοί ή η ίδια η οικογένεια στο σπίτι.

Η θεραπεία συνοδεύεται από συμβολισμούς ή/και προσευχές, καθώς και από τη φροντίδα των οικείων, οι οποίοι συμπαραστέκουν συνεχώς στο «προσκέφαλο του πόνου». Η φροντίδα είναι το πρωτεύον (Loudon 1976, σελ. 11). Βοηθά τον πάσχοντα στην προσπάθειά του να αναδομήσει τις διαταραχμένες σχέσεις τους με τους άλλους ή να τους κάνει να κατανοήσουν τη διαμαρτυρία του. Ο κύριος λόγος που οι γηγενείς αποφεύγουν τα νοσοκομεία είναι η μοναξιά από τους δικούς τους, εκτός εάν «σταθούν κι εκείνοι στο πλάι τους» (Friedl 1957, σελ. 25· Mead 1961, σελ. 234). Αντίθετα, τα ανώτερα στρώματα προτιμούν το γιατρό και την κλινική αντί τα βότανα για λόγους γοήτρου (Could 1957, σελ. 511· Erasmus 1977, σελ. 268).

Για τις λεγόμενες υπερφυσικές παθήσεις, αυτές που τις προκαλεί κάποιο κακό πνεύμα ή μάγος, καταφεύγουν στους ειδικούς σαμάν-θεραπευτές. Στην περίπτωσή αυτή το σύστημα θεραπείας εκτελεί κοινωνική και ηθική λειτουργία, η οποία στηρίζεται σε τελετουργία και διεξάγεται από το σαμάν με συνοδεία μουσικής. Οι αρρώστιες που θεραπεύεται ο σαμάν είναι κατά βάση ψυχολογικές. Ακόμα και οι σωματικές βλάφες από φυσικά αίτια, π.χ. γχύπτημα ή πέσμιο, αποδίδονται στο «κακό μάτι», σε μάγο κ.λπ. Γι' αυτό, όταν κάνει τη διάγνωση, ο σαμάν-θεραπευτής εξετάζει ταυτόχρονα και τα πρόσφατα συμβάντα από τη ζωή του αρρώστου, ώστε ξέρει καλά τις πιέσεις ή περιπτώσεις του στις κοινωνικές σχέσεις (Florkin 1962, σελ. 8· Erasmus 1977, σελ. 266). Για τον ίδιο λόγο, η τελετουργία θεραπείας διεξάγεται δημόσια. Στους Ιμπάν της Βόρεο παρίστανται και οι 12 οικογένειες που συμβιώνουν στο «μακρύ σπίτι», βοηθούν στην τελετουργία και τηρούν τα σχετικά ταμπού. Δεν μπορεί να καλυτερεύσει ο άρρωστος στους Νέμπου της Ζάμπια παρά μόνο εάν εκτεθούν στη θεραπευτική τελετουργία όλες οι ενστάσεις και εχθρότητες των διατροφωστικών σχέσεων. Προφύλαξη από την αρρώστια είναι βασικά η τήρηση των εθίμων. Ετσι, δεν είναι παράδοξο ότι οι Τιβ της Νιγηρίας κάνουν τελετουργία για να καθαρθεί το άτομο από τις άνο-

μες σκέψεις (Mead 1961, σελ. 115). Στους Οτζίμπονα του Καναδά η αρρώστια θεωρείται τιμωρία για παραβιάσεις της ορθής συμπεριφοράς, π.χ. για την άρνηση φιλοξενίας (Foster & Anderson 1978, σελ. 44). Η καταπάτηση των ταμπού τιμωρείται από τα πνεύματα με αρρώστια και, αντίστοιχα, η αρρώστια από «μάγια» είναι απάντηση στις πιέσεις και στους ανταγωνισμούς. Τυπική, παρά τη μεγάλη πολυμορφία, θα μπορούσε να θεωρηθεί η θεραπευτική που περιγράφει ο Métraux (1965, σελ. 230) για τα νησιά του Πάσχα. Η αρρώστια αποδίδεται στην εισβολή ενός δαιμόνιου στο σώμα. Παράλληλα, με τις τεχνικές που εφαρμόζουν οι πρακτικοί, μασάζ ή θερμόλουστρο, καλείται ο θεραπευτής ο οποίος αναγκάζει τον παθόντα να εξομολογηθεί αν παραβίασε κάποιο ταμπού και κατόπιν εκδιώκει το δαιμόνιο από το σώμα του με το χαλό ή με τη βία. Στους Λέλε η τελετουργία είναι αχώριστη από τη θεραπευτική. Γιατρεύουν τους αρρώστους καθώς επίσης και τις δυσλειτουργίες της κοινότητας που τις επιφύγουν σε κάποια παραβίαση γυναικάς και γι' αυτό την επιπλήττουν (Douglas 1974, σελ. 232). Άρα ο θεραπευτικός εξορκισμός αποσκοπεί στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης. Στους Λάπτωνες ο θεραπευτής γιατρεύει εξορκίζοντας το πνεύμα με ακατάληπτες λέξεις. Ο άρρωστος τις επαναλαμβάνει και κατόπιν περνά σε έκσταση, φωνάζει, γχτυπά, διακηρύσσει τις αμαρτίες του ζητώντας συγχώρεση και το ίδιο κάνονταν οι άλλοι παριστάμενοι (Turi 1963, σελ. 161). Εξυπακούεται ότι η θεραπεία δεν είναι πάντα αποτελεσματική, τόσο από βιολογικούς όσο και από κοινωνικούς λόγους.

6. Πολιτική διάσταση της βιοϊατρικής

Με όσα αναφέρονται, θίγονται δύο παράτλευρα ζητήματα. Το πρώτο αφορά το κατά πόσο ο ευρωπαϊκός ορθολογισμός αποτελεί τέκνο του αρχαίου ελληνικού ορθολογισμού. Το δεύτερο αφορά το χαρακτήρα του ευρωπαϊκού ορθολογισμού κάτω από το πρίσμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Και τα δύο ζητήματα είναι φροτισμένα με ιδεολογικές συγχώνεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξέταση, γι' αυτό τα αντιταρέρχομαι και πειραματίζομαι στην πολιτική διάσταση του συστήματος υγείας.

Το τι είναι υγεία, τι είναι αρρώστια και ποια η ταξινόμησή τους εξαρτάται από την κοινήτοντα και από την κοινωνική τάξη (Kustadter 1962, σελ. 185· Colson & Selby 1974, σελ. 247). Η σχέση τους εμπηνεύεται από την ασυμμετρία της δύναμης και των κοινωνικών σχέσεων (Augé & Herzlich 1995, σελ. 13). Σε πολλούς πληθυσμούς η ευρωστία αποτελεί σημαίνον της ανώτερης τάξης. Στην Αφρική η υγεία εκφράζει σχέσεις γονιμότητας, ενώ στην εργατική τάξη προσδιορίζει τις υποχρεώσεις εργασίας (Pierret 1995, σελ. 190). Το όριο ζωής, που αποτελεί δείγμα της υγείας, είναι χαμηλότερο στους εργάτες ορυχείων (Herzlich 1995, σελ. 161). Άρα είναι σε αμφισβήτηση το σύλλογον ότι «οι πλούσιοι πεθαίνουν από τις παραλυσίες». Έχει γίνει αναφορά για τον ταξικό χαρακτήρα της υγείας, που σημαίνει υπαγωγή στις σχέσεις πολιτικής δύναμης, καθώς και για την ταξική προέλευση ή διαπαιδαγώγηση των γιατρών. Οι λαϊκές τάξεις αδιαφορούν για το βήχα, τους μυικούς πόνους, την ορθοδοξική κ.ά. Δεν πηγαίνουν στα ινστιτούτα για τις ρυτίδες ούτε στα body-line για το σώμα.

Το θέμα, όμως, είναι βαθύτερο. Με την πλατιά έννοια του όρου, η υγεία χαρακτηρίζει τη δινατότητα της κοινωνικής συμμετοχής. Αυτό αντιστοιχεί στη δυνατότητα πολιτικής

δύναμης, αφού οι σωματικά και ψυχικά άρρωστοι εκτοπίζονται στο βιολογικό επίπεδο της ύπαρξης, έξω από την αρένα διαπραγμάτευσης των κοινωνικών διακρίσεων και του γοήτρου — δεν μπορούν να εργαστούν, να παντρευτούν, να πολεμήσουν κ.λπ.

Στο Τόγκο και στη Χρυσή Ακτή η αρρώστια αναφέρεται πάντα σε άλλους, για λόγους κληρονομιάς ή προσβολής, ώστε κατανοείται σε σχέση με την πολιτική και κοινωνική οργάνωση (Augé 1995, σελ. 24). Αιτίες της αρρώστιας στους Σενούφο της Ακτής του Ελεφαντόδοντου είναι τα πνεύματα των προγόνων, τα πνεύματα της γης που ορίζουν την ιδιοκτησία των γενών και οι δίδυμοι. Η αρρώστια γι' αυτούς αποτελεί υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας της «κακοτυχίας», όπου υπάγονται επίσης η κακή συγκομιδή, η στειρότητα, ο θάνατος παιδιού κ.ά. Κακοτυχία και αρρώστια είναι μέσα τιμωρίας με τα οποία τα πνεύματα επιτηδούν τις σχέσεις συγγένειας και τις συμπεριφορές. Η στειρότητα, που αποδίδεται συνήθως στη γυναίκα, θεωρείται από πολλούς πληθυσμούς τιμωρία για κοινωνική παραβίαση — αιμορραγία, τεκνοποιία της μητέρας πριν γεννήσει η παντρεμένη κόρη της κ.ά. (Héritier 1995, σελ. 119). Στη Ζάμπια ο θεραπευτής δε γιατρεύει ένα άτομο, αλλά ολόκληρη την κοινότητα, γιατί «δαμάζει τις ενέργειες της αντιπαλότητας στην υπηρεσία της παραδοσιακής κοινωνικής τάξης» (Turner 1974, σσ. 360-93). Συνεπώς, ως οικουμενικό φαινόμενο η υγεία αντιστοιχεί στην κοινωνική ολοκλήρωση, όπως αυτή ορίζεται από το κυριαρχού μοντέλο.

Γενικά, η αρρώστια συνιστά μια μορφή κοινωνικού ελέγχου, κατά την οποία λύνονται κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα και αναδομούνται σε νέα βάση οι σχέσεις και οι στάσεις των μελών της ομάδας, με βάση του χειρισμούς του σώματος. Η μαύρη μαγεία εξηγείται σήμερα και αυτή ως μέσο κοινωνικού ελέγχου. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι η έξαρση του σαμανισμού και της μαύρης μαγείας συμπλίπει με τις περιόδους κρίσης. Άλλα στην εποχή μας, η κρίση των προκατιταλιστικών κοινωνιών οφείλεται στην ισχυρή πίεση που δέχτηκαν από τη Δύση. Στο σημείο αυτό προβάλλει ο ρόλος της βιοϊατρικής, η οποία δεν περιορίστηκε απλά στον κοινωνικό έλεγχο αλλά ξεπέρασε την πολιτική ισχύ του σαμάν και απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα. Η διαμόρφωσή της δεν προήλθε μόνο από την επιστημονική διαφορά των Vésale και Hargue προς τον Galienό. Προέκυψε από βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές. Με άλλα λόγια, η βιοϊατρική και ο ιμπεριαλισμός είναι παράγωγα του ίδιου κοινωνικού σχηματισμού. Το πρόβλημα είναι θεσμικό. Κατά συνέπεια, δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μεταξύ θεράποντα και πάσχοντα, και αυτό φανερώνεται από τις χρονιες αρρώστιες και τις ψυχασθένειες, όπου η παρέμβαση του θεράποντα είναι ατελέσφορη — άλλωστε, πάνω από το 70% των επεισοδίων αρρώστιας στις βιομηχανικές χώρες αντικειτούνται μέσα στην οικογένεια. Έχει να κάνει με τον πολιτικό ρόλο της βιοϊατρικής.

Στα προηγούμενα επισημάνθηκε ότι η ιατρική αυτή αντικρίζει το άτομο σαν μηχανή, κερδατίζει το σώμα του σε μέλη και ελέγχει τις αποκλίσεις της συμπεριφοράς με την κατάταξή τους στις ψυχασθένειες. Βάζοντας την ετικέτα αρρώστιας σε μια απόκλιση, η βιοϊατρική κατασκευάζει αρρώστους, γιατί από πολλούς λόγους — αποτυχία να γίνει «επιτυχημένος», αφαίρεση κοινωνικών ρόλων, στιγματισμός — το άτομο ταυτίζεται με τη γνωμάτευση (Estroff 1993, σελ. 275). Ο πολιτικός ρόλος της υλοποιείται θεσμικά με τους ιδιαίτερους καταστατικούς μηχανισμούς της, τα άσυλα, τους κανονισμούς υγειεινής, τη στειρωση κ.ά. Ανάλογος έλεγχος του πληθυσμού ασκείται από την επιδημιολογία, η οποία βλέπει τους υγείες ως υποψήφιους ασθενείς και παρεμβαίνει στη ζωή τους ανάλογα με το ποιο qί-

σκο θα ορίσει (Frankenberg 1993, σελ. 233). Απαραίτητο προσόν του ιχανού γιατρού είναι να επιβάλει στον άρρωστο τη δύναμη της αιθεντίας. Τον θέτει σε άνιση σχέση δύναμης με πολλούς τρόπους: τον αφαιρεί γνωρίσματα του κοινωνικού προσώπου του (στην κλινική τον ονομάζει «ο αιθενής», ασχέτως φύλου), έχει τον έλεγχο των ερωταποκρίσεων, χρησιμοποεί ένα είδος μυστικής γλώσσας κ.ά. Η κοινωνική δύναμη των γιατρών στις ΗΠΑ απορρέει θεσμικά από την επαγγελματική οργάνωσή τους (Kleinman 1981, σελ. 54). Οι γιατροί γίνονται μέσα πειθαναγκασμού των πολιτών στην πειθαρχία, όπως αυτή ορίζεται από το κυριαρχούσο σύστημα πολιτικής δύναμης και εξουσίας.

Μπορούμε να πούμε, σύμφωνα με τα παρατάνω, ότι, παρόλο που επαγγέλλεται την επιστημονική του καθαρότητα, το σύστημα υγείας είναι ενταγμένο στην υπηρεσία του έθνους-χράτους εκπληρώνοντας δύο αποστολές: 1) συντηρεί τα όρια υγείας και την ικανότητα εργασίας των πολιτών, 2) συντονίζει τη λειτουργία του συστήματος των σχέσεων δύναμης. Είναι δύσκολο να αμφισβηθεί το γεγονός ότι η δυτική κοινωνία ασκεί ισχυρότερο έλεγχο στη διάθεση του σώματος: στο φύλο, στην καθαρότητα, στη γυναικεία σεξουαλικότητα κ.ά. Από το 1850, όταν εμφανίστηκε το γινναικείο κίνημα, η βιοϊατρική στράφηκε στον κύκλο ζωής της γυναικείας και χαρακτήρισε τις ενήλικες μετά την εμμηνόπαυση ως αφύινεκες και ως «άλλους», πράγμα που είναι άγνωστο στις λοιπές κοινωνίες (Lock 1993, σελ. 336). Έγινε εργαλείο εισαγωγής των θηλικών αρχών της κυριαρχηστηριακής ιδεολογίας στην εργατική τάξη μέσω της εκπαίδευσης και της υγειεινής. Σύμφωνα με τον Fabrega (1993, σελ. 179), οι θεσμοί έχουν τη δύναμη «να εκμηδενίσουν άτομα που έχουν πλήρη αστική ελευθερία, οικονομική ευχέρεια και κοινωνικά στρογγύλατα κάτω από τη μάσκα της ιατρικής φροντίδας». Το παθητικό μοντέλο του σώματος ήταν προϊόν του πολιτικού αυτού ρόλου της βιοϊατρικής. Όπως είναι αναμενόμενο, η υγεία χρησιμοποιείται ως όπλο διαπραγμάτευσης και μεταξύ των πολιτών, π.χ. όταν παριστάνουμε τον άρρωστο ή όταν καταγγέλουμε κάποιον ότι είναι ψυχασθενής με στόχο την υφαρπαγή της περιουσίας του.

Από την άλλη πλευρά, το αυτοπειθαρχημένο άτομο δε διαθέτει πλέον τα παλαιότερα μέσα εκδήλωσης της δυσφορίας, δεν έχει τελετές αντιστροφής. Έχει εκλείψει ακόμα και το μπιζάρισμα στο θέατρο, για λόγους ευπρέπειας. Το αποτέλεσμα είναι να εκφράζεται η διαμαρτυρία με τις αρρώστιες, σωματικές και ψυχικές, που έχει διατιστωθεί ότι συνεχώς αινέανται, οπότε η βιοϊατρική έχει αναλάβει την επιτήρηση των αποκλίσεων κατασκειάζοντας νέες ετικέτες αιθενειών (Fried 1972, σελ. 451· Schepers-Hughes & Lock 1987, σελ. 27). Στην πραγματικότητα, διαχειρίζεται επαναστατημένα σώματα που τα υποβάλλει σε θέση έλεγχου και υπακοής, πράγμα όμως που δεν εγγυάται πάντα την καθυπόταξη τους στο χύρος της.

Περισσότερο εμφανής γίνεται ο πολιτικός ρόλος της βιοϊατρικής στην πίεση που άσκησε η Δύση στις άλλες κοινωνίες. Είναι γνωστό ότι από την αποδιογάνωση που τους προκάλεσε προκλήθηκαν επιδημίες, αλκοολισμός και μείωση του πληθυσμού, ως άρνηση της «θέλησης του ξην». Έχει παρατηρηθεί (Polgar 1962, σελ. 164) ότι οι επιδημίες βρίσκονται σε συνάρτηση με την πτώση των πολιτισμών. Η κατήγορη των ιεραποστόλων προκάλεσε αβουλία, κοινωνική αποσύνθεση και παιδικές αυτοκτονίες (Sumner 1960, σελ. 521). Στην Αφρική, η δημογραφική πτώση και η διάδοση της σύφιλης, της ευλογιάς και της φυματίωσης καταγράφονται στην περίοδο επιβολής της αποικιοκρατίας, 1890-1930. Οι Μπαντού, που έως το 1900 απέφευγαν τους Ευρωπαίους, δεν επλήγησαν από τις επιδημίες (M'Bokolo 1995, σελ. 125).

Για την αστοικιοκρατία η Αφρική απεικόνιζε το ζωάδες σώμα, τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και ζώων. Οι Ειαγγελιστές κλήθηκαν με τη ρητορική της φιλανθρωπίας να γιατρέψουν τις πληγές της. Μαζί με την υγιεινή, επέβαλαν την θική τάξη, το ντύσιμο για να γίνονται υγιέστεροι —και να μπουν ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή αγορά— και τα δυτικά κριτήρια. Κάτω από τις ιδέες τους για την καθαριότητα δικαιολόγησαν τον αποκλεισμό τους στο απαρτχάιντ (Comaroff 1993, σελ. 322).

Μια πλευρά του πολιτικού ελέγχου που ασκείται διαμέσου της βιοϊατρικής είναι εκείνη της πρόνοιας και της αντίληψης. Στον τομέα αυτό έχει παγματοποιηθεί σοβαρή πρόοδος και επιτελούνται συνεχώς κατακτήσεις χάρη στους αγώνες των επιστημόνων και των οργανώσεων: Ερυθρός Σταυρός, ομαδικός εμβολιασμός, άμεση επέμβαση, ενημέρωση του ασθενούς για το πρόβλημά του, αύξηση των ορίων ζωής, περιορισμός των ανατηριών, φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. Η πρόοδος όμως αυτή αφορά μόνο τις βιομηχανικές κοινωνίες, αλλά ακόμα και σ' αυτές γίνεται ταυτόχρονα μέσο αύξησης του ελέγχου των πολιτών: Ένταξη των κοινωνικά ασφαλισμένων στο γραφειοκρατικό σύστημα (ποια είναι η πρόνοια των μη ασφαλισμένων:). Ιατρική εξέταση των υποψηφίων για πρόσληψη (τι γίνονται όσοι κριθούν ανίκανοι λόγω αρρώστιας; πού βρίσκεται το δικαίωμα στην υγεία:). Εμπορευματοποίηση της υγείας (τι κάνουν οι φτωχοί:). Γιατί ενδιαφέρονται για τον έλεγχο των γεννήσων ενώ δε διανοούνται να πάρουν μέτρα πρόληψης για τον πόλεμο και την οικολογική ρύπανση; Γιατί απαγορεύονται οι εκτρώσεις, ενώ περιορίζονται οι γεννήσεις στις δυτικές χώρες; Είναι περίεργο ότι επιχειρούμε τον έλεγχο των γεννήσεων στις μη δυτικές χώρες, πράγμα που συνιστά άλλη μια επίθεση της Δύσης κατά του Τρίτου Κόσμου. Μήπως είναι καιρός να αναλογιστούμε αν η ιατρική εγκατάλειψη του τέταρτου κόσμου δεν οδηγεί σε μια έμμεση μορφή γεννοκτονίας; Ανάμεσα σε όσα διαφέρει ο πολιτισμός μας από τους άλλους είναι και το ότι δε διαθέτει μηχανισμούς ομοιοστασίας για την επιβίωση των μελών του. Πρόκειται για την άλλη πλευρά του φιλελευθερισμού.

Βιβλιογραφία

- Aimé A., 1961, «L'angoise et le corps», *Age Nouv.* 112.
- Alberto Afonso C., 1998, «Seconding the motion», *Soc. A* 6 (1).
- Alexander M. & J. A. Paredes, 1998, «Possible Efficacy of a Creek Folk Medicine through Skin Absorption», *CA* 39 (4).
- Augé M., 1995, «Biological order, social order: illness, a primary form of event», στο M. Augé & C. Herzlich (eds), Augé M. & C. Herzlich (eds), 1995, *The Meaning of Illness* [1983], Haswood Academic Publ.
- Benoist J., 1979, «On Anthropology and Symbolic Healing», *CA* 20 (1).
- Brant C., 1962, «On Health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Briceno-Leon R., 1993, «Social Aspects of Changas Disease», στο S. Lindenbaum & M. Lock (eds) *Knowledge, Power, and Practice*, Univ. California Press.
- Burton J., 1962, «On health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Capra F., 1984, *Η κρίσιμη καμπή* [1982]. Αθήνα. Ωρόφα.
- Caudili W., 1953, «Applied Anthropology in Medicine», στο A. Kroeber (ed.) *Anthropology Today*, University of Chicago Press.

- Colson A. & Selby K., 1974, «Medical Anthropology», *ARA* 3.
- Commaroff J., 1993, «The Diseased Heart of Africa: Medicine, Colonialism, and the Black Body», στο S. Linderbaum & M. Lock (eds).
- Conklin W., 1997, «The Assimilation of the Other Within a Master Discourse», στο S. Riggins (ed.).
- Could H., 1957, «The Implications of Technological Changes for Folk and Scientific Medicine», *AA* 59 (3).
- Dagognet F., 1962, *Philosophie Biologique*, Paris, P.U.F.
- Diamond S., 1962, «On health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Douglas M., 1974, «The Lele of Kasai» [1954], στο Y. Cohen (ed.).
- Engel G., 1977, «The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine», *S* 196.
- Erasmus C., 1977, «Changing Folk Beliefs and the Relativity of Empirical Knowledge», στο Landy D. (ed.) *Culture, Disease and Healing*, New York/London, Macmillan/Collier.
- Estroff S., 1993, «Identity, Disability, and Schizophrenia», στο S. Lindembaum & M. Lock (eds).
- Fabrega H., 1972, «The Study of Disease in Relation to Culture», *Beh. S* 17 (2).
- Fleck A. & Ianni F., 1957, «Epidemiology and Anthropology: Some Suggested Affinities and Method», *HO* 16.
- Foster G. & Anderson B., 1978, *Medical Anthropology*, New York, John Wiley & Sons.
- Fouks E., 1978, «Comment on Foster's Disease Etiologies in None Western Medical Systems», *AA* 83 (3).
- Frankenberg R., 1993, «Risk: Anthropological and Epidemiological Narratives of Prevention», στο S. Lindenbaum & M. Lock (eds).
- Frazer J., 1960, 1961, *The Golden Bough*, London, Macmillan.
- Fried M., 1972, «Effects of Social Change on Mental Health», στο D. Heise. (ed.) *Responsability and Socialization*, Chicago, McNally & Co.
- Friedl E., 1957, «Hospital Care in Provincial Greece», *HO* 16.
- Frykman J., 1997, «Ἐν Κινήσει: Η μάχη για το σώμα στη Συνθήκα τη δεκαετία του '30», στο Ν. Σεφαρματάκη (επιμ.) *Παιδιούστηη Αισθήσεων*, Αθήνα, Λιβάνης.
- God B. & M.-J., 1993, «"Learning Medicine": The Construction of Medical Knowledge at Harvard Medical School», στο S. Lindenbaum & M. Lock (eds).
- Godel R., 1961, «Automatismes du corps et conduite consciente», *Age Nouv.* 112.
- Héritier F., 1995, «Sterility, aridity, drought: some invariants of symbolic thought», στο M. Augé & C. Herzlich (eds).
- Herzlich C., 1995, «Modern medicine and the quest for meaning: illness as a social signifier», στο M. Augé & C. Herzlich (eds).
- Joyce C., 1980, «Drugs an Personality», στο B. Foss (ed.) *New Horizons in Psychology*, Harmondsworth, Pelican.
- Kleinman A., 1978, «What Kind of Model for Anthropology of Medical Systems?», *AA* 80 (3).
- Kleinman A., 1981, *Patients and Healers in the Context of Culture*, Univ. California Press.
- Kustadter P., 1962, «On Health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Louizáτος Δ., 1985, *Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία*, Αθήνα, Μορφ. Ίδο. Εθν. Τραπέζης.
- Léger D., 1995, «From healing to salvation: the neo-rural apocalyptic communities in France», στο M. Augé & C. Herzlich (eds).
- Levy J., 1962, «On Health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Lévy-Bruhl L., 1960, *La mentalité primitive* [1922], Paris, P.U.F.
- Lewis G., 1975, *Knowledge of Illness in a Sepik Society*, London/New Jersey, Athlone.
- Lewis I., 1993, «Malay bomohs and shamans», *Man* 28 (2).
- Lindenbaum S. & M. Lock (eds), 1993, *Knowledge, Power, and Practice: The Anthropology of Medicine and Everyday Life*, Univ. California Press.
- Loudon J., 1976, «Introduction», στο Loudon J. (ed.), *Social Anthropology and Medicine*, ASA Monograph 13.
- M'Bokolo E., 1995, «History of diseases, history and diseases: Africa», στο M. Augé & C. Herzlich (eds).
- McCorkle C. & E. Mathias-Mundy, 1992, «Ethnoveterinary Medicine in Africa», *Afr.* 62 (1).
- Mead M., 1961, *Cultural Pattern and Technical Changes*, New York, Mentor.
- Moerman D., 1979, «Anthropology and Symbolic Healing», *CA* 20 (1).

- Moss L., 1962, «On Health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Nurge E., 1958, «Etiology of Illness in Guinhangdan», *AA* 60 (5).
- Pearce T., 1993, «Lay Medical Knowledge in an African Context», στο S. Lindenbaum & M. Lock (eds).
- Pierret J., 1995, «The social meaning of health: Paris: the Essonne and the Herault», στο M. Augé & C. Herzlich (eds).
- Polgar S., 1962, «Health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Rabkin J. & E. Struening, 1976, «Life Events, Stress, and Illness», *S* 194.
- Ruesch J., 1976, «The healing tradition: some assumptions made by physicians», στο I. Galdston (ed.) *Man's Image in Medicine and Anthropology*, New York, International Univ. Press.
- Scheper-Hughes N. & M. Lock, 1987, «The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology», *MAQ* 1 (1).
- Seljas H., 1973, «An Approach to the Study of the Medical Aspects of Culture», *CA* 14 (5).
- Sigerist H., 1977, «The Special Position of the Sick», στο D. Landy (ed.) *Culture, Disease and Healing*, New York/London, Macmillan/Collier.
- Spiridakis M., 1992, *The social role of midwives of Rethymno-Crete* (essay), Univ. of Durham.
- Stoeckle J., 1977, «On the Distancing of Emotion in Ritual», *CA* 18 (3).
- Turi J., 1963, «The Story of the Reindeer Laps», στο C. Coon, *A Reader in General Anthropology*, New York, Crowell.
- Sumner W., 1960, *Folkways*, New York, Mentor.
- Turner V., 1974^b, *The Ritual Process* [1969], Harmondsworth, Penguin.
- Von Mering O., 1962, «On Health and Human Behavior: Areas of Interest Common to the Social and Medicine Sciences», *CA* 3 (2).
- Worsley P., 1982, «Non Western Medical Systems», *ARA* 11.
- Young A., 1976, «Some Implications of Medical Belief and Practices for Social Anthropology», *AA* 78 (1).
- Young A., 1982, «The Anthropology of Illness and Sickness», *ARA* 11.
- Young A., 1993, «A Description of How Ideology Shapes Knowledge of a Mental Disorder», στο S. Lindenbaum & M. Lock (eds).

Ψυχοπαθολογία και κοινωνική αντίφαση

Το ψυχοπαθολογικό γεγονός, συμπυκνώνοντας μέσα του την πιο βαθιά ανθρώπινη οδύνη, εσωτερικεύει με μοναδικό για τον καθένα τρόπο την παθολογία της συνολικής σχέσης των κοινωνικών αντιφάσεων με το συγχρεκυμένο άτομο.

Εκφράζει μια κοινωνική παθολογία, διαμεσοποιημένη, μέσα από πολύπλοκες αλληλοσυνδέσεις, με ένα ψυχοβιολογικό υπόστρωμα και ένα φυσικό, επίσης, περιβάλλον. Εκφράζει την παθολογία μιας πάσχουσας υποκειμενικότητας που διατερνάται από κοινωνικές αντιφάσεις, την παθολογία της ελευθερίας του ανθρώπου.

Η ψυχική διαταραχή, λέει ο R. Bastide, εκφράζει τις πιθανές παθολογίες της κοινωνίας σε μια ορισμένη στιγμή και για ορισμένο τύπο της¹.

Η ψυχική αρρώστια —όπουα κι αν είναι η μορφή της— αποτελεί, πρώτα απ' όλα, έκφραση της πιο βαθιάς διαταραχής της διαμεσοποιημένης από την κοινωνία και τον πολιτισμό, από την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, σχέσης του ανθρώπου με τη Φύση. Πρόκειται για μια διαδικασία γνωστική και συναισθηματική, που βρίσκεται στον πυρήνα της συνολικής διαταραχής της σχέσης του ψυχικά αρρώστου με τον εαυτό του, τους άλλους, τον κόσμο.

Η αλλοτρίωση του κοινωνικού Είναι παίρνει μια συγχρεκυμένη και ιδιαίτερη έκφραση στην ψυχοπαθολογία που αναπτύσσεται μέσα από τις παραμορφώσεις, τις οδύνες, τις περιτέτεις της ατομικής συνείδησης μέσα στην Ιστορία.

Στην ταξική κοινωνία, η ιστορία της «τρέλας» είναι μέρος της πιο ακραίας μορφής αλλοτρίωσης. Αυτό δε σημαίνει, για κανένα λόγο, ότι μπορεί κανείς να συλλάβει τη φύση της «τρέλας» απλά και μόνο ανάγοντας την κοινωνική αλλοτρίωση στην ψυχική. Απαιτείται ο μεγαλύτερος σεβασμός στην ιδιαίτεροτητα της ψυχικής διαταραχής, στη μοναδικότητα του απόμου που πάσχει ψυχικά, η προσέγγισή του ως «υποκειμένου» της οδύνης του και όχι ως αντικειμένου της οποιουδήποτε τύπου διαχείρισής της από τους άλλους.

Από μια άποψη, ο ψυχασθενής είναι ο φορέας της πιο τραγικής —ατομικής και γι' αυτό αδιέξοδης— διαμαρτυρίας ενάντια στην αφόρητη κοινωνική ένταση, τη βία, την καταστροφικότητα της ταξικής κοινωνίας. Στο ευάλωτο, και ευταθές για πολλούς λόγους, ψυχολογικό του υπόστρωμα αντανακλώνται κοινωνικές αντιφάσεις. Η προσωπική ιστορία του, αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής Ιστορίας, έρχεται να παίξει το ρόλο του καταλύτη στη διαμόρφωση εκείνου του τρόπου ύπαρξης μέσα στον κόσμο που συνιστά την ψυχική διαταραχή.

Γίνεται η τρύπα που ανοίγει στον ψυχισμό του για να κατατοντιστεί το συγκεκριμένο άτομο στον κρατήρα της κοινωνικής αντίφασης που εκρήγνυται, συμπαρασύροντας, συχνά με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, κάθε ισορροπία, σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σ' αυτή την ιδιαίτερη και μοναδική κάθε φορά και για τον καθένα σχέση της ατομικής με την κοινωνική Ιστορία και στις περιτέτειές της έγκειται η ιστορική διάσταση της ψυχικής αρρώστιας, μολονότι το ίδιο το φαινόμενο έχει μια αναμφισβήτητη διαχρονικότητα και μια παγκοσμιότητα.

Η ψύχωση, η σχίζοφρονεια, αυτό που αποκαλούμε τρέλα, υπάρχει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς. Εκείνο που μεταβάλλεται είναι η πορεία της, η έκβασή της, η συχνότητα της εμφάνισής της στα διάφορα στρώματα του πληθυσμού, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της, ο τρόπος εξιτησίας της, η αντιμετώπισή της.

Κάθε κουλούρα δημιουργεί τη δική της εικόνα, τη δική της αντίληψη για την ψυχική διαταραχή. Τα όρια μέσα στα οποία αυτή διαμορφώνεται προσδιορίζονται από ένα σύνολο παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους τον πιο σημαντικό όρο των παιζούντων οι υλικοί όροι ζωής των ανθρώπων, οι επικρατούσες ιδεολογικές αντιλήψεις, το επίπεδο ανάττυξης της επιστήμης, οι κάθε είδους θεσμοί της συγκεκριμένης κοινωνίας, ο πολιτισμός της. Μέσα στα όρια διαμορφώνεται και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον ψυχικά πάσχοντα, η θέση του μέσα στην κοινωνία και η θεραπευτική και άλλη αντιμετώπισή του. Μέσα σ' αυτά τα όρια του δικού μας, του δυτικού πολιτισμού δόθηκε στην ψυχική αρρώστια η έννοια της «παρέκκλισης» και στον ψυχασθενή ο ρόλος του αποδιοπομπαίου τράγου.

Μέσα σ' αυτά τα όρια και τους συγκεκριμένους κοινωνικούς όρους της αυγής του καπιταλισμού στην Ευρώπη του 18ου-19ου αιώνα, μέσα στις αλλαγές που έφερε στη ζωή των ανθρώπων η Βιομηχανική Επανάσταση, αυξήθηκε ο επιπολασμός της σχίζοφρονεικής ψύχωσης στον πληθυσμό².

Την ίδια εποχή δημιουργήθηκε και ο θεσμός του ψυχιατρικού ασύλου³. Το ενδιαφέρον της ανερχόμενης αστικής τάξης για τους «τρελούς» —ντυμένο με τα ρούχα της φιλανθρωπίας— εξέφραζε τη βαθιά ανησυχία της για τον κίνδυνο που αυτά τα εν δυνάμει ταραχοποιά στοιχεία αντιτροσώπευαν για τη δική της τάξη και ασφάλεια. Πυρήνας της φιλανθρωπίας —με τη σημαία της οποίας δημιουργήθηκαν τότε τα περισσότερα άσυλα στην Αγγλία, τη Γαλλία και αλλού— ήταν η ανάγκη μείωσης της έντασης των ταξικών συγκρούσεων, σε μια περίοδο όπου το φρέσκο προλεταριάτο και οι προβληματικές ομάδες στους κόλπους του απειλούσαν τη σταθερότητα του συστήματος.

Η απειλή που αυτά τα στοιχεία αντιπροσώπευαν για την κοινωνική τάξη υπαγόρευε και την πολιτική της ατομόνωσης, του πλήρους αποχωρισμού των ψυχασθενών από το κοινωνικό σύνολο και του εγκλεισμού τους στο ψυχιατρικό άσυλο.

Το άσυλο δεν ήταν απλά ένας τόπος θεραπείας. Ήταν, κατά κύριο λόγο, ένας τόπος «επανεκπαίδευσης» των «τρελών» στις μεγάλες αξίες της εργασίας, της οικογένειας, της κοινωνικής γαλήνης, στα ιερά και τα όσια της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτή ήταν η βάση της «ηθικής θεραπείας» που εφαρμοζόταν μέσα στα άσυλα, εμπνεούμενη από τη σκέψη του Διαφωτισμού, αλλά περιλαμβάνοντας ως ανατόσταστο στοιχείο της την άσκηση βίας πάνω στον ψυχασθενή, την καταστολή του.

Η ανερχόμενη αστική τάξη, αντιμέτωπη με δραματικές αλλαγές στον πληθυσμό, έβλεπε

το εξαθλιωμένο προλετεαριάτο —και ιδιαίτερα τα πιο ανήσυχα, τα «ταρεχκλίνοντα», τα ψυχικά διαταραγμένα άτομα— ως μια πιθανή ανατρεπτική δύναμη, που απειλούσε την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Οι ψυχασθενείς δεν εντάσσονταν στην παραγωγική διαδικασία και ως μη παραγωγικά άτομα παρεξέχουν από τη νόρμα. Η εργασία ως υπέρτατο κοινωνικό ιδεώδες θεσμοποιούσε τη νόρμα, εξασφαλίζοντας την κοινωνική αποδοχή όσων προσάρμοζαν τη ζωή τους σ' αυτή. Η παρέχουσα προσδιοριζόταν σε σχέση μ' αυτήν ακριβώς την απουσία ρόλου στην παραγωγή, που συνδέοταν με τη συγκεκριμένη, «διαταραγμένη» συμπεριφορά αυτού του ατόμου και υπονόμευε την ίδια την κοινωνική νόρμα, διαμορφώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο και τα δρια της παθολογίας της.

Η απελευθέρωση των ψυχασθενών από τις αλυσίδες τους, η μεγάλη ανθρωπιστική πράξη του Pinel το 1793, είναι δεμένη με τη γαλλική αστική επανάσταση του 1789 και τις αρχές της. Οι αλυσίδες έσπαγαν καθώς ανατρεπόταν η παλιά κοινωνία στο όνομα της ισότητας, της αδελφότητας και της ελευθερίας των πολιτών. Η οργάνωση της ζωής των ψυχασθενών μέσα στο άσυλο στηρίζεται σ' ένα πλέγμα νομικών και ηθικών κανόνων που είχαν την αφετηρία τους σ' αυτές ακριβώς τις αρχές.

Έτσι, το μετά τον Pinel άσυλο έγινε ο χώρος αντιμετώπισης της «τρέλας» ως «αρρώστιας» και της θεραπείας της μέσα από τη θεσμοποίηση όλων των αστικών αξιών. Το ψυχιατρείο έγινε ο τόπος απ' όπου εκπορεύεται η παντοδιναμία του ψυχιάτρου, η οποία επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, δίνοντάς του το ρόλο ενός εγγυητή της κοινωνικής και οικογενειακής τάξης και ασφάλειας, ενός φορέα του κοινωνικού έλέγχου.

Όπως τονίζουν οι Deleuze και Guattari: «Αυτό ακριβώς απέδειξε ο Foucault σε πολύ ωραίες σελίδες: η σύμφυτη με την ψυχανάλυση οικογενειοκρατία δεν ανασκευάζει την χλασική Ψυχιατρική, αλλά μάλλον την ολοκληρώνει. Ύστερα από τον τρελό της γης και τον τρελό του τύραννου, έρχεται ο τρελός της οικογένειας»⁴.

Η κυριαρχία του θετικισμού του Compte στο χώρο της Φιλοσοφίας άσκησε καταλυτική επίδραση και στο χώρο της ψυχιατρικής του 19ου αιώνα. Το θετικιστικό μοντέλο ανάγει την ψυχική αρρώστια σε ένα σύνολο συμπτωμάτων που ταξινομούνται (από τους γνωστούς ψυχιάτρους της εποχής) σε διαγνωστικές κατηγορίες, ενώ η ψυχιατρική επιστήμη αναζητά επίμονα τους οργανικούς και κληρονομικούς συντελεστές. Σ' αυτά τα πλαίσια συντελείται ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση, ο εγκλεισμός του ψυχασθενούς στο άσυλο.

Στον 20ό αιώνα και μέχρι τις μέρες μας το νεο-θετικιστικό μοντέλο της ψυχικής διαταραχής εξακολουθεί να είναι κυριαρχό. Η σημερινή Ψυχιατρική, βιολογικής βασικά κατεύθυνσης, βρίσκεται σε τρομακτική κρίση, ασφικτιώντας μέσα σε ταξινομητικά συστήματα και διαγνωστικές πρακτικές, δομημένες συνεντεύξεις και σταθμισμένα ερωτηματολόγια, μια άκριτη υπερκατανάλωση ψυχοφαρμάκων και μια μανιώδη αναζήτηση μοντέλων ομαλοποίησης της συμπεριφοράς. Το ψυχικά διαταραγμένο άτομο δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό υποκείμενο με ανάγκες και δικαιώματα, αλλά ως ένα σύνολο συμπτωμάτων που συνιστούν, με βάση το ταξινομητικό σύστημα, μια διαγνωστική κατηγορία που επιβάλλει και την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. «Ο πάσχων», λέει ο Φ. Μπαζάλια, «γίνεται μόνο αυτή η διάγνωση και δεν υπάρχει πλέον καμιά σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα της ζωής του, έτσι όπως χάνει στα μάτια του ψυχιάτρου την πολυπλοκότητά του, προς αποφυ-

γήν της οποίας επινοήθηκαν ακριβώς οι ταξινομήσεις, οι υποδιαιρέσεις και όλο το ιδεολογικό οικοδόμημα της Ψυχιατρικής»⁵.

Το περίφημο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο της σύγχρονης Ψυχιατρικής αποτελεί προϊόν μιας μηχανιστικής προσέγγισης, ενός αυθαίρετου συγκερασμού διάφορων στοιχείων που αφορούν το βιολογικό, το ψυχολογικό υπόστρωμα και το περιβάλλον του συγκεκριμένου ατόμου, ανάγοντάς το, σε τελευταία ανάλυση, στο σύνολο των συμπτωμάτων του που εκδηλώνονται σε κάποια χρονική στιγμή. Μέσα από μια τέτοια προσέγγιση, το ανθρώπινο υποκείμενο, ακριβώς επειδή δεν προσεγγίζεται στην ολότητα και την ιστορικότητα της ύπαρξής του, απογυμνώνεται από την κοινωνική —δηλαδή την καθαρά ανθρώπινη— ουσία του και μετατρέπεται σε μια άδεια αφαίρεση.

Ακόμα και το σύμπτωμα δεν εξετάζεται ως προς τη σημασία και τη λειτουργία του, τόσο για το πάσχον υποκείμενο όσο και για το περιβάλλον του, αλλά ως ένα στοιχείο αναγκαίο για την κατάταξη του ασθενούς σε μια διαγνωστική κατηγορία.

Σε μια κοινωνία γενικευμένης χρήσης σαν τη σημερινή, η ίδια η ψυχιατρική επιστήμη αποβλέπει στην ανάπτυξη της τεχνικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής κάθε τύπου, και όχι της γνώσης.

Η κρίση της Ψυχιατρικής, της χλινικής, του άσυλου αλλά και του σχολείου, της φυλακής, των θεσμών γενικά, και οι αντίστοιχες κινήσεις μεταρρύθμισής τους —επισημάνει ο G. Deleuze— εκφράζουν τη μετάβαση από τις κοινωνίες της πειθαρχίας, με κύριο γνώρισμα τον εγκλεισμό (που, όπως ανέλυσε ο Foucault, αναπτύχθηκαν το 18ο και 19ο αιώνα, για να φτάσουν στο απόγειό τους στις αρχές του 20ού), στις κοινωνίες του ελέγχου, με κύριο γνώρισμα το συνεχή έλεγχο στη στιγμιαία επικοινωνία⁶.

Το κοινωνικό Είναι καθορίζει με απόλυτο τρόπο τη ζωή του ανθρώπου, λειτουργώντας καταλυτικά τόσο στο επίπεδο της συνείδησης όσο και στο επίπεδο του σώματος, των λειτουργιών και των σχέσεων του. Γιατί οι πιο αιθεντικές ανθρώπινες ανάγκες βρίσκονται μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου τίποτα δεν μπορεί να συγκαλύψει την απάτη των δομών του, τη σχέση καταπιεστή-καταπιεζόμενου σε όλα τα επίπεδα.

Και είναι αυτές ακριβώς οι ανάγκες που αποκτούν δραματικές διαστάσεις σε εποχές που το κοινωνικό σώμα σπαράζεται από την έκρηξη κοινωνικών αντιφάσεων, στερώντας από τα μέλη του όχι μόνο μια ποιότητα ζωής, αλλά την ίδια την υπόστασή τους.

Εχει επιβεβαιωθεί από επιστημονικές έρευνες ότι ο ρόλος του κοινωνικού και του οικονομικού παράγοντα είναι πολύ πιο καθοριστικός από εκείνον του βιολογικού για την εμφάνιση ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων —συμπεριλαμβανομένων και των ψυχώσεων— του πληθυσμού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ψυχικών διαταραχών παρουσιάζουν τα άτομα των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, που αντιμετωπίζουν περισσότερα ψυχοπιεστικά γεγονότα στη ζωή τους. Γι' αυτά τα στρώματα η πρόγνωση ως προς την έκβαση της ψυχικής διαταραχής είναι σαφώς χειρότερη⁷. Όπως τονίζει ο R. Warner, που μελέτησε την ψυχική διαταραχή με τη βοήθεια της Πολιτικής Οικονομίας, οι υλικοί όροι ζωής δε δημιουργούν τη σχίζιση φρένεια, αλλά διαμορφώνουν το αποτέλεσμα και την πορεία της νόσου και επηρεάζουν, μεταξύ των άλλων παραγόντων, και τον επιπολασμό της⁸.

Ο Warner αναφέρεται στην ιστορική μελέτη του Brener (*Mental Illness and the Economy*), που αναλύει τις εισαγωγές στα άσυλα της πολιτείας της Νέας Υόρκης σε σχέση με τις διακυμάνσεις της οικονομίας από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60⁹. Σύμφωνα μ' αυτή, οι εισαγωγές στα Ψυχιατρεία απόμων εργάσιμης ηλικίας αυξάνονταν σημαντικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Εξετάζοντας σε βάθος 68 μελέτες follow-up σε σχέση με την έκβαση της σχιζοφρένειας, ο Warner βρήκε, μεταξύ των άλλων, ότι τα ποσοστά αποκατάστασης των ψυχασθενών ήταν σημαντικά χαμηλότερα κατά τη διάρκεια των μεγάλων χραχ της δεκαετίας του '20 και του '30.

Ενάντια στην τρέχουσα επιστημονική αντίληψη, που αναζητά σε κάθε διαταραχή τον καθοριστικό ρόλο των οργανικών συντελεστών της, οφείλουμε, όπως αναλύει ο Mosher¹⁰, να την προσεγγίσουμε ως ένα πρόβλημα που αφορά την κοινωνία και το πλαίσιο της (a socio - contextual problem), ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε την πορεία και την έκβασή της.

Σε μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Πάτρας¹¹ σε άνεργους της Σύρου και της Πάτρας, βρέθηκε ότι το ποσοστό της κατάθλιψης σ' αυτούς ήταν σημαντικά ψηλότερο απ' ό,τι στο γενικό πληθυσμό (28,4% στη Σύρο και 34% στην Πάτρα, σε σχέση με 17,7% στο γενικό πληθυσμό).

Στη μελέτη του ο Warner παραβάτει έρκυρα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά τη διάρκεια οικονομικών χρίσεων, αυξάνεται το ποσοστό των αυτοκτονιών, λόγω της ανεργίας, του οικονομικού στρεσ, των εργασιακών προβλημάτων. Από το συνολικό αριθμό των αυτοκτονιών, το 1/3-1/4 είναι άνεργοι.

Στη Γαλλία, που παρουσιάζει ένα από τα ψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών (20,1 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους), σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού κατά 3,5% στη δύσκολη περίοδο 1991-1994.

Βέβαια, οι επιπτώσεις της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης γίνονται ακόμα πιο δραματικές για όσους παρουσιάζουν ήδη κάποιας μορφής ψυχική διαταραχή και, ακόμα περισσότερο, για όσους βρίσκονται ήδη έγκλειστοι στα Ψυχιατρεία.

Η διάλυση του κράτους πρόσοντας και οι διάφορες νεοφιλελεύθερες συνταγές αντιμετώπισή της, η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα της Ψυχικής Υγείας υπέρ του ίδιωτικού, η υποβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η εγκατάλευψη από το κράτος και την πολιτεία των ψυχασθενών στη μοίρα τους, αλλήλοσυμπλέκονται με τη μείωση της ανοχής του κοινωνικού συνόλου απέναντι τους, την ακόμα μεγαλύτερη περιθωριοποίηση. Η απόρριψη κάποιες φορές συγκαλύπτεται από την ταμπέλα της αποασύλοποίησης. Το ιστορικό παραδειγμα το έδωσε ο Ρήγκαν, ως κιβερνήτης της Πολιτείας της Καλιφόρνια, στη δεκαετία του '70, όταν το κλείσιμο δημόσιων ψυχιατρείων —λόγω τεράστιων περικοπών στη χρηματοδότησή τους— και η απονοία στεγαστικών, εταγγέλματικών και άλλων δομών μετέτρεψαν τους ψυχασθενείς σε μάζες αστέγων, ανέργων, εξαθλιωμένων πλασμάτων που γέμιζαν τα πάρκα, τις πλατείες, τους δρόμους, τις εγκαταλελευμένες οικοδομές.

Ο κίνδυνος επανάληψης αυτής της τραγικής εμπειρίας στην Ελλάδα σήμερα, και μάλιστα με τη σημαία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης —ιδιαίτερα μετά τον τελευταίο σεισμό και τις καταστροφές στο Δαφνί—, είναι ορατός. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική το 30-50% των αστέγων είναι ψυχασθενείς.

Οι ψυχασθενείς, μέσα και έξω από τα ιδρύματα, πυκνώνουν με τρομακτικούς ρυθμούς τις τάξεις των κοινωνικά αποκλεισμένων. Καταδικάζονται στο στιγματισμό, την απομόνωση, την απόρριψη, γίνονται θύματα φασιστικών επιθέσεων.

Σε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας¹², η βελτίωση της κατάστασης των σχιζοφρενών —βελτίωση όχι απλά με την έννοια της ύφεσης της συμπτωματολογίας, αλλά κυρίως της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης— έπεσε μετά τη δεκαετία του 1970 στο 36,4%, τη στιγμή που στην αμέσως προηγούμενη περίοδο 1895-1955, η οποία προηγήθηκε της ανακάλυψης των ψυχοφαρμάκων, έφτανε το 35,4%. Αυτή η εντυπωσιακή πτώση αποδόθηκε σε ένα σύνολο παραγόντων. Ανάμεσα σ' αυτούς αξίζει να αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς, που είναι οι περικοπές λόγω λιτότητας στη χρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας, η εμπορευματοποίηση της ψυχιατρικής πράξης που, αποβλέποντας στη μείωση του κόστους, ελαχιστοποίει το χρόνο κλινικής εξέτασης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των ψυχασθενών, η τεράστια κρίση, σε επιστημονικό και άλλο επίπεδο της ψυχιατρικής επιστήμης, που βουλιάζει στο τέλμα του νεο-θετικισμού.

Η γενικότερη τάση της εποχής είναι η ψυχολογικοποίηση του κοινωνικού και του πολιτικού, στα πλαίσια μιας απολιτικής αντιμετώπισης των φαινομένων της καθημερινής ζωής. Γινόμαστε κάθε στιγμή μάρτυρες της πιο απελπισμένης αναζήτησης κοινωνικότητας μέσα ακριβώς από το δύσβατο μονοπάτι του ιδιωτικού. Όμως, μέσα σ' έναν απομοκεντρικό πολιτισμό, όπου κυριαρχεί η ατοξένωση, πού και πώς μπορείς να βρεις την κοινωνικότητα;

Το ψυχοπαθολογικό γεγονός, σημαδεύοντας με την τραγικότητά του την ανθρώπινη παρουσία μέσα στον κόσμο, σε τελευταία ανάλυση δεν εκφράζει πάρα τη δυσφορία των σύγχρονου ανθρώπου μέσα σ' αυτόν ακριβώς τον πολιτισμό.

Απ' αυτή την άποψη, κάθε θεραπευτική πράξη έχει, πέραν των άλλων, και μια πολιτική διάσταση. Αυτή δεν εξαντλείται στην πολιτικοποίηση της μιας ή της άλλης θεραπευτικής τεχνικής. Έχει τη φύση της στην αντίθεση ανάμεσα στην κοινωνική αποστολή του ψυχίατρου ή του ψυχοθεραπευτή, από τη μια, και στο όρό του ως φορέα κοινωνικού ελέγχου, από την άλλη. Την αντίθεση ανάμεσα στην κοινωνική ενσωμάτωση της Ψυχιατρικής ως επιστήμης, από τη μια, και τη δύναμη της θεωρίας της, από την άλλη. Αυτή η δύναμη μπορεί να ζωντανεύει την κριτική συνείδηση ενός κοινωνικού κινήματος χειραφέτησης ικανού να οργανώσει τη δράση και την ανατροπή σε επίπεδο επιστημολογικό, θεσμικό, κοινωνικό.

Γιατί η ανθρώπινη χειραφέτηση, η απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε είδους δεσμά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ψυχοπαθολογίας, θα συντελεστεί, όπως λέει ο Μαρξ, όταν ο άνθρωπος θα έχει οργανώσει τις δικές του δινάμεις ως κοινωνικές δινάμεις, ώστε η κοινωνική δύναμη να πάρει τη μορφή πολιτικής δύναμης¹³.

Για να κάνουμε τη σχιζοφρένεια καλοήθη, λέει ο R. Warner, πρέπει στην ουσία να αναδομήσουμε ολόκληρη τη δυτική κοινωνία¹⁴.

Η ψυχική αλλοτριωση, η «τρέλα», παραμένει μια οδυνηρή περιπτέτεια συντριψής του ατόμου μέσα στις αντιφάσεις της Ιστορίας, ένας εφιάλτης από τον οποίο απελπισμένα προσπαθεί η ανθρωπότητα να ξυπνήσει.

Η υπέρφασή της, που προϋποθέτει την υπέρβαση και της κοινωνικής αλλοτριωσης, ανάγεται, σε τελευταία ανάλυση, στη διαδικασία μεταμόρφωσης των σχέσεων του καθολικού

ανθρώπου με την εξανθρωπισμένη Φύση, τη μεταμόρφωση της Φύσης από τον άνθρωπο, τη μετατροπή του σε είδος γένους (*gattungswesen*).

Μέσα σ' αυτή τη διαδικασία θα γίνει δυνατή η εξάλειψη της ψυχοπαθολογίας, η πραγμάτωση όλων των ανθρώπινων δυνατοτήτων διαμέσου της συνδυασμένης δράσης όλων, η κατάκτηση της αυτονομίας στη βάση της κοινωνικής αμοιβαιότητας, η πραγμάτωση, μ' άλλα λόγια, του ίδιου του κοινωνικού Είναι ως αποτέλεσμα της Ιστορίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. R. Bastide. *Le reve, la transe et le jolie*. Flammarion, 1972.
2. R. Warner, *Recovery from schizophrenia. Psychiatry and Political Economy*, Routledge, 1994, σελ. 211.
3. A. Scull, *Museum of madness*.
4. Z. Ντειέζ - Φ. Γκοναταρί, Αντι-οιδίπους, Ράπτας, Αθήνα 1973, σελ. 314.
5. Φράνκο Μαζαλία, «Ιδεολογία και πρακτική σε θέματα Ψυχατρικής», *Τετράδια Ψυχατρικής*, Νο 10,
- 1986.
6. Σάββας Μιχαήλ, «Εγκλεισμός και έλεγχος», *Τετράδια Ψυχατρικής*, Νο 66, 1999.
- 7. Hollingshead A.B. - Redlich F.C., *Social class and Mental Illness*, Wiley and Sons, New York 1958.
8. Bì, 2, σελ. Introd XI.
9. Giovanni de Girolamo - Giuseppe Tumminello, «Schizophrenia and Political Economy», in *Per la Salute mentale*, 1/88 - editor F. Rotelli.
10. Mosher L., «Review of the book "Recovery from schizophrenia"», *American journal of Psychiatry*, 144, σο. 956-957, 1987.
11. Εφημ. *TO BHMA*, 18/4/99, σελ. 44.
12. James D. Hegarty et al., «One hundred years of schizophrenia. A meta-analysis of the outcome literature», *American Journal of Psychiatry*, 151: 10, Oct. 1994.
13. K. Μαρξ - Φ. Εντζελ, Άπαντα, Τόμος 1, σελ. 370.
14. Bì, 2, σελ. 307.

Θεοί
Οι θεοί που αναπτύχθησαν στην ελληνική μυθολογία διαφέρουν σημαντικά από τους θεούς των άλλων αρχαίων λαών. Το μεγαλύτερο διαφορετικότητα αποτελείται στην ανθρώπινη μορφή των θεών. Οι θεοί της Ελλάδας δεν είναι απλά ανθρώποι με ιδιαίτερη δύναμη, αλλά έχουν ανθρώπινη μορφή με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο διαφορετικότητα αποτελείται στην ανθρώπινη μορφή των θεών.

Αγριελείο και χάρβοντο σε ξύλο, 50x70 cm, 1993-1994



Αγριελείο και χάρβοντο σε ξύλο, 50x70 cm, 1993-1994

**Η διαχειριστική/διοικητική προσέγγιση στο πρόβλημα της ψυχιατρικής και των ψυχιατρικών ιδρυμάτων
Η διαχείριση της ψυχικής αρρώστιας μέσω του εγκλεισμού
και του κοινωνικού ελέγχου και το αίτημα της χειραφέτησης
στο κατώφλι του 2000**

Η λεξη «διαχείριση» χρησιμοποιείται από καιρό για να περιγράψει ένα ορισμένο είδος πολιτικών και κοινωνικών πρακτικών. Ως όφος, η «διαχείριση» ανταποκρίνεται και σε ορισμένες ψυχιατρικές πρακτικές που έχουν σχέση όχι μόνο με τη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και με την ίδια τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικά πασχόντων.

Η «διαχείριση» αναφέρεται σε μια «τεχνολογία» παρεμβάσεων στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο που έχουν σκοπό να συντηρήσουν την κατεστημένη κατάσταση, να πνίξουν τις αντιφάσεις που τη διατερνούν και την απειλούν με αταξία ή ανατροπή. Τέτοιες, γνωστές σε όλους, πρακτικές, στο ιδεολογικό και στο πολιτικό πεδίο, περιλαμβάνουν, ταυτόχρονα, διαδοχικά και/ή εναλλακτικά: τον κατακερματισμό και την απομόνωση κοινωνικών ομάδων και των προβλημάτων τους από το ταξικά διαρθρωμένο κοινωνικό τους είναι. Την επιλεκτική αντιμετώπιση ορισμένων απ' αυτά στη βάση της ιδιαιτερότητάς τους. Την ενσωμάτωση και αφομοίωση στις χρατούσες έξουσιαστικές πρακτικές ενός μέρους των αντίθετων απόψεων, με την ανοιχτή ή λαθραία αλλοίωση του αιθεντικού περιεχομένου τους: με την προώθηση πρακτικών του τύπου των πυροσβεστικών ενεργειών, όταν το δίκτυο του κοινωνικού ελέγχου, συγγά-τικνά, βραχινικλώνεται· με σύνθετες παρεμβάσεις που εκτείνονται στο ιδεολογικό, το προνοιακό και το κατασταλτικό πεδίο.

Αν και οι σημερινοί «διαχειριστές» (τα σοσιαλδημοκρατικά, συνήθως, κόμματα, οι λειτουργοί και οι «օργανικοί» τους διανοούμενοι), που έλκουν την καταγωγή τους από τις διάφορες αποχρώσεις της ρεφορμιστικής (μεταρρυθμιστικής) παράδοσης του εργατικού κινήματος, αποτελούν πλέον στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τις κυβερνήσεις (δηλαδή διαχειρίζονται το κράτος και τα συμφέροντα) του κεφαλαίου, πολύ λίγοι απ' αυτούς αποδέχονται να χαρακτηρίζονται ως αυτό που είναι, δηλαδή ως απλοί διαχειριστές της υπάρχουσας, κατιταλιστικής τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό συνήθως η διαχειριστική προσπάθεια αυτο-παρουσιάζεται ως η φωνή του «օρθού λόγου» ή ως ο «τρίτος δρόμος» ανάμεσα στα «άκρα»!. Παρά την προσπάθεια να ενδιθεί το μανδύα μιας δήθεν τεχνοκρατικής ουδετερό-

τητας, η διαχειριστική πρακτική πολύ απέχει από το να αποτελεί μια ουδέτερη στάση ανάμεσα ή πάνω από τις κοινωνικές αντιφάσεις. Φαίνεται, μάλιστα, ότι το σύγχρονο μάνατζμεντ, βασική μορφή οργάνωσης της σύγχρονης ευέλικτης, μεταφορτικού τύπου επιχείρησης, αποτελεί το πρότυπο, τη μήτρα, με όλες τις αναγκαίες διαμεσολαβήσεις, του πολιτικού και ιδεολογικού μάνατζμεντ των κοινωνικών αντιφάσεων, τον κατευθυντήριο άξονα της οργάνωσης των μηχανισμών του κοινωνικού ελέγχου. Τα ίκανα ανάμεσα στα οποία ακροβατεί η διαχειριστική προσπάθεια είναι, από τη μία, οι παλιές μορφές κοινωνικού ελέγχου, που δεν μπορούν πια να πείσουν, έχουν χάσει την ιστορική νομιμοποίησή τους (θεωρούνται ξεπερασμένες, ανεπαρκείς για τις νέες ανάγκες, ενώ συχνά η εμμονή σ' αυτές θα έθετε σε κίνδυνο όλο το σύστημα των παριωμένων συμφερόντων), αλλά που το έδαφός τους (το σύστημα των κατεστημένων ταξικών σχέσεων) ο διαχειριστής το θεωρεί αμετακίνητο, πάνω σ' αυτό πατάει ο ίδιος και αυτό υπερχαστίζεται με τους χειρισμούς του. Από την άλλη, έχει απέναντι τις μορφές αμφισβήτησης της κρατούσας κατάστασης, νέες κοινωνικές προτάσεις, που είναι φροείς νέων, ανατρεπτικών περιεχομένων και όχι απλώς μιας μεταβολής στη μορφή ή και μιας απλής νέας ονομασίας αναταλαιωμένων πρακτικών. Ο εξορθολογισμός, που η διαχειριστική πρακτική επικαλείται ότι είναι φροέας του, αντιστρατεύεται και καταπολεμά τις παρωχημένες μορφές και πρακτικές μόνο στο βαθμό που αυτό επιτρέπει μια μεγαλύτερη επάρχεια και αποτελεσματικότητα μέσα σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία, όπου νέες αντιφάσεις, νέες ανάγκες και νέα προβλήματα αναδύονται και, επισής, στο βαθμό που αυτό τη βοηθά να αντιστρατεύεται και να καταπολεμά τα νέα περιεχόμενα που απειλούν την κατεστημένη τάξη πραγμάτων. Όλο και περισσότερο συχνά, ωστόσο, η εκσυγχρονιστική, «օρθολογική» διαχείριση, για να αντιμετωπίσει την απειλή ανατροπής της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, καταφεύγει στην κινητοποίηση, τη συμμαχία και την ενσωμάτωση στις γραμμές της των «ανορθολογικών», «πραγματικών» μορφών και πρακτικών, που από τον αγώνα για την υπέρβασή τους υποτίθεται ότι αντλεί τη νομιμοποίησή της.

Ετσι, μπορούμε να πούμε ότι οι σύγχρονες μορφές των κοινωνικών αντιφάσεων, για να γίνει δυνατή η ρύθμισή τους και να αποφεύγεται η έκρηξή τους, δημιουργούν την ανάγκη ενός κοινωνικού μάνατζμεντ, που οδηγεί στην κατασκευή των αντίστοιχων ιδεολογικών και κοινωνικών πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατεστημένη κοινωνική τάξη, ο κατεστημένος Λόγος, η κατεστημένη Κανονικότητα. Συμπερασματικά, λοιπόν, η λεγόμενη διαχείριση, το κοινωνικό μάνατζμεντ, δεν είναι κάτι ουδέτερο, είναι φροέας συγκεκριμένης ιδεολογίας, είναι η οργάνωση μιας ιστορικά συγκεκριμένης κοινωνικής, ταξικής πρακτικής.

Στο χώρο της ψυχικής ιγείας η έννοια της διαχείρισης, όσο κι αν ξενίζει όταν την αρθρώνουμε, δεν είναι καθόλου ξένη με την επιχρατούσα θεραπευτική πρακτική. Καταρχήν στο κλινικό πεδίο, διαχειριστική προσέγγιση υπάρχει παντού όπου παραγνωρίζεται ή καταπνίγεται η αντίφαση που αντιτροσωπεύει η ψυχική οδύνη, η αρρώστια προς όφελος αλλοτριων σκοπιμοτήτων, που έχουν να κάνουν με τις εξαρτήσεις της ψυχιατρικής από τη λειτουργία της ως φροέα που συμβάλλει στην Κοινωνική Τάξη. Διαχειριστική προσέγγιση υπάρχει όταν οι ακυρωμένες και μεταμφιεσμένες σε συμπτώματα ανάγκες του ψυχικά πάσχοντα αγνοούνται και το αίτημά του (όπως κι αν αυτό εκφράζεται) ανάγεται, αριστορί, στη σφαίρα του ακατανόητου και του επικίνδυνου. Οταν η οδύνη του, ως υποκειμένου που πά-

σχει, μετατρέπεται σε «αντικείμενο» — σ' ένα αφηρημένο άθροισμα σημείων και συμπτωμάτων και σε αντικείμενο θεραπευτικών τεχνικών κάθε είδους.

Ο ψυχικός πόνος της τρέλας, που το 190 αιώνα μιρροφοποιήθηκε στη θετικιστική κατασκευή της «ψυχικής αρρώστιας», έγινε στις μέρες μας «διαταραχή». Αυτές οι διαδοχικές αλλαγές «ονόματος» δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις, τις θεωρίες και την έρευνα για τη φύση της ψυχικής οδύνης, αλλά επίσης και με τις ανάγκες ελέγχου και διαχείρισης της. Είναι ιδιαίτερα εύγλωττη, απ' αυτή την άποψη, η επιλογή που έγινε από τους Αμερικανούς (γεννήτορες του γνωστού ταξινομικού συστήματος DSM, που στην πιο πρόσφατη έκδοσή του χικλοφορεί ως DSM IV) για να αντικαταστήσουν τον όρο (το στίγμα ή την ανετάρκεια του όρου) αρρώστια: disorder, διαταραχή, αλλά και Αταξία — το αντίθετο, δηλαδή, του order, Τάξη. Η κοινωνική/ιδεολογική σημασία του όρου φαίνεται καθαρά στο διεισδυτικό τίτλο του βιβλίου του Andrew Scull, *Social Order, Mental Disorder?*.

Σχετικά με την όποια αιτία ή αιτίες της «ψυχικής αρρώστιας», παρά την πληθώρα των ερευνών και των ευρημάτων που αυτές έχουν προσκομίσε —βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών—, πολύ λίγα μπορούν να ειπωθούν που να συγκροτούν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοινά αποδεκτή υπόθεση. (Το πρόβλημα της «αιτίας» έχει σημαντικές φιλοσοφικές και επιστημολογικές παραμέτρους, καθώς, συνήθως, αντιμετωπίζεται αναγωγιστικά και σύμφωνα με τη γραμμική αντιληψη της αιτιότητας όπου, συνήθως, στην αρχή της γραμμικής, αιτιακής αλυσίδας τοποθετείται ένας βιολογικός παράγοντας, ένα γονίδιο ή κάτι αλλο. Η ανάλυση, όμως, αυτού του ζητήματος θα μας παρέσυε πολύ πέρα από τους σκοπούς της ανά χείρας παρουσίασης.) Ανεξάρτητα, όμως, απ' αυτό, δεν παύει η «ψυχική αρρώστια» να τίθεται, αντικειμενικά, στη βασική της διάσταση, στον πυρήνα της οδύνης της πάσχουσας ύπαρξης και στις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους αυτής της οδύνης, ως παθολογία της ελευθερίας του ανθρώπου, στο υπαρξιακό, στο διαπροσωπικό και στο κοινωνικό πεδίο. Αποτελεί, συνήθως, αφετηριακό σημείο για μια προϊόντα και καθολική στέρηση από τον ψυχικά πάσχοντα των δικαιωμάτων του ως πολίτη —δικαιωμάτων ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών. Δεν είναι η αρρώστια/οδύνη καθαυτή, αλλά η κοινωνική, πολιτική και «θεραπευτική» μεταχείριση και αντιμετώπισή της που οδηγεί στη μετατροπή του ψυχικά πάσχοντα σε πολίτη δευτέρας κατηγορίας, μέχρι την πλήρη ακύρωση του ως προσώπου και ως ανθρώπινου όντος. Διαχειριστική προσέγγιση έχουμε, κατά συνέπεια, παντού όπου αντί να δίδεται η ευκαιρία στην οδυνηρή αντίφαση της ύπαρξης να εκφραστεί και να βρει το δρόμο της προς την υπαρξιακή αυτονομία, την καταστέλλουμε, είτε φαρμακολογικά είτε ψυχοθεραπευτικά.

Συνήθως το πεδίο μέσα στο οποίο λαβαίνει χώρα η θεραπευτική πράξη χαρακτηρίζεται από τέτοιες θεσμικές ακαμψίες (κοινωνικές, οικονομικές, χρατικές/προνοιακές, οικογενειακές, σχεσιακές/διαπροσωπικές, ιδρυματικές/θεραπευτικές κ.λπ.), που στο θεραπευτή, παρ' όλες τις πιθανές καλές προθέσεις και τις φιλότιμες προσπάθειες, δεν μένει άλλη δυνατότητα από την «απλή διαχείριση», φροντίζοντας, ίσως, το πώς θα αποφύγει κανείς τις πιο σκληρές, τιμωρητικές λύσεις (π.χ. εγκλεισμός) και πώς απλώς θα διευθετήσει και θα χειρίστει, στην καλύτερη περίπτωση, μια εξισοδρόπηση των σχέσεων του πάσχοντος υποκειμένου με το περιβάλλον του.

Το «άσνο» έχει από παλιά χαρακτηρίστει ως ο κατ' εξοχήν χώρος του πνιξίματος και

της ισοπεδωτικής διαχείρισης των αντιφάσεων, μέχρι του σημείου του εκμηδενισμού της ύπαρξης και της πραγματοποίησης του ανθρώπου. Άλλα αυτή δεν είναι η μόνη μορφή διαχείρισης, ούτε η μόνη σκληρή. Εξίσου σκληρή μπορεί να είναι και μια διαχείριση του προβλήματος όπου, αντί για την οικοδόμηση των προσωπικών, των διύποκειμενικών, των υλικών και των κοινωνικών όρων της χειραφέτησης, έχουμε την απάντηση της «περιστρεφόμενης πόρτας»³ και τη διευθέτηση του «προβλήματος» σε «μη πρόβλημα». Η μετάβαση στο «μη πρόβλημα» επιτυγχάνεται με τη μετατροπή του ανθρώπου σε μια ακίνδυνη και χειραγωγή-σιμη ύπαρξη, τοποθετημένη σε κάποια δομή, «εντός ή εκτός» του ψυχιατρικού ιδρύματος (ανάλογα με τους όρους συμμόρφωσης που πληροί), ή στην οικογένεια, συχνά με τρόπο ώστε να επιβάλλεται σ' αυτόν να είναι «καλά», με την έννοια να «μην ενοχλεί» (γιατί τότε θα πάει σε μια πιο κλειστή και τιμωρητική μορφή κράτησης), παρόλο που τα βασικά υπαρξιακά και κοινωνικά του προβλήματα δεν έχουν λιθεί και ούτε πρόκειται να λιθούν. Διαχείριση έχουμε, τέλος, παντού όπου οι ανάγκες της λειτουργίας του μηχανισμού (υπηρεσία ψυχικής υγείας) υπάρχουν σε απόσταση ή και σε αντίθεση με τις ανάγκες των περιθαλπομένων, όταν οι ανάγκες αναπαραγωγής του μηχανισμού έχονται πρώτα και οι ανάγκες των πασχόντων μετά (ή και καταπατούνται τελείως, όπως στα ψυχιατρεία).

Πριν προχωρήσουμε, είναι χρήσιμο να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στις μορφές, στις πρακτικές και τις έννοιες του μετασχηματισμού των ψυχιατρικών υπηρεσιών στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Ολη η ουσία της Αποϊδρυματοποίησης (*Deinstitutionalization*) από τη δεκαετία του '60, στο βαθμό που συνδέθηκε με την επιστημολογική αμφισβήτηση της κλασικής, θετικιστικής ψυχιατρικής και με κοινωνικά κινήματα χειραφέτησης, έγκειτο στην αναγνώριση της ανθρώπινης κοινωνικής υπόστασης των εγκλείστων στα ψυχιατρεία και όλων των ψυχικά πασχόντων, ως υποκειμένων και ως πολιτών με πλήρη και ίσα δικαιώματα, που μπορούν να (επαν)αποκτήσουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη ζωή τους, αλλά και με ανέμενες ανάγκες για κοινωνικές πολιτικές, που θα παρέχουν μια ολόπλευρη στήριξη για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους.

Αναγνωρίζεται ότι οι ψυχικά πάσχοντες («σχιζοφρενείς» κ.λπ.) είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη θεραπείας και όχι αποκλεισμού, εγκλεισμού, τιμωρίας και εγκατάλειψης μέσα σε άσυλο.

Διαπιστώνεται ότι το άσυλο είναι κομβικό σημείο συνάντησης της τρέλας με τη φτώχεια και ότι η ψυχιατρική, για να καταστεί θεραπευτική, πρέπει να αποβάλλει το διττό, εξαιρεθείτο χαρακτήρα της — θεραπευτικό, αφενός, και εγγυητή της δημόσιας τάξης, αφετέρου, με το δεύτερο να κυριαρχεί πάνω στο πρώτο.

Εισάγονται οι έννοιες και οι πρακτικές της Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (*Rehabilitation*), καταγόμενες από τις αποκαταστασιακές πρακτικές της σωματικής ιατρικής και βασισμένες πάνω στη διαπίστωση ότι η αρρώστια μπορεί να μπει σε «παρένθεση», για να αντιμετωπιστούν οι ψυχοκοινωνικές της συνέπειες αλλά και οι ιατρογενείς βλάβες πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη (ιδρυματισμός, χρονιότητα).

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι η ύπαρξη της σοφαρής ψυχικής αρρώστιας και το «μη ιάσιμό της» (σύμφωνα με τα κλασικά επανορθωτικά κριτήρια της σωματικής ιατρικής) δε συνεπάγεται την αδυναμία να λειτουργήσει κανείς μέσα στην κοινωνία και ότι η ύπαρξη, π.χ.,

παραληρήματος δεν είναι ασυμβίβαστη με την, κατά το μάλλον ή τότον, ομαλή εργασιακή ένταξη και διαμονή μέσα στην κοινότητα.

Ότι η αναπηρία (handicap) δεν είναι μια ιδιότητα του υποκειμένου ή της αρρώστιας του, αλλά της σχέσης του υποκειμένου που πάσχει με τη συγκεκριμένη οργάνωση του κοινωνικού είναι (social disability).

Ότι ο ίδιος ο πυρήνας της ψυχικής οδύνης μπορεί να μεταλλαχθεί και το πάσχων υποκειμένο να μπει σε μια πορεία προαγωγής της προσωπικής ψυχικής του υγείας, εκτός των άλλων και με τις «έμμεσες στρατηγικές» που προωθεί η Αποκατάσταση και που απευθύνονται στο όλο της κοινωνικής ύπαρξης του πάσχοντος ανθρώπου.

Η αλλαγή της ίδιας της Ψυχιατρικής (θεωρίας και θεραπευτικής πρακτικής) ήταν ο πυρήνας του αιτήματος για την υπέρβαση του εγκλεισμού ως πρακτικής, καθώς και των χώρων άσκησής του, των ψυχιατρείων (που συχνά παρομοιάστηκαν με στρατόπεδα συγκέντρωσης), και της υποκατάστασής τους από ένα ολοκληρωμένο και πλήρες δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών, που φροντίζουν τον ψυχικά πάσχοντα στον τόπο κατοικίας του, αποφεύγοντας την αποκοπή του από το πλέγμα των κοινωνικών του σχέσεων και την εκτύλιξη διεργασιών αποκλεισμού και ακύρωσης.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να δούμε ότι η βαθμαία εισαγωγή μεταρρυθμιστικών ιδεών και πρακτικών στο χώρο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνδέθηκε με τις συνθήκες της μεταπολεμικής πληθωριστικής επέκτασης της παγκόσμιας κατιταλιστικής οικονομίας, με μια περίοδο «πλήρους απασχόλησης» στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Η σύνδεση ανέμεσα στον οικονομικό χύλο (ύφεση ή άνθιση, πλήρης απασχόληση ή μαζική ανεργία), από τη μια, και την αύξηση ή μείωση του πληθυσμού των ψυχιατρείων, καθώς και με την έκβαση (outcome) της σχιζοφρένειας, έχει γίνει αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης, με την εξέταση των σχετικών δεδομένων από τα μέσα του 19ου αιώνα⁴. Πράγματι, για τον τύπο της προηγμένης κατιταλιστικής κοινωνίας των ΗΠΑ και της Ευρώπης, έχει πειστικά δειχτεί ότι οι περίοδοι ύφεσης, με τη μαζική ανεργία που συνεπάγονται, συνοδεύονται από επιδείνωση της έκβασης της σχιζοφρένειας, αύξηση του πληθυσμού των ψυχιατρείων, μείωση των αποκαταστασιακών προσπαθειών, άνοδο του βιολογισμού και των διάφορων παραλλαγών του κοινωνικού δαρβινισμού κ.λπ.. Το αντίθετο συμβαίνει στις περιόδους της οικονομικής ανόδου και «πλήρους απασχόλησης». Η ξήτηση εργατικών χεριών μεταπολεμικά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις διαδικασίες αποασύλοποίησης στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες. Ο παράγοντας αυτός, σε συνδυασμό και αλληλοτροφοδότηση με τις νέες αντιλήψεις για την Αποκατάσταση και την αμφισβήτηση του δήθεν «ανιάτου» της σοφαρής ψυχικής αρρώστιας, έδωσε ώθηση στην Αποϊδρυματοποίηση (μεταξύ άλλων με την εισαγωγή της πρακτικής της «θεραπευτικής κοινότητας» στη Βρετανία) πολύ πριν εισαχθούν τα νέα ψυχοφάρμακα (νευροληπτικά) στην κλινική πράξη, από τα μέσα της δεκαετίας του '50 και ιδιαίτερα μετά το 1960.

Πολύ σπάνια, ωστόσο, η Αποϊδρυματοποίηση συνδέθηκε, στο πρακτικό πεδίο, στο πεδίο των κοινωνικών πολιτικών, αλλά και στο θεραπευτικό με τη χειραφέτηση των εγκλείστων, με ουσιαστική κοινωνική ένταξη, με πλήρη αναγνώριση και υλική κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Συνηθέστερα, πήρε τη μορφή της διαδικασίας απλών εξιτηρίων, χωρίς σοβαρικαίωμάτων.

οή φροντίδα για θεραπευτική, συναισθηματική και υλική στήριξη μέσα στην κοινωνία. Η παλιά διαχείριση αντικαθίσταται από μια καινούρια. Ο άνθρωπος-αντικείμενο του ασύλου μετατρέπεται σε άνθρωπο-αντικείμενο του κοινωνικού περιθωρίου, μόνιμο κάτοικο στο χώρο των συγκοινωνούντων δοχείων κοινωνικού αποκλεισμού και εγκλεισμού.

Αυτή η πρακτική, που είναι οφθότερο να την αποκαλούμε Απο-νοσοκομειοποίηση, σε αντιδιαστολή με την Αποϊδρυματοποίηση, ήταν διακριτικό γνώρισμα του «ρηγκανισμού» και συνδέθηκε με την αναδιάρρηση της δημοσιονομικής πολιτικής και την περιστολή των δημόσιων δαπανών. Πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρήγκαν, ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, διέπρεψε τόσο πολύ στην περιστολή του κοινωνικού κράτους, ιδιαίτερα στο χώρο της ψυχικής υγείας, που το όνομά του έμεινε να χαρακτηρίζει τις πρακτικές της Απο-νοσοκομειοποίησης που απλώθηκαν σε όλες τις προηγμένες καπιταλιστικές χώρες έκτοτε. Επιφελούμενος από την εισαγωγή, επί Κένεντυ, ενός συστήματος αιχημένων συντάξεων ανατηρίας, που προέρχονταν από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, προχώρησε, το 1966, σε περιστολή του πολιτειακού προϋπολογισμού (απ' όπου προερχόταν η χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των ψυχιατρικών ιδρυμάτων) και έκλεισε με ταχείς ουθυμούς τα ψυχιατρεία, απολύνοντας το προσωπικό και στέλνοντας τους ασθενείς είτε σε άλλα ιδρύματα είτε, κυρίως, πετώντας τους στους δρόμους, μ' ένα υποτυπώδες δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών, ανίκανο να παράσχει την αναγκαία φροντίδα και με το δικαίωμα σε μια σύνταξη που οι περισσότεροι δεν ήξεραν ούτε πώς να τη διαχειριστούν και συχνά ούτε πού να πάνε να την εισπράξουν. Οι περισσότεροι (και όχι μόνο στην Καλιφόρνια) ζουν έκτοτε κάτω από τα γεφύρια, ανάμεσα στα σκουπίδια, στους δρόμους και στα πάρκα. Τα μεγάλα ψυχιατρεία θεωρήθηκαν από τις πιο «σπάταλες» (παρά τη στέρηση που επιβάλλουν ως τρόπο ζωής στους τροφίμους) και αναλώσιμες πλευρές του κράτους πρόνοιας, που θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από πιο «φτηνές» δομές και μορφές διαχείρισης, οι οποίες θα ανταποκρίνονταν περισσότερο στις νέες θεραπευτικές αντιλήψεις («κοινότητα»), αλλά και στις νέες ανάγκες για ευέλικτες μορφές ελέγχου (σε αλληλοτροφοδότηση με τις πρώτες) μέσα σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία.

Το επιχείρημα του «πιο φτηνού» έγινε δυστυχώς βασικό επιχείρημα και τίμιων, κατά τάλλα, μεταρρυθμιστών στο χώρο της ψυχικής υγείας, στην προσπάθειά τους να πείσουν το κράτος να ξεμπλοκάρει τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες. Είναι, όμως, ένα επιχείρημα μπούμερανγκ, που αγκυροβολεί στη διαχειριστική λογική. Τίποτα από ό, τι αφορά τα δικαιώματα των αποκλεισμένων δεν είναι, ούτε θα έπρεπε να προβάλλεται ως «πιο φτηνό». Είναι αναγκαίο. Είναι δικαίωμα. Ο κοινωνικός πλούτος ανήκει στους αποκλεισμένους από κάθε πλούτο: είναι ιστορική ανάγκη και αναφαίρετο δικαίωμα, και αυτό είναι που αποτελεί την πολιτική διάσταση μιας πραγματικής ψυχιατρικής μεταρρυθμίσης.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των διαδικασιών της Αποϊδρυματοποίησης στις χώρες της Δύσης ήταν οι πρακτικές *transinstitutionalization*⁵, δηλαδή μεταφοράς ομάδων πληθυσμού των ψυχιατρείων σε άλλους είδους ιδρύματα (γηροκομεία, nursing homes —οικοτροφεία με 100-150 ασθενείς, συχνά μέσα σε άθλιες συνθήκες— ή και στις φυλακές κ.λπ.)⁵.

Η περιστολή των κοινωνικών δαπανών γίνεται πια, από τη δεκαετία του '80 μέχρι τώρα, ο κύριος άξονας των πολιτικών συρρίκνωσης των ψυχιατρείων μέσα σε συνθήκες οιζυρά διαφορετικές από εκείνες του μεταπολέμου, όταν υπήρχε ζήτηση εργασίας, πράγμα ποι'

ευόδωνε αποκαταστασιακές προσπάθειες. Η αναδιάρθρωση/συρρίκνωση των κοινωνικών δαστανών αποτελεί έκφραση μιας νέας αντίληψης για το κράτος πρόνοιας ή, καλύτερα, για την κοινωνική πολιτική του κράτους, προσαρμοσμένης στις συνθήκες συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας (που εκτός από την ποσοτική συρρίκνωση, μεταβάλλεται και ποιοτικά), θέτοντας εξ αντικειμένου το αίτημα για αυστηρότερη διαγραφή των κριτηρίων ένταξης σ' αυτή, με έμφαση στην ίψυση φραγμών και μηχανισμών αποκλεισμού.

Η Αποκατάσταση όχι μόνο χάνει σιγά σιγά το απελευθερωτικό της όραμα, αλλά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μετατρέπεται σε μια «τεχνική», σε μια ορθοπεδική διευθέτηση, προσαρμοσμένη στις λειτουργίες του κοινωνικού ελέγχου. Τα κριτήρια της (επανεντάξιμος ή μη κ.λ.π.), που σκανδαλωδώς ποικίλουν από χώρα σε χώρα, από σχολή σε σχολή και από υπηρεσία σε υπηρεσία (από πολύ πλατιά —σπανίως— που χωράνε πολλούς, μέχρι πολύ στενά, που δε χωράνε παρά ελάχιστους), σε συνδυασμό με τα μικρά κονδύλια που της διατίθενται, μετατρέπονται σε νέους ωριμαστικούς μηχανισμούς για την κοινωνική ένταξη ή όχι — και το όχι σημαίνει όχι αναγκαστικά το άσυλο, αλλά και το κοινωνικό περιθώριο ή τις προαναφερθείσες πρακτικές transinstitutionalization. Προϊόν αυτών των εξελίξεων, στη διαδρομή των ψυχικά πασχόντων στο ψυχιατρικό κύκλωμα, είναι το γεγονός ότι η παλιά χρόνια παραμονή μέσα στο ίδρυμα αντικαθίσταται από την προαναφερθείσα «περιστρεφόμενη πόρτα».

Αυτή η κοινωνική αλλαγή σηματοδοτείται, στην ψυχιατρική, από τη στροφή στο βιολογισμό, στην πανάκεια των γονιδίων, στην απομάκρυνση από το χρόνιο «δύσκολο» περιστατικό, στις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, αλλά και στα ECT (ηλεκτροσόκ), συχνά μάλιστα, στο συνδυασμό ECT και ψυχοθεραπείας. Οι πιο πολλές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές έχουν ως διακηρυγμένη γραμμή τους το «να κάνουν το άτομο να αισθάνεται καλά μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες» ή, αλλιώς, την προσαρμογή του υποκειμένου σε συνθήκες-πηγή οδύνης, εκ των προτέρων δεδομένες ως αμετακίνητες. «Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τον άνθρωπο ικανό να την αντέξει» αυτό είναι μερικές φορές αναγκαίο και χρήσιμο, αλλά επίσης, συνήθως, μετατρέπεται σε συστατικό στοιχείο των διαχειριστικών πρακτικών.

Υλικό υπόβαθρο αυτής της στροφής είναι, όπως προαναφέρθηκε, η αναδιάρθρωση/συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και η απαίτηση του κράτους από την Ψυχιατρική, την Ψυχολογία, την Κοινωνική Υπηρεσία, από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας γενικά, να συμμετάσχουν στη ρύθμιση και τον έλεγχο των σύγχρονων κοινωνικών αντιφάσεων.

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '70, ο Franco Basaglia⁶, κάνοντας μια κριτική στους περιορισμούς του ιταλικού νόμου 180/78, σημείωνε, με αφορμή το όρλο της θετικιστικής ψυχιατρικής, ότι «ο αυτόματος τρόπος που μέσα στο άσυλο, η διάγνωση της αρρώστιας σημαίνει την πρόγνωση της χούνιας φύσης της, που ακολουθείται στη συνέχεια από το διαρκή εγκλεισμό, έχει, για περισσότερο από έναν αιώνα, εξασφαλίσει τον έλεγχο πάνω στην ένταξη ή στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας εκείνων των κοινωνικών τάξεων που έχουν απομονωθεί και εγκαταλειφθεί στο περιθώριο της παραγωγικής οργάνωσης»⁶.

Και εδώ έχει μεγάλη, κατά τη γνώμη μας, σημασία η παρατήρηση που κάνει ότι, εξαιτίας ακριβώς της συσχέτισης της μεταβολής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (προς την κοινότητα) με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κοινωνικοοικονομικού συστήματος, το αντι-

κείμενο των προσπαθειών για μεταρρύθμιση, εντοπίζεται στο άσυλο, ως μια οργάνωση με ένα σύνολο αυστηρών κανόνων που ρύθμιζαν την εσωτερική του οργάνωση και με τις νόμιμες που ρύθμιζαν τις επαφές με τον εξωτερικό κόσμο, ιδιαίτερα τον κόσμο της παραγωγής. Και σπεύδει να υπογραμμίσει ότι, πέραν των δομικών αλλαγών που ρύθμιζουν την ένταξη ή μη στην αγορά εργασίας, στοιχεία του ασύλου που, όπως γράφει, είχαν θιγεί σε ιδεολογικό επίπεδο, όπως η «σχέση της τρέλας με την αρρώστια» ή η σημασία και η ανάγκη ή μη των ειδικών θεραπειών (των τεχνικών) κ.λπ., δεν αντιμετωπίστηκαν πρακτικά, δε συμπεριελήφθηκαν στη μεταρρυθμιστική πράξη.

Η ψυχιατρική άλλαξε ως τρόπος διαχείρισης των σχέσεων ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας με τον κόσμο της μη εργασίας, της αναπτηρίας (συνδυασμός δομών εγκλεισμού με ανοιχτές κοινωνικές μορφές κοινωνικού ελέγχου). Είναι σ' αυτό που ανάγεται η λεγόμενη «ψυχιατρική μεταρρύθμιση», που μπορεί να είναι εταρκής ή όχι, ολοκληρωμένη ή μίζερη, αλλα ελληνικά. Με πολλές και συναρρόωμένες ή λίγες και κατακεματισμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Με τομεποίηση ή χωρίς. Όπως και να έχει όμως, δε θα πάψει να ανάγεται σε μια απλή διαχείριση της ψυχικής οδινής, σε μια διευθέτηση και ρύθμιση των ανισορροπιών που η ψυχικά πάσχουσα ύπαρξη σηματοδοτεί, με τον ιδιαίτερο τρόπο της, μέσα στο κοινωνικό σώμα αν η ψυχιατρική δε βάλει χριτικά στο κέντρο της προσοχής της την κοινωνική της αποστολή, τη σχέση της με το κράτος, το φόλο της στην παγίωση των κοινωνικών θεμάτων και του κατεστημένου λόγου και Κανονικότητας.

Στο βαθμό που δεν προσπαθήσει να επανεξετάσει χριτικά τα θεωρητικά της θεμέλια, τον τρόπο που ορίζει και προσεγγίζει το αντικείμενο της, στο βαθμό που δεν υπερβαίνει το αντικειμενοποιητικό της βλέμμα και τις αντίστοιχες πρακτικές, στο βαθμό που δεν ανοίγεται, ως επιστημονικό παράδειγμα, στο κοινωνικό πεδίο, όπου αναβλύζει ο ψυχικός πόνος και όπου μόνο μπορεί να ανιχνευθεί το νόημά του, η ψυχιατρική (και οι υπηρεσίες της, κοινωνικές ή μη) δεν πρόκειται να αποφύγει τη λειτουργία της ως μηχανισμού κοινωνικού ελέγχου, εις βάρος του γνήσια θεραπευτικού και χειραφετητικού της φόλου, στον οποίο θα έπρεπε να αποβλέπει.

Στην Ελλάδα τώρα, είναι γνωστό ότι η λεγόμενη «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την άθλια κατάσταση των ψυχιατρικών (και όχι μόνο) ιδρυμάτων. Μέσω του κανονισμού ΕΕ 815/84 έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις για εξωραΐσμό των ψυχιατρείων και ιδρυθηκαν αρχετές εξω-ασυλικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σήμερα, μετά από 15 χρόνια, το τοπίο της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα διακίνεται από τη μεγάλη έλλειψη ακόμα υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πλήρως σε 20 περίπου νομούς), από την ανεπάρκεια πολλών από τις νέες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν και από τον κεντρικό ρόλο που εξακολουθούν να παίζουν οι ανοιχτά βίαιες μορφές περίθαλψης, δηλαδή τα ψυχιατρεία. Η αναφερόμενη ως ανεπάρκεια των νέων, εξω-ασυλικών δομών θεωρείται πως οφείλεται στο γεγονός ότι η λειτουργία τους διέπεται από τα πρότυπα του κατακεματισμού, της μερικότητας, της αποσπασματικότητας, του αποσυντονισμού, της επιλεκτικότητας και του αποκλεισμού, του προσανατολισμού στο «ελαφρό» περιστατικό και στην αποφυγή των «χρόνιων», χωρίς να αποφεύγεται η ψυχιατρικοποίηση. Διέπονται, με άλλα λόγια, από τη λογική των «soft» υπηρεσιών, σε διάχριση από τις «σκληρές», δηλαδή τα ψυχιατρεία, με τα οποία έχουν εγκαταστήσει μια συμπληρωματική σχέση (δεν είναι, όμως, ού-

τε οι μεν ούτε τα δε «ισχυρές», δηλαδή εναλλακτικές στο άσυλο υπηρεσίες, που απαντούν θεραπευτικά σε ολόκληρο το αίτημα που πρόερχεται από την κοινότητα, χωρίς επιλογή και αποκλεισμό). Αυτού του τύπου η συνάρθρωση κλειστών και ανοιχτών/κοινοτικών δομών ή, αλλιώς, δομών που ανταποκρίνονται στα πρότυπα του εγκλεισμού και δομών που ανταποκρίνονται σ' αυτά του κοινωνικού ελέγχου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της τρέχουσας διαχειριστικής λογικής, ως τρόπου απάντησης στην (ή, μάλλον, ελέγχου πάνω στην) ψυχική οδύνη.

Με αφετηρία την εμπειρία της Λέρου, που αποτέλεσε κομβικό σημείο παρεμβάσεων και αντιπαραθέσεων πριν μερικά χρόνια, και σε συνάρτηση με τα τεκταινόμενα σήμερα, είναι χρήσιμο να υπογραμμιστούν τα εξής:

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι βασική συνιστώσα της πρωθητικής δύναμης του μετασχηματισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα ήταν οι εξωτερικές πλέσεις. Στο ίδιο το Κ. Θ. Λέρου, χωρίς ισχυρή εξωτερική (στο εθνικό και το διεθνές πεδίο) πίεση, οι διαδικασίες Αποϊδρυματοποίησης δε θα είχαν δρομολογηθεί ή θα ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας.

Τι, όμως, ξεκίνησε να γίνεται τότε που μόλις η Ελλάδα είχε γίνει πλήρες μέλος της Ε.Ε. και που σήμερα βρίσκεται στην πλήρη ανάπτυξή του; Ανεξάρτητα από τις επιμέρους μορφές που πήρε αυτή η μετάβαση και ανεξάρτητα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, που αμφισβήτησαν έμπρακτα τόσο το απαρχαιωμένο ασυλικό σύστημα όσο και την επελαύνουσα εκσυγχρονιστική διαχείριση, αν κάνουμε μια συνολική εκτίμηση και ένα ισοζύγιο αυτής της πρώτης περιόδου της «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», παρατηρούμε ότι ο δρόμος του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας πήρε, τελικά, τη μορφή της συμμόρφωσης σε μορφές διαχείρισης των ψυχικά πασχόντων και γενικά των ανατίρων αντίστοιχες, στις γενικές τους κατευθύνσεις, μ' αυτές που είχαν επικρατήσει στις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην πορεία της προσαρμογής τους στα πλαίσια του υπό διαμόρφωση «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κράτους». Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας, προγραμματισμός, υλοποίηση παρεμβάσεων έγιναν κάτω από το κράτος των έξαθεν πιέσεων και αυτών των κατευθύνσεων.

Από μια ελληνική ψυχιατρική που διαχειρίζόταν ένα άθλιο σύστημα ιδρυμάτων και ξένη προς την κοινότητα της Αποκατάστασης και από ένα κράτος γραφειοκρατικό και δυσκίνητο, με ατροφικό τομέα πρόνοιας —ανάμεσα στα οποία υπήρχε (και εξακολουθεί να υπάρχει) μια αμοιβαία μετάθεση ευθυνών, υπό τύπου φαύλου κύκλου—, απαιτήθηκε ένας εκσυγχρονιστικός «εξανθρωπισμός», στα πλαίσια της προαναφερόμενης επεξεργασίας της ενιαίας, «ολοκληρωμένης» και αναδιαρθρωμένης ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, όπως συνοψίζεται στο Πράσινο Βιβλίο (Π.Β.). Σ' αυτή τη «βίβλο» (συμπληρωματική της γνωστής Λευκής Βίβλου) διατυπώνεται ακριβώς η ενιαία γενική γραμμή, που είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες-μέλη, όσον αφορά τους όρους και τις προγραμματικές κατευθύνσεις της χρηματοδότησης, μέσω των εκταμιεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (επιβάλλεται, δηλαδή, ένας εξορθολογισμός στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης/αναδιάρθρωσης των «σπάταλων» και «ανορθολογικών» προνοιακών πρακτικών, ιδρυμάτων κ.λπ.)⁷.

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές κοινωνικής πολιτικής συναρθρώνονται σαφώς με την πολιτική του γνωστού Λευκού Βιβλίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανεργία, αποτελώντας συστατικό της στοιχείο όσον αφορά στην οικοδόμηση των όρων, των καναλιών, των ιμάντων, των δικτύων που ρυθμίζουν τον έλεγχο πάνω στην ένταξη ή

μη στην αγορά εργασίας. Η σημασία και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των κατευθύνσεων και των επιβαλλόμενων επιλογών φαίνεται και από το γεγονός ότι οι κοινοτικές (συγχρηματοδοτήσεις υποκαθιστούν όλο και περισσότερο τις (μονομερείς) χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους, όπως προβλέπεται και στο νέο νόμο για την ψυχική υγεία.

Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός ανάγεται μέσα στο Π.Β. σε κεντρική περιγραφική/αναλυτική κατηγορία του κοινωνικού προβλήματος των χωρών-μελών (υπόστρωμά του η εξαπλούμενη φτώχεια) και γύρω από τη διακηρυσσόμενη καταπολέμησή του αρθρώνεται η κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. Όπως παρατηρεί ο Π. Νούτσος, στη γενίκευση του όρου (που αποτελούνται αναλυτικό εργαλείο ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων κ.λπ., γαλλικής κυρίως έμπνευσης) συνετέλεσαν τα πρητεικά στελέχη της Ε.Ε., θεωρητικοποιώντας τόσο πάνω στην συγκρότηση της πολιτικής για τον έλεγχο της πληθώρας των φαγδαία περιθωροποιούμενων κοινωνικών στρωμάτων (μιας Ευρώπης που διασχίζεται από τις μάζες μεταναστών και προσφύγων) όσο και από προηγούμενες εφαρμογές πολιτικών ενσωμάτωσης των μεταναστών στη Δ. Γερμανία. Πρόκειται, όμως, όπως τονίζει, για μια περίπτωση «κοινωνιολογικού λαϊκισμού», καθώς επιτελείται μια «μεταγραφή, σε μια ουδέτερη γλώσσα, της ταξικής διαφοροποίησης των σημερινών κοινωνιών, μεταγραφή που αγνοεί την ετερογένεια των κοινωνικών ομάδων και τους μηχανισμούς πηγεμονίας στη συνάρθρωσή τους» (Π. Νούτσου, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα»).

Σε σχέση με την ανάγκη ελέγχου πάνω στην ένταξη στην αγορά εργασίας, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας διέπεται, πλέον, από τη φαγδαία αναπτυσσόμενη ωξεική αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, που συστατικό τους στοιχείο και επιδιωκόμενος στόχος είναι η λεγόμενη ευελιξία. Αυτό σημαίνει την εξασφάλιση των όρων για την απρόσκοπτη (ευέλικτη) χρήση (ή «αχρησία») της εργατικής δύναμης, στη βάση ενός φάσματος που εκτείνεται από την ανεργία, τις διάφορες μορφές παροδικής και άλλου τύπου ψευτο-απασχόλησης, μέχρι την πλήρη απασχόληση. Το τοπίο στην απασχόληση διακρίνεται, επομένως, αφενός από τη μαζική ανεργία (για την οποία καμιά πρόβλεψη δεν υπάρχει για υποχώρηση στο προσεχές μέλλον) και, αφετέρου, από την ελαστικοποίηση της εργασίας, με τη μερική απασχόληση και με τη μετατροπή, εν γένει, θέσεων απασχόλησης σε πρόσκαιρες και αβέβαιες ψευτο-θέσεις απασχόλησης.

Η παγίωση και επέκταση των ευέλικτων σχέσεων έχει ανάγκη από μηχανισμούς και υπηρεσίες που ριθμίζουν και διασφαλίζουν την ευέλικτη συνάρθρωση ανάμεσα στο μικρό πυρήνα ειδικευμένων εργαζομένων, που διατηρούν μια θέση καλοπληρωμένης πλήρους απασχόλησης, και στη θάλασσα των «ελαστικών» και πολύμορφων σχέσεων εργασίας και των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, καθώς και των μαζών των ανέργων. Οι παλιές μορφές διαχείρισης, μέσω του επιδοματικού προνοιακού κράτους και των διάφορων μορφών εγκλεισμού, δεν επαρχούν, έχουν πλήρως εξαντλήσει τον ιστορικό τους όρλο ως μορφές διαχείρισης και ελέγχου, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά δαπανηρές για τις τρέχουσες ανάγκες των κατιταλιστικών οικονομιών. Χρειάζονται, πλέον, ευέλικτες μορφές κοινωνικής διείσδυσης και ελέγχου σε όλες τις δυνητικά επικίνδυνες ομάδες (επικίνδυνες για κάθε είδους διαταραχή της Τάξης), των οποίων η ιδιαιτερότητα ή η αντίσταση στον κοινωνικό αποκλεισμό μπορεί ενίοτε να πάρει, και συχνά παίρνει, ειδική θέση στα ψυχιατρικά ταξινομικά εγχειρίδια. Ψυχιατρικοποιείται και ψυχολογικοποιείται.

Όπως το 19ο αιώνα η ψυχιατρική νοσολογία διατυπώθηκε πάνω σε παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων του εγκλεισμού των «μη παραγωγικών» υποκειμένων, που απορρίπτονταν ή δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τους ωριμούς και τη βαρφαρότητα της Βιομηχανικής Επανάστασης, έτσι και τώρα η μεταβαλλόμενη οργάνωση της εργασίας, το μεταβαλλόμενο Κοινωνικό Είναι, με τις αντίστοιχες μεταβολές στην κουλτούρα και τις στάσεις απέναντι στην παρέκκλιση και τη διαφορετικότητα, απέναντι στις διάφορες ομάδες γύρω από τα κράστεδα του κοινωνικού ιστού, δίνουν το έναυσμα στη νέα νοσολογία των διαταραχών, σε νέες επικέτες-οντότητες, στη βάση διαρκώς ανανεούμενων ταξινομικών πινάκων, προκειμένου να υπάρξει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και έλεγχος των νέων καταστάσεων.

Η φτώχεια, η εξαθλίωση, υλική και πνευματική και η ψυχική οδύνη που αναδύεται μέσα απ' αυτές και σε συνδυασμό μ' αυτές κατακερματίζεται σε ομάδες-στόχους. Ταξινομούνται, επικετάρονται, γίνονται αντικείμενο προγραμμάτων ορισμένου χρόνου και ορισμένου, μικρού αριθμού χρηστών. Επιδόματα ορισμένου χρόνου, επιδόματα ένταξης, επιδόματα που σε κρατούν στα όρια της πείνας, με μόνη επιδίωξη την εξασφάλιση της ανανέωσης της επιδότησης, κατάρτιση επιδοτούμενη που διαδέχεται μια περίοδο ανεργίας και μετά ίσως μια άλλη περίοδος κατάρτισης, κατάρτιση εφ' όρου ζωής, όπου για τους περισσότερους δεν υπάρχει άλλη προοπτική αμειβόμενης θέσης πέρα από το να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια νέα κατάρτιση. Και έτσι, σύντομα, όλοι καταλαβαίνουν ότι κατάρτιση σήμερα σημαίνει τη νέα μορφή προνοιακής πολιτικής για τους φτωχούς, με τρόπο όμως που να τους κρατάει σε μια πειθαρχημένη εξάρτηση, ώστε να μπορούν να ανανεώνουν την ένταξη στα επιδοτούμενα προγράμματα, συμμετέχοντας σ' ένα κύκλωμα ή ένα δίκτυο που στόχος του είναι να ωριμίζονται ανισοδοτίες και να προλαμβάνονται κοινωνικές εκρήξεις [εξ ου και η τεχνοκρατική οργάνωση και διατύπωση των προγραμμάτων «καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» (κατάρτιση, προώθηση κ.λπ.)].

Οι ομάδες-στόχοι αντιμετωπίζονται ιδιαιτέρως, αποκομμένα, αλλά και από κοινού. Η ιδιαιτερότητά τους αποκόβεται από την κοινή κοινωνική βάση, η ανάγκη βοήθειας έχει σχέση με το «ιδιαιτερό» (ΑΜΕΑ, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, τοξικομανείς, τσιγγάνοι, ψυχικά πάσχοντες κ.λπ.) και όχι με την αθλιότητα του Κοινωνικού τους Είναι. Άλλα, ταυτόχρονα, όλες οι «ομάδες των διαφόρου είδους αποκλεισμένων» ορίζονται και ομογενοποιούμενες, καθώς, πέρα από το ιδιαιτερό στίγμα της καθεμιάς, έχουν ένα κοινό, είναι όλοι αποκλεισμένοι, βοηθηματούχοι. Βέβαια, τα προγράμματα (κατάρτισης, αποκατάστασης κ.λπ.) αφορούν μια ελάχιστη μειοψηφία των μελών των ομάδων αυτών. Άλλωστε, σ' αυτό έγκειται και ο ρόλος των παρεμβάσεων αυτών, ως η σύγχρονη μορφή των παρεμβάσεων κοινωνικού ελέγχου. Είναι πυροβολεστικά. Προωθούν τον κατακερματισμό μέσα στον κατακερματισμό. Προάγουν την εξάρτηση από το κράτος και τον ανταγωνισμό μεταξύ των «ομοίων» για μια θέση εξάρτησης, βοηθούνσας και της διαλείπουσας (ορισμένου χρόνου) λειτουργίας τους. Αν ήταν να αφορούν τους περισσότερους, θα επρόκειτο για νεκρανάσταση του κεινούσιανισμού, μιας μορφής διαχείρισης των κοινωνικών αντιφάσεων και αναχώματος απέναντι στην κοινωνική έκρηξη που είναι σήμερα εκτός τόπου και χρόνου.

Η κατάσταση που δημιουργείται είναι γεμάτη παγίδες για τους λειτουργούς, ιδιαιτερα για όσους πασχίζουν για την οργάνωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη βάση μιας ποιότητας, με σεβασμό και ενδιαφέρον για την ψυχικά πάσχοντα. Η προσφορά υπηρεσιών ανάγε-

ται συχνά, για πολλούς, σε μια διαφορά ακροβασία ανάμεσα στον αυτοπεριορισμό στο στενό τεχνικό, επαγγελματικό ρόλο (που όμως, ενίστε, ολισθαίνει στην ενσωμάτωση στις διαχειριστικές πρακτικές) και στην επαγγελματική απελπισία (burnt-out). Θεωρούμε ότι, ενώ θα πρέπει ο λειτουργός ψυχικής υγείας να επιδιώκει να αποσπάσει από τις έστω συρρικνωμένες παροχές το μάξιμου δυνατό για το θεραπευτικό και κοινωνικό συμφέρον των θεραπευομένων, δε θα πρέπει, αωτόσο, να συμμετέχει στην αναπαραγωγή (και διασπορά) αυταπάτων, ανάγοντας τις πρακτικές του, όσο «καλές» κι αν τυχαίνει να είναι, σε πανάκεια που λύνει τα προβλήματα: αλλά, κατανοώντας την περιορισμένη εμβέλεια και της πιο «καλής πρακτικής», να κρατάει την αντίφαση ανοιχτή, να δυναμώνει την κριτική του στάση και να διεκδικεί.

Είναι στη βάση αυτών των παραπάνω αναφερόμενων διεθνών διεργασιών στις σχέσεις οικονομίας, κοινωνικού κράτους, υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής που μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, με την υλοποίηση του καν. ΕΕ 815/84 και, κατ' επέκταση, τις σημερινές εξελίξεις. Οι νέες διευθετήσεις στην αγορά εργασίας (ελαστικοποίηση) εισάγονται σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα της λεγόμενης «Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας», όπως και αυτά που τα διαδέχονται, με τις πολλαπλές κοινοτικές και εθνικές χρηματοδοτήσεις, διέπονται κυρίως από κριτήρια εξωφραϊσμού, ρύθμισης και αποκλεισμού. Αυτό υπογραμμίζεται και από τη γλίσχρα χρηματοδότηση που τα συνοδεύει. [Και όταν μιλάμε για την αναγκαία χρηματοδότηση, δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας απλώς τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των προγραμμάτων (που, βάσει και του νέου νόμου για την ψυχική υγεία, είναι συνήθως ορισμένου χρόνου και με κοινοτική συμμετοχή) και την κάλυψη των μισθών των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, αλλά την κοινωνική αναπαραγωγή των πασχόντων υποκειμένων, με ό,τι αυτό σημαίνει.]

Ο εξωφραϊσμός αφορά την εικόνα των ψυχιατρείων, αλλά και γενικότερα. Εικόνα είναι, ας πούμε, όχι μόνο η απλή κτιριακή αναπαλαίωση, αλλά και το να αραδιάζει κανείς ποσοτικά στοιχεία, αριθμό μονάδων κ.λπ., χωρίς κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας, αλλά και χωρίς ένα πλαίσιο αξιών που να αφορούν τον άνθρωπο που πάσχει ως υποκείμενο, ως πολίτη με ίσα δικαιώματα στο θεραπευτικό και κοινωνικό πεδίο, που να αφορούν μεθόδους και διαδικασίες (και όχι μόνο στεγνά «αποτελέσματα»), που να αφορούν το πώς και σε ποιο βαθμό οι νέες υπηρεσίες αρνήθηκαν και ξεπέρασαν τη συνήθη αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντα ως αντικείμενου, ως πράγματος και τον αντιμετωπίζουν πλέον ισότιμα ως πρόσωπο, ως υποκείμενο με δικαιώματα.

Η ρύθμιση και ο αποκλεισμός αφορούν τη σχέση αυτών των πρακτικών της ψυχικής υγείας με τις τρέχουσες ανάγκες της παραγωγής, της οικονομίας, ανεξάρτητα από το βαθμό της συνείδησης (μπορεί και καθόλου) που έχουν οι λειτουργοί γι' αυτή τη σύνδεση. Όσοι δε «χωρούν» στα προγράμματα και τα κριτήριά τους, οι συντομιτικά περισσότεροι, αναγρένονται επισήμως σε «χρόνιους», για τους οποίους δεν προβλέπεται να γίνει καμιά προσπάθεια για να έχουν θέση εργασίας και, στην καλύτερη περίπτωση, θα μείνουν σε κάποιον ξενώνα, αν δε μείνουν στο ψυχιατρείο ή δε μεταφερθούν σε κάποιο άλλου τύπου ίδρυμα. Ποιος θα ασχοληθεί θεραπευτικά με έναν που επισήμως έχει πάρει την ταυτέλα του χρόνου, του «μη επανεντάξιμου» ή του «μη εκπαιδεύσιμου», όταν άλλωστε και μέχρι τώρα κα-

νείς δεν ασχολούνταν μαζί του. Πώς διασφαλίζεται το ίσο δικαίωμα στη θεραπεία του χαρακτηρισθέντος ως «χρόνιου» και «μη επανεντάξιμου»;

Το διαχειριστικό πνεύμα έχει πάρει συχνά τα τελευταία χρόνια ορισμένες χονδροειδείς μορφές. Το 1990, στη βιασύνη της να παρουσιάσει μια ταχεία μεταρρύθμιση και βελτιωμένη εικόνα του ψυχιατρείου της Λέρου, μαρτσά στις πιέσεις της Ε.Ε., η τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (και ορισμένοι σύμβουλοι της) σκεφτόταν να ξεκινήσει την αποσυμφόρηση του ΚΘΛ μεταφέροντας ασθενείς σε μοναστήρια, ξενοδοχεία κ.λπ.. Θυμόμαστε, επίσης, την πρόθεση για μεταφορά ασθενών στις, μακριά από κάθε έννοια κοινωνικού ιστού, Καρτερές της Θεσσαλονίκης, μια επιλογή που αντιστρατεύοταν εκ προοιμίου κάθε έννοια κοινωνικής επανένταξης και που γινόταν, μεταξύ άλλων, γιατί υπήρχε διαθέσιμο κτίριο. Άλλα μήτως και η ίδια η «σύλληψη» και επιλογή της Λέρου, το 1957, για την αποσυμφόρηση των ελληνικών ψυχιατρείων, δεν ήταν μια ανάλογη διοικητική/διαχειριστική διευθέτηση των προβλημάτων της ελληνικής ψυχιατρικής εκείνη την περίοδο, που βασίστηκε, μεταξύ άλλων, και στο γεγονός των διαθέσιμων ιταλικών στρατώνων στο νησί;

Στην Λέρο έγινε επίσης, το 1990-91, η πρώτη απόπειρα διαχωρισμού και απομόνωσης των νοητικά καθυστερημένων ατόμων (και αυτών με πολλαπλά προβλήματα — νοητικής στέρησης, σωματικής αναπηρίας, γήρατος, καθώς και των λεγόμενων «μη αποκαταστάσιμων» κ.λπ.) σε προνοιακές δομές-άσυλα, ως μέσο εκσυγχρονισμού των ελληνικών ψυχιατρείων. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη και προσπάθεια των ιθυνόντων του Υπουργείου Υγείας το 1990-93 για τη Λέρο (στην οποία, όμως, υπήρξε αντίσταση και δεν τελεσφόρησε): η «διαγνωστική ταξινόμηση» και ο διαχωρισμός των ασθενών (βασικά, διαχωρισμός των λεγόμενων «καθαρών ψυχιατρικών ασθενών» από τους νοητικά καθυστερημένους) μέσα στο ψυχιατρείο ως πρώτη πράξη (για βίαιες, διοικητικού τύπου, αντιθεραπευτικές μετακινήσεις), πριν καν σκεφτεί κανείς ότι ήταν συχνά γυμνοί, εγκαταλειμένοι, ενιοτε υποσιτισμένοι, πάντα κλειδωμένοι μέσα, καταπιεσμένοι και καταπτομένοι.

Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, τόσο η ασυλική ψυχιατρική όσο και η ακαδημαϊκή (πανεπιστημιακή) θεώρησαν ως προτεραιότητα το διαγνωστικό «ψευδο-πρόβλημα», χωρίς να εμπλέκονται στην οργάνωση της επείγουσας απάντησης στο αίτημα της αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης μεταχείρισης των ψυχικά πασχόντων — που είναι το πρώτο και ουσιαστικό βήμα της θεραπευτικής απάντησης στους έγκλειστους των ασύλων. Και αυτό παρά τις αντιλήψεις της σύγχρονης ψυχιατρικής αποκατάστασης [και σύμφωνα και με τις διεθνείς έρευνες της ίδιας της Π.Ο.Υ. (International Pilot Study of Schizophrenia)] ότι η κλινική διάγνωση δεν αποτελεί προγνωστικό σημείο (παρά μόνο δευτερευόντως) για την ανάκτηση κοινωνικών ρόλων και κοινωνικής ζωής από το υποκείμενο, καθώς η Αποκατάσταση (με στόχο πάντα την κοινωνική επανένταξη) απευθύνεται πρωτίστως στο όλον της ύπαρξης και στις βασικές της διαστάσεις, όπως είναι η προσωπική αυτονομία, η εργασία, η εκπαίδευση/κατάρτιση, η οικογένεια, οι κοινωνικές σχέσεις, η ψυχαγωγία/πολιτισμός κ.λπ.

Άλλωστε, στην επιδιώξη του διαχωρισμού των «ψυχικά πασχόντων» από τους «νοητικά καθυστερημένους» δεν υπάρχει το αίτημα μιας αποκαταστασιακής, θεραπευτικής λογικής, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις. Υπάρχει η επιδιώξη της απλής βιολογικής συντήρησης των ατόμων αυτών, χωρίς θεραπευτικό πρόγραμμα, αφού, σύμφωνα με τα θεσμάτα της κλασικής ψυχιατρικής, δεν επιδέχονται θεραπεία, ως «ανίατοι». Σ' αυτό έχει-

ται και ο εγγενής στη θετικιστική ψυχιατρική κοινωνικός δαρβινισμός και ανοιχτός φασισμός: αν, πράγματι, σκοπός μας είναι η επανένταξη των ψυχικά πασχόντων στην κοινωνία —η άρση, δηλαδή, του διαχωρισμού και της απόρριψής τους από την κοινωνία των «υγιών» και «κανονικών»—, πώς δικαιολογείται η διάκριση, ο διαχωρισμός, μέσα στις ίδιες τις γραμμές των αποκλεισμένων και εγκλείστων, στη βάση του κριτηρίου της διάγνωσης; Πότε είδαμε στα ψυχιατρεία θεραπευτικές προσπάθειες, π.χ. για χρόνιους ψυχωτικούς ασθενείς, που να παρεμποδίστηκαν από την επιδιώξη «διαφρετικών» θεραπευτικών προσπαθειών για νοητικά καθυστερημένους; Η αλήθεια είναι ότι θεραπευτικές προσπάθειες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν υπήρξαν ούτε για τους μεν ούτε για τους δε. Όπου, όμως, υπήρξαν επιτυχείς προσπάθειες, δεν έγιναν στη βάση τέτοιων διαχωρισμών. αλλά ενάντια σε κάθε διαχωρισμό (Ψ.Ν. Θεοσαλονίκης 1984-90, Λέρος 1989-1995 κ.λπ.).

Τόσο ο θετικισμός όσο και ο νεοθετικισμός (νεοκρεπελινισμός) στην ψυχιατρική δεν μπόρεσαν ποτέ να υπερβούν τις θεωρίες (και τις απορρέουσες πρακτικές) του «օργανικού εκφύλισμού» και της «βιολογικής κατατερότητας» των ψυχικά πασχόντων: κάτω από τις συνθήκες του ταξικού συσχετισμού που αντιπροσώπευε πολιτικά και ιδεολογικά ο ναζισμός, οι ίδιες αυτές θεωρίες, που σήμερα (όπως και πριν από το ναζισμό) τροφοδοτούν τις πρακτικές της «απλής βιολογικής συντήρησης», οδήγησαν —και για λόγους «δημοσιονομικών περιστολών», λόγω της ανάγκης για διοχέτευση πόρων για τη διεξαγωγή του πολέμου— στην εξόντωση των ατόμων αυτών στους θαλάμους των αερίων...

Η ιστορία των παρεμβάσεων στη Λέρο είναι πολύ διδακτική όσον αφορά σε τέτοιους και άλλους σχεδιασμούς, στα πλαίσια μιας διαχειριστικής/διοικητικής προσέγγισης, που φαίνεται να παίρνει ιδιαίτερα χονδροειδείς διαστάσεις σήμερα σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, ιδιαίτερα στο ΨΝΑ. Η εμπειρία της Λέρου είναι ιδιαίτερα διδακτική όχι μόνο όσον αφορά σε μια χειραφετητική προοπτική στο χώρο της ψυχικής υγείας, αλλά επίσης και όσον αφορά στον ισοπεδωτικό τεχνοκρατισμό στην ψυχική υγεία: τις διαδικασίες, δηλαδή, που γίνονται ερήμην του κριτηρίου της προαγωγής της ψυχικής υγείας, ερήμην των ιδιαίτερων αναγκών, της υποκειμενικότητας και της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων, χωρίς εξαπομικευμένο θεραπευτικό/αποκαταστασιακό πρόγραμμα, με ομογενοποιημένα προγράμματα, των οποίων οι ενέργειες και δράσεις έχουν πάντα ημερομηνία λήξης, με διοικητικού τύπου μαζικές μεταφορές ασθενών, με διαδικασίες που στοχεύουν πρωτίστως στην έξαθεν καλή μαρτυρία της εξουσίας και στην απορρόφηση των κοινωνικών κονδυλίων. Όλα αυτά κάνονται την απάντηση στο βασικό ζήτημα —που θα έπρεπε να είναι η υποκειμενικότητα, ο μετασχηματισμός του status των χωρίς δικαιώματα έγκλειστου, η χειραφέτηση και η κοινωνική αναταραγωγή του— να καταλήγει σε μια απλή αναδιευθέτηση του ιδρυματισμού του.

Μπροστά στη νέα φάση μετασχηματισμών (δε λέμε μεταρρύθμισης) των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, με προγράμματα όπως το ΨΥΧΑΡΓΩΣ κ.λπ., μπροστά στις νέες παρεμβάσεις που ετοιμάζονται για τα ψυχιατρεία με στόχο την αριθμητική συρρίκνωσή τους (ιδιαίτερα στο ΨΝΑ), πρέπει να προβληματιστούμε: Η διαδικασία της συρρίκνωσης για ποιον σχεδιάζεται; Για όφελος των ψυχικά πασχόντων ή του συστήματος; Για να επιτύχουν οι ασθενείς μια αξιοπρεπή ζωή μέσα στην κοινωνία, με αναγνωρισμένα δικαιώματα, ή για εξορθολογισμό των δημοσιονομικών δεικτών (υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δεσμεύσεων για την ONE) και για την έξαθεν καλή μαρτυρία; Πρέπει, επομέ-

νως, να προβληματιστούμε πώς θα αποφευχθούν οι διαδικασίες, αφενός, εγκατάλειψης (θεραπευτικής και κοινωνικής), αλλά και μεταφοράς από το ένα ίδρυμα στο άλλο, που αναφέραμε πιο πάνω (transinstitutionalization), κατόπιν νέων διαχωρισμών και κατηγοριοποίησεων —στα γηροκομεία, σε ιδρύματα για νοητικά καθυστερημένους, σε οικοτροφεία τύπου «nursing homes» για «χρόνιους» κ.λπ.— με μια διαδικασία αναδιάταξης «αντικεμένων προς μεταφοράν». Οι ιδιωτικές κλινικές, τα ΝΠΙΔ οικοτροφεία, αλλά και άλλα απόμακρα κτίρια μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως νέοι αποθηκευτικοί χώροι σε μια αναδιευθέτηση της αποθήκευσης, που δε θα ονομάζεται ψυχιατρείο (αντό θα έχει, κατά τις επιταγές, συρρικνωθεί), αλλά «αλλιώς». Μ' άλλα λόγια, πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, εν μέσω της ασυλικής αδιαφορίας, από τη μια, και της ακαδημαϊκής μακαριότητας των γονιδίων (πανεπιστήμιο) και των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, από την άλλη, τον επελαύνοντα ισοπεδωτικό τεχνοκρατισμό, που φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τη διαχείριση της ψυχικής αρρώστιας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κοινωνικού κράτους των Βρυξελλών.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υπάρχοντες έγκλειστοι των ψυχιατρείων. Η δική τους αποκατάσταση, μέσω της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών που τους περιβάλλουν, εκτός από τους ίδιους, έχει μεγάλη σημασία και για τις χιλιάδες άλλους που έχονται σε εταφή με τις υπάρχουσες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η κλιμακούμενη μαζική ανεργία, ιδιαίτερα αυτή των νέων, και η επισφαλής εργασία, που δημιουργούν μια δομική ανασφάλεια στα ίδια τα θεμέλια της ύπαρξης, η κρίση και η κατάρρευση των παραδοσιακών δεσμών και θεσμών (ανάμεσα σ' αυτούς η κρίση της οικογένειας, του σχολείου, η άνοδος των αλλοτριωτικών χαρακτηριστικών της πόλης και της κοινωνικής ζωής εν γένει, η κρίση των αξιών και των προοπτικών ζωής) κι ακόμα η μετανάστευση και η προσφυγιά, οι κοινωνικές και φασιστικές προκαταλήψεις και διακρίσεις και, πάνω απ' όλα, ο πόλεμος (που αποτελεί το «νέο δώρο» της Ε.Ε. στα Βαλκάνια), αποτελούν διαρκείς πηγές για προσωπικά αδιέξοδα, ψυχικό πόνο, άγχος, στρες και απελπισία. Πώς θα απαντηθεί το πρόβλημα/αίτημα όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και τομεοποιημένο σύστημα κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, χωρίς ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής πολιτικής και χωρίς, επιπλέον, σοβαρά μέτρα για την ανεργία, για την εκπαίδευση, για το βιοτικό επίπεδο; Από την άλλη, ο κίνδυνος για ολίσθηση των λειτουργών ψυχικής υγείας σε πρακτικές χειραγώησης της «παρέκκλισης» θα αποτελεί στο άμεσο μέλλον μια όλο και μεγαλύτερη πίεση και απειλή και θα χρειαστεί συνεχής αντίσταση για την υπεράσπιση του θεραπευτικού και πολιτικού καθήκοντος της χειραφέτησης των ψυχικά πασχόντων υποκειμένων.

Σημειώσεις

1. Αντιτροσωπευτικό αυτής της προσέγγισης, ανάμεσα στην υπερπληθώρα ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, είναι τα μεταφρασμένο και στα ελληνικά βιβλίο του συμβουλάτορα του Τ. Μπλερ, Αντονί Γκίντενς, *O Τριτός Δρόμος*, εκδ. ΠΟΛΙΣ, 1998.

2. Andrew Scull, *Social Order/Mental Disorder. Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective*, Routledge, 1989.



Ακουλικό σε χαρτόνι και ξύλο, 30x40 cm, 1991