

## **Χρήστος Κάτσικας** **Εκπαιδευτική πολιτική ΠΑΣΟΚ και ΝΔ:** **Οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος**

Η μείωση των εισακτέων, τα ΤΕΙ, οι τοπικές αγορές και οι πραγματικές στοχεύσεις της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής

**Ο** πρωτοφανής αριθμός των αποκλεισμένων από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ (65.000) και η μείωση των θέσεων εισακτέων κατά 18.000 περίπου θέσεις αφενός αποκάλυψαν τις στοχεύσεις της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου ανέδειξαν ορισμένα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που είχαν μείνει στο περιώδιο της δημόσιας συζήτησης.

### **Δυο όψεις...**

Η ιδρυση τμημάτων ΤΕΙ, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, πριμοδότησε –και πριμο-

δοτήθηκε από– μια σειρά «σκοπιμότητες» της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής. Για μια ολόκληρη περίοδο η έδρα των τμημάτων ΤΕΙ έγινε αντικείμενο συναλλαγής των κυβερνήσεων με τις πολιτικές και επιχειρηματικές αρχές της τοπικής κοινωνίας. Για παράδειγμα την περίοδο 1990 – 2005, και ιδιαίτερα την περίοδο 1997 – 2004, η ίδρυση περισσότερων από 50 τμημάτων ΤΕΙ σε πόλεις και κωμοπόλεις όλης της χώρας έγινε όχημα της κυρίαρχης πολιτικής για την εξαγορά της συναίνεσης της ελληνικής περιφέρειας που διαπαίδαγωγήθηκε να βλέπει τους φοιτητές σαν τους «τουφίστες του χειμώνα», κοντολογίς σαν γαλακτοφόρες αγελάδες.

Την περίοδο αυτή η άναρχη ίδρυση τμημάτων TEI εξυπηρέτησε παράλληλα πολλούς στόχους της χυριάρχης πολιτικής. Πρώτα πρώτα την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων τα οποία προσέφεραν, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ I και II, χρήματα για την ίδρυση τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο που θα αντιστοιχούσε στις άμεσες ανάγκες της αγοράς. Αν ερμηνεύσει κανείς την παραπάνω οδηγία η οποία, βεβαίως, συνόδευε τα «κονδύλια», θα καταλάβει τους όρους με τους οποίους δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή μια σειρά τμήματα στενού γνωστικού αντικειμένου, τμήματα ουσιαστικά στενής κατάρτισης, που δεν είχαν καμιά σχέση με τις ανάγκες των υποψηφίων και της κοινωνίας.

Την ίδια περίοδο, στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΕΕ, όπως αντές συστηματοποιήθηκαν στη Διαχρονική της Μπολόνια, οι χυριάρχες εκπαιδευτικές πολιτικές μέσω του ΥΠΕΠΘ προχωρούν στην περιφέρημη «ανωτατοποίηση»-χροοϊδία των TEI. Ο στόχος, βεβαίως, ήταν η «κατωτατοποίηση» των Πανεπιστημίων μέσα από τη δημιουργία ενός «χιλού» σχολών χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, κοντολογίς ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα έβρισκε γόνιμο έδαφος η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης. Την ίδια εποχή της «ανωτατοποίησης», τα TEI, όχι μόνο δεν στηρίζονται οικονομικά και με υποδομές, αλλά εγκαταλείπονται ακόμη περισσότερο, με συνεχή αναντιστοιχία του προσωπικού και του αριθμού φοιτητών. Μια περιήγηση ακόμη και στα «έξωτερικά χαρακτηριστικά» των νέων τμημάτων TEI της περιόδου 1987 – 1994 αναδεικνύει την ουσία της ανωτατοποίησης: Το TEI Πάτρας και τα πολυδιαφημισμένα νέα Τμήματα λειτουργούν χωρίς βιβλία, σίτιση και στέγαση. Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ στον Πύργο «λειτουργεί» συστεγάζόμενο με Λύκειο, το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής

στη Διοίκηση και Οικονομία στην Αμαλιάδα «στεγάζεται» σε παλιές αποθήκες του δήμου, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο «στεγάζεται» σε πρώην χαρτοβιομηχανία και το Τμήμα Οικολογίας-Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο «στεγάζεται» στο Κέντρο Νεότητας Αγίου Διονυσίου. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω νέα Τμήματα «λειτουργούν» με έναν καθηγητή το καθένα (οι οποίοι καθηγητές έχουν έδρα την Πάτρα) και τέσσερις ωρομίσθιους καθηγητές, εκτός από το Τμήμα της Ζακύνθου που «λειτουργεί» μόνο με έξι ωρομίσθιους.

Η αύξηση του αριθμού των εισακτέων την περίοδο 1999 – 2005, ενώ προβάλλεται σαν ικανοποίηση των αιτημάτων για ισότητα ευκαιριών, στην ουσία δεν αποτελεί παρά μια ρύθμιση της ζοής του νεανικού πληθυσμού, που αντιμετωπίζεται σαν ομάδα πελατών στην οποία προσφέρονται «επί πληρωμή» σπουδές τιποτολογίας, χωρίς κανένα αντίκρισμα, στη «δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση».

### **...της ίδιας πολιτικής!**

Αν, λοιπόν, την προηγούμενη δεκαετία, με όχημα την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, επιλέχθηκε η επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το «χάρτινο» άνοιγμά της σε κωμοπόλεις και χωριά, σήμερα επιλέγεται το στένεμα της εισόδου και ο εξοπλακισμός των αδύνατων. Με την επίκληση μιας αφηρημένης ποιοτικής αναβάθμισης και κάποιων αόριστων «προκλήσεων» του νέου αιώνα, η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΠΘ επιλέγει να απαλλαχθεί ακριβώς από αυτούς που όφειλε να εκπαιδεύσει. Είναι πλέον φανερό ότι είναι πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης να στενέψει την είσοδο στα δημόσια AEI-TEI, να ξαναγυρίσει

τους όρους πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη δεκαετία του '70.

Αν την προηγούμενη δεκαετία επιλέχθη-  
κε η αύξηση των εισακτέων σε τριτοβάθμια  
τμήματα της απόλιτης εξειδίκευσης και της  
τυποτολογίας με αποτέλεσμα την αύξηση  
των πτυχίων ανεργίας και ετεροασταχόλη-  
σης, σήμερα επιλέγεται η ενίσχυση της ιδιω-  
τικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Τι εἰδω-  
νεία! Οι κομμένοι των Πανελλαδικών Εξε-  
τάσεων, οι ανεπιθύμητοι για το ΥΠΕΠΘ, εί-  
ναι επιθυμητοί ως πελάτες της ιδιωτικής με-  
ταλυκειακής εκπαίδευσης, αφού να αντέ-  
χουν τα οικονομικά τους. Ουσιαστικά ή Κυ-  
βέρνηση επιλέγει να μετακυλίσει την ειθίνη  
και το κόστος των σπουδών σε όσους απο-  
κλείονται από τη δημόσια τριτοβάθμια εκ-  
παίδευση ανοίγοντας λεωφόρους στην ιδιω-  
τική μεταλυκειακή εκπαίδευση.

Ωστόσο έχει ήδη στοχοποιηθεί και ένα  
τμήμα των υποψηφίων οι οποίοι πετυχαί-  
νουν μεν την είσοδο τους σε κάπιο ΑΕΙ-  
ΤΕΙ, όμως, περισσότερο από κάθε άλλη φο-  
ρά, δεν πετυχαίνουν στην τριτοβάθμια σχο-  
λή της προτίμησής τους ή σε σχολή του τό-  
που μόνιμης διαμονής τους. Οι τελευταίες  
μεθοδεύσεις του ΥΠΕΠΘ, αφενός με τη μεί-  
ωση των θέσεων των τμημάτων υψηλής ζή-  
τησης και αφετέρου με τη μείωση θέσεων  
στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου,  
ουσιαστικά λιταίνουν το έδαφος για μια  
«φυσική» στροφή στην ιδιωτική μεταλυκει-  
ακή εκπαίδευση.

Ας δούμε αναλυτικά τις συνέπειες της  
φύμισης που ήρθαν γρήγορα στην επιφά-  
νεια: Η πρώτη συνέπεια είναι η ένταση του  
ανταγωνισμού, η οποία όχι μόνο δεν βελτιώ-  
νει το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών  
όπως υπαντίσσεται το ΥΠΕΠΘ, αλλά εμπλέ-  
κει, ακόμη περισσότερο, τα φροντιστήρια  
στα «πόδια» της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Η «μαύρη σκιά» του βαθμολογικού πλαφόν

«πρωτοφένει» πελατειακά τους εργολάβους  
των εξετάσεων, οι οποίοι εκταμιεύονταν το άγ-  
χος και την ανασφάλεια της οικογένειας, πα-  
ρουσιάζοντας τις «υπηρεσίες» τους ως μο-  
ναδικό και ασφαλές στέγαστρο «προστα-  
σίας», σαν τον ασφαλέστερο δρόμο για την  
εξασφάλιση καλής σειράς προτεραιότητας.  
Η δεύτερη συνέπεια είναι ακόμη πιο οδινη-  
ρή: Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα δο-  
θεί το φιλί της ζωής στα εκποντάδες Κέ-  
ντρου Ελειφέρων Σπουδών και στα λεγόμενα  
Κολέγια τα οποία τα τελευταία χρόνια είχαν  
συρρικνωθεί. Το «πλεόνασμα» των υποψη-  
φίων που δεν θα εισάγονται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα  
προσφέρονται έτοιμη πελατεία στους «επι-  
χειρηματίες της γνώσης», ενώ οι οικονομικά  
πιο εύφωστοι θα πυκνώνονται τις ουρές της  
φοιτητικής μετανάστευσης.

Παράλληλα, μια ματιά στα τμήματα που  
λόγω της βάσης του «10» έμειναν από υπο-  
ψηφίους φανερώνει ότι αυτά αποτελούν το  
50% του συνόλου των τμημάτων ΤΕΙ. Αν κα-  
νείς εξετάσει ποια τμήματα είναι εκείνα που  
τα τελευταία χρόνια έχονταν αφεθεί χωρίς χρη-  
ματοδότηση, υποδομές και προσωπικό, θα  
ανακαλύψει ότι τα τμήματα αυτά είναι ακρι-  
βώς όσα τώρα απειλούνται με «λοιπότε» με  
πρόσχημα το «βαθμολογικό πλαφόν». Είναι  
φανερό ότι τα τμήματα αυτά είχαν πέσει «κά-  
τω από τη βάση» όχι από τους χαμηλόβαθ-  
μους φοιτητές που δέχονταν άλλα από την  
υποχρηματοδότηση, την έλλειψη διδακτικού  
προσωπικού και την κρατική εγκατάλειψη.  
Το σημεράσμα που βγαίνει αφίσαστα είναι  
ότι τα τμήματα αυτά «πληρώνονται» σήμερα,  
με πρόσχημα το «βαθμολογικό πλαφόν», την  
κεντρική κυβερνητική κατεύθυνση για παρα-  
πέδα μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης,  
με την ουσιαστική μείωση των εισακτέων, με  
το «στένεμα» των διόδων των τριτοβάθμιων  
ιδρυμάτων, και τέλικα με το κλείσιμο.

## Επικοινωνιακοί ελιγμοί

Πώς συνδέονται όλα αυτά με την επικοινωνιακή πολιτική του ΥΠΕΠΘ και ποιες πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας αναδεικνύουν;

Το ΥΠΕΠΘ, με ένα λυρικό ξέσπασμα που δεν συνδέεται από τεκμηριωμένα επιχειρήματα, υποστηρίζει σε όλους τους τόνους πως δεν είναι λογικό να εισέρχονται στα AEI-TEI υποψήφιοι που δεν μπορούν να πιάσουν ούτε τη βαθμολογική βάση. Παράλληλα υπονοεί ότι το υποβαθμισμένο επίπεδο σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων συνδέεται με το γεγονός του χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου των υποψηφίων που στρατολογεί. Αποσιωπά, βεβαίως, το «τι», το «πώς» και το «γιατί» της «κατασκευής» της βαθμολογίας σε συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων. Αποκρύπτει, βεβαίως, το γεγονός πως πίσω από το ξόδοκισμα της χαμηλής επίδοσης βρίσκεται ο μαζικός αποκλεισμός των πιο φτωχών και περιθωριοποιημένων στρωμάτων του ελληνικού πληθυσμού.

Παράλληλα, το ΥΠΕΠΘ με εισαγγελικό λόγο επικρίνει εκείνους που διαμαρτύρονται για την αποφίλωση των περιφερειακών ΤΕΙ επισημαίνοντας με επιτηδευμένη αφέλεια ότι δεν είναι δυνατόν η ύπαρξη των TEI να εξαρτάται από τα συμφέροντα των ενοικιαστών και των εμπόρων. Αυτοί οι ίδιοι που λίπαναν το έδαφος για την πολιτική «της γκαρδονιέρας και του φρατέ», αυτοί που στήριξαν την ανάπτυξη της επαρχίας στα στρατόπεδα και τις σχολές, αυτοί που εκμαύλισαν ολόκληρα κοινωνικά σύνολα γίνονται σήμερα τιμητές της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή, όμως, κλείνουν το μάτι στις «τοπικές αγορές» που διαμαρτύρονται, υποσχόμενοι μια νέα πελατεία με τη «μεταφορά θέσεων εισαγκέων» από το κέντρο στην περιφέρεια.

Το ΥΠΕΠΘ, με τη βοήθεια των μονίμων προσηλυτιστών της κοινής γνώμης και των στρατευμένων μύθων, επιχειρεί να κάνει κυρίαρχο έναν συγκεκριμένο τρόπο ανάγνωσης της πραγματικότητας και εν συνεχεία να υποκαταστήσει με αυτόν την ίδια την πραγματικότητα. Νομιμοποιεί την απόφριψη των πιο αδικημένων στρωμάτων του πληθυσμού και παράλληλα υφαίνει σιωπηλά την κατασκευή του κατηγορητηρίου για τους εκπαιδευτικούς, δείχνοντάς τους ως υπεύθυνους για τα αποτελέσματα των μαθητών τους.

Ωστόσο, οι τεχνικές της αποπλάνησης γίνονται εξόφθαλμες αν κανείς αποφασίσει να εξετάσει προσεκτικά τη μαγειρική του κυρίαρχου λόγου με την οποία επιχειρείται να τραφεί η κοινή γνώμη. Τότε είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί μπροστά σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Θα ανακαλύψει πρώτα πρώτα ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν προσδιορίζουν αποκλειστικά την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο. Στο τμήμα που την αφορούν, το ύψος της αποτυχίας χρεώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του στο αποτυχημένο εξεταστικό σύστημα και στην εκπαίδευση της αμάθειας που παράγεται και αναπαράγεται από αυτό και τις κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές.

Το ΥΠΕΠΘ, με τη γραμματική της Νέας Ομιλίας και με όχημα το μακροβούντι αποτυχίας για το οποίο την κύρια ευθύνη έχουν οι κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές, από τη μια επιχειρεί να νομιμοποιήσει το στένεμα των διόδων των Πανεπιστημίων για το «πλήθος των ημιμαθών» όπως λέει και από την άλλη ανοίγει διάπλατα τους δρόμους της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Να το φωνάξουμε δυνατά και σε αντιπαράθεση με τις σειρήνες της εκπαιδευτικής τρομολαγνείας. Ας αφήσει το ΥΠΕΠΘ τα μαγικά του. Ας μην φορτώσει την ευθύνη στους μαθητές επειδή δεν τολμά

να δηλώσει καθαρά τη νέα (:) «Μεγάλη Ιδέα» του, που είναι η μείωση του αριθμού των εισακτέων, το στένεμα της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και η μεταφορά της «τελατείας» στα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» τύπου Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, «Κολεγίων» κ.λπ. Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι να επιλέξει κανείς αν θα εισάγονται ή δεν θα εισάγονται μαθητές με βαθμολογίες κάτω από τη βάση, αλλά το πώς θα οικοδομηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα «ανοίγει τα μάτια» των τροφίμων του. Η ποιότητα στην εκπαίδευση δεν συνδέεται με τη δη-

μιουνγία «λιωθίδων ταχείας κινήσιμοις» στις σχολικές αίθουσες που εξασφαλίζουν αυξημένα ποσοστά στις κάρτες εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη μια και εξοπραγματισμό όσων «δεν παίρνουν τα γράμματα» από την άλλη. Η «γραμματική και το συντακτικό» της ποιοτικής εκπαίδευσης βρίσκεται στη δυνατότητα δημιουργικής ίκανησης της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, στην ικανότητα να μπορεί να τον εξοπλίσει με τα πυρφοραγκά της γνώσης που αλλάζει τον κόσμο.