

## ΝΟΡΒΗΓΙΑ ENANTION ΤΗΣ «ΩΡΑΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ»<sup>1</sup>

Kjetil Jakobsen και Annick Prieur\*

Όταν έγινε η συζήπηση για τη συνθήκη του Μάαστριχτ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι οι «οικοσπάστες» διανοούμενοι τις περισσότερες φορές υποστήριξαν την «ευρωπαϊκή ιδέα», γιατί θεωρούσαν τους αντιτάλους της ξενόφοβους ή επηρεασμένους από εκείνο το είδος εθνικισμού που μόλις είχε προκαλέσει το σπαραγμό στη Γιουγκοσλαβία. Στη μικρή όμως χώρα της Νορβηγίας όλα είναι διαφορετικά. Όταν το ξητήμα ετέθη υπό μορφή δημοψηφίσματος τον Νοέμβριο του 1994, η πλειονότητα των «οικοσπαστών» διανοούμενων προέβαλε ισχυρή αντίσταση στην ένταξη της Νορβηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο πως αυτοί είναι διανοούμενοι σε αντιδιαστολή προς τους τεχνοκράτες. Οι καλλιτέχνες, οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών –οι οποίοι στην πλειονότητά τους υποστηρίζουν πολιτικά την αριστερά– έβλεπαν στην ευρωπαϊκή συγκρότηση την πραγμάτωση του οράματος μιας τεχνοκρατικής ελίτ του εμπορίου και του πολιτικού κόσμου, ενώ οι ίδιοι επιζητούσαν την αλληλεγγύη με το «λαό». Η Ελβετία, πατρίδα του Rousseau, παραμένει η μόνη όλη χώρα όπου μπορεί κανές να δει στους κόλπους των διανοούμενών εναντίον παρόμιο σκεπτικισμό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ειδική περίτελωση της Νορβηγίας οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της στάσης των νορβηγών «οικοσπαστών» διανοούμενων. Γι' αυτούς, διανοούμενος σημαίνει να πάρνεις τις αποστάσεις σου από το στοιχείο της διανόησης που ενυπάρχει στους διανοούμενους, να συνδέεσαι με τις ομάδες των μη διανοούμενων, να ταυτίζεσαι με τους εργάτες, τους χωρικούς, τον τρόπο κόσμο ή τις γυναίκες, να επιλέγεις το στρατόπεδό σου μέσα στις μειζονες κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Συνεπώς, οι «οικοσπάστες» διανοούμενοι αντιπαρατίθενται αναγκαστικά στον ίδιο τον εαυτό τους: αυτοαναιρούνται ως διανοούμενοι, ως εκλεπτυσμένοι κάτοικοι των πόλεων, ως μέλη της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης.



### Η παρακμή της μορφωμένης αστικής τάξης

Οι ιστορικοί λόγοι αυτής της στάσης των διανοούμενων, ηθικολογικής και εχθρικής προς τη διανόηση, είναι προφανείς: η Νορβηγία αποτελεί ένα νέο έθνος του οποίου η κουλτούρα της ελίτ δεν είναι παλαιότερη από το εθνικιστικό και δομαντικό κίνημα του 19ου αιώνα. Το νορβηγικό κράτος ιδρύθηκε το 1814, ως μία από τις συνέπειες της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Μετά την απόσπασή της από τη Δανία, η οποία είχε υποστηρίξει τον Ναπολέοντα, η Νορβηγία προσαρτήθηκε στη Σουηδία, διατηρώντας εντούποις τον δικό της συνταγματικό χάρτη, εξαιρετικά φιλελεύθερο για την εποχή του. Το νέο κράτος δεν είχε αριστοκρατία, εφόσον τη σπονδυλική σήμη της κοινωνικής δομής την αποτελούσαν οι μικροκαλλιεργητές. Η εμπορική μεγαλοαστική τάξη δεν κατόρθωσε να επιβιώσει μετά την οικονομική κρίση που προκαλέσαν οι ναπολέοντεις πόλεμοι: κυρίαρχο τμήμα έγινε η μορφωμένη αστική τάξη των ανώτερων κρατικών λειτουργών. Επί αρκετές δεκαετίες η Νορβηγία, από πολιτική και κοινωνική άποψη, ήταν υπό την κυριαρχία ενός προνομιούχου κοινωνικού στρώματος πανεπιστημιακών και ανώτερων δημόσιων λειτουργών. Η μορφωμένη αστική τάξη αφενός διαμόρφωνε μια εθνική ταυτότητα μέσω του δομαντικού εθνικισμού, αφετέρου προσπαθούσε να αναπτύξει μία κουλτούρα της ελίτ ευρωπαϊκού τύπου στην οποία οδηγούσε η γνώση των κλασικών γλωσσών και της «ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς». Ωστόσο, η εκβιομηχάνιση έθεσε τέλος στη δεσποζούσα θέση τους. Η βιομηχανική αστική τάξη, οι μικροκαλλιεργητές και οι λεγόμενοι αδεσμευτοί διανοούμενοι συνενώθηκαν στο πολιτικό κόμμα Venstre (Αριστερά), σε μια προοδευτική συμμαχία με λαϊκιστικό-εθνικιστικό ποδόγραμμα. Ένα παράδειγμα του προγράμματος αυτού του κυνήματος είναι η εισαγωγή μιας νέας γραπτής γλώσσας, που στηρίζεται στις αγροτικές διαλέκτους, η οποία φιλοδοξούσε να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην «καλλιεργημένη γλώσσα» της πρωτεύουσας, που εξακολουθούσε να είναι παραπλήσια με τα δανέζικα. Μολοντί οι δύο γλώσσες έχουν εξελιχθεί και έχουν πλησιάσει κατά πολὺ η μία την άλλη, παραμένοντας μέχρι σήμερα δύο διαφορετικές γραπτές γλώσσες: αντό το γεγονός είναι όντως πολυτέλεια για έναν πληθυσμό 4.500.000 κατοίκων, οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των

διαλέκτων. Η μορφωμένη αστική τάξη αναζήτησε ένα στήριγμα στη συνηδική βασιλική εξουσία, αλλά έχασε περισσότερο έδαφος αφ' ενός το 1884 με την εισαγωγή του κοινοβουλευτισμού, αφ' επέρου το 1905 όταν διάλυθηκε η ένωση με τη Σουηδία. Έως τότε το Πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πρωταρχικά στηρίγματα της Δεξιάς: οι κρατικοί εκπαιδευτικοί θεσμοί ποτέ πια δεν θα επανακτήσουν την κεντρική θέση που είχαν στην πνευματική ζωή της χώρας. Από πολιτική άποψη η κλασική παιδεία που υποστηρίζονταν από το Πανεπιστήμιο έχασε την υπόληψή της. Ο λαϊκός και «οικοσπάστης» συγγραφέας ή καλλιτέχνης έγινε ο ιδιαίτερος τύπος του νορβηγικού διανοούμενου.

### Bob Dylan

Αυτός ο διανοούμενος, καθώς ενσαρκώντες μιαν ασκητική-αγροτική κρατική του πολιτισμού, μπορεί ή θέλει να μοιάζει με τον αμερικανό διανοούμενο, τύπον Ernest Hemingway ή μάλλον Bob Dylan. Μιλά τη διάλεκτο της περιοχής του και μοχθεί για να γράψει σε μια γλώσσα που θα την κατανούν ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν κάνει ανώτερες σπουδές (διότι, αν ο νορβηγός αναγνώστης δεν κατανοεί ένα κείμενο, επικρίνει ευκολότερα τον συγγραφέα παρά τον εαυτό του). Όταν πηγαίνει να εργαστεί ντυνεται με τα ρούχα περιπάτου στο δάσος ή στο βουνό, πράγμα που άλλωστε αποτελεί την προσφύλη του διασκέδαση. Προτιμά το κυνήγι, το ψάρεμα και το ποδόσφαιρο από την όπερα – τουλάχιστον όταν πρόκειται για άνδρα. Ωστόσο, οι γυναίκες διανοούμενοι έχουν κάποια αδυναμία στη λογοτεχνία, το θέατρο και τις συναυλίες – σ' αυτό που στη νορβηγική γλώσσα ονομάζεται ειδωνικά «η ωραία κουλτούρα». Ο Theodor Adorno χαρακτήρισε τον

Thorstein Veblen –τον νορβηγό-αμερικανό ειδικό της κοινωνιολογίας της κουλτούρας– άνθρωπο διαποτισμένο από τον «τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο λουθηρανός γαιοκτήμονας τη ζωή, έναν τρόπο που δεν εκλαμβάνεται αποκλειστικά ως ψυχολογική δύναμη, αλλά ως το σπουδεύοντα πηγή την ιδιαίτερη τηθωρία του. (Ο Veblen) Στηλιτεύει συνεχώς τα ταμπού, αλλά η ανάλυση του σταματά παντού στο σημείο απ' όπου θα έπρεπε να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο ιερός χαρακτήρας της εργασίας»<sup>2</sup>. Η κριτική του Adorno δεν αφορά μονάχα τον Veblen, αλλά αναφέρεται επίσης και στο κυριότερο ρεύμα της διανόησης στη Νορβηγία και στις ΗΠΑ, όπου ο λαός και ο μόχθος του έχουν εξιδανικευτεί και η «ωραία κουλτούρα» έχει κάτι το ύποπτο.

Ωστόσο, αν οι αμερικανοί διανοούμενοι έχουν την τάση να είναι δύσπιστοι προς το κράτος, οι νορβηγοί ομόλογοί τους το εμπιστεύονται πολύ: αυτή η εμπιστοσύνη ανάγεται ειδικά στη λουθηρανική παράδοση και όχι απλώς στην προτεσταντική. Στο λουθηρανικό χώρο της Σκανδιναβίας και της Πρωσίας, το κράτος και η Εκκλησία ήταν ενωμένα, εφόσον η κρατική Εκκλησία έδινε μιαν ηθική υπόσταση στο κράτος. Η Εκκλησία ήταν μια κρατική γραφειοκρατία, και η κρατική γραφειοκρατία μια Εκκλησία. Κάτω από το λόγο των εκκοσμικευμένων νορβηγών διανοούμενών που δείχνει την εμπιστοσύνη του προς το έθνος-κράτος αντηγεί ο λουθηρανικός λόγος. Ο Σκανδιναβός δεν αυτεκλαμβάνεται ως ηθικά ανώτερο άτομο αλλά ως κάτοικος ενός ηθικά ανώτερου κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ηθικά ύποπτη, ένας κόδιμος που είναι καταδικασμένος να ζει στο βασιλείο του χρήματος, χωρίς ηθική υπόσταση.



### Μάο Τσε-Τουνγκ

Ο αυτοκαταστροφικός αντιδιανοούμενισμός των νορβηγών διανοουμένων είχε θετικές κοινωνικές συνέπειες. Οι αγρότες, οι αλιείς, οι εργάτες, οι μετανάστες και οι γυναίκες ποτέ δεν στερήθηκαν τους εύγλωττους και υψηλά ιστάμενους αντιτροσώπους<sup>\*</sup> είναι προφανές ότι αυτό το γεγονός συνέβαλε στη μείωση των κοινωνικών εντάσεων. Αντίθετα, στη Γαλλία –όπου η στάση των πολιτικών συνάδει όλο και λιγότερο με το ρόλο του εκπροσώπου των αγροτών και των αλιεών– η βιαιότητα των διαδηλώσεων αυτών των επαγγελματιών φαίνεται ότι αυξάνει. Η επιθυμία διμος των διανοουμένων να γίνουν εκφραστές των λαϊκών στρωμάτων είχε επίσης ένα χαρακτήρα παρωδίας. Στη δεκαετία του '70 –λίγο καθυστερημένα σε σχέση με το Μάη του '68– πολλοί διανοούμενοι, εμπνευσμένοι από την κινεζική πολιτιστική επανάσταση, θυσίασαν την πανεπιστημική σταδιοδρομία τους για κάποιαν άλλη, περισσότερο αφέβαινη: του οξυγονοκολλητή, του πριονιστή ή του βιομηχανικού εργάτη. Η πορεία τους χρήζει κοινωνιολογικής μελέτης: είναι γνωστό ότι πολλοί από αυτούς επέστρεψαν στο πανεπιστήμιο απογοητευμένοι, ενώ κάποιοι άλλοι έγιναν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι – ακόμη και διευθυντές επιχειρήσεων. Το μαοϊκό κίνημα άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα από το τέλος της δεκαετίας του '70: δεν στερείται όμως ενδιαφέροντος η επισήμανση ότι ο εκδοτικός οίκος *Oktober*, γέννημα αυτού του κινήματος, είναι σήμερα ένας από τους πρώτους που υπερασπίζονται τη νέα νορβηγική λογοτεχνία, ενώ η εφημερίδα του κινήματος (*Klassekampen*) έχει γίνει σημαντικό όργανο για τους «ριζοσπάστες» διανοουμένων.

Παρότι ταύτα, κατά την τελευταία δεκαετία είναι πιο δύσκολο, στη Νορβηγία όπως και αλλού, να υπερασπιστείς τις αριστερές ιδέες και αξίες. Φαίνεται ότι οι παλαιοί αριστεροί συσπειρώνονται όλοι και περισσότερο γύρω από παραδοσιακότερες αξίες: το σεβασμό της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία λόγου και την ανεκτικότητα, εγκαταλείποντας την κριτική του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού. Συνεπώς δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε αν οι σημερινοί «ριζοσπάστες» διανοουμένων βρίσκονται σε θέση ισχύος ή αδυναμίας. Μάχονται για ζητήματα γύρω από τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν πολλούς ανθρώπους, ακριβώς επειδή αυτά δεν είναι πλέον όντως «ριζοσπαστικά».

### Αστερίξ

Ο Γερμανός Hans Magnus Enzenberger έχει γράψει ότι η Νορβηγία είναι μια χώρα που φανομενικά είναι δύο βήματα πίσω από την Ευρώπη, αλλά κατ' αυτόν τον τρόπο βρίσκεται, παραδόξως, ένα βήμα μπροστά. Το σκανδιναβικό κράτος πρόνοιας οικοδομήθηκε από τους «ριζοσπάστες» διανοουμένων που πίστευαν ότι χτίζουν το σοσιαλισμό. Στις

ένδοξες μέρες του –κατά τις δεκαετίες του '60 και του '70– το σκανδιναβικό κράτος πρόνοιας θεωρήθηκε παγκόσμια ουτοπία, πρότυπο για έναν έλλογο κόσμο, το οποίο κατόπιν υιοθετήθηκε σε άλλες χώρες από πολλούς «ριζοσπάστες» διανοουμένων. Ωστόσο, η οικονομική κρίση των δεκαετιών του '80 και του '90, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις προσαρμογής που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπληξε βαθιά τις σκανδιναβικές χώρες, αποδυνάμωσε τις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική ασφάλιση. Ακόμη και αν η Νορβηγία, μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, επλήγη λιγότερο από τους γείτονές της, το σκανδιναβικό πρότυπο φαίνεται πως είναι λιγότερο εξαγώγιμο από το πετρέλαιο που στηρίζει ότι έχει απομείνει από τούτο το πρότυπο. Οι νορβηγοί «ριζοσπάστες» διανοουμένοι έχουν δώμας να προτείνουν ένα νέο πρότυπο στους ξένους ομολόγους τους; Αν και πολλοί από αυτούς βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν άμινα εναντίον του βάρβαρου εθνικισμού και του άγριου καπιταλισμού, πρέπει να είναι πολύ λιγότεροι όσοι τη βλέπουν σαν μια ουτοπία που θα μπορέσει να αντικαταστήσει την αντίστοιχη σοβιετική και κινεζική, οι οποίες έχουν πέσει σε δυσμένεια, και εξίσου πολυάριθμοι αυτοί που τη φοβούνται επειδή αντιπροσωπεύει την τεχνοκρατία και την απομάκρυνση των κέντρων αποφάσεων. Μεταξύ των τελευταίων πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκουν μάλλον συμπαθητική την επιλογή των Νορβηγών να κάνουν ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με μιαν οικονομική εξέλιξη που συνήθως χαρακτηρίζεται αναπόδοτη. Αυτό τουλάχιστον πιστεύει ένας ικανός αριθμός νορβηγών «ριζοσπαστών» διανοουμένων, που είναι επίσης ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους όταν ο σουηδικός Τύπος δεν διστάζει να επικρίνει τη Νορβηγία επειδή με το «όχι» της επέλεξε να γίνει «η χώρα του Αστερίξ». Τι καλύτερη φιλοφρόνηση από το να σε παρομοιάζουν με τον Αστερίξ και με τους άλλους κατοίκους των Γαλατών, τους μόνους που αντιστέκονται στην αχανή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία!

**Μετάφραση από τα γαλλικά  
Βαγγέλης Μπιτσόρης  
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών  
Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης**

\* Ο Kjetil Jakobsen και η Annick Prieur είναι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, στο χώρο της ιστορίας των ιδεών και της κοινωνιολογίας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Επιθεώρηση *Liber*, τ. 25, Δεκέμβριος 1995.
2. «Veblen's Attack on Culture», in Theodor Adorno / Max Horkheimer, *Zeitschrift für Sozialforschung*, τόμ. IX, 1944, σ. 398-399.