



Ute Guzzoni

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ...ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΤΑΜΕ

Κοινά στοιχεία της κριτικής της μεταφυσικής στον Adorno
και τον Heidegger



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ μια απλή, αυτούχωνοποιούμενη αμφισβήτηση και άρνηση αλλά συντελείται πάντα χάριν ενός 'Άλλου, ενός «Καλύτερου». Αυτό το 'Άλλο πάριστά τον ορίζοντα, το ίσως μη-αρθρώμενο και μάλιστα ασυνείδητο Προς-ταπού και γι' αυτό επίσης Από-πού της κριτικής. *Η ίδια η κριτική σκέψη* μάλιστα πρέπει να έχει ήδη μια κατά κάποιον τρόπο αλλαγμένη ματιά αν πρόκειται να είναι έστω και στο ελάχιστο ωστάν να αμφισβητεί. Έτσι προχωρεί κάθε κριτική, όταν είναι σοβαρή, σε δυο κατευθύνσεις. Αναφέρεται ταυτόχρονα σε κάτι, στο οποίο ασκεί κριτική και σε κάτι από το οποίο προέρχεται ή με το οποίο έχει σχέση η προέλευσή της, το οποίο δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει ωχόμη αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και θα έπρεπε να γίνει.

Η κριτική της μεταφυσικής από τους Heidegger και Adorno πρέπει κι αυτή να εξεταστεί ως προς τις δυο αυτές κατευθύνσεις. Κάθε φορά —δηλαδή, όχι μόνο ό,τι αναφέρεται σ' αυτό στο οποίο πρόκειται να ασκηθεί κριτική αλλά μάλιστα και σχετικά προς ένα άλλο σκέπτεσθαι που πρέπει να προετοιμαστεί — μπορούν να αναφανούν εν προκειμένω μεταξύ των δυο αξιοπαρατήρητες αντιστοιχίες, οι οποίες ίσως τότε μόνο δεν φαίνονται παράδοξες, όταν φέρουμε στη μνήμη μας τη ρήση του Hegel, ότι μια φιλοσοφία είναι η εποχή της εκφρασμένη σε ιδέες. Οι αναφερθείσες αντιστοιχίες δεν είναι τυχαία υπάρχουσες ομοιότητες αλλά η έκφραση του ότι οι θεωρητικές αντιλήψεις του Heidegger και του Adorno προσπαθούν ν' αντιστοιχούν σε μια και την ίδια πραγματικότητα.

Παρόλ' αυτά οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο είναι μάλλον περισσότερες. Στο νου έρχεται ο στίχος απ' τον ύμνο του Hölderlin «Πάνω πά πιο

χωριστά βουνά...» Αλλά από τις ως προς το σκοπό, το στυλ και το πάθος μεταξύ τους απομακρυσμένες κορυφές αναφαίνονται όμως τελικά κι ένα ίδιο τοπίο και δρόμοι που οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση. Επειδή ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι λίγος, παραιτούμαι στη συνέχεια —για να μείνουμε στην εικόνα— από την αξίωση μιας χωρογράφησης και διαφοροποιητικής σύγκρισης των διαφορετικών γεωγραφικών σημείων, από τα οποία προκύπτουν οι εκάστοτε απόψεις, καθώς και εκείνη μεταξύ των εκάστοτε προοπτικών, οι οποίες εμφανίζονται σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Θα περιοριστώ βέβαια σ' αυτό, το οποίο φαίνεται να έχει κοινή συγγένεια με τις δύο θεωρητικές αντιλήψεις —το οποίο, ανάλογα και με τον τίτλο αυτού του συνεδρίου, θα μπορούσε να έχει γίνει προϋπόθεση ενός διαλόγου, μιας επικοινωνίας των Διαφορετικών.

Ο τίτλος των συλλογισμών μου είναι δανεισμένος, με μια μικρή —το παραδέχομαι, αλλά σπουδαία— μεταλλαγή, από ένα ποίημα του Hölderlin («Είναι ώριμα, βυθισμένα στη φωτιά»). Στους τρεις τελευταίους του στίχους γράφει: «Προς τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω Δεν θέλουμε να κοιτάμε. Να λιωνιστούμε, όπως Επάνω σε λικνίζόμενη βάρκα της θάλασσας». Η χριτική σκέψη είναι σαν τέτοια μια σκέψη η οποία δεν θέλει να λιωνίζεται και δεν πρέπει να λιωνίζεται. Η επαγρυπνούσα και χριτική της ματιά στρέφεται προς τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε εχ νέου και διαφορετικά καθορίζεται κυρίως και από αυτό που έχει γίνει και έτσι και από την προς τα πίσω στραμμένη χριτική. Ισχύει όμως επίσης και το αντίστροφο: το Προς-τα-εμπρός-οράν είναι αυτό που προκαλεί την χριτικά διορατική ματιά για την αντιπαράθεση με αυτό που είναι πίσω. Πώς όμως και προς τα πού κοιτάζουμε όταν βλέπουμε προς τα εμπρός, δηλαδή στην κατεύθυνση κάποιου, το οποίο —κατά κάποιον τρόπο τουλάχιστον— αισιόμη δεν είναι; Τόσο στον Heidegger όσο και στον Adorno υπάρχει, νομίζω, μια περιέργη ανασφάλεια ή καλύτερα μη-δινατότητα έκφρασης όσον αφορά την αντιπαράθεση της μεταφυσικής και της άλλης σκέψης. Σ' αυτό το κοινό σχίσμα στην χριτική σκέψη των δύο στρέφεται σήμερα το κύριο ενδιαφέρον μου.

Στη συνέχεια θα περιγράψω κατ' αρχήν μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της χριτικής της μεταφυσικής του Adorno και του Heidegger υπό τη στενή τους ένωση: μ' αυτό επιχειρείται περισσότερο η ανάδληση στη μνήμη γνωστών στοιχείων κι όχι τόσο η συστηματική επεξεργασία νέων. Γι' στερεά θα προσπαθήσω να καταδείξω ότι και κατά πόσον το Από-πού και Προς-τα-πού της χριτικής σκέψης παραμένει και στις δύο θεωρητικές αντιλήψεις πολυσήμαντο. Αυτή η πολυσημία μπορεί να οριστεί σε τρία βήματα. Το 'Άλλο του Κρινόμενου δεν ευρίσκεται, αφ' ενός, και για τους δύο στην εξουσία του κυθρώπου και της σκέψης του' ανάλογα μεταθέτουν και την αλλαγή της πραγ-

ματικότητας, η οποία πρέπει να είναι το λογικό συμπλήρωμα εκείνης της χριτικής, σε ένα αβέβαιο μέλλον που διαμορφώνεται από άλλού, διότι το παρόν ευρίσκεται υπό την επήρεια μιας μοίρας που έχασε το δρόμο της, δηλαδή, είτε της λήθης του Είναι είτε της καταναγκαστικής σχέσης της «δεύτερης φύσης». Αφ' ετέρου όμως, η εμφάνιση μιας αλλαγμένης πραγματικότητας χρειάζεται μια προετοιμασία κι αυτό σημαίνει προ πάντων μια χριτική ανάλυση που να διαλύει τη μαγεία του υπάρχοντας, ωκύη κι αν ο συστηματικός τόπος και μαζί μ' αυτόν η ιστορική δυνατότητα ενός τέτοιου «εκσπάμενου» σκέπτεσθαι δεν αναστοχάζονται απ' αυτούς τους δυο ξεχωριστά. Και τελικά θέλω να δείξω, ότι βεβαίως ο Adorno και ο Heidegger σκεφτόντουσαν και άλλως και 'Άλλο παρόλο που άφησαν τη δυνατότητα και τον τόπο γι' αυτό αρκετά στα σκοτεινά. Η σκέψη για την τετράδα του κόσμου και η σκέψη για την αλήθεια ως μια δημιουργούμενη διάταξη δεν έχουν, έτσι νομίζω εγώ, ιδιοσυγκρασία το χαρακτήρα των ουτοπιών αλλά το χαρακτήρα μιας σκεπτόμενης εμπειρίας αυτού, το οποίο είναι.

Η αξιολογική διάσταση της χριτικής για τον τρόπο σκέψης της μεταφυσικής είναι διαφορετική στον Heidegger και διαφορετική στον Adorno. Τόσο ο ιστορικός τόπος και η αιτιολόγηση του χριτικά ερωτώμενου όσο αντίστοιχα και η ιστορική δυνατότητα μιας μεταβολής, μιας «στροφής» προς τη «συμφιλίωση», ευρίσκονται σ' αυτούς τους δυο σ' ένα διαφορετικό ορίζοντα και μια διαφορετική συνάρτηση. Κι όμως, ορίζουν και οι δυο —σε μια χριτική ματιά πίσω στην ιστορία— κατά αξιοπαρατήρηση τρόπο όμοια χυρίως αυτό που είναι προς άρνηση κι αυτό που είναι προς υπέρβαση: αυτό που ο ένας το ονομάζει την στην ουσία της τεχνικής προσήκουσα χυριαρχία του παριστάνειν και του θέτειν περιγράφεται από τον άλλο ως μαγεία της ταυτότητας, στην οποία υπόκειται κάθε τι ιδιαίτερο.

Κατ' αρχήν πρέπει να θυμηθούμε για λίγο ότι ο τίτλος «Μεταφυσική» μπορεί στην «Κριτική της μεταφυσικής» να έχει απλώς το χαρακτήρα μιας περίληψης. 'Οσον αφορά τον Heidegger —προς τον οποίο προσανατολίζεται βασικά αυτός ο χαρακτηρισμός— συναφέρομαι εδώ χυρίως στην χριτική του της μεταφυσικής των νεοτέρων χρόνων, την οποία ο ίδιος δεν ονομάζει «χριτική» αλλά μάλλον υπέρβαση ή μάλιστα υπερβαίνουσα οικειοποίηση. Στον Adorno διευρύνεται ο ιστορικός τομέας του χρινόμενου στη θεώρηση της σκέψης και της ζωής αυτού, το οποίο ονομάζει αστικό υποχείμενο, και ο οποίος, γι' αυτόν, φθάνει μέχρι και την προ του τρωικού πολέμου εποχή.

Από τις απαρχές της ευρωπαϊκής σκέψης η φιλοσοφία φάχνει για την αιτία του 'Όλου και του Ενός στο 'Όλον —και καθ' όσον το πράττει, μπορεί να ονομαστεί «Μεταφυσική». Η πολλαπλότητα και η περατότητα αυτού που εμφανίζεται συμπεριλαμβάνονται σε γενικές αρχές και νομοτέλειες και ταξι-

νομούνται και διαρθρώνονται σύμφωνα μ' αυτές. Κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατό να δοθεί και στις αποχράνσεις που αφορούν το τελικό και μεταβλητό μια παραμένουσα και διυποχειμενικά δυνάμενη να εξαχριβωθεί ισχύς. Η σκέψη λαμβάνει αντίστοιχα το χαρακτήρα της αιτιολόγησης και της απόδειξης, της επιχειρηματολογίας και του σωστού λόγου, της ανάλυσης και της υπαγωγής.

Μια άλλη σκέψη και ιδιαίτερα ένα διαφορετικό φιλοσοφείν φαίνεται να μην είναι δυνατόν να νοηθεί απέναντι σ' αυτό, όπως φαίνεται να δείχνει κι ο συνεχώς επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός, ότι ο ύστερος Heidegger υπερέβη τα όρια της ποιητικής και μιθολογικής γλώσσας. Ο ίδιος ο Adorno δεν αντελήφθη τη «Διαλεκτική του διαφωτισμού» υπό την έννοια ότι ο διαφωτιστικός χαρακτήρας της σκέψης θα έπρεπε κάποτε να εγκαταλείφθει. Επίσης και ο Heidegger αντέδρασε κατ' επανάληψη αποφασιστικά κατά της μομφής, ότι τάχα ενδιαφερόταν για τη «μη-ορθολογική σκέψη».

Η κριτική στην ταυτοποιούσα και αιτιολογώντας λογοδοτούσα σκέψη έχει στον Heidegger και στον Adorno εκτός των άλλων σαν αφορμή, ότι αυτό που μπορεί να υπαχθεί σε μια γενική έννοια πρέπει αναγκαστικά να καταθέσει ή να απωλέσει τη μη-παραλλάξιμη ιδιαιτερότητά του και την ιδιότητά του να ισχύει στις εκάστοτε περιπτώσεις για να γίνει μέσω άλλου μετρήσιμο και για άλλο υπολογίσιμο. Οι γενικοί ορισμοί, όπως π.χ. ουσία και συμπτωματικότητα, ύλη και μορφή, αναγκαίο και τυχαίο, ουσιαστικό και μη ουσιαστικό παριστούν κάτι σαν ενοιασιό δίχτυ μέσα από το οποίο φίλτραρεται το πολλαπλώς συναντώμενο, έτσι που ως αντικείμενο της σκέψης να παραμένει αυτό που έχει τη μορφή της έννοιας και το γενικό. Η ορθολογική σκέψη είναι μια υπολογίζουσα σκέψη, μπροστά στην οποία πρέπει να κιτρινίσουν οι ποιότητες και τα ιδιώματα. «Στην ταυτότητα του πνεύματος και στο σύστοιχό της, την ενότητα της φύσης υποκατέπτει η πλειάδα των ποιοτήτων» αναφέρεται στη «Διαλεκτική του Διαφωτισμού»¹. Αυτό που ο Heidegger ονομάζει «απλά υπολογιστική σκέψη»² και το αντιπαραβάτεται σε μια «διαλογιζόμενη» ή ακόμη «εγκάρδια» σκέψη φαίνεται να εξαρτάται ασυγκράτητα απ' αυτό που ο Adorno αποκαλεί «δαιμόνα της ταυτότητας»³.

Ο Heidegger βλέπει το ιστορικό χαρακτηριστικό των νέων χρόνων στο γεγονός ότι η μονιμότητα και η πραγματικότητα, η αληθινή ουσία, η οποία θεωρείτο από την εποχή του Αριστοτέλη ως η βάση για όλα τα υπόλοιπα,

1. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, *Dialektik der Aufklärung*, Φραγκφούρτη 1971, σελ. 13.
2. *Der Satz vom Grund*, Προώλληγκεν 1957,

σελ. 199.
3. Fortschritt, στο *Stichworte. Kritische Modelle 2, Ges. Schr. 10.2*, Φραγκφούρτη 1977, σελ. 628.

ως προσφέρουσα έρεισμα και θέτουσα μέτρο, τώρα επισυνάπτεται στην ανθρώπινη παράσταση, στο εgo και στο cogitatio του. «Η ίδια η ανθρώπινη παράσταση και ο παραστατικός ἄνθρωπος είναι... σταθερότεροι, πραγματικότεροι και οντικότεροι απ' ότι όλα τα υπόλοιπα 'Όντα». «'Όλα τα υπόλοιπα 'Όντα» ανάγονται έτσι πίσω στην παράσταση και κερδίζουν τη δική τους πραγματικότητα και αλήθεια μόνο δια μέσου της εξωκριβώνουσας και βεβαιούσας συσχέτισης με εκείνη. Το κάποτε ως βασικά πραγματικό και αυτόνομο υπάρξαν, το subjectum γίνεται obiectum, παριστόμενον, αντι-κείμενον, αντικείμενον.

Στο παρόν αυτή η σχέση έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο, καθ' όσον το Ον δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο σαν αντικείμενο της παράστασης αλλά πέραν τούτου σαν απόθεμα στα πλαίσια μιας αξιολογικής συνάρτησης που έχει σ' όλες της τις πλευρές χαρακτηριστεί από την τεχνική, στην οποία ανήκει ακόμη και ο ίδιος ο ἄνθρωπος. Η παραστασιμότητα του αντικειμένου και η υπολογιστικότητα του αποθέματος είναι τρόποι του πώς εμφανίζεται το Ον στην εποχή της ολοκληρωνόμενης μεταφυσικής στην καθαρή οντικότητά του, δηλαδή σαν κάτι το οποίο έχει εκπέσει από την αμοιβαία σχέση ουσίας μεταξύ Είναι και ανθρώπου, από την αλήθεια του τον ἄνθρωπο αφορώντας, παρόντος Είναι, και είναι μόνο αντικείμενο ενός υποκειμένου που από την πλευρά του έχει καταστεί ένα απλό συστατικό. Το Ον της μεταφυσικής είναι σαν καθαρό πλέον Ον στην ουσία του εγκαταλελειψμένο από το Είναι: είναι μηδενιστικό.

Για τον Adorno η σχέση υποκειμένου-αντικειμένου καθίσταται αμφίβολη και αποξενωμένη εκεί όπου το υποκειμένο διαχωρίζεται από το αντικείμενο και το θέτει έξω των δικών του ορίων. Ξεχνά τη βασική του συναλληλία με το αντικείμενο, ξεχνά ότι είναι το ίδιο αντικείμενο, Daseindes, που εμφανίζεται και αντιδρά κοσμικά και φυσικά. Η αξίωση του υποκειμένου να παρατίθεται έναντι της φύσης ως αυτό το ίδιο, ως μη-φυσικό —κι αυτό σημαίνει, να βιώνει, να γνωρίζει και να διατηρείται σαν συνείδηση— είναι αυτό που δημιουργεί την κατάσταση, ότι δηλαδή διαχωρίζεται από το αντικείμενο, αντιτίθεται στη φύση και τίθεται πάνω απ' αυτήν.

Ο φόβος που βρίσκεται τόσο βαθιά στην κοιλοτούρα μας για όλα όσα είναι διαφορετικά από εμάς, αδηγεί όμως ταυτόχρονα στην άρνηση του μόλις τώρα εμφανιζόμενου διαχωρισμού μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, στη δημιουργία ταυτότητας και στην προσάρτηση του Ξένου στον τομέα του Ιδικού και του Οικείου. Από εκεί και πέρα το να είσαι ἄνθρωπος σημαίνει, ιδιαίτερα για το υποκειμένο των νεότερων χρόνων, αυτοδιατηρούσα αυτοπραγμάτωση: αυτό αδηγεί αναγκαστικά στην ταυτοποιητική ιδιοποίηση και σε καταστάσεις

καταπιεστικής υπαγωγής όλων των Ξένων στην αυτοσύνειδη υποχειμενικότητα. Το υποχείμενο κυριαρχεί πάνω στο αντικείμενο. Κι όμως: «Η αφύπνιση του υποχειμένου πληρώνεται με την αναγνώριση της εξουσίας ως αρχής όλων των σχέσεων»⁵. Όλων των σχέσεων —δηλαδή και των σχέσεων των ανθρώπων πάνω σε άλλους ανθρώπους και μάλιστα της σχέσης του ανθρώπου με τον εαυτό του. «Η κυριαρχία του ανθρώπου δεν έχει απλώς σαν αποτέλεσμα το τίμημα της αποξένωσής του από τα απ' αυτόν κυριαρχούμενα αντικείμενα: με την πραγμοποίηση του πνεύματος μαγεύθηκαν οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των, ακόμη και του καθενός με τον εαυτό του»⁶. Ο Heidegger αναφέρει ότι «τόσο το υποχείμενο όσο και το αντικείμενο απορροφώνται ως συστατικά» καθώς «η σχέση υποχειμένου-αντικειμένου βρίσκεται σαν απλή σχέση σε θέση προτεραιότητας προ του υποχειμένου και του αντικειμένου»⁷. Ο Adorno δείχνει ότι το μεμονωμένο υποχείμενο όπως και το μεμονωμένο αντικείμενο θυσιάζονται στον παντοδύναμο καταναγκασμό της εργαλειοποίησης και ποσοτικοποίησης. Οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κατά τέτοιο τρόπο αυτονομηθεί και αντικειμενοποιηθεί σχετικά με το —ανθρώπινο και μη-ανθρώπινο— Μεμονωμένο και Ιδιαίτερο ώστε ο άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει σχεδόν τίποτα εναντίον τους.

Είναι ωστός να πράξει σχεδόν μόνο κάτι τι ελάχιστο —ή τίποτα πλέον; Η συνάρτηση θάψβωσης φαίνεται να είναι ολοκληρωτική. Φαίνεται πως δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο στον άνθρωπο, καμιά απόσταση, πράγματα τα οποία θα του χρειάζονταν για να διασπάσει με την εμπειρία και τον αυτόνομο αναστοχασμό του Μεμονωμένου την Ολότητα. «Δεν υπάρχει ορθός βίος στον ψευδή»⁸ και «κανένα Μεμονωμένο δεν βρίσκει την ηρεμία του σ' ένα ανήσυχο 'Όλον»⁹. Άλλα αν δεν υπάρχει κάτι Αληθινό εν όψει του Ολοκληρωτικού του Μη-αληθινού από πού πάιρνει τότε την οδηγία του το κριτικό βλέμμα; και πώς πρόκειται να καταστεί δυνατή μια οποιαδήποτε αλλαγή προς το «Καλύτερο»; ποιο νόημα έχει τότε πλέον η κριτική;

Αυτές οι ερωτήσεις αδηγούν στη μία αποφασιστική ερώτηση για την ανατρεπτική δύναμη της κριτικής σκέψης. Κατ' αρχήν θα μπορούσε να υποτεθεί ότι για τον Adorno μια αλλαγή των υπαρχόντων σχέσεων βρίσκεται μόνο στα χέρια των ανθρώπων. Όμως στη μεταβάλλουσα πράξη αντιτίθεται αδυσώπητα το γεγονός, ότι η συνάρτηση θάψβωσης έχει καταστεί ολοκληρωτική,

5. D.D.A., σελ. 434.

8. *Minima Moralia*, Φραγκφούρτη 1967, σελ.

6. Στο ίδιο, σελ. 28.

42.

7. «Wissenschaft und Besinnung», στο *Vorträge und Aufsätze*, Προύλινγκεν 1954, σελ.

9. *Negative Dialektik*, Φραγκφούρτη 1967, σελ. 154.

61.

έχει συμπεριλάβει ανέκαθεν κάθε μεμονωμένη πράξη καθενός μεμονωμένου υποχειμένου και την έχει υποτάξει στους δικούς της σκοπούς. Κι αν ασύρμη ήταν δύνατή μια διόραση, μια διάσπαση προς το 'Άλλο —ο Adorno υποτάσσει τη σκέψη του αρκετά σε μια σχετική με το μέλλον «απαγόρευση της εικόνας», γιατί ξεχινά απ' το ότι κάτω από την υπάρχουσα μαγεία της ταυτότητας ασύρμη και η αντίρρηση και η προσπάθεια ν' αντιταχθεί στο Ψευδές της παρούσας κατάστασης ένα οποιοδήποτε Αληθές, παραμένει υποταγμένη σ' αυτό το Ψευδές κι έτσι μεταβάλλεται στο αντίθετό της, σε μια επιδοκιμασία της υπάρχουσας κατάστασης.

Και για τον Heidegger ο δρόμος προς ένα 'Άλλο δεν ευρίσκεται στην ίδια τη δύναμη της σκέψης. Βέβαια μπορεί και πρέπει να τεθεί το ερώτημα «τι μας κάνει να σκεπτόμαστε» και πώς μπορούμε να σκεφτούμε μια αλλογμένη διαβίωση πάνω στη γη και κάτω απ' τον ουρανό, ποια χωρικότητα και ποια χρονικότητα της προσήκει, πώς μπορεί να εναρμονίζεται στη σχέση μεταξύ κόσμου και πραγμάτων κ.λπ. Όμως αντιλαμβάνεται την παρούσα κατάσταση του κόσμου, δηλαδή, της σύγχυσης και της λήθης του Είναι ως γεγονός της ίδιας της μοίρας του Είναι, το οποίο λοιπόν μπορεί ν' αλλάξει μόνο με και διαμέσου αυτής της μοίρας: η σκέψη προσλαμβάνει σ' αυτήν την περίπτωση μόνο μία —αν και αναπόδραστη— προετοιμάζουσα λειτουργία. Η αλλογή, η «στροφή» μπορεί τελικά να συντελεστεί μόνο διαμέσου μιας προς-στροφής ή ενός μοιραίου προορισμού του ίδιου του Είναι.

Ούτε ο Adorno ούτε και ο Heidegger βλέπουν λοιπόν κάποια δυνατότητα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα συνειδητά και βουλητικά από μια μεταβάλλουσα σκέψη —κι αυτό παρόλο που από την άλλη πλευρά μπορεί και για τους δύο να θεωρηθεί ως ιδιαίτερος στόχος των προσπαθειών της σκέψης των μια άλλη (διαφορετική) σκέψη ή η σκέψη ενός 'Άλλου και παρόλο που και για τους δύο η φιλοσοφική σκέψη καθαυτή κι έτσι και η δική τους σκέψη είναι ένα προεξάρχον θέμα των φιλοσοφικών τους προσπαθειών.

Είναι όμως ποτέ δυνατό σε μια τέτοια κατάσταση του κόσμου, η οποία χαρακτηρίζεται από τον Heidegger ως κατάσταση της λήθης του Είναι και από τον Adorno ως μιας ολοκληρωμένης καταναγκαστικής σχέσης και μαγείας της ταυτότητας να υπάρξει η δυνατότητα μιας μεταβάλλουσας σκέψης; Τι δυνατότητες έχει μια σκέψη, η οποία είναι πάντα η σκέψη μεμονωμένων, ενάντια σε μια μοίρα, η οποία έχει διογκωθεί σε γενική πλανητική ισχύ; Δεν μπορεί για κάθε φαντασιακό άλλο να πρόκειται πράγματι για μια «εικόνα», για μια ουτοπία, ένα «Καλύτερο»; —το οποίο βέβαια στην υπάρχουσα κατάσταση ίσως να μπορούσε να ενοποθετεί σαν ανεκπλήρωτη υπόσχεση όχι όμως σαν μια πραγματικότητα που υπάρχει, που μπορεί να αδραγθεί και που πρέπει να επέλθει;

Εάν θέσουμε την ερώτηση κατ' αυτόν τον τρόπο, τότε θα απαντηθεί τόσο από πλευράς Heidegger όσο και από πλευράς Adorno μάλλον με περίσκεψη. Κι όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος κουράστρει· κι οι δύο προσπάθησαν μ' έναν συνεχώς επαναλαμβανόμενο αναστοχασμό επί της σκέψης να στοχαστούν και να κάνουν πράξη μια άλλη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και τα πράγματά του, διαφορετική απ' αυτή που κυνηγά ό,τι μπορεί να υπολογιστεί και υποτάσσει τη σκέψη στην ταυτότητα. Το γεγονός της ιδιαιτερότητας της σκέψης καθενός απ' τους δύο αποτελεί απόδειξη για τη δυνατότητα και την πραγματικότητα ενός 'Άλλου και μιας άλλης σκέψης του 'Άλλου.

Και πράγματι υπάρχει και στους δύο —ανεξάρτητα από τη διαρκώς επαναλαμβανόμενη δεδηλωμένη τους πεποίθηση, ότι για σήμερα και για αρκετό καιρό ακόμη η αλλαγή προς το «σώζον» δεν φαίνεται— μια ολόκληρη σειρά από υποδείξεις για την αναγκαιότητα —και μετά όμως βέβαια και για τη δυνατότητα— μιας «μεταβάλλουσας σκέψης» σαν η άλλη πλευρά της «κριτικής της μεταφυσικής» τους. Πέραν τούτου σκιαγραφούν και οι δύο, ο Heidegger όμως βέβαια εκφραστικότερα και συχνότερα απ' ότι ο Adorno, την εικόνα μιας όχι και τόσο μεταβάλλουσας όσο πολύ περισσότερο αλλαγμένης σκέψης. Αυτή η σκέψη βέβαια δεν έχει πλέον καμία σχέση με την καθαυτή χριτική της μεταφυσικής, εφόσον βρίσκεται —θα μπορούσε να πει κανείς: ανέκαθεν;— πέραν του άλματος και σε άλλο έδαφος. Ανήκει όμως στη συνάρτηση της ερώτησής μας, γιατί προϋποθέτει αναγκαστικά την αποσκίρτηση, την απομάκρυνση ή τη στροφή και μ' αυτό ακριβώς ταυτόχρονα την καθιστά υπό κάποια έννοια δυνατή.

Πώς αντιλαμβανόμαστε καταρχήν λοιπόν την έκφραση «μεταβάλλουσα σκέψη»; Η συνάρτηση θάψιβωσης —αυτό το βρίσκουμε και στους δύο από τα συμφραζόμενα— θα διασπαστεί μόνο τότε, όταν η σκέψη διδαχτεί να κοιτάζει στα μάτια αυτό που έχει γίνει, δηλαδή το γεγονός της κακής και φευδούς πραγματικότητας. «Όσο δεν βιώνουμε στοχαζόμενοι αυτό που είναι, δεν μπορούμε να ανήκουμε ποτέ σ' αυτό, το οποίο πρόκειται να είναι», γράφει ο Heidegger¹⁰. Αυτή η εμπειρία δεν προκαλείται βέβαια μόνο μέσω της προθετικότητάς μας, αλλά εξαρτάται εξίσου κι απ' το αν στρέφουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα σ' αυτό, που πρόκειται να σκεφθούμε, και αυτό σημαίνει, σ' αυτό που πρέπει να σκεφθούμε αλλοιώς. Ένα από τα όχι πολύ συχνά συναντώμενα σημεία, στα οποία ο Heidegger κατονομάζει ρητά τον άνθρωπο ως μεταβάλλοντα παράγοντα, ευρίσκεται στο «Ο χρόνος της κοινωνίας», όπου αναφέρεται ότι «ο άνθρωπος τότε θα ιδιοποιηθεί», την ίδια την αλήθεια του Είναι «όταν υπερβεί τον εαυτό του ως υπακείμενο, και αυτό σημαίνει, όταν

10. «Die Kehre», στο *Die Technik und die Kehre*, Προσύλλιγχεν 1962, σελ. 46.

δεν αντιλαμβάνεται πλέον το Ον ως αντικείμενο¹¹. Σύμφωνα μ' αυτά μας καλεί: «Ας σταματήσουμε επιτέλους να παριστούμε το Τεχνικό μόνο τεχνικά... Ας δώσουμε προσοχή στην κλήτευση...»¹². Και το κείμενο από το οποίο είναι και το τελευταίο απόσπασμα τελειώνει μ' αυτά τα λόγια: «Μόνο όταν στραφούμε στοχαζόμενοι στο ήδη στοχασθέν, γινόμαστε ικανοί γι' αυτό που ακόμη είναι προς σκέψη»¹³.

Η σκέψη πρέπει να ετοιμάσει γι' αυτό που πρόκειται να στοχαστεί τον τομέα της έλευσής του. Και το κάνει εκτός των άλλων και με το να προσέχει πώς αναγγέλλεται στην ακραία απόσταση του Είναι και στη θάψωση κάτι σαν ένα ποιοτικό άλμα. Η ουσία της Τεχνικής, που χαρακτηρίζει την εποχή μας στα βασικά της σημεία και που ο Heidegger ονομάζει «Gestell» σημαίνει την ακραία «πρόκληση ν' αφήσει να φανεί το Ον στη διάσταση της υπολογισμότητας»¹⁴. «Άλλα δεν θα μπορούσε τότε», έτσι θέτει το ερώτημα στο «Το ερώτημα για την Τεχνική», «αλλά δεν θα μπορούσε τότε μια βαθιά ματιά σ' αυτό το οποίο είναι das Gestell σαν μια μορφή της επικάλυψης να φέρει στο φακό τη σωτηρία στο αποκορύφωμά της»¹⁵.

Τόσο ο Heidegger όσο κι ο Adorno αναφέρονται στο απόσπασμα του Hölderlin «Όπου όμως υπάρχει κίνδυνος, εκεί ευδοκιμεί κι αυτό που σώζει». Στο αντρινικό πλαίσιο η ιδέα ενός αναγκαίου Είναι του ανθρώπου σε σχέση με τον πιο ακραίο κίνδυνο της μοίρας εκφράζεται π.χ. ως εξής: «Κάθε ξεχωριστό βήμα/στοιχείο στη συνάρτηση θάψωσης είναι βέβαια σημαντικό για το πιθανό του τέλος. Καλό είναι το αυτοδιαρρηγνύομενο, αυτό που βρίσκει δυνατότητα έκφρασης, που ανοίγει το μάτι. Ως αυτό-διαρρηγνύομενο είναι εμπλεγμένο στην ιστορία, η οποία χωρίς να τοποθετείται ξεχάθαρα στην πλευρά της συμφιλίωσης, αφήνει στη ροή των χινήσεων της ν' αναλάμπει η δυνατότητά της»¹⁶. Η ίδια η ιστορία αφήνει ν' αναλάμπει η δυνατότητα ενός 'Άλλου. Αυτή όμως πρέπει να αδραγχθεί, και μάλιστα από το διαλεκτικό στοχασμό. 'Όταν ο Adorno λέει: «Ως μαργεία η πραγματοποιημένη συνείδηση έχει γίνει ολοκληρωτική. Το ότι είναι ψευδής περιλαμβάνει τη δυνατότητα της αναίρεσής της»¹⁷, αυτή η αναίρεση μπορεί να συντελεστεί μόνο από τη σκέψη. Η σκέψη, ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα πρέπει να συνειδητοποιήσει, τι έχει γίνει στην ιστορία της όλο και περισσότερο ολοκληρωνόμενης κυριαρχίας της φύσης μ' αυτήν, κι αυτό σημαίνει, με την ίδια τη σκέψη.

11. Holzwege, Φραγκφούρτη 1957, σελ. 104.

12. «Der Satz der Identität», στο Identität und Differenz, Προύλινγκεν 1957, σελ. 26.

13. Στο ίδιο, σελ. 34.

14. Στο ίδιο, σελ. 27.

15. «Die Frage nach der Technik», στο V.U.A., σελ. 36.

16. Fortschritt, σελ. 34.

17. N.D., σελ. 337.

Ο ζητούμενος διαλογισμός τοποθετείται κάπως κάθετα στη σημασιακή συνάρτηση της υπάρχουσας κατάστασης. Δεν μπαίνει όμως απλώς αυθαίρετα στο δρόμο της, αλλά διαλογίζεται — στον Adorno — πάνω στον εαυτό του, πάνω σ' αυτό, που απέναντι στη μαγεία της ταυτότητας τον χαρακτηρίζει σαν ένα Μη-ταυτόσημο. Ο διαλογισμός σπρώχνεται σ' αυτό από το ίδιο το Μη-ταυτόσημο. Γιατί, για να το πούμε πιο απλά, η ταυτότητα μόνο τότε είναι ταυτότητα, όσο έχει απέναντι της κάτι μη ταυτόσημο. Στην *Αρνητική Διαλεκτική* ο Adorno το εκφράζει αυτό σε σχέση με την αντιπαράθεση Οικουμενικού-Ιδιαίτερου πολύ καθαρά, ως εξής: «Το Οικουμενικό, από το οποίο το Ιδιαίτερο συμπιέζεται σαν από ένα όργανο βασανιστηρίων, μέχρι να θρυμματιστεί, δουλεύει εναντίον του εαυτού του, διότι η ουσία του βρίσκεται στη ζωή του Ιδιαίτερου»¹⁸. Αυτό για το ίδιο το Ιδιαίτερο σημαίνει: «Δια της εμπειρίας και της συνέπειας το άτομο καθίσταται ωκανό για μια αλήθεια του Οικουμενικού, την οποία αυτό αποκρύπτει από τον εαυτό του και τους άλλους σαν μια εξουσία που λειτουργεί τυφλά»¹⁹.

Αν στον Adorno πραέχει το ότι το άτομο αναγνωρίζει τον εαυτό του, ιδιαίτερα τη «φυσικότητά» του, τον εαυτό του ως φύση και απ' αυτό αντλεί τη δύναμη μιας αλλαγμένης, συμφύλιωμένης σχέσης προς το άλλο του, έτσι, η από τον Heidegger από τη σκέψη απαιτούμενη ματιά κατευθύνεται κατά πρώτον στο Είναι και στην εκάστοτε μοίρα του. Παράλληλα μας επισημαίνει κατ' επανάληψη ότι, «επιστρέφουμε» μόνο «εκεί (Da-hin), όπου βασικά ήδη είμαστε»²⁰. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε, αν αυτό είναι βέβαια δυνατό, να αποφύγουμε την «άρνηση του κόσμου» και την «εγκατάλειψη του πράγματος» και να φθάσουμε στην ουσία της εγγύτητας, η οποία πλησιάζει στο πράγμα τον Κόσμο με τον τρόπο του πράγματος²¹.

Πρέπει να φθάσουμε εκεί, όπου ήδη είμαστε. Ισχύει επίσης και το αντίστροφο, ότι δηλαδή είμαστε ήδη εκεί, όπου πρέπει να φθάσουμε; Μ' αυτό βρίσκομαι στο τελευταίο βήμα των συλλογισμών μου. Αυτό οδηγεί στο σημαντικό για τη σκέψη μας γεγονός, ότι τόσο ο Adorno όσο κι ο Heidegger παρόλο που παραπέμπουν τον άνθρωπο τόσο χαρακτηριστικά στα ιστορικά του όρια, έχουν στο νου τους όχι μόνο μια μεταβάλλουσα αλλά και μια μεταβληθείσα σκέψη, πράγμα που εκτός των άλλων ήδη εμπειρίχεται και στο ότι, όπως τονίστηκε στην αρχή, η χριτική στη μεταφριστή σκέψη πρέπει να έχει πάντα ήδη μια γνώση απ' αυτό, δηλαδή το πώς θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς μία άλλη,

18. Στο ίδιο.

zur Sprache, Προύλλινγκεν 1959, σελ. 190.

19. Στο ίδιο, σελ. 335.

21. *Die Kehrse*, σελ. 36.

20. «Das Wesen der Sprache», στο *Unterwegs*

μια μη ταυτοποιούσα μη παριστώσα συμπεριφορά του ανθρώπου με χυτά που συναντά.

Αν η σχέση, του ανθρώπου με το περιβάλλον του δεν καθορίζεται πλέον από υπολογισμό, χατικειμενοποίηση και κατίσχυση, και επίσης από μία οικουμενική σιγουριά και εκμετάλλευση/αξιοποίηση τότε θα πρέπει να χαρακτηριστεί μάλλον σαν μια χνοική προς αλλήλους συμπεριφορά. Αν ο άνθρωπος σαν υποκείμενο δεν στοχεύει πλέον κυρίως στο να υποτάξει το Ον με το οποίο συνδικάλεγεται, στους σκοπούς και τις απαιτήσεις του, τότε είναι ελεύθερος/ικανός να προσέχει και ν' ακούει σ' χυτό που απέναντι του είναι 'Αλλο, να έλθει σε συζήτηση μ' χυτό —και με άλλους γι' χυτό— και να φθάσει σε μια «συμφωνία μεταξύ ανθρώπων και πραγμάτων».

Μια τέτοια διαφορετική προς-εκπόνηση-συμπεριφορά στον Κόσμο δεν παρουσιάζεται τόσο από τον Heidegger όσο και από τον Adorno υπό την έννοια μιας μακρινής ουτοπίας. Και οι δύο μιλούν σε διάφορα σημεία γι' χυτό, το οποίο η σκέψη, σαν τέτοια είναι και μπορεί να είναι. Σε δύο διατυπώσεις γίνεται με ιδιαίτερα ωραίο τρόπο χαραφόρα σ' χυτό που είναι κοινό και για τους δύο σχετικά με την χνήγη, μιας «άλλης/διαφορετικής σκέψης»: ο Adorno μιλά για την «υπομονή στο πράγμα»²² κι ο Heidegger για την «γαλήνη προς τα πράγματα»²³. Και τα δύο, υπομονή και γαλήνη, τα χαρακτηρίζει χυτό που ο Adorno ονομάζει την «μακρά και δίχως βία ματιά στο Αντικείμενο»²⁴.

Το γαλήνιο αισθησιακό-αισθησιώδες Είναι με τα πράγματα και στον Κόσμο ο Heidegger το ονομάζει «κατοικείν» (το οποίο τελικά είναι ένα κατοικείν στη γλώσσα). Κατοικείν σημαίνει, να έχει (κάποιος) τον τόπο του σε συναρτήσεις που αισθάνεται, ν' χνήξει κάπου, πάνω στη γη, και κάτω απ' τον ουρανό, να μην είναι γωρίς Κόσμο, —ενώ η σχέση μεταξύ υποκειμένου και χατικειμένου υπάρχει κατά κάποιον τρόπο σε έναν κενό από αέρα, αποστειρωμένο χώρο της χατικειμενικότητας, της πραγμοποίησης και απομαγικοποίησης, της αφαίρεσης, κι χυτό σημαίνει, του είναι-γωρίς-Κόσμο. Η συζήτηση, για το κατοικείν ως ανθρώπινη διαβίωση, στον Κόσμο δεν είναι απλώς ένα τυχαίο συμπλήρωμα στο πραγματικό φύλασσορείν, δεν είναι επιστροφή στη μιθολογία κι ούτε ποιητικοποιούσα διακόσμηση. Ο Heidegger ψάχνει μ' αυτόν το χαρακτηρισμό τους ανθρώπους και τη σχέση, τους με τα πράγματα στη συγχεκριμένη και άμεσα πραγματική κατάστασή τους, στην περιοχή και τον τομέα που μπορούν ν' χναπτύξουν τις ποικιλες ούτε με κατηγορίες κι ούτε με νόρμες μεταξύ τους καθορισμένες σχέσεις, —για να το πούμε με τα λόγια του Adorno, εχεί όπου

22. «Anmerkungen zum philosophischen Denken», στο *Stichworte*, Ges. Schr. 10.2, σελ. 602.

23. «Gelassenheit», στο *Gelassenheit*, Προϊλημάτικην 1959, σελ. 25.

24. *Anmer. z. philos. Denken*, σελ. 602.

μπορούν να έχουν πολύπλοκες συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ τους.

Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Adorno, έχει περισσότερες δυσκολίες απ' ότι ο Heidegger —λόγω της απαγόρευσης που έχει ειτιβάλλει ο ίδιος— να δώσει ένα ρητό χαρακτηρισμό της άλλης/διαφορετικής σκέψης. Κι όμως, ό,τι αναφέρει για τον konstellative χαρακτήρα της σκέψης, για την εμπειρία ή για την «υπομονή στο πράγμα», δείχνει σε μια ανάλογη κατεύθυνση, όπως αυτό που λέγεται από τον Heidegger για το κατοικείν ή π.χ. για την προστασία των πραγμάτων. Επίσης κι αυτό που λέει ο Adorno «δύναμει της σκέψης να μην κολυμπάμε με το δικό μας ρεύμα»²⁵ μπορεί να εννοηθεί όπως η «γαλήνη» του Heidegger, ως ησυχία κι ως αναμονή, ως ένα Seinlassen και Sich-Einlassen.

Η σκέψη, όπως λέει ο Adorno, δεν είναι ούτε φιλόπονη διαρκής κίνηση πέρα-δώθε, ούτε μονότονη αναζήτηση γύρω από χάτι²⁶, ούτε η βίωση αυθορμητιστικής υποκειμενικότητας κατά την αυταρχική αντιμετώπιση του αντικειμένου (Gegenstandes), ούτε αντίστροφα η παραίτηση του Εγώ προς όφελος ενός αυτο-επιβαλλόμενου αντικειμένου (Objekts). Η σκέψη χρειάζεται ή είναι η ίδια προσοχή, συγκέντρωση, υπομονή. Βγαίνει για ένα μακρινό δρόμο για την υπόθεσή της, γιατί χρειάζεται αντοχή αν θέλει ν' ακολουθήσει τις κινήσεις της και να τις αισθανθεί. Ο Adorno μιλά για μια «προσομοίωση του Εγώ στο Μη-Εγώ»²⁷ και για το ότι «η σκέψη πρέπει να συσφίχτει σε ένα αντικείμενο (Objekt)»²⁸. Η μακρινή ματιά της είναι υπ' αυτή την ένωσια μια μιμητική συμπεριφορά, για την οποία χρειάζεται μακροθυμία και υπομονή κι επίσης κάτι σαν αγάπη.

Η προσομοίωση και η σύστριξη σ' αυτό που πρέπει να στοχάζεται δεν σβήνει τη διαφορετικότητά του αλλά ανοίγει πρώτ' απ' όλα το παιχνίδι της εγγύτητας και της απόστασης μεταξύ της σκέψης και της υπόθεσής της. Η ήρεμη, υπομονετική-συγκεντρωμένη σκέψη, που ανοίγεται στην υπόθεσή της, περιμένει πότε αυτή θ' ανοίξει τη μυστικότητά της —πράγμα που δεν πρέπει να σημαίνει ότι το ίδιο το μυστικό πρόκειται να λυθεί, ότι θα λυθεί εντελώς το αίνιγμά του. Ο Heidegger το γράφει ως εξής: «Η γαλήνη προς τα πράγματα και το άνοιγμα για το μυστικό ανήκουν μαζί. Αυτά μας εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να παραμένουμε στη γη μ' έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο»²⁹.

«Μας εξασφαλίζουν τη δυνατότητα» —αυτό δεν είναι καμία ουτοτία, αλλά μια δυνατότητα την οποία το Είναι του ανθρώπου πρέπει να δράξει, το Είναι το οποίο κατανοεί τον εαυτό του ως εις-τον-Κόσμο-Είναι, δηλαδή, κι ως μεταξύ-των-Άλλων-Είναι. Αυτό που χρειάζεται η σκέψη δεν είναι μόνο (η

25. Στο ίδιο, σελ. 604.

28. Στο ίδιο, σελ. 602.

26. Στο ίδιο, σελ. 602.

29. *Gelassenheit*, σελ. 26.

27. Στο ίδιο, σελ. 601.

υπομονή προς την υπόθεση», αλλά και εξίσου το ίδιο καλά μια «υπομονή προς τη σκέψη», που σημαίνει μια «υπομονή προς τον εαυτό της». Εφοδιασμένη μ' αυτό θα μπορούσε ν' αντιστρέψει τη διατύπωση του τίτλου και να τονίσει πιο συγκεκριμένα —και μ' αυτό θα ήθελα να κλείσω: «Προς τα πίσω αλλά και προς τα εμπρός θέλουμε... να κοιτάμε».

Απόδοση στην ελληνική: *Μηνάς Κοντός*

