

Δημήτρης Γρηγορόπουλος ***Η διανόηση στο περιθώριο***

Όταν επικίνδυνα νέφη σωρεύονται πάνω από την ανθρωπότητα, ένας καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των κινδύνων κάνει αισθητή την παρουσία του: ο διανοούμενος, όχι με την έννοια του επιστήμονα, του σοφού ή του καλλιτέχνη που είναι κλεισμένος στο εργαστήριό του, απορροφημένος στα βιβλία

του, ταυτισμένος με τις λέξεις και τις μορφές που δημιουργεί, αλλά με την έννοια του πνευματικού ανθρώπου με ευρείς ορίζοντες που εμβαθύνει στα καίρια ζητήματα της κοινωνίας, αλλά και απευθύνεται στην κοινή γνώμη για να τη διαφωτίσει και να την ενεργοποιήσει.

Η καθοδηγητική παρέμβαση της διανόη-

στης δεν είναι φαινόμενο του 19ου (με ορόσημο το περίφημο «Κατηγορώ» του Ζολά) και του 20ού αιώνα, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. Εμφανίζεται στις ταξικές κοινωνίες, όταν οι αντιθέσεις εκδηλώνονται και με ιδεολογικές μορφές που τις επεξεργάζονται και τις διαχινούν οι διανοούμενοι, είτε είναι μέλη μιας τάξης είτε νιοθετούν τα συμφέροντά της. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα, φιλόσοφοι και λογοτέχνες (Πρωταγόρας, Σωκράτης, Αριστοφάνης) δεν αρκούνταν στις αναλύσεις και στις δημιουργίες τους, αλλά στρατεύονταν, διακυβεύοντας πολλά, στη διάδοση των απόψεων τους. Στο Μεσαίωνα οι διανοούμενοι που δε συντάσσονταν με την Εκκλησία οδηγούνταν στην πυρά. Ωστόσο, προπαρασκεύαζαν και θεμελίωναν την Αναγέννηση στη θρησκεία, την τέχνη, την επιστήμη, τη φιλοσοφία.

Ο Διαφωτισμός είχε προλειάνει το έδαφος για τις αστικές επαναστάσεις (συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής), ενώ οι μαρξιστές διανοούμενοι θεμελίωσαν θεωρητικά την αναγκαιότητα των σοσιαλιστικών επαναστάσεων.

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ως αντίδραση στη φρίκη του και στην επιχερεμένη πυρηνική καταστροφή, αναπτύχθηκε ένα ισχυρό κίνημα επιστημόνων-διανοούμενων εναντίον της πυρηνικής βόμβας, υπέρ της ειρήνης και —χωρίς ακόμα να υπάρχει ο όρος— υπέρ του σεβασμού της φύσης. Αρχεί να θυμίσουμε τα ονόματα πρωτεργατών όπως ο Αΐνσταϊν, ο Ράσελ, ο Ζολιό-Κουρί, ο Μπέρναν Κ.λπ., κ.λπ. Το κίνημα αυτό οργανώθηκε κυρίως από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιστημόνων. Παράλληλα αναπτύχθηκε ένα ισχυρό κίνημα διανοούμενών υπέρ της Ειρήνης.

Οι δεκαετίες του '60 και του '70 είναι ορόσημο για τη διανόηση, επειδή η παρέμ-

βαση των διανοούμενών γίνεται μαζική και δυναμική. Διανοούμενοι όπως ο Σάρτρ, ο Μαρκούζε, ο Γκεράρδ, κινητοποιούν με τα φλογερά τους κηρύγματα όχι μόνο τη νεολαία, αλλά και τους εργαζόμενους. Η στάση τους δεν έχει μόνο πνευματική και πθική απήχηση. Η Γαλλία αναστατώνεται απ' την αντίδραση των Γάλλων διανοούμενών για τον πόλεμο της Αλγερίας, κλινθωνίζεται απ' την εξέγερση του '68, όπου αναδεικνύονται και νεαροί διανοούμενοι μέσα από το κίνημα. Αντίστοιχα, το κίνημα των νέων και της προοδευτικής διανόησης στην Αμερική ασκεί τεράστια πίεση για να σταματήσει ο βαρύβαρος πόλεμος στο Βιετνάμ.

Τι συμβαίνει όμως τις δύο τελευταίες δεκαετίες; Η διανόηση φαίνεται να σιωπά. Η παρέμβασή της είναι σχεδόν αμελητέα. Διαβάζουμε συχνά άρθρα για τη «σιωπή των διανοούμενών», τη «σιωπή των αιματών», το «τέλος της διανόησης» κ.λπ. Η κοινή γνώμη διαμοφρώνεται κυριαρχα από την τηλεόραση, τα κόμματα, την Εκκλησία, ελάχιστα από τη διανόηση. Δύσκολα συναντά κανείς σήμερα διανοούμενους του τύπου του Σάρτρ ή, στα καθ' ημάς, του Θεοδωράκη, που με τη συνίφανση πνευματικού έργου και δράσης οιστρηλατούσαν και ενεργοποιούσαν τις μάζες.

* * *

Ας σταθούμε για λίγο στη δική μας περίπτωση. Αρχίζοντας από την κατοχή, και χιρόως μεταπολεμικά, αναπτύχθηκε στη χώρα μας ένα ισχυρό κίνημα της Αριστεράς και της προοδευτικής διανόησης που αγκάλιασε όλους τους τομείς της τέχνης, της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Ας θυμήσουμε τους μεγάλους ποιητές της περιόδου, αλλά και τους μουσικούς, τους κοινωνικούς επιστήμονες κ.λπ. Επίσης υπήρξε μία πρόσκαιρη πολιτι-

σημική άνθηση με την πτώση της δικτατορίας. Σήμερα, αντίθετα, η πλειοψηφία των διανοούμενων έχει σιωπήσει, περιορίζεται στη στενά επαγγελματική εργασία ή έγινε εσωστρεφής, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της εποχής. Οι φιλαράριες για το τέλος των ιδεολογιών, το τέλος της ιστορίας, το τέλος των αφηγήσεων, «θεωρητικοποιούν» και δικαιολογούν την άρνηση της υπεύθυνης θέσης και πρόξης; Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο;

Είναι γνωστό ότι σε φάσεις όξιννοτης μεν των κοινωνικών αντιθέσεων, όπως σήμερα, όχι όμως και αντίστοιχης ανάπτυξης του κοινωνικού κινήματος, όπως υποθέτει μια γραμμική αντίληψη, δεν παρατηρείται ακμή και της πνευματικής κίνησης και δράσης ούτε σε βάθος σύνδεσή της με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Μάλιστα παρατηρεί κανείς την απουσία εξεχόντων διανοητών όχι μόνο στο χώρο της αμφιθήτησης του συστήματος, αλλά και στο χώρο της υποστήριξης του συστήματος. Λείπονται εκείνες οι διναμικές αντιπαραθέσεις προτροπούμενων δεκαετιών στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στις κοινωνικές, αλλά ακόμα και στις φυσικές επιστήμες, ανάμεσα σε μια πολύμορφη, ευρύτερη από τα πολιτικά της υποκείμενα Αριστερά, και στους διανοούμενους, διαφόρων πάλι αποχρώσεων, της αστικής ιδεολογίας.

Παραδείγματος χάρη, στις προτροπούμενες δεκαετίες ήταν διαφορής και έντονη η θεωρητική αναμέτρηση για το χαρακτήρα και την πολιτική του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Σήμερα, οι μεν αστοί απαξιώνουν αυτή τη συζήτηση και θεωρούν χρεοκοπημένη όχι μόνο την απότελφα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, αλλά και την όποια θεωρητική εκδοχή του, οι δε θεωρητικοί της Αριστεράς, στις πιο πολλές περιπτώσεις, αντί για μια ενδελεχή και αντικειμενική

ανάλυση, αφοινύται σε μια ερμηνεία που πολιτικά δικαιώνει και θεωρητικά αναμηρικάζει τη δική τους εκδοχή του σοσιαλισμού.

Η χειραγώγηση, λοιπόν, των κοινωνικών αντιθέσεων στη σημερινή συγκυρία από την άρχοντα τάξη είναι εκείνη που εξηγεί την περιστολή του ρόλου των διανοούμενων όχι μόνο στο χώρο της Αριστεράς, αλλά γενικότερα. Άλλα η χειραγώγηση δεν παίρνει σήμερα τη μορφή της γνωστής από παλαιότερες εποχές ανοιχτής τρομοκρατίας. Οι ανάγκες της επιβίωσης και ο φόβος της ανεργίας κάνουν πολλούς επιστήμονες και διανοούμενους να μην τολμούν να μιλήσουν. Άλλα δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό επιστημόνων, διανοούμενων και δημοσιογράφων σιτίζονται πλονιοπάροχα σε ερευνητικά ιδρύματα, σε τράπεζες, στα ΜΜΕ, σε προγράμματα. Στην περίπτωσή τους οι αιτίες της σιωπής είναι περισσότερο πεζές: η σιωπή είναι χριστός!

Οι ιδεολογικές ανάγκες του συστήματος σήμερα δε συνίστανται, κυρίως, στη θεωρητική αναίρεση του αντίπαλου δέους, αφού αυτό θεωρείται ουσιαστικά ανύπαρκτο. Το κύριο είναι ο έλεγχος και η αποτροπή των πιθανών αντιδράσεων των καταδυναστευόμενων μαζών με την καλλιέργεια αντιλήψεων περί απροσδιοριστίας και χάους στην κοινωνία, που καθιστά περιττή και αναποτελεσματική κάθε συλλογικά και επιστημονικά συγχροτημένη προσπάθεια αλλαγής της κοινωνίας και, ταυτόχρονα, με την επαναφορά του μιθικού απόμου του φιλελευθερισμού που μονήρες αγωνίζεται για επιβίωση και επικράτηση χωρίς συλλογικότητες και ηθικές αναστολές.

Με λίγες, λοιπόν, εξαιρέσεις, οι οργανικοί διανοούμενοι του συστήματος σήμερα δεν είναι οι κλασικοί διανοούμενοι γενικής παιδείας και κοινωνικής εναισθησίας, αλλά

οι τεχνοκράτες, οι κάθε είδους σύμβουλοι των κυβερνώντων, οι εκλαϊκευτές και προπαγανδιστές, οι αστέρες των ΜΜΕ και ιδίως της τηλεόρασης. Αυτοί είναι αναγκαίοι για τη λήψη των αποφάσεων και την εκλογίκευσή τους στην κοινή γνώμη και όχι τα μεγαλεπίθιολα οράματα για την ίδια την αστική κοινωνία.

Η σημερινή «μεταμοντέρνα» κοινωνία είναι η κοινωνία του εφήμερου. Της γενικευμένης κινητικότητας, της αστάθειας, της αφεβαιότητας. Ο διανοούμενος των ΜΜΕ, ο διανοούμενος της τηλεόρασης και του διαδικτύου, πρέπει να είναι διαφράξ «on line», να αντιδρά ακαριαία στη ρέουσα πραγματικότητα. Πού καιρός για εμβάθυνση, για σταθερές αξίες, για έργο που θα αντέξει στο χρόνο! Ο «διανοούμενος» της εποχής της πληροφορικής, παραγωγός της αστικής ιδεολογίας, είναι αναλώσιμος —και αυτός και το «έργο» του.

Η τηλεόραση έχει αποθεί ο μέγας υπνωτιστής που χειραγωγεί τις μάζες χωρίς αυτές να το συνειδητοποιούν. Αυτή είναι και η χειρότερη μορφή δεσποτισμού, γιατί αφαιρεί το κεντρί της αντίδρασης. Οι μάζες μετακινούνται στην πλαστή πραγματικότητα που δημιουργεί η τηλεόραση. Τα προβλήματα ξεχνιούνται ή λίγονται διά μαργείας από τον εκλαϊκευτή της οθόνης. Η πολιτική αντιταράθεση, ιδίως προεκλογικά, έχει εφυλιστεί σε αντιταράθεση διαφημιστικών «σλόγκαν». Οι πολιτικοί δε χρειάζονται θεωρητική κατάρτιση και οράματα, αλλά *image makers* για να τους διαμορφώσουν το προφίλ που θα μαργέψει τις μάζες τις εθισμένες στην τηλεοπτική υποβολή.

Τα ΜΜΕ είναι προφανώς αφιλόξενα στο θεωρητικό στοχασμό και στην υψηλή δημιουργία. Ωστόσο, δεν είναι αυτά η πρωταρχική αιτία που αποδυναμώνει και —το χειρότερο— ακυρώνει το ρόλο της διανόη-

σης στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι γεγονός ότι μια άποψη, αν δεν προβληθεί, χωρίς από την τηλεόραση, έχει ελάχιστη απήχηση στην κοινή γνώμη. Οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά έχουν υποκαταστήσει τους διανοούμενους. Αυτό είναι αλήθεια σήμερα.

Ωστόσο, η επίδραση των ΜΜΕ, παρά τις αυτοτελείς πηγές της (δύναμη εικόνας - υποβολή - συνεχής παρουσία στο στίπι - καθημερινό φροντιστήριο της κοινής γνώμης), καθορίζεται στην παρούσα συγκυρία από την πρωτοφανή υπεροχή της άρχουσας τάξης και την καταλυτική ήπτα της Αριστεράς —συσχετισμός όμως που ενισχύεται και από τη δύναμη της τηλεόρασης και, γενικότερα, των ιδεολογικών μηχανισμών του συστήματος.

Ότι η τηλεόραση δεν είναι ο καθοριστικός και ακατανίκητος παράγοντας στη διαμόρφωση της συνειδησης, επιβεβαιώνεται και από την ιστορική εμπειρία άλλων περιόδων και συνθητιών, όταν η προοδευτική διανόηση δεν παραγκυνιζόταν απλώς αλλά τελούσε υπό απαγόρευση και παρ' όλα αυτά κατόρθωσε να διαφωτίσει και να αφυπνίσει τις μάζες. Βέβαια, αυτή η δράση συντπήρεχε και αλληλοκαθορίζοταν μ' ένα ισχυρό κίνημα που δημιουργούσε δικούς του θεσμούς και μηχανισμούς (εφημερίδες, ραδιόφωνο, θέατρο κ.ά.), για να παρακάμψει τον εξοπλισμό από τους μηχανισμούς της επίσημης ιδεολογίας.

Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, που στις δεκαετίες του '60 και του '70 η μουσική του Θεοδωράκη κατακτά, παρά την απαγόρευσή της, τις μάζες, που η νεολαία μελετά φιλοσοφία και κοινωνικές επιστήμες, που οι προοδευτικές αντιλήψεις για την κοινωνία, τη ζωή, τις σχέσεις, την κουλτούρα γίνονται κυρίαρχο ρεύμα, χωρίς ωστόσο να παίρνουν και μιαν αντίστοιχη πολιτική έκφραση.

* * *

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, η προσδευτική διανόηση μπορεί ν' αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να αντισταθεί στην ιδεολογία που προωθεί το σύστημα για την ολοκληρωτική άλωση της συνείδησης των πολιτών.

Η διανόηση της αμφισβήτησης δεν εξαφανίστρε. Υπάρχει και λειτουργεί. Είναι, όμως, σχεδόν αποκλεισμένη από τα ΜΜΕ, αλλά και αυτοαποκλεισμένη στα δικά της ιδεολογικά και πολιτικά τείχη. Τέτοιου τύπου διανόηση υπάρχει: μοναχική, οργανωμένη σε έντυπα, σε κινήσεις, στο Πανεπιστήμιο, σε μικρότερα και μεγαλύτερα κόμματα της Αριστεράς.

Παρά τις εγγενείς δυσκολίες στην παρούσα συγκυρία, η διανόηση μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα. Σε μια πιο αισιόδοξη εκδοχή, να αποτελέσει μια πρώτη κινητήρια δύναμη για την αναζωγόνηση ενός νέου κοινωνικού κινήματος, χωρίς να αναμένει ένα θεωρητικό Μεσσία της Αριστεράς.

Τα όποια βήματα γίνονται, μπορεί να φαντάζουν σταγόνα στον ακεανό, αλλά οι σταγόνες τρυπούν το βράχο της συνείδησης.

Πρώτο, λοιπόν, παρά τη δεδομένη εχθρότητα των ΜΜΕ στην προσδευτική διανόηση, η τελευταία δεν πρέπει ν' αντιμετωπίζει μοιρολατρικά ή μόνον αρνητικά το ζήτημα. Πρέπει, χωρίς αυταπάτες άλωσης, να διεισδύσει στα ΜΜΕ (ιδίως στον Τύπο υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά και νησίδες παρέμβασης) και να διευδύνει την επικοινωνία της με την κοινή γνώμη.

Δεύτερο, οι διανοούμενοι που δρουν στο Πανεπιστήμιο και στους χώρους της Αριστεράς πρέπει ν' απεγκλωβιστούν και ν'

ανοιχτούν στην κοινωνία. Οι μεν πρώτοι επικεντρώνονται την προβληματική τους στα επίμαχα κοινωνικά ζητήματα και όχι σε εξεζητημένα θέματα σχολαστικής προσέγγισης (υπάρχουν άλλοι στο χώρο τους γι' αυτή την ενασχόληση), αφθονοντας λόγο όχι εφημητικό και βατό στον ειδικό, αλλά στο μέσο άνθρωπο, προφάλλοντας πιο θαρραλέα το αριστερό τους πρόσωπο. Οι δεύτεροι, απεκδυόμενοι μια κακή παράδοση της Αριστεράς, σχεδόν γενική, αν και σε διαφορετικό βαθμό και τρόπο, που θέλει τους διανοούμενους όχι παραγωγούς θεωρίας και υψηλού πνευματικού έργου, αλλά απολογητές ή τεκμηριωτές μιας προαποφασισμένης από ολιγαρχικές καθοδηγήσεις γραμμής, πρωταγωνιστές μιας φανατικής και άγονης πολεμικής με άλλα φεύγοντα της Αριστεράς στη διεκδίκηση μιας απόλιτης οφθότητας ή συνέπειας.

Αντίθετα, διεκδικώντας στους χώρους τους πιο αυτόνομο θεωρητικό ρόλο, μπορούν να συμβάλουν, όχι με ιδεοληπτικά στερεότυπα, αλλά με επιστημονική αντικειμενικότητα, στην εμβριθή διερεύνηση των θεμελιωδών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας, ώστε να συγχροτηθεί ένα πολύμορφο αλλά και ενιαίο ταυτόχρονα θεωρητικό αντίταλο δέος κατά του νεοφιλελευθερισμού.

Μάλιστα, μια τέτοια ανάλυση, στο βαθμό που ωριμάζει, μπορεί να κάμψει και να υπονομεύσει το δογματισμό και το βολονταρισμό των πρεστιγκών ομάδων των διαφόρων χώρων της Αριστεράς και να συντελέσει σε μια γόνιμη και καλοπροσαύρετη επικοινωνία και προσέγγιση.