

Δημήτρης Γρηγορόπουλος
Νόμος Αρσένη-ιδεολογική συγκάλυψη

Hεξασφάλιση της πολυμάθειας, της ευρύτητας των γνώσεων, η γύμναση της κριτικής ικανότητας, είναι η ιδεολογική αιχμή-ψυμμύθι του νόμου Αρσένη για την Παιδεία, σε αντιδιαστολή με την αποστήματη και τον περιορισμό της αξιολόγησης, άρα και του ενδιαφέροντος του μα-

θητή σε τέσσερα μαθήματα όπως, πράγματι, συμβαίνει με το σύστημα των δεσμών.

Πρόκειται, φυσικά, για ένα ωραίο περιτύλιγμα, που έντεχνα και παρατλαντικά διαχέεται και το οποίο στη γενική του διατύπωση έχει μια ευλογοφάνεια. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μ' αυτούς τους στό-

χους. Το ξητούμενο, όμως, δεν είναι η αφηρημένη διατύπωσή τους, αλλά η συγκεκριμένη μορφή με την οποία υλοποιούνται.

Ο πραγματικός στόχος είναι να μειώθοιν οι περίπου 120 χιλιάδες απόφοιτοι του Λυκείου σε 80 και οι υπόλοιποι να εξαθηθούν στα υποβαθμισμένα ΤΕΕ για φτηνό εργατικό και τεχνικό δυναμικό. Στο Γενικό Λύκειο, εξάλλου, επιβάλλεται ένα ασφυκτικό εξετασιοκεντρικό σύστημα που νεκρώνει τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνικοποίηση των νέων, προσφέροντας μια επιφανειακή και αποστασιακή γνώση σε διάφορα πεδία του επιστητού. Η σφαιρική γνώση του νέου συστήματος, σε αντιδιαστολή με την όντως πρόωρη εξειδίκευση του συστήματος των δεσμών, είναι ιδεολογική φενόντη:

Πρώτο. Για να υπάρξει έλξη από γνωστικά αντικείμενα που δεν είναι του άμεσου ενδιαφέροντος του νέου (αλλά και για τα τελευταία), η σχέση δεν πρέπει να είναι καταναγκαστική-εκβιαστική, δηλαδή η ενασχόληση με τα μαθήματα να εδράζεται, όχι σε μια στοιχειώδη κατανόηση της αξίας τους και καλλιέργεια έλξης απ' αυτά, αλλά αποκλειστικά στη χρησιμοποίηση της επίδοσης για την εισαγωγή του μαθητή στα ΑΕΙ.

Η λογική και η πείρα επιβεβαιώνουν ότι ο' αυτή την περίπτωση ο νέος διαμορφώνει μια περιστασιακή, επιδερμική, χρησιμοθηρική, αλλά και απωθητική σχέση με τα αντικείμενα της μόρφωσης, τουλάχιστον με τα περισσότερα. Μετά το μαραθώνιο των εξετάσεων, πετάει απηνδισμένος στον κάλαθο των αχρήστων αντίστοιχα βιβλία και γνώσεις. Χαραχτηριστικό παράδειγμα, η ταχύτατη και σχεδόν απόλυτη λήθη ακόμη και της άριστα αποστηθισμένης ύλης της ιστορίας, η απουσία ενδιαφέροντος, η ανυπαρξία ιστορικής σκέψης των μαθητών της τέταρτης, αλλά και της τρίτης δέσμης, που

εξαναγκάζονται σε μια στυγή, αφυδατωμένη απομνημόνευση.

Δεύτερο. Σ' ένα σύστημα εξετασιοκεντρικό, όπως αυτό των δεσμών, και πολύ περισσότερο στο σημερινό, η κάλυψη της ύλης γίνεται με γνώμονα όχι τις ανάγκες και δυνατότητες του γνωστικού αντικειμένου, αλλά τις ανάγκες των εξετάσεων για τα ΑΕΙ. Έτσι όμως, στη μαθησιακή διδασκαλία δεν μπορούν να υπάρξουν οι απαιτούμενες προεκτάσεις, συγκρίσεις, εμβαθύνσεις και η αυτενέργεια του μαθητή, ώστε να συνειδητοποιήσει και να γεντεί την αξία και τη χαρά της γνώσης. Η διδασκαλία μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη της ύλης, στην απόκτηση γνώσεων για τις απαιτήσεις των εξετάσεων, ενδοσχολικών και πανελλήνιων. Αυτή, μάλιστα, η οιονεί διεκπεραιωτική διαδικασία επιτείνεται λόγω της μεγάλης έκτασης της ύλης και των πολλών απαιτήσεων στην εξέτασή της. Παράδειγμα ανάγλυφο: ένας μαθητής θεωρητικής κατεύθυνσης της Β' Λυκείου, στα Αρχαία Ελληνικά, εξετάζεται στα κείμενα της Αντιγόνης, του Πρωταγόρα, του Θουκυδίδη, σε άγνωστο κείμενο που πρώτη φορά διδάσκεται, συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία και γλώσσα. Με τέτοια ποσότητα ύλης, με πολυάριθμες τάξεις, με διδασκαλία επικεντρωμένη στην κατάρτιση για την ανταπόκριση στις ερωτήσεις των πολλατών εξετάσεων, είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός, όση φλόγα και να διαθέτει, να εμβαθύνει, να φέρει στα μάτια των παιδιών τους θησαυρούς των αρχαίων κειμένων, να τα τοποθετήσει ιστορικά, να δείξει τη διαχρονικότητά τους, να τα συγκρίνει με αντιστοιχα κείμενα σύγχρονα ή μεταγενέστερά τους; Είναι δυνατό να ενεργοποιήσει τους μαθητές, ώστε αντενεργώντας να ερειπίσουν, να δημιουργήσουν, να αρθρώσουν μια δική τους άποψη; Είναι δυνατός ένας

ευρύς, ελεύθερος διάλογος, που θα συνδέει τα διδασκόμενα με τα προβλήματα και τις αγωνίες των νέων;

Με τον αγχογόνο, λοιπόν, και αυταρχικό εξετασιοκεντρισμό ή με την αποκάλυψη από το δάσκαλο και την ανακάλυψη από τον ίδιο το νέο της αθέατης, στην επιφάνεια του συστήματος, γονητείας της γνώσης θα αποκτήσει ο νέος πολύπλευρη, ουσιώδη γνώση και θα γινμάσει το πνεύμα του; Προφανώς, για τους καλοπροσαίρετοις, η ερώτηση είναι ρητορική.

Τρίτο. Άλλα μήπως βοηθούν την πνευματική εξέλιξη των νεων τα εισαγόμενα «τεστ» εξετάσεων; Οι ζηλώτες της «μεταρρύθμισης» το υποστηρίζουν με έμφαση. Η αλήθεια είναι ότι τα τεστ είναι ερωτήσεις κρίσεως, όσο ήταν και οι συνδιαστικές ερωτήσεις στην ιστορία, που απαιτούσαν απλή συνένωση διάφορων τμημάτων κεφαλαίων.

Τα τεστ διάφορων ειδών δεν προϋποθέτουν κάποια λογική διαδικασία, αναλυτική ή συνθετική διεργασία, όπως σ' ένα μαθηματικό πρόβλημα, στην έκθεση ιδεών ή σε μια πραγματική ερώτηση κρίσεως· ταυτίζονται, απλώς, με τον εντοπισμό-επιλογή του ορθού από δεδομένες εκδοχές· δηλαδή, η απάντηση, ουσιαστικά, εξαρτάται από την πολύ καλή αποστήσιση και την ύπαρξη προσοχής στη διάρκεια της εξετάσεως. Για παράδειγμα, στις ερωτήσεις: «πώς κρίνεται τη σάση του Κρέοντα στο θέμα της ταφής του Πολυνείκη» ή «πώς κρίνεται τη σάση του Αλκιβιάδη», η απάντηση προϋποθέτει σύνθετη ενεργοποίηση του πνεύματος, μνήμη, κρίση, δημιουργική σκέψη. Απεναντίας, με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών, απαιτείται μόνο μνήμη και κάποιος βαθμός προσοχής. Να προσθέσουμε ακόμη ότι αυτός ο τύπος ερωτήσεων είναι εινάλωτος στον παράγοντα τύχη (είχε λεχθεί ότι και

ένας πίθηκος έχει πιθανότητες να απαντήσει σωστά!), αλλά αθεί και στην εύκολη αντιγραφή.

Τέταρτο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πραγματικά στοιχεύει σε μια σφαρική γνώση και διάπλαση του νέου ανθρώπου συνειδητοτοιεί και την αξία του ελεύθερου χρόνου, ως οργανικού και αναντικατάστατου παράγοντα μιας τέτοιας στόχευσης. Ο ελεύθερος χρόνος είναι το οξυγόνο για το νέο που, ούτως ή αλλως, διανύει μια περίοδο δεινής δοκιμασίας, πίεσης, άγκους. Είναι αναγκαίος για την εκπόνωση, τη διασκέδαση, την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, την επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα, τη γνωμιμία με το άλλο φύλο, αλλά και την ενασχόληση με ενδιαφέροντα πολιτικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, πνευματικά, που και το πιο τέλειο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί ικανοποιητικά να καλύψει.

Το σωστό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να παρέχει τη βέλτιστη παιδεία, αλλά και να σέβεται τον ελεύθερο χρόνο και να συμβάλλει στην ορθή χρησιμοποίησή του.

Στο εξετασιοκεντρικό σύστημα η διάκριση εργάσιμου-ελεύθερου χρόνου σχεδόν αίρεται. Ο ελεύθερος χρόνος μετατρέπεται σε εργάσιμο χρόνο, σε χρόνο προπαρασκευής για τις εξετάσεως. Είναι τόλμη η ουτοπία να προτείνει κανείς στους μαθητές να διαβάζουν τακτικά εξωσχολικά βιβλία: Ή όταν συμβαίνει αυτό, προσαρμόζεται στην γένηση των εξετάσεων, όπως συμβαίνει, λόγου χάρη, με τη μελέτη δοκιμών για τις ανάγκες της έκθεσης.

Το σύστημα Αρσένη είναι το κατ' εξοχήν εξετασιοκεντρικό σύστημα: ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα. Ο ελεύθερος χρόνος υπάρχει πλέον στη φαντασία και στα όνειρα των μαθητών.

Η αφηρημένη, γωρίς σιγκεκριμένη ανά-

λυση, και άρα ψευδώνυμη, πολυμέρεια του συστήματος, μαζί με τη «βία» των μαθητών, ήταν τα θέματα που αλληλοσυμπληρούμενα (το καλό και το κακό) προβλήθηκαν καταγιστικά από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς τους συστήματος, εκτοπίζοντας την αμερόληπτη και συγκεκριμένη προσέγγιση των προβλημάτων της παιδείας και της νεολαίας και επιχειρώντας να εγκλωβίσουν τους πολίτες στο απορροσανατολιστικό ζεύγος εννοιών που αναφέραμε.

Στην πραγματικότητα, ο νόμος δεν αναπτύσσει, αλλά σκοτώνει το νου και την ψυχή των νέων· κι από την άλλη, οι νέοι δεν υπήρξαν υποκείμενα, αλλά αντικείμενα μιας πολύμορφης και μεθοδευμένης βίας, που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Οι νέοι αγωνιούν, ασφυκτιούν σ' αυτή την ανάλγητη και απάνθρωπη κοινωνία· γι' αυτό είναι καταδικασμένοι να αγωνίζονται.



Διάφοροι τύποι, Μακρονήσι, 1950.