

ΤΑ ΑΦΘΟΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Σχήματα μας χάρισε το παρελθόν αφθονα.
 Εμείς ακόμα έχουμε την ανάγκη να αποσχηματοποιούμε.

Αν με τον τρόπο αυτόν βοηθώ την έρευνα να ξεφύγει από τα γνωστά και αόριστα σχήματα,
 ώστε να μπορέσει να αναπλάσει και εικόνες ζωής, κάποτε, αυτό και μόνον θα είναι η πλήρης ικανοποίησή μου.

ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ (1917-2001)

Ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργανώνει την Ι' Επιστημονική Συνάντηση (3-6 Οκτωβρίου 2002) που αφιερώνεται στη μνήμη του Άλκη Αγγέλου, καθηγητή της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας από το 1975 έως το 1984.

Τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου ορίζουν οι επιστημονικές ζητήσεις του ίδιου του τιμωμένου, στο μεταίχμιο της νεοελληνικής παιδείας και του δυτικού στοχασμού, αφενός, και αφετέρου, της φιλολογικής ανάγνωσης και της προσφυγής σε όμορα γνωστικά πεδία (ιστορία, φιλοσοφία, κοινωνικές επιστήμες). Το έργο του Άλκη Αγγέλου, καθώς μετατοπίζει το ερευνητικό αντικείμενο από τη λογοτεχνία στην παιδεία και το προβάλλει στον ορίζοντα των συγκριτολογικών σπουδών, συμβάλλει στην καλλιέργεια της ιστορικής αυτογνωσίας, αναστοχάζεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της και ασκεί κριτική στα «γνωστά και αόριστα» ιδεολογικά και μυθολογικά σχήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία της Τουρκοκρατίας και στην ανάδυση του νεότερου ελληνισμού.

Σκοπός της Επιστημονικής Συνάντησης είναι να συζητήσει και να προεκτείνει το ιστοριογραφικό αυτό πρόγραμμα στη θεωρία και την πράξη, επιμένοντας σε επιμέρους θεματικούς άξονες και μεθοδολογικά ερωτήματα, όπως προκύπτουν από τις συγκριτολογικές αποσχηματοποιήσεις.

1. Τα ερωτήματα της ιστορίας των ιδεών και των επιστημών, όπως αυτά επανατίθενται στο πλαίσιο της διανοητικής ιστορίας ή του (νέου) ιστορικισμού στη θεωρία της λογοτεχνίας.
2. Η ιστορικότητα των λειτουργών και των αναγνωστικών πρακτικών του αισθητικού λόγου και οι εξ υστέρου ιστοριογραφικές χρήσεις του.
3. Το θέμα της απουσίας (πρβ. Πλάτωνος τύχαι «Το διαφυγόν μυθιστόρημα») και της ανάγνωσής της ως συμπτώματος κατά την ερμηνευτική ανασυγκρότηση του παρελθόντος.
4. Το θέμα της σπασμαδικής επιστήμης και του ανιστορικού της κανόνα, και οι σημερινές δυνατότητες των συγκριτικών σπουδών.

Ο χρόνος των εισηγήσεων δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 20'. Παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να αποστείλετε τον τίτλο και περίληψη της προτεινόμενης εισηγήσης έως τις **15 Φεβρουαρίου 2002** είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Γραμματέα της οργανωτικής επιτροπής (pehliv@lit.auth.gr) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Α.Π.Θ., Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Μ.Ν.Ε.Σ. 54006, Θεσσαλονίκη. Η επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τις εισηγήσεις, θα καταρτίσει το πρόγραμμα των παραλληλων συνεδριών και θα σας ενημερώσει με εγκύκλια επιστολή.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Χ.Λ. Καράογλου (Διευθυντής Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ.)

Μέλη: Β. Κατσαρός (Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας), Ξ.Α. Κοκόλης, Μήτος Πεχλιβάνος, Λίζη Τσιριμώκου, Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Λίζη Τσιριμώκου

Μέλη: Κώστας Γαβρόγλου, Διονύσης Καψάλης, Γιώργος Κεχαγιάλου, Αντώνης Λιάκος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Μήτος Πεχλιβάνος, Έλλη Σκοπετέα, Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΔΕΝ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΥΣΕ Ο ΣΕΦΕΡΗΣ όταν στις 10 Μαρτίου του 1943, απευθυνόμενος στο ακροατήριο της διάλεξης που έγινε αργότερα η πασίγνωστη δοκιμή «Ένας Έλληνας – ο Μακρυγιάννης», έλεγε: «Είμαι, με κάποιον τρόπο, ο πρώτος μάρτυρας που ακούτε για μιαν άγνωστη υπόθεση». Φυσικά δεν αποκλείεται καθόλου εκείνη την ημέρα στην Αλεξάνδρεια να μην υπήρχε μέσα στην αίθουσα ούτε ένας που να είχε πιάσει στα χέρια του τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη ή να ήξερε οτιδήποτε πέρα από όσα λένε «οι φυλλάδες της ιστορίας», για να θυμηθούμε μια άλλη, σημαδιακή φράση του Σεφέρη. Τα λόγια του όμως προσδίδουν στην περίσταση έναν εναρκτήριο τόνο, ο οποίος δεν της ανήκει. Γιατί στην πραγματικότητα, ο πρώτος μάρτυρας για την υπόθεση του Μακρυγιάννη δεν ήταν ο Σεφέρης, αλλά ο Γιάννης Βλαχογιάννης. Και όχι μόνο επειδή ανακάλυψε το άγνωστο χειρόγραφό του και ξόδεψε δεκαεπτά ολόκληρους μήνες για να αποκρυπτογραφήσει λέξη προς λέξη το «απελεκτητικό γράψιμο» του στρατηγού. Η συμβολή του δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση του κειμένου, όπως αφήνει να εννοηθεί ο Σεφέρης, επιδεικνύοντας τη χαρακτηριστική τάση της γενιάς του '30

να διογκώνει το ρόλο της στα νεοελληνικά γράμματα. Ο Βλαχογιάννης επιχείρησε να κάνει και κάτι άλλο. Στην έκδοση του 1907 θα βρούμε και δύο δικά του κείμενα που παρουσιάζουν και σχολιάζουν τα Απομνημονεύματα. Το πιο γνωστό, επειδή περιλαμβάνεται στις περισσότερες επανεκδόσεις αλλά το λιγότερο σημαντικό, είναι η Εισαγωγή, η οποία, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, μας δίνει το γενικό πλάσιο, δηλαδή εντάσσει την αυτοβιογραφική εξιστόρηση του Μακρυγιάννη στην ευρύτερη ιστορική αφήγηση, καλύπτει κάποια κενά, λέει τι συνέβη στην περίοδο από το τέλος του χειρογράφου μέχρι το θάνατο του συγγραφέα, και κυρίως μας προδιαθέτει ευνοϊκά για τα Απομνημονεύματα, επικροτώντας τις απόψεις του συγγραφέα για πρόσωπα και καταστάσεις. Το άλλο κείμενο είναι ο Πρόλογος τον οποίο έγραψε ο Βλαχογιάννης έχοντας κάτια νουν έναν διαφορετικό, πολύ πιο ουσιαστικό και φιλόδοξο στόχο: να επιβάλει ένα αναγνωστικό πρότυπο, δηλαδή, να μας υποδειξεί πώς πρέπει να διαβάσουμε τον Μακρυγιάννη. Κι όπως θα δούμε το έκανε εφαρμόζοντας κάποιες ερμηνευτικές στρατηγικές, οι οποίες, είτε άμεσα επειδή σχετίζονται με θέσεις που έχουν συζητηθεί ευρύτατα, είτε έμμεσα ως θεωρητικές προϋποθέσεις, συνθέτουν μια ιδιαίτερα ανθεκτική ιδεολογία για την ιστορία και την Ελλάδα, η οποία μέχρι σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, καλά κρατεί. Στον Πρόλογο λοιπόν θα βρούμε, σε μια πρώτη και σχετικά απλή εκδοχή, όλα σχεδόν τα κλειδιά που οι μεταγενέστεροι «μακρυγιανολόγοι» χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν τα Απομνημονεύματα. Με αυτή την έννοια κανείς τους δεν πρωτοτύπησε. Τα σχόλιά τους θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προεκτάσεις, εκλεπτύνσεις ή παραλλαγές, οι οποίες κινούνται πάντα μέσα στα όρια που χάραξε ο άδικα παραμελημένος Προλόγος του Βλαχογιάννη. Κάτι που φαίνεται καθαρά, αν κάποιος διαβάσει τα περί Μακρυγιάννη κείμενα με τη χρονολογική σειρά που γράφτηκαν, αρχίζοντας δηλαδή με τον Βλαχογιάννη, αντί να τα γνωρίσει, όπως όλοι μας σχεδόν, έχοντας πρώτα ανακαλύψει τα Απομνημονεύματα μέσα από το δοκίμιο του Σεφέρη. Κι αυτό σημαίνει ότι καλά θα κάνουμε να προσέξουμε ιδιαίτερα τον Πρόλογο, γιατί εδώ εντοπίζονται εν σπέρματι όλες οι θέσεις –αισθητικές, γλωσσικές, ιστορικές και γενικά ιδεολογικές– απ’ όπου ξεφύτωσε ο αειθαλής «μακρυγιανισμός».

Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ με ένα ερώτημα: «Εις τον αναγινώσκοντα τα Απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη αμέσως από της πρώτης σελίδος γεννάται απορία μεγάλη, πώς άνθρωπος τόσον απλούς το ήθος και τον νουν, στερούμενος παντελώς παιδείας οιασδήποτε, μόλις δε μαθών να χαράττη και συνδέει εις συλλαβάς τα γράμματα του αλφαριθμού, πώς εφαντάστη εαυτόν ικανόν να καταστρώσῃ επί του χάρτου έκθεσιν τόσον λεπτομερή, εκτεταμένην και αρτίαν όχι μόνο περί των ίδιων πράξεων αλλά και περί πλείστων άλλων συγχρόνων γεγονότων, εν συνοχῇ λογική και εν συγγραφική ενότητι τόσον τελεία, οποία η εν τω έργω τούτῳ του ρηθέντος στρατηγού». Η απάντηση του Βλαχογιάννη είναι ότι το ερώτημα, αν και προφανές, δεν ευσταθεί επειδή «ο εν τη ψυχῇ εδρεύων λόγος δεν έχει ανάγκη των γραπτών κανόνων της ψυχράς γραμματικής και των στερεοτύπων ορισμών της διδασκομένης λογικής ίνα

εκδηλωθεί», άρα σφάλλουν όσοι «φαντάζονται πάντοτε ότι ίνα γράψη τις βιβλίον πρέπει να είναι σοφός. Είναι αύτη κληρονομία εκ του σχολαστικού περελθόντος του έθνους ημών». Όπως αποδεικνύουν μάλιστα τα Απομνημονεύματα, ένας «άσοφος» –το σημαίνει αυτός ο όρος θα το διαπιστώσουμε στη συνέχεια– μπορεί να έχει πολύ «το βάθος το ψυχολογικόν» και να γράψει ένα «έργον σύνθετον ... και δυσκόλως αναλυόμενον δια προχείρου κριτικής».

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ μας φαίνονται σήμερα απολύτως φυσιολογικά, επειδή έχουν περιβληθεί εδώ και καιρό το μανδύα της κοινής δόξας. Εκείνο που ξενίζει λίγο είναι μια εμφανής διάθεση πολεμικής, η οποία κανονικά δεν συνοδεύει το αυτονότο. Η παραφωνία όμως αποδεικνύεται χρήσιμη επειδή προδίδει την ιστορικότητα του εγχειρήματος. Παρά την περί του αντιθέτου εντύπωση και τα όσα ο ίδιος πιστεύει, ο Βλαχογιάννης δεν επικαλείται διαχρονικές αλήθειες, αλλά μιλάει τη γλώσσα του μαχόμενου δημοτικισμού στις αρχές του εικοστού αιώνα. Δηλαδή, μιλάει μέσα από μια συγκροτημένη ιδεολογία, η οποία λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και έχει ήδη κατασκευάσει τις δικές της έννοιες. Πιο συγκεκριμένα, η απορία με την οποία ξεκινάει ο Πρόλογος, πώς δηλαδή κάποιος αγράμματος και «άσοφος» μπόρεσε να γράψει ένα αριστούργημα, συνδέει το απλό και ανεπιτήδευτο με το ωραίο (*Iocus classicus* του δημοτικισμού) και μας καλεί να διαπραγματευθούμε θεωρητικά τη σχέση ανάμεσα στους δύο όρους –ζήτημα διόλου απλό, με δύτι συνεπάγεται αυτή η ειρωνική αντιστροφή – ενώ ταυτόχρονα προδιαγράφει τη γκάμα των αντιδράσεων που αρχίζουν από την προφανή διαπίστωση: «ο Μακρυγιάννης έγραψε ένα αριστούργημα αν και ήταν αγράμματος για να καταλήξουν στο παράδοξο συμπέρασμα: «ο Μακρυγιάννης έγραψε ένα αριστούργημα επειδή ήταν αγράμματος». Η εισαγωγική αυτή παρατήρηση, σε συνδυασμό με την καταγγελία της «ψυχράς γραμματικής» και της «διδασκομένης λογικής», με το μοτίβο του ουσιαστικού βάθους που κρύβεται στην απλότητα, και κάποιες άλλες αναφορές στον «απεξηραμμένον λογιώτατον», δείχνουν καθαρά ότι η ανάγνωση του Μακρυγιάννη είναι μια επί μέρους κίνηση στην ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων: την οποία δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε πάλι του φωτός με το σκοτάδι. Αν τα λόγια του Βλαχογιάννη ηχούν στα αυτιά μας ανεπίληπτα, είναι επειδή εμείς, οι επίγονοι των δημοτικιστών που κέρδισαν τον πόλεμο, έχουμε ξεχάσει τι διακυβεύτηκε τότε, και κυρίως πώς διακυβεύτηκε. Η ιστορία δεν γράφεται απλώς από τους νικητές: συχνά γράφεται από την ανιταράση που επιτρέπει η νίκη τους στο μέτρο που θεωρείται φυσιολογική. Ο Βλαχογιάννης όμως, ακόμα και στην πρώτη παράγραφο του Προλόγου, δεν αρκείται σε κάποιες γενικές ενδείξεις του δημοτικισμού του. Προαναγγέλλει επίσης έμμεσα το θεμελιώδες επιχείρημά του που λειτουργεί ως αναγνωστικό κλειδί: ότι η αμεσότητα, δηλαδή η απουσία διαμεσολάβησης και επεξεργασίας, αποτελεί ύψιστη αρετή και γνώμονα αλήθειας. Φυσικά, στην πρώτη μέρη από την οποία δεν μπορεί παρά να διατυπωθεί επιγραμματικά και αφηρημένα. Χρειάζεται όμως, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε πώς

οι διακλαδώσεις της απλώνονται σε ολόκληρο το κείμενο και του προσδίδουν αναγνωστική και ιδεολογική συνοχή.

ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ στον Πρόλογο. Ο Βλαχογιάννης, αφού τον χαρακτηρίσει «έκθεσιν τόσον λεπτομερή, εκτεταμένην και αρτίαν», αισθάνεται την υποχρέωση να επιχειρήσει κάτι, στο οποίο διλοί οι μεταγενέστεροι αναγνώστες των Απομνημονευμάτων αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν: να εξετάσει την αξιοπιστία του Μακρυγιάννη ως ιστορικής πηγής. Ρωτάει: «Είναι ο Μακρυγιάννης αξιοπιστός και ειλικρινής αφηγητής;». Αν θεωρήσουμε την πρόθεση του Βλαχογιάννη αξιέπαινη, το ίδιο δεν ισχύει και για το αποτέλεσμα. Γιατί αμέσως μετά την ερώτηση παραθέτει το κριτήριο που θα καθορίσει την απάντηση: «Το ζήτημα τούτο έχαρτάται εκ της γνώμης ἡν θα σχηματίσῃ τις περί του προσωπικού χαρακτήρος του Μακρυγιάννη». Οποιος έχει διαβάσει τα Απομνημονεύματα ξέρει ήδη ότι αυτό ακριβώς το κριτήριο έχει προτείνει και ο ίδιος ο συγγραφέας για να θεμελιώσει την αξιοπιστία του: «Αν είμαι τύμος άνθρωπος, θέλω γράψη την αλήθεια, καθώς έγιναν τα γραφόμενα, όπου θα σημειώσω». Για τον Βλαχογιάννη, ο οποίος στο σημείο αυτού υιοθετεί την άποψη του ανθρώπου που υποτίθεται ότι κρίνει, η επιμηγορία είναι σαφής: «Ουδείς θα δυνηθῇ να προσβάλῃ την φιλαλήθειαν, την ειλικρίνειαν και την αγαθήν προαίρεσιν του Μακρυγιάννη». Πού στηρίζει την εκτίμησή του: Ο Βλαχογιάννης διαπιστώνει κατ’ αρχάς ότι ο στρατηγός «γράφει τρόπον τινά δια της σπάθης και ουχί δια της γραφίδος» και παραδέχεται ότι αυτό «δεν παράγει την αρίστην περί των απαθείων και αμερολήπτων αναγνώστην»: Ας μην βιαστούμε όμως να τον καταδικάσουμε, μας προειδοποιεί, επειδή ο τρόπος του «είναι σύμφωνος προς τον φυσικόν και ηθικόν χαρακτήρα του Μακρυγιάννη, ούτινος το ελάττωμα ἡ το προτέρημα, κατά περίστασιν, εν πολέμω και εν ειρήνῃ, εν έργω και εν λόγω υπήρξεν η οργή». Και τούτο σημαίνει ότι ο γενναίος στρατηγός «δύναται μεν να αδική εν τη φορά του λόγου αυτού, δύναται εν τη ζωηρά κινήσει των εαυτού αισθημάτων να βλέπῃ στενώτερον τα τε πρόσωπα και πράγματα αλλά –κι εδώ εντοπίζει ο Βλαχογιάννης το καίριο σημείο – «ουδέποτε... εν επιγνώσει του φευδεταί». Αν «υπάρχουσιν εν τοις Απομνημονευμάτεσιν αυτού χαρακτηρισμοί προσώπων, διάλογοι, επιγράμματα οξύτατα, εισδύνοντα οδυνηρώς εις την ψυχήν, τραυματίζοντα την σάρκα», η αυστηρότητα του Μακρυγιάννη παραμένει αδέκαστη και οφείλεται στο γενναίος ότι ούτος, ως δην ηδυνήθη να κρύψῃ τα εμαυρά σημεία του χαρακτήρος των άλλων, ως εκθέτει την αντίληψην αυτού περί των γεγονότων, ούτως αποκαλύπτει και τας εαυτού πράξεις γυμνάς προ των αναγνωστών αυτού». Φαίνεται λοιπόν ότι, κατά τον Βλαχογιάννη, το πάθος του συγγραφέα εγγ

πούμε: πρέπει και να την ξέρουμε. Η σύγχυση έχει παρεισφρήσει στην αρχική ερώτηση, αν δηλαδή ο Μακρυγιάννης είναι «αξιόπιστος και ειλικρινής αφηγητής». Ο Βλαχογιάννης προφανώς κάνει το λάθος να ταυτίσει σιωπηρά τις δύο ιδιότητες, και συνεπώς όποτε εντοπίζει τη μία θεωρεί δεδομένο ότι αποδεικνύει και την ύπαρξη της άλλης. (Η σύγχυση προκύπτει καθαρά μόλις θέσουμε το εξής ερώτημα, το οποίο ο Βλαχογιάννης αποφεύγει: αξιόπιστος ως προς τι;). Έτσι όμως η ταύτιση με την ειλικρίνεια στενεύει την αξιοπιστία του Μακρυγιάννη, η οποία περιορίζεται αναγκαστικά στις δικές του αντιδράσεις, και σημαίνει απλώς ότι δεν διστάζει να γράψει εκείνο που πραγματικά πιστεύει. Με άλλα λόγια, ο γενναίος στρατηγός το λέει, παληκαρίσια και ρουμελιώτικα, κι όποιον πάρει ο χάρος. (Το κατά πόσον κάτι τέτοιο ισχύει, όπως θέλει να πιστεύει ο Βλαχογιάννης, αποτελεί άλλο θέμα). Σε καμία περίπτωση όμως δεν μας παρέχει πρόσβαση στην ιστορική αλήθεια, ότι και να υποδηλώνει αυτός ο προβληματικός όρος, μόνο και μόνο επειδή είναι ειλικρινής. Για παράδειγμα, όταν αναφέρεται στον Καποδίστρια ή τον Μαυροκορ-



δάτο, δεν μαθαίνουμε την αλήθεια για τον Καποδίστρια και τον Μαυροκορδάτο, αλλά την αληθινή γνώμη του Μακρυγιάννη γι' αυτούς. Ή μάλλον, για να πάρουμε μια ίδεα των δυσκολιών που ο Βλαχογιάννης δεν αντιλαμβάνεται, μαθαίνουμε κάτι πολύ λιγότερο: τι ήθελε να γράψει ο Μακρυγιάννης για τον Καποδίστρια και τον Μαυροκορδάτο τη στιγμή που το έγραφε.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ να αδικήσουμε τον Βλαχογιάννη. Ο πυρήνας της θεωρίας του δεν είναι μια τόσο απλή σύγχυση ως προς το τι σημαίνει αλήθεια. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλού βασίζεται και κάτι διαφορετικό προσπαθεί να μας πεί. Το οποίο θα αποδειχθεί εξ ίσου λανθασμένο, αλλά λανθασμένο κατά έναν τρόπο πολύ πιο συνθέτο, ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικό. Αν έσφαλλε, ήταν επειδή μερικές φορές φαίνεται να αποδίδει στον Μακρυγιάννη την ικανότητα να διαβάζει σωστά όλα τα κρίσιμα γεγονότα, μόνο και μόνο γιατί ήταν ειλικρινής και ντόμπρος, ένας πραγματικός ρουμελιώτης λεβέντης που δεν θα καταδεχόταν να πει ψέματα. Διυτυχώς όμως για τον Βλαχογιάννη, ακόμα και οι Ρουμελιώτες δεν ομολογούν λεβέντικα τις προκαταλήψεις τους, επειδή απλούστατα δεν τις θεωρούν προκαταλήψεις. Επί πλέον δε, η ιστορική τους αξία –και όχι η αξιοπιστία– προκύπτει από τον ιστορικά καθορισμένο χαρακτήρα των προκαταλήψεών τους. Εκείνοι που ακολούθησαν τον Βλαχογιάννη στάθηκαν λιγότερο προσεκτικοί. Όχι μόνο απέφυγαν ακόμα και να θέσουν θέμα αξιοπιστίας του Μακρυγιάννη ως ιστορικής πηγής, αλλά έσπευσαν να του αναγνωρίσουν το προνόμιο να διεισδύει άμεσα και χωρίς διαμεσολαβήσεις στην ουσία των πραγ-

μάτων. Αρχής γενομένης από τον Σεφέρη, με τον Λορεντζάτο να εγκρίνει και επαυξάνει, τα Απομνημονεύματα και στη συνέχεια τα Οράματα και Θάματα γίνονται η κιβωτός του νεοελληνισμού. Οι απόψεις του Μακρυγιάννη για τα μεγάλα και τα σημαντικά, όπως η πατρίδα, οι ξένοι, οι πολιτικοί, οι πρόγονοι, η θρησκεία, αναγρέυονται αποστάγματα σοφίας που η απλή επίκληση της αυθεντίας τους αρκεί για να κριθεί μια συζήτηση. Με τον Μακρυγιάννη πατάμε γερά στην ελληνική ουσία.

EΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ως ιστοριοδίφης ο ίδιος, με γνώσεις για την Επανάσταση του '21 αχανείς και εγκυκλοπαιδικές, ο Βλαχογιάννης δεν παραβλέπει εντελώς τη σημασία που έχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, η απαραίτητη πρώτη ύλη της ιστοριογραφίας. Παραδέχεται ότι «η εκτίμησις εκάστου περιγραφομένου γεγονότος, μεγάλου ή μικρού, είναι ίδιον έργον του ιστοριοδίφου». Και λίγο πάρα κάτω σημειώνει: «η έρευνα πάσης πράξεως και παντός λόγου του Μακρυγιάννη ανήκει εις την γενικήν έρευναν του βίου αυτού, δύναται όμως να γίνη και ιδίας μακράς μελέτης θέμα. Το αυτό ρητέον και περί όσων ο Μακρυγιάννης γράφει ως προς τα έργα και τους λόγους των άλλων. Ο αναγνώστης λοιπόν... οφείλει πρώτον να εξετάσῃ αν ο συγγραφέυς γράφει το αληθές εκάστοτε». Το νόημα των λόγων του είναι σαφές: έχουμε την υποχρέωση να εξετάσουμε τα γεγονότα. Παρ' όλα αυτά όμως, δίνει την εντύπωση ότι ο έλεγχος των ιστορικών στοιχείων είναι παραχώρηση ή μάλλον κάτι που στην περίπτωση του Μακρυγιάννη δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η εντύπωση οφείλεται στη στάση του ίδιου του Βλαχογιάννη, ο οποίος αποφέυγει να επικαλεστεί συγκεκριμένα στοιχεία για να εδραιώσει την άποψή του ότι τα Απομνημονεύματα είναι «έκθεσις λεπτομερής και αρτία». Δεν απορρίπτει «τα αληθή εκάστοτε» ως κριτήρια αξιοπιστίας του ιστορικού· απλώς τα παρακάμπτει επειδή στον Μακρυγιάννη έχει ανακαλύψει κάτι άλλο, πολύ πιο αληθές και ουσιαστικό: την αμεσότητα και την εκφραστική ειλικρίνεια.

ΟΙ ΟΡΟΙ «αμεσότητα» και «εκφραστική ειλικρίνεια» δεν είναι άγνωστοι σε όσους έχουν ασχοληθεί με τον αγώνα του δημοτικισμού και κυρίως με το θεωρητικό του οπλοστάσιο. Φυσικά, δεν πρόκειται για διαχρονικές αρετές, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι δημοτικιστές, αλλά για έννοιες που έχουν τη δική τους ιστορία. Η έμφαση στον αυθορμητισμό επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με τα άψυχα και τεχνητά πρότυπα του κλασικισμού, αποτελεί κοινό τόπο τον οποίο οι δημοτικιστές, αυτοί οι κατ' εξοχήν ελληνοκεντρικοί, κληρονόμησαν από τον Herder και τον γερμανικό ρομαντισμό, ιδιαίτερα στη λαογραφική εκδοχή του. Στα καθ' ημάς, η ειλικρίνεια, δηλαδή η πιστή και άμεση αναπαραγώγη των αισθημάτων μέσα από μια ζωντανή και συνεπώς «φυσιολογική» γλώσσα, την οποία δεν έχουν νοθεύσει οι παρεμβάσεις των «μορφωμένων», γίνεται το βασικό επιχείρημα, η πολεμική ιαχή των δημοτικιστών στη μάχη εναντίον των οπαδών της καθαρεύουσας. Το θέμα θα αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκο παρά την προνομιακή θέση που αποδίδει στην απλότητα, και στη συνέχεια θα μας απασχολήσει εκτενώς. Στο σημείο αυτό όμως, ενώ εξετάζουμε τα κριτήρια αξιοπιστίας του Μακρυγιάννη, μπορούμε να δούμε καθαρά τους πολλαπλούς ρόλους που παίζει μια τέτοια προσέγγιση. Σε ένα

πρώτο επίπεδο, αυτή ακριβώς τη θεωρία επικαλείται ο Βλαχογιάννης, όταν ισχυρίζεται πως ο γενναίος στρατηγός όχι μόνο δεν μπορούσε αλλά και δεν έπρεπε να γράψει αντικειμενικά, «ως ερημίτης καλόγερος» με «δήθεν επιείκεια περί τα πρόσωπα και τα γεγονότα», γιατί έτσι «θα παρέδιδε εις ημάς εικόνα αναληθή των χρόνων εκείνων, γέμουσαν υποκρισίαν και επομένως ουδεμιάς ιστορικής και φιλολογικής σημασίας αξίαν». Και την επικαλείται σε μια δική του παραλλαγή: την εκφραστική ειλικρίνεια του ρουμελιώτου πάθους. Γράφει χαρακτηριστικά: «Πόσον όμως είναι πολύτιμος πάσα γνώμη και πάσα απόφασις, και η μάλιστα δυσμενής, εκπηδώσα ως από κρατήρος εκ της ψυχής του συγγραφέως! Φυσικά, όπως είπαμε ήδη, ο Βλαχογιάννης δεν απορρίπτει κατ' αρχήν την απάθεια και την αμεροληπτία, και στη γενικότερη θεώρησή του έχει θέση η «καθαρά ιστορική αλήθεια». Όλα αυτά όμως ταιριάζουν στον ιστορικό που βρίσκεται πολύ κοντά στο λόγιο, ή ακόμα χειρότερα, στο λογιώτατο. Ο αγωνιστής Μακρυγιάννης καλείται να υπηρετήσει μια αλήθεια διαφορετική, και σύμφωνα με τον Βλαχογιάννη, ανώτερη: την αλήθεια του πάθους του.

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΙΑΣΤΕΙ να συμπεράνε ότι η αξιοπιστία του μειώνεται για αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Βλαχογιάννης, μετατοπίζοντας τη συζήτηση στο δεύτερο επίπεδο του επιχειρήματός του, θα απαντούσε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: η θεωρία της εκφραστικής ειλικρίνειας δεν θεμελιώνει μόνο την αισθητική αξία της αφήγησης του Μακρυγιάννη· μας επιτρέπει επίσης να συλλάβουμε και την πραγματική σημασία της εθνικής παλιγγενεσίας την οποία αφηγείται. Εδώ η αμεσότητα λειτουργεί διαφορετικά και πολύ πιο ουσιαστικά. Δεν έχει να κάνει με κουβέντες έξω απ' τα δόντια, αλλά προκύπτει επειδή η γενεσιοναργός αιτία της επανάστασης ήταν ένα πάθος για ελεύθερη εκφραση, ομοειδές με εκείνο του Μακρυγιάννη: «Η ιερά ημών Επανάστασις του 1821 υπήρξε γεγονός όλως έκτακτον, φέρον τους μεγάλους χαρακτήρας των χρόνων εκείνων οίτινες εγένησαν αυτό και αναδείξαν την εξόχως πρωτότυπον και θαυμασίως εκφραστική μορφήν λαού νέου, ισχυρού και ιδιορύθμου». Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η αμεσότητα για τον «μακρυγιανισμό», όπως τον κατασκεύασε ο Βλαχογιάννης και τον ιωθέτησαν οι μετέπειτα απόστολοί του. Ο Μακρυγιάνης και η Επανάσταση που αφηγείται είναι φυσιολογικά και αβίαστα ομοούσιοι. Γι' αυτό φτάνει απ' ευθείας στην αλήθεια χωρίς να περάσει μέσα από ερμηνευτικά σχήματα τα οποία δεν είναι απλώς περιττά: είναι ετερογενή, και συνεπώς αν περεμβληθούν θα οδηγήσουν στη διαστρέβλωση. Το εκφραστικό πάθος του ρουμελιώτη ήρωα αποδεικνύεται το πιο αξιόπιστο αναγνωστικό κλειδί για το '21, γιατί μόνο έτσι θα διαβάσουμε σωστά ένα γεγονός ομοιογενές, ένα γεγονός που οφείλεται στο εκφραστικό πάθος. Κι επειδή η Επανάσταση δεν είναι απλό συμβάν αλλά κάτι που συμπικνώνει το διαχρονικό νόημα

ΑΛΛΑ ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΤΡΕΧΟΥΜΕ. Το πώς ο Βλαχογιάννης επιτυγχάνει την ταύτιση του Μακρυγάννη με την ιστορία δεν είναι κάτι απλό, και θα το διαπιστώσουμε στο τέλος της ανάγνωσης του Προλόγου. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί πρέπει να σταθούμε στις ενδιάμεσες κατασκεύες του, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος. Η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζουν τον Μακρυγάννη έχουν, όπως είδαμε, πολλαπλές χρήσεις. Εκτός από την επιστημολογική τους διάσταση, επιτελούν και ένα άλλο εργο: μας αποθαρρύνουν εμμέσως να εφαρμόσουμε στα Απομνημονεύματά του τα όσα ισχύουν για την αυτοβιογραφία ως αφήγηση, δηλαδή ως είδος γραφής, με τους δικούς του κανόνες και τις δικές του ιδιότητες. Η πρώτη κίνηση του Βλαχογιάννη είναι να ορίσει τη σχέση του Μακρυγάννη με την αυτοβιογραφία: «Ο Μακρυγάννης, όστις ουδέποτε ανέγνωσεν απομνημονεύματα και δεν εγνώριζεν το είδος τούτο του γραφομένου λόγου, κατείχεν ασυνειδήτως εν τη ψυχή αυτού ίδιον όλως τύπον και έδωκεν εις ημάς έξοχον τούτου παράδειγμα». Κατ' αρχάς, όλοι δέχονται ότι ο αγράμματος Μακρυγάννης αγνοούσε την αυτοβιογραφική αφήγηση ως είδος γραφής. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι όποιος αγνοεί τους κανόνες της αυτοβιογραφίας δεν υπόκειται σ' αυτούς. Και ούτε θα συνέφερε τον Βλαχογιάννη να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Εκείνο που θέλει να αποφύγει πάση θυσία είναι να λειτουργήσουν οι κανόνες του είδους ως σχήμα που μορφοποιεί την έκφραση του συγγραφέα, μετριάζοντας την αμεσότητά του. Γ' αυτό θα ισχυριστεί ότι ο Μακρυγάννης «κατείχεν ασυνειδήτως εν τη ψυχή αυτού ίδιον όλως τύπον». Έτσι αποκλείεται η παρεμβολή ενός έξωθεν σχήματος, ενώ ταυτόχρονα ο Βλαχογιάννης διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει σε μια τέτοια ειδολογική προσέγγιση για να αντικρούσει την εξής συγκεκριμένη κατηγορία που, όπως μας λέει, κάποιοι διατύπωσαν εναντίον του αυτοβιογραφόμενου στρατηγού: «Ο Μακρυγάννης πολύ ομιλεί περί αυτού». Η αντίδραση του Βλαχογιάννη είναι να παραδεχθεί ορισμένα ελαττώματα του συγγραφέα που δύσκολα κρύβονται, αν και σήμερα μια ανάλογη εκτίμηση θα ισοδυναμούσε σχεδόν με ασέβεια: «Πας αναγάνωτης ευκόλως δύναται να παρατηρήσῃ ότι ο Μακρυγάννης δεν είναι μεν μάταιος, ούτε αλαζών και καυχηματίας, πάντως όμως μέγα φρονεί περί εαυτού, λίαν ενδιατρίβει περί τας ιδίας πράξεις και τους ιδίους λόγους, όσον δε νομίζει ότι αυτός και πράττων και λέγων ευρίσκεται εν τω δικαίω, τόσον επιδεικνύει τους άλλους σφαλλομένους, και λέγοντας και πράττοντας». Αυτά ως προς το «ψυχογράφημα» του Μακρυγάννη, στο οποίο καταφεύγει συχνά ο Βλαχογιάννης για να στηρίξει την ανάγνωσή του. Ακολουθεί η κύρια απάντηση στη μομφή της περιαυτολογίας, η οποία είναι απολύτως εύστοχη επειδή ο Βλαχογιάννης αναγκάζεται προς στιγμήν να ξέχασει τα όσα είχε πει για την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό του συγγραφέα, και να επικαλεστεί τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στο είδος. Όταν κρίνουμε έναν αυτοβιογραφόμενο, λέει, «πρέπει βεβαίως να μη λησμονώνται τα κατά μέρους περιστατικά του γράφοντος, ήτοι αι προηγούμεναι σχέσεις, η παρούσα πολιτική και κοινωνική θέσις αυτού, τα ιδιαίτερα πιθανά προσωπικά ελατήρια κλπ». Και το κυριότερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε «ότι αυτή η φύσις των τοιούτων έργων είναι η προκαλούσα εις περιαυτολογίαν. Αυτή δε η θέσις του

επιχειρούντος να γράψη τα καθ' εαυτόν είναι η ποιούσα αυτόν να βλέπη πάντα τα συμβαίνοντα ως στρεφόμενα περί τον εαυτού βίου». Ξαφνικά έχουμε βρεθεί κάπου αλλού, πολύ μακριά από την άμεση και άδολη κατάθεση ψυχής που εντόπισε η ανάγνωση του Βλαχογιάννη στα Απομνημονεύματα. Βρισκόμαστε στο χώρο των περεμβολών όπου κυριαρχούν οι συνθήκες γραφής, η ένταξη του συγγραφέα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, τα προσωπικά ελατήρια. Ισως γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο ότι στην παράγραφο περί αυτοβιογραφίας και των κανόνων της, το υποκείμενο είναι αφηρημένο, ο «γράφων», και το όνομα του Μακρυγάννη δεν αναφέρεται ούτε μία φορά. Ο Βλαχογιάννης φαίνεται να κατάλαβε πόσο επικίνδυνο γίνεται το κείμενο και οι συνθήκες γραφής του όταν το πλησιάζει. Πράγμα όμως που αναγκάστηκε να κάνει γιά να απαλλάξει τον Μακρυγάννη από τη μομφή της περιαυτολογίας.

META TIS GENIKEΣ αυτές και άκρως ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για το είδος των απομνημονεύματων («η φύσις των τοιούτων έργων»), τις οποίες όμως θα σπεύσει να ξεχάσει, ο Βλαχογιάννης επιχειρεί μια επισκόπηση και αποτίμηση των κειμένων που αφορούν την επανάσταση του '21. Η πρώτη διάκριση που εφαρμόζει είναι ανάμεσα στους λόγιους και τους αγωνιστές. Όπως θα περίμενε κανείς, αντιμετωπίζει τους πρώτους με καχυποψία, και ορισμένες φορές με απόλυτη περιφρόνηση, σχεδόν υβριστικά. Αρχίζει με το αρνητικό σχόλιο ότι «τοιαύτα έργα αποβλέπουσιν μεν εις τον καθαρώς φιλολογικόν σκοπόν... χρησιμεύουσιν όμως και εις την φιλοδοξίαν του γράφοντος, ως ανδρός σπουδαίων υπηρετήσαντος τη πατρίδι, πολλάκις δε και εις την υπεράσπισιν και απολογίαν του κόμματος ή του ανδρός υφ' όν το γράφας έδρασεν». Αντίθετα οι αγράμματοι αγωνιστές δεν έχουν φιλολογικές, δηλαδή λογοτεχνικές όπως θα λέγαμε σήμερα, φιλοδοξίες επειδή «είναι... ισχυροτέρα παρά τούτοις ή παρά τοις λογίοις των συγγραφέων η ψυχική δύναμις και η εσωτερική ώθησις, ήτις αναγκάζει να λάβωσι την γραφίδα». Το μεγαλύτερο λάθος όμως των λογίων, χειρότερο από τη φιλοδοξία και την ιδιοτέλεια, είναι για τον δημοτική Βλαχογιάννη το πώς γράφουν: «παρέδωκαν εις ημάς την σύγχρονον αυτών ζωήν, τρόπον τινα βαλσαμώσαντες αυτήν και περισφύγαντες εντός των τετριμένων ρακών της στενής αντιλήψεως, της σχολαστικότητος και της σοφαρευομένης πτωχοαλαζονείας αυτών, φιλοδοξεύντων να παράσχωσι δειγμάτα συγγραφικά της προγονικής σοφίας άξια». Ο λόγος τους – «ελληνοφράγκικον» τον βαφτίζει ο Βλαχογιάννης – «φονεύων μάλλον ή ζωντανεύων το πνεύμα της εποχής», δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδώσει «την αφιπνισθείσα ζωή του ελληνικού λαού, ωσεί δ' αλεπαπαλλήλων εκρήξεων εκδηλούμενην». Αυτό μόνο ένας απλός άνθρωπος του λαού, γνήσιος και γνησίως αγράμματος ήταν σε θέση να το κάνει. «Το πνεύμα όμως της μεγάλης εκείνης εποχής και η μυριόμορφος εικώνων των εκτάκτων γεγονότων... μόνον δ' εν τοις έργοις των απαιδεύτων και αγραμμάτων ανακύπτουσιν εκπληκτικώς ζώντα ενώπιον των μεμαγευμένων οφθαλμών ημών». Κι επειδή κάποιοι ενδέχεται να αμφισβητήσουν τις ικανότητές τους, ο Βλαχογιάννης στο σημείο αυτό φιλοτεχνεί το πορτρέτο του χαρακτηριστικού «απαιδεύτου και αγραμμάτου» της εποχής εκείνης, η οποία, όπως όλες οι εποχές, που υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας, έχει παρέλθει ανεπι-

στρεπτί: «η εθνική ψυχή επάλλετο πλήρης σφρίγους εν τω στήθει και του τελευταίου στρατιώτη, και του χυδαιοτάτου χωρικού. Τότε ηδύνατο τις να καλέση εις ομιλίαν τον τυχόντα διαβάτην οιουδήποτε χωρίου ή κωμοπόλεως και ν' ακούση παρ' αυτού λόγους αθανάτους. Τότε ηδύνατο να είπη είς τινα χωρικόν «ψάλε» και να ενωτισθή αθανάτων ποιημάτων. Ηδύνατο να είπη «γράψε» και να γίνη αίτιος της δημιουργίας αθανάτου καλλιτεχνήματος».

O ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΩΣ δεν αρκείται στη βασική αυτή σύγκριση λογίων – ανθρώπων του λαού, την έκβαση της οποίας έχει προδιαγράψει ο μαχητικός δημοτικισμός του. Άλλος είναι ο τελικός σκοπός του: να μας πείσει ότι ο Μακρυγάννης ξεχωρίζει και ανάμεσα στους αγράμματους αγωνιστές. Για να το πετύχει, κατατάσσει τα απομνημονεύματά τους σε κατηγορίες, με κριτήριο τον παράγοντα που μειώνει την αμεσότητά τους, δηλαδή τα «νοθεύει» κατά κάποιο τρόπο, και στη συνέχεια προσπαθεί να δειξει ότι ο Μακρυγάννης δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές. Η πρώτη κατηγορία ταυτίζεται με την *apologia pro vita sua*, όταν «αδικημένον εαυτόν νομίζων ο ανήρ παρά τε των συγχρόνων και των υστερον γραψάντων, αναλαμπάνει το δυσχερές έργον να υπερασπίση εαυτόν και να κατηγορήση των αντιπάλων». Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βιογραφία, ή μάλλον η αυτοβιογραφία σε τρίτο πρόσωπο, του Βαρνακιώτη, όπου διαβάζουμε την απολογία του για τη βαρύτατη μομφή ότι προσκύνησε τους Τούρκους και πρόδωσε την επανάσταση. Το ελάττωμα μια τέτοιας προσέγγισης είναι προφανές: ο συγγραφέας δεν μπορεί να είναι ούτε αυθόρμητος ούτε ανιδιοτελής ή «αφιλοκερδής», για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Βλαχογιάννη, επειδή θέλει πάνω απ' όλα να επιβάλει τη δική του εκδοχή. Απώτερος στόχος του δηλαδή, να οδηγηθεί ο αναγνώστης στο συμπέρασμα που δικαιώνει την αρχική θέση του αφηγητή. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία ελάχιστα διαφέρει από την πρώτη, περιλαμβάνει τα έργα που υιοθετούν την οπτική ενός συγκεκριμένου προσώπου. Εδώ υποδειγματική περίπτωση είναι ο Φωτάκος, ο «εποποιός και εξυμνητής» του Κολοκοτρώνη: «Ο δε κύριος σκοπός η απονομή δικαιοσύνης προς τον βίον και τα έργα του Θ. Κολοκοτρώνη, όν τιμά, θαυμάζει και λατρεύει». Ο Φωτάκος όμως έχει διαπράξει και άλλα αποπήματα. Το πρώτο, ότι προσπάθησε να μιμηθεί τον Τρικούπη και συνεπώς υποδειστερά τα κείμενά τους σε σύγκριση με εκείνο του Μακρυγάννη. Αν ο Φωτάκος δεν είχε υποκύψει στον πειρασμό να ακολουθήσει το παράδειγμα και τη γλώσσα του λόγιου Τρικούπη, γράφει, δεν θα είχαν ζημιωθεί «τα αξιόλογα υπό έποψιν αφελείας, δι

να υπερασπισθεί τον Κολοκοτρώνη: «Όλως τουναντίον όμως συνέβαινεν εις τον Μακρυγιάννη, όστις μόνο περί των εαυτού πράξεων και περί όσων αντελήφθη έγραφεν· ενώ κατ' ουδενός αμύνεται, ούτε απολογείται, ειμή σπανίως μόνον και περί το τέλος του έργου αυτού εν παρεκβάσει, ελεύθερος όλως τοιούτων επηρεασμάν, όπου φέγει ή επαινεί πράπτει τούτο κατ' ιδίαν αυτόβουλον γνώμην και έμπνευσιν». (Ξανά, το πόσο απέχει αυτή η διαπίστωση του Βλαχογιάννη από την πραγματικότητα δεν θα μας απασχολήσει). Κατά πολύ ανώτερος αποδεικνύεται ο Μακρυγιάννης και στο επίπεδο της γλώσσας: «Υπό γλωσσικήν έποψιν το έργον του Μακρυγιάννη είναι το καθαρώτατον των ομοίων αυτών και το μάλιστα απηλλαγμένον λογίας επιδράσεως». Ο Βλαχογιάννης παραδέχεται ότι ο εκλεκτός του αγράμματος αγωνιστής δεν θα μπορούσε να απομονωθεί εντελώς από την πειριφέρουσα γλωσσική ατμόσφαιρα, διαπιστώνει όμως ότι «η εντεύθεν επίδρασις υπήρξεν παρ' αυτά σχετικώς μικρά», και ότι «το ισχυρόν και ζωτικώτατον γλωσσικόν αυτού αίσθημα υπέστη πολλαχόθεν ποικίλας τας επιδράσεις, αλλ' ασημάντως υπερώρησε εις αυτάς». Κι αν ρωτήσουμε ποια ήταν η αιτία που μπόρεσε να διατηρήσει ο Μακρυγιάννης την «καθαρότητα της γλωσσικής μορφής», ο Βλαχογιάννης θα μας υποδείξει να την αναζητήσουμε στο «ηθικόν σθένος και μάλιστα εις το βάθος το ψυχολογικόν του συγγραφέως».

ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΕΙΛΕΙ τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη προς τα υπόλοιπα «νοθευμένα» παραδείγματα του είδους, ο Βλαχογιάννης αρχίζει να μιλάει πιο συγκεκριμένα και να εμβαθύνει, αποκαλύπτοντας έτσι τον κεντρικό πυρήνα της δικής του θεωρίας που έχει προδιαγράψει τις επιλογές και τις διαπιστώσεις του. Ίσως η καλύτερη πρόσβαση σ' αυτό το περίπλοκο, όπως θα δούμε, σύμπλεγμα εννοιών και τις τροπές του, είναι το φαινομενικά απλό ερώτημα, «Γιατί έγραψε ο Μακρυγιάννης τα απομνημονεύματά του;». Όπως είπαμε ήδη «κατ' ουδενός αμύνεται, ούτε απολογείται» σαν τον Βαρνακιώτη ή τον Φωτάκο, ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει ο Βλαχογιάννης. Τότε γιατί; Μια πρώτη ερμηνεία την έχει ήδη δώσει όταν αναφέρθηκε γενικά στην εσωτερική ώθηση που αισθάνθηκαν οι αγράμματοι αγωνιστές «να λάβωσι την γραφίδα»: μερικές φορές, μας λέει στην αρχή του Προλόγου έχοντας σίγουρα κατά νουν τον Μακρυγιάννη, η ανάγκη προέρχεται «εκ της αγνής και ειλικρινούς επιθυμίας να εκθέσωσι τα καθ' εαυτούς, άπερ νομίζουσιν ενδιαφέροντα τοις ανθρώποις, πράγμα το οποίον ουχί φιλοδοξίαν φιλολογικήν, αλλ' ευγενή φιλοτιμίαν να καταστήσωσι τον βίον και τα έργα αυτών γνωστά τοις πάσι». Μήπως όμως ακόμα κι αυτή η αγνή και ειλικρινής επιθυμία δεν είναι τόσο ανιδιοτελής, αλλά κρύβει μέσα της κάποιο είδος φιλοδοξίας; Ο Βλαχογιάννης, προς τιμήν του, θέτει ευθέως το ερώτημα, και πριν απαντήσει παραδέχεται ότι ο Μακρυγιάννης «και ας στρατιωτικός και ως πολιτικός δεν ήτο απηλλαγμένος φιλοδοξίας». Και λίγο πάρα κάτω προσθέτει: «Ο Μακρυγιάννης, ανήρ ισχυρός και ουχί εκ των κοινών, δεν ήτο δυνατόν να μην είναι φιλόδοξος και φίλαυτος». Μήπως λοιπόν η αρχική ώθηση δόθηκε από τη φιλοδοξία και τη φιλαυτία; Για άλλη μια φορά ο Βλαχογιάννης πλησιάζει επικίνδυνα το χειλός της αυτοαναίρεσης. Ίσως από ευσυνειδησία ή, γιατί όχι; από αφέλεια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μιλάει για έναν δευτερεύοντα αγωνιστή που δεν

έχει ακόμα ανακηρυχθεί ενσάρκωση του νεοελληνισμού, ο Βλαχογιάννης αναγνωρίζει το προφανές και παραδέχεται τη φιλαυτία του Μακρυγιάννη, η οποία με τα Οράματα και Θάματα θα πάρει διαστάσεις παθολογίας (Ας θυμηθούμε ότι ο ίδιος χαρακτήρισε το τελευταίο «έργο ενός τρελού»). Οδός διαφυγής δεν φαίνεται να υπάρχει. Η φιλαυτία και η φιλοδοξία δεν μπορεί παρά να «όρθευσαν» σε κάποιο μέτρο το κείμενο του Μακρυγιάννη, το οποίο ο εκδότης του έχει ήδη ανακηρύξει πρότυπο ανιδιοτέλειας. Ο Βλαχογιάννης, αισθανόμενος την ανάγκη να βρει μια λύση, καταφεύγει σε ένα τέχνασμα τόσο χωλό ώστε να αποκαλύπτει το αδεξίδο από το οποίο προσπαθεί μάταια να διαφύγει: στενεύει αυθαίρετα και ανεπίτρεπτα την έννοια της φιλοδοξίας, πειριορίζοντάς την στη «φιλολογική», δηλαδή τη λογοτεχνική εκδοχή της. Στη συνέχεια δείχνει ότι ο Μακρυγιάννης δεν είχε τέτοιου είδους φιλοδοξία –θα μπορούσε ποτέ κανείς να ισχυριστεί το αντίθετο;– για να συμπεράνει ότι η φιλαυτία του δεν έπαιξε κανένα απολύτως ρόλο στη συγγραφή των Απομνημονευμάτων: «Ιδού λοιπόν το σαφέστατον τεκμήριον ότι ο Μακρυγιάννης γράφων δεν απέβλεπεν εις δόξαν συγγραφικήν, δεν εμπιείτο αλλότριον παράδειγμα, δεν ήθελε να επιδείξει φώτα, ών ησθάνετο ότι το πινεύμα αυτού εστερείτο, και όμως αγαθή μοίρα επλημμύρει, αλλά μόνον εις την διάσωσιν των γεγονότων απέβλεπεν». Έτσι αποκλείεται ταχυδακτυλουργικά οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που θα μπορούσε, άμεσα ή έμμεσα, ηθελημένα ή ανεπίγνωστα, να «νοθεύει» την αφήγηση του στρατηγού. Αν και ο Βλαχογιάννης έχει ήδη παραδείχθει ότι ο μη αποστασιοποιημένος Μακρυγιάννης επηρεάζεται από τις βιωτικές σχέσεις, τα πάθη, τα προσωπικά ελατήρια και τα συμφέροντα, η πλήρης απουσία φιλολογικών φιλοδοξίων αποδεικνύει την ουσιαστική ανιδιοτέλεια του που του επιτρέπει, ως φουστανελλοφόρος von Ranke, να παρουσιάζει όχι μόνο το παρελθόν αλλά και το παρόν wie es eigentlich gewesen ist, δηλαδή όπως πραγματικά είναι.

ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ του Βλαχογιάννη έχει έναν έντονα αποφατικό χαρακτήρα: Ο Μακρυγιάννης δεν αμύνεται, δεν συνηγορεί, δεν μιλείται, δεν μιλάει για πράγματα που δεν γνώρισε από πρώτο χέρι, δεν επηρεάζεται από τη λόγια γλώσσα, δεν έχει λογοτεχνικές φιλοδοξίες... Είναι σαν να θέλει ο Βλαχογιάννης να εξαλείψει και την παραμικρή υποψία ετερότητας ή παρεμβολής που θα μπορούσαν να «κιρδηλεύσουν» την πρωταρχική, τη γνήσια πρόθεση του συγγραφέα των Απομνημονευμάτων να εκφραστεί άμεσα. Και, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, η απουσία του εξωγενούς πιστοποιεί και συμβαδίζει με το εσωτερικό βάθος, για το οποίο ο Βλαχογιάννης μας έχει προετοιμάσει μεθοδικά. Από την πρώτη κιόλας σελίδα εντοπίζει τον εν τη ψυχή εδρεύοντα Λόγο που «δεν έχει ανάγκη των ψυχρών κανόνων της γραμματικής... ίνα εκδηλωθεί», και ακολουθούν αναφορές στο ψυχολογικό βάθος του Μακρυγιάννη, στις γνώμες που «εκπηδούν ως από κρατήρος εκ της ψυχής του συγγραφέως», στη γνώση του είδους των απομνημονευμάτων που οποία «κατέχει ασυνειδήτως εν τη ψυχή αυτού». Όταν λοιπόν το ερώτημα, «Γιατί έγραψε τα Απομνημονεύματά του?», η απάντηση του Βλαχογιάννη έρχεται φυσιολογικά: «η πρόθεσης αυτού ήτο όλως αγνή, εξ εμπνεύσεως τρόπον τινά ουχί δε εξ αφορμής τινός πραγματικής πιγγάσασα». Και λίγο παρακάτω: «Η ιδέα της συγγραφής εγεννή-

θη αυθορμήτως εν τη κεφαλή του Μακρυγιάννη. Τούτο δε είναι το σπουδαιότερον προσόν του έργου αυτού, η ειλικρίνεια του συγγραφέως, η απ' αυτού απουσία πάσης υστεροβουλίας». Δεν αρκεί όμως. Ο αυθορμητισμός (ή η αμεσότητα και η απουσία υστεροβουλίας εφόσον για τον Βλαχογιάννη οι εν λόγῳ έννοιες ταυτίζονται) αποτελεί απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή συνθήκη, θα έλεγε ένας φιλόσοφος. Δηλαδή είναι μεν προϋπόθεση που θα πρέπει να ικανοποιηθεί, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να μετατρέψει έναν οποιονδήποτε αυθόρυμπο σε Μακρυγιάνη. Χρειάζεται και κάτι αλλο. Και αυτό το κάτι αλλο, αυτό το επιπλέον που θα συνδύεται την ιδιοφύΐα του ρουμελιώτη αγωνιστή με την ουσία της ελληνικότητας, αποτελεί τον τελικό προορισμό της ανάγνωσης του Βλαχογιάννη, προορισμό στον οποίο θα φτάσει με δύο συγκλίνουσες κινήσεις.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ περνάει μέσα από το χώρο της αισθητικής: ο συγγραφέας των Απομνημονευμάτων «ήτο εκ φύσεως πρωωρισμένος καλλιτέχνης». Ο Βλαχογιάννης αναγνωρίζει «τον άνδρα τον έκτακτον», και εντοπίζει «φαινόμενα πνεύματος μεγαλοφουρίου», «λαμπρότατα τεκμήρια της πνευματικής αυτού υπεροχής» και «την αφομοιωτικήν δύναμιν του ποιητού, ήτις συλλαμβάνει, εξωραΐζει και αποδίδει... όχι το πλήθος των ξηρών γεγονότων, αλλά τα καΐρια μετά φιλοκάλου εκλογής». Τα ελαπτώματα δεν λείπουν, όπως θα περίμενε κανείς από έναν απαίδευτο συγγραφέα, όσο ιδιοφυής και να είναι. Υπάρχουν επαναλήψεις και χάσματα, οι συνεχείς παρεκβάσεις του γίνονται μονότονες, έχει τάσεις μακρηγορίας κ.λπ., σημειώνει αμερόληπτα ο Βλαχογιάννης, ο οποίος αποδεικνύεται πιο αυστηρός και πιο δίκαιος κριτής από τον Σεφέρη. Άλλα οι αρετές υπερβαίνουν κατά πολύ τις όποιες κακοτεχνίες. Τα Απομνημονεύματα, «από του σημείου καθ' ως ιδέα και ως έμπνευση εφύγησαν το πρώτον εν τη κεφαλή του πέραν της πλήρους και τελείας πραγματώσεως αυτών διαπινέονται όχι μόνον υπό της αλήθειας της ιστορικής, αλλά και υπό βαθυτάτης αισθητικής ειλικρινείας». Επανερχόμενος στο προσφίλες του θέμα, την προσωπικότητα του Μακρυγιάννη, ο Βλαχογιάννης καταγράφει τις ποικίλες αισθητικές ασχολίες του εκ φύσεως πρωρισμένου καλλιτέχνη: ήταν καλλίφωνος και του άρεσε να αυτοσχεδιάζει τα δικά του δημοτικά τραγούδια, αγαπούσε τη ζωγραφική, όπως αποδεικνύεται από τους πίνακες που παρήγειλε στον Π. Ζωγράφο και τα ψηφιδωτά στον κήπο του, θαύμαζε τα αρχαία αγάλματα, του άρεσαν τα ωραί

εθνική ψυχή χρησιμοποιεί τον Μακρυγιάννη ως «έμπινουν, ένθεον όργανον» το οποίο καταγράφει πιστά τα «άνωθεν υπαγορευθέντα», δεν είναι ρητορική υπερβολή, αλλά το θεμελιώδες ερμηνευτικό σχήμα του Βλαχογιάννη. Να λοιπόν γιατί θεωρεί το καταχωνιασμένο χειρόγραφο του αγράμματου αγωνιστή «γνησιώτατον και καθαρότατον κάτοπτρον», ομοούσιο στο πάθος του με το αντικείμενο που αφηγείται. Ή γιατί ο Μακρυγιάννης «υπήκουσεν εις το αφανές εκείνο βαθύ και εσώτερον κέλευσμα δια του οποίου δημιουργούνται τα μεγάλα έργα». Και πάνω απ' όλα, να γιατί δεν έγραψε τα Απομνημονεύματά του για να δικαιώσει τις πράξεις του όπως ο Βαρνακιώτης, ή για να μιμηθεί τον Τρικούπη όπως ο Φωτάκος, ή μέσω του Τερτσέτη όπως ο Κολοκοτρώνης. Η κρυστάλλινη ειλικρίνεια, η αμεσότητα, ο απόλυτος αυθορμητισμός του, όλα αυτά για τον Βλαχογιάννη σημαίνουν την πλήρη απουσία οποιασδήποτε επερότητας, επεξεργασίας ή διαμεσολάβησης. Έτσι ο «καθαρός» Μακρυγιάννης του, το πρωτοπαλίκαρο των δημοτικιστών στον αγώνα κατά της καθαρεύουσας, θα γίνεται το ιδανικό «όργανο» της εθνικής ψυχής.



Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ προφανής και άκρως ιδιότυπη, όπως θα δούμε. Και όχι μόνο. Μας επιτρέπει επίσης νά διαπιστώσουμε ότι η εικόνα του Μακρυγιάννη συντίθεται από τέτοιου είδους ζεύξεις αντιθέτων: ο συγγραφέας των Απομνημονεύμάτων χαρακτηρίζεται αμαθής και ταυτόχρονα σοφός· εμπαθής, μέχρι και άδικος αλλά ακριβής· «έχει την αφομοιωτική δύναμιν του ποιητού ήτις... δεν αποβάλλει την ικανότητα της αντικειμενικής αντιλήψεως»· είναι «εκ φύσεως προωρισμένος καλλιτέχνης», διαβάζει όμως την ιστορία καλύτερα από τους ιστορικούς· απλός αλλά με μεγάλο ψυχολογικό βάθος. Αν και ο Βλαχογιάννης αποφέύγει να υπερασπίσει την ερμηνευτική μέθοδό του, σίγουρα δεν θα δεχόταν τη μομφή ότι αντιφάσκει, και θα αντέτεινε πως δεν πρόκειται για κανονικές αντιφάσεις όπου το ένα σκέλος συνυπάρχει παρατακτικά με το άλλο και συνεπώς το υπομονεύει· αντίθετα, θα έλεγε, πρόκειται για σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή ο Μακρυγιάννης δεν ήταν και αμαθής και σοφός, αλλά σοφός επειδή ήταν αμαθής. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ίσως θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να θεωρήσουμε μια τόσο αρμονική σύνθεση αντιθέσεων αλάθητη ένδειξη για την παρουσία κάποιας πρωταρχικής μεταφυσικής ουσίας. Η διάγνωση μπορεί να είναι ορθή, παραμένει όμως υπερβολικά γενική, αφορημένη και κυρίως πρώτωρη. Γιατί όποια και να αποδειχθεί τελικά η εσώτατη μεταφυσική πηγή που εμπεριέχει και συγχρόνως αίρει τις εν λόγω αντιφάσεις, ο μακρυγιαννισμός του Βλαχογιάννη αποτελεί τη σύνθεση, ή καλύτερα, το σημείο όπου συγκλίνουν διάφοροι κοινοί τόποι. Μερικούς τους έχουμε ήδη επισημάνει: π.χ. ο αμαθής που αποδεικνύεται πιο ουσιαστικά σοφός από τους λεγόμενους σοφούς, ή ο απλός άνθρωπος του λαού

που μπορεί ακόμα να επικοινωνεί με το χθόνιο πνεύμα επειδή δεν έχει μολυνθεί από τα τεχνητά και αλλότρια σχήματα. Αυτά τα στερεότυπα ο Βλαχογιάννης δεν τα ανακαλύπτει ενώ διαβάζει τον Μακρυγιάννη, όπως σίγουρα θα ήθελε να πιστεύει ο ίδιος· αντίθετα, τα δανείζεται από την πειριφέρουσα θεωρητική ατμόσφαιρα, (η οποία με τη σειρά της τα είχε δανειστεί από τον γερμανικό ρομαντισμό), για να διαβάσει τα Απομνημονεύματα. Το ίδιο συμβαίνει και με δύο άλλους κοινότατους τόπους: ο πρώτος αποδίδει στον ποιητή –και ο Μακρυγιάννης αντιμετωπίζεται κατά κάποιο τρόπο ως ποιητής– την ικανότητα να αντικρίζει τη βαθιά κρυμμένη ουσία των πραγμάτων, σε αντίθεση με τον επιστήμονα ή μάλλον τον λόγιο, σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, ο οποίος είναι καταδικασμένος να παραμένει στην επιφάνεια και, ακόμα χειρότερο, να διαστρέψει ό,τι αγγίζει. Ο δεύτερος κοινός τόπος παραπέμπει ευθέως στην ιδεολογία του δημοτικισμού, κι έχει να κάνει με τη ζωντανή, «ψυσιολογική» γλώσσα του Μακρυγιάννη, τη γλώσσα του λαού. Να πώς σχολιάζει αυτή την τόσο σημαντική διάσταση ο Βλαχογιάννης: «Τοιαύτη γλώσσα εύρεν άξιον αυτής όργανον, το πνεύμα του Μακρυγιάννη. Έγραφεν ούτος καθ' υπαγόρευσιν τρόπον τινά φωνής αγνώστου και μυστηριώδους, ήτις ήτο η φωνή του έθνους αυτού. Αι λέξεις και αι φράσεις ήρχοντο αυθόρμητοι. Διαγραφαί και διορθώσεις ήσαν άγνωστοι αυτώ. Αι ίδεις εγεννώντο ενδεδυμέναι ευθύς το τελικόν αυτών γλωσσικόν ένδυμα. Αι λέξεις ουδέποτε εχρησίμευσαν ως ψυμμύθια προς απάτην ή υποκρισίαν εις τον συγγραφέαν. Σκέψις και έκφρασις εταυτίσθησαν εν αυτώ πάντοτε. Ο Μακρυγιάννης δεν εσκέπτετο άλλως και άλλως έπειτα εξέφραζε τον λογισμόν αυτού. Άλλ' έγραφεν ως εσκέπτετο». (Έμφαση στο πρωτότυπο).

ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Βλαχογιάννης σύμφωνα με τη δική του λογική τουλάχιστον, δεν υποπίπτει σε αντιφάσεις, στον Πρόλογο υπάρχουν κάποιες άλλες ανακολουθίες ή αντινομίες, πολύ πιο ουσιαστικές επειδή συγκροτούν τη θεωρία του, και τις οποίες προφανώς δεν αντιλαμβάνεται. Η πρώτη διατρέχει ολόκληρο το κείμενο, και συνοψίζεται ως εξής: ο Μακρυγιάννης εμφανίζεται απόλυτα αυθόρμητος και την ίδια στιγμή απόλυτα εξαρτημένος και ετερόβουλος. Ας θυμηθούμε πρώτα τι λέει επι λέξει ο Βλαχογιάννης όταν αναφέρεται στους λόγους που τον έκαναν να γράψει τα Απομνημονεύματά του: «η πρόθεσης αυτού ήτο όλως αγνή, εξ εμπνεύσεως τρόπον τινά ουχί δε εξ αφορμής τινός πραγματικής πηγήσασα». Και λίγο παρακάτω με μεγαλύτερη σαφήνεια: «Η ιδέα της συγγραφής εγεννήθη αυθόρμητας εν τη κεφαλή του Μακρυγιάννη». Κι όμως, ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ότι «την ιεράν παραγγελίαν της συγγραφής του παρόντος έργου» του την είχε ψιθυρίσει στο αφτί της φωνή της εθνικής ψυχής. (Κάτι ανάλογο κάνει και η γλώσσα η οποία βρίσκεται στο πρόσωπό του το «άξιον αυτής όργανον»). Πώς μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο; Ο Πρόλογος δεν μας διαφωτίζει. Θα ήταν όμως άδικο να ερμηνεύσουμε τη σωπή του ως ένοχη αποσιώπηση. Από τον Βλαχογιάννη λείπει εντελώς η αναστοχαστική διάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει για το σχήμα που χρησιμοποιεί όταν διαβάζει τον Μακρυγιάννη, ακριβώς επειδή μιλάει μέσα απ' αυτό. Όμως η ανάλυση του κειμένου του οφείλει να ανασύρει στην επιφάνεια ό,τι ο ίδιος προϋποθέτει ανεπίγνωστα. Η συγκεκριμένη αντίφαση προκύπτει επειδή έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο και χαμηλότερο είναι, παραδόξως, το επίπεδο της ιστορίας και της γραφής, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν εξ ορισμού να φτάσουν άμεσα στην αλήθεια γιατί τους εμποδίζει η ιστορικά καθορισμένη οπτική τους γωνία. Και όταν αποφασίζουν να καταγράψουν τις αναμνήσεις τους αναγκάζονται να περάσουν την αφήγηση μέσα από φύλτρα που νοθεύουν την «εκφραστική τους ειλικρίνεια»: προκαταλήψεις, σκοπιμότητες, συμφέροντα, φιλοδοξία, ο πόθος της προσωπικής δικαιώσης ή η αδήριτη ανάγκη να υιοθετήσουν την πάντα εντοπισμένη οπτική του αφήγητη. Ο Βλαχογιάννης προσπαθεί να μας πείσει ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν άγγιξε τον ειλικρινή και ανιδιοτελή Μακρυγιάννη. Αυτό εννοεί όταν χαρακτηρίζει την πρόθεσή του «όλως αγνή» και όταν επιμένει ότι «η ιδέα της συγγραφής εγεννήθη αυθόρμητας». Άλλα γ' αυτόν ακριβώς το λόγο –κι εδώ βρίσκεται το καίριο σημείο του Προλόγου– η εθνική ψυχή διάλεξε τον καθαρό και απαλλαγμένο από υστεροβουλίες και διαμεσολαβήσεις γενναίο στρατηγό για να τον ανεβάσει στο δεύτερο και ουσιαστικό επίπεδο, εκεί όπου θα του υπαγορεύσει την υπόγεια και διαχρονική αλήθεια της: «Η διά της γραφής αυτού ρέουσα πηγή ζωής ήρχετο μακρόθεν, λίγα μακρόθεν, εκ των βαθυρρίζων θεμελίων της φυλής και του έθνους εις ον ανήκεν». Για να το πούμε διαφορετικά, η αυτονομία του Μακρυγιάννη αναιρείται στο δεύτερο επίπεδο επειδή αποδειχθεί τόσο απόλυτη στο πρώτο. Δηλαδή η μη υπαγωγή του στις ιστορικές περιστάσεις και στις συνθήκες γραφής αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνεται το ιδανικό «όργανον» που θα επαναλάβει πιστά και συνεπώς παθητικά τα λόγια του έθνους. Και πάλι το σχήμα αυτό ο Βλαχογιάννης δεν το ανακάλυψε διαβάζοντας τα Απομνημονεύματα, αλλά ούτε και το έβγαλε από το μιαλό του. Ο Μακρυγιάννης φαίνεται να ακολουθεί ένα πολύ παλιό πρότυπο καθιερωμένο από τη χριστιανική παράδοση: τον ασκητή-άγιο, ο οποίος, απομονωμένος στην ερημιά, καταφέρνει να απαλλαγεί από τα προσωπικά, κοινωνικά και ιστορικά συμφράζομενα –δηλαδή από όλες τις κατά Βλαχογιάννη παρεμβολές– όχι για να εκφράσει μια υπέρτατα ειλικρινή ή πρωτότυπη άποψη, αλλά για να μεταφέρει σε όσους δεν μπορούν να «ασκηθούν» τα λόγια του Θεού ανθευτα, την άνωθεν παραδόμενη απόλυτη αλήθεια. Μόνο που στην περίπτωση του Μακρυγιάννη δεν μιλάει ο Θεός αλλά το Έθνος, που με τον τρόπο αυτό αποκτά ιδιότητες θεϊκές. Και το οποίο φυσικά μιλάει για τον εαυτό του, δηλαδή για την ελληνικότητα, με όρους θεολογικούς, ήτοι, μη ιστορικούς. Συνεπώς δεν είναι ο Μακρυγιάννης που γράφει την αυτοβιογραφία του «χαίρων και μακάριος εν τη θείᾳ γαλήνη αυτού», αλλά η ίδια η εθνική ψυχή που υπαγορεύει τη δική της αυτοβιογραφία στον Μακρυγιάννη. Τα Απομνημονεύματα, αυτό το αυθόρμητο κείμενο που υποτίθεται ότι επιτυγχάνει όσο

στην ιστορικότητα της εποχής που έζησε. Η εμπλοκή του στα συγκεκριμένα γεγονότα γίνεται απλώς η αφορμή να επιδείξει μια στάση που είναι, σύμφωνα με τον Βλαχογιάννη και τους υπόλοιπους αναγνώστες των Απομνημονευμάτων, ουσιαστικά, δηλαδή διαχρονικά ελληνική. Άλλα για να επιβληθεί ένας τέτοιος κατ' εξοχήν μεταφυσικός τρόπος θεώρησης της ιστορίας, πρέπει να συνοδεύεται από μια εξίσου μεταφυσική θεώρηση της ανάγνωσης. Η οποία, κατά τον Βλαχογιάννη, δεν είναι ερμηνεία και κατασκευή αλλά αυθεντική αναπαραγωγή και γραμμική επανάληψη. Δηλαδή, η εθνική ψυχή μιλάει στο αυτό του Μακρυγάννη, στη συνέχεια τα λόγια της βγαίνουν αυτούσια από το στόμα του και φτάνουν στα αυτιά μας. Το σχήμα προϋποθέτει ρόλους ευδιάκριτους: ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιος μιλάει σε ποιον, και ποιος ακούει ποιον, ενώ το μήνυμα παραμένει αναλούσιο – να γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν παρεμβολές. Για να καταλάβουμε όμως πώς λειτουργεί πραγματικά και η ανάγνωση και η ιστορία, δεν πρέπει να τις δούμε σαν έναν ιμάντα που μεταφέρει ιδέες, νοήματα ή εντολές. Ίσως θα ήταν καλύτερα να φανταστούμε έναν αφελή (ή εξαιρετικά πανούργο) εγγαστρίμυθο, ο οποίος υποδένεται ταυτόχρονα και το ανδρίκελο, και συνεπώς βάζει λόγια στο δικό του στόμα, για να ανακαλύψει τελικά ότι ο ίδιος λέει. Στην περίπτωση του Μακρυγάννη το σχήμα αυτό λειτουργεί σε υποδειγματικά, και προς όφελός του και εις βάρος του. Ο γενναίος στρατηγός δεν είναι μόνο ένας «πατριδοφύλακας», όπως αυτοχρακτήριζεται στα Οράματα και Θάματα: είναι ο άνθρωπος του οποίου τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες και οι προκαταλήψεις συνθέτουν το λόγο της πατρίδας που υποτίθεται ότι ακούει και καταγράφει παθητικά. Κι επειδή ένα τέτοιο σχήμα, αν δεν αμφισβητηθεί, ενδέχεται να επαναληφθεί με τους ρόλους αντεστραμένους, το ίδιο θα κάνουν στον Μακρυγάννη οι αναγνώστες του, επιτείνοντας την ειρωνεία και δευρύνοντας την εμβέλειά της έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τους ίδιους. Ο ρουμελιώτης ήρωας θα γίνει η αυθεντική φωνή του έθνους και ταυτόχρονα το «όργανον» του Βλαχογιάννη και όσων απεκάλεσαν τα Απομνημονεύματά του «Ευαγγέλιο του Νεοελληνισμού», επειδή μπόρεσαν κι αυτοί με τη σειρά τους να ακούσουν έκθαμβοι τα λόγια του, που δεν ήταν άλλα από τη δική τους ιδεολογία την οποία είχαν φροντίσει να ψιθυρίσουν «εις το ους του».

ΣΥΝΩΨΙΖΟΝΤΑΣ, στο κείμενο του Μακρυγάννη και στον μακρυγιαννισμό γενικότερα, το ποιος μιλάει και ποιος ακούει, το τι κατασκευάζεται και τι ανακαλύπτεται, δεν είναι θέμα απλό, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο. Και επί πλέον είναι θέμα που αν τεθεί ρητά γίνεται άκρως επικίνδυνο. Άλλα ο Πρόλογος του Βλαχογιάννη εγκαινιάζει και κάποιες άλλες, ανάλογες απορίες και αντιφάσεις. Για παράδειγμα, πώς καταφέρνει ο Μακρυγάννης να είναι ιδιοφυής, «ανήρ ισχυρός και ουχί εκ των κοινών», «το άτομον το έκτακτον» που ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος, σε μια Ελλάδα όπου ο τελευταίος στρατιώτης και ο χιδαιότατος χωρικός εκστόμιζαν αθανάτους λόγους και δημιουργούσαν αθάνατα ποιήματα για όποιον περαστικό τους τα ζητούσε; Ή, για να αναφερθούμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, πώς κατάφερε να γράψει μια υποδειγματικά αυτοβιογραφική αφήγηση στην οποία όμως δεν ισχύουν οι κανόνες του συγκεκριμένου είδους γραφής; Για τις απαντήσεις θα πρέπει να περιμένουμε τις αναγνώσεις του Θεοτοκά,

του Σεφέρη και του Λορεντζάτου, αλλά πριν εγκαταλείψουμε τον Βλαχογιάννη θα πρέπει να σταθούμε σε μια άλλη βασική αντίφαση, η οποία δεν εντοπίζεται μέσα στο κείμενο του Μακρυγάννη αλλά στη σχέση που αναγκαστικά το συνδέει με τους αναγνώστες του. Ο Βλαχογιάννης, όπως είδαμε, το διαβάζει με φόντο τον αγώνα των δημοτικιστών. Η αξία του στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι προφανής: τα Απομνημονεύματα όχι μόνο αποτελούν υπόδειγμα λαϊκής σοφίας και αισθητικής τελειότητας, αλλά περιέχουν επίσης πλήθος αρνητικών σχολίων για τους «λογιώτατους» – στα μεγαγενέστερα Οράματα και Θάματα τα σχόλια θα γίνουν ακόμα πιο δηκτικά – που συμπίπτουν απολύτως με τα αισθήματα των μαχόμενων δημοτικιστών: οι οποίοι φυσικά έσπευσαν να τα επαναλάβουν με έκδηλη επιδοκιμασία. Ο Βλαχογιάννης όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι εκτός από το περιεχόμενο των σχολίων του Μακρυγάννη που καταγγέλλουν τους λόγιους, θα έπρεπε επίσης να τον προβληματίσει η δική του σχέση με το κείμενο. Η οποία –κι εδώ έχουμε άλλη μία χαρακτηριστική ειρωνική αντιστροφή– είναι μια εξ ορισμού σχέση «λόγια». Η αβλεψία, διόλοι που τυχαία ή αποφεύγει, μας αποκαλύπτει τις θεωρητικές αδυναμίες και αντιφάσεις του δημοτικισμού. Το θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, αλλά αξίζει να χαράξουμε τις γενικές γραμμές του. Όποιος διαβάζει σήμερα τα κλασικά κείμενα του δημοτικισμού, και ο Πρόλογος του Βλαχογιάννη ανήκει σε αυτή την κατηγορία, διαπιστώνει ότι το μένος κατά της καθαρεύουσας μεταφράζεται σε καθολική απόρριψη κάθε έννοιας διαμεσολάβησης εν ονόματι του «φυσιολογικού», θέση άκρως μεταφυσική. Και ταυτόχρονα θέση άκρως αντιφατική εφόσον αυτοαναιρείται διότι ο Βλαχογιάννης δεν μπορεί να επαναλάβει το κείμενο, όπως ο Μακρυγάννης υποτίθεται ότι επαναλαμβάνει τα λόγια της πατρίδας, αλλά αναγκάζεται να το ερμηνεύσει, να το αναλύσει, να το σχολιάσει. Δηλαδή να το καταστήσει αντικείμενο προβληματισμού. Για παράδειγμα, το εισαγωγικό του ερώτημα: «Πώς είναι δυνατό ένας αγράμματος να γράψει ένα αριστούργημα», είναι κατ' εξοχήν ερώτημα λογίου, εφόσον θέτει θέμα προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν για να συμβεί κάτι. Το «φυσιολογικό» δεν διερωτάται αν, γιατί, και πώς είναι φυσιολογικό, εφόσον η βασική αυτή ιδιότητά του καταργείται τη στιγμή που τίθενται τέτοιου είδους ερωτήματα και όχι από τις απαντήσεις τους. Και, ακόμα πιο ουσιαστικά, ο Βλαχογιάννης δεν αντιλαμβάνεται επίσης την ακούσια ειρωνική αντιστροφή της δικής του θέσης, εφόσον αυτό που επιδιώκει, δηλαδή η κάθαρση του Μακρυγάννη από τα ιστορικά συμφράζομενα και οποιαδήποτε επερότητα που μπορεί να τον μολύνει, επαναλαμβάνει υποδειγματικά την κίνηση της καθαρεύουσας την οποία καταγγέλλει.

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «εκ του σύνεγγυς ανάγνωση» –αν έτσι αποδίδουμε στα ελληνικά τον όρο close reading– δεν περιορίζεται στη σχολαστική ανάλυση ενός κείμενου. Γιατί το κείμενο, εκτός από όσα μας λέει, προσπαθεί πάντα να αποκλείσει άλλα τόσα. Ο Πρόλογος του Βλαχογιάννη δεν αποτελεί εξαίρεση: προβάλλει την δική του αναγνωστική εκδοχή για τα Απομνημονεύματα, ενώ ταυτόχρονα, είτε το κάνει συνειδητά είτε όχι, θέλει να αντικρούσει κάποιες άλλες. Κι επειδή η εκδοχή του είναι μεταφυσική, εκείνο που σε τελική ανάλυση αναγκάζεται να καταργήσει είναι, όπως είδαμε, η ιστορία. Πράγμα παράξενο –ή

μήπως όχι;– δεδομένου ότι ο Βλαχογιάννης βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο λογοτέχνη και τον ιστοριοδίφη. Το λογοτεχνικό του έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελεγειακή θηγογραφία της ρουμελιώτικης λεβεντιάς ή μάλλον της ανάμνησής της σ' έναν κόσμο πεπτωκότα, όπου έχει μόνο ο απόχος εκείνων των ηρωικών χρόνων, όπως τον ζωντάνευε στα παραμύθια που του έλεγε όταν ήταν παιδί ή σουλιώτισσα βάβω του στον Έπαχτο. Ο νέος μετεπαναστατικός κόσμος δεν έχει θέση για τον αδικημένο και πλέον περιττό ήρωα, όπως δεν έχει και για το γέρο Κώστα-Γίδα, έναν ελάσσονα Μακρυγάννη, που στο διήγημα του Βλαχογιάννη «Ο Αγωνιστής», αντικρίζει την Αθήνα και λέει: «Έπρεπε γ' να ξαναπάρου τα β'νά, κεφάλια να κόβου από βουλευτάδες και καλαμαράδες...» Με αυτά τα δύσκολα και μεταβατικά χρόνια, και με «Τα παληκάρια τα παλιά» ασχολήθηκε ο λογοτέχνης Βλαχογιάννης. Κι όπως είπαμε ήταν ο πρώτος και ο μόνος που έθεσε θέμα ιστορικής αξιοπιστίας του Μακρυγάννη, από επαγγελματική κεκτημένη ταχύτητα ίσως. Άλλα το έκανε με έναν τρόπο που επέτρεψε στους μετέπειτα αναγνώστες των Απομνημονεύματων να μην το ξαναθέσουν με τη συνείδηση καθαρή. Όποιος πιστεύει στη φωνή του έθνους, οφείλει να πιστεύει και στην αξιοπιστία της.

ΑΛΛΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της ιστορίας δεν περιορίζεται στην άγνοια των ιστορικά καθορισμένων σχημάτων μέσα από τα οποία ο Μακρυγάννης αποδίδει νόημα σε όσα συμβαίνουν γύρω του. Συντελείται και στο επίπεδο της κανονικής ιστοριογραφίας, εφόσον έτσι παρακάμπτονται ή υποβαθμίζονται τα εξακριβώσιμα στοιχεία τα οποία αποτελούν την απαραίτητη πρώτη ύλη της. Όταν τα σημαντικά έρχονται «άνωθεν», «κάτωθεν» ή «λίαν μακρόθεν», τα συγκεκριμένα γεγονότα υποβαθμίζονται, επει-

δή ανάγονται σε αυτά χωρίς να προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Αν και στην αρχή του Προλόγου ο Βλαχογιάννης γράφει, αναφερόμενος στην αξιοπιστία των Απομνημονευμάτων, ότι οι δικές του εκτιμήσεις «προκύπτουν εκ της μελέτης του βίου αυτού στηριζόμενης επί της έργου και της αλληλογραφίας του και επί πλείστων άλλων ιστορικών πηγών», μας διαβεβαίωνεπίσης ότι ο αναγνώστης «Δύναται... να σχηματίσει την γνώμην ταύτην και μόνον εκ της απλής αναγνώσεως του έργου, άνευ άλλου βοηθήματος». Γιατί άραγε; Στο όνομα ποιας μεθοδολογίας δεν θα πρέπει να αντιπαραβάλουμε τα δύσκολα ισχυρίζεται ο Μακρυγάννης με τις μαρτυρίες άλλων ή τα πορίσματα της ιστορικής έρευνας; Ιδίως όταν πρόκειται για αμ