

μάθαμε αρκετά για τη ραδιενέργεια φαίνεται ν' αγνοούμε το πιο βασικό. Είναι σαν να έχουμε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και δεν ξέρουμε πια πώς να το ξανακλείσουμε. Συχνά προβάλλονται οι ιατρικές εφαρμογές των πυρηνικών για να δικαιολογηθεί η συνέχιση της παραγωγής των πυρηνικών. Όμως η Ιατρική χρησιμοποιεί απειροελάχιστα ποσά ραδιενέργων υλικών είτε στην έρευνα, είτε στη θεραπευτική.

Υπάρχουν ήδη τόσα συσσωρευμένα ραδιοϊστότοπα που, τουλάχιστον η Ιατρική, δεν διεκδικεί την παραγωγή κανενός νέου. Μάς φτάνουν και μάς περισσεύουν τα υπάρχοντα μέχρι την εξαφάνιση του ανθρώπινου γένους. Άλλωστε φαίνεται να είναι φαύλος κύκλος, αφού τα ραδιοϊστότοπα χρησιμοποιού-

νται κυρίως στη θεραπεία των καρκίνων που, όπως είπαμε, η ραδιενέργεια προκαλεί. Γιατί να μη δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε ένα αύριο χωρίς χημικά και ραδιενέργεια, χωρίς καρκίνο, έτοι που κάποτε τα ραδιοϊστότοπα να γίνουν για την ιατρική μουσειακό είδος;

«Κάλλιον έστι το προλαμβάνειν του θεραπεύειν» έλεγε ο Ιπποκράτης: μ' αυτό το ελληνικό σλόγκαν ιδρύθηκε η IPPNW και συνέβαλε στο σταμάτημα της κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στις δύο τότε υπερδυνάμεις. Βασισμένοι σ' αυτό το ρητό πρέπει να πείσουμε λαούς και κυβερνήσεις ότι τα πυρηνικά δεν είναι η λύση για κανένα πρόβλημα. Αν θέλουμε φυσικά να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος, τουλάχιστον διπλανά το γνώρισε μέχρι σήμερα η γη.

Γουέιν Χωλ

Γεωπολιτική, πυρηνικά όπλα, κοινωνία των πολιτών

Στο διάστημα της περασμένης τριετίας, λόγω της διάλυσης της παλαιάς Γιουγκοσλαβίας και της συνακόλουθης επανεμφάνισης του «Μακεδονικού» ζητήματος, η ελληνική κοινή γνώμη διατάνει μια φάση έντονου εθνικισμού. Η στάση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο «Μακεδονικό», όπως και η στάση της έναντι του σοβαρότερου προβλήματος του πολέμου στη Βοσνία, έχει εξασθενίσει την επιφυλακτική αισιοδοξία που χαρακτήριζε

προηγουμένως το μέσο Έλληνα αναφορικά με την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στο επίσημο επίπεδο, το ελληνικό κράτος προσαρμόστηκε σ' αυτή την καινούργια πραγματικότητα σε σχέση με την Ευρώπη, προβαίνοντας, αφ' ενός μεν σε μια δραστικότερη φιλοαμερικανική διπλωματία, αφ' ετέρου δε στην ανίχνευση δυνατοτήτων διμερούς συνεργασίας με την Αίγυπτο, τη Συρία, τη Λιβύη και άλλα κράτη της Μέσης Ανα-

τολής.

Υπάρχει δύναμη δυνατότητα μιας εναλλακτικής προσέγγισης στο «πρόβλημα» της Ευρώπης, η οποία σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής της, οπως δήποτε θα σήμαινε μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, αλλά που, ωστόσο, δεν προϋποθέτει αναθεώρηση ή αλλαγή της ασκούμενης ή σχεδιασμένης πολιτικής της ελληνικής κυβερνησης. Περιλαμβάνει μέτρα που μπορούν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να εφαρμοστούν ως συμπλήρωμα της ασκούμενης κυβερνητικής στρατηγικής.

Εδώ δεν γίνεται λόγος για τις δραστηριότητες ορισμένων οικολόγων, οι οποίοι προτρέπουν σε μια αντιεθνικιστική διπλωματία στα Βαλκάνια «από τα κάτω» σε συνεργασία με διάφορες κοινοβουλευτικές και μη προσωπικότητες των δυτικοευρωπαίων Πρασίνων. Και αυτές οι ενέργειες αποτελούν σίγουρα μια συμπληρωματικής φύσης πολιτική, αλλά εναρμονίζονται με τους στρατηγικούς στόχους των Ευρωπαίων μας εταίρων. Αντιθέτως, η προοπτική που σκιαγραφείται στο ακόλουθο κείμενο, θέτει στο επίκεντρο την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

Πυρηνικά όπλα

Το θέμα των πυρηνικών εξοπλισμών - ειδικά των μεγάλων δυνάμεων - αποσιωπάται συστηματικά από το 1991 και συγκεκριμένα μετά από την πτώση του Γκορμπατσόφ, ο οποίος - ας θυμηθούμε - το θεωρούσε ως το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας.

Το ζήτημα των πυρηνικών και οι

συνδεόμενοι με αυτά υποχριτικοί χειρισμοί των μεγάλων δυνάμεων, αποτελούν από πολλές απόψεις τρωτό σημείο της πολιτικής πανοπλίας αυτών των κρατών. Πρόκειται για ένα ζήτημα αναμφισβήτητα αξιοποιήσιμο από μια μη πυρηνική χώρα όπως η Ελλάδα.

Πιο ευάλωτη απ' όλες τις πυρηνικές δυνάμεις είναι η Βρετανία. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή, φερό' ειπείν, με τη Γαλλία, στη Βρετανία υπάρχει ακόμα ένα αξιοσημείωτο και ενεργό αντιυρηνικό κίνημα. Τον Οκτώβριο του 1994 η Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (Campaign for Nuclear Disarmament - CND) διοργάνωσε στο Λονδίνο μία μεγάλη αντιυρηνική διαδήλωση με ιδιαίτερο στόχο το βρετανικό πρόγραμμα Τράιντεν. Κατά τη διάρκεια της τριακονταπενταετούς ιστορίας της η CND απαιτεί το μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό της Βρετανίας. Η CND εξακολουθεί σήμερα να προτάσει ακριβώς αυτό το στόχο. Έχει καταφέρει δύο-τρεις φορές σ' αυτό το χρονικό διάστημα (την τελευταία φορά το 1983), να αποστάσει την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος. Το 1994 δύναμη δεν είχε την υποστήριξη κανενός από τα μεγάλα κοινοβουλευτικά κόμματα της Βρετανίας.

Ταυτόχρονα μ' αυτή την πρωτοφανή ομόφωνη αναισθησία των κοινοβουλευτικών κομμάτων στα ζητήματα του πυρηνικού αφοπλισμού, εμφανίζεται στη Βρετανία μια εξίσου πρωτοφανής θεομακή κρίση η οποία συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το κοινοβούλιο αλλά και τη μοναρχία. Το 1994 βγήκαν στην επιφάνεια διαφοροποιήσεις ως προς δύο θέματα μεταξύ των πολιτικών του κοινοβουλευτισμού και του διαδόχου του

βρετανικού θρόνου. Αυτά τα δύο θέματα ήταν: πρώτον, ο θεσμικός όρλος της Εκκλησίας και δεύτερον, οι δυνατότητες κρατικής παρέμβασης στις δραστηριότητες των μεγάλων πολιευθινικών εταιριών για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας.

Επιστρέφουμε στην Ελλάδα: Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κατέβαλαν σοβαρές προσπάθειες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσέφεραν τα θέματα πυρηνικού αφοπλισμού (που ήταν τότε της μόδας) στο χώρο των δημόσιων σχέσεων. Η διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και στη συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης - η οποία σήμανε πρακτικά και το τέλος της παρουσίας των επιδοτούμενων από τα πρώην «κομμουνιστικά» κράτη κινημάτων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης - έθεσε εκτός μάχης αυτούς τους αντίπαλους των δυτικών ειρηνιστών (συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ) που διεκδικούσαν το ηθικό προβάδισμα στον αγώνα κατά των πυρηνικών εξοπλισμών. Αυτό είχε ως επακόλουθο μια αντίστοιχη πτώση της αντιυρηνικής δραστηριότητας στις τάξεις του υποστρόφους από το ΠΑΣΟΚ κινήματος ειρήνης (ΚΕΑΔΕΑ).

Χωρίς να θέλω να κουράσω τον αναγνώστη, θεωρώ απαραίτητη για την κατανόηση της σημερινής συγκυρίας μια ιστορική ανασκόπηση των κύριων γεγονότων της δεκαετίας του '80 στον τομέα του πυρηνικού αφοπλισμού.

Τα «ανεξάρτητα» κινήματα ειρήνης της δεκαετίας του '80

Τον Απρίλιο του 1980, σε απάντηση της εγκατάστασης από το NATO μας καινούργιας γενιάς πυρηνικών πυραύλων «στρώτου πλήγματος» στην Ευρώπη, η Έκκληση END (European Nuclear Disarmament - Ευρωπαϊκό Πυρηνικός Αφοπλισμός) δημοσιεύθηκε από ομάδα ατόμων και οργανώσεων που είχαν συγκροτηθεί υπό την αιγίδα του ιδρυμάτος Ράσελ στην Αγγλία. Η Έκκληση END, όπως και η ομώνυμη οργάνωση που δημιουργήθηκε στη συνέχεια, από πολλές απόψεις δεν αποτέλεσε τύποτα παραπάνω από μια νέα ενσάρκωση μιας γνωστής «αδέσμευτης» λογικής, η οποία επικρατούσε από τις πρώτες μέρες του Ψυχρού Πολέμου στα μη-κομμουνιστικά τμήματα του παγκοσμίου κινήματος ειρήνης.

Απός χίτποντας τις κομμουνιστικής επιρροής οργανώσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης με τον ισχυρισμό ότι, λόγω της υποστήριξής τους από κράτη που συμμετείχαν ενεργά στο κυνήγι των εξοπλισμών, δεν ήταν δυνατό να θεωρούνται γνήσια κινήματα ειρήνης, η END υιοθέτησε την άποψη ότι η κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών υποκινείται από τον ανταγωνισμό των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων, η κάθε μία από τις οποίες χρειάζεται την άλλη ως «εξωτερικό αντίπαλο δέος» για να δικαιολογήσει την επιβολή εσωτερικής πειθαρχίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της END, μια αποτυρηνικοποιημένη Ευρώπη ήταν εφικτή μόνο μέσω της χειραφέτησης της «κοινωνίας των πολιτών» και στα δύο άκρα της Ευρώπης.

Από μία άποψη δύμας η END προ-

χώρησε παραπέρα απ' ότι οι παλαιότεροι εκφραστές της «αδέσμευτης» λογικής. Πιθανόν λόγω της γενικότερα πιο χαλαρής πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στα κομμουνιστικά κράτη τη δεκαετία του '80, η END και οι σύμμαχοί της (γερμανοί Πρόσινοι κ.τ.λ.) κατάφεραν να διατηρήσουν εν ζωή στην Ανατολική Ευρώπη ορισμένες μηχανές ομάδες ειρηνιστών με πολιτική χροιά πολύ διαφορετική από εκείνη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Η πρώτη απ' αυτές τις ομάδες ήταν η Ομάδα της Μόσχας για την Εμπιστοσύνη μεταξύ των Λαών των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1982. Το παράδειγμα της Ομάδας της Μόσχας ακολούθησαν σύντομα και άλλες ομάδες ειρηνιστών στην Ουγγαρία, στην Ανατολική Γερμανία και στην Πολωνία. Ο βρετανός ιστορικός Ε.Π. Τόμπσον έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην προβολή αυτών των ομάδων και στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους.

Τα επίσημα συνέδρια της END, που διεξάγονταν κάθε καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, έγιναν τότος αναμέτρησης δύο βασικών τάσεων στις τάξεις των ανεξάρτητων κινημάτων ειρήνης της Ευρώπης. Η πρώτη τάση αντιτάχθηκε σε κάθε συνεργασία, ή ακόμα και διάλογο, με τις οργανώσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, μέχρις ότου τα κράτη του Συμφώνου της Βαρσοβίας να παραχωρήσουν ισότιμη αναγνώριση στις «ανεξάρτητες» ομάδες ως υπέριμαχων της ειρήνης. Απαίτησαν να τους δοθεί πλήρης ελευθερία κινήσεων, έκφρασης και οργάνωσης. Η δεύτερη τάση στους κόλπους της END χαρακτηρίζεται από μια λιγότερο απόλυτη εμμονή στην προτεραιότητα των

διεκδικήσεων των «ανεξάρτητων» ομάδων. Έδειχνε μια μεγαλύτερη διάθεση αναγνώρισης των οργανώσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης ως γνήσιων ειρηνιστικών κινημάτων. Γενικά αντιτάχθηκε στη λογική των αποκλεισμών που επικρατούσε μεταξύ των πιο θεριμών οπαδών των «ανεξάρτητων» ομάδων.

Όταν ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανέλαβε την πρησία της Σοβιετικής Ένωσης αυτή η διαμάχη στους κόλπους των κινημάτων ειρήνης λύθηκε προς όφελος των «ανεξάρτητων» ομάδων. Από εκεί και πέρα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης θα φέρει το στίγμα της «ταλαιάς σκέψης».

H συνθήκη INF

Η υπογραφή της Συνθήκης INF για τους πυραύλους μέσου βελτινεκούς, προκάλεσε μια κρίση προσανατολισμού στα ανεξάρτητα κινήματα ειρήνης (και όχι μόνο). Αρκετοί προσχώρησαν στην άποψη ότι είχαν προγιαστοιθεί οι στόχοι της Έκκλησης END. Η προσοχή της END όλο και πιο πολύ απομακρύνθηκε από τα πυρηνικά και στρεφόταν προς τα ζητήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της εθνικής αυτοδιάθεσης. Τα αιτήματα της ανεξαρτησίας των δημοκρατιών της Βαλτικής άρχισαν να προβάλλονται πιο δυναμικά. Ορισμένα πρετειά στελέχη της END πήραν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν μια «Συνέλευση Πολιτών Ελούνι» (Helsinki Citizens' Assembly - HCA), με έδρα την Πράγα. Η HCA απέβλεπε στην κινητοποίηση της «οικινωνίας των πολιτών» στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη

προκειμένου, σύμφωνα με την αποψή της να ενισχυθεί η φωνή της ΔΑΣΕ ως εναλλακτικού εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η END (και κατ' επέκταση η HCA) βρέθηκαν εξ αρχής θετικά διατεθειμένες ως προς την επανενοποίηση της Γερμανίας. Θεωρούσαν όμως συτοπικό έναν τέτοιο στόχο έξω από το πλαίσιο μιας γενικότερης προσέγγισης Ανατολής-Δύσης, η οποία θα εξασφάλιζε την αποτυρηνικοποίηση της Ευρώπης και την ταυτόχρονη διάλυση των δύο ψυχροπολεμικών μπλοκ. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, όπως και η μετέπειτα συγκατάθεση των Σοβιετικών για ένταξη της Ανατολικής Γερμανίας στο NATO έδειξε το αβάσιμο αιτής της οπτικής. Η END και η HCA βρέθηκαν, από το 1990 και πέρα, «στα κρύα του λουτρού», ευθυγραμμισμένες με πολιτικά ρεύματα, όπως εκείνο του Ανατολικογερμανικού Νέου Φόρουμ, τα οποία έτρεφαν χμαϊρικές ελπίδες για μια ξεχωριστή και προτιγμένη σοσιαλιστική Ανατολική Γερμανία, η οποία θα συνέχιζε, τάχα, να συνυπάρχει με το δυτικό της γείτονα χωρίς την προστασία του τείχους.

Σύμφωνα με την ανάλυση των END-HCA η πτώση της μιας από τις αμυντικές υποστηρεζόμενες σπήλες του διτολικού συστήματος θα σήμαινε νομοτελειακά εξασθένιση και, τελικά, εξαφάνιση και της άλλης. Αντί γ' αυτό, η διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας απλώς εγκαινίασε τον Πόλεμο του Κόλπου, τη διακήρυξη της Νέας Παγκόσμιας Τάξης και την ανασυγκρότηση του NATO, έτσι ώστε να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για πολεμική δράση έξω από τα μέχρι τότε υφιστάμενα δρια αρμοδιότη-

τάς του.

Το σοβιετικό πραξικόπημα: Μια νέα ευκαιρία

Η σύγχιση που κατείχε τους ευρωπαίους ειρηνιστές και οικολόγους ως επακόλουθο του Πολέμου στον Κόλπο, δυστυχώς τους κατέστησε ανίκανους για δέξια ανταπόκριση στο επόμενο μεγάλο γεγονός αυτης της πολυτάραχης περιόδου: το πραξικόπημα του Αυγούστου του 1991 στη Μόσχα.

Το αποτυχημένο αυτό πραξικόπημα κατά του Γκορμπατσόφ, ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο με τρόπο εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Μέχρι τότε οι θιασώτες της πυρηνικής αποτροπής αμφοτέρων των πλευρών του Ψυχρού Πολέμου, ενώ αποσιωπόντουσαν ορισμένες δυσάρεστες αλήθειες σχετικά με τα πυρηνικά, είχαν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του δικού τους κοινού - εκμεταλλευόμενοι ακατέργαστα λαϊκά ανανακλαστικά πατριωτικής ή ιδεολογικής φύσης. Το πραξικόπημα το οποίο προκάλεσε την απαγόρευση του ΚΚΣΕ με τη συγκατάθεση του Γκορμπατσόφ, συσιαστικά γκρέμισε έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς μύθους της ΕΣΣΔ όσον αφορά τα πυρηνικά, δηλαδή το μύθο του πυρηνικού απλοστασίου ως εγγυητή των κατακτήσεων του σοσιαλισμού. Αν λάβουμε υπόψη τις μετέπειτα δηλώσεις του Κριούτσκόφ, επικεφαλής τότε της KGB, σύμφωνα με τις οποίες το πραξικόπημα παρακινήθηκε σε μεγάλο βαθμό από φρύδους σχετικά με την επικείμενη παράδοση του πυρηνικού απλοστασίου της ΕΣΣΔ στον έλεγχο των Αμερικανών, η εριμηνεία αυτή ενισχύεται

ακόμα περισσότερο.

Από δυτική άποψη, δεδομένου ότι η εξουσία του ΚΚΣΕ είχε πλέον εκλείψει κι είχε δρομολογηθεί η αναγνώριση της Ρωσίας ως συμμαχικής δύναμης, η παλιά λογική της ταύτισης των αντιτυρηνικών διαθέσεων με τη φιλοκομιουνιστική πολιτική έποιησε να ισχύει. Η συγχώνευση του ζητήματος των πυρηνικών με γενικότερα θέματα πολιτικής ένταξης μετατράπηκε απότομα από «άσο» στα χέρια των δυνάμεων του κατεστημένου σε αντίστοιχο «άσο» στα χέρια των αντιτυρηνικών κινημάτων.

Οι Τόριδες στο Ενωμένο Βασίλειο για ολόκληρα χρόνια είχαν χλευάσει τους υποστηρικτές του μονομερούς αφοτλισμού της Βρετανίας, παροτρύνοντάς τους να συστήσουν στους Ρώσους να αφοτλιστούν μονομερώς. Εάν τον Αύγουστο του 1991 οι Βρετανοί εισηγητές είχαν πρόξει αρκεφώς αυτό, προτείνοντας δημόσια την κατάργηση του πυρηνικού οπλοστασίου της ΕΣΣΔ κάτω από διεθνή επίβλεψη, στα πλαίσια ενιαίου σχέδιου για την αναδιάρθρωση του προσωπικού και των εγκαταστάσεων προς δραστηριότητες κοντού οφέλους, τότε οι Τόριδες θα είχαν μείνει άναυδοι. Τυχόν δημόσια άρνηση τους να προσυπογράψουν το αίτημα του μονομερούς πυρηνικού αφοτλισμού της Ρωσίας, θα αποκάλυπτε περίτραπαν ένα μέχρι τότε πολύ καλά κρυμμένο γεγονός: το γεγονός ότι αυτοί, περισσότερο από οποιονδήποτε Ρώσο, ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν να παραμείνει η Ρωσία πυρηνική δύναμη.

Πώς εξηγείται η σάση τους σχετικά με τα πυρηνικά; Ίσως η διατήρηση του ρωσικού φρόττηρου εξυπηρετεί αποκλειστικά εσωτερικές πολιτικές σκοπού-

μότηρες, όπως παλαιότερα για παράδειγμα η απειλή της κόλασης. Ίσως υπάρχουν μακροχρόνια δυτικά σχέδια για αξιοποίηση των ρωσικών πυρηνικών δύλων κατά της Κίνας. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ο πυρηνικός αφοτλισμός της Ρωσίας δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, σύντοτα των Τόριδων της Βρετανίας ούτε της «διεθνούς κοινότητας» γενικότερα.

Το 1991 ήταν σίγουρα εφικτός ένας καταμερισμός εργασίας στα κινήματα ειρήνης, όπου η END, οι Πράσινοι και τα άλλα αδέσμευτα από τα δύο μπλοκ κινήματα ειρήνης θα πρότασαν την κατάργηση των πυρηνικών της ΕΣΣΔ, ενώ η CND, το αμερικανικό κίνημα για το πάγωμα των εξοπλισμάν κ.τ.λ. θα στρέφονταν κατά των πυρηνικών στις δικές τους χώρες. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να επιστρατευτούν τα κομμουνιστικά κινήματα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης στο μεγάλο έργο της καταστροφής του πυρηνικού οπλοστάσιου της πρώην ΕΣΣΔ. Αυτό θα σήμαινε, για πρώτη φορά, μια ανάληψη πρηγετικών καθηκόντων από τα αδέσμευτα κινήματα, σε αντίθεση με τη μέχρι τότε αντικομμουνιστική και επομένως ελάχιστα συνεργάσιμη σάση τους. Θα σήμαινε ταυτόχρονα ένα πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση της γενικής αρχής της «κοινωνικής επιτήρησης του αφοτλισμού», όπως προτείνεται επί δεκαετίες από τον Joseph Rotblat και το κίνημα Pugwash. Θα έδινε επίσης αληθινό περιεχόμενο στις διακηρύξεις των δυτικών κινημάτων περί κοινωνιών «των πολιτών». Οι όποιες επιφυλάξεις των κομμουνιστών σχετικά με τη σκοτικότητα του μονομερούς πυρηνικού αφοτλισμού θα μπορούσαν να ανασκευα-

σθούν με αποδείξεις ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επανοικοδόμηση των κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης· ένα σχέδιο που προωθείται με τη συναίνεση όλων των κοινωνικών ομάδων του δυτικού κόσμου συμπεριλαμβανομένων και των φιλεπερινικών.

Όπως ξέρουμε, καμμία τέτοια πρωτοβουλία δεν ανέλαβαν τα αδέσμευτα κινήματα ειρήνης απέναντι στους ηπημένους αντιπάλους τους. (Εδώ υπάρχει εντυπωσιακή διαφορά από τα δύσα έλαβαν χώρα τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στην πρώην χιτλερική Γερμανία). Τα επίσημα κινήματα ειρήνης της ΕΣΣΔ απλώς αφέθηκαν να διαλυθούν, καθώς τα μέλη τους ασχολήθηκαν με - γι' αυτούς - πιο επείγοντα προβλήματα (όπως, π.χ., η εξασφάλιση τροφίμων, για να μην πεθάνουν από την πείνα). Έτσι, έμεινε ελεύθερο το πεδίο για τους πολλούς και ποικίλους υπέρμαχους εθνικιστικών και θρησκόληπτών απόψεων, οι οποίοι γρήγορα κινητοποιήθηκαν για να αναπληρώσουν το κενό που άφησαν οι οπαδοί ενός φανερά αποτυχημένου (για να μην το πούμε με άλλους δρους: φανερά προδομένου) διεθνισμού.

Το 1992 έφερε την επίσημη διάλυση της END, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κανένας από τους διακηρυγμένους στόχους της, εκτός από τη διάλυση του ενός από τους δήθεν «αμοιβαία υποστρεψόμενους» πόλους του ψυχροπολεμικού συστήματος και την κατάρρευση των «ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων» της Ανατολής. Η HCA συνέχισε τις δραστηριότητές της, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή της στην κατάσταση στα Βαλκάνια,

όπου υποστήριξε τη διατήρηση μιας πολυεθνικής Βοσνίας σε πείσμα της δημοκρατικά εκφρασμένης θέλησης της πλειοψηφίας των Σέρβων - και της μη εκφρασμένης, πλην όμως υπαρκτής, θέλησης των Κροατών της περιοχής - να συγκροτήσουν δικά τους εθνικά κράτη. Η HCA, αυτοδιορισμένος εκπρόσωπος της «κοινωνίας των πολιτών», αποτέλεσε μια από τις πιο επίμονες φωνές υπέρ της πραγματοποίησης μιας «δύναμης» επέμβασης της διεθνούς κοινότητας στη Βοσνία, για να επιβληθεί μια «λύση» σύμφωνα με τις επιλογές των Μουσουλμάνων.

Η HCA διατηρεί και στην Ελλάδα ομάδα υποστήριξης, η οποία διοργάνωσε, υπό την προεδρία του Γ. Παπανδρέου, μιά σειρά διεθνών συσκέψεων. Ο Γ. Παπανδρέου σε ιδιαίτερη τηλεφωνική συζήτηση το 1991, έδειχνε γενικά θετικά διατεθειμένος απέναντι στο αίτημα του μονομερούς πυρηνικού αφοσίου της ΕΣΣΔ. Ωστόσο το θέμα προφανώς δεν τέθηκε ποτέ για συζήτηση στις διαβουλεύσεις της HCA στην Ελλάδα.

Το Σεπτέμβριο του 1993, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Γκορμπατσόφ στην Ελλάδα, υποστηρικτές του μονομερούς πυρηνικού αφοσίου της Ρωσίας επιχείρησαν, σε συγκέντρωση στο Βεάκειο Θέατρο, να αποσπάσουν από τον πρώην σοβιετικό πρέστη μια δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα πυρηνικά. Διυτυχώς ο δήμαρχος του Πειραιά, ο οποίος προεδρεύει εκείνο το βράδυ, λόγω χρονικού περιορισμού δεν τους έδωσε το λόγο, με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι τώρα αναπάντητο το βαρυσήμαντο ερώτημά τους.

Τον Ιούνιο του 1994 το πυρηνικό

απλοστάσιο της Ρωσίας επέστρεψε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εξαιτίας των προσπαθειών της γερμανικής αστυνομίας να δελεάζει τους απένταρους και απεγνωσμένους εργαζομένους και επιστήμονες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας ώστε να κλέβουν πλούτινο από τους τόπους εργασίας τους με στόχο να μεταφερθεί στη Γερμανία. Το πιο πιθανό είναι ότι οι ενέργειες αυτές εξυπηρετούσαν προεκλογικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης Κολ, η οποία επεδίωκε να επωφεληθεί από τα σκάνδαλα που θα προκαλούσε η ανακάλυψη τέτοιου είδους «κινδύνου εξ Ανατολών».

Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι παρακίνησε τον Γέλτον - ο οποίος για δυόμισυ χρόνια τηρούσε σιωπή ιχθύος στο θέμα των πυρηνικών - να υποβάλει στον ΟΗΕ σημαντικές προτάσεις στρατηγικού αφοπλισμού, έτοι ώστε να φέρει σε δύσκολη θέση τους δυτικούς του συμμάχους. Οι προτάσεις αφοπλισμού του Γέλτον δεν βρήκαν ανταπόκριση από την αμερικανική πλευρά κι έτοι το όλο θέμα ξεχάστηκε.

Μια πρωτοβουλία για μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό της Ρωσίας, ίσως σήμερα αποτελεί λιγότερο ρεαλιστική πρόταση απ' ότι προ τριετίας (απότε θα συνιστούσε φυσιολογική επέμβαση στις τότε εξελίξεις). Λόγω της ανάπτυξης του πολυκομματισμού στη Ρωσία οι σημερινοί πολιτικοί δέχονται πιέσεις ανταγωνισμού με στόχο τις ψήφους απληροφόρητων ψηφοφόρων, οι οποίοι εύκολα επηρεάζονται από δημογαγίες. Όπως στη Βρετανία οι Τόριδες καταφέραν ν' αξιοποιήσουν την άγνοια των απλών ψηφοφόρων στο θέμα των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν αλλεπάλ-

ληλους εκλογικούς θριάμβους σε βάρος των Εργατικών, καθιστώντας τους τελευταίους εντελώς ανίκανους για ορθολογική σκέψη ή δράση σχετικά με τα πυρηνικά, έτοι και σήμερα στη Ρωσία καιροφυλακτούν αρκετοί παρόμιοι τύπου πολιτικοί, οι οποίοι θα αρπάξουν κάθε ευκαιρία για να παρουσιάσουν τους αντιτάλους τους ως υπονομευτές της εθνικής ασφάλειας.

Φυσικά υπάρχουν και πολλοί κομμουνιστές, όπως και δημοχράτες, οι οποίοι είναι περισσότερο ενημερωμένοι. Πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε καμπάνια για τον πυρηνικό αφοπλισμό είναι απαραίτητο να γίνουν λεπτομερείς συζητήσεις με ρώσους πολιτικούς αυτού του είδους. Δεν αποκλείεται ότι η προοπτική να γίνει παράλληλο άνοιγμα στη Βρετανία (στον πλέον ανίσχυρο κρίκο, όπως σημειώθηκε, στην αλισθάτων φιλοπυρηνικών κρατών της Δύσης) θα είναι αρκετή για να πεισθούν πολλοί (αν όχι οι περισσότεροι) ρώσοι πολιτικοί να επαναποθετήσουν το θέμα των πυρηνικών, αποφεύγοντας τον δρόμο των «συναντήσεων κορυφής των δύο υπερδυνάμεων», όπου οι Αμερικάνοι ελέγχουν όλα τα σενάρια.

Είναι αλήθεια, ότι κανένα από τα μεγάλα εθνικά κόμματα του Βρετανικού κοινοβουλίου δεν δείχνει πρόθυμο να ασπαστεί με συστατικό τρόπο τον πυρηνικό αφοπλισμό. Υπάρχουν όμως και άλλα κέντρα επιρροής στα οποία μπορεί να γίνει προσφυγή. Η κινητοποίηση τους σχετικά με αυτό το θέμα, στην περίπτωση που οι Έλληνες θα εμφανιστούν ως κινητήρια δύναμη μας τόσο αφέλιμης από κάθε άποψη πρωτοβουλίας, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά για την πολιτική ζωή της

Βρετανίας, όπως και για το κύρος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Στο γεωπολιτικό πλαίσιο, ειδικά σε σχέση με τα Βαλκάνια, ορισμένοι από τους πιο αμελικτούς βρετανούς αντιπάλους της Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο Εργατικό Κόμμα (ακόμα περισσότερο απ' ότι στους Τόριδες) και μάλιστα μεταξύ εκείνων που παραδοσιακά αποκαλούνται «αριστερή πτέρυγα» των Εργατικών, η οποία στην εποχή μας έχει αναπτυχθεί σε έντονα φιλογερμανικό πολιτικό λόμπτυ. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι οποιαδήποτε σχεδιασμένη ελληνική πρωτοβουλία στό θέμα των πυρηνικών οφείλει να ερευνήσει τη δυνατότητα να αποσπαστεί η υποστήριξη εκείνων των στοιχείων των Τόριδων, που αμφισβητούν την παρούσα λογική παρεμβάσεων της «Διεθνούς κοινότητας» στην πρώτη Γιουγκοσλαβία.

Η πιθανότητα ήττας από τους Εργατικούς στις επόμενες εκλογές δεν αποκλίεται να συγκεντρώσει το μυαλό πολλών Τόριδων ώστε να συνειδητοποιούν την σκοπιμότητα να τραβήξουν το χαλί κάτω από τους Εργατικούς στο θέμα των πυρηνικού αφοσλισμού, υπό τον όρο (για λόγους εσωτερικής πολιτικής της Βρετανίας) να αναπτύσσεται αντίστοιχη πρωτοβουλία και στη Ρωσία.

Τον Απρίλιο του 1995 επίκειται επαναδιαπραγμάτευση της Συνθήκης Μηδιάδοσης των Πυρηνικών Όπλων. Αντί να θέσουν προθεσμία για την επίτευξη του πυρηνικού αφοσλισμού (όπως, π.χ., το έτος 2000 που πρότεινε κάποτε ο Γκορμπατσόφ) οι τέσσερις από τις πέ-

ντε πυρηνικές δυνάμεις ξητούν αριστης διάρκειας και άνευ όρων ανανέωση της Συνθήκης. Τα 159 μη πυρηνικά κράτη του κόσμου σίγουρα δεν ενθουσιάζονται απ' αυτή την προοπτική. Μέχρι τώρα σέβονται τη συνθήκη, απέχοντας από την κατασκευή των δικών τους πυρηνικών οπλοστασίων. Απαιτούν, ωστόσο, αποδείξεις ότι οι πυρηνικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με αντίστοιχη σοβαρότητα τις δικές τους υποχρεώσεις και ότι δεν χειρίζονται τη Συνθήκη ως δργανο διατήρησης της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων.

Αυτή τη στιγμή μία πυρηνική δύναμη, η Κίνα, η οποία πραγματοποιεί ακόμα υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, έχοντας να επιλέξει ανάμεσα στη μαζική επέκταση του πυρηνικού της οπλοστασίου ή στη διοχέτευση των εθνικών πόρων προς έργα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η περαιτέρω πορεία της Κίνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό - ίσως καθοριστικά - από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με το μέλλον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας. Παρά την πιθανή απροθυμία των ρώσων γηγετών να ανταγωνίζονται με την Κίνα στον τομέα των πυρηνικών εξοπλισμών, η ήδη υπάρχουσα ρωσική υπεροχή σ' αυτό τον τομέα - σε συνδυασμό με το απρόβλεπτο στοιχείο του επιθετικού ρωσικού εθνικισμού - η οποία ενισχύεται από τις επιλογές της «Διεθνούς Κοινότητας», αργά αλλά σταθερά απομακρύνοντας τη Ρωσία από την παρούσα της πορεία προς τον πυρηνικό αφοσλισμό.