

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σ' αυτό το τεύχος, σημαντικό μέρος της ύλης καταλαμβάνουν τρία διαφορετικού, ίσως, χαρακτήρα και οπτικής κείμενα, που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε επί μέρους πτυχές της τουρκικής πολιτικής πραγματικότητας. Στα μεγάλα ζητήματα-προβλήματα, όπως αυτό της δυναμικής του ισλαμικού φονταμενταλισμού, της βαρύτητας του Κουρδικού Ζητήματος και του νομικοπολιτικού πλαισίου των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τουρκίας.

Με τα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, ασχολείται ο μόνιμα από την εποχή της περεστρόικα διαμένων εκεί, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, στιγματίζοντας —ταυτόχρονα— την υποκρισία της Δύσης, στο βαθμό που για πρώτη φορά μετά τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ και την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, οι δυτικές πρωτεύουσες υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν ανοιχτά τη διάλυση και τελικά τη στρατιωτική επίθεση εναντίον του εκλεγμένου κοινοβουλίου μιας μεγάλης και στρατιωτικά της σημαντικότερης ευρωπαϊκής χώρας.

Με την αντιπαράθεση Ατλαντιστών και Ευρωπαϊστών ασχολείται ο ταξίαρχος ε.α. Γ. Γκορέζης, επισημαίνοντας το άνοιγμα ενός δρόμου για την αμυντική αυτονόμηση της Ευρώπης, ενώ ο Ε. Φακιολάς με ένα αρκούντως αναλυτικό κείμενο, έρχεται να συμπληρώσει τα προηγηθέντα, στα τεύχη 29-31, άρθρα του συνεργάτη μας Τάσου Τέλλογλου και να προεκτείνει, από μια σκοπιά, τους προβληματισμούς και φόβους των «Τετραδίων» γύρω από το νέο ρόλο της ενοποιημένης, πλέον, Γερμανίας.

Με το ζήτημα των περιφερειακών ταυτοτήτων ασχολείται, θέτοντάς το από μιαν όντως ριζοσπαστική οπτική, ο Β. Αυδίκος, ενώ το άρθρο της Δήμητρας Παυλάκου επικεντρώνεται στον μεγάλο μας ασθενή, την εκπαίδευση.

Τέλος ως απόρροια και συνέπεια του εικονοκλαστικού και α-δέσποτου χαρακτήρα μας, δημοσιεύουμε το άρθρο που έγραψε ειδικά για το περιοδικό ο *Victor Magiar*, ελπίζοντας ότι με έναν ανορθόδοξο τρόπο συμβάλλουμε στο να ειδωθούν και κάτω από ένα άλλο πρίσμα ορισμένα πράγματα που η ιστορική σύγκλιση Παλαιστινίων-Εβραίων καθιστά σήμερα πλέον αναγκαία.

ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ