



Alfred Stieglitz, *Tζωοτζια Ο' Κηφ., φωτ., 1930*

ΕΙΚΟΝΑ ΤΖΩΟΤΖΙΑ Ο' ΚΗΦΕΣ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΖΩΟΤΖΙΑ Ο' ΚΗΦΕΣ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΖΩΟΤΖΙΑ Ο' ΚΗΦΕΣ

Η ανθρωπότητα εισέρχεται στην τρίτη χιλιετία. Πανηγυρισμοί, αναβίωση δεισιδαιμονιών, κέρδη για τα ΜΜΕ σ' έναν κόσμο που σινταφάσσεται από πολέμους, εμφύλιες συγκρούσεις και δικτατορίες, που η πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη μας ζει μέσα στην ένδεια, ενώ οι τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη βάση για την εξάλειψη της πείνας και της αθλιότητας.

Μπαίνουμε, προσταθούν να μας πείσουν, στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, δηλ.αδή της παγκόσμιας κυριαρχίας του καπιταλισμού. Να ξεχάσουμε λοιπόν τα ιδεώδη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ελειθερίας. Να απαλλαγούμε από τους μίθους, τις ουτοτίες και τις ιδεολογίες. Να μην αναζητούμε μάταια κάποιο νόημα στη ζωή. Γιατί η Νέα Εποχή θα σημάνει το τέλος της Ιστορίας, το τέλος των Ιδεολογιών, το τέλος της Πολιτικής. Απαλλαγμένοι από αυταπάτες και από ιδεώδη, οι άνθρωποι θα παράγουν, θα καταναλώνουν και θα ψηφίζουν ένα από τα δύο ταυτόσημα κόμματα. Αυτή περίπου θα είναι η Νέα Τάξη, σίμφωνα με τους κρετίνους ιδεολόγους του όψιμου καπιταλισμού.

Αλλά η ιστορία υπάρχει και διαφεύδει τους νέους προφήτες. Και υπάρχει ως «μεταμονέρων» τραγωδία στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης». Ποιας παγκοσμιοποίησης; Η Νέα Αταξία αντιστοιχεί στη δεσπόζουσα τάση της εποχής μας για διεθνοποίηση του κεφαλαίου. Αλλά η τάση αυτή ούτε οδήγησε στην παγκόσμια επιβολή των κεφαλαιοκρατικού τρόπουν παραγωγής, ούτε πραγματώνεται μέσα από μια ομαλή ιστορική διαδικασία. Πράγματι, ο καπιταλισμός έχει μέχρι σήμερα κυριαρχήσει σε ένα μόνο μέρος του πλανήτη (Ειρώπη, Βόρεια Αμερική), ενώ παντού άλλοι σινυτάρχει με κατάλοιπα παλαιών τρόπων παραγωγής, τα οποία εξαρθρώνει μέσα από μια ανελέητη πορεία επιβολής των συμφερόντων του «αναπτυγμένου» κόσμου. Αλλά η πορεία αυτή δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την τάση ομογενοποίησης. Ο νόμος της ανισόμερης ανάπτυξης λειτουργεί και στην εποχή μας, ίσως περισσότερο έκδηλα στην εποχή μας, οξινοτάτας τις υπαρκτές ανισότητες, την αντίθεση φτώχειας και πλούτου, το χάσμα ανάμεσα στον υπό εξμετάλλευση «τρίτο κόσμο» και τις μητροπόλεις του καπιταλισμού.

Η τάση για «παγκοσμιοποίηση» είναι εγγενής στην εμπορευματική-κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Στην πρώτη φάση της, η πρωταρχική καπιταλιστική συσσώρευση πραγματοποιήθηκε με την εξμετάλλευση των αγροτών και του πρωτεαριάτου της Ευρώπης, με τους απελείωτους πολέμους και με τον εξανδρατοδισμό και τη λεηλασία των πλούτου των αποικιών. Στα πρώτα του στάδια ο καπιταλισμός εξμετάλλευθηκε τις πρώτες ύλες των αποικιών, ως ένα βαθμό την εργατική τους δίναμη (φυτείες, ορυχεία) και φυσικά τις εξμεταλ-

λεύθηκε και ως αγορές για τα βιομηχανικά του προϊόντα. Το σημερινό στάδιο χαρακτηρίζεται από την εξαγωγή κεφαλαίου για ίδρυση βιομηχανιών στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Συνέπειες: η εκμετάλλευση της φθηνής εργατικής δύναμης των χωρών αυτών, η δημιουργία ενός μαζικού, εξαθλιωμένου προλεταριάτου και η αντίστοιχη αποβιομηχάνιση και η ανεργία στις μητροπόλεις του κατιταλισμού.

Η διαδικασία διεθνοποίησης των κεφαλαίου πραγματώνεται κυρίως με τη μορφή διεθνικών εταιριών και πολυκλαδικών μονοπωλίων. Άλλα ή κρίση υπερπαραγωγής καθιστά δύσκολη την παραγωγική επένδυση των κεφαλαίου, εξ ου η συσσώρευση παρασιτικού, χρηματιστικού κεφαλαίου που διακινείται καθημερινά σε απίστευτα μεγέθη (1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ο καθημερινός τίζος των νέων ναών του τέλος). Η τάση για διεθνοποίηση αντιφέρεται με τη διατήρηση του έθνους-κράτους, των κρατικών συνόρων και του κρατικού προστατευτισμού. Η αντίφαση αυτή, μαζί με την πρακτική των ΗΠΑ για παγκόσμια πρημονία, εκφράστηκαν στο ιδεολογικό πεδίο με τις «θεωρίες» για το ιστορικό ξεπέρασμα του έθνους-κράτους και της εθνικής κυριαρχίας. Αυτή η πρακτική και η αντίστοιχη «θεωρία» υλοποιήθηκαν με τους πρόσφατους πολέμους της «Νέας Τάξης». Και ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για ένα διεθνισμό που θα συμφιλίωνε τα έθνη, η τάση αυτή, μαζί με τα κατάλοιπα του παρελθόντος, γέννησαν νέους εθνικισμούς και θρησκευτικούς φονταμενταλισμούς, ως τη σφρεβλή απάντηση των λαών στην επιθετικότητα των κεφαλαίουν.

Η «Νέα Τάξη», συνολικά, ενίσχυε τις κλασικές και γέννησε νέες αντιθέσεις πλανητικής πλέον κλίμακας. Αντιθέσεις ανάμεσα στις τρεις μητροπόλεις του κατιταλισμού. Ενδοκατιταλιστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό κάθε χώρας. Οξύνονται της πάγιας και θεμελιακής αντίθεσης κεφαλαίου και εργασίας. Οξύνονται των αντιθέσεων των κεφαλαιοκρατικών χωρών με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και το πλέγμα των αντιθέσεων δεν είναι παγιαμένο. Στο έδαφος της αντίθεσης κεφαλαίου και εργασίας θα έχουμε στο μέλλον νέες αντιθέσεις ανάμεσα στις κλασικές μητροπόλεις του κατιταλισμού και τις αναδυόμενες νέες «μεγάλες δυνάμεις»: την Κίνα, τις Ινδίες, τη Ρωσία, τις χώρες της Αύγουστης και της Λατινικής Αμερικής.

Εισερχόμαστε σ' έναν αιώνα νέων, γενικευμένων συγκρουνιακών καταστάσεων. Οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν είναι πλέον τοπικές. Είναι πλανητικές. Πλανητική μέσα από μια μακρά διαδικασία θα είναι και η λύση τους: νέα βαρβαρότητα και ενδεχόμενη αυτοκαταστροφή του ανθρώπινου είδους ή, μέσα από αγώνες και οδύνες, η παγκόσμια σοσιαλιστική κοινότητα.

Ανάγκη συνεπάως να κατανοήσουμε τις αντιθέσεις και τις λανθάνουσες δυνατότητες του νέου αιώνα. Να κατανοήσουμε τον κόσμο για να τον αλλάξουμε. Το σημερινό αφιέρωμα της ΟΥΤΟΠΙΑΣ στον István Mészáros, έναν από τους σημαντικότερους σημερινούς θεωρητικούς του μαρξισμού είναι, ελπίζουμε, μια μικρή συνεισφορά σ' αυτή την προσπάθεια. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν, κατά τη γνώμη μας, και οι μελέτες των Γ. Πλάγγεση, Π. Τσιαμούρα και Γ. Οικονομάκη, καθώς και τα επίκαιρα άρθρα των Δ. Μπελαντή και Α. Θεοφίλου.

Στο σημερινό τεύχος παρουσιάζονται έργα της Αμερικανίδας ζωγράφου Georgia O' Keeffe, η οποία γεννήθηκε στο Sun Prairie του Wisconsin το 1887 και πέθανε στη Santa Fe του N. Μεξικού το 1986.