



Ακρυλικό και χάρβοντο σε ξύλο, 50x70 cm, 1995

Το αφιέρωμα του σημερινού τεύχους έχει ως τίτλο: *Κοινωνία και Υγεία*. Ήδη ο τίτλος υποδηλώνει ότι, αν θέλουμε να κατανοήσουμε και όχι απλώς να καταγράψουμε τα προβλήματα υγείας που χαρακτηρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τα συσχετίσουμε με τις συγχεκριμένες συνθήκες ζωής και εργασίας στις κοινωνίες του αναπτυγμένου καπιταλισμού.

Η έννοια της προόδου είναι, ως γνωστόν, κατ' εξοχήν έννοια που συνδέθηκε με την ανάπτυξη των κεφαλαιοκρατικών κοινωνιών. Πρώιμοι ιδεολόγοι της αστικής τάξης, όπως ο Ντεκάρτ, ο Φρ. Μπέρκον και άλλοι τόνιζαν τις ευεργετικές συνέπειες της προόδου των επιστημών και της τεχνολογίας. Όμως οι στοχαστές αυτοί δε λάμβαναν υπόψη τις αντιφάσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και τις συνέπειές τους για το μέλλον των ανθρώπων. Άλλοι, αντίθετα, όπως ο Χομπτς, κατέγραψαν τη βαρβαρότητα του αναπτυσσόμενου καπιταλισμού και άλλοι, όπως ο Μόρονς, ορματίστηκαν μια κοινωνία ισότητας, που θα μπορούσε να ξεπεράσει την κοινωνική αδικία και τη βαρβαρότητα του πρώιμου καπιταλισμού.

Σήμερα ξούμε τις ώριμες, πλανητικές αντιθέσεις του αναπτυγμένου καπιταλισμού: Την άνιση ανάπτυξη και τη στυγνή εκμετάλλευση των «υπανάπτυκτων» χωρών, την εντεινόμενη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, τις κρίσεις, την αυξανόμενη φτώχεια μέσα στον κοινωνικό πλούτο, την ανεργία, την αφεβαιότητα, τη μοναξιά και το άγχος, τις νέες «μετα-μοντέρνες» μορφές αποξένωσης και αλλοτρίωσης, την υποβάθμιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, την κατασπατάληση των φυσικών αποθέμάτων και τους τοπικούς (επί του παρόντος) πολέμους της Νέας Τάξης.

Σ' αυτόν τον αντιφατικό και χαώδη κόσμο άρχισαν, ως συνέπειες της φτώχειας και συνολικά των συνθηκών ζωής, να επανέρχονται ασθένειες, όπως η φυματίωση, που είχαν θεωρηθεί ότι ανήκαν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, παλαιές ασθένειες, όπως οι καρδιοπάθειες και ο καρκίνος, εμφανίζονται πλέον με τη μορφή επιδημίας, οι πρώτες ως συνέπεια της έντασης και του άγχους, ο δεύτερος, ως προϊόν των μολυσμένων τροφών, της μολυσμένης ατμόσφαιρας και συνολικά της πάρα φύσιν ζωής στις σημερινές κοινωνίες. Η τεχνολογική ανάπτυξη, εξάλλου, με τη χρήση νέων οινιών, είχε ως συνέπεια την εμφάνιση νέων επαγγελματικών ασθενειών που προσβάλλουν όσους εργάζονται στην εξόρυξη και την επεξεργασία μεταλλευμάτων, στις χημικές και στις φαρμακευτικές βιομηχανίες, αυτούς που χορηγούμενοι στη δουλειά τους χημικές ουσίες, χρώματα, πλαστικά κ.λπ.

Αυτή είναι η μια πλευρά, η «υλική», των ασθενειών, παλαιών και νέων, της εποχής μας. Η ανεργία, η αφεβαιότητα για το μέλλον, η μοναξιά, η καταστροφή των κοινωνικών σχέσεων, η μετατροπή συνολικά των ανθρώπινου όντος σε μοναχικό παραγωγικό-καταναλωτικό

ον, η ατροφία των υπόλοιπων «διαστάσεων» του ανθρώπου στις αποξενωτικές σημερινές κοινωνίες, τροφοδοτούν τις ψυχικές ασθένειες που μαστίζουν τους κατοίκους των μεγαλοπόλεων (και όχι μόνο αυτούς), ενώ ταυτόχρονα ωθούν στην αναζήτηση «νοήματος» στους κλειστούς «παραδείσους» των ναρκωτικών.

Το σημερινό αφιέρωμα, που αποτελεί το κύριο μέρος του τείχους, επιχειρεί να προσεγγίσει τα προβλήματα της υγείας από διαφορετικές και «συμπληρωματικές» απόψεις. Το πρώτο μελέτημα εξετάζει τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας —της μόνιμης πλέον κατάστασης για ένα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού στις «αναπτυγμένες» κοινωνίες. Τρεις μελέτες, στη συνέχεια, εξετάζουν το πρόβλημα των ναρκωτικών στο σημερινό «βάρβαρο και βίαιο πολιτισμό» και ειδικά τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στο στρατό. Άλλα το δίπολο υγεία-ασθένεια αξιοποιείται από τις κυριαρχείς δινάμεις (κράτος, εταιρίες κ.λπ.) αως μηχανισμός κοινωνικής πειθάρχισης. Ταυτόχρονα, το πρόβλημα ασθένεια-θεραπεία υπήρχε πεδίο σύγκρουσης ανορθολογικών και ορθολογικών αντιλήψεων και πρακτικών. Τα κείμενα των Αλεξίου και Δημητρίου αναφέρονται σ' αυτή την όψη του προβλήματος. Στο προτελευταίο άρθρο διερευνώνται τα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα στο πλαίσιο των γενικότερων κοινωνικών αντιφάσεων, ενώ το τελευταίο άρθρο αναφέρεται στο φλέγον θέμα της αντιμετώπισης των ψυχικών ασθενειών και της αναγκαίας ψυχοατομικής μεταρρύθμισης.

Η ΟΥΤΟΠΙΑ αυτοπροσδιορίζεται ως περιοδικό θεωρίας και πολιτισμού. Εντούτοις δεν είναι περιοδικό «ακαδημαϊκό» χαρακτήρα, παρά τον υψηλό «ακαδημαϊκό» χαρακτήρα των κειμένων της. Η ΟΥΤΟΠΙΑ θέλει ταυτόχρονα να παρεμβαίνει, στο μέτρο του δινατού, και στα επιμέρους επίκαιρα προβλήματα. Οι πόλεμοι της «Νέας Τάξης», οι κίνδυνοι από τις πρόσφατες εξελίξεις στα πυρηνικά και ο χαρακτήρας και ο ρόλος του χρηματιστηρίου, του σύγχρονου αυτού ναού του τέχνου, είναι το αντικείμενο των σχολίων του σημερινού τείχους, σχολίων που γράφτηκαν από κατεξοχήν ειδικούς. Άλλα επίκαιρα θέματα αφορούν την κρίση στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σινολικότερα την κρίση της παιδείας, όπως συγκεκριμένοπολείται με τις «μεταρρυθμιστικές» απόπειρες του αρμόδιου υπουργείου. Επίσης το πρόσφατο Συνέδριο για τον Niko Poulanatzá έδωσε αφορμή για ένα σύντομο κριτικό σχολιασμό.

Ένα σημαντικό μέρος του σημερινού τείχους αναφέρεται στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Κρίναμε, σινεπώς, σκόπιμο να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα με το διευθυντή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), το δρ. Χαράλαμπο Πουλόπουλο. Τέλος, φέτος «γιορτάζουμε» την τραγική επέτειο του πραξικοπήματος της Χούντας στην Κύπρο, της τουρκικής εισβολής και της *de facto* δοχτούμησης του νησιού. Η μελέτη του Σπ. Σακελλαρόπουλου αποτελεί μια συνολική θεώρηση του κυπριακού προβλήματος.

Στο σημερινό τεύχος παρουσιάζουμε έργα του ζωγράφου Μιχάλη Μανουσάκη. Ο Μ. Μανουσάκης σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (1979-19884), με δασκάλους τους Δ. Μυταρά και Δ. Κοκκινίδη. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και είναι λέκτορας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Εικόνα εξωφύλλου, Μανουσάκης, ακρυλικό και κάρβουνο σε φύλλο 150x100, 1996.

Εικόνα οπισθοφύλλου, ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά, 30x40, 1999.