



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

OΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΜΕ την έκδοση του «Λεβιάθαν» μας ήταν δύσκολο να πιστέψουμε ότι θα τη σταθεροποιήσουμε, φτάνοντας σήμερα στο δέκατο τεύχος. Ευθύς εξ αρχής, με την πείρα που ήδη διαθέταμε, γνωρίζαμε ότι οι αντοχές τέτοιου είδους εθελοντικών πρωτοφουλιών σύντομα κάμπτονται.

Έχοντας υπόψη ότι τα χίμτρα για την ενασχόληση με τη θεωρία περιορίζονται προς το παρόν σε μια καλώς ή κακώς ενοούμενη επαγγελματικότητα είτε σε κάποιου είδους στράτευση η οποία δεν μας φαντόταν εντελώς πειστική, δεν υμφιβάλλαμε ότι ο «Λεβιάθαν» μπορούσε να εκδίδεται απλά γιατί «έτοι μας αρέσει». Πιστεύω ότι μ' αυτό τον τρόπο δώσαμε ένα διαφορετικό δείγμα του κοινώς ενοούμενου γούστου, που η διάλυση των σχέσεων αλληλεγγύης το έφερνε στο στόμα του καθένα σαν ίβρη. Αυτό που ο Maffesoli ονομάζει «ήθος της αισθητικής» είναι ένας καλός ορισμός των όσων προσανέφερα.

Εντούτοις η ίδια η έκδοση, έστω κι ας ένα «άλλο» δεν παίει να είναι μέρος της κακής πραγματικότητας, η οποία την γενά. Αυτή η διαπίστωση μας βοήθησε πολλές φορές να διασώσουμε την έκδοση του «Λεβιάθαν» για να διασωθούμε και μεις. Μολονότι οι τριβές, οι διαφωνίες και οι εντάσεις δεν έπανυσαν σ' όλη τη διάρκεια της έκδοσης νομίζω ότι το προϊόν όλων αυτών έσωσε αυτό που άξιζε να σωθεί. Θέλοντας να ανταποκριθούμε σε όσα νομίζουμε ως προσδοκίες της πρωτοφουλίας μας αντιμετωπίσαμε αρχετές φορές το ενδεχόμενο να μας ξεπεράσει το περιοδικό και να βρεθούμε στην περίεργη κατάσταση να την χαλουπούμε ως ξένοι. Ευτυχώς η φροντίδα για τις μεταξύ μας και με τους συνεργάτες σχέσεις μας βοήθησε να μη χάσουμε τους αρχικούς προσανατολισμούς.

Παραφράζοντας τον Herbert Marcuse θα έλεγα ότι η ταυτότητα του «Λεβιάθαν» δεν είναι παρά η συνεχής άρνηση των δυκών μας ατελειών, μια πραγμάτωση που συνεχώς αναφέρεται μέσα από την εξέλιξη «αυτού που είναι» σε

κάτι άλλο. Η φανερή πλευρά αυτής της διαδικασίας είναι το εκάστοτε τεύχος ενώ η αφανής είναι η επιθυμία έκφρασης (ή αν θέλετε η εκλογήκευση των παθών) που όπως όλους διακατέχει κι εμάς. Καθώς δε η εξουσία των γεγονότων τείνει να γίνει ολοκληρωτική, να αφομοιώσει κάθε αντίθεση και να καθορίζει ολόκληρο το σύστημα ενοιών η προσπάθεια να εκφραστούμε μέσα από μια γλώσσα που δεν είναι η γλώσσα όσων επιβάλλονται, ενισχύονται και αφελούνται από τα γεγονότα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Αυτό μας οδήγησε μέχρι και σήμερα να διατηρούμε την πολυφωνία και την αντιπαλότητα στις απόψεις όπως φανερώνει και το δέκατο τεύχος.

Γ. Ν. Μερτίκας 21/6/91

