

Ας αρχίσουμε σήμερα από τα «οικεία κακά». Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ολοκληρωτική υπαγωγή της ανώτατης παιδείας και της έφεινας στις ανάγκες της κεφαλαιοκρατικής αναδιάρθρωσης, επιχείρησε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να αρθεί το εμπόδιο για τη δημιουργία ιδιωτικών «πανεπιστημίων». Ο ανυποχώρητος αγώνας των σπουδαστών και των πανεπιστημιακών ανάγκασε την κυβέρνηση σε τακτικού χαρακτήρα υποχωρήσεις. Από τη σάση του ΠΑΣΟΚ θα εξαρτηθεί αν το πρόβλημα του άρθρου 16 θα μετατεθεί για μια τετραετία. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση επειγεται να καταθέσει νέο νόμο-πλαίσιο ο οποίος, κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα κινείται προς την ίδια αντιδραστική κατεύθυνση. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, ο αγώνας της πανεπιστημιακής κοινότητας για αναβάθμιση του Πανεπιστημίου θα σινεχισθεί. Ένα σύντομο κείμενο του σημερινού τείχους είναι αφιερωμένο σ' αυτό το πρόβλημα.

Παράλληλα με το άρθρο 16, η κυβέρνηση επιχειρεί την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, με σόχο την οικοπεδοποίηση εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικής γης. Το άρθρο του Π. Τότσικα αναλίνει συγκεκριμένα τους κυβερνητικούς στόχους και τις σινέπιες από την ενδεχόμενη αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Αλλά τα «οικεία κακά» δεν είναι άσχετα με τη συνολική πορεία των καπιταλισμού και τις νέες αντιθέσεις που προκαλεί η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου. Ο Γ. Λιοδάκης θέτει το ερωτήμα αν ο καπιταλισμός έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο και μετά την τεκμηρίωση μιας καταφατικής απάντησης, αναλίνει τις προοπτικές παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό και όχι τυπικό ερώτημα, και ελπίζουμε να ανοίξει μια σχετική συζήτηση από τις σήλες της Ουτοπίας. Νέο στάδιο ή νέα φάση, τα δεινά για τους εργαζομένους είναι δεδομένα. Ένα σύντομο κείμενο του Γιώργου Σταμάτη αναλίνει το νέο, απάνθρωπο φαινόμενο της «εκμίσθωσης των εργαζομένων», παίρνοντας το παράδειγμα της Γερμανίας. Άλλα «στο πρόσωπο του γείτονά σου, βλέπε το αιφνιανό σου πρόσωπο». Όμως, δεν πρόκειται για το «αιφνιανό». Και στη χώρα μας έχει ήδη αρχίσει η «εκμίσθωση» ανθρώπων. Ωστόσο η «υπερδίναμη», πρωτοπορία της νέας βαφθαρότητας, δεν είναι τόσο άτρωτη όσο φαίνεται. Το δεύτερο κείμενο του Γιώργου Σταμάτη αναδεικνύει «το ξεδόντιασμα του τίγον» από την ίδια την αγορά: τη «θεότητα» των καπιταλισμού.

Καιρός της κατάρρευσης. «Καιροί της καταφύγιας» (Ανδρύ Λεφέβρ). Η ιστορία ξαναγράφεται από τους νικητές. Η Σοβιετική Ένωση και το «σοσιαλιστικό στρατόπεδο» δεν ήταν άλλο από ένα απέραντο «γκουλάγκ». Οι Σοβιετικοί αναγκάστηκαν να πολεμήσουν σπρωγμένοι από το κνιούτο των Στάλιν. Το ναζισμό το σινέτριψαν κυρίως οι Διντικοί σύμμαχοι και όχι κυρίως ο Κόκκινος Στρατός. Τα είκοσι αν όχι τριάντα εκατομμύρια των νεκρών της Σοβιετικής Ένωσης ήταν δευτερεύον περιστατικό του «μεγάλου πολέμου». Η παγκόσμια ιστορία πρέπει να ξαναγραφεί και πρόθυμοι κονδυλοφόροι είναι εύκολο να βρεθούν. Έχουν ήδη τεθεί επί το έγον. Παγκόσμια ιστορία και ιστορία της Κατοχής στην Ελλάδα, της ελληνικής Αντίστασης και του ελληνικού Εμφυλίου. Και εδώ η ιστορία πρέπει να αντιστραφεί. Η τρομοκρατία ήταν έργο του ΕΛΑΣ. Οι ταγματασφαλίτες ήταν πατριώ-

τες που αμίνονταν. Τον Εμφύλιο δεν τον προκάλεσαν οι Άγγλοι και η ελληνική αστική τάξη. Τον προκάλεσε η Αριστερά. Τα άρθρα του Κ. Παλούκη και του Μ. Λυμπεράτου αναλύουν όψεις της «ελληνικής τραγωδίας».

Οι ιδεολόγοι της «Νέας Τάξης», από τη δική τους πλευρά, βιάστηκαν να ανακηρύξουν το «τέλος της ιστορίας». Μαζί με το προσδοκώμενο «τέλος» και το τέλος των «μεγάλων αφηγήσεων»: της Φιλοσοφίας, της Επιστήμης, της Ιστορίας κλπ. Η μεταμοντέρνα «αδίναμη σκέψη» ή «μη σκέψη». Επόχειτο, κατά τους μεταμοντέρνους προφήτες, να κυριαρχήσει στις «μεταμοντέρνες» κοινωνίες μας. Οι προφήτες για τις κοινωνίες των λοβιστομημένων διαφεύστηκαν ήδη. Το ίδιο (ή περίπου) και οι προφητείες για τον τελικό θάνατο του μαρξισμού. (Τελικό, επειδή ο θάνατος του μαρξισμού είχε πολλάκις αναγγελθεί, ήδη από την εποχή του Ένγκελ και του Λένιν.) Άλλα, αντίθετα με τους προφήτες, τα πρώτα σημάδια μιας νέας άνοιξης είναι ήδη ορατά. Η Ουτοπία φιλοξενεί συστηματικά κείμενα που επαληθεύονται τον προηγούμενο ισχυρισμό. Άλλα από το «σώμα» του μαρξισμού το πιο νεκρό, «ιδεολογικό» αν όχι θεολογικό κομμάτι, ήταν, κατά τους αστούς ιδεολόγους, η μαρξιστική θεωρία του είναι. Καλύτερα, η μαρξιστική οντολογία – οντολογία χωρίς μεταφυσική. Προ ετών είχε διεξαχθεί μια εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση γι' αυτό το θέμα στη Γαλλία. Δημοσιεύουμε σήμερα τα σχετικά κείμενα των L. Sèvè, Y. Quipiou και G. Gastaid.

«Αιώνας της Επιστήμης», αλλά ο μινιστικισμός, επιστημονικοφανής ή χιδαίος, ανθεί και στη χώρα όπου «γεννηθήκε η φιλοσοφία». Από τη γέννηση του Σύμπαντος μέχρι το αστρικό μας σώμα, τους εξωγήινους και τη φρατελιά, ο ελληνικός λαός μπορεί να φωτιστεί από εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοράσεις για την ιδεολογική κατάντια ενός κόσμου. φορέα «αλλοτριωμένης συνείδησης ενός κόσμου αλλοτριωμένου». Τα κείμενα των Δ. Δαγκλή και Α. Θεοφίλου ανασκειάζουν ορισμένες απόψεις των σημερινού ανορθολογισμού.

Ανορθολογισμός, κυρίαρχος, συντηρούμενος, έκφραση της παρακμής των σημερινών κοινωνιών. Ανορθολογισμός, αλλά και κριτική σκέψη. Τα άρθρα των Δ. Βεργέτη και Π. Σωτήρη είναι δύο συνεισφορές στην κατανόηση του σημερινού κόσμου. Το πρώτο είναι «μια κλινική και πολιτική αποκρυπτογράφηση των ναρκωτικών» απ' αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας Μάτσα. Το δεύτερο επανέρχεται στο έργο του Λουκάτζ, στο οποίο η Ουτοπία έχει ήδη αφιερώσει ένα τεύχος και για το οποίο έχει πραγματοποιήσει ένα Συνέδριο.

Τέλος, και όπως πάντα, η τέχνη. Δύο άρθρα: της Νάντιας Βαλαβάνη για το έργο του Μπρεχτ απ' αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατό του και του Γιώργου Μανιάτη για το έργο του Μότσαρτ. Επίσης, ένα σίντομο μελέτημα του Αντρέα Παγούλατου για το μεγάλο ποιητή Manuel Bandeira και επιλογή ποιημάτων, των μεταφρασμένα επίσης από τον Α. Παγούλατο. Και όπως πάντα, το Χρονικό των Βιβλίου.

Το σημερινό τεύχος εικονογραφείται με έργα του Ολλανδού ζωγράφου Jacob van Ruisdael, με έπιμελεια της Μαρίας Κοκκίνου.

Δυο επανορθώσεις: Το προηγούμενο τεύχος της Ουτοπίας ήταν ένα αφιέρωμα στον Mise-en-scène Φουκώ. Το αφιέρωμα επιμελήθηκαν η Κατερίνα Μάτσα και η Κατερίνα Κέη.

Επίσης στο προηγούμενο τεύχος, η κριτική του βιβλίου του Χάρολντ Πίντερ, Φωνές, ήταν της Μαρίας Βλάμη και όχι της Αιμιλίας Καραλή. Ζητούμε συγγνώμη και από τις δύο συνεργάτιδες της Ουτοπίας.