

Λέγεται συχνά: «Η ζωή είναι ένα θαίμα». Αλλά το «θαίμα» είναι το αποτέλεσμα του αυτοδιναμισμού της ύλης, η οποία σε μια φάση ανοδικής πορείας, αίξονος σινθετικοτήτας, δημιουργίας μορφών, πέρασε από την άζωη στην έμβια μορφή, και στην πορεία, μέσα από τη διαλεκτική αλληλεπίδραση του βιολογικού και του ομαδικού-κοινωνικού, έφτασε να «σκέψεται». Το πνεύμα, όπως σημειώνει ο Γκράμσι, δεν βρίσκεται στην αφετηρία, αλλά στην κορύφωση του γίγνεσθαι της ύλης.

Τι είναι λοιπόν η ζωή; Κατά καιρούς δοθήκαν διάφορες απαντήσεις σε αυτό το κεφαλαιώδες ερώτημα. Η πρώτη, στοιχειωδώς φιλοσοφική, ήταν φισιοχρατική: η ζωή είναι προϊόν της εξέλιξης της ύλης. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας δίνει μια περιγραφή, αφελή και ταυτόχρονα μεγαλοφυή, της δημιουργίας της ζωής στις αρχέγονες λίμνες η θάλασσες η οποία προοιωνίζεται τη σύγχρονη θεωρία για τον αφιογενή σχηματισμό των πρώτων οργανικών οινούχων. Ο Αναξίμανδρος, εξάλλου, είχε διατυπώσει μια θεωρία της εξέλιξης, προϊόν της οποίας ήταν και ο ίδιος ο άνθρωπος.

Αυτό όμως που κυριάρχησε, χιρίως στη χριστιανική Ευρώπη, ήταν το δόγμα της δημιουργίας της ζωής και του ανθρώπου από τον Θεό (Λαβών χοντρά από της γης κ.λ.τ.). Όμως η αναπτυσσόμενη επιστήμη είχε ανάγκη από συγκεκριμένες θεωρίες. Μια πρώτη, μεταφυσική «θεωρία» δεχόταν την αιωνιότητα των ειδών, τα οποία παρέμειναν τέτοια που τα δημιούργησε ο Θεός. Η «θεωρία» αυτή ήταν προϊόν συμβιβασμού της αδινατης ακόμα επιστήμης με το δόγμα. Μητικιστική εξάλλου ήταν και η υπόθεση για την ιταρξη κάποιας ζωτικής δίνυαμης (*vis vitalis*) η οποία διαφεύγεται με τη σύνθεση οργανικών οινούχων, και συγκεκριμένα της ουρίας, στο χημικό εργαστήριο. Στον αντίποδα αυτών των «εξηγήσεων» ήταν η υπόθεση για τον ερχομό σπερμάτων της ζωής από τον κοσμικό χώρο, όπως και η απλοϊκή υπόθεση για την αντόματη γένεση της ζωής.

Πρώτο λοιπόν ερώτημα, η προέλευση. Η γένεση. Αρρώκτα σινδεδεμένο, το ερώτημα για την εξέλιξη των μορφών της ζωής. Όπως είναι γνωστό, ο Δαρβίνος διατύπωσε την πρώτη επιστημονική θεωρία της εξέλιξης, στηριζόμενος όχι μόνο στις δικές του παρατηρήσεις αλλά και σε παρόμοιες υποθέσεις άλλων φισιοδιφών.

Σήμερα η θεωρία της εξέλιξης αποτελεί βεβαιωμένη επιστημονική θεωρία. παρά τις διάφορες σχολές των μεταγενεστέρων και παρά την αντίσταση της εκκλησίας και αντιδραστικών κοινωνικών δινάμεων. Η εξέλιξη των ειδών είναι δεδομένη. Αλλά η εμφάνιση της ζωής:

Και στο ερώτημα αυτό έχει απαντήσει η σημερινή επιστήμη. Συγκεκριμένα σήμερα παράγονται στο εργαστήριο, σε συνθήκες παρόμοιες με των αρχέγονων θαλασσών κ.λ.τ., οργανικές οινοίς από ανόργανες. Μια «σούπα» οργανικών οινούχων που σχηματίστηκαν αφιογενώς υπήρξε η πρώτη ύλη από την οποία, μέσα από σειρά μετασχηματισμών με αίξονα περιπλοκότητα, σχηματίστηκαν οι πρώτες μορφές ζωής. Τα σινσωματώματα της υπόθεσης του Οπάριν δεν είναι κυτταρικές μορφές, εντούτοις έχουν κάποια υποτυπωδή, μεταβαλλόμενη «δομή» και ανταλλάσσουν ύλη με το περιβάλλον. Πρώτη ανώτερη μορφή ήταν τα κύτ-

ταρα χωρίς πινγήνα και στη συνέχεια τα κύπταρα με πινγήνα. Από τη στιγμή που υπήρξε η πρώτη κυπταρική μορφή είναι δινατόν να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη: την εμφάνιση όλο και πιο σύνθετων έμβιων όντων. Βεβαίως υπάρχουν κενά, διαφορετικές απόψεις, αλλά η εξέλιξη αποτελεί πλέον επιστημονικό γεγονός.

Η θεωρία του Δαφύνου είναι επιστημονική. Άλλα στην εποχή του Δαφύνου ήταν άγνωστες οι βαθύτερες χημικές διεργασίες που συνιστούν το υλικό βαθός της ζωής, όπως και οι μηχανισμοί της κληρονομικότητας και της μετάλλαξης των μορφών. Σήμερα υπάρχει σημερικαμένη γνώση αυτών των μηχανισμών, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και αναδεικνύει την αιχονιαστική περιπλοκότητα και το πλήθος των βιοχημικών διεργασιών. Η ανακάλυψη τέλος του γονιδιώματος αποτελεί τη βάση για την κατανόηση της κληρονομικότητας, των μεταλλάξεων και της εξέλιξης. Παρά τον κυρίαρχο μηχανιστικό-βιολογικό ανταγωνισμό, η διαλεκτική της έμβιας ύλης είναι πλέον σιγκεκριμένη.

**Και ο άνθρωπος; Και το πνεύμα:** Σήμερα επίσης αποτελεί επιστημονικό γεγονός το ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν της μακράς πορείας της φύλογένεσης. Επίσης θεμελιώνεται επιστημονικά η υλιστική θέση ότι το πνεύμα είναι «προϊόν» της λειτουργίας της ύλης, η οποία έφθασε σε τυπηλό βαθμό συνθετικότητας. Άλλα η βιολογική είναι η μία από τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης της νόησης. Κάποια στοιχειώδης νόηση αποτελεί προϋπόθεση της ομαδικής ζωής. Άλλα αναδραστικά, η ομαδική και σε συνέχεια η κοινωνική ζωή αποτέλεσαν την προϋπόθεση για την ανάπτυξη της νόησης, της αφηρημένης και της επιστημονικής σκέψης. Η σημερινή επιστήμη επιβεβαίωσε τις διαισθήσεις των αρχαίων υλιστών, αλλά και την άποψη του Σπινόζα για τον εγκέφαλο ως σκεπτόμενο σόμα. Ο επίσης αρχαίος διύσμός της ύλης και του πνεύματος, όπως και ο νεότερος Καρτεσιανός των *res cogitans* και *res extensa* δεν έχουν επιστημονικό θεμέλιο. Χαρακτηρίζουν μια φάση της ανθρώπινης νόησης, αλλά και της πάλης των ιδεολογιών.

Σε αυτό το τεύχος της Οινοπίας σιγνεχίζουμε το στοχασμό πάνω στο φαινόμενο της ζωής, που εγκαινιάσαμε με παλαιότερα αρθρα και προταντός με το αφιέρωμα του τεύχους 50 (Μάιος-Ιούνιος 2002). Άλλα στο σημερινό τεύχος προχωρήσαμε και στη μελέτη προβλημάτων της ανθρώπινης ύπαρξης ως κοινωνικού όντος, με τα άρθρα του Θ. Μεγαλοοικονόμου και του Lucien Sève.

Το σημερινό τεύχος της Οινοπίας κινλοφορεί σε μια εποχή εξαιρετικά κοίσμη για την ανθρωπότητα. Μια σειρά σύντομα κείμενα και επίκαιρα αρθρα επιχειρούν να «φωτίσουν» τις αντιθέσεις, τις τραγωδίες, αλλά και τις κινοφορούμενες δινατότητες του κόσμου μας. Και φυσικά από το τεύχος δεν απονισάζει η ποίηση, όπως και το Χρονικό του Βιβλίου.

Το σημερινό τεύχος εικονογραφείται με έργα των Klimt, Schiele, Moser και Kokoschka από την πρόσφατη έκθεση «Βιέννη 1900» που πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais στο Παρίσι (3 Οκτωβρίου 2005-23 Ιανουαρίου 2006), επιλεγμένα από τη Μαρία Κοκκίνου.