



Σεργκέι Ιβανόβ, Αψιμαχία, 1905

Σκέψεις και παρατηρήσεις στον πόλεμο του Ιράκ

Hπαρακολούθηση ενός πολέμου, από το παρατηρητήριο ενός κατοίκου τρίτης χώρας (όπως είναι η Ελλάδα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράκ), αποτελεί πρόκληση για τη θέση φιλοσοφικών ζητημάτων προσαρμοσμένων απολύτως στον τόπο και το χρόνο.

Θα αριθμούσα, πρώτο, το ζήτημα της ταυτότητας του παρατηρητή. Ο παρατηρητής δύσκολα μένει τρίτος σε μια τέτοια σύρραξη. Ισχυρότατα πεδία συμπάθειας τον έλκουν προς τον έναν ή τον άλλο πόλο της σύγκρουσης. Λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, πολλοί κάτοικοι του πλανήτη δεν είχαν καμιά δυσκολία να δηλώσουν «Είμαστε όλοι αμερικάνοι», χωρίς να έχουν (ούτε να θέλουν να έχουν) αμερικανική υπηκοότητα. Τώρα; Γιατί δεν θα πρέπει να δηλώσουν «Είμαστε όλοι ιρακινοί»;

Χίλιες φορές, παρά η στάση ορισμένων στρατιωτικών αναλυτών των παρ' ημίν καναλιών, οι οποίοι αναφέρονται στα «συμμαχικά» στρατεύματα ως να ήσαν «ημέτερες δυνάμεις».

* * *

Ας είμαστε σαφείς: η «τρίτη», η «οιδέτερη στάση», η στάση των «ίσων αποστάσεων», η οποία λαμβάνει δυο κύριες μορφές, του ανέξοδου «φιλειρηνισμού» και την «ανθρωπιστική», είναι πολύ «λίγη» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βρίθει, δε, μυιών, κατά την ανάλογη φάση του Γιάννη Σκαρίμπα: «από μήνες, όμως, βρίθουν και οι ανακοινώσεις του ΟΗΕ».

Θα κάνω, εδώ, μια παρένθεση για τον πρώην επιθεωρητή του ΟΗΕ, τον Χανς Μπλιέ: αυτόν, ο οποίος, μετά την έκρηξη του πολέμου, δίνει αφειδώς συνεντεύξεις, ότι τελικά το Ιράκ δεν είχε τα απαγορευμένα όπλα, για τα οποία το κατηγόρησαν και εξαιτίας των οποίων, εννοείται, έγινε ο πόλεμος. Θυμάμαι ότι παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πριν την έκρηξη του πολέμου. Ήταν τόσο σαφής και κατηγορηματικός ότι το Ιράκ ήταν στην ουσία άστολο; Όχι! Κρατούσε «ίσες αποστάσεις»: δεν βρήκαν μεν ακόμη απαγορευμένα όπλα, αλλά «δεν συνεχίζεται» και το ιρακινό καθεστώς. Το δε μέγιστο κατόρθωμα των διαβότων εκείνων επιθεωρήσεων, ο εξαναγκασμός, με την απειλή του πολέμου, μιας χώρας να καταστρέψει τημήμα του εξοπλισμού της (τους πυραύλους ΑΛ ΣΑΜΟΥΝΤ), ώστε, και εν όψει της προαποφασισμένης αμερικανικής επίθεσης, να βρεθεί με λιγότερα όπλα για την άμυνά της, επαληθεύει μάλλον τις κατηγορίες των ιρακινών ότι οι συγκεκριμένοι επιθεωρητές λειτούργησαν μάλλον ως κατάσκοποι των

δυνάμεων που είχαν ήδη προετοιμάσει την επίθεσή τους, παρά ως τρίτοι κριτές των κατηγοριών που απευθύνονταν κατά της χώρας τους.

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την «κατηγορία» ότι το Ιράκ έχει απαγορευμένα όπλα, είναι βέβαιο ότι η Δύση παρέβη τις βασικές «δυτικές» αρχές της, δηλαδή ότι είναι ο κατηγορος που έχει το βάρος να αποδειξει την κατηγορία και όχι ο κατηγορούμενος που πρέπει να αποδειξει την αθωότητά του.

Ο κατηγορούμενος, με βάση τη θεμελιώδη αρχή που διακηρύχτηκε με τη Γαλλική Επανάσταση, το «τεκμήριο αθωότητος», το οποίο έκτοτε αποτέλεσε θεμελιώδες ατομικό δικαιώμα για πολλά Συντάγματα (δυστυχώς, όχι τα πρόσφατα ελληνικά, με αποτέλεσμα, παρά το ότι το παραπάνω δικαίωμα εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι περισσότεροι εγχώριοι δικαστές και εισαγγελείς να το αγνοούν θεωρητικά και να το παραβιάζουν συστηματικά), τεκμαιρέται αθώος και δεν έχει καμία υποχρέωση να αποδειξει την αθωότητά του. Το Ιράκ, αντιθέτως, υποχρεώθηκε να αποδειξει ότι δεν έχει όπλα μαζικής καταστροφής, του επιβλήθηκε, δε, ως ποινή, ένας πόλεμος, πριν να τελειώσει καν η διαδικασία της απόδειξης.

Στη διαδικασία αυτή, ο Χανς Μπλιξ, με τις επανειλημμένες εκθέσεις του, προσπάθησε να τηρήσει «οινόδευτη στάση», ανακοίνωνε εκθέσεις ήξεις αφήσεις, και η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ του αποτυχία δεν περιορίζεται στο ότι τελικώς ξεκίνησε ο πόλεμος (κάτι που, πιθανώς, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει), αλλά και στο ότι εξέθεσε και το ρόλο του ΟΗΕ, και έδωσε το παράδειγμα μιας προσωπικότητας «λίγης», για τις περιστάσεις στις οποίες βρέθηκε και για το ρόλο που εκλήθη να παίξει. Η εξισορροπητική στάση ενέχει, μεταξύ άλλων, και τέτοιους κινδύνους.

* * *

Το ζήτημα της ταυτότητας του παρατηρητή μιας σύγχρονης είναι, συνεπώς, το πρώτο σημαντικό φιλοσοφικό ζήτημα που τίθεται εν όψει του αμερικανο-ιρακινού πολέμου.

Αποκλειομένης της τρίτης στάσης, τα περισσότερα υποκείμενα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τηρούν έναντι του πολέμου τη στάση των πορνών: παρακολουθούν, έτοιμες, όταν καταπέσει ο κουρνιαχτός, να πάνε με το νικητή.

Ποιος θα είναι, όμως, ο νικητής;

Εδώ παρεμβάλλεται ένα άλλο σημαντικό φιλοσοφικό ζήτημα: το ζήτημα της πραγματικότητας που κρύβεται πίσω από το φαινόμενο.

Δυο ορισμοί, εν προκειμένω:

Ως πραγματικότητα, εδώ, ευχαρίστως θα όριζα όχι μόνον παρελθόντα ή παρόντα γεγονότα, αλλά και μέλλοντα. Δηλαδή τον παρατηρητή ενδιαφέρει όχι μόνον πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα στρατεύματα των αμερικανών, πόσες είναι οι απώλειες σε μάχιμους, σε αμάχους, αν ζει, πέθανε, ή κάτι ενδιάμεσο ο Σαντάμ Χουσεΐν, ή αν έπαιξε με τα σκυλάκια του στον κήπο του Λευκού Οίκου ο Τζορτζ Μπους κ.λπ., ή και εσωτερικά γεγονότα, όπως ποιες οι πραγματικές προθέσεις του Μπους, ή αν είχαν προβλέψει οι οργανωτές των στρατιωτικών επιχειρήσεων την εξέλιξή τους ή όχι, αλλά και μελλοντικά, και ιδίως ποιος θα νικήσει. Το σημαντικότερο μέρος της πραγματικότητας βρίσκεται στο μέλλον.

Στο μέρος αυτό, δε, της πραγματικότητας –ή μάλλον στην όλη πραγματικότητα: παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική– πλησιάζουμε μέσα από το φαινόμενο.

Για τη δεύτερη παρατήρηση, θα μου επιτρέψει ο αναγνώστης να γίνω εδώ κάπως καντιανός. Να διακρίνω το a priori στοιχείο από το a posteriori στην προσέγγιση ενός «πράγματος καθεαυτού».

Ας ξεκινήσω από το a posteriori, το φαινόμενο που μας δίνει η εμπειρία. Σε τι συνίσταται το φαινόμενο του πολέμου;

* * *

Θα ξεκινούσαμε από την «αλήθεια της εικόνας», αλλά εδώ ο τρίτος θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός: πόσες από τις εικόνες που μεταδίδονται προέρχονται πράγματι από τον παρόντα πόλεμο, πόσες από άλλον, πόσες είναι μονταρισμένες ή σκηνοθετημένες; Οι ιρακινοί κατήγγειλαν τις πρώτες εικόνες που μετέδωσαν οι αμερικανοί, από στρατιώτες που παραδίδονταν στα αμερικανικά στρατεύματα, ότι προέρχονταν από τον προηγούμενο Πόλεμο του Κόλπου. Κάτι αλλες εικόνες, από ιρακινούς που δήθεν παραδίδονταν στους αμερικανούς, λέγοντας «γιατί να πολεμήσουμε αυτούς που έρχονται να μας ελευθερώσουν», βούν ότι είναι σκηνοθετημένες. Από την άλλη μεριά, ενδιαφέρον έχει το ξήτημα αν, σε κάθε εμφάνιση του Χουσεΐν στην τηλεόραση, διαρκούντος του πολέμου, πρόκειται για βίντεο πρόσφατο ή παλιό, για τον ίδιο τον αρχηγό του Ιράκ ή για κάπιον σωσία του.

Η αλήθεια της εικόνας είναι αναμφισβήτητη, βέβαια, όταν μεταδίδονται εικόνες από το βομβαρδισμό στην αγορά της Βαγδάτης: μικρά παιδιά νεκρά ή ακρωτηριασμένα, γυναίκες, μάνες, αδελφές, αδελφοί, πατεράδες, γιοι, να κλαίνε. Αυτά και πρόσφατα είναι και δεν είναι σκηνοθετημένα. Θα προσέξει, όμως, ο αναγνώστης ότι εδώ εξυπηρετούνται, με διαφορετικό τρόπο, και οι δύο πλευρές. Οι μεν ιρακινοί, με τις εικόνες αυτές, καταγγέλλουν τη θηριωδία των αμερικανών. Οι δε αμερικανοί, επιχειρούν, με τις ίδιες εικόνες, να τρομοκρατήσουν τους ιρακινούς, στο πλαίσιο του δόγματος «σοκ και δέος»: βομβαρδισαν την αγορά της Βαγδάτης επίτηδες, προκειμένου να δώσουν το «μήνυμα» στους ιρακινούς: εσείς οι άμαχοι δεν είστε ασφαλείς, ελάτε μαζί μας (βοηθήστε μας) να γλιτώσετε. Οσες περισσότερες εικόνες βομβαρδισμένων αμάχων, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες (με το μυαλό τους) να «εξεγερθούν» οι ιρακινοί «κατά του Σαντάμ».

Αν η εικόνα είναι κατ' αυτό τον τρόπο ύποπτη, κατά μείζονα λόγο η πληροφορία, όπου είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανένας αν είναι «πληροφορία» ή «προπαγάνδα», δηλαδή κατασκευασμένη και α πριοτεί ψευδής πληροφορία, η οποία σκοπεί σε βραχυπρόθεσμους στόχους, όπως να κρατήσει ψηλά το ηθικό των ημετέρων, καταρρακώντας το ηθικό των αντιπάλων.

Και στον τομέα των πληροφοριών, όπως και στον τομέα των εικόνων, ο πόλεμος αυτός διαφέρει από τον προηγούμενο «Πόλεμο του Κόλπου», ο οποίος διακρινόταν για το απόλυτα ελεγχόμενο των εικόνων και των πληροφοριών, για το εν μέσω πλήρους πλουραλισμού της πληροφορίας ασφυκτικό πληροφοριακό μονοπάλιο του CNN.

Εδώ, και με την άδεια (ή την ανοχή) και των δύο πλευρών, έχουμε δημοσιογράφους και εικονολήπτες διαφόρων εθνικοτήτων και από πολλά ΜΜΕ, όλων των ειδών, να καταγρά-

φουν διάφορες πλευρές του πολέμου, ένα σημαντικό μέρος της αλήθειας του, στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να προσεγγίσει ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος.

Αλλά μέσα από ποιες διαδικασίες ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ η εικόνα, επιλέγεται η πληροφορία που συνιστά το κατά τα παραπάνω φαινόμενο του πολέμου;

Θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα που προέκινψαν.

Το πρώτο: στην Αμερική, μεταδίδονται, με γενική συναίνεση των ΜΜΕ, επιλεγμένες πληροφορίες που στηρίζονται αποκλειστικά τις αμερικανικές θέσεις. Αντί για κοιμένα μέλη και πληγωμένα παιδιά Ιρακινών, βιοχαρικά και εγκώμια στρατιωτών που «έπεσαν για την πατρίδα». Τι γύρευαν στο Ιράκ, κανένας δεν φαίνεται να ωτάει εκεί. Αποτέλεσμα: ο πόλεμος βρίσκεται μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη και αυτό τεκμηριώνεται με τις σχετικές (απαραίτητες) δημοσιοτήσεις.

Το δεύτερο: δημοσιογράφος, βραφευμένος με Πούλιτζερ, ο Πίτερ Αρνέτ, έκανε το σφάλμα να πει ελεύθερα τη γνώμη του για τον πόλεμο, και μάλιστα με εκτίμηση ή μια πρόβλεψη, δηλαδή μια ΚΡΙΣΗ, που ήταν υπέρ των Ιρακινών, που μεταδόθηκε, μάλιστα, από την Ιρακινή τηλεόραση. Αμέσως απολύθηκε.

Και το ότι απολύθηκε, ουδέναν εκπλήσσει. Με εξέπληξε δυσάρεστα, όμως, το ότι ο ίδιος, αμέσως μετά την απόλυτη του, παραδέχτηκε ότι «έκανε λάθος» και «ζήτησε συγνώμη» για το σφάλμα του.

Ίσα ίσα, θα έπρεπε να εμμείνει στην άποψή του ή στο γεγονός ότι όσα είπε αποτελούν, ή ότι ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ άποψή του, και ότι, ακόμα κι αν, μετά, η γνώμη του άλλαξε, αναλαμβάνει την ευθύνη της. Πώς έξευτελίζει ο δημοσιογράφος έτσι την ελευθερία της έκφρασης;

Ας κρατήσουμε το γεγονός ότι, στο δυτικό κόσμο, ορισμένοι φοβούνται την απόλυτη περισσότερο από τις βόμβες και ότι αυτό βαραίνει καταλυτικά στην ελευθερία της έκφρασης, πρώτον, και στην ακρίβεια των πληροφοριών, πολλώ μάλλον στην ειλικρίνεια των γνωμών, δεύτερον. Του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, πάντως, πρέπει να του ζητήσουν να επιστρέψει το Πούλιτζερ, γιατί εφάνη ανάξιος.

* * *

Στο πλαίσιο των παραπάνω παρατηρήσεων, που αφορούν το a posteriori πλαίσιο του φαινομένου πολέμου του ΙΠΑΚ, θα ενέτασσα την εξέταση του a priori πλαισίου, δηλαδή της προϋπόθεσης ότι «θα νικήσουν οι αμερικανοί».

Η δεύτερη παρατήρηση που προαναγγείλαμε παραπάνω είναι ακριβώς ότι το ποιος θα νικήσει, από απλή πιθανολόγηση, μετατρέπεται σε αξίωμα του πολέμου, σε a priori στοιχείο που καθορίζει την οπτική και, εν πολλοίς, και το φαινόμενο, το a posteriori στοιχείο του όλου πολέμου.

Ο αναγνώστης του Τύπου, στα ζητήματα αυτά, διαβάζει, εν μέσω των εμβριθεστάτων αναλύσεων ή και των διαμαρτυριών για τον πόλεμο, και την («ως εκ περισσού») διαβεβαίωση ότι δεν γεννάται, βέβαια, ζήτημα για το ποιος θα είναι ο νικητής.

Δεν θέλω να λάβω, εδώ, θέση, για το αν θα νικήσει ο ένας ή ο άλλος. Αναγνωρίζω, μάλιστα, ότι οι συντριπτικές πιθανότητες για την έκβαση της υπόθεσης αυτής είναι υπέρ των

αμερικανών και των συνοδοιπόρων τους στον πόλεμο (μεταξύ των οποίων, άκουσα, όχι μόνον οι εγγλέζοι, αλλά και ευάριθμοι αλβανοί!).

Δεν με ενδιαφέρει αν οι αμερικανοί έχουν πιθανότητες «99%» ή «999 τοις χιλίοις» ή «εννιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννιά στο εκατομμύριο» να νικήσουν.

Με ενδιαφέρει να αφήσω μια γωνιά της σκέψης, ένα χώρο, για να νικήσουν και οι άλλοι ή, απλούστερα, να μη νικήσουν οι αμερικανοί.

Ένα χώρο που άνετα θα μπορούσε να παραμείνει και μετά την έκβαση του πολέμου, ακόμα και μετά την (πάντοτε πιθανή) νίκη των αμερικάνων: το χώρο «να μην είχαν νικήσει οι αμερικανοί».

Με ενδιαφέρει το φιλοσοφικό λάθος της μετατροπής της πιθανότητας σε βεβαιότητα, δηλαδή των (κακήν κακώς) συναγωγών μιας ατελούς γνώσης του παρόντος, σε ενατένιση της αυριανής πραγματικότητας.

Με ενδιαφέρει η μετάβαση από το γένος της εμπειρικής (κακήν κακώς) παρατήρησης, σε εκείνο της αξιωματικής προϋπόθεσης του πολέμου, δηλαδή της αριστού θέσεως της εικαζομένης (ασχέτως πιθανότητας) έκβασής του, ως αρχής, από την οποία απορρέουν, όπως καλώς αντιλαμβάνεστε: η επιλογή των εικόνων και των πληροφοριών και η αξιολόγησή τους, δηλαδή όλο το φαινόμενο.

Δηλαδή, ο φαύλος κύκλος: αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα με βάση μια υπόθεση για την έκβαση της επιχείρησης που εικάζουμε και εικάζουμε την έκβαση της επιχείρησης με βάση την πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε.

Μια τέτοια σκέψη που εμπλέκεται σε τέτοιο φαύλο κύκλο, βεβαίως, δεν είναι απλώς ανελεύθερη. Είναι λάθος.

Και, όπως όλο και περισσότεροι υποψιάζονται ότι αυτό το λάθος κάνανε οι αμερικανοί, και όχι μόνον ο Μπους, σεσημασμένος ολιγόνους, αλλά και τα στελέχη του, περί της ευφυΐας των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να μεταδίδονται από τα MME πολύ χαριτωμένα ανέκδοτα.

* * *

Ήδη η παραπάνω βεβαιότητα περί του ποιος θα είναι ο νικητής του πολέμου κλονίζεται, καθώς άρχισαν να την αμφισβητούν και ορισμένοι δημοσιογράφοι και ορισμένες πρωσωπικότητες των αράβων, αλλά και, υποδόρια, άρχισαν να τρυπώνουν αμφιβολίες στο μυαλό και των πιο απροβλημάτιστων. Ήδη, αντί για τη μονιστική οπτική «οι αμερικανοί θα νικήσουν», ή τη δυϊστική οπτική, «νίκη ή ήττα του ενός ή του άλλου», προτείνεται ένας ολόκληρος πλούτος ενδιάμεσων ερωτημάτων, πτυχών και ζητημάτων: αν η «νίκη» θα είναι στρατιωτική, πολιτική, ηθική, οικονομική, στις καρδιές των αράβων, αν ως «νίκη» εννοούμε τη νίκη σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα επιχειρήσεων και εν γένει την πραγματοποίηση των πραγματοποιηθεισών προβλέψεων, τη νίκη ασχέτως απωλειών, τι «κόστος» θα έχει η νίκη αυτή, μεγάλο ή μικρό, αν θα αντισταθμίζεται από τα «κέρδη» αυτής της «δουλειάς» και αν, στην περίπτωση που θα καταληφθεί η Βαγδάτη, η μέρα της κατάληψής της θα σημάνει το τέλος του πολέμου ή, μάλλον, την αρχή του.

Τέτοια ερωτήματα, όπως φαίνεται, δεν πέφασαν από το μυαλό των στελεχών που οργάνωσαν την τυχοδιωκτική επιχείρηση κατά του Ιράκ και που με εκπλήσσουσα αφέλεια εξώθησαν σ' αυτήν την ανθρωπότητα ολόκληρη.

Φάνεται ότι η δική τους οπτική καθοδίστηκε στο πλαίσιο μιας «ποντικόμορφης» (ως διαμορφωμένης στα εργαστήρια της μπηκβιοριστικής ψυχολογίας, με πειράματα κυρίως πάνω σε ποντίκια) ανθρωποθεωρίας, κατά την οποία, μια τελική «επιτυχία» των πολεμικών επιχειρήσεων θα σημάνει και τη συμπαράταξη όλων των λαών όχι μόνο στο πλευρό τους, αλλά και την προσχώρηση στη γνώμη τους, μ' ένα «ο νικητής δεδικαίωται».

Στο πλαίσιο αυτό, θα προσθέσουμε ότι, μπροστά στην ηρωική αντίσταση των ιρακινών, ο «αέρας» με τον οποίο μπήκαν οι αμερικάνοι στο Ιράκ τους έχει ήδη κοπεί. Οι αμερικάνοι μπήκαν στο Ιράκ για να αποδείξουν ότι είναι απόλυτα κυρίαρχοι του παγκόσμου. Μπήκαν στο Ιράκ προεξοφλώντας τη βεβαιότητά τους για τη νίκη. Όποιος είναι βέβαιος για τη νίκη, τολμά. Όχι ο τολμών νικά: ο νικών τολμά. Αυτό έχει κοπεί. Με τέτοια αντίσταση, με τέτοιες δυνοτολίες, με τέτοια διακινδύνευση, με τέτοιο κόστος –στο οποίο θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος μιας ενδεχόμενης μεταγενέστερης κατοχής– δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι, εάν στη συνέχεια οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν σε τρίτη αραβική χώρα (αν θα είναι το Ιράν ή η Συρία ή κάποια άλλη), θα «τολμήσουν μιαν άλλη νίκη» τους.

Κι ακόμα: η νέα παγκόσμια ισορροπία, ακόμη και μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ακόμη και μετά το Αφγανιστάν, στηρίζοταν εν πολλοίσ στην εγγυητική θέση των ίδιων των αμερικανών, ως κυρίαρχων εν πολλοίσ του ΟΗΕ, του NATO, της παγκόσμιας οικονομίας και της παγκόσμιας μαζικής κουλούρας. Σε μια αντιταράθεση, εξάλλου, μεταξύ του αμερικανικού φιλελευθερισμού και του ισλαμικού φονταμενταλισμού, δεν θα είχαμε καμία δυσκολία να ταυτιστούμε με τον πρώτο, παραβλέποντας τα προβληματικά του σημεία. Με την προκλητική εκστρατεία τους στο Ιράκ, βιαστήκανε να εξαρχυνώσουνε αυτή τη θέση τους, και όχι μόνο την εγκαταλείψανε, αλλά και αμαυρώσανε την ίδια τους την εικόνα. Μια αραβική συσπείρωση εναντίον τους, ενόσω οι ίδιοι θα έχουν εγκαταλείψει διά παντός κάθε αξιοποιία τους κάπου στις ερήμους του Ιράκ, θα είναι ένα πρόβλημα που θα έχουν κληροδοτήσει στον κόσμο, μέσα από τις παρούσες επιλογές τους.

Αν μπορούμε να πούμε να πούμε κάτι με σιγουριά, είναι ότι ολόκληρη η κοσμοεικόνα, με βάση την οποία αποφάσισαν την ιρακινή επιχείρησή τους, ήδη έχει ξεπεραστεί αποφασιστικά από την Ιστορία. Μάλιστα, για το ξεπέρασμά της η Ιστορία δεν χρειάστηκε παραπάνω από τρεις-τέσσερις μέρες.

* * *

Όμως, η απριορική θέση της οπτικής όλου του πολέμου από τη σκοπιά ενός αυριανού νικητή, άσχετο ποιος θα είναι αυτός, έχει ορισμένες δομικές επιπτώσεις στον όλο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, που αξίζει, εδώ, να επισημανθούν.

Το πρώτο: πρόκειται, είπαμε, για φαύλο κύκλο. Από ορισμένες απόψεις, όμως, πρόκειται για κύκλο Καρνό (Carnot), τον κύκλο στον οποίο στηρίζεται η λειτουργία των μηχανών. Η απριορική θέση αναδεικνύεται σε υπόθεση, η οποία τείνει να επαληθεύεται. Η «πίστη στη στη νίκη» δεν έχει παρά αυτό το νόημα. Μεταξύ δυο αντιμαχόμενων μερών, που «πι-

στείνουν στη νίκη» και τα δύο, βέβαια, το ένα θα βρεθεί με μια υπόθεση που θα έχει αληθεύσει, το άλλο με μια που θα έχει διαψευστεί. Όμως, με την οιονεί μαγεία της υπόθεσης που τείνει οιονεί αφ' εαυτής να επαληθευθεί, ασχολείται όλο και περισσότερο η δυτική κοινότητα (σε μερικές περιπτώσεις κάτω από την κατασκευή της «θετικής σκέψης»).

Το δεύτερο: το ουσιαστικό στήριγμα των επιτιθέμενών είναι η δίναμη της ωμής, της καθαυτής πραγματικότητας, να πείθει τους ανθρώπους με τα δικά της επιχειρήματα. Άλλως, της τάσης των ανθρώπων να «φιλοσοφούν» και φιλοσοφώντας να συμφιλιώνονται με τα πιο όδικα, σκληρά και παράλογα γεγονότα. Να αναπτύσσουν διναμική προσέγγισης με αυτά και να μαθαίνουν «όχι να γιατρεύονται, αλλά να ζουν με την αρρώστια τους». Αντί να αναλίσκεται στο λόγο, ο επιτιθέμενος δημιουργεί την πραγματικότητα, προς την οποία όλοι οι υπόλοιποι αναλαμβάνουν να συμφιλιωθούν από μόνοι τους. Κάνει αυτός τη «φρώμικη δουλειά» και αναλαμβάνουν οι λοιποί να κάνουν τα υπόλοιπα.

Αυτά τα δύο είναι, πιστεύω, τα νοητικά θεμέλια των επιτιθέμενών και της επίθεσής τους. Το να τα δεχτεί ο τρίτος -πιστεύω, και ο αναγνώστης- σημαίνει ότι θα δεχτεί ότι, στη δική του στάση, και στη δική του ταύτιση, τον αποχρώντα λόγο τον έχει άλλος, δηλαδή ότι έχει ετερονομηθεί. Ο φιλοσοφικός του λόγος, συνεπώς, πρέπει να αναζητήσει ένα θεμέλιο της αυτονόμησής του. Κι εκεί να στηρίξει γνώμες, στάσεις και ό,τι άλλο θα μετρούσε η Κοινωνιολογία ή, απλούστερα, μια δημοσκόπηση...

* * *

Συμπέρασμα: η ταύτιση με κάποιο μέρος της σύγκρουσης ή με τη στάση του τρίτου (σε πολλές περιπτώσεις: με τη στάση της πόρνης) ξεπερνάει σαφώς και κατά πολύ τη διάσταση ενός φαινομένου «συμπαθείας» (εκ του συμπάσχω) με τον έναν ή με τον άλλο και αναδεικνύεται σε ζήτημα πνευματικής ελευθερίας του υποκειμένου (στο οποίο, φιλοσοφική ελευθερία, παραπάνω, ή από νομική διαστροφή, εντάξαμε και τα νομικά πρόσωπα).

Στην άσκηση της πνευματικής ελευθερίας αυτής ενυπάρχει μια διάσταση πρακτική (πρόσληψη - επιλογή - επεξεργασία των όψεων του φαινομένου), μια στάση ιθική (άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, θάρρος της γνώμης, ανάληψη ευθύνης της πνευματικής στάσης) και μια στάση λογική (να μη ζεύεις την πνευματική άμαξα πριν από τα πνευματικά βόδια).

Με αυτή την «προταύδεια», η ταυτότητα του παρατηρητή καθορίζεται με βάση ένα φιλοσοφικό κριτήριο και, εν προκειμένω, έχω στο νου μου το σωκρατικό κριτήριο που αναπτύσσεται στον πλατωνικό *Γοργύα* (469b): «Εγώ δεν θα θελα τίποτα απ' τα δύο. Αν, όμως, ήταν υποχρεωτικό να διαλέξω ανάμεσα στο να αδικώ ή να αδικούμαι, θα διάλεγα να αδικούμαι μάλλον, παρά να αδικώ».

Και θα προχωρούσα, μάλιστα, και στην περαιτέρω σωκρατική παρατήρηση ότι, εάν το να αδικείς είναι κακό, είναι, μολαταύτα, δεύτερο κακό, καθώς «το να μην τιμωρείται αυτός που αδίκησε, είναι από τη φύση του το μεγαλύτερο και πρώτο απ' όλα τα κακά» (ό.π., 479d).

Ποιο είναι το θεμέλιο του εν προκειμένω αδίκου;

Θα ξεκινούσα (και λόγω οικειότητος) από το νομικό άδικο. Ότι ο πόλεμος αυτός γίνεται παρά το Διεθνές Δίκαιο κ.λπ.

Όμως, τι δίκαιο είναι αυτό χωρίς κυρώσεις; Το Δίκαιο (πλην του Δημοσίου Διεθνούς!)

είναι δίκαιο επειδή είναι εξαναγκαστικό, και είναι εξαναγκαστικό, επειδή έχει κυρώσεις. Εδώ, συνεπώς, δεν έχουμε να κάνουμε με καθαυτό δίκαιο. Οι αμερικανοί μάλλον αντιλαμβάνονται τον πόλεμό τους αυτό –ούτως ειπείν: τη δι' αυτού κατάλυση του Διεθνούς Δικαίου– ως το «δίκαιο του ισχυρότερου» ή ως «την επανάσταση που δημιουργεί δίκαιο». Δεν είναι, όμως, έτσι τα πράγματα. Ούτε ο ισχυρότερος –εάν αποδειχθούν τελικά ισχυρότεροι– έχει πάντα δίκιο, και η επανάσταση απαιτεί ηθικό ανάστημα, ενώ εδώ πρόκειται για ηθικούς νάνους.

Συνεπώς, η νομική άποψη του δικαίου και του αδίκου δεν αρκεί. Δεν καλύπτει κανέναν. Θα αναγκαστούμε να αναδράμουμε στην παλιά καλή άποψη της ηθικής (προσπερνώντας, προς στιγμήν, το ότι τα κράτη και οι λαοί δεν αποτελούν καθαυτό υποκείμενα της ηθικής), και να μιλήσουμε για δίκαιο πόλεμο και για άδικο πόλεμο, με βάση ηθικές κατηγορίες.

Βέβαια, ουδείς υποχρεούται να αναζητήσει δικαιολογίες για τον πόλεμο του Ιράκ, προκειμένου να δικαιολογήσει ηθικά τους επιτιθέμενους, πέραν των δικαιολογιών που οι ίδιοι προβάλλουν. Δηλαδή την καραμέλα του «αφοπλισμού» του Σαντάμ (που αποδείχτηκε κούφιο κι άπιαστο ως επιχείρημα), τη δικαιολογία της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη Μεσοποταμία –στον τόπο της γέννησης τόσων και τόσων... αυτοκρατοριών (!)– μια δικαιολογία που αποδοκιμάστηκε και απορρίφτηκε χωρίς πολλές κουβέντες ακόμα και από τους πιο ακραίφεντες αντιπολιτευόμενους του Ιράκ. Πέραν των παραπάνω, «κεκραγμένων» δικαιολογιών, δεν έχει υποπέσει καμία στην αντίληψή μου.

Τέτοιο κακό, όμως, με τέτοιες δικαιολογίες, είναι φανερά άδικο. Ορθώς οι ιρακινοί αντιμετώπισαν τους αμερικανούς και τους συμμάχους τους σαν εισβολείς και προσβόλεις της εθνικής τους περιφράνιας. Το Ιράκ αποδείχθηκε «μη Αφγανιστάν»: το τελευταίο, εξοικειωμένο με τις εισβολές, τους εισβολείς και τους εμφυλίους πολέμους, έδωσε στους αμερικανούς όχι μόνον έδαφος να ξεσπάσουν την οργή τους από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, να κάνουν επίδειξη δυνάμεως και να βάλουν πόδι στην περιοχή αυτή του πλανήτη, αλλά και δυνάμεις να το επιτύχουν: οι αμερικανοί δεν είχαν παρά να ζήσουν το βάρος της πολεμικής τους μηχανής με το μέρος των δυνάμεων της αφγανικής αντιπολίτευσης που πολέμησε και «έκανε τη βρώμικη δουλειά» για λογαριασμό τους.

Στο Ιράκ, τα πράγματα λειτούργησαν πιο απλά και πιο αναμενόμενα: σουνίτες και σιίτες ιρακινοί (πλην ορισμένων εθνικών μειονοτήτων, όπως οι Κούρδοι) άφησαν κατά μέρος τις διαφορές τους, αντιμετώπισαν τους εισβολείς όπως πράγματι είναι, και πήραν τα όπλα εναντίον τους, προτιμώντας, κι αυτοί, να αδικούνται μάλλον, παρά να πάνε με το μέρος των αδίκως επιτιθέμενων. Ει δυνατόν, να τιμωρήσουν και τους αδικούντες.

Είμαι περιέργος τι θα κάνουν οι αμερικανοί, αν κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιποι άραβες.