

**Ευτύχης Μπιτσάκης
Επιχειρησιακό πανεπιστήμιο,
ή Πανεπιστήμιο παιδείας και έρευνας;**

Hηρίση της ανώτατης παιδείας συνέχιζεται, όπως και η συζήτηση για την κρίση. Η χυβέρνηση, μπροστά στην καθολική αντίδραση των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, ανέστειλε τη συζήτηση για το άρθρο 16 του Συντάγματος στη Βουλή. Ανέστειλε, αλλά δεν παραιτείται από το πρόγραμμά της.

Κρίση και μεταρρύθμιση για την υπέρβα-

ση της κρίσης. Για άλλη μια φορά διαστρέφεται το νόημα των λέξεων. Παλαιότερα, κυρίως επί ΠΑΣΟΚ, η διάλυση του δημόσιου τομέα της οικονομίας είχε ονομαστεί εκσυγχρονισμός. Τώρα η τάση για ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου και ολοκληρωτική υπαγωγή της γνώσης στην υπηρεσία του κεφαλαίου βαπτίζεται μεταρρύθμιση.

Σε τι συνίσταται όμως η πολυσυζητούμε-

νη κρίση; Χρόνια τώρα κυβερνήσεις, κόμματα, μέρος του Τύπου και των ΜΜΕ, δυσφημούν συστηματικά το Πανεπιστήμιο, το οποίο δεν βρίσκεται στο ύψος της αποστολής του, δεν παράγει γνώση, οι διδάσκοντες είναι ανεπαρκείς και τεμπέληδες, οι φοιτητές παρομοίως κ.ο.κ. Η εκστρατεία δυσφήμησης και απαξίωσης του πανεπιστημίου είναι μία από τις συνιστώσες απαξίωσης κάθε κοινωνικού θεσμού: του κρατικού τομέα της οικονομίας, του κόσμου των δημοσίων υπαλλήλων, των συνδικάτων, των εκπαιδευτικών. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εκστρατείας; Η υπονόμευση και η διάλυση κάθε πραγματικότητας που θυμίζει την εποχή της κείνσιανικής πολιτικής: ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες, Βιομηχανίες, Λιμάνια, Τουρισμός, Υγεία. Πρέπει να αποδοθούν «ελεύθερα» στο ελληνικό και στο διεθνικό κεφάλαιο. Αντίστοιχα, η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να μετατραπεί σε υπηρέτη της αγοράς και, στο βαθμό του εφικτού, να ιδιωτικοποιηθεί.

Σε τι συνίσταται όμως η περίφημη κρίση; Πώς αντιμετωπίζεται; Και πώς θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί;

Κατ' αρχήν, πρέπει να αναδείξουμε το πρώτον ψεύδος. Τα ελληνικά ΑΕΙ, παρά τα ανεπαρκή μέσα, παρά τους άθλιους μισθούς, και παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, παράγουν γνώση. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες και η διδασκαλία και η έρευνα δεν υστερούν, εν γένει, από το έργο αντίστοιχων ΑΕΙ του εξωτερικού. Μία και μόνον ένδειξη: η σχεδόν μόνιμη διάκριση αποφοίτων μας που πηγαίνουν για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο εξωτερικό.

Βεβαίως, πρόβλημα, ή αν θέλετε, κρίση, υπάρχει. Αλλά ποια είναι τα αίτια; Και πώς την αντιμετωπίζουν τα δινο μεγάλα κόμματα; Και αντίθετα, τι θα πρέπει να γίνει;

Πρώτο, αλλά όχι μοναδικό, είναι το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Η χώρα μας είναι

προτελευταία σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ ως προς τη χρηματοδότηση της παιδείας. Και αντί να ανέπτθει το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την παιδεία, μειώνεται από το 3,6% στο 3,1%. Και οι μισθοί του διδακτικού προσωπικού; Αγανάκτησαν οι προπαγανδιστές όταν οι δάσκαλοι ζήτησαν αύξηση του μισθού τους από 900 σε 1.400 ευρώ. Ζει όμως σήμερα κάποιος με 900 ευρώ; Και μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια; Ως προς τους πανεπιστηματικούς; Ενας λέκτορας, με διδακτορικό και δημοσιεύσεις (35-40 ετών), έχει μισθό περίπου 1.200 ευρώ. Ο πρωτοδιοικούμενος καθηγητής έχει μισθό 2.000-2.100 ευρώ, ύστερα από 25 χρόνια, φθάνει τα 2.800 ευρώ. Λοιπόν; Αυτοί είναι οι προνομιούχοι και τεμπέληδες!

Δεν υπάρχουν χρήματα! Άλλα ο κ. Βουλούμης εισπράτει 22.000 ευρώ (εκτός από άλλες αμοιβές) για να πουλήσει τον κερδοφόρο ΟΤΕ. Οι δικαστές ψηφίζουν για τον εαυτό τους μισθούς 4-5 φορές ανώτερους από των καθηγητών των Πανεπιστημίων. Για τις ανέξεις των αστυνομικών βρέθηκαν πόροι. Και ας μην ξεχνάμε: η «πτωχή» Ελλάς καταστάλησε 3,5 τρισεκατομμύρια για τη φιέστα της Ολυμπιάδας. (Θα ανέβαινε λέει το διεθνές κύρος της χώρας! Και είδαμε την «άνοδο» στο Κυπριακό, στο Αιγαίο και σε σχέση με τη FYROM.) Τέλος, ας μην ξεχνάμε το αστρονομικό ποσό για αγορά όπλων, καθώς η χώρα μας σύρεται σε έναν διευρυνόμενο κίνλο σπατάλης χάριν των εμπόρων όπλων που υποδαυλίζουν υπαρκτές εντάσεις.

Εντέλει το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Η τακτική της κυβέρνησης υπηρετεί, συνολικά, τις εντολές της ΕΕ για την ιδιωτικοποίηση και της ανώτατης παιδείας. Για τη μετατροπή του πανεπιστημίου σε επιχείρηση, και την υπαγωγή της γνώσης στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα:

Η κυβέρνηση, με τη στήριξη της ολότητας σχεδόν των γηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ,

επιχειρεί να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Έτσι, κατά την κυρία Δαμανάκη, εκτρόπωσε τον ΠΑΣΟΚ, θα εναρμονιστούμε με τις χώρες του εξωτερικού. Αλλά είναι γνωστό ότι στις χώρες της Ευρώπης ουσιαστικά δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ως προς τις ΗΠΑ, υπάρχουν ιδιωτικά, προϊόνταν άλλης παράδοσης, υψηλού επιπέδου και υψηλών διδάκτων! Ας μιμηθούμε λοιπόν της ΗΠΑ, όχι ως προς την ποιότητα. Τουλάχιστον ως προς το ύψος των διδάκτων.

Τι επιδιώκεται λοιπόν στην «καθ' ημάς Ανατολήν»; Είναι δυνατόν να υπάρξουν μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα; Το «μη κερδοσκοπικά» αποτελεί αντίφαση εν τοις όροις. Αλλά, πέρα απ' αυτό, υπάρχουν αφελείς που πιστεύουν πως θα βρεθούν ιδιώτες που θα επενδύσουν τα κολοσσιαία κεφάλαια που απαιτεί η ίδρυση, όχι ενός Πανεπιστημίου, αλλά έστω μιας Σχολής (Φυσικομαθηματικής, Ιατρικής, Πολυτεχνικής κ.λπ.). Τι θα γίνει λοιπόν αν δημιουργηθούν ιδιωτικά «Πανεπιστήμια»; Διάφοροι θα ιδρύσουν «σχολές» οικονομικών, τουριστικών και άλλων συναφών επαγγελμάτων, πληροφορικής, δημοσιογραφίας κ.λπ. Και επιτέλον, τότε πια τα διάφορα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα παρέχουν τίτλους ισότιμους με των ελληνικών ΑΕΙ.

Συνέπειες: Μείωση της χρηματοδότησης του δημόσιου πανεπιστημίου και ένταση της κρίσης. Ενταση της ταξικότητας της παιδείας. Μεταρροπή του πανεπιστημίου από χώρο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, θεσμό παιδείας και έρευνας, σε επιχείρηση, η οποία μέσα στο γενικότερο κλίμα του εντελούμενου και θεσμοθετημένου ανταγωνισμού, θα δημιουργεί ημικαταρτισμένους «απασχολήσιμους» (για να θυμηθούμε άλλη μια έν-

νοια η οποία ελάμπτρινε την κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ).

Σύμφωνα με το πνεύμα του «ελεύθερου» ανταγωνισμού, θα καταργηθούν τα παραδοσιακά προγράμματα συνεκτικών και ολοκληρωμένων σπουδών. Οι σπουδαστές θα επιλέγουν «ελεύθερα» μαθήματα (θα προσθέτονται μονάδες) από κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι θα εξηπρεπείται η αποσπασματική κατάρτιση και η εξίσου «ελεύθερη» εξυπηρέτηση των αναγκών της διεθνούς αγοράς εργασίας. Οι «μεταφρυθμιστές» μιλούν για «αυτοτέλεια». Κάθε πανεπιστήμιο θα αποφασίζει για τι τι τμήματα θα ιδρύνει (ανάλογα με τη ξήπηση της αγοράς). Θα δίνει πινγία με βάση προγράμματα που θα εναρμονίζονται με τις ανάγκες της αγοράς. Βασικά μαθήματα (μαθηματικά, θεωρητική φυσική, κοσμολογία, φιλοσοφία των επιστημών κ.λπ.) θα υποβαθμιστούν ή θα εξαφανιστούν, χάριν των αποδοτικών πρακτικών, ημετιποτημονικών γνώσεων. Τέλος, τα ΑΕΙ θα αξιολογούνται (από ξένους συνήθως) αξιολογητές με κριτήριο την αποδοτικότητα. Άλλα ποιος θα αξιολογεί τους «αξιολογητές»; Και με ποια κριτήρια; Πανεπιστήμια, τμήματα κ.λπ., θα αγωνίζονται να βρουν ιδιώτες χρηματοδότες, οι οποίοι, προφανώς, θα κινούνται από άδολο πατριωτισμό!

Τσαρλατάνοι, κομπραδόροι, κομπιναδόροι, θα εφοδιάσουν στο νέο πεδίο ταχείας κερδοφορίας, αν ψηφιστεί η τροποποίηση του άρθρου 16. Άλλα κατά τον κ. Παπανδρέου το άρθρο αυτό είναι κατάλοιπο της εμφύλιοπολεμικής περιόδου. Μας το κληροδότησε η Δεξιά με στόχο να ελέγχει το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Να καταργήσουμε λοιπόν το δημόσιο πανεπιστήμιο, ώστε να μην το ελέγχει η Δεξιά! Σοφά σοσιαλιστικά λόγια, που προκάλεσαν σαφακαστικά σχόλια ακόμα και από τηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ (π.χ. από τον κ. Βενιζέλο).

- Αν η κυβέρνηση ήθελε να ξεπεραστεί η «κρίση», θα έπρεπε να κάνει μεταξύ άλλων:
1. Μισθό 1.400 ευρώ στους δασκάλους. Να μπορούν να ζήσουν και να δημιουργήσουν οικογένεια.
 2. Αξιοπρεπή μισθό για τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, οριστική απόλυτη καθηγητή που θα παραδίδει ιδιαιτέρα.
 3. Κατάργηση του άγους των φροντιστηρίων, που αποτελούν άθλια ελληνική πρωτιά, και ένταξη του προσωπικού τους στη Μέση Εκπαίδευση με αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα φροντιστήρια.
 4. Απόδοση στη δωρεάν παιδεία ποσοστού από το ΑΕΠ ικανού για την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας.
 5. Αποκλειστική και πλήρης απασχόληση του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ. Απόλυτη όσων θέλουν να υπηρετούν και το θεό και τον Μαμωνά.
 6. Αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων στα πλαίσια ενός σύγχρονου προγράμματος αναβάθμισης της παιδείας και της έρευνας.

7. Αυτοαξιολόγηση των τμημάτων και των πανεπιστημίων μέσα από συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες. Κριτήριο όχι το ποσοτικό, αλλά το ποιοτικό έργο, έξω από τις υποδούλωτικές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα.
- Τι θα κάνει η κυβέρνηση, σημερινή ή αυριανή; Τίποτα απ' τα προηγούμενα! Θα συνεχίσει την πολιτική που επιβάλλεται από τα επιτελεία της ΕΕ και που υπηρετεί τη στρατηγική της συνολικής αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού καπιταλισμού: Αν υπάρχουν επιμέρους υποχωρήσεις, αυτές θα είναι αποτέλεσμα της αντίστασης των εκπαιδευτικών, των φοιτητών, των μαθητών και του μέρους των πολιτών που δεν έχουν αλλοτριωθεί ιδεολογικά. Άλλα οι οποιοιδήποτε σγώνες θα αναδείξουν τα όρια οπουασδήποτε θετικής μεταφράσης. Επειδή το σχολείο και το Πανεπιστήμιο είναι θεσμοί, ιδεολογικοί μηχανισμοί της αστικής τάξης. Ελεύθερη παιδεία, ελεύθερη επιστήμη, τέχνη και πολιτισμός, δεν μπορούν να ανθίσουν στις κοινωνίες του όψιμου καπιταλισμού.