

Ευτύχης Μπιτσάκης Μακεδονία: η αναβίωση και το αδιέξοδο των εθνικισμών

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο επικράτησε μια σχετική ηρεμία στην παλαιά «πυριτιδαποθήκη» των Βαλκανίων. Οι «προαιώνιοι εχθροί», οι Βούλγαροι, μετατράπηκαν σε φίλους (σε αντίθεση με τους Τούρκους). Οι Γιουγκοσλάβοι, εξάλλου, ήταν πάντοτε «σύμμαχοι και ομόθρησκοι». Αλλά η Γιουγκοσλαβία ήταν η μόνη από τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» της Ευρώπης που δεν ακολούθησε την τύχη των υποδοίποιων. Για τη διάλυση της φούντισαν οι Γερμανοί, ο Πάτας και προπαντός η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ενίσχυσε και οξύνε τους εθνικισμούς που υπέβοσκαν στο πρώην πολυεθνικό κράτος. Και ο ελληνικός εθνικισμός συγχρούστηκε με τον εθνικισμό που καλλιέργησαν οι μεταλλαγμένοι ηγέτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αλλά η σύγχρονη συμφερόντων «εξαιϋλλωθήκε» και πέρασε στο βασίλειο των συμβόλων: στη σημαία και στο όνομα. Οι εθνικιστές της FYROM κατοχύφωσαν συνταγματικά το όνομα Μακεδονία. Οι κατά καιρούς ελληνικές κυβερνήσεις δεν τόλμησαν να αγνοήσουν τους άκαπτους «μακεδονομάχους» και άφησαν το πρόβλημά να σαπίζει. Η επί του παρόντος κατάσταση είναι γνωστή.

Κατά την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση, η «Ολυμπιάδα» θα αναβάθμιζε το «διεθνές κύρος της χώρας». Αλλά προτού μαζευτούν οι σημαίες και οι γιγαντοαφίσες που διαφήμιζαν το ένδοξον παρελθόν, ήλθε –σύμφωνα με τον Τύπο– το «χα-

στούντι», η «μαχαιριά» (πισώπλατη), η «σφαλιάρα» από τον νεοεκλεγέντα Μπους, υιόν του πατρός, ο οποίος μας είχε τιμήσει με την παρουσία του στους Ολυμπιακούς. Και τότε άρχισαν τα παραπόνα και οι διαμαρτυρίες, και τα δύο κόμματα να επιφρίπτουν αμοιβαία τις ευθύνες για την τροπή του «μακεδονικού», και φυσικά οι ευθύνες να μεταφέρονται στους «άλλους».

Λοιπόν, φταίνε οι άλλοι: Τούρκοι, Σλαβομακεδόνες, Αμερικάνοι, ΕΕ. Εμείς; Αθώοι των εθνικών συμφορών! Αλλά ας δούμε πιο ψύχραιμα την πραγματικότητα.

Ας δεχτούμε λοιπόν ότι υπήρξε ενιαίος γεωγραφικός χώρος «Μακεδονία» με μασαϊκό λαόν (Ελλήνων, Σλάβων, Τούρκων, Εβραίων, Βλάχων, Σαρακατσάνων). Με βάση το συσχετισμό δυνάμεων των υπό συγχρότηση εθνικών κρατών και τα συμφέροντα των «μεγάλων δυνάμεων» η Μακεδονία τριχοτομήθηκε: η Γιουγκοσλαβία πήρε αυτό που ονομάστηκε FYROM, η Βουλγαρία τη «Μακεδονία του Πιρίν» και η Ελλάδα τη «Μακεδονία του Αιγαίου» (Συνθήκη του Βοικουρεστίου, 1913). Ως εδώ καλά, και συμβιώσαμε ειρηνικά με τους «προαιώνιους εχθρούς» (Βούλγαροι) και τους εν Χριστιανούς αδελφούς Γιουγκοσλάβους.

Εντούτοις η Ιστορία παίρνει απρόβλεπτες στροφές (πονηρίες, τις έλεγε ο Χέγκελ, η ιστορία είναι γραμμική, λένε οι εναπομείναντες μαρξιστές). Έτσι, η Υπερδύναμη αποφάσισε να ελευθερώσει τους Κοσοβάρους με «ανθρωπιστικούς βομβαρδισμούς» και με απεμπλοκτισμένο ουράνιο, εντέλει με

δύο πολέμους, με τη διάλυση και την καταστροφή της Γιουγκοσλαβίας.

«Νέα Τάξη Πραγμάτων» (Πού είσαι Αδόλφε, καγγάζεις άραγε από τον τάφο σου;) Οι πρώην «κομμουνιστές» γραφειοχράτες της FYROM έπρεπε να επιβιώσουν. Μεταλλασσόμενοι, έπαιξαν –τι άλλο;– το χαρτί του εθνικισμού. Αυτοδιοριστήκαν απόγονοι του «Μεγαλέξαντρου», επιχείρησαν να οικειοποιηθούν τον λεγόμενο ήλιο της Βεργίνας και –κατά λογική συνέπεια– ονόμασαν τους εαυτούς τους Μακεδόνες. (Ο «αλυτρωτισμός» έχει ως επίσημη ημέρα την 28 Ιανουαρίου του 1948-49, οι Σλαβομακεδόνες υφατούμενοι αποκαλούσαν τον εαυτό τους Μακεδόνες.) Κατά το Σύνταγμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας η χώρα αυτή ονομάστηκε Μακεδονία.

Ο σλαβομακεδονικός εθνικισμός (και αλυτρωτισμός) τροφοδότησε έναν αντίστοιχο και αντίσημο ελληνικό: παπάδες, άκαπτοι «μακεδονομάχοι», πολιτικά κάτιοντες, ευκολόπιστος λαός ξεσηκώθηκαν υπέρ των «δικαιών του Έθνους». Εναντίον της υστεροίας των «μακεδονομάχων» η ελληνική πολιτική ηγεσία όφειλε να λάβει μια ιστορικά τεκμηριωμένη θέση: η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπήρχε, όπως υπήρχε και ο λαός της, υπνωτισμένος και αυτός από τα κηρύγματα του εθνικισμού. Το ίδιο αληθινό ήταν το ότι η FYROM δεν ήταν ολόκληρη η Μακεδονία. Ένα σύνθετο όνομα, π.χ. Βόρεια Μακεδονία, θα έλυνε το πρόβλημα και η σλαβομακεδονική ηγεσία ήταν τότε έτοιμη να δεχτεί μια τέτοια λύση. Άλλα ο.χ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε, το ΠΑΣΟΚ άφησε το πρόγραμμα να κοιμάται, ενώ η «Δημοκρατία της Μακεδονίας» αναγνωρίζοταν από διάφορα κράτη. Και τέλος ήλθε η «μαχαιριά» (πισώτλατη κλπ.) από τον Μπους.

Μας φταίνε λοιπόν οι ξένοι: Άλλα η αναγνώριση της «Μακεδονίας» από τις ΗΠΑ ούτε κεραυνός εν αιθρίᾳ ήταν ούτε «ανθελληνικά» αισθήματα εκφράζει. Οι ΗΠΑ από την εποχή του πρώτου πολέμου εναντίον της Γιουγκοσλαβίας προωθούν με το διαιρετικό και βασιλευει, με τη διπλωματία και με τους πινακίδους τα στρατηγικά και τα οικονομικά των συμφέροντα στη Βαλκανική. Ψυχρά και υπολογισμένα κατέστησαν τη Γιουγκοσλαβία, αποσταθεροποίησαν τη Βαλκανική, ενίσχυσαν τον εθνικισμό των Κοσοβάρων και τα όνειρα για τη «Μεγάλη Αλβανία», καθώς και τον εθνικισμό των Σλαβομακεδόνων της FYROM. Αυτά αυτοί! Και εμείς: Για άλλη μια φορά λειτούργησε η αντίφαση εθνικισμού-ενδοτισμού. Για άλλη μια φορά η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας καθορίστηκε από τα συμφέροντα των δύο αστικών κομμάτων: της «εθνικόφρονος» ΝΔ και του «πατριωτικού» ΠΑΣΟΚ.

Το πρόβλημα του «ονόματος» έχει ουσιαστικά λιθεί. Είναι «συνταγματικά κατοχυρωμένο» και η «Μακεδονία» έχει αναγνωριστεί από δεκάδες κράτη. Παπάδες και «εθνικόφρονες» μπορεί να διαμαρτύρονται και τα δύο κόμματα να αλληλοκατηγορούνται για να καλύψουν τις ειθύνες τους. Άλλα η ουσία του προβλήματος βρίσκεται αλλού. Στη διαχρονική αντίφαση εθνικισμού και ενδοτισμού. Εθνικισμού που υπηρετούσε τα μικροδύμπεραιαλιστικά συμφέροντα της αστικής τάξης. Ενδοτισμού που ήταν συνέπεια του συσχετισμού δινάμεων, αναπόφευκτη υποχώρηση μπροστά στην αποτυχία της εθνικιστικής πολιτικής, πιέσεων των «μεγάλων δυνάμεων». Έτσι το μεγαλοϊδεατικό όνειρο της «Ελλάδος των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών» κατέληξε στον ξεριζωμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η αντικομμονιστική πολιτική των

μεταπολεμικών κυβερνήσεων είχε σινέπεια τη διατήρηση της δήθεν εμπόλεμης κατάστασης με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας, σε βάρος των συμφερόντων πρώτα των Ελλήνων της Βορείου Ήπειρου, αλλά και των λαών των δύο «εμπόλεμων (!!») χωρών.

Και τώρα, μετά τις διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια, το ξέσπασμα της παρανοιας των αφιονισμένων «μακεδονομάχων», μετά τη «σφαλιάρα» και τη «μαχαιριά», θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα στην αποδοχή της πραγματικότητας. Το «ιδανικό» προδόθηκε. Αλλά τα «μπαχαρικά» να είναι καλά. Μπορεί η αστική μας τάξη να απέτυχε στα «εθνικά» θέματα -Κυπριακό και Μακεδονικό-, όμως η οικονομική διείσδυση «προς Βορρά» προχωρεί ικανοποιητικά: κατά τον πρόεδρο του

Συνδέσμου Βιομηχανιών, η Θεσσαλονίκη είναι πόλη με σημαντική συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων, μεγάλο μέρος των οποίων είναι προσανατολισμένο στα Βαλκάνια. Στις βαλκανικές χώρες 30.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 4,4 δις δολάρια. Το 75% αυτών των επιχειρήσεων ξεκίνησαν από τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα από τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε έθνος ανάδελφον». Οι ελληνικές κυβερνήσεις τρώνε τη μια «καρπαζιά» μετά την άλλη (να μην ξεχνάμε και την Κύπρο). Αλλά για τα δεινά του έθνους φταίνε οι «άλλοι». Όμως μπορούμε να παρηγορηθούμε: το ελληνικό κεφάλαιο προχωρεί προς Βορρά αποκομίζοντας κέρδη τα οποία απαλύνουν τον πόνο της «εθνικής ταπείνωσης».



