

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΑΓΩΝ¹

Ursula και Wolfgang Apitzsch*

Ο Franz Steinkühler, ο επικεφαλής του συνδικάτου *IG-Metall* (που αντοποιείται με περηφάνια το μεγαλύτερο συνδικάτο στον κόσμο), οργάνωσε το 1988 μια σειρά «συνεδριών των μέλλοντος» στις κοινωνικές αίθουσες του ξενοδοχείου Sheraton του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης και συγκέντρωσε γύρω του την αφρόρεμα των «διανοούμενων».

Μια κατάσταση κρίσης

Σήμερα, το 1995, η ανάμνηση αυτών των λαμπτρών εκδηλώσεων γεννά στους διανοούμενους, καθώς και στους επικεφαλής των συνδικάτων, νοσταλγία ανάμεικτη με αίσθημα ντροπής. Νοσταλγία για την άνετη και προστατευμένη ζωή των δυτικογερμανικών εργατικών κινημάτων, στην οποία έθεσε βίαιο τέρμα η γερμανική ενοποίηση, αίσθημα ντροπής λόγω της ανάμνησης μιας ελάχιστα τελεσφόρας συνάντησης μεταξύ των συνδικάτων και της ιντελιγέντσιας, αν αναλογιστούμε ότι η πολιτική θήξη που συνδέθηκε με την ένωση, αδιανόητη ακόμα το 1988, επέφερε μια πρωτοφανή καταστροφή για τα συνδικάτα όπως και για τους διανοούμενους, της οποίας οφελούμε σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό. Τα γερμανικά συνδικάτα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη κρίση –όχι μόνο ιδεολογική, αλλά κυρίως υλική– από όσες αντιμετώπισαν μετά το 1945. Μετά την ευφορία που προκάλεσε σε ένα πρώτο στάδιο η συρροή νέων ανατολικογερμανικών μελών ακολούθησαν εδώ και πολύ καιρός καταστροφικές συνέπειες: σφάλματα σχεδιασμού και απυχείς επενδύσεις λόγω έλειψης να προκαλέσουν την κατάρρευση ορισμένων συνδικάτων και να βυθίσουν ολόκληρη τη γερμανική συνδικαλιστική ένωση (*DGB*) σε μια οικονομική κρίση μεγάλης έκτασης. Στην Ανατολική Γερμανία, η αδέξηση των μελών ακολούθηκε άμεσα, μετά το 1992, από ένα κύμα ακύρωσης των συμμετοχών. Ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι αυτό το κύμα άρνησης των συνδικάτων δεν έπληξε μόνο τα νέα *Länder* αλλά και τα πα-



λαιά. Μια έκθεση του αριθμού των μελών κατά τον Ιούνιο του 1994 έδειχνε ότι ανάμεσα στα τέλη του 1991 και τα μέσα του 1994 η αποχώρηση των μελών έφτασε το 36,8% (!) στα νέα *Länder* και το 2% στα παλαιά². Ο Klaus Löhlein, ο κύριος εισιτηρής της Οργάνωσης της Ομοσπονδιακής επιτροπής του *DGB* στο Ντύσσελντορφ, παρατήρησε με σαρκαστικό τόνο ότι στην πραγματικότητα η κατάσταση ήταν ακόμα πιο δραματική, μια και «στα νέα *Länder*, ο αριθμός των ανέργων που είχαν δικαιώματα βιοήθειας από τη συνδικαλιστική οργάνωση ήταν υπερβολικά υψηλός». Άλλωστε τα συνδικάτα γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή η αποχώρηση είναι σύμπτωμα μιας πολύ βαθύτερης κρίσης: ο αριθμός των συνδικάτων μειώνεται πιθανώς λιγότερο από το βιοτικό επίπεδο των ενεργών μελών της παλαιάς Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, της Δυτικής Γερμανίας⁴.

Η χρεοκοπία των διανοούμενών την επαύριον της ενοποίησης απηχείται ευρέως στις πολιτιστικές στήλες των γερμανικών εφημερίδων μέχρι

τη συζήτηση γύρω από το τελευταίο μυθιστόριμα του Günter Grass, και κυρίως δίνει λαβή για μια απελεύθητη αυτοκριτική της γερμανικής διανόησης, η οποία συνεχίζει έτσι μια παλαιά παράδοση. Το ουσιώδες αυτής της κριτικής δεν αναφέρεται μόνο στις πολιτικές και κοινωνικές στρατηγικές της καθαυτό αριστεράς, αλλά κυρίως στο πολιτικό σχέδιο της σοσιαλδημοκρατίας κατά τα τελευταία χρόνια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (της Δύσης), το οποίο μέμφονται για «ηδονισμό»⁶. Συνδέεται με ονόματα όπως του Oskar Lafontaine ή του Björn Engholm, αλλά επίσης και του Franz Steinkühler, του επικεφαλής των συνδικάτων. Αν αυτή η εικόνα, διανοητικά λαμπτρή και ιδιαίτερα σεβαστή, των συνδικαλιστών ως διευθυντών επιχειρήσεων παραπεμπήστηκε από τη γερμανική πολιτική σκηνή χωρίς άλλες διαδικασίες, αναμφίβολα είναι γιατί το υψηλός ζωής και τα σχέδια αυτού του ηγέτη συνδικαλιστή ενσάρκωνταν μάλλον –αν και η χρηματιστηριακή κερδοσκοπία που του κάθισε πολλές επικρίσεις δεν κρίθηκε άξια δώξεων από το *RFA*—το ιδεώδες ενός μεγάλου μάνατζερ της γερμανικής οικονομίας παρά ενός μελους της παραδοσιακής εργατικής τάξης, από την οποία προέρχεται. Μέσα στο ολοένα πιο προβληματικό πλαίσιο του αγώνα για την ενοποίηση των συνδικάτων μετά τη γερμανική ενοποίηση, μια τέτοια προσωπικότητα δεν έδειχνε να στέκει καλά στα πόδια της.

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένα θέμα δεν θίγητε στις πολυάριθμες

αυτοκριτικές τόσο των συνδικάτων όσο και της γερμανικής διανόησης: άραγε η (αναμφίβολα αναπόδοτη) καταστροφή των γερμανικών συνδικάτων εξαιτίας της ενοποίησης δεν συνδέεται με την ειδική σχέση που έχουν οι διανοούμενοι και τα συνδικάτα με το *RFA*;

ενοποίησης. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η εξέλιξη συνδέεται στενά με τις οικονομικές συνθήκες αυτής της ενοποίησης και με το ρόλο που έπαιξαν τα συνδικάτα μέσα σ' αυτή.

Η πραγματικότητα της Ανατολικής Γερμανίας

Αν φωτίσουμε τους απασχολούμενους στις ανατολικογερμανικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ακόμα και κείνους που είναι άνεργοι λόγω της πτώσης του καθεστώτος, διαπιστώνουμε ότι εκείνοι που είναι μελή των εργοστασιών συμβούλων ή οι εκπρόσωποι που επανεξέλησαν άμεσα δεν πιστεύουν ότι η αποτυχία του κομμουνιστικού καθεστώτος οφελείται σε έναν ξεσηρωμό ή σε μια επανάσταση, αλλά απλούστατα και τετριμένα σε μια αποτυχία, σε μια οικονομική χρεοκοπία του συστήματος. Αυτό δεν ήταν σε θέση πλέον να πληρώσει τους «μισθίους», τα ανώτερα στελέχη και η ελίτ της διεύθυνσης δεν απολάμβαναν πλέον την εύνοια και τα πλεονεκτήματα που τους είχαν υποσχεθεί, η κατα-

στολή –προορισμένη να προλαμβάνει τη δυσαρέσκεια– ήταν ολένα και πιο έντονη και, τελικά, η Κρατική Ασφάλεια είχε πεισθεί ότι η οικονομική παραγωγικότητα δεν αρκούσε πα για να προσφέρει προνόμια –τα οποία άλλωστε ελάχιστα διεκδικούνταν. Το σύστημα κατέρρευσε, «χρεοκόπτησε». Είναι αυτονόητο ότι αυτή η εικόνα δίνει μόνο μια χονδροειδή παράσταση της πραγματικότητας, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της τις εξωπολιτικές επιδράσεις και τη σημαντικά δράση των ομάδων που αντιτάσσονταν από μακρού, αλλά πιο ριζικά στη διάρκεια των τελευταίων μηνών της υπαρξής της *RDA*, στην ιδεολογία και τις κατευθυντήριες γραμμές του καθεστώτος. Συνολικά πάντως, η θέση της χρεοκοπίας, που επαναλαμβάνεται σήμερα στα συμβούλια πολυάριθμων επιχειρήσεων, ρίχνει το βάρος στο γεγονός ότι η *RDA* δεν είχε γνωρίσει –σε αντίθεση π.χ. με την Τσεχολοβακία– αντιπολετευτικό κίνημα ικανό να επιβάλει τις απαιτήσεις του στην κυβέρνηση της *RFA*. Η τελευταία επέκτεινε την οικονομική και πολιτική της κυριαρχία στην περιοχή της παλαιάς *RDA*. Με τον «νόμο για την ιδιωτικοποίηση και την αναδιογάνωση των λαϊκών αγαθών» (νόμος για τα *Treuhand*) έθεσε το σύνολο των αγαθών της *RDA* κάτω από την ευθύνη μιας χρεοκοπημένης διαιτησίσης: της *Treuhand*¹⁰. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις χρεοκοπίες, τα ποσοστά της αγοράς εργασίας επέτρεπαν να βεβαιώσουμε χωρίς υπερβολή ότι το ένα τέ-



ταρτο του ενεργού πληθυσμού –ιδιαίτερα των γυναικών– βρισκόταν στο δρόμο. Τα αρχικά σχέδια του συνδικάτου της μεταλλουργικής βιομηχανίας που αφορούσαν την ιδιωτικοποίηση του ανατολικογερμανικού βιομηχανικού κεφαλαίου, που προέβλεπαν ότι οι μισθωτοί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στα κέρδη των επιχειρήσεων οι οποίες εξηγάνθηκαν από την *Treuhand*¹¹, δεν οδήγησαν σε καμία συγκεκριμένη διεκδίκηση –χωρίς να μιλήσουμε για έμπρακτη εφαρμογή– σε κάποια από τις φάσεις της διαδικασίας ενοποίησης. Όλα τα άλλα συνδικάτα, όπως η DGB στο σύνολό της, αποφάσισαν εξαιρήσης να σεβαστούν την «κοινή διακήνη» της *Treuhand* και των συνδικάτων, που ανακοινώθηκε στις 13 Απριλίου 1991, και επιδοκύμαζε τη «ρύθμιση των χρεών» που είχαν αναφερθεί. Μπορούμε να πούμε ότι τα γερμανικά συνδικάτα συνέπειξαν ένα είδος πολιτικής ένωσης προς όφελος της γερμανικής ενοποίησης, με την απατηλή ελπίδα ότι η γερμανική ενοποίηση θα τους κόμιζε νέα μέλη και συνεπώς κάποιο οικονομικό κέρδος. Άλλα



η δυσαρέσκεια των μελών τους στέρησε στη συνέχεια από κάθε περιθώριο ελιγμών. Η χρεοκοπία μιας ολοκληρωτικής κοινωνίας αντανακλάται προφανώς στο σύνολο της τρέχουσας ζωής, στα παλαιά όσο και στα νέα *Länder*. Παρά την ενοποίηση του οικονομικού χώρου –και την αύξηση του κόστους ζωής που είναι επακόλουθο– η αγορά της εργασίας εξακολουθεί να είναι βαθύτατα διαιρεμένη, και οι αρχές του εργατικού δικαίου που ίσχυαν μέχρι τότε στην RFA ποδοπατήθηκαν βάσανασα. Αυτή η κατάσταση έγινε δεκτή –μη εξαιρουμένων των συνδικάτων– εν ονόματι της ανάπτυξης της Ανατολής, της ελπίδας να δουν αυτή τη μεταβατική περίοδο να ολοκληρώνεται στο προσεχές μέλλον, με την προσποτική μιας εξίσωσης του βιοτικού επιπέδου.

Ο κίνδυνος θα ήταν οι έμπρακτες κοινωνικές διαφορές που γεννήθηκαν

από την ενοποίηση να οδηγήσουν στην καθιέρωση των διαφορών νομικής και δικαστικής αντιμετώπισης των πολιτών σε συνάρτηση με την κοινωνική τους προέλευση, και οι κοινωνικές όσο και πολιτικές κατακτήσεις της ομοσπονδιακής Γερμανίας να διαγραφούν εν ονόματι μιας ιδεολογίας της «κατάστασης κρίσης». Αυτή η εξέλιξη γένεται οχημηρό στο βαθμό που η βαθιά κρίση διάρθρωσης της κοινωνίας δεν υποκινεί –όπως συνέβαινε στην παλαιά ομοσπονδιακή Δημοκρατία– μια επανεξέταση των καθημερινών και παραδοσιακών πολιτισμών δεδομένων αλλά μάλλον, μαζί με την εξαφάνιση της παλαιάς RDA, μια απώληση των κατακτημένων δικαιωμάτων¹².

Μια νέα ιντελιγέντα στη χώρα των *Manدارίνων*:

Μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και τη «κίνη της Δύσης», την οποία η αριστερά έπρεπε να λάβει υπόψη της¹³, οι προσκείμενοι στα συνδικάτα διανοούμενοι συμφωνούν ότι δεν μπορούμε πια να αρκεστούμε στην πολιτική της παραδοσιακής αριστεράς, ούτε στη

διακήρυξη του εκσυγχρονισμού. Πέρα όμως από αυτή την αντίθεση είναι αξιοσημείωτο ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις είναι εκπληκτικά άτολμες. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του εκσυγχρονισμού, εκείνοι που άλλοτε επέκριναν τα συνδικάτα συμβιβάζονται με την προσποτική ενός νέου μέσου όρου ανάμεσα στη λογική του κεφαλαίου και την επιστροφή των συνδικάτων στην ιδεολογία, χρησιμοποιώντας ευφημισμό όταν επικαλούνται τις εμπειρίες των νέων *Länder*: «Τα συμβούλια των επιχειρήσεων, υποστηριζόμενα και καθοδηγούμενα από τα συνδικάτα σε συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη, πασχίζουν να επεξεργαστούν αλληλέγγυα προγράμματα προορισμένα να εξασφαλίσουν την οικονομική επιβίωση, να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»¹⁴. Πράγματι καπιταλιστικές απόφειρες επιβλήθηκαν στο χώρο των νέων *Länder*, καθώς και στις «επιτροπές απασχόλησης» που συστάθηκαν πρόσφατα. Δεν πρόκειται για εταιρείες που εγγυώ-

νται τη δράση και την εργασία στην επιχείρηση, αλλά για μια θεσμική κάλυψη που λογίζεται ότι εξασφαλίζει για κάποιο μεταβατικό διάστημα την καταβολή των μισθών και μια ορισμένη επιμόρφωση – παρόμοια με της Cassa Integrazione που, από πολλά χρόνια, επιτρέπει στην Ιταλία να συγκαλύπτει τις μαζικές απολύτες. Όντως, μισθωτοί επιτροπών απασχόλησης γράφονται σε «λίστες αναμονής» προεμένοντας να γραφτούν στο ταμείο ανεργίας. Οι τεράστιες μετακινήσεις χρήματος που πραγματοποίησε η Δυτική Γερμανία για να εξυγίανει τις ανατολικές επιχειρήσεις θα προσέφεραν μια ιδεώδη αφορμή για να προβληθούν οι προτάσεις των συνδικάτων σχετικά με το ρόλο της επιχειρήσεων μέσα στη διαδικασία μετασχηματισμού της γερμανικής κοινωνίας. Άλλα οι οικονομικές ικανότητες και η διοίκηση της επιχειρήσης δεν

επαρκούσαν τόσο από την πλευρά των επιχειρησιακών συμβουλίων της ανατολικής Γερμανίας όσο και από την πλευρά των γερμανών συνδικαλιστών ηγετών, ώστε να τεθούν τα αποφασιστικά ερείσματα για τη δημιουργία νέων επιτυχούς επιχειρήσεων¹⁵.

Αν αναρτηθούμε πάνω στις αιτίες που δεν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία, δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε τις στενές σχέσεις που έχουν τα γερμανικά συνδικάτα με έναν ορισμένο τύπο διανοούμενων μετά την επιτυχία του κινήματος του '68, τα αποτελέσματα του οποίου έγιναν αισθητά ακόμα και στους μεγάλους θεσμούς. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν πρόκειται για «παραδοσιακούς» μαρξιστές ή για «εκσυγχρονιστές»: αυτοί οι διανοούμενοι ήταν γενικά «παραδοσιακοί» διανοούμενοι, με την έννοια ότι δεν σκέφτονταν να ασκήσουν έναν έλεγχο πάνω στην οικονομική σφαίρα της κοινωνίας, όπως είχε προφητεύσει ο Alvin Gouldner για τις ΗΠΑ της δεκαετίας του '70, διαβλέποντας μια νέα συμμαχία ανάμεσα στους διανοούμενους και στην τεχνολογική ιντελιγέντα. Επρόκειτο μάλλον –πε-

ρα από ιδεολογικούς προσανατολισμούς– για διανοούμενους που ανήκαν ουσιαστικά στη σφαίρα των επιστημών του ανθρώπου και κυρίως πάσχιζαν να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν τις οικονομικές διαδικασίες και, στο μέτρο του δυνατού, να «επιμορφώσουν την κοινή γνώμη προς μια κατεύθυνση ως οικιακή δημοκρατική, προσεκτικούς απέναντι στο γενικό συμφέρον και διορθώνοντας ορισμένες ανήκιες αδικίες»¹⁶. Όποια και αν είναι η νομισμάτη μιας παρόμοιας θέσης, καταδείκνυε το χαρακτήρα ενός υπεύθυνου διαλόγου με την τεχνολογική ιντελιγέντα, η συνεργασία της οποίας ήταν η μόνη που θα μπορούσε να επιτρέψει έναν δημοκρατικό προσανατολισμό της οικονομικής διαδικασίας. Παράδοξη λογική: οι πιο συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με έναν δημοκρατικό προσανατολισμό της πολιτικής των επιχειρήσεων αποτελούν σήμερα το δεδομένο του καθολικού κοινωνικού δόγματος που τις μεταφέρει κατόπιν στα συνδικάτα¹⁷.

«Σύντροφοι, μην είστε τόσο φομαντικοί»

Αναμφίβολα, το δυτικογερμανικό συνδικαλιστικό κίνημα θα είχε μεγάλο όφελος από μια συζήτηση με τις μικρές συνδικαλιστικές οργανώσεις των μικρών και των μεσαίων αυτοδιοικούμενων επιχειρήσεων οικολογικού και εναλλακτικού προσανατολισμού: έτσι θα είχε οδηγηθεί στο σημείο να επανεξετάσει και ίσως να διευρύνει την αντίληψή του για τη δημοκρατική δράση μέσα στους κόλπους της επιχειρήσης. Αναμφίβολα πρέπει να ξεπεράσουμε την παραδοσιακή κρατιστική ιδεοληψία των συνδικάτων που επηρεάζονται από τη σοσιαλδημοκρατία. Άλλα αν ένας παρόμοιος διάλογος δεν έγινε ποτέ, η ευθύνη δεν βαραίνει τα συνδικάτα: υπεύθυνες είναι μάλλον ορισμένες επιφανείς προσωπικότητες του κόμματος των πρασίνων (όπως ο Tomas Schmid ή ο Daniel Kohn-Bendit), έντονα εχθρικών προς τα συνδικάτα, που κυρίως έτειναν να βλέπουν σ' αυτά τους κληρονόμους του υπαρκτού σοσιαλισμού στην RFA. Αυτή η απουσία διαλόγου με τα συνδικάτα οδήγησε τους πράσινους (ίσως και να το εύχονταν) να υιοθετήσουν σήμερα, σε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη, φύλελευθερες οικονομικές θέσεις που άλλοτε υποστήζαν οι φιλελευθεροί δημοκράτες.

Συνολικά είναι εντυπωσιακό να διαπιστώνουμε πόσο δύσκολο είναι για τα συνδικάτα όπως και για τους διανοούμενους, να παραμείνουν πιστοί σε μια παραδοση τους που τους είναι απαραίτητη για να επαναπροσδιορίσουν την ενδεδειγμένη δράση μέσα στις επιχειρήσεις μιας βιομηχανικής κοινωνίας σε πλήρη μετασχηματισμό. Ποτέ η κοινωνική υποβάθμιση –αλλά και η αυτούποβαθμιση– των παραδόσεων της σκέψης δεν απέκτησε ένα τόσο μεγάλο μέγεθος όσο μέσα στις τάξεις της σημερινής γερμανικής αριστεράς. Η πολιτική της «ιερής ενότητας» των γερμανικών συνδικάτων μέσα στη διαδικασία της εθνικής ενοποίησης το επιμαρτυρεί.

*H Ursula Apitzsch είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Επιθεώρηση *Liber*, τεύχος 25, Δεκέμβριος 1995.
2. B. Claous Löhrlein, «Mitgliederentwicklung», στο Michael Kittner (επιμ.), *Gewerkschaften heute, Jahrbuch für Arbeitnehmerfr*

4. Βλέπε Martin Kempe, «Über die Modernisierungsdebattehinaus. Gewerkschaftspolitik in einer gespaltenen Gesellschaft», στο *Gewerkschaften heute*, δ.π. σ. 43.
5. Βλ. Wolfgang Kowalsky/Wolfgang Schroeder (επιμ.) *Linke, was nun?*, Βερολίνο, 1993.
6. Βλ. Cora Stephan, *Der Betroffenheitskult. Eine politische Sittengeschichte*, Βερολίνο, 1993.
7. Επ' αυτού, βλ. Pierre Bourdieu, «Vernunft ist eine historische Errungenschaft, Wie die Sozialversicherung», στη *«Συνέντευξη του Pierre Bourdieu από τον Bernd Schwibs»*, *Neue Sammlung* 25/1995, σ. 376-394.
8. Βλέπε τις περιήγησεις αναλύσεις του «Moral Economy» της αγγλικής εργατικής τάξης από τον E. P. Tompson, *The Making of English Working Class*, Λονδίνο, 1963.
9. Oskar Negt, *Lebendige Arbeit, enteignete Zeit. Politische und kulturelle Dimensionen des Kampfes um die Arbeitszeit*, Φρανκφούρτη, 1987, σ. 211.
10. Ursula και Wolfgang Apitzsch, «Bewußtsein von Recht und Gleichheit als soziale Schlüsselqualifikationen», στο «Wer in der Politik Verantwortung trägt, kann nicht bequem sein». *Festschrift für Georg Benz zum 70. Geburtstag*, Βερολίνο/Φρανκφούρτη/Αννόβερο, 1994, σ. 195 κ.έ.
11. Βλ. Industriegewerkschaft Metall (επιμ.), *Zur solidarischen Finanzierung der sozialen Einigung. Klausurtagung des Vorstandes am 9/10 Οκτωβρίου 1991*, Φρανκφούρτη, 1991, σ. 67 κ.έ.
12. Μια σύντομη αναφορά στην κατάσταση του κοινωνικού περιήγου της παραδοσιακής επιχείρησης Zeiss της Ιένας είναι διαφωτιστική. Η φίρμα Zeiss, που απασχολούσε 70.000 μισθωτούς πριν από την ενοποίηση, είναι μια περίφημη επιχείρηση με μια ξεχωριστή ιστορία. Πριν από την αλλαγή του αιώνα, ο ιδρυτής της φίρμας Zeiss και ο φύλος του Ernst Abbe, που θα τον διαδεχτεί, δημιουργήσαν το μοντέλο ενός κοινωνικοποιημένου εργοστασίου μέσω ενός ιδρύματος που είχε ενσωματωθεί σε ένα σημαντικό πολιτισμικό πλαίσιο. Στο *Tie einai η κοινωνικοποίηση*; το 1919, ο Karl Korsch αναφέρει την επιχείρηση αυτή σαν παράδειγμα, πιοτοποιώντας έτοις ότι αυτό το πρότυπο είχε μεγάλο μέλλον. Η κατάσταση συνεχίστηκε και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην RDA. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ενοποίηση δεν αναζητήσθησε αυτή την παράδοση. Η φίρμα και όλος ο πληθυσμός των περιχώρων καθώς και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι πόνταραν σχεδόν ομόφωνα στην πολιτική τύχη του Lothar Späth. Το ίδρυμα Zeiss, που αντιμετώπισε τους κινδύνους 90 χρόνων ταραγμένης ιστορίας, δεν θα επιζήσει μετά την ενοποίηση και δεν δείχνει να εξεγείρεται ενάντια στη μοίρα του.
13. Βλ. Peter Glotz, *Die Linke nach dem Sieg des Westens*, Στούγαρδη, 1992.
14. Walter Müller-Jentsch, «Gesellschaftliche Antworten auf den gesellschaftlichen Wandel» στο Wolfgang Kowalsky/Wolfgang Schroeder (επιμ.), *Linke, was nun?*, Βερολίνο, 1993, σ. 152.
15. Ειρωνεία της ιστορίας: η μόνη σημαντική βιομηχανική εγκατάσταση μετά τη γερμανική ενοποίηση αφορά μια επιχείρηση πληροφορικής οργανωμένη ως εταιρεία συνεργατών – αυτή η φίρμα που απασχολεί περίπου 1500 εργαζόμενους δημιουργήθηκε στην περιοχή της παλαιάς RDA, αλλά στη νότια Γερμανία μετά από μαραζές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε μια επιποτή νηφλών τεχνικών αριθμού πότιστων και το αμερικανικό καρτέλ Digital Equipment (DEC).
16. Wolfgang Kowalsky/Wolfgang Schroeder, δ.π., σ. 30.
17. Βλ. Friedhelm Hengsbach, «Demokratiefähige Marktwirtschaft», *antόθι*, σ. 93.
18. Peter Glotz, «Odysseus am Mast», στο Kowalsky/Schroeder (επιμ.), δ.π., σ. 72.
19. Pierre Bourdieu, *Satz und Gegensatz. Über die Verantwortung des Intellektuellen*, Βερολίνο, 1989, σ. 30 κ.έ.

