

## ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

# ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

Όμως ο τόπος που τον πελεκούν και που τον καίνε σαν  
το πείκο, και τον βλέπεις  
είτε στο σκοτεινό βαγόνι, χωρίς νερό, σπασμένα τζάμια  
νύχτες και νύχτες  
είτε στο πυρωμένο πλοίο που θα βουλιάξει καθώς το  
δείχνουν οι στατιστικές,  
ετούτα ρίζωσαν μες στο μυαλό και δεν αλλάξουν  
ετούτα φύτεψαν εικόνες ίδιες με τα δέντρα εκείνα  
που ρίχνουν τα κλωνάρια τους μες στα παρθένα δάση  
κι αυτά καρφώνουνται στο χώμα και ξαναφυτρώνουν.  
ρίχνουν κλωνάρια και ξαναφυτρώνουν δρασκελώντας  
λεύγες και λεύγες.  
ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων το μυαλό μας.  
Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές  
είναι γιατί τ' ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη  
δεν κοιθεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή  
γιατί είναι αμιλητή και προχωράει.<sup>1</sup>

Με το αγχοτικό αυτό όραμα επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές Οκτωβρίου του 1944, παραμονές της απελευθέρωσης<sup>2</sup>, ο Γιώργος Σεφέρης. Η φρίκη που έβλεπε να προχωράει αμιλητή ήταν ο χειρότερος από όλους τους πολέμους, ο εμφύλιος πόλεμος, που τον έβλεπε να έρχεται ακάθεκτος και αναπόδοστος, ενώ μαινόταν ακόμα το δεύτερο παγκόσμιο μακελιό. Την τραγική εμπειρία της γενιάς του, που είναι και η τραγική εμπειρία του αιώνα μας, που είναι και η δική μας εμπειρία, αν θυμη-

1. Τελειταίος σταθμός, στ. 73-86, Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, επιμ. Γ.Π. Σαφένη, Ικαρος, Αθήνα 1977, σελ. 214-15.

2. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1944, ο Σεφέρης έφυγε από την Αίγυπτο για την Ιταλία. Στις 16 φτάνει στο χωριό Cava dei Tappeti, "τελειταία έδρα της ελληνικής προσφυγικής Κιβέρνησης", όπως γράφει στο πμερολόγιό του. Εκεί, στις 5 Οκτωβρίου, έγραψε το ποίημα Τελειταίος σταθμός. Στις 19 έφυγε για την Ελλάδα όπου έφτασε στις 22 Οκτωβρίου. "Σήρερα κλείνω αιχμής τζάμιασι χρόνια από τότε που έφυγα από τον Πειραιά στις 22 τ' Απρίλη 1941. Ή πιο όμορφη, η πιο αλαφρά μέρα του κόσμουν", γράφει στο πμερολόγιό του. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Δ', 1 Γενάρη 1941 - 31 Δεκεμβρίου 1944, Ικαρος, Αθήνα 1977, σελ. 353-70.

θούμε τις μυριάδες των νεκρών της χώρας μας από τους βαλκανικούς πολέμους και ύστερα, αν θυμηθούμε τα εκατομμύρια των νεκρών της ανθρωπότητας από τους δυο παγκόσμιους και τους αδιάκοπους τοπικούς πολέμους που έγιναν και γίνονται στον αιώνα μας, την εξέφρασε στον ανεπανάληπτο αυτό στίχο:

*ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων το μναλό μας.*

Ο Σεφέρης πρωτογνώρισε τις συνέπειες του πολέμου όταν –τον Αύγουστο του 1914 – αναγκάστηκε να φύγει με την οικογένειά του από τον "μόνο τόπο που μπορούσε να ονομάσει πατρίδα με την πιο ωραία έννοια της λέξης: τον τόπο όπου βλάστησαν τα παιδικά του χρόνια"<sup>3</sup>. Ωστόσο, μολονότι το συναίσθημα του ξεριζωμένου και του πρόσφυγα σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή του, και μολονότι ο ξεριζωμός αυτός ήταν μια συνέπεια των βαλκανικών πολέμων και του επερχόμενου παγκόσμιου πολέμου, που έκαναν αφόρητη τη ζωή τού μικρασιατικού ελληνισμού, ως γεγονός, ο πόλεμος δεν φαίνεται να είχε προβληματίσει το Σεφέρη ίσαμε τις μέρες της μικρασιατικής καταστροφής. Όντας πολύ νέος, έχοντας "πολύ ζωντανό μέσα του το συναίσθημα του τι θα πει σκλαβιά"<sup>4</sup> και εξίσου ζωντανά μέσα του τα όνειρα της Μεγάλης Ιδέας, με τα οποία γαλουχήθηκε ιδιαίτερα ο μικρασιατικός ελληνισμός, ήταν πολύ φυσικό να βλέπει στους πολέμους του 1912-13, στον παγκόσμιο πόλεμο, που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και στη μικρασιατική εκστρατεία, που έδειχνε να πραγματοποιούνται "όνειρα χιλιάδων χρόνων"<sup>5</sup>, το απελευθερωτικό, μέσα στα πλαίσια της Μεγάλης Ιδέας, πνεύμα, που τόσο παραστατικά είχε εκφράσει στο ακόλουθο ποίημά του ο Σικελιανός:

*Πνέμα του πόνου, που οι θλιψμένοι αγώνες  
Σε υψώσανε στων αιώνων τους αιώνες,  
κ'ευδόκησες ν'αστράψουνε οι κορόνες  
των αδυνάτων άστρων.*

*πνέμα πανάγαθο, από της αβύσσου  
του Δίκαιου που χαράζει η δύναμή Σου,  
κι ως τρικυμιά ανοιξιάτικη η ορμή Σου  
βροντάει στα κάστρα.*

3. Βλ. Γάργυρος Σεφέρης, *Χειρόγραφο Σεπ. '41*, Ικαρος, Αθήνα 1972, σελ. 7.

4. Χειρόγραφο Σεπ. '41, δ.π., σελ. 7, 10.

5. Χειρόγραφο Σεπ. '41, δ.π., σελ. 11.

*Κύριε, που φύσηξες στον οχτρού τα μάτια  
αφιόνι, να χαθεί στα μονοπάτια  
της Δικαιοσύνης Σου, και τα παλάτια  
τού 'οιξες κάτον·*

*κ' είδες η γη τη Δόξα ν' αναδίνει  
του αγώνα Σου ιερή, και τη γαλήνη  
μας χάρισες η αγνή θωριά που χύνει  
του άγιου θανάτου·*

*άκον τους λαούς που βοάν σαν τα μελίσσια  
και πνίγουνε στον Ύμνο Σου τη λύσσα  
του οχτρού, κ' είν' οι δέησές τους κυπαρίσσια  
στη θεία τους θλίψη·*

*άκον πως βόγκουν γιορτερά οι καμπάνες·  
άκον πως χύνονται βαθιοί οι παιάνες·  
άκον πως κλαίν και Σ' ευλογάνε οι μάνες·  
άκον απ' τα ίψη,*

*άκον απ' τον Αθω, άκον απ' τον Όλυμπο, άκον  
από τα κορφοβούνια κι απ' τον λάκκον  
τα βύθη, από το σκούσμα του κοράκου  
που τρώει ψοφίμι·*

*άκον απ' τα πέλαα 'πον βαθιά ανασαίνουν  
τα νέα νησιά που απ' το σεισμό Σου βγαίνουν  
και στα καρδάβια Σου τη Δόξα δένουν  
πλώρα και πρύμη·*

*από τη Σαμοθράκη Σου 'που η Νίκη  
ρύχνει κραυγή και αχώ στη Σαλονίκη,  
κ' έχ' η βοή της την ιερή Σου φρίκη·  
του Δίκαιου Μάνα,*

*άκου, κ' ευλόγα! Ως στάχνα γείραμε όλοι  
στο μεγάλο αξαφνό Σου δροσοφόλι.  
Κατέβα Δίκαιε! Σάλεψε στην Πόλη!  
Κάμε ν' ακούσουμε, ν' ακούσουμε όλοι,  
και της Αγια-Σοφιάς Σου την καμπάνα!*

Η μικρασιατική καταστροφή προσηγείωσε απότομα και αναπάντεχα το Σεφέρη και όλη τη γενιά του. Του άνοιξε τα μάτια και του έδειξε το αληθινό πρόσωπο του πολέμου και πολλά πράγματα που δεν καταλάβαινε πριν από τα καμώματα των Ελλήνων στα χρόνια του μεγάλου Δικασμού.<sup>7</sup> Τον βαθύ συγκλονισμό που αισθάνθηκε από το γεγονός αυτό τον μαθαίνουμε από γράμματά του, που περιέχονται στο βιβλίο που του αφιέρωσε η αδερφή του Ιωάννα.<sup>8</sup> 'Υστερα' από τη μεγάλη επίθεση του Κεμάλ, τον Αύγουστο του 1922, και καθώς οι Τούρκοι πλησίαζαν τη Σμύρνη, με ανάμικτα αισθήματα οργής, δυστυχίας και ενοχής, γράφει στην αδερφή του:

"Γιατί να μην ήταν βολετό να είχα ξεκληριστεί κι εγώ, μαζί με τ' άλλα τα παιδιά που ξεκληριστήκαν πέρα στους κάμπους της ντροπής, από βλακείς ηλιθίων εγωϊστών... Όλοι μας είμαστε με δάκρυα στα μάτια, μα είναι δυνατόν να ξεναπέσει η Σμύρνη στα χέρια του Τούρκου, το χωράει το κεφάλι ανθρώπου".<sup>9</sup>

Επειδή οι γαλλικές εφημερίδες "κυνικότατα", όπως λέει, δεν έγραφαν τίποτα, τις φρικαλεότητες που ακολούθησαν τις παρακολουθεί από τις αγγλικές και τις ιταλικές.<sup>10</sup> Στις 30 του Σεπτέμβρη, όταν πια αυτό που δεν χωρούσε κεφάλι ανθρώπου είχε συντελεστεί και η Σμύρνη είχε κατατραφεί, η αγανάκτησή του, ίδιαίτερα για τους Ευρωπαίους, που τους θεωρεί υπεύθυνους γι αυτό, κορυφώνεται σε μια προφητική κατάρα, που βγήκε τραγικά αληθινή ύστερα από κάμποσα χρόνια:

"... Πόσα όνειρα έκαψαν τα φτερά τους στις φλόγες που ωρίμαξαν τη Σμύρνη, την πουλημένη με το δράμι... υποθέτω να μην τα χαλάσει όλα ο καινούριος ευρωπαϊκός πόλεμος που μουγκρίζει από ώρα σε ώρα και φτάνει... δεν πειράζει... οι φράγκοι να πλερώσουν την ανεμελιά τους, την αναντρία τους και τη στραβωμάρα τους. Τα σφαγμένα γυναικόπαιδα της Σμύρνης ξεδικιόνται..."<sup>11</sup>

Τα γεγονότα αυτά, και όσα ακολούθησαν, είχαν τόσο βαθιά απήχηση μέσα του, που διαμορφώσαν αυτή την τραγική όραση ζωής, με την οποία θα έβλεπε τον κόσμο όλη τη ζωή του. Έτσι, δεκάξη μέρες αργότερα γράφει γεμάτος αισθήματα απογοήτευσης:

"... Ήρθαν κι άλλες μέρες... Τόσες τρικυμίες και τόσοι ανεμοστρόβιλοι που κοιτάζει κανείς ένα λεφτό γαλήνης, μια σωτήρια στιγμή, που θα τον αφήσει να κοιτάξει μέσα του... Όλα τα ξολόθρεψε ο εξωτερικός κόσμος... κι αυτή η δυστυχία που μας διαπερνάει σαν το νερό μέσα στο φίλτρο... ο άνθρωπος ελεεινά άσκημος, κάποιες σατανικές ψυχές, κάποιες αγγελικές ψυχές και κάποιες αδιάφορες ψυχές. Θέλω να πω ανύπαρκτες και η ζωή κάτι τι, σαν παράσταση καραγκιόζη μεταξύ ενός πηγαιμού που τον λένε γέννηση κι ενός γυρισμού που τον λένε θάνατο. Όνειρα και

7. Χειρόγραφο Σελ. '41, δ.π., σελ. 10.

8. Ιωάννας Τοάτου, *Ο αδερφός μου! Γιώγης Σεφέρης*, Εστία, Αθήνα 1973.

9. Τοάτου, δ.π., σελ. 172.

10. Τοάτου, δ.π., σελ. 176.

11. Τοάτου, δ.π., σελ. 177-78.

ψευτιές".<sup>12</sup>

Ωστόσο, όντας στο Παρίσι, δεν ήξερε ακόμα όλο το μέγεθος της τραγωδίας. Όταν το μαθαίνει, στις 2 του Νοέμβρη, βουλιάζει σε μια κρίση συνείδησης και απόγνωσης.

"... Αδερφούλα, σήμερα ήρθε το γράμμα σου και με βύθισε στην αλήθεια... Η Σμύρνη, η Ελλάδα, οι προδοσίες, τα μαχαιρώματα, οι ατίμωσες κι όλη η ντροπή και η καταφρόνια των πολιτισμένων, με ξεγύμνωσαν, πέταξαν από την ψυχή μου και το τελευταίο της φτιασίδι και την κοίταξα για πρώτη φορά την ψυχή μου... την είδα όπως ήταν, γιατί μέτρησα, μέτρησα τη δύναμη του παραμικρού της νεύρου, σαν να είχα διαβήτη στα χέρια, κ' είπα πως δεν αξέχω τίποτα, και κυλίστηκα μέσα στο φθινόπωρο χωρίς νάβρω καμιάν απάντηση, κι ένιωσα, δυο δάχτυλα κοντά μου την ανυπαρξία. ... Κι άκουσα μέσα μου το τρομερό "γιατί", το λόγο που σου λεν όλα τα γκρεμά σαν βρίσκεσαι στην άκρη τους, λες και βιώζουν τ' αυτιά σου από τ' αψήλος..."<sup>13</sup>

Ένα μήνα αργότερα αισθάνεται βουλιαγμένος στην αδράνεια, ψυχικά άδειος και σύγχρονα κατεχόμενος από το αίσθημα μιας ανεπανόρθωτης απώλειας:

"... Δεν έχω θάρρος για τίποτα, για τίποτα· κατάντησα στεκάμενο νερό... Είναι αλήθεια λοιπόν πως όλα συντελεστήκανε κι αποτελειωθήκανε αγιάτρευτα ολωσδιόλου αγιάτρευτα... Μας τα πήραν όλα. Πριν τουλάχιστο είχαμε μια γωνιά, μια θάλασσα, ένα σπίτι..."<sup>14</sup>

Η κατάθλιψη αυτή τον οδηγεί σε μια αίσθηση απόλυτης ερήμωσης και νέκρωσης:

"... Η ζωή μου, μου κάνει την εντύπωση μιας Σαχάρας που θάταν παγωμένη..., γράφει στις 28 του Δεκέμβρη του 1922".<sup>15</sup>

Από δω και πέρα η μικρασιατική καταστροφή δεν αναφέρεται στα γράμματα προς την αδερφή του. Δεν αναφέρεται ούτε ο πόλεμος, παρά το γεγονός ότι οι καταστροφές που προκάλεσε και τα εκατομμύρια των νεκρών και των σακάτηδων είχαν ξυπνήσει τις συνειδήσεις των λαών και το αντιπολεμικό πνεύμα διαπερνούσε την ευρωπαϊκή και νεοελληνική λογοτεχνία.<sup>16</sup> Την άνοιξη του 1923 συναντά την κοπέλα που θ' αγαπήσει με όλη την ψυχή του, το "ρόδο της μοίρας" του Ερωτικού Λόγου,<sup>16</sup> και βιθίζεται ολόκληρος στη μεγαλύτερη από τις αισθηματικές του κρί-

12. Τοάτσου, δ.π., σελ. 178.

13. Τοάτσου, δ.π., σελ. 182.

14. Τοάτσου, δ.π., σελ. 202-203.

15. Τοάτσου, δ.π., σελ. 212.

16. Θιμήζω τα έγγα, Φωτιά, του Henri Barbusse, *Tίτοτα νεώτερο από το δυτικό μέτωπο*, του Erich - Maria Remarque, *Οι άνθρωποι στον πόλεμο*, του Andrea Latzko, *Ο καλός σπασιώτης Σβέιχ*, του Γιαφοσλάβ Χάσκ, *Σταγιχοί στο μέτωπο*, του Κομπ Χώμφρεϋ, *Les croix de bois*, του Roland Dorgeles, *Vie des Martyrs*, του Georges Duhamel, *Prélude à Verdum* και *Verdum* του Jules Romains, *Αποχαιρετισμός στα όλα* του Ernest Hemingway, *Κόκκινες ιστορίες* και *Ζωή εν τάφῳ*, του Στράτη Μυρμήλη, *Σκλάβοι πολιορκημένοι του Κώστα Βάγναλη*, κ.ά.

σεις, που θα τις χαρακτηρίσει αργότερα "ιδιωτικής μορφής",<sup>17</sup> τον αδιέξοδο έρωτα. Παράλληλα βινθάνεται και στο πάθος της έκφρασης, ένα πάθος πιο δυνατό κι απ' τον έρωτα,<sup>18</sup> που κυριαρχεί για ένα διάστημα στην ψυχή του και στη σκέψη του, όπως μαρτυρά ο πρώτος τόμος των ημερολογιακών του σημειώσεων, που καλύπτει τα χρόνια 1925-1931.

Ο αδιέξοδος έρωτας μετουσιώθηκε αργότερα σε καλλιτεχνικό βίωμα και βρήκε την έκφρασή του στα ποιήματα της *Στροφής*, που γράφτηκαν από το 1924 ως το 1930, και ως ένα βαθμό στη *Στέρνη*, που γράφτηκε επίσης το 1930.<sup>19</sup> Στα ποιήματα αυτά, και σε άλλα που περιλαμβάνονται στο *Τετράδιο Γυμνασμάτων (1928-1937)*, πέρα από τις αισθηματικές αγωνίες "ιδιωτικής μορφής" και τις υπαρξιακές αγωνίες του έρωτα και του θανάτου, βρήκαν την έκφρασή τους τα αισθήματα διάλυσης, αποξένωσης, συναισθηματικής αποστέγνωσης, ψυχικής νέκρωσης κ.ά., που ήταν κοινά στη μετατολεμική Ευρώπη και όχι άσχετα από τις συνέπειες του πολέμου.

Το ξεκλήρισμα της Ιωνίας το απαράδεκτο, που σαν γεγονός τον "επηρέασε περισσότερο από όλα τα άλλα"<sup>20</sup>, όπως έχει πει ο ίδιος, μετουσιώθηκε κι αυτό σε καλλιτεχνικό βίωμα, ύστερα από μια αργή διαδικασία μεταβολών και κριτιστάλλωσης στο χώρο της ψυχής, και από μιαν άλλη, εξίσου αργή διαδικασία μορφικών αναζητήσεων, ώσπου να βρει την έκφρασή του στο *Μυθιστόρημα*, ένα σύγχρονο, αποσπασματικό στην επιφάνεια και δραματικό στην ουσία του έπος, που ενώνει στο πολυσημικό βάθος του το σύγχρονο δράμα της μικρασιατικής καταστροφής με το διαχρονικό δράμα της ελληνικής ιστορίας και μ' αυτή την αιώνια υπαρξιακή περιπέτεια που αποτελεί το "πανάρχαιο δράμα" της ζωής.

Η "έξοδος" από το "θάλαμο" των "πνευματικών και αισθηματικών ρώσεων ιδιωτικής μορφής" και η σοβαρή ενασχόληση με τις ιστορικές εμπειρίες του ελληνισμού και με τις δραματικές αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου, που σημειώνεται στα ποιήματα αυτά, σημειώνεται και στον δεύτερο τόμο των ημερολογιακών του σημειώσεων, που καλύπτει τα χρόνια 1931-1934. Στα χρόνια αυτά, το ελληνικό έθνος έχει πια παραδεχτεί πως τα όνειρα της Μεγάλης Ιδέας έχουν συντριψεί οριστικά και αιμετάκλητα και αγωνίζεται να ανασυγχροτηθεί, να επανακτήσει το παρελθόν του με άλλον τρόπο μέσα από το παρόν και με άλλο σκοπό, προκειμένου να βρει ένα καινούριο ιδανικό και μια καινούρια ιδεολογία. Τα χρόνια αυτά, επίσης, ο ευρωπαϊκός κόσμος κάτω απ' την επίδραση των συνεπειών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της Ρωσικής Επανάστασης και της οικονομικής κρίσης του 1929,

17. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, *Δοκιμές*, τόμ. Β', (1948-1971), Ίκαρος, Αθήνα, 1974, σελ. 355, Γιώργος Σεφέρης και Τίμος Μαλάνος, *Αλληλογραφία* (1935-1963), επιμ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Ολκός, Αθήνα 1990, σελ. 238.

18. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, *Μέρες Α'*, *16 Φεβρουαρίου 1925 - 17 Αυγούστου 1931*, Ίκαρος, 1975, σελ. 72.

19. *Δοκιμές*, δ.π., σελ. 355, ή Σεφέρης - Μαλάνος, *Αλληλογραφία*, δ.π., σελ. 238.

περνάει μια περίοδο ιδεολογικής και ηθικής κρίσης που έχει σαν βασικά χαρακτηριστικά της την παραδοχή της χρεοκοπίας των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, την αναθεώρηση των ιδεών και των αρχών του για τον άνθρωπο και τη ζωή και την αναζήτηση νέων ιδανικών. Η αναζήτηση αυτή εκφράζεται πολύ παραστατικά σ' ένα από τα πέντε ποιήματα που έχουν τον τίτλο: *Οχ. Στρατής Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρωπο*, γραμμένα τον Ιούνιο του 1932 στο Λονδίνο:

*Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν υποταχτείτε.*

*Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη.*

*Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν αγαπήσετε.*

*Αγαπήσαμε και βρήκαμε τη στάχτη.*

*Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας.*

*Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη...*

Βρήκαμε τη στάχτη. Μένει να ξαναβρούμε τη ζωή μας, τώρα που δεν έχουμε πια τίποτα. Φαντάζομαι, εκείνος που θα ξαναβρεί τη ζωή, έξω από τόσα χαρτιά, τόσα συναισθήματα, τόσες διαμάχες και τόσες διδασκαλίες, θα είναι κάποιος σαν εμάς, μόνο λιγάκι πιο σκληρός στη μνήμη. Εμείς, δεν μπορεί, θυμόμαστε ακόμη τι δάσαμε. Εκείνος θα θυμάται μονάχα τι κέρδισε από την κάθε του προσφορά.<sup>20</sup>

Αν τα χρόνια 1931-1934 σημαδεύουν την απαρχή της ωρίμανσης της ιστορικής και κοινωνικής συνείδησης του Σεφέρη, τα χρόνια 1934-1940 σημαδεύουν την απαρχή της ωρίμανσης της πολιτικής του συνείδησης, που διαγράφεται καθαρά στο *Ημερολόγιο καταστρόματος*, Α' (1937-1940) και καταγράφεται στον τρίτο τόμο των ημερολογίων του, που καλύπτει την περίοδο αυτή. Στα κρίσιμα αυτά χρόνια, ο φασισμός απλώνεται στην Ευρώπη, ο εμφύλιος πόλεμος μαίνεται στην Ισπανία, η δημοκρατία ανατρέπεται στην Ελλάδα, ο πόλεμος, που θέριζε κιόλας την Ασία ξεσπάει και στην Ευρώπη, απλώνεται γοργά και παρασέρνει και την Ελλάδα στην αδυσώπητη δίνη του.

Όλα αυτά ο Σεφέρης τα παρακολουθεί από την ευαίσθητη θέση του διπλωματικού υπαλλήλου στο εξωτερικό και στην Αθήνα, ως το 1938,<sup>21</sup> και από την ακόμα πιο σημαντική και ευαίσθητη θέση του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Εξωτερι-

20. Σεφέρης, *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 120-121.

21. Ο Σεφέρης διορίστηκε ακόλουθος του Υπουργείου Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 1926. Το Μάιο του 1931 τοποθετήθηκε ως υποτορέχενος και αργότερα ως διειθύνων στο Γενικό Προξενείο του Λονδίνου, όπου έμεινε ως τις αρχές του 1934. Το Μάιο του 1936 διορίστηκε πρόξενος στην Κοριτσά, όπου έμεινε ως το 1938. Βλ. Γ.Π. Σαφείδης, *Σχεδίασμα χρονολογίας Γάλλου Σεφέρη (1873-1962)*, Αθήνα 1963.

κού Τύπου της Κυβέρνησης Μεταξά ύστερα.<sup>22</sup> Ετοι, το Σεπτέμβριο του 1935, ο πολιτής του *Μιθιστορήματος* κάνει τον ακόλουθο διορατικό απολογισμό της γενιάς του:

"Γενιά θυσιασμένη. Γενιά που έχει τη νιότη της ακουμπισμένη σ' έναν πόλεμο. Που προσμένει έναν άλλο πόλεμο για την ώριμη της ηλικία. (Ανθρώποι της γενιάς αυτής που ανήκουν σ' ένα κράτος μικρό, όπως έγινε η Ελλάδα από το 1922). Γενιάς που κληρονόμησε από τον πρώτο πόλεμο μιαν άγνωστη πριν ανησυχία, το αίσθημα πως κάθε θεμέλιο, ως τα βαθύτερα της ψυχής και του πνεύματος, έχει φαγωθεί, έγινε σκόνη· πως όλα είναι έτοιμα να πέσουν σε λίγες στιγμές· που μπόρεσε ύστερα από χρόνια αγωνίας, ν' αρνηθεί αυτό το συγχλονισμό· που ξέρει πως δεν έχει περισσευ-σύμενες δυνάμεις για να ξεπεράσει αυτή την άρνηση, αυτή την άμινα, για να φτάσει σε μια θέση – πως δεν έχει καιρό ως τον άλλο πόλεμο που έρχεται.

Γενιά του σκοταδιού γυρισμένη ολόκληρη προς τις σκοτεινές σφαίρες του ανθρώπου, που μόνες μπορούν να τις δώσουν την αίσθηση της ύπαρξης. Το φως σκοτώνει στην εποχή μας".<sup>23</sup>

Ο πόλεμος, που ο Σεφέρης τον έβλεπε να έρχεται από το 1922, καθώς είδαμε, είχε κιόλας αρχίσει στην Ασία, με την ιαπωνική επίθεση στη Μαντζουρία το 1932, μολονότι συνεδρίαζε στην Ελβετία κάθε μέρα η Κοινωνία των Εθνών για να περιορίσει τους εξοπλισμούς και να τον αποφύγει, και απειλούσε αναπόδραστα την Ευρώπη. Σ' ένα άρθρο του, δημοσιευμένο τον Ιούλιο του 1932 στους "Νέους Πρωτόπόρους" ο Δημήτρης Γληνός έγραψε:

"... Ο "πόλεμος ετοιμάζεται! Ο πόλεμος χτυπάει κιόλας την πόρτα κάθε σπιτιού και του πιο ειρηνικού και απόμερου σπιτιού στην πόλη, στον κάμπο και στο βουνό, για να πάρει τον πατέρα και τ' αγόρια στο σφαγείο, για ν' αφήσει τη μάνα, τις αδερφές και τα μικρά παιδιά στην ορφάνεια, για

22. Η Διεύθινση αυτή υπαγόταν στο Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, με Υφυπουργό το Νικολούδη. Τον ψυχικό του διχασμό και την απίδια του για το καθεστώς της 4ης Αιγαίνουστον διατεινώνει άμεσα στα πημεδολόγιά του και έμφεσα στην ποίησή του. Στο *Χειρόγραφο Σεπτέμβρης '41*, που το έγραψε στην Pretoria της Νότιας Αφρικής, καθής λέει, "για να βάλει τάξη στη σινεάνηση του" (σελ. 61), ο Σεφέρης κάνει μερικές πολύ σημαντικές εξημολογήσεις για την πρωτική, την ήτηκή και την τνευματική στάση του απέναντι στα γερονύτα που έχουν: "Ανήκω στη γενιά του Διχαϊμού, αλλά δεν είμαι φανατικός", γράφει. "Επειτα, η πολιτική, με τη στενή της έννοια, δε μ' απασχόλησε ποτέ, σαν σκοπός ζωής. Αργότερα, διάν μπήρα στο Υπουργείο και βρέθηκα εξαιρετιμένος από την πολιτική, πάλι δε μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσα να γίνω ποτέ, σαν πολίτης, περιμοστερο από ένας τίμος οπαδός, και σαν υπηρέτης του κράτοις περιμοστερο από ένας ικανός βοηθός. Είχα άλλα ενδιαφέροντα, που τα τοποθετούσα ψηλότερα από τις πρόσκαιρες αυτές ασχολίες. [...] Η ανάγκη να υπηρετώ δύο κιρίσιμους (την Τέχνη και την Πολιτεία) και η αποστροφή μου γενικά για την εφαριτεχνία με βιασύνιαν αιδιάκοπα. Κάποτε ήταν ένα μαρτύριο. Άλλα από μιαν οφισμένη στιγμή και πέρα, αφού τα μέσα να ζήσω τη ζωή που θα ήθελα, παραδέχτηκα πως ήταν καλύτερα έτοι, παρά να κερδίσω το ψυχικό μου είτε σαν δημοσιογράφος, είτε κάνοντας άλλες βιομηχανίες με την πένα μου. Εξάλλου, φαντάζομαι πως η συνείδηση της πνευματικής πτυχαστάσης μου με βιοθήσεις να υπηρετήση τον τόπο με μεγαλύτερη φροντίδα και γνώση της παράδοσής μας και του λαού μας [...]. Στην πολιτική μου ζωή έννωσα, τις περισσότερες φορές, μεγάλη απόσταση. Όμως ποτέ δεν έπαψα να δένω, μ' όλη τη θέρμη της καρδιάς μου, την πίστη μου στον ελληνισμό, που είναι η άλλη όψη του ανθρωπισμού μου, όπως τον έπλασαν τοιλάχιστο ο χαρακτήρας μου και οι συμπτώσεις της ζωής μου." (σελ. 12-14).

23. Β. Γιώργος Σεφέρης, *Μέρες Γ'*, 16 Απριλίου 1934 - 14 Δεκεμβρίου 1940, Ίκαρος, Αθήνα 1977, σελ. 28.

να τους φέρει κι αυτούνούς ακόμα το δηλητηριασμένο αέριο, το ασφυξιογόνο, που θα τους πνίξει μέσα στο σπίτι τους.

Ο πόλεμος έρχεται! Τον ετοιμάζουνε στα εργοστάσια, όπου χύνεται το ατσάλι, που θα φάει τα κορμά, τον ετοιμάζουνε στα χημικά εργοστάσια, τον ετοιμάζουνε στα επιτελεία, τον ετοιμάζουνε στους στρατώνες, τον ετοιμάζουνε στα σκολειά, όπου δηλητηριάζουνε τα παιδιά με τα εθνικά μίση και την εξύμνηση της πολεμικής αρετής.

Ο πόλεμος έρχεται! Γιατί ο καπιταλισμός δεν μπορεί να γλυτώσει αλλιώς από τη θανάσιμη αγωνία του. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να τρώει αίμα και σάρκα ανθρώπινη είτε στο χαράκωμα, είτε στο εργοστάσιο μέσα.

Ο πόλεμος έρχεται! Γιατί η ρουσική επανάσταση απολύτωσε το ένα έκτο της γης και εκατόντα εκατομμύρια ανθρώπους από τα νύχια του καπιταλισμού. Και ο καπιταλισμός θέλει να ξαναπάρει τα θύματά του.

[...] Ε! λοιπόν ο πόλεμος αυτός δεν πρέπει να γίνει! Και είναι στο χέρι μας να μη γίνει. Είναι στο χέρι των μελλοθάνατων να βάλουνε κάτω τους μακελάρηδες. Αρκεί να μην αφήσουν να οδηγηθούν σαν πρόβατα στη σφαγή. Για να μη γίνει ο πόλεμος, πρέπει να τον χτυπήσουμε από τώρα. Να μην περιμένουμε πρώτα να μας πάνε στα χαρακώματα.

Για να μη γίνει πόλεμος πρέπει από τώρα να δώσουμε το σύνθημα του στρατιωμού. [...] "Πόλεμος ενάντια στον πόλεμο!" [...] Να κινηθούμε από τώρα. Να παραλίσουμε τη φριχτή μηχανή του πολέμου, που θα ζυμώσει τα κορμά μας με τη λάσπη".<sup>24</sup>

Το σύνθημα "πόλεμος ενάντια στον πόλεμο" δονούσε την Ειρώπη στα χρόνια του μεσοπολέμου, αλλά ο πόλεμος απλωνόταν όπως το μελάνι σε στουπόχαρτο. Τον Οκτώβριο του 1935 εκδηλώνεται η ιταλική επίθεση κατά της Αιθιοπίας. Τον Ιούλιο του 1936 αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος της Ισπανίας. Το Μάρτιο του 1938, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Αυστρία. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου υπογράφεται η Συνθήκη του Μονάχου. Τον άλλο μήνα οι Γερμανοί μπαίνουν στη Σουηδία και το Μάρτιο του 1939 καταλαμβάνουν ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Τον Απρίλη του 1939 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Αλβανία. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία κι αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όντας Προϊστάμενος της Διευθύνσεως Τύπου και Πληροφοριών, ο Σεφέρης παρακολουθεί βήμα προς βήμα τα γεγονότα και τα καταγράφει στο ημερολόγιό του. Με την επιστράτευση των Τσέχων, λόγου χάρη, το Σεπτέμβριο του 1938, σημειώνει:

"... Στο Πρακτορείο ως τις 5 το πρωΐ. Βαριές ώρες. Αισθανότανε κανείς, κα-

24. Βλ. Νέοι Πρωτοπάροι, φυλ. 7-8, Ιούνιος - Ιούλιος 1932, ξαναδημοσιευμένο στο βιβλίο του Δημήτρη Γληνού. Η τριλογία των πολέμου, Οι μονάδοι του Ερημήτη της Σαντορίνης, Τα Νέα Βιβλία, Αθήνα 1945, σελ. 9-12.

θώς τα μηχανήματα δίναν τις ειδήσεις, τον αψηλό πυρετό της Ευρώπης που από στιγμή σε στιγμή ετοιμαζόταν να παραδοθεί στον πόλεμο. Μέσα στη νύχτα ήταν η μοίρα που έπαιξε στα ζάρια την υπόσταση εκατομμυρίων ανθρώπων και τα λίγα πράγματα που πιστέψαμε και τους δώσαμε τη ζωή μας".<sup>25</sup>

Η Συμφωνία του Μονάχου δεν τον ξεγελάει καθόλου και την άλλη μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1938, γράφει:

"Χτες τη νύχτα "ανακοινωθέν" των Τεσσάρων στο Μόναχο. Σήμερα αγγλογερμανικό ανακοινωθέν μη προσφυγής σε πόλεμο. Η Ευρώπη, αυτό που εμείς, έτοι που ανατραφήκαμε, λέγαμε Ευρώπη, αν δεν ξεψύχησε, είναι έτοιμη να ξεψυχήσει. Μαζί μ' αυτό ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας τελειώνει".<sup>26</sup>

Όταν οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο Σεφέρης καλαβαίνει πως άρχισε ο πόλεμος που είχε προβλέψει:

"Την αιγή ο πόλεμος άρχισε στα γερμανοπολωνικά σύνορα [...] Ο Μεγάλος Πόλεμος συνεχίζεται. Ποιός από μας σήμερα καταλαβαίνει τί σημαίνουν τα γεγονότα αυτά;"<sup>27</sup>

Καθώς απλώνεται ο πόλεμος στην Ευρώπη, κάποια προετοιμασία του κοινού για ενδεχόμενους βομβαρδισμούς άρχισε να γίνεται και στην Ελλάδα. Στις 26 Ιανουαρίου του 1940, ο Σεφέρης γράφει:

"Χτες μάθημα αντιαεροπορικής αμύνης στο Υπουργείο. Ο ομιλητής παραβάλλει τα συμπτώματα του υπερίτη με τα συμπτώματα της λέπρας. Λαμπρά: ο υπερίτης είναι ένα είδος βροχής λέπρας. Μόνο θάπετε να συλλογιστεί κανείς πως η ανθρωπότητα που γεννά τέτοια ευρήματα, δεν μπορεί να μη μοιάζει με τα ευρήματά της, να έχει ψυχή λεπρή".<sup>28</sup>

Λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Μαΐου του 1940, ξαναγυρίζει στο ίδιο θέμα:

"Νεύρα τεντωμένα περιμένοντας μικρές λεπτομέρειες ενός γεγονότος που κανείς δεν καταλαβαίνει. Ένα ξέρουμε μονάχα: πως ο πόλεμος γίνεται και πως ο θάνατος, που τόσα χρόνια κοιμόταν στο πλευρό μας παραμιλώντας, ξύπνησε, πήρε ένα σιδερένιο σφυρί και κοπανάει κόκκαλα και σάρκες σωριασμένες πνιχτά σ' έναν ελάχιστο χώρο. Ο δίκαιος πληρώνει μαζί με τον άδικο και δεν ξέρεις καλά-καλά ποιο είναι το έπαθλο του αγώνα".<sup>29</sup>

Από τέτοια πικρόχολα αισθήματα για τον πόλεμο είναι διαποτισμένο και το ποιητικό ημερολόγιο που κρατούσε ο Σεφέρης αυτή την εποχή, το *Ημερολόγιο καταστρώματος, Α'*, που περιλαμβάνει ποιήματα που γράφτηκαν στα χρόνια 1937 - 1940. Η υπαρξιακή αγωνία της φθοράς και του θανάτου βαραίνει αρκετά σ' αυτή τη συλλογή, αλλά εκείνο που κυριαρχεί είναι η πιο άμεση αγωνία του πολέμου που

25. Μέρες Γ' δ.π., σελ. 103.

26. Μέρες Γ' δ.π., σελ. 105.

27. Μέρες Γ' δ.π., σελ. 130-131.

28. Μέρες Γ' δ.π., σελ. 164.

29. Μέρες Γ' δ.π., σελ. 195.

απλωνόταν αδυσώπητος στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, και κυρίως η καταθλιπτική αναμονή του μέσα σ' έναν κόσμο, που ο Σεφέρης τον βλέπει και τον περιγράφει χωμένο μέσα στο λαγούμι του φόβου, πνευματικά χαυνωμένο και συναισθηματικά νεκρωμένο, τσακισμένο ψυχικά και ανίκανο να αντιδράσει στις δυνάμεις της καταστροφής.

Στο ποίημα *Ο δικός μας ήλιος*, γραμμένο ανάμεσα στο 1937 και στο 1938, περιέχονται ωμές ειμόνες φρίκης που μοιάζουν να είναι συνθεμένες από κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ ή δημοσιογραφικά ρεπορτάζ του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, που βρισκόταν τον καιρό αυτό στο αποκορύφωμά του:

*Ο ήλιος αυτός ήταν δικός μου και δικός σου: τον μοιραστήκαμε ποιός υποφέρει πίσω από το χρυσαφί μεταξωτό ποιός πεθαίνει;*

*Μια γιννάίκα φώναζε χτυπώντας το στεγνό στήθος της: "Δειλοί μου πήραν τα παιδιά μου και τα κομμάτιασαν, σεις τα οκοτάσσατε*

*κοιτάζοντας με παράξενες εκφράσεις το βράδυ τις πιγολαμπίδες*

*αφηρημένοι μέσα σε μια τυφλή συλλογή".*

*Το αύμα στέγνωνε πάνω στο χέρι που το πρασίνιζε ένα δέντρο*

*ένας πολεμιστής κοιμότανε σφίγγοντας τη λόγχη που του φώτιζε το πλευρό.*

*Ήταν δικός μας ο ήλιος, δε βλέπαμε τίποτε πίσω από χρυσά κεντίδια*

*αργότερα ήρθαν οι μαντατοφόροι λαχανιασμένοι βρώμικοι τραυλίζοντας συλλαβές ακατανόητες*

*είκοσι μερδνιχτα πάνω στη στέρφα γης και μόνο αγκάθια είκοσι μερδνιχτα νιώθοντας ματωμένες τις κοιλιές των αλόγων κι ούτε στιγμή να σταματήσουν να πιούν το νερό*

*της βροχής.*

*Είπες να ξεκουραστούν πρώτα κι έπειτα να μιλήσουν, σε είχε θαμπώσει το φως.*

*Ξεψύχησαν λέγοντας: "Δεν έχουμε καιρό" αγγίζοντας κάτι αχτίδες·*

*ξεχνούντες πως κανείς δεν ξεκουράζεται.*

Ούρλιαξε μια γυναίκα: "Δειλοί" σαν το σκυλί τη νίχτα  
Θα ήταν αραιά κάποτε σαν εσένα  
με στόμα υγρό, τις φλέβες ζωντανές κάτω απ' το δέρμα  
με την αγάπη.

Ο ήλιος αυτός ήταν δικός μας· τον κράτησες ολόκληρο  
δε θέλησες να μ' ακολουθήσεις  
κι έμαθα τότε αυτά τα πράγματα πίσω από το χρυσάφι  
και το μετάξι.  
δεν έχουμε καιρό. Σωστά μιλήσαν οι μαντατοφόροι.<sup>30</sup>

Δεν είχανε καιρό. Σωστά μιλήσαν οι μαντατοφόροι. Η ζωή είχε θαμπώσει τον ακόσμιο και δεν έβλεπε πίσω απ' το φως της, πίσω από τα χρυσαφιά κεντίδια ενός απατηλού πολιτισμού, πως ετοιμαζόταν ο πόλεμος, πως ο πόλεμος είχε κιόλας αρχίσει και ήταν μια φριχτή πραγματικότητα που πλησίαζε γοργά και αδυσώπητα και μόλις προφταίνανε να κάνουν κάτι να τον σταματήσουν ή να τον αντιμετωπίσουν. Οι σκισμένες σάρκες και το αίμα και τα ουρλιαχτά των γυναικών που τους σκοτώναν τα παιδιά τους, που έβλεπε ο ποιητής μέσα απ' τις εικόνες και τα ανακοινωθέντα του πολέμου που μαίνονταν στην Ισπανία έσκισαν τα χρυσαφιά παραπετάσματα των "ανθρωπιστικών" αρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού και έδειξαν το πραγματικό πρόσωπο μιας ανθρωπότητας που έμοιαζε με τα έργα της, όπως είπε αλλού, μιας ανθρωπότητας με "ψυχή λεπρή".

Από την εναγώνια αναμονή του πολέμου πηγάζει και *Η τελειταία μέρα*, ένα ποίημα γεμάτο υπαινιγμούς που εκφράζουν τις αμφιβολίες του ποιητή, για το αν απόμεινε στη γονατισμένη Ελλάδα της δικτατορίας, ή στην τρομοκρατημένη από το φασισμό Ευρώπη, κανένας που θυμόταν πώς πεθαίνει ένας άντρας, για να προστατέψει τον τόπο του και τα παιδιά του· υπαινιγμούς που εκφράζονται τις φόβους του για την ερχόμενη σκλαβιά· και μιαν αδιόρθατη ελπίδα για αντίσταση:

*Ήταν η μέρα σιννεφιασμένη. Κανείς δεν αποφάσιζε φυσούσε ένας αγέρας αλαφρύς: "Δεν είναι γρέγος είναι σιρόκος" είπε κάποιος.*

*Κάτι λιγνά κυπαρίσσια καρφωμένα στην πλαγιά κι η θάλασσα*

*γκρίζα με λίμνες φωτεινές, πιο πέρα.*

*Οι στρατιώτες παρουσίαζαν όπλα σαν άρχισε να ψιχαλίζει.*

*"Δεν είναι γρέγος είναι σιρόκος" η μόνη απόφαση που ακούστηκε.*

*Κι όμως το ξέραμε πως την άλλη αυγή δε θα μας έμενε  
τίποτε πια, μήτε η γυναίκα πίνοντας πλάι μας τον ύπνο  
μήτε η ανάμνηση πως ήμασταν κάποτε άντρες,  
τίποτε πια την άλλη αυγή.*

*"Αιτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη" έλεγε η  
φίλη*

*περπατώντας στο πλευρό μου κοιτάζοντας μακριά"  
την άνοιξη  
που έπεισε ξαφνικά το χειμώνα κοντά στην κλειστή  
θάλασσα.*

*Τόσο απροσδόκητα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Πώς θα  
πεθάνουμε;*"

*Ένα νεκρώσιμο εμβατήριο τριγύριζε μες στην ψυλή βροχή.  
Πώς πεθαίνει ένας άντρας; Παράξενο κανένας δεν το  
συλλογίστηκε.*

*Κι όσοι το σκέφτηκαν ήταν σαν ανάμνηση από παλιά  
χρονιά  
της εποχής των Σταυροφόρων ή της εν - Σαλαμίνι  
ναυμαχίας.*

*Κι όμως ο θάνατος είναι κάτι που γίνεται· πώς πεθαίνει  
ένας άντρας;*

*Κι όμως κερδίζει κανείς το θάνατό του, το δικό του  
θάνατο, που δεν ανήκει σε κανέναν άλλο  
και τούτο το παιχνίδι είναι η ζωή.*

*Χαμήλωνε το φως πάνω από τη συννεφιασμένη μέρα,  
κανείς δεν αποφάσιζε.*

*Την άλλη αυγή δε θα μας έμενε τίποτε· όλα  
παραδωμένα· μήτε τα χέρια μας·  
κι οι γυναίκες μας ξενοδούλεύοντας στα κεφαλόβρυσα και  
τα παιδιά μας  
στα λατομεία.*

*Η φίλη μου τραγουδούσε περπατώντας στο πλευρό μου  
ένα τραγούδι σακατέμένο:*

*"την άνοιξη, το καλοκαίρι, ραγιάδες..."*

*Θυμότανε κανείς γέροντες δασκάλους που μας άφησαν  
οφρανούς.*

*Ένα ζευγάρι πέρασε κουβεντιάζοντας:*

*"Βαρέθηκα το δειλινό, πάμε στο σπίτι μας πάμε στο σπίτι μας ν' ανάψουμε το φως".<sup>31</sup>*

Το ποίημα γράφτηκε το Φεβρουάριο του 1939, λίγους μήνες μετά τη Συμφωνία του Μονάχου, λίγο πριν από την κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας.<sup>32</sup> Έχοντας αυτά, και όσα άλλα ακολούθησαν υπόψη, καταλαβαίνει κανείς πόσο κυριολεκτούσε ο ποιητής όταν έγραφε πως "η στιγμή της δημιουργίας συνδέεται με την κάθε στιγμή της ζωής".<sup>33</sup>

Η στιγμή της ζωής, τις μέρες που γράφτηκε το ποίημα, οριζόταν από την αφεβαίότητα: θα γίνει ή δεν θα γίνει παιγκόσμιος πόλεμος; θα μπει στο μακάριος χορό του και η Ελλάδα ή δεν θα μπει; τι αγέρας φυσάει, "γρέγος" ή "σιρόκος"; πόλεμος ή ειρήνη; Με τη Συμφωνία του Μονάχου ακούστηκε η απόφαση πως φυσάει "σιρόκος" και πόλεμος δεν θα γίνει, κι ας είχε κιόλας αρχίσει να ψιχαλίζει τον κόσμο. Τούτη την απόφαση θέλουν πολλοί να την πιστέψουν, μα ο ποιητής, που είναι και Διευθυντής Τύπου και Πληροφορών, και που έχει ιστορική μνήμη και την εμπειρία μιας εθνικής καταστροφής κι ενός άλλου παιγκόσμιου μακελιού, βλέπει πολύ διαφορετικά τα σημάδια των καιρών κι αισθάνεται πως φυσάει "γρέγος" και πως ο πόλεμος έρχεται κι είναι μάλιστα τόσο κοντά, που ακούει κιόλας τα νεκρώσιμα εμβαθήρια, ενώ οι στρατιώτες παρουσιάζουν όπλα. Ζώντας μέσα στο πλόσιφατο πνεύμα του Μονάχου, το γεμάτο ψευδαίσθηση και ηττοπάθεια· και μέσα στο κλίμα φοβίας και απόκρυψης της αλήθειας, που καλλιεργούσε η δικτατορία, έβλεπε, μαζί με δύλη την Ευρώπη, και την πατρίδα του γονατισμένη, ανίκανη να αντιδράσει και παραδομένη στη μοίρα της. Μαύρα προαισθήματα των βασανίζουν, κι ερωτήματα γεμάτα αγωνία: "πώς θα πεθάνουμε;" - "πώς πεθαίνει ένας άνδρας?". Κοιτάζει γύρω του και δεν βλέπει να το συλλογίστηκε κανένας, εκτός από λίγους που είχαν ιστορική συνείδηση και ανακαλούσαν στη μνήμη τους παλιά ηρωϊκά γεγονότα. Κι δύμας, από το πώς πεθαίνει κανείς εξαρτιέται το πώς ξει. Κερδίζοντας κανείς το θάνατό του, δηλαδή, πεθαίνοντας σαν άντρας, ηρωϊκά, κερδίζει τη ζωή του. Ωστόσο, η συννεφιά βάραινε ακόμα περισσότερο, η θύελλα του πολέμου πλησίαζε, και κανείς δεν αποφάσιζε ούτε για το ότι φυσάει ο αγέρας του πολέμου, ούτε για το πώς πεθαίνει ένας άντρας. Και τότε ο ποιητής οραματίζεται την κατοχή, που την υπανίσσεται και την παρασταίνει με διαχρονικές αναφορές στην Ιλιάδα (Ζ457), όπου ο Έκτορας προεικάζει την τύχη της Ανδρομάχης, όταν θα γίνει σκλάβα και θα κουβαλάει νερό από τα κεφαλόβρυσα του Άργους<sup>33</sup> και στο Θουκυδίδη (Ζ 87), όπου περιγράφει πώς μεταχειρίστηκαν οι Συρακούσιοι τους Αθηναίους αιχμαλώτους

31. Ποιήματα δ.π., σελ. 161-162.

32. Μέρες Γ' δ.π., σελ. 13.

33. Βλ. σημείωση του ποιητή. Ποιήματα δ.π., σελ. 327.

πολέμου, βάζοντάς τους σε καταναγκαστικά έργα στα λατομεία<sup>34</sup>. Άλλα αφήνει κι αυτή τη νότα ελπίδας για αντίσταση, που την υπαινίσσεται με την αναφορά στο σα-κατεμένο δημοτικό τραγούδι:

Ακόμη τούτ' η άνοιξη - ραγιάδες, ραγιάδες,  
τούτο το καλοκαίρι, - καημένη Ρούμελη,  
όσο να όθει ο Μόσχοφος, - ραγιάδες, ραγιάδες,  
να φέρει το σεφέρι, Μοριά και Ρούμελη<sup>35</sup>,

που θύμιζε την άλλη μεγάλη σκλαβιά και τους γέροντες δασκάλους εκείνων των χρόνων, που δίδαξαν πώς πεθαίνει κανείς σαν άντρας, και πώς έτσι κερδίζει την ελευθερία του.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν επαλήθευσαν όλα τα προαισθήματα του ποιητή, εκτός από ένα: Στον τόπο του, και στον κόσμο όλο, υπήρχαν πλήθος άντρες και γυναίκες, που ήξεραν να πεθάνουν σαν ανυπόταχτοι άνθρωποι, και πεθαίνοντας έτσι να κερδίσουν τη ζωή τους.

Το Σεπτέμβριο του 1939 οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία κι αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο μηχανοκίνητος χείμαρος των ναζήδων τσακίζει την απελπισμένη αντίσταση των Πολωνών, σκορπάει στους κυβερνητικούς κύκλους των χωρών της Ευρώπης και παραλύει τη θέληση των λαών για αντίσταση. Λίγους μήνες αργότερα, ο Σεφέρης δημοσιεύει το ποίημα *Η απόφαση της λησμονίας*:<sup>36</sup>

Σιάσον διαφάτη μπροστά στην ήσυχη λίμνη·  
η σουνρή θάλασσα και τα βασανισμένα καράβια  
οι δρόμοι που τυλίγαν βουνά και γεννούνσαν άστρα  
όλα τελειώνονταν εδώ στην πλατιά επιφάνεια.

Τώρα μπορείς να κοιτάζεις με γαλήνη τους κίκνους  
δες τους, είναι κάτασπροι σαν τον ύπνο της νύχτας  
χωρίς να αγγίξουν πουθενά γλιστρούν σ' ένα λιγνό λεπίδι  
που τους υψώνει ελάχιστα πάνω από τα νερά.

34. Βλ. σημείωση του ποιητή, *Ποιήματα* δ.π., σελ. 327.

35. Στο περ. *Ta Νέα Γράμματα*, Χρ. Ε', Ιούλ. - Δεκ. 1939, σελ. 221-228.

36. Στο περ. *Ta Νέα Γράμματα*, Χρ. Ε', Ιούλ. - Δεκ. 1939, σελ. 221-228.

*Σον μοιάζουν ξένε, τα ήσυχα φτερά και τα καταλαβαίνεις  
ενώ σε κοιτάζουν μαρμαρωμένα τα μάτια των λιονταριών  
και το φύλλο του δέντρου μένει άγραφο στα επουράνια  
και το κοντύλι τρύπησε τον τοίχο της φυλακής.*

*Κι όμως δεν ήταν άλλα τα πουλιά που σφάξαν τις χωριατοπούλες  
το αίμα κοκκίνιζε το γάλα πάνω στις πλάκες του δρόμου  
και τ' άλογά τους αθόρυβα σαν το λιωμένο μολύβι  
ρίχναν αβίαστα σχήματα μέσα στις γούρνες.*

*Κι έσφιγγε η νύχτα ολοένα τον κυρτό λαιμό τους  
που δεν τραγουδούσε γιατί δεν ήταν τρόπος να πεθάνει  
αλλά χτυπούσε θερίζοντας τα κόκκαλα των ανθρώπων  
τυφλά. Και δρόσιζαν τα φτερά τους στη φρίκη.*

*Κι αυτά που γίνονταν είχαν την ίδια γαλήνη με τούτα που βλέπεις  
είχαν την ίδια γαλήνη, γιατί δεν περίσσευε στην ψυχή να συλλογιστούμε  
εκτός απ' τη δύναμη να χαράξουμε λίγα σημάδια στις πέτρες  
που άγγιξαν τώρα πια το βυθό κάτω απ' τη μνήμη.*

*Μαζί τους κι εμείς μακριά πολύ μακριά, στάσου διαβάτη  
μπροστά στην ήσυχη λίμνη με τους άσπιλους κύκνους  
που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρδέλια μέσα στο νον σου  
και σε ξυπνάνε σε πράγματα που έζησες και που δε θυμάσαι.*

*Μήτε θυμάσαι διαβάζοντας τα ψηφιά μας πάνω στις πέτρες.  
ωστόσο μένεις εκστατικός μαζί με τ' αρνιά σου  
που μεγαλώνουν το σώμα σου με το μαλλί τους  
τώρα που νιώθεις στις φλέβες σου μια βοή θυσίας.<sup>37</sup>*

Σ' αυτή την ατμόσφαιρα εφιαλτικού συνείδου που ξετυλίγουν μπροστά μας οι γριφικές αυτές εικόνες αισθανόμαστε βέβαια τη φρίκη του πολέμου, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο αν δεν αποκρυπτογραφήσουμε το συμβολισμό τους. Μια πειστική πρόταση έκανε η Νόρα Αναγνωστάκη συνδέοντας τις εικόνες αυτές με τις εμπειρίες του πολέμου και της κατοχής και δίνοντας στο ποίημα τις διαστάσεις ενός προφητικού οράματος<sup>38</sup>.

37. Ποιήματα, δ.π., σελ. 183-84.

38. Βλ. Για τον Σεφέρη, Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της Στροφής, Αθήνα 1977, Νόρα Αναγνωστάκη, Ο Σεφέρης της μνήμης και της λησμονίας στο Ημερολόγιο Καταστρόματος, α', σελ. 231-42.

Σύμφωνα μ' αυτήν, η ήσυχη λίμνη "έχει καταποντίσει μέσα στο βυθό της κάθε κίνηση αληθινής ζωής" και είναι ένα "τοπίο θανάτου". Οι κύκνοι, "τα πηγεμονικά πουλιά, τ' αγγελικά και τα μαύρα", έρχονται "απ' τη βαθειά καταχνιά της βόρειας μυθολογίας", και είναι οι "Άρειοι" του Χίτλερ, που "σκόρπιζαν το θάνατο" στο Άουσβιτς, στην Πολωνία, στην Αθήνα<sup>39</sup>. Τα "μαρμαρώμενα μάτια των λιονταριών", είναι "τα μάτια και των πιο γενναιόκαρδων, που πέτρωσαν απ' τον τρόμο και τη φρίκη". Το "φύλλο του δέντρου" που "μένει άγραφο στα επουράνια", είναι "η άδεια θέση της δροσερής ελπίδας που φυτρώνει κάθε άνοιξη με τα φύλλα στο γαλάζιο. "Το κοντύλι", που "τρύπησε τον τοίχο της φυλακής" είναι "η δύναμη του λόγου της ελεύθερης ψυχής που περνούσε τους συμπαγείς τοίχους της σκλαβιάς". Ο ίδιος ελεύθερος λόγος είναι και τα "σημάδια στις πέτρες" που "άγγιξαν τώρα πια το βυθό κάτω απ' τη μνήμη". Οι άστυλοι κύκνοι "που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια μέσα στο νου" και "ξυπνάνε" το διαβάτη "σε πράγματα που έζησε και που δε θυμάται", δύτικες δεν θα τα θυμάται και όταν τα διαβάζει "πάνω στις πέτρες", σημαίνουν πως "η μνήμη των ραγιάδων έπρεπε να δει τον κίνδυνο ολόκληρο, δύτικες τον είχε ξήσει, κι όχι ν' αφήνει να ταξιδεύουν τα κουρέλια στον αποναρκωμένο νου" τους. Η εικόνα του διαβάτη που "μένει εκστατικός μαζί με τ' αρνιά" του "που μεγαλώνουν το σώμα" του "με το μαλλί τους" την ώρα "που νιώθει στις φλέβες" του "μια βοή θυσίας", σημαίνει τον απλό λαό που, αφού έχαισε την ιστορική του μνήμη, "το μόνο που" του "έμεινε είναι το ένστιχτο του ζώου, του αθώου αμνού που έγινε ένα με το σώμα" του, "σαν να μην" ήταν "ποτέ παρά λαός ποιμένων και προβάτων, και μόνο αυτό το ένστιχτο" τον "προειδοποιεί θολά για τη θυσία" για την οποία τον ετοιμάζουν".

Στην ερμηνεία αυτή, που τη βρίσκω πειστική στα βασικά σημεία της, έχω να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις για σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση, ή για σημεία που δεν με πείθουν.

Ο τίτλος "Η απόφαση της λησμονιάς", λόγου χάρη, που για τη Νόρα Αναγνωστάκη είναι "το πιο σκοτεινό σημείο του ποιήματος", γίνεται το πιο φωτεινό αν τον συνδέσουμε, όχι με τον λησμονημένο βασιλιά της Ασίνης, στον οποίο δεν παραπέμπει ο ποιητής, αλλά με την ιστορική εμπειρία του *Μυθιστορήματος*, στην οποία παραπέμπει, βάζοντας ως μότο ένα πολύ ενδεικτικό, θα έλεγα αποκαλυπτικό στίχο απ' αυτό το έργο:

*Μέσα σε τούτα τα χωριά τ' αποδεκατισμένα  
πάνω σ' αυτό τον κάβο, ξέσκεπο στο νοτιά*

39. Βλ. *Μυθιστόρημα Ζ'. Ποιήματα*, δ.π., σελ. 51.

40. Σαν ομαδικός χαρακτήρας, ο διαβάτης του ποιήματος έχει τα χαρακτηριστικά του σεφερικού Ελπίνορα. Είναι ανίδεος, άκακος και άφουλος, και γι αυτό ένας φορέας του κακού (του επερχόμενου πολέμου) "που έχει αλλού την πηγή του". Βλ. Γιώργος Σεφέρης, "Ένα γράμμα για την Κίχλη", περ. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Δ', Ιούλιος - Αύγουστος 1955, σελ. 502-503, και Δοκιμές, τόμ. Β', δ.π., σελ. 38-41.

*με τη βουνοσειρά μπροστά μας που σε κρύβει,  
ποιος θα μας λογαριάσει την απόφαση της λησμονιάς;*

Αυτό μαρτυρεί την πρόθεση του ποιητή, να συνδέσει την εφιαλτική πραγματικότητα που εκφράζει σε τούτο το ποίημα με τις εφιαλτικές πραγματικότητες ποι αποφάσισαν, δυστυχώς, να λησμονήσουν οι άνθρωποι του *Μυθιστορήματος*, δηλαδή, οι άνθρωποι που έζησαν την εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της *Μικρασιατικής Καταστροφής*. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα και την ταυτότητα του διαβάτη, και το είδος της ιστορικής μνήμης που έχασε. Γιατί ο ποιητής είναι σαφής: αυτοί οι άσπιλοι κύκνοι "που ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια μέσα στο νου" του απλού ανθρώπου, που συμβολίζει ο διαβάτης, τον "ξυπνάνε σε πράγματα που έζησε και που δε θυμάται", και όχι σε πράγματα που διάβασε. Κι αυτά που έζησε και που δε θυμάται, γιατί αποφάσισε να τα λησμονήσει, είναι τα τραγικά βιώματα του πρόσφατου παγκόσμιου πολέμου, και της ακόμα πιο πρόσφατης εθνικής καταστροφής. Και δε θυμάται αυτά που έζησε ούτε όταν διαβάζει τις πέτρες που χάραξαν αυτοί που μιλούν με την παράξενη φωνή του που βγαίνει μέσ' απ' το βιθό της απόκοσμης αυτής λίμνης, τις γραπτές, δηλαδή, μαρτυρίες εκείνης της τραγωδίας. Έτσι τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα στον απλό άνθρωπο και βρίσκεται μπροστά σ' έναν άλλο πόλεμο, που έχει κι όλας αρχίσει κι απειλεί να τον αφράξει στην αδυσώπητη δίνη του, ανύποπτος κι εκστατικός, σαν το αρνί που το πάνε στη σφαγή, νιώθωντας από ένστικτο μέσα στο αίμα του τη βοή μας θυσίας.

Οι "κάτασπροι κύκνοι", που ξαφνικά μεταμορφώνονται σε δρεπάνια που θερζίουν τις σάρκες και τα κόκκαλα των ανθρώπων δροσίζοντας τα φτερά τους στη φρίκη, μπορεί να είναι οι περήφανοι Άρειοι του Χίτλερ, που κατάσφαξαν τυφλά τον κόσμο στα χρόνια του πολέμου και χάιρονταν τη φρίκη των πράξεών τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, αφού ταξιδεύουν σαν άσπρα κουρέλια στο νου του διαβάτη. Τέτοιοι αγγελικοί και μαύροι κύκνοι υπήρχαν και στον προηγούμενο πόλεμο και υπάρχουν σε κάθε πόλεμο. Κάτι περισσότερο: σε κάποια τους χαρακτηριστικά, οι κύκνοι αυτοί μοιάζουν με κάθε άνθρωπο: - "σου μοιάζουν ξένε, τα ήσυχα φτερά και τα καταλαβαίνεις", λέει ο ποιητής, - αφού από απλούς ανθρώπους γίνονταν και γίνονται πάντα και τα θύματα και οι θύτες. Η αναγνώριση της ταυτότητας των κύκνων μάς διαφωτίζει, νομίζω, κι αυτή την εικόνα της νύχτας που έσφιγγε ολοένα τον κυρτό λαιμό των κύκνων. Συμβολίζει το σύντημα του φασισμού τότε, ή κάθε σύντημα σε κάθε εποχή, που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε δρεπάνια του θανάτου.

Ακολουθώντας τις παραπάνω υποθέσεις, θα μπορούσαμε λογικά να καταλήξουμε και σε μια άλλη: Αυτό το "τοπίο θανάτου", "η λίμνη που είχε καταποντίσει στο βιθό της κάθε κίνηση αληθινής ζωής: ό,τι αντιστέκεται στο λίμνασμα που είναι θάνατος", κάθε σημάδι ιστορικής μνήμης, μπορεί ν' αποτελεί το φριχτό δράμα μιας χώρας υποταγμένης στο φασισμό, όπως ήταν η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώ-

ρες της εποχής εκείνης, ανάμεσά τους η ίδια η Ελλάδα της μεταξικής δικτατορίας,<sup>41</sup> όπως θα μπορούσε να είναι και η ανθρωπότητα που, ανύποπτη ή παραλυμένη από το φόβο της, κινδύνευε να υποταχθεί σ' αυτόν.

Απομένει η παράξενη φωνή. Δεν είναι η φωνή ενός, αλλά πολλών: είναι η φωνή των γενναιόκαρδων, που συμβολίζουν τα λιοντάρια που κοιτάζουν με μαρμαρωμένα μάτια· αυτών που χρατούσαν το κοντύλι που τρύπησε τον τοίχο της φυλακής· κι αυτών που είχαν τη δύναμη να χαράξουν έστω και λίγα στημάδια στις πέτρες, για να καταγγείλουν τη φρίκη και να ξυπνήσουν την κοιμισμένη μνήμη και την ανύποπτη συνείδηση του απλού ανθρώπου πριν τον οδηγήσουν σαν πρόβατο στη σφαγή.

'Ένας απ' αυτούς θέλησε να είναι, με τον τρόπο του<sup>42</sup>, κι ο Σεφέρης. Με το εφιαλτικό δράμα που συνθέτουν οι εικόνες αυτού του ποιήματος, αποκάλυψε και κατάγγειλε τη φρίκη που υπήρχε στις φασιστοχρατούμενες χώρες· που είχε αρχίσει ν' απλώνεται, με την έναρξη του πολέμου· και τη ζήσαμε όλοι, λίγο αργότερα στις κατεχόμενες χώρες. Ωστόσο, μολονότι ο ποιητής μίλησε σαν Κασσάνδρα, με γριφικές εικόνες που μοιάζουν με χρησμούς, δεν ήταν κανένας προφήτης, όπως λέει η Νόρα Αναγνωστάκη. Όταν το ποίημα γράφτηκε και δημοσιεύτηκε υπήρχαν αυτά τα τοπία θανάτου, οι φασιστικές χώρες, η ίδια η Ελλάδα, και οι "κατάλευκοι κύκνοι" σκότωναν χωριατοπούλες και θέριζαν κόκκαλα ανθρώπων στη Μαντζουρία, στην Αιθιοπία, στην Ισπανία και πολύ πιο πρόσφατα στην Πολωνία. Κι αυτά όλα ήταν γνωστά κι αποτελούν μαρτυρία, όχι για τη δύναμη του Σεφέρη να συλλαμβάνει προφητικά τη "μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων"<sup>43</sup>, αφού η βοή των γεγονότων δεν ήταν καθόλου μυστική, αλλά για την ικανότητά του, να συλλαμβάνει με εξαιρετική εναισθησία τα γεγονότα του καιρού του, να τα συνδέει με τα ιστορικά βιώματα του παρελθόντος και να τα μετουσιώνει σε ποιητικά βιώματα με καθολικό χαρακτήρα και διαχρονική διάσταση.

Όταν, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, έφτασε και στην Ελλάδα ο πόλεμος, ο Σεφέρης, που τον περίμενε από στιγμή σε στιγμή, δεν πανικοφλήθηκε και δεν έχασε την πίστη του στη ζωή:

"Κοιμήθηκα δύο το πρωί διαβάζοντας Μακρυγιάννη", σημειώνει στο ημερολόγιό του. "Στις τρεις και μισή μια φωνή στο τηλέφωνο με ξύπνησε. "Έχουμε πόλεμο". Τίποτε άλλο, ο κόσμος είχε αλλάξει. Η αυγή, που λίγο αργότερα είδα να χαρά-

41. Στο ποίημα *Ο γιγαντός των ξενιτεμένων*, που τό γραψε λίγο μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, την άνοιξη του 1938, και περιλαμβάνεται στην ίδια συλλογή (σελ. 163-65), ο Σεφέρης δίνει την εικόνα μιας Ελλάδας που βουλιάζει μέσα στο λαγούμι του φθορά των αξιών, ενώ γύρω της "διαβαίνουν και θερζίουν χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα".

42. Με τον έμφεσο και υπαινικτικό τρόπο της ποίησής του, "τον τρόπο του Γ.Σ. Βλ. Ποιήματα, δ.π., σελ. 99-101.

43. Κ.Π. Καβάφης, "Σοφοί δε Προσιδόντων", Βλ. *Ποιήματα A' (1896-1918)*, επιμ. Γ.Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1966, σελ. 17.

ζει πίσω από τον Υμηττό, ήταν άλλη αυγή: άγνωστη. Περιμένει ακόμη εκεί που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα περιμένει, αλλά ξέρω πως θα φέρει το μεγάλο μεσημέρι".<sup>44</sup>

Την τραγωδία και το μεγαλείο της εποχής εκείνης, ο Σεφέρης τα έζησε από μακριά κι από κοντά. Από μακριά, γιατί στον πόλεμο δεν ήταν στο μέτωπο αλλά στην Αθήνα, και στην κατοχή δεν ήταν στην Ελλάδα, αλλά στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Από κοντά, γιατί από τη θέση του στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών, βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με την ηγεσία της χώρας, πολιτική και στρατιωτική, καθώς και με τους ξένους παράγοντες. Οι μαρτυρίες του στο πεζό ημερολόγιο του, που καλύπτει τα χρόνια 1941 - 1944,<sup>45</sup> και στο ποιητικό, που καλύπτει την ίδια εποχή, δίνουν μια ζοφερή εικόνα του κόσμου που κυβερνούσε την Ελλάδα κι έκανε το παν για να την κυβερνήσει και ύστερα απ' τον πόλεμο· και του κόσμου που αγωνιζόταν ενάντια στο κακό διχασμένος και υστερόβουλος.

Θαυμάζει, πρώτ' απ' όλα, το μεγαλείο της αντίστασης του ελληνικού λαού στην Αλβανία, στη Μακεδονία, στην Κρήτη και στην κατεχόμενη Ελλάδα. Περιγράφει με λόγια που δονούνται από συγκίνηση την αντίδραση του αθηναϊκού λαού στην ιταλική, και αργότερα στη γερμανική επίθεση, την ηρωϊκή αντίσταση του στρατού στο μέτωπο, και την απαράμιλη αντίσταση του άστολου λαού της Κρήτης, ενώ περιγράφει με λόγια που δονούνται από αισθήματα οργής και αιδίας, τους καιροσκόπους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών· τη "μερμηγκοφωλιά της Μπρετανίας"<sup>46</sup>, όπως αποκαλεί τους πανικόβλητους ή αναποφάσιστους αξιωματούχους του Επιτελείου· τους πεμπτοφαλαγγίτες που βρίσκονταν "μέσα ή πολύ κοντά στην Κυβέρνηση"<sup>47</sup> τους γερμανόφιλους στρατηγούς, που παρέδωσαν έναν στρατό που δεν είχει νικηθεί, πρόδωσαν τους συμμάχους τους και σχημάτισαν την πρώτη κυβέρνηση συνεργασίας με τους καταχτητές· και τους κρατικούς αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο ίδιος,<sup>48</sup> το Βασιλιά και την Κυβέρνηση, που έφυγαν για τη Μέση Ανατολή, αφού έκαναν σταθμό στην Κρήτη. Εκεί, στις 6 Μαΐου του 1941, ο Σεφέρης κάνει την ακόλουθη εκτίμηση για τον πόλεμο:

"Είναι παράξενο και υπέρογκο να συλλογίζεται κανείς: ο λαός έκανε μόνος του αυτό που έκανε - μόνος του. Οι έξι μήνες του πολέμου ήταν δύο πράγματα ολότελα ξεχωριστά. Από το ένα μέρος ένα άνθισμα μια ανώνυμη ανάσταση. Κι από το άλλο μέρος ο καρκίνος της "Μπρετανίας" με τους σκοτεινούς διαδρόμους και τις απελπιστικές χειρονομίες. Από το τελευταίο δεν έχουμε ακόμη καθαριστεί και δεν

44. Μέρες Γ', δ.π., σελ. 258.

45. Μέρες Δ', 1 Γενάρη 1941 - 31 Δεκέμβρη 1944, Ίκαρος, Αθήνα 1977.

46. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 34.

47. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 28.

48. Πρωθυπουργός αυτής της Κυβέρνησης Κουνίσλινγκ ήταν ο στρατηγός Τσολάκογλου, αντιπρόδεδρος, ο καθηγητής Λογοθετόπουλος και στα βασικά υπουργεία πέντε ανεπιφύλακτα γερμανόφιλοι στρατηγοί.

θα καθαριστούμε παρά όταν τελειώσει ο πόλεμος, όταν νικήσουμε".<sup>49</sup>

Ο συγχρωτισμός με τους ανθρώπους που μετέχουν στην Κυβέρνηση ή αποτελούν την ακολουθία της του "φέρνει σηφαιμία", αλλά μαζί τους φεύγει για την Αίγυπτο κι από κει μπαρκάρουν για τη Νότιο Αφρική. Ανοιχτά από το Σουέζ, πάνω στο ολλανδικό υπερωκεάνειο New Amsterdam, ο Σεφέρης σημειώνει στο ημερολόγιό του:

"Αρχίζω να βλέπω το συγκρότημα όλων μας που ταξιδεύουμε, σαν ένα τέρας της αποκάλυψης. Ένα ζώο μεσαιωνικής τέχνης όπου ο καθένας από τούτο το θίασο είναι το κέρατο, η κρεμασμένη γλώσσα, το αναίσθητο πετσί, η κοιλιά που σέρνεται στη λάσπη, η νυσταγμένη βλεφαρίδα ή το ματαιόδοξο λειρί. Αρχίζω να νιώθω τον εαυτό μου, σαν να βρισκόμουνα μέσα σε κάποιο λιγδερό άντερο αυτού του θεριού, που βγάζει όλα του τα υγρά για να με χωνέψει. Θα με ξεράσει ή θα με χωνέψει· αυτό είναι το ζήτημα".<sup>50</sup>

Στην Αφρική, καθώς φτάνουν από τη σκλαβιωμένη Ελλάδα τα τραγικά νέα για τη μεγάλη πείνα του χειμώνα του 1941, που θέρισε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, ο Σεφέρης αισθάνεται για πρώτη φορά μέσα του το αίσθημα του μίσους. Ακούγοντας έναν αεροπόρο που έφτασε εκεί περνώντας από την Τουρκία, σημειώνει στο ημερολόγιό του:

"Αργά το μεσημέρι στην πρεσβεία, ο αεροπόρος Νίκης Αβέρωφ... Λέει τρομαχτικά πράγματα για την κατάσταση του επιστισμού. Το Νοέμβρη οι θάνατοι ανέβηρκαν σε 2.500 την ημέρα Αθήνα και Πειραιά. Αργότερα έγιναν 1000 την ημέρα... Δεν ξέρω κατά πόσο οι αριθμοί αυτοί είναι σωστοί, αλλά και τα μισά να λογαριάσει κανείς, 500 άνθρωποι την ημέρα σημαίνει 150.000 το χρόνο. Τώρα καταλαβαίνω πως δεν είχα νιώσει ακόμη τί θα πει μίσος."<sup>51</sup>

Σε όλο το διάστημα της τετράχρονης περίπτωσής του στη Νότια Αφρική, την Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, ο Σεφέρης έζησε από κοντά και από μακριά το αγεφύρωτο χάσμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στη μαχόμενη Ελλάδα της κατοχής και της Αντίστασης και στους διαφθαρμένους αυτοεξόριστους πολιτικάντηρες, και στις αλλεπάλληλες κρίσεις της Μέσης Ανατολής, είδε να προχωράει "σαν ένας στρατός από βραχνάδες η φριχτή τραγωδία της Ρωμοσύνης, τόσο υπέρογκη" που δεν είχε "αρκετό συναισθηματικό χώρο για να τη χωρέσει".<sup>52</sup> Μέσα από το πρόσιμα αυτής της εμπειρίας, ο Σεφέρης βλέπει την Ελλάδα, τον πόλεμο και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η πείνα, οι φυλακές, τα στρατόπεδα, τα βασανιστήρια, οι εκτελέσεις δεν κατόρθωσαν να λυγίσουν το πνεύμα αντίστασης του λαού, που πήρε τη μορφή μαζικών αγώνων στις πόλεις και ανταρτοπολέμου στα βουνά. Στον κό-

49. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 75.

50. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 105.

51. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 205.

52. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 322.

σιμο, ύστερα από τις γιγάντιες συγκρούσεις στη Μόσχα, στο Λένινγκραντ, στο Στάλινγκραντ και στο ελ-Αλαμέιν, η ζυγαριά του πολέμου έπαψε να γέρνει προς το μέρος της αδικίας και άρχισε να γέρνει προς το μέρος της δικαιοσύνης. Μέσα στο τρομαχτικό ανακάτωμα εκείνης της εποχής, μέσα στη θολούρα και την ανεμοζάλη μιας παγκόσμιας σύγκρουσης, όπου ο παλιός κόσμος αισθάνεται να γκρεμίζεται και αγωνίζεται να συγκρατηθεί, κι ένας καινούριος κόσμος αναμοχλεύεται κι αγωνίζεται μέσ' απ' το αίμα και την αμάχη, η προοπτική της μεταπολεμικής πορείας του κόσμου άρχισε κιόλας να χωρίζει την ενωμένη στον πόλεμο αντιφασιστική ανθρωπότητα. Πάνω απ' τον κόσμο και πάνω απ' την Ελλάδα, το φάσμα της διχόνοιας φαινόταν "καθός αετός ακίνητος να χρέμεται στον αέρα", για να μεταχειριστώ μια γνωστή εικόνα του Κάλβου.<sup>53</sup>

Στις 6 Ιουλίου του 1942, ύστερα από έναν περίπατο στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ και κάτω από τη βαριά ατμόσφαιρα της απειλής του Ρόμελ, που πλησίαζε την Αλεξανδρεία, ο Σεφέρης καταγράφει στο ημερολόγιό του μερικές σκέψεις που μαρτυρούν τη στάση του απέναντι στον παλιό κόσμο:

"Στους στενούς δρόμους του παζαριού βρήκα εικόνες και παραμύθια, που με προσκαλούσαν πέρα από τη γέννηση. Κοιτάζοντας τα πατιναρισμένα πρόσωπα αυτής της κυψέλης ένιωσα ξαφνικά τι σκάνδαλο για τη ζωή είναι ένας Ευρωπαίος· τα δημιουργήματα ενός Ευρωπαίου. Η ιδέα ενός Μέσσερος μέσα σ' αυτό το περιβάλλον είναι κάτι τερατώδες. Λέμε πως πολεμούμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χρεοκόπησε μια και καλή, με τούτο τον πόλεμο. Η Γερμανία είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και τα καμώματά της είναι τέλεια ευρωπαϊκά, δηλαδή επιστημονικά. Μας σκοτώνουν, μας εξαρθρώνουν, μας ερημώνουν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης. Κι ας μην κουραζόμαστε με φινέτσες: οι άλλοι, οι πλαδαροί, οι για - να - ιδούμε, οι μήπως - πρέπει - να - υποχωρήσουμε, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε. Δεν ήταν οι υπερασπιστάδες της Ευρώπης, ήταν τα κακοήθη αποστήματα μιας χρεοκοπίας. Δεν έχουμε τίποτε να σώσουμε από αυτόν τον πολιτισμό, ας πάει καλλιά του: έχουμε να σώσουμε τον άνθρωπο, αν μπορούμε."<sup>54</sup>

Περίπου ένα χρόνο αργότερα - το Μάι του 1943 - στη γνωστή διάλεξη που έδωσε για το Μακρυγάννη στο Κάιρο και στην Αλεξανδρεία, διατύπωσε μερικές σκέψεις που μαρτυρούν τι είδος κόσμου πρόσμενε να γεννηθεί από την κοσμογονική εκείνη σύγκρουση:

"Από τις παραμονές του περασμένου πολέμου οι πνευματικοί τεχνίτες της Ευρώπης - εννοώ τα ενδεικτικά έργα - έχουν καθαρά τη συνείδηση πως ζουν σ' έναν κόσμο χαλασμένο [...] Ο ισπανικός πόλεμος, που είναι η αρχή του σημερινού, τους

53. Βλ. Ανδρέας Κάλβος, *Ωδαί*, "Το Φάσμα", στροφή ιε'.

54. *Μέρες Δ',* δ.π., σελ. 223-24.

έδωσε την αφορμή να δώσουν τα τελευταία σημάδια τους.

Από τον ισπανικό πόλεμο και πέρα δεν ξέρουμε πια. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως περνούμε μια περίοδο πνευματικού συσκοτισμού στην Ευρώπη. Ο σημερινός πόλεμος δεν είναι, όπως ο περασμένος, εποχή καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λογαριάζουμε την περασμένη μας πείρα και την τωρινή, προσμένοντας την αυγή που αναπότελτα θα χαράξει [...] ένας τόσο μεγάλος πόνος όπως ο σημερινός δεν μπορεί παρά να μας οδηγήσει σε μια μεγάλη ανάσταση [...]. Η ανάσταση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μια ανάσταση της ζωής του ανθρώπου, με την πιο βαριά έννοια. Και σαν τέτοια, θα πρέπει να καταργήσει τις ωμότητες, τα φίμωτρα, τις φυλακές, τις υποκριτές. Θα πρέπει να είναι έτοι, ή θα έχουν πάει, αλίμονο, όλα αυτά που ζούμε τώρα στα χαμένα. θα είναι έτοι, ή θα έχει πέσει ο κόσμος σε μια κατάσταση γενικής νεκροφάνειας.<sup>55</sup>

Με τις εμπειρίες αυτές, άμεσα βιωμένες μέσα του, άρχισε περιπλανώμενος να γράφει τα ποιήματα που αποτελούν το Ήμερολόγιο καταστρώματος Β<sup>56</sup>, όπου μετουσιώνει σε ποιητική μορφή τα αισθήματα οδύνης, οργής, αηδίας, ελπίδας και απογοήτευσης, ζώντας τα γεγονότα με έναν κόσμο βουλιαγμένο στην απάτη, τη διαφθορά συνειδήσεων, το σφετερισμό, τη δολοπλοκία και την ιδιοτέλεια, από μια θέση, όμως, και σε έναν χώρο από όπου μπορούσε να διαχρίνει την τεράστια σκηνή της παγκόσμιας διαμάχης και το πιθανό πρόσωπο του μεταπολεμικού κόσμου.

Φτάνοντας στην Αίγυπτο, με τη σύντροφό του τη Μαρώ, με "τα κορμιά σαν τσακισμένα κλαδιά / και σαν ξεριζωμένες ρίζες", γνωρίζει μορφές δυστυχίας κι εξαθλίωσης τέτοιες που δεν είχε φανταστεί ποτέ και δεν μπορούσε να υποφέρει:

Άλλα έχουν μάτια κάτασπρα χωρίς ματόκλαδα  
και τα χέρια τους είναι λιγνά σαν τα καλάμια  
Κύριε, όχι μ' αυτούς. Ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.<sup>57</sup>

Στις αρχές Οκτωβρίου του 1941, καθώς ο πόλεμος απλώνεται ολοένα περισσότερο θερίζοντας μυριάδες ζωές και η έκβασή του είναι ακόμη αβέβαιη· ζώντας μ' έναν κόσμο που τον αισθάνεται να φεύγει ή να κρύβεται σαν φοβισμένο ζωντανό μέσα στην τρύπα του, ο Σεφέρης γράφει το ποίημα *H μορφή της μοίρας*, όπου βάζει μερικά βασανιστικά ερωτήματα για το ακατανόητο αυτό γεγονός, στα οποία δεν μπορεί να απαντήσει γιατί η ρίζα του κακού είναι σκοτεινή κι ανεξερεύνητη. Μια δύναμη τυφλή, σαν εκείνα τα κόκκινα άλογα των λαϊκών παραμυθιών, που με δεμένα μάτια αλιωνίζουν ανθρώπινα κόκαλα, έχει συνεπάρει τους ανθρώπους που μπλέχτηκαν στα γρανάζια αυτού του τέρατος που είναι ο πόλεμος, και σκοτώνουν

55. Βλ. *Δοκιμές Α'*, δ.π., σελ. 262-63.

56. Βλ. *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 189-215.

57. "Υστερόγραφο", *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 192.

και σκοτώνονται πεισματικά και ασταμάτητα. Πόσο θα βαστάξει το κακό; Δεν το ξέρει ούτε κι αυτό. Μα πιστεύει ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε τραγωδία, το αίμα θα φέρνει άλλο αίμα, ώσπου μια μέρα θα πλημμυρίσει τόσο που θα ξυπνήσει τη συνείδηση των ανθρώπων και θα σηκωθεί αυτή η συνείδηση σαν τον Αι-Γιώργη τον καβαλάρη, να πνίξει μέσα σ' αυτό το αίμα το δράκοντα του πολέμου:

Τώρα πια δεν ξέρω να διαβάσω παρακάτω,  
γιατί σε δέσαν με τις αλισίδες, γιατί σε τρύπησαν με τη  
λόγχη,  
γιατί σε χάρισαν μια νύχτα μέσα στο δάσος από τη  
γνναίκα  
που κοίταζε στυλώνοντας τα μάτια και δεν ήξερε καθόλου  
να μιλήσει,  
γιατί του στέρησαν το φως το πέλαγο το ψωμί.

Πώς πέσαμε, σύντροφε, μέσα στο λαγούμι του φόβου;  
Δεν ήταν της δικής σου μοίρας, μήτε της δικής μου τα  
γραμμένα  
ποτές μας δεν πουλήσαμε μήτε αγοράσαμε τέτοια  
πραμάτεια.  
ποιός είναι εκείνος που προστάζει και σκοτώνει πίσω  
από μας;  
Αφησε μη ρωτάς· τρία κόκκινα άλογα στ' αλώνι  
γυρίζουν πάνω σ' ανθρώπινα κόκκαλα κι έχουν τα μάτια  
δεμένα.  
Αφησε μη ρωτάς, περίμενε· το αίμα, το αίμα  
ένα πρωί θα σηκωθεί σαν τον Αι-Γιώργη τον καβαλάρη  
για να καρφώσει με το κοντάρι πάνω στο χώμα το  
δράκοντα.<sup>58</sup>

Η πίστη για μια δύναμη που θα σκοτώσει το κακό, ωστόσο, δεν τον ακολουθούσε πάντα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1942, γράφει το ποίημα *Ο Στρατής Θαλασσινός* ανάμεσα στους αγάπανθους, όπου, σαν ένας Οδυσσέας που αδυνατεί να επικοινωνήσει με τους νεκρούς συντρόφους του, βουλιαγμένος στην απόγνωση, καταφεύγει με μια δραματική έκκληση βοήθειας, στη μόνη πηγή ψυχικής αναζωντάνεψης και αντίστασης στο κακό, τη μνήμη της ηρωϊκής παράδοσης του έθνους:

*Κι οι σύντροφοι μένουν στα παλάτια της Κίρκης.  
ακριβέ μου Ελπήνωρ! Ηλίθιε, φτωχέ μου Ελπήνωρ!  
Ήδεν τους βλέπεις;  
- "βοηθήστε μας!"  
Σταν Ψαρών την ολόμαυρη ράχη."<sup>59</sup>*

Οι "σύντροφοι" είναι το συγκρότημα των εξόριστων με το οποίο συνεργάζεται και ζει, ένα συγκρότημα αυτοδηλητηριαζόμενων ανθρώπων, όπως τους περιγράφει στο ημερολόγιό του, γεμάτο θανατερούς ψιθύρους, μακιαβελική σιωπή και κακοήθη μικρόβια, που έφυγε από την Ελλάδα για να συνεχίσει τον πόλεμο και δεν σκέφτεται παρά μόνον τον εαυτό του.<sup>60</sup>

Ο Σεφέρης έμεινε στη Νότια Αφρική ίσαμε τον Απρίλιο του 1942. Ύστερα κλήθηκε να επιστρέψει στο Κάιρο. Εκεί, στις 20 Ιουνίου του 1942, γράφει το σημαντικό ποίημα *Ένας γέροντας στην ακροποταμιά*. Μολονότι ο πόλεμος βρισκόταν στο αποχορδύφωμά του και πολλές δοκιμασίες περιμέναν ακόμα την ανθρωπότητα, η προοπτική της μεταπολεμικής πορείας του κόσμου άρχισε κι όλας να την απασχολεί και να τη χωρίζει. Ποιός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός αυτής της πορείας για την ανθρωπότητα, για τον ελληνικό λαό και για τον ίδιο τον Σεφέρη σαν άνθρωπο και σαν ποιητή; Αυτά είναι τα προβλήματα που θέτει σ' αυτό το ποίημα:

*Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε κατά πού προχωρούμε,  
δχι καθώς ο πόνος μας το θέλει και τα πεινασμένα παιδιά μας  
και το χάσμα της πρόσκλησης των συντρόφων από τον  
αντίπερα γιαλό.  
μήτε καθώς το ψιθυρίζει το μελανιασμένο φως στο πρό-  
χειρο νοσοκομείο,  
το φαρμακευτικό λαμπτύρισμα στο προσκέφαλο του παλι-  
καριού που χειρουργήθηκε το μεσημέρι.  
αλλά με κάποιον άλλο τρόπο, μπορεί να θέλω να πω  
καθώς  
το μακρύ ποτάμι που βγαίνει από τις μεγάλες λίμνες τις  
κλειστές βαθιά στην Αφρική  
και ήτανε κάποτε θεός κι έπειτα γένητρε δρόμος και δω-  
ρητής και δικαστής και δέλτα·  
που δεν είναι ποτές του ίδιο, κατά που δίδασκαν οι πα-  
λαιοί γραμματισμένοι,*

59. *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 197.

60. *Μέρες Δ'*, δ.π., σελ. 118-119.

*κι αωτόσσο μένει πάντα το ίδιο σώμα, το ίδιο στρώμα, και  
το ίδιο Σημείο,  
ο ίδιος προσανατολισμός.<sup>61</sup>*

Έτσι, το μεγάλο ποτάμι του Νείλου, ο μύθος του και η ιστορία του, και η φιλοσοφική σκέψη του Ηράκλειτου, προσφέρουν στο Σεφέρη τον τρόπο να εκφράσει ποιητικά τις ιδέες του για μια αλλαγή χωρίς ανατροπή στον κόσμο που θα έβγαινε από τα αίματα και τα ερείπια του πολέμου. Ο Σεφέρης μιλάει εδώ σαν ένας άνθρωπος που ήθελε ν' αλλάξει ο κόσμος και ταυτόχρονα να μην αλλάξει. Να προσδέψει, αλλά να μην ανατραπεί. Να καλυτερέψει, αντλώντας από δι', τι καλό έχει μέσα του σε παράδοση, σε ιδέες και θεσμούς, καταστρέφοντας δι', τι αντίστοιχο κακό έχει μέσα του, όπως, λόγου χάρη, ο πόλεμος, η αδικία, η ιδιοτέλεια, αλλά να μην ξεργάθει από τα θεμέλιά του. Να εξελιχθεί, να προχωρήσει προς το καλό, προς την ειρήνη, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, αλλά χωρίς ν' αλλάξει ριζικά προσανατολισμό, χωρίς ν' αλλάξει ριζικά δρόμο, όπως ήθελαν τα πεινασμένα παιδιά και οι σύντροφοι της αντίστασης από τον αντίπερα γιαλό της κατεχόμενης Ελλάδας, όπως ήθελε ο στρατός της Μέσης Ανατολής, που συμβολίζει το χειρουργημένο παλικάρι.

Λίγες μέρες αργότερα, στην Παλαιστίνη, γράφει το επίσης σημαντικό ποίημα Ο Στρατής Θαλασσινός στη Νεκρή Θάλασσα, όπου η θάλασσα αυτή, που "όχι μόνο τα ψάρια ή τα άλλα έντομα του βυθού δεν υπάρχουν, αλλά ούτε φύκια, ούτε το παραμικρό φυτικό χνούδι πάνω στα χαλίκια του βυθού",<sup>62</sup> μεταπλάθεται σε ένα εφιαλτικό σύμβολο αυτού του άπλητου και διεφθαρμένου κόσμου με τη "λεπρή ψυχή", που πέθαινε από τις αρρώστιες που δημιούργησε ο ίδιος:

*Είμαστε όλοι καθώς η Νεκρή Θάλασσα  
πολλές οργιές κάτω απ' την επιφάνεια του Αιγαίου.  
Έλα μαζί μου να σου δείξω το τοπίο:*

*Στη νεκρή θάλασσα  
δεν είναι ψάρια  
δεν είναι φύκια  
μήτε αχινοί  
δεν έχει ζωή.*

*Δεν είναι ζωντανά  
που έχουν στομάχι*

61. Ποιήματα, δ.π., σελ. 200-201.

62. Μέρες Δ', δ.π., σελ. 236.

για να πεινούν  
που θρέφουν νεύρα  
για να πονούν,

*THIS IS THE PLACE, GENTLEMEN!*

*Στη Νεκρή Θάλασσα  
η καταφρόνια  
είναι η πραμάτεια  
του κανενού,  
όξω απ' το νου.*

*Καρδιά και στόχαση  
πήζουν στ' αλάπι  
που είναι πικρό  
σμίγουν τον κόσμο  
τον ορυχτό,*

*THIS IS THE PLACE, GENTLEMEN!*

*Στη Νεκρή Θάλασσα  
οχιρούς και φίλους  
παιδιά γινναίκα  
και συγγενείς,  
άει να τους βρεις.  
Είναι στα Γόμορρα  
κάτω στον πάτο  
πολύ ευτυχείς  
που δεν προσμένοντ  
καμιά γραφή.*

*GENTLEMEN,*

*συννεχίζουμε την περιοδεία μας  
πολλές οργιές κάτω απ' την επιφάνεια του Αιγαίου.<sup>63</sup>*

Το ελληνικό δράμα που άρχισε στα χρόνια της κατοχής, με πρελούντιο τη δι-

---

63. *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 205-206.

κτατορία του Μεταξά, και κατέληξε στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο του 1944-1949, παίχτηκε με πολλές πράξεις και διαφορετικές συγκρούσεις στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν ο μεγάλος υποβολέας του Ουίνστον Τσώρτσιλ, στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή. Τις δολοπλοκίες που γίνονταν στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, και που είχαν σαν αποτέλεσμα θλιβερές και αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις, ο Σεφέρης δεν τις γνώρισε παρά από τον απόχρο τους που έφτανε ως την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο. Άλλα τις δολοπλοκίες, τις απάτες και τις ραδιουργίες που γίνονταν στη Μέση Ανατολή, όπου παιζόταν η κύρια πράξη του δράματος, με πρωταγωνιστές τον υποβολέα από το Λονδίνο, το Βασιλιά Γεώργιο Β', τους πολιτικάντηδες που τον ακολουθούσαν, το στρατό και τις αντιπροσωπείες των αντιστασιακών οργανώσεων, τις καταγράφει στο ημερολόγιό του και τις εκφράζει σε ποιητική μορφή, στα ποιήματα που κλείνουν το *Ημερολόγιο καταστρώματος B'*<sup>64</sup>, και σε μερικά που περιέχονται στο *Τετράδιο Γυμνασμάτων, B'*<sup>65</sup>, όπου δίνει πολύ παραστατικά την ατμόσφαιρα του ζόφου που επικρατούσε στη Μέση Ανατολή.

Στον *Τελευταίο σταθμό*, που γράφτηκε στο δρόμο του γυρισμού στην πατρίδα, όπως γράφει ο Στρατής Τσίρκας, "το μεταπελευθερωτικό δράμα της Ελλάδας τρέμει αγχοτικά οραματισμένο".<sup>66</sup> Άλλα στο πολύ σημαντικό αυτό ποίημα, μαζί με τις μελανόχρωμες εικόνες του αιματηρού εμφύλιου σπαραγμού, που, σαν Κασσάνδρα μπροστά στο παλάτι των Ατρειδών, τον έβλεπε να πλησιάζει αναπόδραστα εργίμην και παρά τη θέληση του ελληνικού λαού, ο Σεφέρης δίνει και το καταστάλαγμα των εμπειριών του, μια απόπειρα να κατανοήσει και να εξηγήσει το ακατανόητο γεγονός του πολέμου:

*Ερχόμαστε απ' την άμμο της έρημος απ' τις θάλασσες του*

*Πρωτέα,*

*ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες αμαρτίες,*

*καθένας κι ένα αξένωμα σαν το πουλί μες στο κλοιφί του.*

*Το βροχερό φθινόπωρο σ' αυτή τη γούβα*

*κακοφοριμίζει την πληγή του καθενός μας*

*ή αυτό που θά λεγεις αλλιώς, νέμεση μοίρα*

*ή μοναχά κακές συνήθειες, δόλο και απάτη,*

*ή ακόμα ιδιοτέλεια να καρπωθείς το αίμα των άλλων.*

64. Βλ. "Μέχες τ' Απριλί '43", "Θεατρίνοι, Μ.Α.", "Ανάμεσα στα κόκαλα εδώ", *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 208-211.

65. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, *Τετράδιο Γυμνασμάτων, B' Ιανουάριος*, Αθήνα 1976, τα ποιήματα: "Προμετωπίδα σε μια αντιγραφή των 'Ωδών'", "Το άλλοι ή ελεύθεροι Έλληνες, '43", "Αντάρτες στη Μ.Α. (Αφήγηση για τα παιδιά)", "Χορικό από τον 'Μαθιό Πασκάλη Δεσμώτη" (Παστίτσιο), και "Το απομεσήμερο ενός φαύλου", σελ. 77-87.

66. Βλ. Στρατής Τσίρκας, *Μια άποψη για το Ημερολόγιο Καταστρώματος, B'*, στον τόμο *Για τον Σεφέρη*, δ.π., σελ. 247-48.

Εύκολα τρίβεται ο ἀνθρωπός μες στους πολέμους  
ο ἀνθρωπός είναι μαλακός, ἔνα δεμάτι χόρτο·  
χεῖλα και δάχτυλα που λαχταρούν ἔνα ἀσπρό στήθος  
μάτια που μισοκλείνουν στο λαμπτύρισμα της μέρας  
και πόδια που θα τρέχανε, κι ας είναι τόσο κουρασμένα,  
στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους.

Ο ἀνθρωπός είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο,  
ἀπληστος σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του κι απλώνονται·  
σαν ἐρθει ο θέρος  
προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' ἄλλο χωράφι·  
σαν ἐρθει ο θέρος  
ἄλλοι φωνάζουνε για να ξορκίσουν το δαιμονικό  
ἄλλοι μπερδεύονται μες στ' αγαθά τους, άλλοι ρητο-  
ρεύονται.

Αλλά τα ξόρκια τ' αγαθά τις ρητορείες,  
σαν είναι οι ζωντανοί μακριά, τι θα τα κάνεις;  
Μήπως ο ἀνθρωπός είναι ἄλλο πράγμα;  
Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή;  
Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν.<sup>67</sup>

"Εύκολα τρίβεται ο ἀνθρωπός μες στους πολέμους": ο πόλεμος είναι ψυχοφθόρος, "ψυχαμοιβός", όπως τον ονομάζει αργότερα στην "Κίχλη". Αλλά ο πόλεμος είναι ψυχοφθόρος γιατί ο ἀνθρωπός από τη φύση του δεν έχει τη δύναμη ν' αντισταθεί στη φθορά που προκαλεί. "Ο ἀνθρωπός είναι μαλακός και διψασμένος" κι "ἄπληστος σαν το χόρτο", ἔνα ζώο υποταγμένο στα ἐνστικτά του, που κυνηγάει την ηδονή, την απόλαυση και το χρήμα και χώνεται παντού για να τ' αποχτήσει, όπως ακριβός κάνει και το χόρτο που απλώνει παντού τις ρίζες του για να ρουφήξει τη ζωή. Αν, δίμως, ἐρθει ο θέρος, και ο θέρος είναι ο πόλεμος που θερίζει ζωές, τότε "προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια" του "στ' ἄλλο χωράφι", να την πληρώσουν άλλοι τη νύφη. Μερικοί προσπαθούν να διώξουν τον πόλεμο με ξόρκια, άλλοι βολεύονται μες στ' αγαθά τους κι άλλοι ρητορεύονται. Ετοι ακριβώς έκαναν οι ἀνθρωποί με τους οποίους έζησε ο Σεφέρης, και μέσα από τις πράξεις τους είδε τη ζωή και την ανθρώπινη φύση.

Εύκολα, βέβαια, θα μπορούσε ν' αποδείξει κανείς πως μες στους πολέμους ο ἀνθρωπός δεν τρίβεται μονάχα, ατσαλώνεται κι όλαις· πως ο ἀνθρωπός δεν είναι μόνο ένα ζόο υποταγμένο στα ἐνστικτά του, αλλά κι ένα πλάσμα που κυριαρχεί στα ἐνστικτά του· πως δεν κυνηγάει πάντα την ηδονή και το χρήμα και δεν προτιμάει

67. Ποιήματα, δ.π., σελ. 213-14.

πάντα "να σφυρίζουν τα δρεπάνια σ' άλλο χωράφι", αλλά με την ελεύθερη βούλησή του θυσίαζει και ηδονή και χρήμα και την ίδια τη ζωή του σ' αγώνες "για κάποιο ιδανικό σωστό", όπως έλεγε ένας άλλος, διαφορετικής εμπειρίας ποιητής, ο Κώστας Βάρναλης.<sup>68</sup> Το έδειξαν αυτό στα χρόνια του πολέμου οι άντρες και οι γυναίκες της Κρήτης, ολόκληρη η μαχόμενη Ελλάδα της Αντίστασης και η μαχόμενη το φασισμό ανθρωπότητα. Δεν τα αγνοεί βέβαια όλα αυτά ο Σεφέρης, αλλά δεν είναι αυτά που διαμόρφωσαν την δρασή του για τον κόσμο και για την ανθρώπινη φύση.

Τα προαισθήματα που εξέφρασε ο Σεφέρης στον *Τελευταίο σταθμό αποδείχτηραν γρήγορα φριχτές πραγματικότητες με την τραγωδία των Δεκεμβριανών, που την παρακολούθησε από το παράθυρο του σπιτιού του και την κατάγραψε με λίγες γραμμές στο ημερολόγιό του,<sup>69</sup> και τη μνημείωσε ένα χρόνο αργότερα στο ποίημα *Τυφλός*,<sup>70</sup> όπου, κάτω από τη βαριά ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της συμφωνίας της Βάρκιζας, την τρομοκρατία που ακολούθησε, και στον εμφύλιο σπαραγμό που κουφόβραζε και πήγαινε να ξεσπάσει, ανακαλεί στη μνήμη του τη φρίκη του περαισμένου Δεκέμβρη, θέλοντας, φαντάζομαι, να θυμίσει για άλλη μια φορά τους ανθρώπους του τόπου του, που έσπρωχναν στην αλληλοσφαγή, πως "το αίμα φέρνει το αίμα κι άλλο αίμα".<sup>71</sup>*

*Oύπνος βαρύς τα πρωινά του Δεκέμβρη  
μαύρος σαν τα νερά των Αχέροντα, χωρίς όνειρα,  
χωρίς μνήμη, κι ούτε ένα φυλλαράκι δάφνη.  
Ο ένπνος χαρακώνει τη λησμονιά σαν το μαστιγωμένο  
δέρμα  
κι η παραστρατημένη ψιχή αναδύεται κρατώντας  
συντρίμια από χθόνες ζωγραφίες, ορχηστρίς  
μ' ανώφελες καστανιέτες, με πόδια που τρεκλίζουν  
μωλωπισμένες φτέρνες απ' τη βαριά ποδοβολή  
στην καταποντισμένη σύναξη εκεί πέρα.*

*Oύπνος είναι βαρύς τα πρωινά του Δεκέμβρη.  
Κι ο ένας Δεκέμβρης χειρότερος απ' τον άλλον.  
Τον ένα χρόνο η Πάργα τον άλλο οι Συρακούσες.  
κόκαλα των προγόνων ξεχωρισμένα, λατομεία  
γεμάτα ανθρώπους εξαντλημένους, σακάτηδες, χωρίς  
πνοή*

68. Βλ. στο *Φως που καίει*, "Η Μαγδαληνή" στ. 23, *Ποιητικά*, Κέδρος, Αθήνα 1956, σελ. 69.

69. Βλ. *Μέρες Δ'*, δ.π., σελ. 371-83.

70. Βλ. *Τετράδιο Γυμνασμάτων*, *B'*, δ.π., σελ. 212-213.

71. Βλ. τα ποιήματα "Ο δικός μας ήλιος", "Η απόφαση της λησμονιάς", "Η μορφή της Μοίρας".

*και το αίμα αγορασμένο και το αίμα πουλημένο  
και το αίμα μισθωμένο σαν τα παιδιά του Οιδίποδα  
και τα παιδιά του Οιδίποδα νεκρά.*

*Αδειανοί δρόμοι, βλογιοκομμένα πρόσωπα σπιτιών  
εικονολάτρες και εικονομάχοι σφάζονταν όλη τη νύχτα.  
Παραθυρόφυλλα μανταλωμένα. Στην κάμαρα  
το λίγο φως χώνοινταν στις γωνιές  
σαν το τιφλό περιστέρι.*

*Κι αυτός*

*ψηλαφώντας βάδιζε  
στο βαθύ λιβάδι  
κι έβλεπε σκοτάδι  
πίσω από το φως.*

Με τον Τιφλό κλείνει η εμπειρία του *Ημερολογίου καταστρώματος*, Β', η εμπειρία του περασμένου πολέμου και του εμφύλιου σπαραγμού, και ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια ανακεφαλαίωσης όλων των εμπειριών τού ποιητή στην *Κίχλη*, ένα οριακό ποίημα με διαχρονικό νόημα και καθολική σημασία, όπου οι πόλεμοι αποτελούν σκληρά επεισόδια σ' αυτό το πανάρχαιο υπαρξιακό δράμα του έρωτα και του θανάτου που λέγεται ζωή.

Ο πόλεμος επανέρχεται στο *Ημερολόγιο καταστρώματος*, Γ' που τυπώθηκε το 1955 και πηγάζει αποκλειστικά από την εμπειρία αυτού του "ανθρώπινου δράματος που μετρά και κρίνει την ανθρωπιά μας"<sup>72</sup> τον αγώνα του προδομένου κυπριακού λαού για την ελευθερία του και την αυτοδιάθεσή του. Ο ποιητής αναφέρεται στο δράμα αυτό σε δύο κυρίως ποιήματα: *Στη Σαλαμίνα της Κύπρου και Ελένη*. Στο πρώτο απειθύνεται στους συμμάχους του περασμένου πολέμου και τους καλεί να θυμηθούν αυτούς που έπεσαν πολεμώντας για τα ιδανικά που οι ίδιοι πρόδωσαν στην Κύπρο κ.α.

*Φίλοι του άλλου πολέμου,  
σ' αυτή την έρημη συννεφιασμένη ακρογιαλιά  
σας συλλογίζομαι καθώς γυρίζει η μέρα -  
Εκείνοι που έπεσαν πολεμώντας κι εκείνοι που  
έπεσαν χρόνια στη μάχη -  
Εκείνοι που είδαν την αυγή μές απ' την πάχνη  
του θανάτου*

72. Βλ. σημείωση του ποιητή, *Ποιήματα*, δ.π., σελ. 335-36.

ή, μες στην άγρια μοναξιά κάτω από τ' άστρα,  
 νιώσανε πάνω τους μαβιά μεγάλα  
 τα μάτια της ολόκληρης καταστροφής.  
 κι ακόμη εκείνοι που προσεύχοινταν  
 όταν το φλογισμένο ατούλι πριόνιζε τα καράβια:  
 "Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε  
 πώς έγινε τούτο το φονικό·  
 την αρπαγή το δόλο την ιδιοτέλεια,  
 το στέγνωμα της αγάπης·  
 Κύριε βόηθα να τα ξεριζώσουμε..."

- Τώρα καλύτερα να λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα  
 χαλίκια·  
 δε φελά να μιλάμε·  
 τη γνώμη των δυνατών ποιος θα μπορέσει να τη γιρίσει;<sup>73</sup>

Στην Ελένη, το δράμα του προδομένου κυπριακού λαού και μια εκδοχή του μύθου της Ελένης,<sup>74</sup> που μαρτυρεί πως η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία αλλά το είδωλό της, δίνουν την αφορμή και το μέσο για το ακόλουθο, πικρό και καταλυτικό σχόλιο του Σεφέρη για τον περασμένο πόλεμο και για όλους τους πολέμους στην ιστορία της ανθρωπότητας:

Έξησα τη ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρωτάκουνστα:  
 καινούριους τόπους, καινούριες τρέλες των ανθρώπων  
 ή των θεών.

η μοίρα μου που κυματίζει  
 ανάμεσα στο στερνό σπαθί ενός Αίαντα  
 και μιαν άλλη Σαλαμίνα  
 μ' έφερε εδώ σ' αυτό το γυρογιάλι.

To φεγγάρι  
 βγήκε απ' το πέλαγο σαν Αφροδίτη·  
 σκέπασε τ' άστρα του Τοξότη, τώρα πάει νά βρει

73. Ποίηματα, δ.π., σελ. 264-65.

74. Σύμφωνα μ' αυτή την εκδοχή, που απηχεί τις φοινικικές παραδόσεις για τον Τρωικό Πόλεμο, η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία και δεν απάτησε τον άντρα της. Η γινώντα πον άρπαξε ο Πάρος δεν ήταν παρά ομοίωμά της που έκαψε η Ήρα για να εκδικηθεί τον Πάρω που δεν την προτίμησε στον αγώνα της ομοδρυάς. Την πλαγματική Ελένη την πήγε κωνφρά ο Ερμῆς από τη Σπάρτη και την πήγε στο βασιλιά της Αιγύπτου Πρωτέα, δύπον και έμεινε ως το τέλος του πολέμου. Η εκδοχή αυτή αναφέρεται στον Στησίχορο (απόσπ. 10-16P), από τον Πλάτωνα (Φαιόδρος 243a), τον Ησίοδο, σε ένα από τα χαμένα έπη του, τον Ηρόδοτο (2, 113 κ.ε.) και τον Ευρυπίδη. Ετοι ο Τρωικός Πόλεμος έγινε για ένα φάντασμα.

την καρδιά του Σκορπιού, κι όλα τ' αλλάξει.

Πού είν' η αλήθεια;

Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης·

το ωζικό μου, ενός ανθρώπου που ξαστόχησε.

*Αηδόνι ποιητάψη,*

*σαν και μια τέτοια νύχτα στ' ακροθαλάσσι του Πρωτέα*

*σ' άκουσαν οι σκλάβες Σπαρτιάτισσες κι έσυραν το θρήνο,*

*κι ανάμεσό τους - ποιος θα τό 'λεγε - η Ελένη!*

*Αυτή που κυνηγούσαμε χρόνια στο Σκάμαντρο.*

*Ήταν εκεί, στα χείλια της Ερήμου· την άγγιξα, μου μιλησε:*

*"Δεν είναι' αλήθεια, δεν είν' αλήθεια" φώναξε.*

*"Δεν μπήκα στο γαλαζόπλωφο καράβι.*

*Ποτέ δεν πάτησα την αντρειωμένη Τροία".*

*Με το βαθύ στηθόδεσμο, τον ήλιο στα μαλλιά, κι αυτό*

*το ανάστημα*

*ίσκιοι και χαμόγελα παντού*

*στους ώμους στους μηρούς στα γόνατα·*

*ζωντανό δέρμα, και τα μάτια*

*με τα μεγάλα βλέφαρα,*

*ήταν εκεί, στην όχθη ενός Δέλτα.*

*Kαι στην Τροία;*

*Τίποτε στην Τροία - ένα είδωλο.*

*Έτσι το θέλαν οι θεοί.*

*Κι ο Πάρης, μ' έναν ίσκιο πλάγιαζε σαν να ήταν πλάσμα*

*ατόφιο.*

*κι εμείς σφαζόμασταν για την Ελένη δέκα χρόνια.*

*Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα.*

*Τόσα κορμιά ριγμένα*

*στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης·*

*τόσες ψυχές*

*δοσμένες στις μινλόπετρες, σαν το σιτάρι.*

*Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα*

*για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη*

*μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου*

*για ένα ποικάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη.*

*Κι ο αδερφός μου;*

Αηδόνι αηδόνι αηδόνι,  
 τ' είναι θεός; τι μή θεός; και τι τ' ανάμεσό τους;  
 "Τ' αηδόνια δέ σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάστρες".  
 Δακρυομένο πουλί,

στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη  
 που έταξαν για να μον θυμίζει την πατρίδα,  
 ἀραξα μοναχός μ' αυτό το παραμύθι,  
 αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι,  
 αν είναι αλήθεια πως οι ἀνθρώποι δε θα ξαναπιάσουν  
 τον παλιό δόλο των θεών.

αν είναι αλήθεια  
 πως κάποιος άλλος Τεύχρος, ύστερα από χρόνια,  
 ή κάποιος Αίαντας ή Πρίαμος ή Εκάβη  
 ή κάποιος ἀγνωστος, ανώνυμος, που ωστόσο  
 είδε ένα Σκάμανδρο να ξεχειλάει κουφάρια,  
 δεν το ἔχει μες στη μοίρα του ν' ακούσει  
 μανταφόρους που έρχονται να πούνε  
 πως τόσος πόνος τόση ζωή  
 πήγαν στην άβυσσο  
 για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη.<sup>75</sup>

Μέσα από το δράμα του αγώνα του κυπριακού λαού για την ελευθερία του, ο ποιητής είδε τώρα καθαρά αυτή την φεύγικη Ελένη στα ιδανικά που πίστεψαν και για τα οποία πόνεσαν, αγωνίστηκαν και χάθηκαν τόσοι και τόσοι ἀνθρώποι στον αιώνα μας, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική καταστροφή και στο μεγολύτερο απ' όλα τα μακελιά στην ιστορία της ανθρωπότητας, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, ο ποιητής είχε πιστέψει, η ανθρωπότητα είχε πιστέψει, όπως είδαμε, πως μια ανάσταση της ζωής του ανθρώπου θα έβγαινε ύστερα από τόσες οδύνες. Μια ανάσταση που θα καταργούσε "τις ωμότητες, τα φίμωτρα, τις φυλακές, τις υποκρισίες", γιατί αλλιώς ο κόσμος θα έπεφτε σε μια "κατάσταση γενικής νεκροφάνειας". Αν πήγαν όλα στα χαμένα, κι αν έπεσε ο κόσμος σε μια κατάσταση νεκροφάνειας, δεν έχουμε για να βεβαιωθούμε, παρά να κοιτάξουμε στο είδος του κόσμου που δημιουργήθηκε ύστερα απ' τον πόλεμο· στους πολέμους που δε σταμάτησαν ούτε στιγμή στον πλανήτη μας - με τελευταίο αυτόν που παρακολουθήσαμε πρόσφατα απ' την τηλεόραση - και στους εξοπλισμούς με τέτοια όπλα μαζικής καταστροφής, που, αν χρησιμοποιηθούν ποτέ, θα κάνουν τη γη έναν απέραντο τάφο τού ανθρώπου χωρίς καμιά ελπίδα ανάστασης

75. Ποιήματα, δ.π., σελ. 240-42.

πια.

Ωστόσο, δεν πήγαν όλα στα χαμένα. Τίποτα δεν χάνεται στον κόσμο, έγραψε ένας άλλος ποιητής της ίδιας γενιάς, ο Γιάννης Ρίτσος<sup>76</sup>. Και επειδή τίποτα δεν χάνεται βρισκόμαστε σήμερα εδώ, με την αγωνία γι αυτή την κατάσταση ψυχικής και κοινωνικής νεκροφάνειας, στην οποία βυθίστηκε ο μεταπολεμικός κόσμος, με την άσβηστη ελπίδα μέσα μας για μια νέα ανάσταση.\*

76. Βλ. "Όταν έρχεται ο ξένος". *Τέταρτη Διάσταση*, Κέδρος, Αθήνα 1972, σελ. 303.

\*Το κείμενο αυτό είναι η ομιλία του συγγραφέα στο Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο: "Προβλήματα συσιταλυμού" με θέμα: "Το πρόβλημα του πολέμου και της ειρήνης στο τέλος των εικοστού αιώνα", που έγινε στα Χανιά, 28, 29, 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου 1991.



B. Δημητρέας «Με αφορμή ένα ζώο»  
Σχέδιο με σινική μελάνη (70x100) 1981