

Η προμηθεϊκή αντίληψη της απελευθέρωσης στον Marx

Στα *Τετράδια για την Επικούρεια, Στωική και Σκεπτική Φιλοσοφία*, που συνοδεύουν τη διδακτορική του διατριβή, ο Marx, αναφερόμενος στην προβληματική σχέση φιλοσοφίας και πραγματικότητας, γράφει: «Όποιος δεν αντιλαμβάνεται αυτή την ιστορική αναγκαιότητα πρέπει, αν είναι συνετής, να αρνηθεί ότι ύστερα από μια καθολική φιλοσοφία είναι δυνατό να ζουν άνθρωποι, ή πρέπει να θεωρήσει τη διαλεκτική του μέτρου ως την ψιφιστή κατηγορία του αυτογνωριζόμενου πνεύματος και, μαζί με μερικούς εγελιανούς, οι οποίοι κατανοούν εσφαλμένα το δάσκαλό μας, να ισχυριστεί ότι η μετριότητα αποτελεί τη φυσιολογική εμφάνιση του απόλυτου Πνεύματος: μια μετριότητα όμως η οποία θέλει να παραστήσει τον εαυτό της ως την κανονική εμφάνιση του Απόλυτου, περιπίπτει η ίδια στο άμετρο, δηλ. στην άμετρη οίηση. Χωρίς την παραπάνω αναγκαιότητα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς μετά τον Αριστοτέλη στάθηκε δυνατό να δουν το φως της ημέρας ένας Ζήνωνας, ένας Επίκουρος κι ακόμα ένας Σέξτος Εμπειρικός ή μετά το Hegel οι (ως επί το πλείστον αφάνταστα πενιχρές) προσπάθειες νεότερων φιλοσόφων»¹.

Η παρατήρηση του Marx αφορά ασφαλώς σε μια διαφορετική συγχυμία της ιστορίας των ιδεών, την εποχή που οι επίγονοι του Hegel είχαν αυτοεπιφορτιστεί με την αποστολή να αναμετρηθούν με την καθολικότητα του οικοδομήματος του δασκάλου τους: τηρούμενων ωστόσο των ιστορικών αναλογιών, κάτι αντίστοιχο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συνέβη —και συμβαίνει ακόμη— και σήμερα. Τη φορά αυτή στο ρόλο του δασκάλου βρίσκεται ο ίδιος ο Marx, η σκέψη του οποίου συντάραξε —καθόλου λιγότερο από εκείνη του Hegel— τη θεωρία και την πρακτική της εποχής του και εκατό τουλάχιστον ακόμη χρόνων. Αν, σύμφωνα πάντα με τον Marx, είναι η πραγματικότητα που με το διασπασμένο, τον «κατακεραιμένο» χαρακτήρα της θέτει σε έμπρακτη αμφισβήτηση τη γενικότητα της θεωρίας στην περιπτωση του Hegel, τότε το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη γενικότητα της δικής του θεωρίας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτή αντοποδοιούζεται ως κριτική μάλλον παρόλα ως σύστημα. Ακόμη και στην πιο ιδεαλιστική περίοδο της σκέψης του, όπου αντιστοιχεί η συγγραφή της διατριβής του, ο Marx ουδέποτε εννόησε την αποστολή του ως στοχαστή, μετά τον Hegel, ως απλή εμβάθυνση σε ειδικούς τομείς μιας παγιωμένης φιλοσοφίας, ως επέκταση ενός φάσματος δεδομένων αρχών. Αντίθετα, συνέλαβε την ανάπτυξη της εγελιανής σκέψης συνυφασμένη με την ανυποχώρητη κριτική της. Μ' αυτή την έννοια και σε αντί-

θεση με την «αξιοθόνητη» απολογητική —που στον αμυντικό της χαρακτήρα καθηεφτίζεται η αναπόδαστη ιστορία της— η κριτική σκοπιά απέναντι στο έργο του Marx νομιμοποιείται διπλά: Από τη μια υπακούει στην ιστορική εκείνη αναγκαιότητα που θέλει την κάθε θεωρία να πληρώνει με την αμφισβήτηση της στο πέρασμα του χρόνου το τίμημα του ίδιου του θεωρητικού της χαρακτήρα· και από την άλλη, στο μέτρο που ακολουθεί τη μαρξική κριτική μέθοδο, μένει πιστότερη στον Marx από την τυφλή «μαρξιστική» υπεράσπισή του. Άλλα —και με αυτό κλείνω την εισαγωγική μου επιχειρηματολογία— μια τέτοια κριτική δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον απλό εκλεκτικισμό. Και ίσως τίποτα δε χαρακτηρίζει καλύτερα αυτή τη θλιβερή «διαλεκτική του μέτρου», για την οποία κάνει λόγο ο Marx, από την απλή διαλογή στοιχείων. Δουλειά της κριτικής δεν είναι να ξεκαθαρίζει το αξιόλογο από το σκάρτο, αυτό που ισχύει από εκείνο που χει πια καταρριφθεί, όπως κάνουν οι φτηνοί ισοπεδωτές της μαρξικής σκέψης, αλλά η ανακάλυψη του σπόρου του κακού μέσα στο καλό, του θανατηφόρου μέσα στο ζωγόνο. Κάθε γνήσια κριτική είναι συνολική στοχεύει στην ουσία.

Μια τέτοια ουσία έχω κατά νου, όταν μιλώ για προμηθεϊκή αντίληψη της απελευθέρωσης στον Marx. Το γεγονός ότι η εικόνα του Προμηθέα δεν αποτελεί κάτι που εν είδει μεταφοράς παρεισφρέει τυχαία ή ευκαιριακά στο έργο του Marx ή μια απλή προσωποποίηση των πορισμάτων της αυστηρής και κοπιώδους ερευνητικής του εργασίας, μου φαίνεται ότι καταδεικνύεται από την κυρίαρχη παρούσα του προμηθεϊκού ειδώλου στην πρώτη σκέψη του και πρώτ' απ' όλα στη διατομή του 1841. Η διατύπωση του Marx στον πρόλογο, σύμφωνα με την οποία «ο Προμηθέας είναι ο εξοχότερος ἄγιος και μάρτυρας του φιλοσοφικού ημερολογίου»², δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο ξεπερνά τη γνωστή του διάθεση για υφολογική διάνθηση των κειμένων του και αποκαλύπτει τον προμηθεϊσμό ως βασική συνιστώσα της συνολικής του προβληματικής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη νεανική του ηλικία. Τρεις φορές ακόμη ο Marx θα αναφερθεί ηρτά στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης στον Προμηθέα και θα συνδέσει την αναφορά του με τους κύριους ἀξονες της επιχειρηματολογίας του. Η ποιητική αυτή ἔξαρση, φαινομενικά τουλάχιστον, θα υποχωρήσει στη συνέχεια κάτω απ' την πίεση μιας θεωρίας που σε μεγάλο βαθμό αντλεί τη δύναμή της από την απομυθοποίηση. Σ' ένα πολύ πιο ώριμο κείμενο, στα *Grundrisse*, η εικόνα του Προμηθέα θα επανέλθει, τη φορά αυτή όμως με την υποτίμηση που αρμόζει σε κάθε μιθολογικοποίηση της ιστορικής πραγματικότητας: «Είναι βέβαια ευχάριστο για τον Proudhon, ανάμεσα σε όλους, ν' αναπτύσσει την προέλευσή μιας οικονομικής σχέσης, που δε γνωρίζει την ιστορική της γένεση, ιστορικοφιλοσοφικά, πλάθοντας το μύθο πως τάχα ο Αδάμ ή ο Προμηθέας βρήκε την ιδέα έτοιμη, ύστερα αυτή εφαρμόστηκε κ.λπ. Τίποτα δεν είναι πιο άγονο και βαρετό από τον locus communis που φαντασιώνεται»³. Θα ήταν όμως λάθος να υποβιβάσουμε τον προμηθεϊσμό του Marx σε εφηβικό όνειρο που σβήνει με το πέρασμα της νιότης. Εντελώς αντίθετα, σκοπεύω να υποστηρίξω ότι το σύμβολο του Προμηθέα συνεχίζει ακόμη και στο μεταγενέστερο του έργο, σε πείσμα της αποχής απ' τις ηρτές αναφορές σ' αυτό, να ζει μια υπόγεια ζωή, η ανίχνευση της οποίας προϋποθέτει την αναζήτηση μιας θεμελιώδους ενότητας στο συνολικό του έργο. Είναι ασφαλώς πολλά αυτά που έχουν ειπωθεί για την υποτιθέμενη ή πραγματική ύπαρξη μιας ή και περισσοτέρων τομών στο μαρξικό έργο, για την ταύτιση ή τη διαφορά ανάμεσα στο νε-

αρό και τον ώριμο Marx. Ίσως η ανάδειξη της οημασίας της φιγούρας του Προμηθέα μπορεί να σώσει τη συζήτηση από την υποβάθμισή της σε αυθαίρετο ή ιδεολογικό ερμηνευτικό παιχνίδι.

Αφετηρία θα πρέπει να είναι η Διατομή για τη διαφορά της δημοκρίτειας από την επικούρεια φυσική φιλοσοφία, έργο γραμμένο το 1841 και με δίχρονες τουλάχιστον προεργασίες. Εδώ η ολόψυχη υπεράσπιση του Επίκουρου, η εξύμνηση του Λουκρήτιου και κάθε είδους ζωηρού παγανισμού δε θα πρέπει να ξεγελά ως προς τον κατά βάση ιδεαλιστικό προσανατολισμό της μαρξικής πρόθεσης, τον οποίο ο Marx ομολογεί περίτρανα στον πρόλογό του. Γι' αυτό και η σφοδρή κριτική της θρησκείας, που αποτελεί μείζον ζήτημα στο υπό συζήτηση έργο του, δεν μπορεί να εννοηθεί ως πρώωρη και μερική διατύπωση της μετέπειτα υλιστικής του θέσης. Σ' αυτό που ο Marx στηλιτεύει ως απλή φαντασιοπληξία, ως προβολή της ανθρώπινης ποταπότητας σε θεία δύναμη, δεν αντιπαραθέτει την αντικειμενικότητα του εμπειρικού γίγνεσθαι αλλά μια σφαίρα εξίσου ιδεατή μ' εκείνη της θρησκείας: τη φιλοσοφία. «Οσο πάλλει», γράφει, «έστω και μία ρανίδα αίματος μέσα στην κοσμοδαμάστρια και απόλυτα ελεύθερη καρδιά της, η φιλοσοφία θα φωνάζει στους εχθρούς της μαζί με τον Επίκουρο: ἀσεβής δέ οὐχ ὁ τούς τῶν πολλῶν θεούς ἀναιρῶν, ἀλλ' ὁ τᾶς τῶν πολλῶν δόξας θεῖς προσάπτων»⁴.

Είναι αλήθεια ότι η κριτική του Marx δεν είναι θεωρησιακή, ότι η φιλοσοφία επιτίθεται στη θρησκεία στο μέτρο που επιτίθεται και στον πραγματικό κόσμο, και ότι στην υπερήφανη κραυγή του εραστή της αλήθειας εμπεριέχεται ήδη και η φωνή της άμεσα κοινωνικής διαμαρτυρίας εναντίον της υφιστάμενης πραγματικότητας. Άλλα η κοινότοπη αυτή παρατήρηση δε δίνει από μόνη της καμμιά ερμηνεία. Γιατί θα πρέπει «η κριτική της θρησκείας» να «είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής»⁵.

Για τον Marx του 1841 το ζήτημα δεν τίθεται με τον τρόπο που θα απαντούσε σήμερα ο κάθε μαρξιστικά κινούμενος υλιστής: ότι οι θρησκευτικές και ενγένει μεταφυσικές ενασχολήσεις λειτουργούν απορροσανατολιστικά ως προς τα γήινα προβλήματα, ότι με την υπνωτική τους δράση αναστέλλουν τον τοκετό και διαιωνίζουν τους πόνους της κοινωνίας που κυνοφρεύει ή ότι, όπως το έθετε ο ίδιος ο Marx στη συνέχεια, συνιστούν «το όπιο του λαού»⁶. Όντως ο Marx έχει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη κοινωνία, η κοινωνία αυτή όμως δεν προσδιορίζεται ως κοινωνία του καπιταλισμού αλλά πολύ περισσότερο ως κράτος του εγωισμού, ως βασίλειο της φιλαυτίας και θρίαμβος του υποταχτικού πνεύματος που κλείνεται στον εαυτό του, στη μίζερη του ατομικότητα και δεν τολμά να αγκαλιάσει ολόκληρο τον κόσμο. Η θρησκεία είναι στα μάτια του Marx η φανταστική αντανάκλαση μιας τέτοιας πραγματικότητας. Από τη μια έρχεται να καθαγιάσει τον αστικό ατομικισμό, θεσπίζοντας ως ύψιστο νόημα της ζωής την επιδίωξη της ατομικής λύτρωσης και την αποφυγή της αιώνιας ατομικής τιμωρίας —να επαναφέρει δηλαδή σε δογματικό επίπεδο το χυδαίο ωφελισμό της ηδονής και πόνου. Από την άλλη ανακηρύσσει την υπακοή, την υποταγή, τη δουλικότητα, την αυτοταπείνωση του ανθρώπου σε ύψιστη ηθική αρετή. Σ' αυτόν ακοιβώς τον κόσμο είναι που ο Marx θα αντιπαραθέσει την εικόνα του Προμηθέα, του ανυπόταχτου τιτάνα, που μέσα στην αδάμαστη αγάπη του για τους ανθρώπους — «δια την λίαν φιλότητα βροτών»⁷, σύμφωνα με τον Αισχύλο— θα συντρίψει κάθε ουράνιο και μαζί και κάθε γήινο φόβο και με δαιμονική σχεδόν αυτοπεποίθηση θα αποτολμήσει να φτιάξει

έναν κόσμο από την αρχή. Ένας τέτοιος τρομερός τιτάνας θα πρέπει να 'ναι και η φιλοσοφία: «Οποιος δε βρίσκει περισσότερη ευχαρίστηση στο να χτίσει με τα δικά του μέσα τον κόσμο ολόκληρο και να 'ναι κοσμοπλάστης, παρά να παλεύει αιώνια με το τομαράκι του, αυτός έχει επισύρει το "ανάθεμα" του πνεύματος, έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση: όμως με μια απαγόρευση αντίστροφη, έχει δηλαδή διωχτεί από το ναό και την αιώνια απόλαυση του πνεύματος κι έχει καταδικαστεί να τραγουδά νανονγίσματα πάνω από την ιδιωτική του ευδαιμονία και να ονειρεύεται τη νύχτα τον εαυτό του»⁸.

Τι άλλο εισηγείται ο Marx με τα δυνατά αυτά λόγια από μια αντιστροφή των αξιών; Ο υποτιμέμενος καλός θεός είναι ο θεός του μικροπρεπούς εγωιστή ανθρώπου, ενώ ο «ανήθικος» άθεος, ο «τους πάντα εχθαίρω θεούς»⁹ είναι φορέας μιας ανώτερης, πνευματικότερης κι εντέλει αληθέστερης ηθικής. Όταν η φροτική διδακτική του Πλουστάχου συμπαρασύρεται από το «βροντερό τραγούδι του Λουκορήτιου»¹⁰, όταν ο πιστός άγγελος του Διός, Ερμής, κατέξευτελίζεται από το ατρόμητο πάθος του Προμηθέα, υπάρχει μια υπόγεια γραμμή που ενώνει τον Nietzsche με τον Marx. Μια ανώτερη και απόκοσμη μορφή, παραθημένη από την απειρία της αγάπης για τον άνθρωπο, θα οδηγηθεί στο χείλος της αβύσσου ή μάλλον θα καρφωθεί στο βράχο της, για να διακηρούξει το τέλος κάθε ενοχής, το θάνατο του θεού και τη δόξα του ανθρώπου. Ο Προμηθέας είναι ο επικούρειος θεός της αθωότητας.

Το ότι κατά τον τρόπο αυτό ο Marx γίνεται μέτοχος μιας ρομαντικής κοσμοθεώρησης είναι κάτι τόσο φανερό, που εύκολα θα μπορούσε να γλιστρήσει ως την ακύρωση της σημασίας του, να μετατραπεί σε αντικείμενο μιας βάναυσης κοινωνιολογίας της γνώσης ή ακόμα και μιας υπερφιάλης θετικιστικής επιστήμης, που συσκοτίζει και αγνοεί το περιεχόμενο κάθε θεωρίας, ανάγοντάς το στα ψυχολογικά κίνητρα του εμπνευστή της. Δεν έχω εδώ την πρόθεση να κάνω κάτι τέτοιο όταν μιλώ για προμηθεύσμό ή για οικειοποίηση ρομαντικών μοτίβων από την πλευρά του Marx· και η ερμηνευτική που δε θέλει να καταλήξει σε παραδία ψυχανάλυσης ωφείλει να παραδίνεται στην αντικειμενικότητα του κειμένου, αδιαφορώντας τόσο για τα κίνητρα όσο και για τις ίδιες τις προθέσεις του συγγραφέα του. Είναι μια τέτοια έννοια που εδώ προτείνω μια ορισμένη κατανόηση του μαρξικού πνεύματος.

Και για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, είναι κατά τη γνώμη μου σαφές ότι το κείμενο του Marx διακρίνεται από μια εμφανή ρομαντική απόχρωση. Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, το κίνημα του ρομαντισμού, σε όλες του σχεδόν τις εκφάνσεις, γοητεύθηκε τόσο από την ιδέα της αθωότητας, όσο και από αυτή του σατανικού στασιαστή. Η ρομαντική κριτική είδε στο *Xαμένο Παράδεισο* του Milton ως ήρωα το Σατανά, ενώ ο Byron, ο Shelley, ο Coleridge βρήκαν —όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Milton— πηγή έμπνευσης στο πρόσωπο του Προμηθέα. Θα πρέπει όμως να απαλλάξουμε την εικόνα του ρομαντισμού από το γλυκανάλατο εκείνο συνονθύλευμα με το οποίο έχει φτάσει να ταυτίζεται στις μέρες μας —περισσότερο κάτω από την επήρεια μιας ευκολοχώνευτης αμερικανικής πολιτιστικής συνταγής, όχι όμως και χωρίς την ευθύνη κάποιων σοβαρών φιλοσόφων, στους οποίους δυστυχώς συγκαταλέγονται και μαρξιστές— και να δούμε ότι η σατανική αυτή λατρεία υπαγορεύεται από αντίστοιχες κοινωνικές εναντιθησίες με αυτές του Marx και είναι αδιαχώριστη από τη λεγόμενη αισθητική του Υψηλού, η οποία τόσο κοντά βρίσκεται στο κλασικό ελληνικό γενικά και στο προμηθεϊκό-τιτανικό στοιχείο ειδικότερα. Μπορούμε, βέβαια, όχι δίχως κάποια δόση καλά μαθημένης εθνικής υπερηφάνειας, να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά

με θαυμασμό ότι ο Marx διάβαζε και ξαναδιάβαζε τον Αισχύλο, ότι έγραψε τον 1ο τόμο του *Κεφαλαίου* με μια προτομή της Αθηνάς πάνω στο γραφείο του, ότι παρά τις δικαιολογημένες του περιστροφές αναγνώρισε τη διαχρονική αξία της αρχαίας ελληνικής τέχνης κ.τ.λ., αγνοώντας όμως το ειδικό βάρος της προτίμησης αυτής του Marx στη φιλοσοφία του. Όπως ακριβώς έκαναν και οι φοιναντικοί —κι εδώ ο γερμανικός φοιναντισμός δεν είναι λιγότερο αποκαλυπτικός από τον αγγλικό, αρκεί να φέξει κανείς έστω και μια πρόχειρη ματιά στον Schiller ή στον Hölderlin—, έτοι και ο Marx αντιταραφέτει στον αλλοτριωμένο και θλιβερό κόσμο της αστικής εποχής τη σφριγγλότητα ενός ανεπανάληπτου προτύπου¹¹, το δυναμισμό ενός Προμηθέα, και περιμένει μέσα από την αντιταραφάθεση αυτή να γεννηθεί το ολότελα καινούριο: «Όπως μας διηγούνται, ότι ο Δευκαλίων δημιουργησε τους ανθρώπους ωχρονοτας πίσω τους πέτρες, έτοι και η φιλοσοφία ωχρεί πίσω της τα μάτια της (τα οστά της μάνας της είναι λαμπερά μάτια), όταν η καρδιά της έχει γίνει αρκετά δυνατή για να πλάσει τον κόσμο· σαν Προμηθέας που έκλεψε τη φωτιά από τον ουρανό κι άρχισε να κτίζει σπίτια και να στήνει οικισμούς πάνω στη γη, έτοι και η φιλοσοφία, έχοντας πλατύνει τόσο που να 'ναι ο κόσμος ο ίδιος, στρέφεται ενάντια στο φαινόμενο κόσμο»¹².

Μέσα από την ανήλεη μάχη φιλοσοφικής αλήθειας και εμπειρικής φαινομενικότητας, που είναι παραδόξως η ίδια η μάχη των Θεών και των ανθρώπων, θα αναδειχτεί, όχι απαραίτητα ως νικητής αλλά τουλάχιστον ως ήρωας, η ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Αν η πάλη επικεντρώνεται ανάμεσα στο μοναχικό φιλόσοφο, από τη μια, και τον άθλιο κόσμο, απ' την άλλη, αν με τα λόγια του Marx «η αντικειμενική γενικότητα αντιστρέφεται σε υποκειμενικές μορφές της ατομικής συνείδησης μέσα στις οποίες παραμένει ζωντανή»¹³, τότε ο αγώνας της φιλοσοφίας είναι ο προμηθεϊκός αγώνας για την ανάδυση του υποκειμένου, ενός υποκειμένου που, αποδεσμευμένο από τη θεϊκή επιτήρηση και τιμωρία, θα ορθωθεί σε απόλυτο κριτή και διαχειριστή του είναι και του πράττειν του και θα ευδαιμονήσει μέσα στην ελεύθερη ζωή του πνεύματος. Ο ιδεαλισμός του νεαρού Marx που κορυφώνεται στο ανάθεμα του υπαρκτού και την τιτάνια παιδαγωγική της ελευθερίας δεν είναι όμως χωρίς τίμημα. Αν ύψιστη θεότητα είναι η ανθρώπινη αυτοσυνειδησία¹⁴, αν αυτή η άπειρη διανοητική και ηθική ελευθερία αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει εξαιρχής τον κόσμο, τότε είναι μοιραίο ότι μέσα σε τούτη την απίστευτη έπαρση του πνεύματος κάθε ιδέα φυσικότητας —δηλαδή ανεξάρτητης από την ανθρώπινη δημιουργία πραγματικότητας— θα εξοριστεί ως επικίνδυνη ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως υποδεέστερη του αυτόνομου πνεύματος. Η άτεγκτη κυριαρχία επί της φύσης είναι από τα *sine qua non* του προμηθεϊκού πνεύματος.

Διαβάζω από τον *Προμηθέα Δεσμώτη* του Αισχύλου σε μετάφραση Γ. Θέμελη:

«Τά πάθη μόνο ἀκοῦστε τῶν θητῶν/, Ποῦ ἐνῶ πρίν ἤταν ὅπως τά νήπια,/Τούς ἔκαμα νάχουνε νοῦ καὶ σκέψη./Καί δέν τό λέω ἀπό παράπονο πρός τούς ἀνθρώπους,/Μά μόνο τήν προσάρεστή μου νά σάς δεῖξω/Πρῶτα λοιπόν ἔβλεπαν καὶ μάτια ἔβλεπαν./Ακούγαν καί δέν ἄκουγαν, δόμοια μέ μορφές/Ονείρων τό μικρό βίο περνοῦσαν./Αστοχα ὅλα τά μπέρδευαν, δέν ἔξεραν/Προσήλια σπίτια πλινθόχιστα ἢ νά δουλεύουν/Τό ξύλο, μά, σέ σπήλαια ζοῦσαν σκοτεινά/Σάν τά μυρμήγκια τ' ἀχαμά κατοχωμένοι./Κανέναν βέβαια δέν εἶχαν τοῦ χειμώνα/Σημεῖο ἢ τῆς ἀνθοφόρας ἀνοιξης/Οὔτε τοῦ καρπεροῦ καλοκαιριοῦ,/Μά δίχως κρίση πορεύονταν, ώς ὅτου ἐγώ/Τίς ὀξειδιάλυτες ἀνατολές καὶ δύσεις/Τῶν ἄστρων τούς ἔδειξα καὶ τή σοφία/Τῶν

άριθμῶν καὶ τίς συνθέσεις τῶν γραμμάτων,/Μνήμη τῶν πάντων καὶ μητέρα τῶν μουσῶν/Καί πρώτος τά ζῶα στούς ζυγούς τούς ἔζεψα/Κάτω ἀπό ζεῦγλες καὶ σάγματα, τούς μόχθους/Τούς πιό μεγάλους τῶν θητῶν γιά νά σηκώνουν./Τούς ἔδεσα σέ ἄρμα τ' ἀλογα χαλινωμένα,/Τό χάρμα τῆς ὑπερπλούτης χλιδῆς./Καί τά θαλασσοπλάνητα τῶν ναυτικῶν ὀχήματα/Μέ τά πανιά φτερά κανείς ἄλλος δέ βρηκε./Τέτοιες γιά τούς θρηνούς βρίσκοντας τέχνες/Κανένα ἐγώ δέν ἔχω τέχνασμα γιά μένα/Ἄπ' τό μαρτύριό μου τοῦτο νά γλυτώσω...

...Μά θά θαυμάσεις πιό πολύ ἀκούγοντας τ' ἄλλα,/Τί μηχανές τούς εὔρηκα καὶ τέχνες· ‘Η πιό μεγάλη: ἀν ἔπεφτε κανείς σ' ἀρρώστια/Δέν ἡταν ἀντίδοτο νά πάρη τίποτα ἢ νά πιῇ/”Η γιά ἐπάλειψη, μόνο μαραίνονταν/Από φαρμάκων στέρηση, ώς ὅτου ἐγώ/Νά συγκερνούν τούς ἔδειξα ἥπια βότανα/Νά καταπολεμούν τήν κάθε ἀρρώστια./Τούς πολλούς ἔπειτα χώρισα τρόπους τῆς μαντικῆς/Καί πρώτος ἔκρινα τά ὄνειρα ποιά δεδιαλύνουν/Στον ξύπνο, καὶ τ' ἀκούσματα τούς ἔμαθα/Τά σκοτεινά καὶ τά συναπαντήματα τῶν δρόμων/Καί τῶν γαμψώνυχων πουλιών τήν πτήση καθαρά/Ξεχώρισα, ποιά δεξιά κι εύοιωνα καὶ ποιά δυσοίωνα σημεῖα, ποιές συνήθειες/”Έχουνε ἡ ἔχθρες τά κάθε λογῆς καὶ τί/”Αγάπτες καὶ συνταιριασμούς· Καί πῶς/Εἴναι καὶ πιάνονται τά σπλάχνα, τί χροιά/Νάζχουνε πρέπει γιά ν' ἀρέσουν στούς θεούς,/Καί τήν πολυμορφία τῆς χολῆς καὶ τοῦ λοβοῦ/Καί σκεπταστά μεριά κι' ὅσφυ μέ λίπος/Καίγοντας ἔδειξα δρόμο τέχνης δύσκολης/Στούς ἀνθρώπους, τά πρίν τυφλά σημεῖα/Μάτια λαμπρά στή φλόγα ἀνοίγοντας./”Ετσι γι' αὐτά· κι ἀκόμη ὅσα στη γῆ/Κρυμμένα κι ἀτίμητα γιά τούς ἀνθρώπους,/Χαλκό καὶ σίδηρο, χρυσό κι ἀσήμι, ποιός/Μπορεῖ νά πῆ πώς τάθρε πρίν ἀπό μένα;/”Εκτός ἄν κάποιος θέλει μάταια νά φλυαρῇ/Καί μ' ἔνα λόγο μάθε το: οἱ θητοί/Στόν Προμηθέα χρωστοῦν ὅλες τίς τέχνες»¹⁵.

Το απόσπασμα είναι σαφέστερο από οποιαδήποτε ανάλυση, ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειωθεί ότι ο προομηθεϊσμός του Marx, η φιλοσοφία της αυτοσυνείδησης και η αναμόχλευση της μετααριστοτελικής φιλοσοφίας είναι όλα τους βαθιά ριζωμένα στο γενικότερο ιδεαλιστικό πυρούνα της σκέψης του Marx και ότι σ' αυτόν ακριβώς τον πυρούνα βρίσκεται ήδη η ιδέα της αλλαγής της φύσης και ως ύψιστης αποστολής του ανθρώπου.

Τεραστία είναι βέβαια η απόσταση που χωρίζει το πρώιμο κείμενο της διατοιβής από τον Marx της ωριμότητας, όσο τεράστια είναι και η απόσταση ανάμεσα στη φιλοσοφική παιδαγωγική, τη φιγχεϊκή αυτή ἔξαρση του πάθους, και την υλιστική διαπίστωση πως «ο παιδαγωγός έχει κι αυτός ανάγκη να παιδαγωγηθεί»¹⁶. Με μια έννοια οι Θέσεις για τον Feuerbach και η Γερμανική Ιδεολογία αποτελούν τον αντίποδα της νεο-εγελιανής φάσης του Marx. το «πνεύμα» πια «το βαραίνει η κατάρα ότι είναι “φροτωμένο” με ύλη»¹⁷. «Φυσικά», γράφουν ο Marx και ο Engels, «δε θα κάνουμε τον κόπο να εξηγήσουμε στους σοφούς φιλοσόφους μας ότι η “απελευθέρωση” του ανθρώπου” δεν προχωρεί ούτε βήμα, όταν ανάγουμε τη φύλοσοφία, τη θεολογία, την ουσία και όλο το ἀχρηστό υλικό σε “αυτοσυνείδηση” και όταν ελευθερώνουμε τον άνθρωπο από την κυριαρχία αυτών των φράσεων, που ποτέ δεν τον κρατούσαν υπόδουλο»¹⁸.

Και, ωστόσο, στο μέτερο που ο ώριμος Marx αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο πρώτιστα ως παραγωγό, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να κάνει από τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, την εργασία ως πραγμάτωση του ανθρώπου και τη φύση ως «αντικείμενο και εργαλείο»¹⁹ της ανθρώπινης δραστηριότητας, στο μέτρο αυτό παραμένει πιστός στο προομηθεϊκό πρόταγμα των νεανικών του χρόνων. Εδώ και πολλά χρόνια, μεγάλο μέρος της φιλολογίας γύρω από τον Marx κινήθηκε με γνώμονα την ύπαρξη ενός πηγαίου ανθρωπισμού στα νεανικά του έργα, τον οποίο μάλιστα και αντιπαρέθεσε στις ύστερες εκδηλώσεις του

μαρξικού πνεύματος. Το ανθρωπιστικό αυτό στοιχείο δε θέλω να το αμφισβητήσω. Θέλω όμως να τονίσω ότι πρόκειται για έναν ανθρωπισμό στη βάση προμηθεϊκό, που συνδινάζει την εξύμνηση του υποκειμένου με τη λατρεία της δύναμης, την ανάδυση ενός θεληματικού κι ελεύθερου εγώ με την κατάφαση του λόγου της κυριαρχίας.

Συγχωρήστε μου εδώ μια μικρή παρέμβαση στην προσωπική ζωή του Marx ή μάλλον σε μια προσωπική έκφραση της αντίληψής του. Όπως είναι γνωστό, όταν οι κόρες του του ζήτησαν ένα συνοπτικό ορισμό της στάσης τους προς τη ζωή, έδωσε μια κωδικοποιημένη έκφραση του προμηθεϊσμού του: «Εντυχία για τον Marx ήταν ο αγώνας και δυστυχία η υποταγή» και «ανάμεσα στις αρετές των ανθρώπων εκτιμούσε την απλότητα, στους άνδρες τη δύναμη και στις γυναίκες την αδυναμία»²⁰. Ακόμα κι αν παρακάμψουμε τον ιδεολογικό κομιφορμισμό μιας τέτοιας διάλογους, παραμένει στενότατη η σύνδεση του προμηθεϊκού συγκρουσιακού ιδανικού με το στοιχείο της φύμης και ακόμη πιο πολύ της σύλληψης της απελευθερωτικής εξεγερσιακής ψυχοσύνθεσης με το αιώνιο ανδρικό μοτίβο της σκληρότητας. Διαφάνεια και πάλι απ' τον Αισχύλο:

«Μάταια μ' ἐνοχλεῖς, σά νά μιλᾶς σέ κῦμα./Μή σοῦ περνᾶ ἀπ' τό νοῦ σου πώς θά φοβηθῶ/τοῦ Δία τή γνώμη ἔγω ποτέ κι ὅχι σάν ἄντρας/Στόν πολυμίστητό μου ἔχθρο μέ γυναικεῖς/Ικεσίες, γιά νά μέ λύστη, θά προσπέσω,/Απ' τά δεσμά μου· δλως διόλου κάθε ἀλλον»²¹.

Πόσο μπορούμε άραγε να θεωρήσουμε απλό σχήμα λόγου τον ενθουσιασμό του Engels με τους πρώτους επαναστάτες προλεταρίους που συνάντησε —«τρεις αληθινοί άντρες»— και τη σύνδεση της απόφασής του για προσχώρηση στο σοσιαλισμό με την «επιθυμία του να γίνει άντρας»²²:

Εδώ, δε μας ενδιαφέρει τόσο η προσωπική αντίληψη του Engels ή του Marx, όσο το πώς η προμηθεϊκή ανδροκρατία —που άλλωστε περιλαμβάνεται και στον περίφημο μύθο της Πανδώρας— υπεισέρχεται μέσα στην αντικειμενικότητα της θεωρίας του. Αν ο Marx ξεκίνησε τη θεωρητική καριέρα του με την εξύμνηση του παιδαγωγικού-λυτρωτικού ρόλου του πνεύματος για να καταλήξει στην επαναστατική δυναμική της ύλης, αν το μοναχικό φιλόσοφο αντικατέστησε ο χειροδύναμος εργάτης μέσα στο μαζικό κίνημα, τότε η πορεία της μαρξικής σκέψης εμφανίζεται όχι πια ως μεστή από ασυγκάλυπτα φύγματα, από δραματικές τομές, αλλά στιγματισμένη από μια βαθιά ενότητα, φορέας της οποίας γίνεται η μορφή του Προμηθέα. Σ' αντίθεση με τη δημιουρή αντίληψη που αναζητά τη θεραπεία από την τεχνοκρατική εκδοχή του μαρξισμού, τη λύτρωση της μαρξικής αλήθευτας από τον κατεξεντελισμό που υπέστη με την παταγώδη αποτυχία του σοβιετικού εγχειρίδιματος, στην επανασύνδεση του Marx με τις εγελιανές καταβολές της σκέψης του, θέλω να υποστηρίξω ότι οι μετέπειτα δυσάρεστες εκδηλώσεις του μαρξικού πνεύματος, η υποβάθμιση του μαρξικού απελευθερωτικού προτάγματος σε κατάφαση της εργοστασιακής πειθαρχίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδιοισμένες από την ίδια αυτή ιδεαλιστική φύση την οποία κανείς επικαλείται για βοήθεια, από την εξύψωση του τεχνικού και κυριαρχικού υποκειμένου, του τιτανικού στοιχείου, σε καθολικό πρότυπο. Ως κατεξοχήν ανδρική φιλοσοφία —ο Marx κάνει λόγο για αρρενωπή ιδεαλιστική ματιά²²— ο ιδεαλισμός έχει διακηρύξει ήδη πριν από τον Marx την ίδια αρχή: «Απόλυτη ελευθερία όλων των πνευμάτων, τα οποία φέρουν μέσα τους το διανοητικό κόσμο και που δεν πρέπει να γυρεύουν έξω από τον εαυτό τους ούτε το

θεό ούτε την αθανασία»²³. Η έξαρση αυτή του Hegel, γραμμένη στο αποκορύφωμα της φομαντικής του περιόδου, της φιλίας του με το Hölderlin και του νεανικού αντικρατισμού του, όχι μόνο δεν αντιφέρει στη φιλοσοφία της εργασίας, αλλά την προοικονομεί. Με κάποια έννοια ο Hegel και ο Marx μοιράζονται μια κοινή πορεία προς την ωριμότητα.

Ο Προμηθέας διαμεσολαβεί ποιητική εξέγερση και πεζή εργασία. Στρέφεται με θάρρος ενάντια σ' όλους τους θεούς και πλάθει τους ανθρώπους κατ' εικόνα του —μεταδίδοντας το χάρισμα της προβλεψης, της μέριμνας εν ολίγοις για το μέλλον. Και οι δύο ετυμολογικές καταβολές του ονόματός του —τόσο το σανσκριτικό *prāmantha*, που υποδηλώνει το ξύλο δια της τριβής του οποίου παράγεται η φωτιά²⁴, όσο και το ελληνικό Προμηθεύς, εκείνος που γνωρίζει από πριν— οδηγούν κατευθείαν στην τεχνική και την εργασία ως μέγιστη αρετή. Ο άνθρωπος αυτοπειθαρχείται και παράγει, γιατί ξεπερνά το ζωώδες ένστικτο της άμεσης ικανοποίησης και προβλέπει τις ανάγκες του.

Η εργασία ως απελευθέρωση θα γίνει η οριακή εκδήλωση του μαρξικού προμηθεύσμού. Οριακή, γιατί επεκτείνει την κυριαρχία επί της φύσης στην ιδέα της επαναφοράς της ανθρώπινης ιστορίας στον ίδιο τον άνθρωπο και συμψηφίζει τη διαλεκτική της κοινωνίας και τη διαλεκτική της φύσης σε ένα όλο, όπου ο τεχνικός έλεγχος της φύσης και η επανοικειοποίηση της ιστορίας γίνονται μεταξύ τους έννοιες αξεχώριστες. Η παρομοίωση της απελευθερωτικής διαδικασίας με φυσικομαθηματικό προτόσες —το απαυγασμα του μαρξικού υλισμού κατά την αντίληψη του Engels— είναι στην πραγματικότητα γερά θεμελιωμένη στην πιο αυθεντικά εγγειανή και ως εκ τούτου και ιδεαλιστική αντίληψη της διαλεκτικής.

Δεν είναι δυνατό στα πλαίσια αυτής της σύντομης παραδίδεται να επεκταθώ άλλο στο μείζον οπωδόποτε αυτό ζήτημα. Αντ' αυτού θα επιχειρήσω να συνοψίσω όσο γίνεται σαφέστερα το επιχείρημά μου — Η προμηθεύκη εικόνα της απελευθέρωσης στον Marx διαπερνά ολόκληρο το έργο του. Όταν θα αρνηθεί την παιδαγωγικο-λυτρωτική αποτολή της φιλοσοφίας, το πρότυπο του Προμηθέα δε θα χαθεί: Θα μεταμορφωθεί σε επαναστατική δυναμική του προλεταριάτου, σε κυριαρχία επί της φύσεως και της ιστορίας, σε απεριόριστη πίστη στην επιστήμη και την πρόοδο.

Ο μύθος του προμηθέα θα γίνει ο μύθος της απομυθοποίησης και εδώ ακριβώς βρίσκεται και το όριό του. «Ο Διαφωτισμός, και πάλι ο Διαφωτισμός και πάντα ο Διαφωτισμός»²⁵. Αυτός ήταν ο Προμηθέας που έφερε το ουράνιο φως στη γη», γράφει ο φίλος του Marx, Körpen. Το αίνιγμα του μαρξικού προμηθεύσμού, του μαρξικού φομαντισμού, δε λύνεται με την παραπομπή του στη νεανική τόλμη και απερισκεψία.

Το σφρίγος της νεότητας του κλασικού ιδεώδους είναι συννυφασμένο με τη διαφωτιστική πίστη στην πρόοδο, τη νομοτελειακή πίστη στην ευτυχή έκβαση της ιστορίας. Η διαφωτιστική αισιοδοξία είναι το έρεισμα της κριτικής του Marx και η αναίρεση του κριτικού της χαρακτήρα είναι η τιμωρία της.

Ο 20ός αιώνας ήταν ο αιώνας της καταστροφής της απελευθέρωσης. «Ευτυχής», λέει ο Marx, «είναι η εποχή» που ακολουθεί την καταστροφή και που τη «συνοδεύουν τιτανομαχίες»²⁶. Για να σωθεί όμως η μαρξική σκέψη από τη μοιραία διαλεκτική του διαφωτισμού, μες στην οποία το αυτόνομο υποκείμενο πληρώνει το τίμημα της έγερσής του με την τυποποίησή του, θα πρέπει η τιτανομαχία να στραφεί εναντίον των ενδοξότερου των τιτάνων.

Το να λυτρώσουμε την απελευθερωτική διάσταση της μαρξικής φιλοσοφίας, που ξεχω-

οίζει τόσο φανερά μέσα στο σύνολο της παγκόσμιας σκέψης, σημαίνει να απελευθερώσουμε τον ίδιο το μαρξισμό από τα ιδεαλιστικά του κατάλοιπα, ακόμα κι αν χρειαστεί να κάνουμε όπως «ο Θεμιστοκλής...», που «όταν την Αθήνα την απειλούσε η ερήμωση, παρακίνησε τους Αθηναίους να την εγκαταλείψουν ολότελα και να ιδρύσουν μια καινούργια Αθήνα στη Θάλασσα, σ' ένα άλλο στοιχείο»²⁷.

Ας είναι το νέο αυτό στοιχείο, όχι η προμηθεϊκή έπαρση του αισιόδοξου υποκειμένου, αλλά η μελαγχολία.

Υποσημειώσεις

1. Karl Marx, *Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας Φυσικής Φιλοσοφίας*, Γνώση, Αθήνα 1983, σσ. 236-237.
2. ό.π., σ. 61.
3. Karl Marx, *Βασικές Γραμμές της Κοριτικής της Πολιτικής Οικονομίας*, τόμ. Α', Στοχαστής, Αθήνα 1989, σ. 54.
4. Karl Marx, *Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας Φυσικής Φιλοσοφίας*, σ. 61.
5. Karl Marx, «Συμβολή στην Κοριτική της Χεγκελιανής Φιλοσοφίας του Δικαίου. Εισαγωγή», στο Karl Marx, *To Εργατικό Ζήτημα*, Οδυσσέας, Αθήνα χ.χ., σ. 117.
6. ό.π., σ. 118.
7. Βλ. Αισχύλου, *Προμηθέας Δεσμώτης*, 123.
8. Karl Marx, *Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας Φυσικής φιλοσοφίας*, σ. 228.
9. Βλ. Karl Marx, ό.π., σ. 61.
10. Karl Marx, ό.π., σ. 227.
11. Η συζήτηση για την ακλασική τέχνη στα *Grundrisse* είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντική για το παρόν ζήτημα.
12. Karl Marx, ό.π., σ. 236.
13. Karl Marx, ό.π., σ. 236.
14. Βλ. Karl Marx, ό.π., σ. 61.
15. Βλ. Αισχύλου, *Προμηθέας Δεσμώτης*, 442-506 (μετ. Γ. Θέμελη).
16. Karl Marx, «Θέσεις για τον Φώνερμπαχ», III, στο Καρλ Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, *Η Γερμανική Ιδεολογία*, τόμ. Α', Gutenberg, Αθήνα 1989, σ. 46.
17. Καρλ Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, ό.π., σ. 75.
18. ό.π., σ. 69.
19. Karl Marx, «Ökonomisch-Philosophische Manuskripte (1844)», στο Marx-Engels, Werke, Bd. 40, Dietz, Berlin, σ. 516.
20. Βλ. Δημήτρης Τσιμπουκάδης, *Οι Κλασικοί του Μαρξισμού για την Αρχαία Ελλάδα*, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996, σ. 26.
21. Βλ. Αισχύλου, *Προμηθέας Δεσμώτης*, 1001-1006 (μετ. Γ. Θέμελη).
22. Βλ. την αφέρωση του Marx στο Karl Marx, *Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας Φυσικής Φιλοσοφίας*, σ. 58.
23. G.W.F. Hegel, «[Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus]», στο G.W.F. Hegel, Werke, Bd. 1., Suhrham, Frankfurt am Main 1986, σ. 235.
24. Βλ. Ησύδος, *Εργα και Ημέραι*, κ.λπ. (εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Παναγής Λεκατούς), Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1941, σ. 8, υπ. 22.
25. Βλ. την εισαγωγή του Π. Κονδύλη στο Karl Marx, ό.π., 29, υπ.28.
26. Karl Marx, ό.π., σ. 237.
27. Karl Marx, ό.π., σ. 237.